



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 8 - 1967 - 59. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING
KØBENHAVN
FISKEBANKEN 11



Sommeren 1967

Øverste række fra venstre: Jens Peder Dalgaard, Halla Fridbertsdóttir, Island - Arndis Ragnarsdóttir, Island - Frigerd Olsen, Vestmannahavn - Magda Dissing, Sejrsløv - Brita Nørskov, Møldrup - Mette Sandersen, Sejrsløv - Bente Vestergaard, Mammen - Mette Hansen, Hyllerslev - Marie Andersen, Tvis - Kirsten Nedergaard, Frederikshavn - Ingeborg Jensen, Resen - Birgit Nielsen, Farre.

Anden række fra venstre: Frk. Vendeltoft - Karen Skalkhøj - Sonja Christensen - Erna Larsen - Sigrídur Síemsen, Island - Inga Dora Björnsdóttir, Island - Gudrun Björnsdóttir, Island - Halldora Stefánsdóttir, Island - Sígga Olsen, Vestmannahavn - Jette Nielsen, Skive - Else Nielsen, Helsingø - Tove Christensen, Remmerhus - Tove Hansen, Tvis - Ulla Jensen, Nees.

3. række fra venstre: Hr. Vendeltoft - fru Vestergaard med Lene og Ole - fru Svendsen - Bjarne - Svendsen med Lisbet - fru Kristensen - forstanderen - fru Mogensen - Mogensen - Jeppe - fru Kattenhøj.

Nederste række fra venstre: Kirsten Kristensen - Ketty Leth Jensen, Tvis - Anna Klaris, Vium - Anni Obel, Jegindø - Inge Lise Andersen, Jegindø - Irene Andersen, Barde - Jytte Rasmussen, Christianshede - Grete Jensen, Nees.

Til skolens elev- og vennekreds

Som det vil være mange af Dem bekendt, agter forstander A. Kristensen og frue at trække sig tilbage fra stillingen som forstanderpar på vor skole fra den 1. decbr. 1967. Bestyrelsen har opfordret lærer Thomas Mogensen og frue til at overtage stillingen som forstanderpar, og de har svaret ja til opfordringen, og kontinuiteten i skolens ledelse og arbejde kan bevares. Lærer Mogensen har været knyttet til skolen siden 1962. Bestyrelsen har i samråd med forstander A. Kristensen fundet det rigtigt, at den nye forstander tiltræder den 1. november, så overgangen kan blive formidlet på den bedste måde. Det er tanken, at forstander Kri-

stensen fortsat vil være medarbejder ved skolen i den udstrækning, der vil være brug for, og det er bestyrelsen taknemlig for.

Det er bestyrelsens ønske og håb, at vor skole må føres videre under skolens motto: *Bed og arbejde*, ligesom vi håber, at De alle fortsat vil stå bag skolen, forstanderpar og medarbejdere, så den ældste af Indre Missions skoler stadig må øve en gerning som høj- og efterskole til gavn og velsignelse for vore unge.

Med hjertelig hilsen og ønsket om Guds velsignelse.

På bestyrelsens vegne
E. MEJDAHL

Stadig stort behov for missionærer

Udsendelsesfesten i Nr. Nissum var den fjerde indenfor Sudanmissionen på mindre end to måneder.

Efter udsendelsesgudstjenesten i Nr. Nissum kirke, som vi har bragt referat af, var der udsendelsesfest i missionshuset, som var fyldt til trængsel.

Her blev der budt velkommen af formanden for Indre Missions Samfundsråd, lektor J. Hejbøl, der udtrykte sin glæde over den store tilslutning til festen og udtalte ønsket om, at det fællesskab om udsendelsen, som dermed var vist, måtte bære fremover, så man også ville være fælles om at bære.

Ønske om 24 nye missionærer til Sudan.

Efter at der var drukket kaffe, talte kontorchef i Sudanmissionen K. Vesterager Pedersen. Han takkede for den store gave i kirken (1540 kr.) og udtalte sin glæde over, at missionen igen kunne holde udsendelsesfest.

Det er fjerde gang i løbet af mindre end to måneder. Behovet for missionærer er stort. Der er i dag 90 aktive missionærer på missionsmarken. Man har nylig derude fra bedt om 24 nye missionærer, ikke mindst lærere, men også sygeplejersker, læger, præster, kontorfolk m. m. Missionens tid er ikke forbi. Der skal nok blive brug for jer derude. I Numan er der mange ensomme kvinder, som venter på besøg, og på hospitalet, hvor Hans Kallesøe skal virke, er der 100 senge, men antallet af patienter er tit meget større. Der er fire læger.

Til lykke med udsendelsen. Den skete på trefoldigheds-søndag. Ordet minder om enfoldig. Mit ønske skal være, at I må bevare den enfoldige tro på, at Gud er med jer.

Derefter talte Sudanmissionens næstformand, direktør Johs. Sørensen, Risskov. -



10 ÅRS JUBILARER

Ved elevfesten var vi nogle, der gerne ville sende en hilsen til alle dem fra 1957, der ikke var med til festen.

Laura Hansen, Marie Hansen, Kirsten, f. Lill-elund, Gerda, f. Risom, Anna, f. Mogensen, Erna, f. Primdahl, Maja, f. Mikkelsen, Ruth, f. Holm, Ruth, f. Vibskov, Aase, f. Jeppesen, Jane, f. Overgaard (faster), Grethe, f. Lisby. Så var vi tre mere, som ikke kom med på billedet: Herdis, f. Nielsen, Magda, f. Grysbæk, Lilly, f. Larsen.



25 ÅRS JUBILARER

Forreste række fra venstre: Anna, f. Andreassen. Birgitte, f. Andersen. Annelise, f. Hansen.

Anden række, Estrid, f. Overgaard. Magda, f. Pedersen. Lydia, f. Olesen. Oda, f. Olesen med sin lille pige. Lis (stuepige).

Tredie række: Marie, f. Jeppesen. Elna, f. Christensen. Ingrid, f. Vestergaard.

Vi sender en hjertelig hilsen til alle vore kammerater fra 1942 og til hele lærerstaben.

Han bragte bestyrelsens hilsen til de udrejsende. Det var en lykkelig dag i april i fjor, da vi kunne sige ja til tre par unge, der ansøgte om at blive missionærer. Vi synger i en salme om Kristi kæmper, der må ud på vagt. Vi venter af de udrejsende, at de viser vilje og kampmod, medens de derude venter, at hjemmefronten ikke svigter. Vil I her i Nr. Nissum være med i den gode gerning?

Spejdernes særlige missionær.

Lærer Kingo Sørensen, Nr. Nissum, meddelte, at Hans Kallesøe har ønsket at blive spejdernes særlige missionær. Jeg skal bringe KFUM-spejderkorpsets hilsen og tak. Dermed skulle kontakten udad og meddelelserne hjem være sikret.

Formanden for Lemvig-Struer-Holstebro-

Vinderup kredsforbund, fhv. førstelærer Immanuel Nielsen, Vinderup, talte på kredsforbundets vegne. Han beklagede, at det efterhånden var svært at følge alle missionærerne, fordi der var så mange, men lad os give de fire missionærpar fra kredsforbundet her prioritet og forpligte os til særlig at følge dem.

Pastor Axel Petersen, tidl. missionær i Sudan, nævnede, at ved hjælp af bedekort og missionæralbum, der kan fås fra kontoret, er det lettere at følge missionærerne; så er der jo også Sudan-bladet.

Da I meldte jer til bestyrelsen, var det med et ønske om, at I måtte blive Guds hænder, gøre hans gerning i praksis. Det er der brug for. Men vi skal også være hans mund.



En stærk arbejdsmand.

Så er der begyndt!

I dag - den 10. august - er udgravningen til hallen udført, og man er gået igang med at lægge kloakledningerne, dvs. at selve byggeriet kan begynde til byggestoppets ophævelse pr. 15. august. Vi håber, at godt begyndt er halvt fuldendt.

Dette må siges at være en milepæl - det er nøjagtigt 5 1/2 år siden, ansøgningen om byggetilladelse blev indsendt første gang.

Vi håber, at dette nye må blive til skolens trivsel, og at nybygningen og den der-



med forbundne omforandring må medvirke til, at skolen må stå endnu bedre rustet til sin opgave - at være et skolehjem.

Jørgen Christensen bragte hilsen fra fru Kallesøes hjemegn Vejrup, og gdr. Mads Høgsgaard bragte hilsen og en gave fra venner i Nr. Nisum. Lærer Vestergaard, højskolen, indbød til stiftelsen af en særlig Sundankreds, og pastor Pilgaard Petersen takkede på missionens vegne for tilrettelæggelsen af festen.

Gdr. Kr. Poulsen, Gejlgård (Hans Kallesøes fader), takkede også for festaftenen. Den er dog også blandet med vemod. Men

Guds omsorg kender ikke landegrænser. De rejser ud i trykthed, som ler i mesterens hånd.

Rejser ud med glæde.

Missionær Hans Kallesøe Poulsen bragte en tak til forskellige sider, til bestyrelsen, til vennerne for modtagne gaver og for festaftenen. Det er med glæde, vi rejser ud, sagde han. Vi venter mange vanskeligheder og problemer; men vi finder styrken i, at vi ikke rejser i egen kraft. Guds ånd er den

Siden sidst

I juli måned nød vi det gode vejr. Haven blev flittigt benyttet til solbad, og mange tog turen ned til fjorden for at få et frisk bad i Limfjordens vande.

Vi havde en god tur til Vesterhavet, Harbøre og Thyborøn, og her var badet i kanalen et højdepunkt; for andre var det fodbadet langs stranden ved Bovbjerg.

Forældredagen var velbesøgt, og der herskede en hyggelig stemning. Desværre var festen jo også en afskedsfest, idet vi måtte tage afsked med 6 af eleverne. I en sang tolkede de deres tak til skolen og lærerne, og en islandsk elev holdt afskedstalen. Vi, der blev tilbage, siger jer en stor TAK for tiden, I var iblandt os - og venter jer til vor fælles afskedsfest sidst i september.

Ferien var månedens store begivenhed. Vi spredtes for alle vinde. Men forstanderparret plus en del af personalet blev snydt, idet skolen var fuldt belagt i ferietiden af deltagere fra et kursus, der blev afholdt på seminariet. De spiste osv. på seminariet, men alligevel var det nødvendigt, at der var „opsyn“ eller „tilsyn“ på stedet, og ferietiden blev altså begrænset for ovennævnte.

Andet steds omtales begyndelsen med det nye hold elever, som vi håber bliver skolens fremtidige ungdomsskoleform. Nyt er altid ukendt, men vi venter det bedste. *Ths. M.*

drivende kraft. Vi lægger vor fremtid i hans hånd.

Højskoleforstander A. Kristensen sluttede aftenen med en formanig og et godt ord. Formaning var ordene: bed og arbejd. Der må trækkes i begge årer samtidig, ellers sejler man i ring. Det gode ord står bl. a. i Hebr. 13, 5: „Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig“.

Man sang til slut „Frelseren er mig en hyrde god“.

(Lemvig Folkeblad)



15 ÅRS JUBILARER

Samlede til elevfest 1967 sender vi en hilsen til alle fra sommeren 1952. Det var festligt at være sammen, men vi savnede alle jer, som ikke kom. - Lad os huske, at om 5 år har vi jubilæum igen - og slut så op!

Ingrid, f. Jeppesen. Gerda, f. Fiskbæk.
Edel, f. Bak. Ellen, f. Poulsen.
Anna, f. Frøkjær. Hanne, f. Plougmann.
Elisabeth, f. Nielsen. Inga, f. Nielsen.
Gerda, f. Iversen. Anna, f. Jensen.
Ingrid, f. Søgaard. Lydia, f. Thomsen.
Lis, f. Røge. Anna, f. Brask.
Ruth, f. Kloster. Edel Haislund.

De to sidstnævnte er ikke med billedet, da de først kom om aftenen. *Anna Grøn.*

Kaj Munk skrev:

*Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.*

*Velan! så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.*

Hilsen fra Vorgod

Til ungdomsmødet i Vorgod hos Hanne og Bent Kristensen var vi mange Nissum-folk, og vi blev enige om at sende en hjertelig hilsen til alle kendte blandt bladets læsere.

Niels Randeris 42-43. Hanne Kristensen, f. Christensen 1949. Nora Christensen, f. Jensen 1949. Anne Marie Christensen, f. Søndergaard 1953. Hans J. Fyhring 53-54. Martin Mikkelsen 58-59. Jørgen Moosgaard 58-59. Gunnar Kviesgaard 58-59. Bent Mølgaard 58-59. Peder Hamborg Vesterager 61-62. Hanne Andersen 1962. Gerda Mølgaard, f. Eriksen 1962. Bent Kristensen 62-63. Ellen Korshøj 1963. Bent Abildtrup 63-64. Niels-Juul Lauridsen 63-64. Egon Mortensen 63-64. Ester Kristensen 1964. Carl Andersen 64-65. Iver Jørgensen 64-65. Jens Chr. Bækgaard 64-65. Gunnar Korshøj 64-65. Svend Erik Abildtrup 65-66. Ernst Korshøj 65-66. Niels Jørn Clausen 65-66. Preben Steffensen 65-66. Irene Andersen 1967. Agnes Kristensen 32-67. A. Kristensen 1928-67.

10 mdr.s ungdomsskole

Det var et ønske, der blev opfyldt den 7. aug. 1967, idet vi denne dato modtog en klasse på 16 unge piger til 10 mdr. skolegang. Svendsen og frk. Justesen har de fleste af klassens timer, og vi forventer, at året vil bringe mange glæder til begge parter. - Allerede nu gør vi opmærksom på, at vi begynder et nyt 10 mdr. kursus pr. august 1968.

Fra kalenderen

EN GAMMEL - men stadig aktuel sandhed:

Når de bor på fastlandet, vil de ud til havet; når de bor på øerne, vil de til fastlandet. Hærførerne og kongerne priser privatpersoner lykkelige, mens disse ser på kongemagten som det største. Den, som står i spidsen for stadens styrelse, misunder håndværkeren. Håndværkeren misunder stadens overhoved.

Hippokratés (460-377 f. Kr.)

Hvad sjælen elsker, dertil forvandles den.

Augustinus.



40 ÅR

40 års jubilarene takker for en dejlig dag og sender de hjerteligste hilsener til dem alle på vores gamle skole. *Seks fra 1927.*



20 ÅRS JUBILARER

Vi var ialt 20 fra sommeren 1947. To kom ikke med på billedet på grund af fraværelse, da billedet blev taget, og Bodil Vest var fotograf, så hende ser vi heller ikke. Er nogen interesseret i at få billedet af de 17 (unge piger), kan det bestilles hos Bodil Vest, Holmparken 6, Herning. Billedet er med farve, som dog ikke kan ses i elevbladet, og det koster 3 kr. pr. stk.

På billedet ses fra venstre (der bruges pige-navn): Ruth Abrahamsen, Else Nørgaard, Ester Trelborg, Martha Hundebøll, Sigrid Sørensen, Janne Frydendahl, Karla Madsen, Martha Jensen, Frederikke Andersen, Tonna Thomassen, Laura Jeppesen, Inga Christensen, Ruth Væggemose, Olga Gregersen, Vera Henningsen, Edel Ølshøj Larsen og Anna Sørensen.

Kærlig hilsen fra os alle til alle kendte.

VORE STÆVNER

I Viborg: Søndag den 10. september kl. 14,30 på KFUK, Boyesgade.

I Herning: Søndag d. 17. september kl. 14,30 på Østergaards Missionshotel, Silkeborgvej 94.

Begge steder regner vi med venskabeligt samvær og hygge - med kaffebord, taler og underholdning, og især regner vi med - og beder om - Guds velsignelse over vore stævner.

A. Kr.

Vinterskolen

Endnu ser tilmeldelserne tilforladelige ud, men vi kan godt have flere på både højskole- og efterskolelinien pr. 1. novbr., så vi venter stadig at I vil række os en hjælpende hånd.

Tak om I vil medvirke til, at jeres gamle skole bliver fuldt belagt pr. 3. novbr. 1967.

Ths. M.

En ny lærerinde

er antaget her som årsvikar. Frk. Justesen blev student i år fra Viborg Katedralskole og er optaget på Herning seminarium pr. 15. aug. 1968. Vi byder frk. Justesen velkommen iblandt os. Hendes moder er gammel Nissum-elev. Ths. M.

★ Højskolepost

VORE MØDER

29. august: Fjerritslev. A. Kr.

12. sept. Ravnstrup. Ths. M.

DEN NYE BYGGESAG

De gamles udflugt fra Vinding-Vind:

Ubekendte 100 kr. og 5 kr. 105 kr.

Jonna Kjeldsen 66-67 30 kr.

A. N. (1947) 200 kr.

Ole Kristian Jensen 37-38 100 kr.

For ialt.... 435 kr.

meddeles hermed kvittering og hjertelig tak.

Tidligere indkom 64.960 kr. Ialt 65.395 kr.

NR. NISSUM-stævner i Vejle og København.

Vi taler her på skolen om at afholde elevmøder ovennævnte steder i løbet af efteråret. — Skulle gamle elever have et godt forslag til tid og sted, modtages de gerne. Ths. M.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

1966 Frk. Jytte Berg Nielsen. - Fru Jytte Jensen, Tinggården 9 st. tv., Holstebro.

1966 Frk. Sigrid Pedersen, Vestergade 81, Ålestrup.

1965 Frk. Birgit Skovgaard Jensen, Sygeplejehøjskolen, Fårevejle.

1965 Frk. Elin Munkholm, Koldby Thy central, Hørdum.

1965 Frk. Martha Nielsen, Domus, Torvegade 14, Struer.

1962 Frk. Asta Kjærulf, Vardevej 48, Vejle.

1961 Sygehjælper frk. Ellen Mette Vestergaard, Amtssygehuset, Grindsted, Jyll.

1961 Frk. Aase Jacobsen. - Fru Aase Lauritsen, Fasanvej 2, Bredal, Struer.

1961 Økonomaelev frk. Gunhild Nielsen. - Økonomaassistent frk. Gunhild Nielsen, Amtssygehuset, Give.

1947 Fru Ruth B. Hansen, Jernbanegade 41-43, Otterup.

1942 Frk. Elna Nielsen, Skolegade 78, 1. sal, Herning.

1942 Sygepl. frk. Anna J. Nielsen. - Fru Anna J. Christoffersen, Skovvejen 30, 1. sal, Slagelse.

Vinterskolen:

66-67 Aksel Sørensen, Thøger Reenbergsvej 18, Viborg.

65-66 Knud Storm, Diakonhjemmet, kolonien Filadelfia, Dianalund.

62-63 Aksel Vigh, Sdr. Vejrup, Vejrup.

59-60 Knud Hindkjær, adr. E. Jensen, Borup, Brande.

59-60 Leif Yde, Fynsgade 10, Struer.

56-57 Lærer Gunnar Langborg Hansen, Kærgårdsvej 63, Solbjerg.
Risgaard Mortensen, Kirkevej 37, Hurup, Thy.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening - Redigeret af højskolel. Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOOTRYKKERI STRUER 19078