



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HR J KRISTENSEN
STATENS PÆD STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22

50

V

N

Ø

R

R

E

I

NR. 7 - 1967 - 59. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

To gode venner rejst ud



Alle vi, der gik sammen her i sommeren 1959, husker Maren Petersen, og vi husker også den aften, da vi 2 gange sang salmen: „Frelseren er mig en hyrde god“. - Maren Petersen er blevet gift med en ung mand her fra nabolaget. Han hedder Hans Kallesø Poulsen, og vi har altid holdt af ham både for hans forældres skyld, men også i høj grad for hans egen. Han er uddannet som diakon og sygeplejer, og Maren er uddannet som plejerske.

Begge er af den slags mennesker, som ønsker at tjene Gud og mennesker bedst muligt og mest muligt. Nu er de rejst ud for at tjene i Sudanmissionen, og deres lille dreng er kun få måneder gammel. Vi vil savne dem herhjemme, men alligevel glæder vi os, fordi de har meldt sig.

Lad os være mange, der tænker kærligt på dem og beder trofast for dem.

Hermed nogle udklip fra Lemvig Folkeblad af 24. maj om udsendelseshøjtid.

MISSIONÆR-INDVIELSEN

i Nr. Nissum kirke.

Nr. Nissum kirke var overfyldt ved gudstjenesten i aftes, hvor diakon Hans Chr. Kallesø Poulsen og hustru blev indviet til

missionærer for i denne uge at rejse til Numan i Nigeria, hvor de skal gøre tjeneste i Sudanmissionen. Fra Nr. Nissum rejser de på onsdag til Amsterdam, hvorfra de om aftenen flyver til Nigeria.

Ved gudstjenesten i Nr. Nissum prædikede generalsekretær i Sudanmissionen, pastor Pilgaard Petersen, Aarhus, ud fra teksten for trinitatis søndag (om Nikodemus).

Troen, der skal vidnes om.

Han nævnte troen på den treenige Gud (skaberen, frelseren og helligånden) som den tro, vi må aflægge vidnesbyrd om, når vi møder mennesker af en anden tro. - Selv blandt stammerne i Afrika tror man på en skaber, men i det daglige er det forfædrenes ånder, man bekymrer sig mest om og ofrer til. Man har i de forskellige stammer forskellige ord for skaberen, og disse ord bruges også indenfor den kristne kirke dernede. Det er imidlertid først gennem Jesus Kristus, vi rigtig har lært, hvordan den Gud er, som har skabt himmel og jord. Jesus illustrerede Guds kærlighed for os i det liv, han levede hernede.

Præsten nævnte, at det ikke er tilfældigt, at dåbsbefalingen er indeholdt i missionsbe-

falingen, og han påpegede til sidst, at Gud er os nær - også i aften, hvor vi samles i hans kirke for at sende et ungt par ud til et arbejde i et fremmed land.

Gud giver kraften.

Pastor Pilgaard Petersen foretog selve indvielsen nede i koret, hvor han først talte til de to unge, der skulle udsendes, og som havde plads på stole i koret.

Han erindrede om, at Jesus lige før sin himmelfart sagde til disciplene: Når helligånden kommer over jer, skal I få kraft. Troen på, at Gud ved sin helligånd giver kraft til os mennesker, er det eneste, som kan give os frimodighed til at gå ind i en gerning ude på missionsmarken, sagde han. Ser vi på vor egen kraft, kan vi let miste modet, men vi skal lære ikke at se på os selv, men på Gud. Når Gud kalder et menneske til en tjeneste, har vi lov at tro, at han selv virker med. Han kræver aldrig mere af et menneske, end han er parat til at give det. Budet om, at vi skal elske vor næste som os selv, forekommer os overmenneskeligt og over vor evne. Det er det også, men hvis helligånden kommer over os, betyder det, at Han giver os denne næstekærlighed som gave, og det er derfor ikke noget, vi skal præstere. Vi er afmægtige, men Gud er almægtig, og det betyder, at alt er muligt for Ham. Hvis vi vil give Ham lov til at hjælpe os.

Missionsbefalingen gælder os alle.

Når Gud nu har kaldet jer til en tjeneste ude i et ukendt land, hvor I vil blive stillet overfor problemer og opgaver, som I ikke på forhånd kan forestille jer, hvad vil kræve af jer, så har I lov at regne med, at Han vil hjælpe jer i alle forhold, og kun hvis I gør brug deraf, vil jeres gerning blive til velsignelse for andre. I vil komme ud for skuffelser, og I vil blive fristet til modløshed og føle savnet af jeres familie herhjemme og af jeres land. Men Gud kan overvinde jeres vanskeligheder og give jer frimodighed og

kraft fra dag til dag. Og så vil jeres gerning ikke være forgæves. I bliver indviet her som vidnesbyrd om, at I sendes ud af den danske kirke. Missionsbefalingen gælder os alle, det er kun få, der får lov at rejse ud til missionsmarken, men forpligtelsen til at få vidnesbyrdet bragt ud, påhviler os alle. I skal vide, at mange vil stå bag jer i forbøn på dette sted og ud over vort land. Og vi håber også, at I vil give os del i de glæder, I vil få derude.

Derefter foregik selve indvielsen af de to nye missionærer, og efter offergang sluttede gudstjenesten med altergang ved sognepræst Hjorth Lange.

Efter gudstjenesten var der udsendelsesfest i missionshuset. Vi bringer senere nærmere omtale af denne.

Ved offergangen i kirken indkom 1540 kr.

10 MDR.s KURSUS

begynder som planlagt 7. august. Vi har i dag 16 tilmeldte og nogle forespørgsler. Hvor stor klassen bliver meddeles i næste nummer. Kender I en, der kunne tænke sig dette ophold, må henvendelse ske snarest.

7 MDR.s KURSUS

fra 3. november er også en kendsgerning - også her ser det ud til, at tilgangen bliver god. Det er glædeligt, at alle tilmeldte går ind for alle 7 måneder.

5 MDR.s HØJSKOLE

fra 3. november ser lovende ud. I sidste nr. meddeltes, at pigernes tilmeldelse lå foran de unge mænds, men nu er disse vågnet til dåd, og vi har fået flere indmeldelser.

KORT OG GODT

det ser lovende ud til vinter, men vi har ikke fuldt hus endnu, så vi venter stadig jeres medarbejde.

Cirkulæreskrivelse

til samtlige skoleråd, Københavns magistrat, Færøernes skoledirektion, samtlige folkehøjskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler.

Man skal herved meddele, at finansudvalget har tiltrådt, at der med virkning fra 1. aug. 1967 foretages følgende ændringer af undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. april 1965 om statstilskud til elever på folkehøjskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler:

1. De i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, anførte satser for forældres indtægt forøges med 35 pct.

2. De sammesteds anførte satser for forældres formue forøges med 85 pct., og det i de årlige cirkulærer fastsatte maksimum for likvid kapital forhøjes fra 25.000 kr. til 46.000 kr.

3. Den i bekendtgørelsens § 4 fastsatte aldersgrænse nedsættes fra 23 år til 21 år.

4. Det i bekendtgørelsens § 7, stk. 1, fastsatte ekstra statstilskud for hjemsendte værnepligtige nedsættes til 30 pct. og således, at ingen modtager mere end 85 pct. af det godkendte udgiftsbeløb.

Den i bekendtgørelsens § 3, stk. 1 nævnte pointsberegning kan man få nærmere oplysninger om ved henvendelse til højskolen.

Ministeriets bekendtgørelse af 10. april 1965 om statstilskud til elever på folkehøjskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler vil blive ændret i overensstemmelse med foranstående, men man har af hensyn til vinterskolen i 1967-68 fundet det nødvendigt allerede nu at udsende meddelelse om de omhandlede ændringer af de hidtil gældende regler om elevunderstøttelse.

Med henvisning til cirkulæreskrivelse af 5. maj d. å. skal man herefter anmode skolerådene m. v. om nu på det her foreliggende

grundlag at genoptage bevillingsudstedelsen med henblik på vinterskolen 1967-68.

Undervisningsministeriet, direktoratet for ungdomsundervisningen 23. juni 1967.

H. Engberg-Pedersen.

/ N.-E. Lund.

— Det vil sige, at understøttelse til højskoleophold er blevet større. - Bekendtgørelse dette til alle, som I mener er interesseret i et højskoleophold.

Byggesagen

Gennem byggesagens ingeniør har vi modtaget meddelelse om, at alt byggemodningsarbejde må påbegyndes straks. Dvs. rydning af træer, vejarbejde, udgravning og kloakering, således at man forventelig kan gå i gang med selve byggearbejdet ved byggestoppets ophør den 15. august.

Altså - det lysner.

— og listen over gaver

„Anonym“	40 kr.
A. og V.	100 kr.
Laurits Kaag	100 kr.
M. D.	60 kr.
Inge Sørensen, f. Wachter (62)	50 kr.
Anna Birthe Hansen	10 kr.
Knud Kjær	10 kr.
Else og Jens Vejlgård	100 kr.
Lis Mølgaard	50 kr.
Alfred Kristensen	10 kr.
H. C. Hansen	10 kr.
„Budstikken“ (Niels Thise)	20 kr.
Frk. J. J.	100 kr.
Klaus Hedegaard (28-29)	150 kr.
Gertrud Bjerg, f. Kaag (46)	50 kr.

For ialt 860 kr.

meddeles kvittering og hjertelig tak.

Tidligere indkom 64.100 kr. - Ialt 64.960 kr.

Der var mange på plænen



Elevfesten 1.-2. juli 1967

Når en højskole holder fest for sine gamle elever, skal der jo laves mange forberedelser for at gøre dagen så festlig som mulig. Vi elever, som var på skolen, blev alle sat i sving, da det hele skulle være rent og pænt. Underholdning og gymnastikopvisning hører sig også til sådan en dag, så det var meget spændende, hvordan det ville gå.

Fredag morgen blev vi delt op i hold, som så skulle gøre rent og pynte forskellige steder. Det var jo ikke fri andet, end man sukkede lidt ved at tænke på alt det, der skulle laves, men da endelig vi var færdig lørdag middag, var der nu alligevel ved at komme en vis stemning over det.

Om eftermiddagen skulle vi så øve sketch og lave gymnastik for sidste gang inden opvisningen. Et mægtigt stort publikum på 3 personer fra De gl. Hjem var samlet for at overvære generalprøven. Da vi var færdig

fik vi kaffe, og så havde vi ellers fri resten af dagen. Henimod aften begyndte de gamle elever at indfinde sig, og kl. halv syv fik vi aftensmad. Der var samlet ca. 50 for mig fremmede ansigter. - Så gik turen ned til fjorden, lærer Svendsen lagde an i spidsen. Da vi kom hjem, holdt Vestergaard foredrag for os, hvor han prøvede at få os interesseret i landbrug, men for mit vedkommende var jeg for træt til at blive fanget af det. Endelig aftenkaffe og festlig afslutning nede i gryden omkring bålet, hvor Mogens holdt andagt for os. Selve elevfesten lå endnu foran os, så der var jo ikke andet for end se at komme i seng for at være så veloplagt som muligt om søndagen.

Søndag startede vi med at drikke morgenkaffe, og Svendsen holdt andagt for os, derefter ud at hejse Dannebrog. For de, der ville, var der gudstjeneste kl. halvti; des-

*25 års jubilæer
fra vinteren 1941-42*



værrer kom jeg ikke med, da jeg hjalp i køkkenet. Frokosten blev spist nede i gymnastiksalen, da der efterhånden var kommet flere til.

Vi, der ikke skulle hjælpe i køkkenet eller med at servere, kunne komme med til bords og bagefter gå ned i haven og nyde det strålende solskin ligesom gæsterne. Kl. 14,00 var der generalforsamling nede i gryden, hvor alle deltog. Så var der gymnastikopvisning, først vinterholdet, dernæst vor tur, men det gik desværre ikke så godt, som da vi øvede om lørdagen, det var nok varmen og nervøsitet, der spillede ind. Hen på eftermiddagen var kaffebaren åben, hvor der var stor trængsel, selv om en hel del havde medbragt kaffe. Senere holdt A. C. Nielsen fra Vinderup en vældig god tale, hvis man ellers kunne samle sig om den i sådan en varme.

Efterhånden var der ved at være mange forsamlet, ca. 1200 gamle elever med børn. Og så til aftenbordet, hvor der var dækket op ude i cykelskuret og inde i gymnastiksalen. De, der trængte mest til at få maden sunket tog en rask håndboldkamp bagefter, og det var selvfølgelig karlene. Vi, der var i sangkoret, kunne lige nå at se den, inden vi skulle op på loftet for at få stemmerne „varmet op“. Kl. 20,00 skulle eleverne så prøve på at underholde med sang, musik og sketch. Lige en kop stående aftenkaffe og derefter sidste akt af sangkoret. Forstanderen holdt tale og takkede for, at der var kommet så mange, og nu fordi det var sidste gang, han var her som forstander til en elevfest. Afslutning med festfyrværkeri nede på den store plæne, og med det var elevfesten også ved at være slut.

For vi elever, som blev tilbage, er der i det mindste noget at glæde os til næste år, men det bliver dog slet ikke det samme, da der nok er knap så mange forberedelser, og det var jo faktisk disse, der gjorde, at dagen blev så festlig.

En elev 1967.

Siden sidst

Juni måned var præget af flere ting her på skolen. Turen til Harzen var en stor begivenhed. Vi startede meget præc. kl. 6,00 fra skolen søndag den 11. i strålende solskin, medens forstanderpar, køkkenpersonale, familie og lærer Markussen og frue vinkede farvel. „Godt begyndt“ fik vi turen, og det gik faktisk godt hele turen. Vi, der har været med mange gange, genser noget med glæde - prøver at finde noget nyt - og sammen med eleverne oplever vi hvert år, at en sådan tur samler os til en helhed. Vi skal jo være i samme „stue“, spise sammen osv. under forhold, der gør, at vi bliver en stor familie. For tiden er eleverne travlt beskæftiget med at samle det hele i en stor mappe; og deraf kan man se, at en sådan tur er ulejligheden værd.

Efter hjemkomsten stod der elevfest på programmet. Der skulle læres optrin, sangkor slog triller, og gymnastikken fik en ekstra time hver eneste dag. Forberedelserne til selve festen kender gamle sommerelver - fredag og lørdag - er ekstra travle dage - selve festdagene - mandagen med oprydning - og til slut mandag aften med en stor portion jordbær - så er - og var det - hverdag igen.

Vi har startet nuværende måned med en tur til Struer (slagteri og JAF), Holstebro FDB og sluttede i Etienne og Humlum gl. skole med at studere kunst.

Denne måned har også sine oplevelser, og en dag, når vejret er ekstra varmt, går turen til Vesterhavet.

Tbs. M.

✱ Højskolepost

VANDREMAPPERNES BESØG

Desværre har vi ikke fået disse oplysninger med i de sidste numre af bladet. Nu kommer de, også de forsinkede.

27. februar: „Giv aldrig tabt“ 58-59.

28. marts: „Budstikken“ 1948.

4. april: „Trofast“ 1965.

26. april: „Ustandselig“ 1957.
 6. maj: „Foråret“ 65-66.
 10. maj: „Guldænken“ 40-41.
 12. maj: „Sølvsnoren“ 28-29.
 4. juli: „Vintergækken“ 27-28.
 8. juli: „Genklangene“ 1966.

Tak for besøgene. - En særlig tak til de medlemmer, der skriver lige fra hjertet. A. Kr.

VORE MØDER

12. august: Linde v. Randers. Ths. M.
 22. august: Silkeborg. Ths. M.

GAMLE BLADE

Jeg har med glæde modtaget nedenstående. Red. I en kasse med gamle bøger fandt jeg medfølgende bog samlet af gamle elevblade fra 1915-20. Bogen er noget medtaget af tidens tand, men kan De bruge den til samlingen, er det mig en glæde at overlade den til min gamle skole. Det har været interessant at kigge i den og mindes gamle dage. Jeg var elev i 1915 - hed den gang Østerby. Venlig hilsen

Kirstine Østergaard Nielsen,
 Skolegade 13, Aulum.

HILSEN TIL DEM FRA 1947

Samlet til 20 års jubilæumsfest på højskolen sender vi forstander Kaag, lærere og kammerater, som vi savnede, de bedste hilsener.

- Bodil Vest. Tanna Thomasen.
 Vera Larsen, f. Henningsen. Inga Amby.
 Laura Amby. Karla Væggemose, f. Madsen.
 Jane Frydendahl.
 Martha Quortrup, f. Hundebøl.
 Martha Madsen, f. Jensen.
 Anna Nielsen, f. Sørensen.
 Ruth Høgild Jeppesen, f. Væggemose.
 Ruth Abrahamsen. Frederikke Andersen.
 Olga Gregersen, f. Nielsen.
 Sigrid Krægpødt, f. Sørensen.
 Ester Thøgersen, f. Trelborg.
 Else Dichmann, f. Nørgaard.
 Elna Lynderup, f. Jeppesen.
 Ester Hornstrup, f. Lauersen.
 Edel Ølshøj Jensen, f. Larsen.

UAFHENTEDE GEVINSTER

på adgangstegn: 482 - 1334 - 665 - 878.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1966 Frk. Jytte Hauge Mathiassen, sygeplejelev, Centralsygehuset, Randers.

- 1965 Frk. Rie Christensen, Lundemarken 19, Kalundborg.
 1965 Frk. Inge Keseler, Solgrund Møllebakken, Kongerslev.
 1964 Frk. Inger Nørby Dahl, Optagelseshjemmet, Grimstrupvej 1, Næstved.
 1964 Frk. Gurli Jensen, sygehjælper, Hjarnøgade 3, Aarhus C.
 1963 Frk. Anna Aarestrup. - Fru Anna Christiansen, Vinkel, Viborg.
 1962 Frk. Gerda Sørensen, „De gl. Hiem“, Skjern.
 1962 Frk. Erna Marie Buskov, Abildgård, Bjert, Vinderup.
 1962 Fru Angelika Hansen, Rosenkvarteret 4 A, Albertslund Sj.
 1962 Frk. Lilly Fruelund Andersen. - Fru Lilly Fruelund Pedersen, Campingvej, Sejs, Silkeborg.
 1961 Frk. Bente Bonnerup, Institutionen, Vodskov.
 1960 Frk. Eva Solsø, Klosterg. 58, Aarhus C.
 1957 Frk. Birgit Hansen. - Fru Birgit Rasmussen, Hygin Ellegaard, Ejby.
 1957 Fru Inger Henriksen, Svinget, Smørumovre pr. Måløv.
 1950 Frk. Edith Krabbe, Søndergade 10, Hurup, Thy.
 1950 Fru Ute Waldorff, Mågevej 25, Langesø, Nordborg.
 1949 Fru Kis Lange, Mølletoften 2, Svenstrup, Als.
 1937 Fru Sofie Lundsbjerg, Nr. Onsild pr. Hobro.
 Lærerinde frk. J. Jensen, „Solhjem“, Nissum Seminarieby pr. Lemvig.

Vinterskolen:

- 66-67 Frk. Anna Marie Næsted, Brårupvej 68, Skive.
 66-67 Frk. Anne-Lise Nielsen, Ribe Amts Sygeplejeskole, Haraldsgade 7, Esbjerg.
 64-65 Niels Kr. Jensen. - Niels Kr. Storgaard, Højsted, Barslev, Hvidbjerg.
 63-64 Niels Juul Lauridsen, Mathildevej 8, 3. sal, København F.
 62-63 Johannes Andersen, Øst Hald, Hald st.
 61-62 Henry Frølund Pedersen, Birkevej 9, Sunds.
 57-58 Carlo Andersen, Vestergade 31, Brovst.
 56-57 Leif Karlsmose, Skenkelsø (v. Møllen), Ølstykke.
 56-57 Ejner Primdahl Jensen, KFUM, Klosterbakken, Odense.
 Fru Mary Larsen, Skolegade 7, Bøvlingbjerg.

Nr. Nissum Højskole og Efterskole

er Indre Missions ældste højskole.
blev oprettet 1887 af pastor Ad. L. Hansen.
flyttede 1923 til sin nuværende beliggenhed

fik i 1935 en efterskoleafdeling.
blev i 1958 udvidet med en tilbygning.
venter snarest byggetilladelse til en idrætshal.

Nr. Nissum Efterskole

tilbyder følgende kursus:

10 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige drenge og piger. Begynder 3. august og kan afsluttes med afgangsprøve efter den nye Efterskolelovs bestemmelser.

7 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige drenge og piger. Begynder 3. nov.

- ca. 90% af ungdommen fortsætter skolegangen efter den undervisningspligtige alder
- ved valg af skoleform efter det 14. år vil efterskolen være en skoleform med mange muligheder
- ca. halvdelen af det ugentlige timetal anvendes til almindelige skolefag
- resten anvendes til valgfrie liniefag til videreuddannelse efter elevernes ønske
- dertil kommer kostskolens fordele, der ofte viser sig at være en fornyelse i skolegangen
- derfor er et efterskoleophold stadig af værdi for unge, der søger frivillig skolegang

Nr. Nissum Højskole

tilbyder følgende kursus:

For unge mænd og kvinder nov.-marts

Højskoleafdeling for mænd og kvinder.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne nov.-januar.
Landbrugsafdeling.

For unge kvinder maj-sept.

Højskoleafdeling.
Husholdningsafdeling.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne maj-juli.

Foruden almindelige skolefag tilbydes mange valgfrie fag: Sprog, maskinskrivning, kjolesyning, stoftryk, matematik, maskinlære, hobby- og idrætslinie.

Nr. Nissum Højskole og Efterskole

et sted - hvor unge mødes til dygtiggørelse gennem skolens daglige undervisning.
et sted - hvor unge samles til fælles glæde, og kostskolelivet danner baggrunden.
et sted - hvor unge oplever glade ungdomsdage, der siden vil stå som gode minder.

Skriv til skolen, hvor alle oplysninger gives