



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HR J. KRISTENSEN
STATENS PÆD. STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 12.
50

N Ø R R E

I

NR. 4 - 1967 - 59. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Og findes noget godt i mig, det alt jo virket er af dig!

Det, som disse to slutningslinier af en af vore lovsange giver udtryk for, er noget, som jeg den sidste tid har tænkt en del over, derfor har jeg lyst til at skrive lidt derom til elevbladet.

Disse ord fortæller os, at vi lever ikke upåvirket i hverdagen blandt mennesker, men er derimod daglig under påvirkning. Vi modtager hver dag indtryk, vi påvirkes af det, vi hører, ser og læser; vi lægger ikke så meget i det. Der gives jo ofte dette ud-sagn: Det tager vi da ingen skade af. Men sandheden er, at summen af de mange indtryk og påvirkninger går ikke virkningsløse hen over os, men er med til at forandre os, opbygge eller nedbryde vort liv. Vi læser næsten daglig i vore aviser om det ene over-fald og mord efter det andet. Man kan ikke lade være med efter at have læst at spørge: Er det påvirkninger, som modtages gennem dårlige film, TV og litteratur og gennem samvær med mennesker, som gør, at menne-sker kan begå så slette handlinger?

Jeg tror, der er en vis sammenhæng, men det er måske nok at gå til yderligheder.

Men tænk så på alle de ord, der bliver sagt, som det havde været bedre, om de havde været usagt, fordi de dræber noget i de mennesker, de bliver sagt til. Det bliver der jo ikke skrevet om i aviserne, men er det ikke lige så alvorligt for det.

Hvor har vi mennesker et stort ansvar overfor os selv og vore medmennesker. Et ansvar, som vi som kristne ikke bør være ligegyldige overfor. Vi ved jo fra vor bibel, at livet, som er blevet givet os, er kun til låns. Vi skal en dag stå til ansvar for, hvor-dan vi har levet det.

Det kan tynde en, når man gør sig det klart, at vi skal stå til ansvar for vor på-virkning af vore medmennesker, om vi i li-

vet har søgt at kalde det gode frem, eller vi har medvirket til at nedbryde det gode.

Når jeg skriver om dette, er det, fordi jeg gerne vil, at vi skal opmuntre hinanden til at søge de steder, som påvirker os, så det gode bygges op i os, at omgås de kammera-ter og venner, som kalder på det gode i os. Det har vi brug for også i dag, hvis vi skal bevares som mennesker og ikke mere eller mindre give plads for det onde.

Vi ved jo alle, at forudsætningen for, at vi kan påvirke vore medmennesker i god retning, er, at vi selv lader os påvirke af det, der opbygger.

Dig også ske al lov og ære,
o gode Helligånd, for al
din hjælp og bistand, ord og lære
for nådens trøst og søde kald,
thi findes noget godt i mig,
det alt jo virket er af dig.

Mange kærlige hilsener til lærere og kam-merater fra sommeren 39.

Nora Ravnholt, født Brunhøj.

Opmærksomheden

henledes på et forhold, der kan få stor be-tydning for skolen.

I ved alle - *jer, der er gamle elever* - at vi begynder på 10 mdr. kursus for unge mænd og kvinder (14-17 år) fra aug. 1967. Men - og det er et stort MEN - de store fællesannoncer retter ikke i teksterne hver måned, og der står den gamle ordning med 5 mdr. kursus stadig.

Vil I være vore medarbejdere? Vil I ud-brede kendskab til vort nye 10 mdr. kursus, der begynder i august?

Iøvrigt går tilmeldelser og forespørgsler om vinterskolen ret pænt - og vi siger igen en tak til alle, der udbreder kendskabet til såvel efterskolen som højskolen. *red.*

Tak til flokken, der lige er rejst

Selv om vi sagde jer tak ved afslutningen, så skal I alligevel også have en lille hilsen og en stor tak fra os her i bladet.

Vi siger jer allesammen tak, fordi I kom her til vor skole. Når en skole ikke er større end vor, så er hver elev værdifuld for skolen og afholdt af os.

Hvor var vi glade for jer: piger, karle og drenge. Ofte mindes jeg den kære bondegård, hvor man i min ungdom næsten altid havde en karl, en pige og en konfirmeret dreng, hvor livet var interessant, og hvor ingen kunne undværes.

Ja, tak fordi I kom, og tak for det glade samvær hjemme og ude, på klasserne og andre steder. Tak for de gode og fornøjelige fester. Tak til enhver, der prøvede lidt af det måske allervigtigste: at give af sit inderste hjerte.

Vi siger da også hjertelig tak for gaven til hallens udsmykning - og stor tak for tegnede bidrag til støttefonden.

Og så - ja, sært er det, men nu hører I til de tidligere elever, og vi vil så gerne tro, at vi må regne med jer som skolens medarbejdere og forbedere.

Vi ønsker for jer, at I aldrig skal lade jer overvinde af det onde, men at I må overvinde det onde med det gode. Det kan lykkes - i alt fald i nogen måde, når jeres hjerter higer mod Gud. Skal vi lige mindes: „Herre, vær os evig nær.“

På gensyn til elevfesten den første søndag i juli måned. Og på gensyn ved møder og stævner og ved andre lejligheder.

Får I brug for en udtalelse fra skolen her, så skriv efter den og skriv, hvad den skal bruges til.

„Løft dit hoved, men ingen knejsen.
Så far vel da og lykke på rejsen!“



Hum!

Umiddelbart efter påske holdt Kristeligt dansk Fællesforbund (KdF) årsmøde her på højskolen, og det var nogle gode gæster, vi havde.

Den sidste aften blev der ved kaffebordet fortalt følgende historie, der skulle stamme fra Storm P.

En mand blev af lægen rådet til at rejse til syden for sit helbreds skyld. Da han ikke var rask nok til at rejse alene, averterede han i bladene efter ledsagelse på rejsen. En nat kl. 2 blev der ringet på hans dør, og da han lukkede op, stod der et par ægte lande-vejsriddere på trappen. - De var nok ikke helt ædru, men de kunne da fremføre deres ærinde. De spurgte: „Er du den syge mand, der søger rejseledsagelse til syden?“ „Ja, det er mig,“ svarede den syge mand. Så sagde den ene af mændene på trappen: „Ja, jeg og så Stoffer der, os skal du ikke regne med. Det var det, vi syntes, du skulle vide.“ Så gik de, og den syge mand kunne så prøve på, om han kunne falde i søvn igen.

Mon ikke mange af os er af den slags, som, når der skal gøres en indsats, siger: „Mig skal I ikke regne med.“ - Hvorfor mangler der ellers medarbejdere alle vegne.

Tænk om der skete en sindelagsændring med os, så vi, når der var brug for hjælp, altid var parat til at sige:

„I kan regne med mig.“

Det er tragisk, når et menneske, der har et smukt formål med sit liv, bliver knust, før det får begyndt.

Nordahl Grieg.

*

At tie, når man burde protestere, gør en mand til en kujon.

Abraham Lincoln.

Efterlysning

I en sjælden, gammel bog - der findes kun dette ene eksemplar - fortælles der om 10 års historie, og dette er ikke uinteressant stof. Bogen består nemlig af gamle elevblade fra Nr. Nissum højskole og omfatter tiden fra august-nr. 1911 til septbr.-nr. 1921. Helt fyldestgørende er den dog ikke, idet der mangler nogle enkelte numre.

Augustbladet 1911 fortæller, at det er blad nr. 1 af 4. årgang, dvs. at vort blad startede 1907 og har dermed 60 års jubilæum i år.

Helt at få vort blad ført a'jour magter vi nok ikke, men ligger gamle elever fra tiden omkring 1905 og fremefter med blade fra denne tid - og man vil afgive dem til en samling - vil jeg gerne modtage dem. Ligeså hvis yngre elevårgegnere skulle have kendskab til disse gamle blade - hos forældre, bekendte osv. - da at sende disse, såfremt man vil „ofre“ dem.

Det gælder op til årgegnere omkring 1930.
Tak for evt. tilsendelser.

Redaktøren.

Siden sidst

Ikke noget med gråd og våde håndklæder, men alligevel med vis stemning i sindet begynder man dette stykke med at berette om afskedsfesten for elevholdet 1966-67. Festen var jo også forældredag, og vi havde mange gæster, hvad vi var glade for. Efter ankomsten spistes frokost, og kl. 14,00 begyndte vi på hele 3 gymnastikopvisninger, og ind mellem disse havde vi fælles indmarch. Derefter samledes vi til underholdning i den store klasse. Så holdt forstanderen et foredrag. Ind imellem var der tid til at se udstillingen, og her var der ud over de sædvanlige ting en righoldig „stoftryksafdeling“. - Alt ialt kan man vist godt sige, at vinterens arbejde havde været over normal. Udstillingen burde faktisk ses af mange andre end

netop forældre; den kunne være en anbefaling for højskolens og efterskolens arbejdsform. Festmiddagen med revy, talere, blomster til lærerne, gave til skolen osv., gjorde, at afslutningen blev festlig præget, og afskeden blev som en TAK, der var så naturlig og et punktum for en vinter, vi her på skolen sent vil glemme, *fordi det var en god vinter.*

Vi nåede også en udflugt til Harboøre og Thyborøn, så heller ikke her blev der svigtet overfor de gamle traditioner.

Så var det påske. Nogle holdt fri - dvs. fejrede den i stilhed herhjemme. Andre rejste ud - og igen blev det hverdag. Skolen var vært ved KdF - Kristeligt dansk Fællesforbunds årsmøde i nogle dage. Så tog rengøringsholdet fat, og snedkeren begyndte at lægge nyt gulv i bibliotek og højskoleklassen. Resultatet bliver sikkert, at skolen står, som en skole skal stå - den 4. maj, når sommerskolens elever kommer.

Det kan nås endnu

at komme både på højskole og efterskole til maj - og det kan endnu nås at søge understøttelse.

Det skal blive dejligt at bade i fjorden, at lege i haven, at spille bold på boldbanen - og at holde aftenandagt ved bålet i „Gryden“.

Kom og vær med.
Det kan nås endnu!

A. Kr.

Hvad skal være vor bestilling?

At forstanderen på vor højskole skal arbejde, at de øvrige lærere og lærerinder skal arbejde, om det skal gå fremad med skolen, er vi gamle elever nok klar over. Forstanderen og lærerstaben sikkert også.

Men er det så ikke nok?? Nej, vi, som er medlemmer af elevforeningen, må virkelig arbejde med, og her vil jeg gerne sige, så hjertelig jeg formår, især til eleverne fra gamle hold: *Kom og vær med i arbejdet*, sådan at vor kære skole, hvor Gud gav os så rig velsignelse, også må blive til gavn i fremtiden.

Jeg synes næsten, det er en selvfølgelig, at alle gamle elever er medlemmer af elevforeningen, ikke sandt - og dernæst kan vi gøre mere.

Vi gamle elever fik smag på meget godt i Nr. Nissum, nu kan vi prøve at kalde ad dem, som endnu ikke kender velsignelsen ved et ophold på en højskole, hvor Guds ånd råder. Vi er glade for, at vi nu har flere sådanne højskoler, og under dem al velsignelse og lykke i deres gerning blandt de unge, som de får at arbejde med, men det er dog såre naturligt, at vi „Nissumitter“ kalder ad unge og siger: „*Prøv vor skole!*“

Det samme arbejde gør forhåbentlig eleverne fra andre højskoler. Lad os kun klappe med dem om, at flere af Danmarks ungdom må komme på *Indre Missions højskoler*.

Det er vor lille del af arbejdet; nu gælder det så, at vi husker, at Nr. Nissum højskoles motto: BED og ARBEJD også skal være vort motto, som er medlemmer af elevforeningen.

Eders ven

A. C. Poulsen.

Ovenstående står at læse i et blad, der hedder: Fra Nr. Nissum højskole nr. 2 sept. 1912. - Men det kunne jo ligeså godt stå i bladet april 1967, for det er lige aktuelt, dvs. historien gentager sig. red.

Moderne mission

I Ethiopiens hovedstad, Addis Abeba, står en af verdens kraftigste kortbølgesendere (ca. 4 gange så kraftig som den danske).

„Evangeliets Røst“, som senderen hedder, ejes af Det lutherske Verdensforbund, der tæller ca. 50 millioner medlemmer fordelt på 73 kirker. Fra 22 forskellige nationer kommer de ca. 300 radiomedarbejdere, som laver programmerne og sender dem ud i æteren over de tætbefolkede områder i Afrika og Asien. Man regner med, at ca. en trediedel af jordens befolkning kan aflytte programmerne - hvis de har en modtager! - og det vil sige ca. 1000.000.000 lyttere!

I dette vældige menneskehav tales flere hundrede forskellige sprog og dialekter. Der findes de primitiveste bjerg-, ørken- og junglestammer, der findes vidt forskellige kulturskredse og -miljøer, og alle de store verdensreligioner er repræsenteret. Danmarks lille radio og T. V. prøver så vidt muligt at varetage og tilgodese de forskellige interesser, som findes i landet, og når man tænker på de mange telefonstorme, den megen postyr og halløj, der til stadighed er på dette felt herhjemme - ja, så synes de opgaver og vanskeligheder, der er lagt hen til „Evangeliets Røst“, på forhånd uløselige.

Men det friske mod og initiativ, der sædvanligvis kendetegner mission, har også virket her (var der nogen, der mente, at Gud også har haft en finger med i spillet?). Til liden til „Røsten“ grunder sig nok dels på det, der er nået, dels på de uanede muligheder, som ses forude. Men først og sidst på Ham, der sagde: „... og jeg vil være med jer alle dage!“

Historien siger, at hverken i vor tekniske hverdag eller i tidligere mere primitive tilstande er diskussionen om betimeligheden i udbredelse af evangeliets røst standset i en udvalgsudtalelse gående ud på, at opgaverne var for store. I modsat fald havde de tolv fiskere nok opgivet over for romerriget, og

Det 35. Nissumstævne i Vinderup

afholdes i år søndag den 11. juni i Menighedshuset kl. 19,30 præc.

Velkomst.

Foredrag v. agronom Vestergaard.

Nyt fra skolen.

Fælles kaffebord.

Afslutning.

Vi venter, at mange vil slutte op om dette møde - en god tradition er ikke at foragte.

pop-vællingen kunne i dag glide fra æteren ned i beduinteltene og i stråhytterne uden supplement af f.eks. et bibelkorrespondancekursus.

For at klare de mange vanskeligheder, som grunder sig på radioens store lytterområde, har man rundt om i Afrika og Asien måttet oprette regionalstudier for hvert større sprogområde. Her findes speakere, skuespillere og prædikanter, der behersker det lokale sprog - og som har „jordforbindelse“ ved kendskab til det enkelte områdes karakter og mentalitet. - Hensyn hertil er nødvendigt, hvis den enkelte udsendelse skal nå sit mål.

Regionalstudierne har en daglig udsendelse på en halv time, og båndene flyves derefter til senderen i Addis Abeba. - De „kristelige udsendelser“ har naturligvis en særstilling i radioen - dog udgør de kun 30 pct. af sendetiden. De omfatter bibelundervisning, gudstjenester, kirkelige nyheder, andagter etc. Læge og lærde sender og lytter til prædikener, hørespil, causerier osv.

De resterende 70 pct. af sendetiden udnyttes til musik, undervisning, foredrag, reportager, interviews og pålidelig upartisk nyhedsformidling. Ikke mindst det sidste aflyttes af titusinder i det nye Afrika, hvor man ved, at „præstens presse“ ikke har skullet filtreres gennem ét eller flere regeringskontorer eller propagandaministerier.

Men også de undervisende udsendelser er en vigtig programpost. På dette område øver „Evangeliets Røst“ en regulær u-landsind-

sats: Man underviser i læsning, skrivning, regning, spædbørnspleje, sygdomsbekæmpelse, husdyropdræt, agerbrug, samfundslære osv. osv.

Det er dyrt at holde et sådant apparat i gang - lytterne betaler ikke licens! - men det er mission! Moderne mission, siger man, og det er egentlig noget forfærdelig gammeldags noget. Evangeliet forkyndes nu som før, men mens man tidligere kunne samle en lille gruppe under et træ, har man nu millioner i tale. Her ligger mange muligheder, men opgaven er altid en dobbelt: Dels at styrke den lokale kirke og dens medlemmer, dels at nå den ikke kristne befolkning med det kristne budskab.

„Evangeliets Røst“ er en stor nyskabelse i moderne mission, men den betegner kun et enkelt område i det store felt, hvor kirker fra hele verden arbejder sammen. Velkommen til enhver til at tage del i det.

„Højskolernes missionsstof“.

✧ Højskolepost

VORE MØDER

6. maj. Haderup. A. Kr.

6. maj. Skjern. Ths. M.

17. maj. Hjerm. A. Kr.

23. maj. Fabjerg. Ths. M.

BRYLLUP

Lørdag den 11. marts vieses frk. Edel Vestergaard (1961) og hr. Bent Præstholm (55-56).

Bopæl: Snekpevej 7, Herning.

I Vorgod kirke er viet sygeplejerske Krista Abildtrup (1960) til sygeplejer Børge Holdgaard, Vinderslev. Bopæl: Møllevang 8, Holstebro.

DEN NYE BYGGESAG

Kristine Andersen, De gamles Hjem, Hammerum	5 kr.
„Budstikken“ 1948: Overskud	15 kr.
For aftenkaffen ved vinterlevmødet	260 kr.
H. B. (66-67)	100 kr.
Mette Kamstrup Jørgensen, f. Puck (1951)	50 kr.
„Med tak for Mor“	5000 kr.

Ialt 5430 kr.

for hvilke vi hermed bringer kvittering og hjer-
telig tak. - Tidl. indk. 58.195 kr. Ialt 63.625 kr.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1966 Frk. Jytte Berg Nielsen, Allégade 14, Holstebro.
- 1965 Frk. Ingrid Lund Kristensen. - Fru Ingrid Lund Madsen, Schæffergården, Sinding, Herning.
- 1965 Frk. Inge Keseler, »Solgrund«, Møllebakken, Sdr. Kongerslev, Aalborg.
- 1964 Frk. Karen Christensen, Gl. Kro, Agersted, Dronninglund.
- 1964 Frk. Agnete Munk, Sundby Hospital, København S.
- 1963 Fru Valborg Fibiger, Vestrup, Aars.
- 1963 Frk. Ruth Olesen, Vestergade 13, Lemvig.
- 1963 Frk. Astrid Larsen. - Fru Astrid Barkler, Vinding, Sørvad.
- 1963 Frk. Inger Marie Garsdal, Granly, Vinding, Sørvad.
- 1963 Frk. Bodil Hansen, Centralinstitutionen, Sølund, Silkeborg.
- 1962 Frk. Marie Nielsen, Nygade 26, Horsens.
- 1961 Frk. Marie Jensen, Enghavevej 7, Holstebro.
- 1961 Frk. Edel Vestergaard. - Fru Edel Præstholm, Snekpevej 7, Herning.
- 1961 Frk. Birthe Christoffersen. - Fru Birthe Jespersen, Abildgård, Torbøl, Outrup.
- 1960 Frk. Grethe Kristensen, Hedemannsgade 9, 3. sal, Aarhus C.
- 1960 Frk. Gerda Andersen, Hjemmebageriet, Skolegade 4, Bjerringbro.
- 1960 Frk. Krista Abildtrup. - Sygeplejerske fru Krista Holdgaard, Møllevang 8, Holstebro.
- 1960 Fru Gunnva Sørensen, Ege volden 144, I th. Hvidovre.
- 1959 Fru Elly Poulsen, Munkevej, Tvis, Holstebro.

- 1957 Fru Lilly Dalmose Nielsen, Lykkesminde Overdrev, Græsted.
- 1956 Fru Bodil Kærgaard, »Solvang«, Rodskovvej, Hornslet.
- 1955 Frk. Elin Østergaard, Sjællandsgade 122, Herning.
- 1953 Fru Inger Kjærgaard, Englyst, Kærsholm, Gudumholm.
- 1950 Fru Inger Nilsson, Nørgård, Stauning, Skjern.
- 1948 Fru Ruth Tiedemann, Fennevangen 20, Gentofte.
- 1947 Fru Edel Ølsgaard Jensen — Fru Edel Øls-høj Jensen, Kongevejen, Allerød.
- 1941 Fru Gudrun Dalsgaard, Søndergade 42, Vinderup.
- 1941 Fru Kristine Munch, »Kjærgård«, Kirke-bækvej, Viborg.
- 1938 Fru Maja Christensen, Frederik d. 3. Vej 14, stuen, Fredericia.
- 1934 Bestyrerinde frk. Anna M. Bojsen, Vendersgade 14, 1. sal, Skjern.
- Frk. Sofie Karlsen, Kyhusvej 10, 1. sal tv., Ry.
- Frk. Olga Jensen, Grønnegade 17, Nykøbing M.

Vinterskolen:

- 63-64 Ejgil Basselbjerg, Ny Bloksgård, Fabjerg, Lemvig.
- 62-63 Jens Bennetsen, Søndergårdsvej (række-hus 5), Hammerum.
- 62-63 Hardy Sørensen, Sparretoft 10, Holstebro.
- 62-63 Villy Jensen, Sennels gl. skole pr.Thisted.
- 61-62 Poul Fjordvald, Bøvling præstegård, Bøvlingbjerg.
- 58-59 Kurt E. L. Nielsen, Kornvangen 53, Esbjerg.
- 58-59 Markild Nielsen, Danmarksgade 53, 3. sal, Aalborg.
- 57-58 Jens Hoffmann Kristensen. - Jens Hoff-mann, Højgade 1, Aulum.
- 56-57 Lærer Niels Chr. Aarestrup, Glentevej 2, Hurup, Thy.
- 55-56 Bent Præstholm, Snekpevej 7, Herning.
- 47-48 Poul Høj Laursen. - Poul Høj, Bække-høj, Lem.
- 47-48 Ejnar Gatten, adr. gdr. Svend Vig, Signesminde, Grauballe.
- 46-47 Peder Kr. Pedersen, Højbo, Møborg, Bækmarksbro.
- Gunnar Thomsen, Bryggergade 10, Struer.
- Kaj H. Pedersen, Missionærboligen, Maderup, Særslev.
- Jens Majgaard. - Bent Majgaard, Øster-gade, Hammerum.

Nr. Nissum Højskole og Efterskole

er Indre Missions ældste højskole.
blev oprettet 1887 af pastor Ad. L. Hansen.
flyttede 1923 til sin nuværende beliggenhed

fik i 1935 en efterskoleafdeling.
blev i 1958 udvidet med en tilbygning.
venter snarest byggetilladelse til en
idrætshal.

Nr. Nissum Efterskole

tilbyder følgende kursus:

10 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige drenge og piger. Begynder 3. august.

7 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige drenge og piger. Begynder 3. nov.

- ca. 90% af ungdommen fortsætter skolegangen efter den undervisningspligtige alder
- ved valg af skoleform efter det 14. år vil efterskolen være en skoleform med mange muligheder
- ca. halvdelen af det ugentlige timetal anvendes til almindelig skolefag
- resten anvendes til valgfrie liniefag til videreuddannelse efter elevernes ønske
- dertil kommer kostskolens fordele, der ofte viser sig at være en fornyelse i skolegangen
- derfor er et efterskoleophold stadig af værdi for unge, der søger frivillig skolegang

Nr. Nissum Højskole

tilbyder følgende kursus:

For unge mænd og kvinder nov.-marts

Højskoleafdeling for mænd og
kvinder.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne
nov.-januar.
Landbrugsafdeling.

For unge kvinder maj-sept.

Højskoleafdeling.
Husholdningsafdeling.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne
maj-juli.

Foruden almindelige skolefag tilbydes mange valgfrie fag: Sprog, maskinskrivning, kjole-
syning, stoftryk, matematik, maskinlære, hobby- og idrætslinie.

Nr. Nissum Højskole og Efterskole

et sted - hvor unge mødes til dygtiggørelse gennem skolens daglige undervisning.
et sted - hvor unge samles til fælles glæde, og kostskolelivet danner baggrunden.
et sted - hvor unge oplever glade ungdomsdage, der siden vil stå som gode minder.

Skriv til skolen, hvor alle oplysninger gives