



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

HR J KRISTENSEN
STATENS PÆD STUDIESAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22

N

Ø

R

R

E

I

NR. 2 - 1967 - 59. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Idealernes betydning

Vor tid er vist fattig på idealer. Kan man tjene en ordentlig løn uden for stor anstrengelse, så lader det til, at mange er tilfredse. Man stiler ikke efter at leve et godt og nyttigt liv, og derfor er man godt tilfreds med sig selv. Man sammenligner vel nok i nogen måde sig selv med andre, og da det er let at se de andres fejl og næsten umuligt at se sine egne, vil sammenligningen altid falde ud til egen fordel.

Mon ikke vi her har en væsentlig del af årsagen til, at så mange unge i vor tid ikke finder ind i livets land med glædens kilder. Ungdommen - og mange i alle aldersklasser - kender ikke for alvor til syndenød, og derfor kan den ikke få syn for Jesu Kristi herlighed: hans kærlige og forunderlige frelsergerning.

Somme tider mindes jeg den tid, da der med nogen virkning blev prædikeret om de fire absolutter: absolut ærlighed, absolut renhed, absolut kærlighed, absolut uselvished.

Blev disse fire absolutter de unges idealer, da ville ungdommen stride en strid, der ville blive til gavn for flere slægtled. Idealerne nås ikke, men kampen for at nå dem vil aldrig være helt forgæves. Når man er fast besluttet på, at man ikke for nogen pris vil lyve, stjæle eller bedrive hor, ja, så har man en vældig hjælp i denne beslutning. Det utænkelige gør man da vist sjældent. Kan man derimod nok tænke sig at gøre det, ja, så bukker man lettere under for fristelsen.

Josef må være blevet frygteligt fristet af Potifars forføreriske hustru, men det utænkelige kunne han da ikke gøre, og så måtte han løbe sin vej - for at komme væk fra fristelsen.

Men kampen for idealerne vil ikke altid ende med sejr, der vil også blive bitre nederlag og sviende skam. Nu var man måske så fast besluttet på, at man altid ville svare

mor pænt og venligt, men en lille ting kom i vejen, og det onde sind gav sig til kende gennem ord, der gjorde ondt. Så måtte der bedes om forladelse og gives løfter om forbedring - løfter, som så tit ikke blev holdt. Der måtte, åh så tit bedes om forladelse. Og så kunne spørgsmålet vågne: kan Gud blive ved at tilgive så megen synd?

Lykkelig den ungdom, der har de bedste idealer: Guds ord og Guds bud. Den ungdom har en stor hjælp til at leve ret, men også til at komme så dybt ned i egne tanker, at evangeliet om frelse ved tro på Jesus bliver det forunderligste, det skønneste og rigeste af alt.

Hvis du er godt tilfreds med dig selv, kan du regne med, at du lever i et bedrag. Har du oplevet, at „roserne vokser i dale“, så glem aldrig at takke med hjerte, mund og hænder. Bliv rigtig missionsk.

Vel nok især, når man er ved at blive ældre, kan man rigtig se idealet i digterens ord: „Lad os da bruge den kostbare tid, tjene vor Herre med al vor flid...“ Men de unge husker vel, at deres tid også kan være kostbar?

A. Kr.

Hvorfor?

Jeg har spurgt en gammel elev om følgende:

Hvorfor fik du tanken at blive sygeplejerske?

Når du spørger direkte, hvorfor man bliver sygeplejerske, er der mange svar. Måske fordi man har været indlagt på et hospital og blevet begejstret for „de hvide engle“, der flager rundt. Personligt har jeg aldrig været indlagt, men alligevel altid vidst, hvad jeg ville være. Så langt jeg kan huske tilbage, har jeg elsket at passe syge fugle, kattekillinger osv.

Hvorfor kom du på Nr. Nissum højskole? Jeg havde en søster på seminariet, og så faldt valget på højskolen her.

Hvorfor kom du på højskole?

For at lære kemi, fysik og regning. For mig var det en meget stor hjælp, da jeg senere kom på sygeplejehøjskolen at have været stoffet igennem én gang.

Hvorfor husker du tilbage på tiden her?

For mig vil „Den almindelige højskole“ altid stå som „Den rigtige højskole“. Måske fordi man ikke var så hårdt spændt for. Når jeg tænker tilbage på tiden i Nr. Nissum, husker jeg bedst turen til fjorden søndag eftermiddag. Jeg ved godt, at man nu *overromantiserer* det hele, men hvad betyder det. På den måde har man altid noget at glæde sig over.

Er du stadig glad for dit erhvervsvalg?

Om man stadig er glad? Ja, selvfølgelig er jeg det. Men når jeg tænker tilbage på de forhåbninger og illusioner, jeg havde med, da jeg startede som prøveelev, så må jeg vist erkende, at de fleste er røget sig en tur.

Hvad er „skyggesiden“ ved dit arbejde?

Det tristeste ved mit arbejde er, når patienterne kommer ind - fulde af forhåbninger - om at nu skal de ind for at blive raskere, og man så ikke kan gøre andet end sende dem hjem igen - uden at have gjort noget.

Vil du anbefale unge piger at blive sygeplejersker?

Ja, hvis de virkelig *har lyst* til faget, ellers tror jeg ikke, det er til at holde ud i længden. Det er - og må være - her som alle andre steder - *lysten, der driver værket*.

SPORT

„Efter min mening er golf den behageligste sport, man kan tænke sig,“ sagde direktøren og lagde sig på ryggen i den polstrede stol.

„Ja, såmænd,“ svarede departementschefen, „men der er blot det kedelige ved den, at man er nødsaget til at bevæge sig - hvad mener De om brevduer?“

Storm P.

Kære kendte som ukendte venner af N. N. H.

„Mennesket lever ikke af brød alene“ - men heller ikke uden brød. - „Brød til verden“. Folkekirkens Nødhjælp beder om økonomisk støtte i arbejdet. 2/3 af jordens befolkning har ikke mad nok. Vi må sige tak for, at vi hører til den 1/3, som kan blive mætte hver dag, men - „den egentlige rigdom består ikke i, at man ejer så meget selv, som i at man har noget tilovers for andre.“

Anita Bjørk.

Citat fra bladet „Folkekirkens Nødhjælp“.

PIGTRÅDS- PROTEST

Protestmarcherne mod atomvåben havde et motto, som lød: hellere aktiv i dag, end radioaktiv i morgen.

Mens marcherne tager af, tiltager i England en ny aktivitet. De langhårede unge, der sparker til traditionerne og dyrker pigtråd på guitar, synger nu sange med protest mod de voksnes sløvhed over for nøden og sulten i verden. Hungeren kan hamle op med atomvåbnene. Den koster dagligt 70.000 mennesker livet, og den er ikke bare i beredskab, men i brug hver dag.

Flere gange er det kommet til demonstrationer, arrangeret på Trafalgar Square i London. De unge overdøver deres elektriske guitarer med trommer og sang om den halve verden, som spiser, og den anden halve, som sulter, - og halvdelen, som tager piller for at sove og er fedtfornærede med, hvad de har, mens den anden halvdel dagligt må kæmpe for lidt mad. Omkvæd: - Hvis side er du på, bror? Tænk, før det bli'r nat.

Den halve verden ser,
den anden del er blind.

Den halve verden intolerant,
den anden halvdel rar.

Den ene ønsker blot børnene mad,
den anden bryder sig fejl om sit løfte.
Hvis side er du på, bror?

Tænk før det bli'r nat!

Danmark har lovet FN og de andre lande en u-landshjælp, som i 1970 skulle være på 1 procent af vor nationalindkomst.

Det løfte har man ikke i sinde at holde, selv om der er opgaver nok og derfor ingen mangel på muligheder for at udforme og planlægge projekter forskellige steder i verden. - Den fremgang, som vi i Danmark har haft i de senere år, giver ifølge økonomerne plads for en årlig forbedring af lønnen på 3 pct. Hvis vi tog mindre end en sjettedel af fremgangen to år i træk, var den ene procent nået, da vi jo yder noget i forvejen. Man regner med, at pristallet i 1967 vil udløse 2 portioner til lønmodtagerne og opgør udgiften til omkring 800 millioner kr. pr. gang. Det svarer ca. til det, vi har lovet at give i u-landshjælp i 1970. Når det fordeles på alle, og ikke blot på lønmodtagerne, og det tilmed skal ske over et par år, drejer den ekstra skat i den anledning sig om under en halv dyrtidsportion.

Dansk Ungdoms Fællesråd har protesteret mod, at regeringen og folketinget vil bryde deres løfte. Det er spændende at se, hvor meget protesten er værd, om de mange grupper i rådet slår sig til ro med en resolution eller finder udvej for at gøre noget. Bliver det ved protesten, viser man samme form for impotent velvilje som de andre, men giver det ved resolutionen udseende af, at man ikke er på det samme hold.

I bogen „Ung må verden endnu være“ er der en samtale mellem en ung engelsk student og en russisk partikvinde.

— Jeg tror, De er gumanist, sagde Kira bestemt.

— Og hvad mener De med det?

— En gumanist er et menneske, der føler uvilje ved uret, men som ikke kæmper for det, som er ret.

— Og hvad er ret?

— En verden, hvor mennesker ikke er delt op i to klasser: en, der lider nød, og en, der tjener på nød. *Viggo Møllerup.*

— — —

Da jeg sad og læste bladet „Folkekirkens Nødhjælp“, fik jeg den idé at bruge noget af det som en hilsen til vort elevblad, og det er med ønsket om, at „Nødhjælpen“ vil få mange hilsener fra Nissum-venner, at jeg nu har gjort det. Ved bestilling af girohæftet „Brød til Verden“ kan man tegne sig for faste månedlige bidrag i et år til det internationale hjælpearbejde, adressen er:

Brød til Verden,
Folkekirkens Nødhjælp,
Bispegården, Nørregade 11,
København K.

Gaver til Folkekirkens Nødhjælp er fradragsberettigede på selvangivelsen.

70.000 mennesker pr. dag mister livet af sult, mens andre har overflod. — Står der ikke i vor bibel: den, som har, skal give til den, som ikke har; altså har vi pligt til at dele med dem, der sulter, og der står ingen steder, at de skal ligge lige uden for vor dør, som Lazarus lå ved den rige mands dør.

Hermed sendes alle bladets læsere, men især sommerholdet 1960, en kærlig hilsen fra
Elisabeth.

Siden sidst

Turen sydpå forløb uden uheld af nogen art og havde derfor alle muligheder for at blive en god tur. Dertil kom, at eleverne opførte sig godt, så det var let at være leder. God stemning i bilerne - godt humør overalt. Vi besøgte de sædvanlige steder - dog ikke drypstenshulen ved Iberger, ingen førere at få. Turen blev foretaget i modsat rækkefølge, dvs. at vi besøgte folkevognsfabrikkerne på vej mod Harzen. Det var faktisk en fordel, det viste sig at være knap så anstrengende, og der var mere tid hjemad. Vi oplevede derved, også nye steder, hvor vi spiste vor mad. Blev fint modtaget og mødte megen velvillighed, også når vi blot

skulle have en sodavand til medbragt brød. Disse steder gæster vi igen. Et par steder så man ikke så gerne vort besøg - og disse steder kommer vi selvsagt ikke mere - heller ikke, hvis vi engang rejser under private former.

Skal jeg nævne et minde fra turen, må det blive kælkebakken ved Torfhaus. - Her „lånte“ eleverne nogle kælke eller tog dem uden særlig modstand - og prøvekørte kælkebakken. *At de turde!* Sikke nogle „afslæsninger“, kælkene foretog. Her blev ikke spurgt efter år og alder eller personanseelse.

Under hele forestillingen tænkte jeg: „Bare det går godt“. Efter opholdet: „Mærkeligt, at det gik godt.“ Det sidste må sikkert søges i elevernes gymnastiske træningstilstand og især i underlagets bløde „nedspringsmätte“, for mage til luftsprung og flyvende kolbøtter har jeg endnu aldrig set herhjemme i gymnastiksalen. Nu - flere uger efter - er det en oplevelse, der står lyslevende, og fremkalder smilet ved erindringen.

Vi oplevede nye herbergsfolk i både Rendsborg og Clausthal-Zellerfeld. - Begge steder behagelige bekendskaber, men vi savnede dog morgen- og aftensangen i Clausthal-Zellerfeld.

Pr. 1. februar forlod lærerinde fru Kirsten Noe os for at overtage et ledigt embede ved Resen skole. Vi forstod flytningen og

ønsker lykke til - og siger TAK for hjælpen her i vinter. Vi var så heldige, at Hans Jacob Larsen i seminariets 4. kl. sagde ja til at overtage fru Noes timer. En del af jer kender ham fra Nr. Nissum KFUM håndboldhold.

Vestergaard taler om en studietur til, hold fast - Herning. Der er en udstilling for landmænd, og byen rummer også muligheder for andre, der studerer. Velvillig har byen da altid været overfor os, når vi henvendte os om „virksomhedsbesøg“.

Jeg havde håbet, at dette blad skulle bringe en side med stor overskrift: *Nu er den der!* men det glippede igen. Byggesagen, ak ja, før ventede vi på ministeriet, og nu venter ministeriet på arkitekt og ingeniør. *Sikken et skrald, det gir, når de mødes.* Vi håber, det må give genlyd i alle kredse, der står Nr. Nissum høj- og efterskole nær.

Vi håber, at mange vil efterkomme indbydelsen til vinterelevmødet. Program andet steds i bladet. Velkommen og tag bare gode bekendte med. Vi er i gang med forberedelserne.

Sommerskolen - 10 mdr. kursus - vinterskolen - alle steder venter vi, at I virker som skolens repræsentanter. Ved fælles indsats kan meget nåes. — Tak for håndslag.

Som redaktør venter jeg stadig på stof.

Ths. M.

Efterskolens kursustid:

5 måneders kursus fra 3. maj for piger. Sidste kursus i sommeren 1967.

10 måneders kursus fra 7 august for piger og drenge. Det bliver efterhånden vort eneste kursus. — Dog har vi i vinteren 67/68:

7 måneders kursus fra 3. november (til 31. maj).

Vi håber, at vi her på bedste måde imødekommer ønskerne inden for vor vennekreds. Af hensyn til de mange flinke drenge, som vi har fra landmandshjem, er vi glade for, at vi kan modtage drenge ikke alene til august, men også til november. Men alle eleverne må fortsætte skolegangen til sidst i maj.

Til alle de forskellige kursus, som vi efter forhandling med undervisningsministeriet har fået lov til at afholde, kan der søges statsunderstøttelse, og staten giver altid mindst 50 %. Somme tider 70 eller 90 %. Vi håber, at langt de fleste kommuner også vil yde deres unge en hjælp til et efterskoleophold.

Os alle på skolen.

Elevforeningens regnskab for 1966

KASSEKONTO

Indtægt:

Kontingent	20890,50
Afdrag rentefri lån	50,00
Renter i bank C. 787	1471,92
Renter i bank 9546	228,86
Renter giro	11,53
Gaver fra vandremappen	18,25
Hævet i banken	750,00
Girobeholdning 1. januar 1966	232,53
Kassebeholdning	134,90

Ialt . . . 23788,49

Udgift:

Betalt bogtrykkeren	15027,96
Understøttelse	1545,00
Landselevforening	700,00
Konvolutter	63,80
Frimærker - porto	175,00
Regnskabsbog	5,50
Katalogblade	15,00
Indsat i bank	1700,78
Indsat i bank	3500,00
Girobeholdning 1 januar 1967	887,78
Kassebeholdning	167,67

Ialt . . . 23788,49

DRIFTSKONTO

Indtægt:

Kontingent	20890,50
Afdrag rentefri lån	50,00
Renter	1712,31
Gave fra vandremappen	18,25

Ialt . . . 22671,06

Udgift:

Bladet har kostet	15910,86
Understøttelser	1545,00
Landselevforeningen	700,00
Porto og tryksager	259,30
Overskud	4255,90

Ialt . . . 22671,06

FORMUEKONTO

Ved årets begyndelse:

Formue	24048,34
Overskud i 1966	4255,90

Ialt . . . 28304,24

Ved årets slutning:

Lemvig Bank C. 787	26052,79
Lemvig Bank 9546	5822,90
Girobeholdning	887,78
Kassebeholdning	167,67

32931,14

Gæld til bogtrykkeren 4626,90

Ialt . . . 28304,24

Gaver specificeret.

„Solstrålen 53“ kr. 18,25.

A. Kristensen. Karen Jeppesen.

Allerede - sådan tænker mange sikkert, når den gule blanket kommer til syne i bladet. Men det er rigtigt, et år er gået, og det er nu tid at betale kontingent for 1967.

Tak for alle gode bidrag i 66. Som I ser, blev der et pænt overskud, det skyldes alle dem, der betalte mere, end de behøvede, og

det siger elevforeningen en stor tak for. Der skal nok blive brug for pengene, når der skal til at bygges og laves om.

Så var der giroblanketten: (Skulle den være blevet borte, er det giro 3 62 33).

Tag den, udfyld den, helst med et tocifret tal, og send den omgående.

(Se regnskabet, hvor mange frimærker, der kunne spares, hvis der ingen rykkerbreve skulle sendes).

Husk at skrive den afsenderadresse, der er påtrykt bladet plus årgang, - og skriv tydeligt. - Tak!

Er der noget med rettelser og adresseforandringer, skal det skrives på bagsiden af den lille kupon, vi modtager.

Tak for mange venlige hilsener i årets løb.

Hjertelig hilsen. „Jeppe“.

✧ Højskolepost

VORE MØDER

28. februar. Resen v. Struer. A. Kr.

9. marts. Hjerm. Ths. M.

11. marts. Mørkøv Sjæll. Ths. M.

18. marts. Herninghallen. Ths. M.

BRYLLUP

I Hødsager kirke er viet frk. Hanne Sandgaard (1964) til gdr. Aksel Poulsen, Engholm, Skibbild (59-60).

I Egvad kirke er viet lærerinde Inga Hertz Jensen til lærer Niels Chr. Aarestrup, Hurup (56-57). - Vi ønsker hjertelig til lykke.

HØJSKOLEMØDER

Lørdag den 4. marts i Hobro-Ungdomsborgen. Forstander Buhl, Haslev, taler om: „Menneske eller robot“.

Lørdag den 11. marts i Hjallerup missionshus. Forstander Steffensen taler om: „Livssyn og livsholdning“.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

1966 Frk. Jytte Hauge Mathiassen, Sygeplejehøjskolen, Fårevejle.

1966 Frk. Else Marie Jacobsen, Linde, Spentrup.

1966 Frk. Mette Kjær Olesen, Nr. Nissum højskole pr. Lemvig.

1966 Frk. Lilly Kristensen, Lillelund, Rødding, Vibbjerg.

1966 Frk. Ruth Ravn, Ydby, Thy.

1965 Frk. Lene Dalum, De gl. hjem, Sunds.

1965 Frk. Inger Jensen, De gl. hjem, Sunds.

1965 Frk. Aase Mikkelsen, Birkeg. 2, Aulum.

1963 Frk. Anne Marie Svendsen. — Fru Anne Marie Jepsen, Godthåb, Nr. Nissum, Lemvig.

1963 Frk. Ane-Birde Pedersen, „Blæsbjerg“, Kappendrup, Fyn.

1962 Frk. Aase Hyldahl, Sygeplejeskolen, Amtssygehuset, Randers.

1961 Frk. Bente Bonnerup, adr. fru K. Lossmann, Randbølvej 7, Vanløse.

1961 Frk. Gurli Stokholm Knudsen. — Fru Gurli Blindkilde, Bøgevej 21, Mejdal, Tvis, Holstebro.

1961 Frk. Tove Andersen, Ryesvej 19, Holstebro.

1961 Frk. Zita Holm Mortensen. — Fru Zita Nielsen, Nørregade 126, Esbjerg.

1961 Frk. Grethe Hjørnholm, Kirkegade 8, Ikast.

1959 Frk. Anna Bonnerup, KFUK, Stormgade 6, Esbjerg.

1958 Frk. Eva Hald, Nørrebrog. 17, Esbjerg.

1958 Frk. Frida Jensen, Villavej 4, Hammerum.

1955 Fru Jonna Rosenberg, Vesterbrogade 39, Holstebro.

1947 Fru Kristine Iversen, Thyraesvej 60, Herning.

1941 Fru Ella Bruun Lauridsen, Skovparken 7, 1. sal th., Odder.

1937 Fru Rigmor Bisgaard Larsen, Gyvelvej 1, Aulum.

1918 Fru Marie Andersen, Alléen 14, Vindingland, Vejle.

Vinterskolen:

64-65 Holger Klogborg Clemmensen, Damsgård, Trabjerg, Holstebro.

62-63 Peder Rasmussen, Råbjerg, Haunstrup, Herning.

60-61 Diakon Henning Leth Jensen, Ny Tjørnevej 20, Aarhus N.

58-59 Bent Friborg, Østervænget, opg. D.s.tv., Hammerum.

57-58 Stud. techn. Villads Haaning Andersen, Bredstedgade 16, Odense.

57-58 Ole Mittun Petersen, Håndværkerskolen, Haslev.

53-54 Peder Kjeldsen, Syrenvej 3, Helsingø.

53-54 Mads Thorup Fuglsang, Aalborgvej 14, Thisted.

52-53 Henning Jensen, Engparken, Tvis.

50-51 Johannes Borg, Hedegård, Åstrup, Glejbjerg.

Vinterelevmødet

søndag den 5. marts kl. 15

- Kl. 15,15 Fælles kaffebord
 - Kl. 15,45 Foredrag af rektor Sundnes, Norge, eller A. Kristensen.
 - Kl. 17,00 Gymnastikopvisning af pige- og drengehold.
 - Kl. 18,00 Aftensmad. Drikkevarer (til medbragt madpakke) og røde pølser kan købes.
 - Kl. 19,00 Eleverne underholder.
 - Kl. 20,00 Kontorist Alfred Kanstrup, efterskolen 37/38 taler og underholder.
 - Kl. 21,00 Aftenkaffe og afslutning.
- Af pladshensyn beder vi om tilmeldelse senest d. 3. marts. Velkommen.

Elever og stab.

Nr. Nissum Højskole

tilbyder følgende kursus:

For unge mænd og kvinder nov.-marts

Højskoleafdeling for mænd og kvinder.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne nov.-januar.
Landbrugsafdeling.

For unge kvinder maj-sept.

Højskoleafdeling.
Husholdningsafdeling.
Forkursus for sygeplejehøjskolerne maj-juli.

Foruden almindelige skolefag tilbydes mange valgfrie fag: Sprog, maskinskrivning, kjole-syning, stoftryk, matematik, maskinlære, hobby- og idrætslinie.

Nr. Nissum Efterskole

tilbyder følgende kursus:

10 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige unge mænd og kvinder. Begynder 3. august 1967.

7 mdr.s efterskolekursus for 14-18 årige unge mænd. Begynder 3. nov. 1967.

Ca. halvdelen af det ugentlige timetal anvendes til almindelige skolefag. Resten til valgfrie liniefag til videreuddannelse.

NB. Der er stadig mulighed for 5 mdr.s efterskoleophold fra 3. maj 1967, idet vi har en del indmeldte elever, men vi modtager meget gerne flere.

Skriv efter nærmere oplysning