



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

NR. 11 · 1966 · 58. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

En af „De opfindsomme“ fra 1938 skriver:

Til Nr. Nissum højskoleblads læsere!

Bed og arbejd! Ja, så kom bladet, og vi blev mindet om det igen.

Det første tager den mindste tid, og måske vi snyder for det. Måske har vi det, som en lille ung kone med en stor børneflokk engang sagde: „Jeg er så træt, at jeg somme tider kun kan tænke: Gud tilgiv mig, at jeg er så søvnig, at jeg ikke magter at bede mit Fadervor.“

Jeg tror, Gud har tilgivet hende. - I dag er hendes børn voksne. - Hun kan tage børnebørn på skødet og fortælle dem bibelhistorie, og det er altid trygt og godt hos mormor og farmor. Der er altid fuldt hus i ferien og om søndagen, og somme tider er spisekammeret ryddet mandag morgen. Hun er vant til at spare. Hun har aldrig vænnet sig til, at der nu er flere penge i huset. Hun synes, at børnene rutter med pengene, men kritiserer dem aldrig. Hun tænker vist, at det er da godt, at børnene er blevet klogere og dygtigere, end hun har været. - Ja, mon?

Talrige er de artikler, jeg har skrevet til højskolebladet, og som I blev snydt for, fordi jeg kun fik dem skrevet i tankerne - mindst én om måneden. Jo, der står altid noget og „venter“. I dag er det et halvt vindue, der skal males. Det skulle også have været malet i lørdags, men da skulle jeg i roerne. Og i torsdag, men da skulle nabokonen i by, og hendes små børn og så maling det duer jo ikke. Den dag, jeg fik begyndt på det vindue, kom der fire store kreaturer på besøg. Jeg ringede otte steder, og de kom alle og så på dyrene, men det var ikke deres. Så ringede jeg til sognefogeden, men han havde ingen henvendelser haft. Dog kun fem minutter efter kom ejeren, så spørg bare mig, om ikke vi lever et jævnt og muntert, virksomt liv på landet.

Til I unge, som nu lige har forladt høj-

skolen, vil jeg sige: Lad aldrig vandremappen gå i stå. Jo ældre I bliver, des mere værdi får brevene. Jeg havde glemt de fleste eller mange af „De opfindsomme“ fra sommeren 1938, hvis ikke vi havde haft vandremappen. Sørg for, der bliver system i tingene og send postkort for modtagelse og afgang til formanden. Det letter arbejdet for hende eller ham og sparer jer for en masse ærgrelse. Sæt strenge bøder og brug pengene til noget sjovt eller noget fornuftigt, som I vil.

Vi 7 fra 1938, som særlig har holdt sammen, har givet hinanden bryllupsgaver - har spist middage - har støttet højskolen og har stadig penge i kassen. Vore breve går rundt med ca. 2 måneders mellemrum og bliver aldrig gamle eller uinteressante. „Men det vindue“, kan jeg nå det inden middag? Jeg skulle gerne have en middagssøvn, inden jeg skal passe Esthers 3 små drenge. Hun trænger til at komme lidt hjemmefra og har meldt sig til et rya-kursus. Peter er 5 år og min trofaste medhjælper. Han kan alt og synes, jeg er meget, meget gammel og klog. „Du ved så meget“, sagde han en dag beundrende. Bjarne er 3 år. Han kan ikke lide at få snavsede fingre. Jeg tipser, at han bliver præst som sin morfar. Lille Ivan er bare et år, og vi skal nok blive venner, ham og jeg. - Hilsen.

Ingeborg Møller, f. Lorenzen.

Tak, fordi du tog dig tid til at skrive, kære Ingeborg. Tak for sommeren 1938.

A. Kr.



Højskolens budskab

I Vrå Højskoles årsskrift skriver først. Arne Brandt Pedersen om højskolens opgave i vor tid:

Det lyder besnærende, at højskolen skal nedbryde skranker og autoriteter og lade ungdommen selv finde frem gennem erfaring til noget holdbart. Men det er urealistisk tale, så vel som den tanke, at børneskolen skal meddele undervisning i alle religioner, så børnene, når de bliver voksne, selv frit kan vælge. Det er falsk tale, for man kan ikke eksperimentere sig gennem livet, ikke uden at gøre skade på sig selv og sine medmennesker.

Der kræves et valg, det er overalt livets kår, at man må træffe sit valg og så bære følgerne. Og det valg må man i udstrakt grad gøre på andres autoritet. Det er forældres og læreres pligt at vejlede børn og unge til det rette valg, og den byrde kan højskolen heller ikke vise fra sig.

Men véd man da, hvad der er det rette

valg for de unge? Ja, her må man søge hjælp i de nedarvede synspunkter for ret og uret, for trivsel og lykke. Vi har en rig kulturarv og de fleste en levende slægtsarv at øse af. Hver slægt skal ikke begynde forfra som Adam og Eva. Vi har en ballast med os, som kan tynde, men også stive af og give holdning. At formidle den er også højskolens opgave, og derfor kan man ikke lade historien ligge.

Om man vil bruge udtrykket forkyndelse om denne formidling eller ej, bliver vel en strid om ord. Mange ynder ikke det udtryk, der smager dem af teologi og kirkelighed og lyder dem måske for propagandistisk. Johannes Novrup sagde: „Den evige snakken om højskolens forkyndelse er mig en vederstyggelighed“. Men jeg er bange, man med ordet også forkaster sagen og ender i talen om, at læreren skal møde eleven med tomme hænder, og så er det galt, for det bliver der ikke højskole af. Højskolen har alle dage haft et budskab at bringe, en folkelig tale fra historiens og poesiens kilder til klaring af menneskelivet, og kun når den vedbliver at efterleve det i tale og sang, vil den fortsætte med at være højskole.

8 eller 10 mdr.s efterskolekursus fra 1. august

Vi regner med at begynde med 8 eller 10 måneders kursus for efterskoleelever fra først i august, og vi regner med at begynde næste sommer i 1967.

Program og fagdeling bliver uforandret, men der bliver tid til at lære noget mere i de enkelte fag. Selv om vi slider både dag og aften, kan 5 måneder jo nok siges at være en kort skoletid.

Se nærmere i næste nummer af bladet.

Fortæl denne nyhed til alle, der har børn i 14-17 års alderen, og skriv til os snarest, hvis

I er interesserede. Vi ønsker, at vor skole skal tjene hjemmene og ungdommen bedst muligt.

Vi modtager dog stadig med glæde indmeldelser til 5 måneders efterskole fra maj.

Højskolen tegner pænt til sommer, men efterskolen tegner ret småt, og så var det, at tanken kom til os om et længere kursus fra august. Vi tager elever fra 7., 8. og 9. klasse. Realisterne bør måske hellere tage højskolen, hvis de har alderen dertil.

Vor venligste hilsen til alle vore læsere.

A. Kr.

Siden sidst

Som bekendt er oktober måned jo „ferie-måned“ her på skolen, og som følge deraf en stille tid hvad angår elever. Men ligegyldige er dagene sandelig ikke. Jeg har flere gange nævnt spændingen med postens ankomst: *Var der noget i dag?* Det betyder, var der indmeldelser. Og det skete ret ofte, og hermed en tak til alle, der medvirkede til, at vi fik så mange elever.

Selvfølgelig kunne lærerne ikke sove hele måneden. Svendsen er fortsat på kursus. Vestergaard har travlt i haven. Jeppe på kursus, og jeg fik også tiden til at gå. Nede på skolen var der ikke større omvæltninger af håndværkere i denne omgang, men den tilbagevendende rengøringsproces var uundgåelig og blev gennemført under Emmas kommando.

Josef og Ejner har haft mægtig travlt med have- og landbruget. Roerne kørt sammen, gødningen kørt ud, og vinterpløjningen er på det sidste, men der er en stor have, så de finder nok noget at pusle med nogle dage endnu.

Det var dejligt at forberede den 3. novbr. i år. Tænk - at vi kunne skrive 60 navne på navnelisten. Det spændende - *ankomsten* - gik godt. Indkvarteringskvaler blev overstået. Næste formiddags trange vej med bogsalg (Svendsen havde fået fri) og flyttebevis, sygekasse osv. blev overstået, og så kom hverdagen. Det er for tidligt at sige noget endnu. Blot dette: **DET GÅR DA ENDNU**, og vi venter som sædvanlig en god vinter. Billede følger i jule-nummeret.

I år har vi følgende valgfrie fag: Stoftryk, matematik, teknisk linie og idræt. Vi spiller som sædvanlig håndbold 2 timer ugentlig i Limfjordshallen.

Lærer Svendsens embede besættes af hele 3 lærerkræfter. Fru Kirsten Noe (elev her sommeren 1955) har dansk, regning, geografi o. lign. Lærer Markussen har historie plus aftenvagt, og tømrer Ebbesen har sløjd.

Vi andre passer vor sædvanlige dont, og alle er optaget.

Det eneste sted, der ikke er fuldt besat, er i køkkenet. Det kan gå - og går godt, men det kunne gå lettere, hvis der var én eller to piger flere. Det skal forstås sådan, at tilbud om endnu en pige vil blive modtaget med taknemmelighed. *Ths.*

Evt. stof til julebladet skal være mig i hænde senest 1. december.

Manglende forståelse mellem børn og forældre

Der er mange ting, som kan gøre sit dertil; men én ting er, at forældrene ikke tager sig nok af de unge.

Forældrene skulle prøve at samle de unge om sig et par aftener i ugen og snakke med dem om alt muligt, lige fra politik til sexproblemer. Enten gider forældre ikke, eller også tør de ikke.

I mit hjem, tror jeg nok, jeg kan sige, er der en helt enestående forståelse for de unge. Det bevises gang på gang, når huset er fyldt af unge mennesker. Jeg tror, at problemerne er større i de store byer. Grunden er nok den, at her går begge parter som regel på arbejde, og når de så kommer hjem, er de for trætte til at snakke med hinanden, eller også skal de se fjernsyn.

Børnene, der keder sig hjemme, går ude på gaden, og her har de deres kammerater. Mange af de kammerater, de får her, er dårlige, og de er med til at trække hinanden ned i „skidtet“. Mange unge går naturligvis i fritidsklubber, eller hvad der er endnu bedre - dygtiggør sig på kursus.

Der er mange forskellige ting, man kan udfylde fritiden med. De fleste unge interesserer sig meget for sport, og her kunne de ældre hjælpe lidt mere til ved at bygge klubhuse og andre ting, som er nødvendigt for at samle unge.

Søndag er vist nok den værste dag i ugen, for der er ikke meget at lave en søndag, hvis man ikke selv er lidt opfindsom. - De unge skulle prøve at gå lidt mere i kirke, men grunden til, at de ikke gør det, er nok den, at de bliver set ned på af de andre unge. Jeg ved ikke hvorfor, men mange synes, at det er nedværdigende at gå i kirke, og i det hele taget have noget med Gud at gøre.

Et stort problem er spørgsmålet, hvilken tid de unge skal være inde om aftenen. Jeg synes i hvert fald, det er noget pjat, når forældre begynder at skælde ud, fordi de unge kommer 10 min. for sent. Man skulle i stedet vise dem tillid, at de selv skulle sørge for at være inde i passende tid. Det er nu engang således, at det, man ikke må, er det mest spændende, og hvis de unge selv måtte bestemme, hvad tid de kom hjem på, ja, da var det slet ikke så spændende at være sent ude.

Angående lommepege så er det naturligvis forskellig, hvor meget hver enkelt har brug for, men det er i hvert fald ikke klogt, at unge får for mange penge. Des flere man har, des flere bruger man, og man skulle jo gerne lære, hvad penge egentlig er værd. Jeg tror også, det ville være klogt, at lade de unge yde en indsats for pengene.

Når alt kommer til alt, er problemet vist ikke så stort, som mange tror. J. O. 1966.

Har J. O. ret i sin sidste påstand? Jeg tror, hun har ret i meget - gensidig interesse er nok en „hovedhjørnen“. Red.

Nej! -

Vi kan jo ikke leve af Nej'er. Vi må leve på et ja! Og dette ja må være et ja til Gud, som han møder os i Jesus Kristus.

Thi alt andet vil skuffe og svigte!

Paul Brodersen.

Kære højskolevenner!

I aften får jeg sådan en lyst til at sende jer en kærlig hilsen, og det er nok, fordi jeg lige har været til fest på højskolen.

Der er nu altid en egen skøn stemning over en højskole, og vi har haft en aften, hvor vi rigtig har følt, hvor godt det er at høre Gud til. Det oplevedes gennem oplæsning, sang og bøn.

Ja, jeg er ikke helt ung længere og vil straks fortælle, at jeg var elev på Nr. Nisum højskole i 1912, og kunne jeg få lov til at give en far og en mor et godt råd, så skulle det være. - Send jeres kære unge på højskole! Jo, for der får de ægte livsværdier; en rigdom, som, jeg tror, aldrig kan glemmes. Sådan er det da gået mig.

Jeg blev ført gennem sorgens dybe dale, da jeg for 20 år siden mistede min mand. Men da kom der en ven fra samfundet, og han spurgte mig, om jeg ikke kunne høre Jesus sige: „Frygt ikke, det er mig!“ - Den dag, man kan høre dette, lindres sorgen, da er man tryk. Så godt er det at lægge sine tider i Guds hånd, og så kan man synge:

Tak for lykken, mig beskåret,
tak for hjælp i nødens stund,
tak for korset, du har båret,
tak for alt i evighed.

Stinne.

Den nye byggesag

R. O. 100 kr.
Th. og K. M. 100 kr.
Andel i høstoffer fra Harboøre kirke 220 kr.

For ialt 420 kr.

meddeles med hjertelig tak kvittering. Tidligere indkom 53.260 kr. - Ialt 53.680 kr.

Husk, at bidrag til byggesagen kan fradrages på selvangivelsen efter de gældende regler. Man skal så have en kvittering herfra, og der kan højst fradrages 1000 kr. Vær med og bær med!



Liam Nolan: En lille mand fra Nanataki.
Oversat af Mogens Boisen. (150 sider -
kr. 17,00) - Unitas Forlag).

En forunderlig og gribende bog om en lille japansk tolks modige og kristne indsats for at redde britiske krigsfangers liv under 2. verdenskrig. - „Onkel John“ Watanabe indvilgede i at indsmugle hårdt tiltrængte lægeinstrumenter og medicin i fangelejren, fordi han troede, at det var Guds vilje, at han skulle gøre det. Gentagne gange risikerede han sit eget liv derved. Var han blevet opdaget og afsløret af sine landsmænd, havde det ikke blot betydet døden for ham, men en langsom udslettelse under frygtelig tortur. Han var en lille, sagtmodig mand, som elskede sit fædreland og var underdanig overfor sine bombastiske overordnede, samtidig med at han hadede al den brutalitet, mange af hans landsmænd udviste overfor fangerne. Men ligegyldigt hvor stor hans frygt var, når han under sin „smugling“ skulle passere vagtposterne, krævede hans kristne tro dette overvældende mod hos ham i al hans ensomhed.

Han var kendt som tolken Onkel John. Nogle af fangerne forstod hans indstilling, andre mistænkte og foragtede ham lige så meget, som hans egne landsmænd, der ikke kunne anerkende hans had til deres brutalitet. - Bogen om Onkel John står i så skrigende kontrast til meget af det, der er blevet skrevet om japanernes opførsel under krigen, at den fortjener at få en stor læserkreds og at blive husket.

DE UNGES FORLAG

Kirsten Bang: Erik Røde.

En historie fra vikingetiden og hovedpersonens store bedrift var opdagelsen af Grønland og bebyggelsen af samme. Altså en bog fra Islands sagatid om dristig opdagerfærd mod fremmede lande. Forfatterens tidligere bøger er garanti nok for spændende læsning.

Kirsten Bang: Leif den Lykkelige.

Leif den Lykkelige er Erik Rødes søn. Ligesom faderen har han opdagerblod i årenerne, og på sin opdagerfærd kommer han til Nordamerika. Han overvintrer i det nye land, dvs. tager det i besiddelse ca. 500 år før Columbus. - Om

bogen gælder det samme som om forannævnte: god og underholdende læsning.

Otto Bondevik: Under Nordkalotten.

En levende, folkelig og spændende bog om folket nord for polarcirklen. Den giver et stærkt indblik i en ukendt landsdel, i befolkningens sind og levevis. - Anbefales alle, der gerne vil vide mere, her er tilgængelig vej..

Poul Holt: Den Indre Mission i Danmark gennem 100 år, nr. 8.

Får man først begyndt, så slutter man først, når heftet er læst. Jeg tror, at vor tids bekymring for Indre Missions fremtid kunne afhjælpes, hvis disse hefter kom i ungdommens hænder. Vor opgave må være at udbrede den viden, disse hefter giver, dvs. at vedgå „arv og gæld“.

Max Wedemeyer: Sabine.

Har man læst forfatterens anden bog: „I Tidemandens barak“ ved man, at førstnævnte bog er værd at tage i sin hånd. Ikke en bog, der finder en billig løsning, men en løsning, hvor mennesket finder mere end sig selv.

FRIMODT'S FORLAG:

Adrian Johansen: Vejene skilles.

Jens og Frederik er brødre, som vokser op i et kristent hjem på landet. Allerede tidligt viser det sig, at vejene skilles for de to. Både valget af livsstilling og af livsindhold falder forskelligt ud. Jens bliver landmand og lader sin tilværelse være præget af kristen livsholdning, Frederik studerer jura, og for ham er forældrenes kristentro kun foragtelig og nedværdigende, ja, umoderne og livsfjendsk. Ovennævnte bog er forfatterens tiende. Har man læst nogle af disse, er en anbefaling af nr. 10 unødvendig.

C. V. Løndorf: Af mit livs brogede blade.

Landssekretæren i Kirkens Korshær fortæller ud af sit rige forråd af minder fra en lang arbejdstid, og denne arbejdstid har ikke været kedelig. Heller ikke formålsløs. Kærlighed til arbejdet er som en baggrund, der ikke kan skjules, den er overalt - på hver side, og dertil kommer, at bogen er mere end én mands biografi - den er alsidig oplysende.

Ingeborg Olrik: Ikke Lemek, men Abraham.

Som forklaring står der under titelen: Patriark-historien, dens almenmenneskelighed og dens budskab. Bogen er skrevet under dette sigte og viser, at Gl. Testamentes hovedpersoner ikke er

os uvedkommende, når vi læser om deres liv og virke. De var store i det store, men også i modgang og fald har deres liv noget at fortælle os. Jeg ved udmærket godt, at mange mennesker synes, at „historie“ er kedelig og verdensfjern. Prøv alligevel at læse denne bog og erfare da, at den er spændende og oplysende.

★ Højskolepost

HILSEN FRA DJURSLAND

Samlede til ungdomsmøde i Ramten sender vi hilsen til alle gode venner og kammerater.

Henning Hansen 54-55. Rita Hansen, f.Thode, 1956. Anna Olesen, f. Pedersen, 1941. Olaf Petersen 65-66. Ingrid Bjerregaard, f. Just, 1961. Børge Bjerregaard 58-59. Jens Thode Nielsen 54-55. Kirsten Thode Nielsen, f. Karlsmose, 1954. Tove og Arne Bjerregaard 58-59. Herdis Jensen, f. Pedersen, 1954. Vera Sørensen, f. Thode, 1959. Valdemar Karlsmose.

Og jeg siger ovennævnte tak for gæstfrihed, fordi I mødte op og for godt samvær.

A. Kr. 28-66.

DET ER DET SIKRESTE

at søge understøttelse (statstilskud) til højskoleophold inden nytår for sommerskolens vedkommende og inden 1. juli for vinterskolens. Der kan dog også søges senere, men vælg helst det sikreste.

Til efterskolen kan søges senere. Der bør dog søges mindst 8 dage, før det påtænkte kursus begynder. De fleste efterskoleelever får helt frit ophold og skal selv kun betale deres skolemateriel.

NISSUM-STÆVNE I SKJERN

Mandag den 5. december kl. 20,00 i Skjern missionshus afholdes sammenkomst for vore tidligere elever og deres pårørende. Men enhver er hjertelig velkommen; og unge, der kunne tænke sig et skoleophold, er endda særlig velkomne. Lad os nu møde op, og møde mange af os få nogle nye med.

Der bliver taler, samvær og måske andet. Kaffen koster kr. 3,50. - Ved mødt!

Venner på Skjernegnen.

Nr. Nissum højskole og efterskole.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1966 Frk. Ruth Ravn, Gimsinghøje 9, Struer.
- 1966 Frk. Sigrud Pedersen, Åbrinken 8, Ålestrup.
- 1966 Frk. Jytte Smith, Skolehjemmet, Struer.
- 1966 Frk. Ingrid Graversen, Peter Bangsvej 7, Struer.
- 1966 Frk. Jytte Vejrsø Olesen, Plejehjemmet, Aulum.
- 1966 Frk. Betty Albæk, Vestergade 13, Aalestrup.
- 1965 Frk. Bodil Volsgaard, Åhl, Vinderup.
- 1965 Frk. Inge Keseler, De gl. Hjem, Biersted, Nordjylland.
- 1965 Frk. Rigmor Skovgaard Jensen, Optagel-seshjemmet, Struer.
- 1965 Frk. Aase Nybo, G. D. Aclvoaat, Anker-vein 96, Røa, Oslo, Norge.
- 1965 Frk. Inger Kristensen, c/o købmand Poulsen, Mariagervej 2, Hobro.
- 1965 Frk. Ilse Poulsen, Uglev Alderdomshjem, Uglev pr. Hvidbjerg.
- 1964 Frk. Bodil Bech Thorsen, Plejehjemmet, Aulum.
- 1964 Frk. Gurli Jensen, Diakonissestiftelsen, Peder Bangsvej 1, København F.
- 1964 Frk. Ulla Bredahl Thomsen, „Bankær-gård“, Nr. Hvidbjerg, Hvidbjerg Thy.
- 1964 Frk. Inger Nørby Dahl, Falsiggård, Naur, Holstebro.
- 1964 Sygeplejeelev frk. Gerda Justesen, adr. hr. Mikael Justesen, Hasselholt, Vinderup.
- 1964 Frk. Kirsten Gundersen, Sønderstrand, Gøttrup, Fjerritslev.
- 1964 Frk. Hanne Sandgaard Andersen - Fru Hanne Poulsen, Engholm, Skibbild.
- 1963 Frk. Anni Videbæk, De gl. Hjem, Vildbjerg.
- 1963 Frk. Nelly Bach, De gl. Hjem, Ikast.
- 1963 Frk. Else Olesen, Abildtrup, Barde, Herning.
- 1963 Frk. Anna Bøjer Thomsen, Hørdum cen-tral, Hørdum Thy.
- 1963 Frk. Ester Hoffmann Nielsen, Højgade 16, Aulum.
- 1962 Frk. Erna Buskov, Haslev Håndarbejds-skole, Sofiendalsvej 30, Haslev.
- 1962 Frk. Karen Jørgensen, Nørregård, Jeg-strup, Viborg.
- 1962 Frk. Gunhild Troldtoft Jensen, Håndar-bejds-skole, Sofiendalsvej 30, Haslev.
- 1962 Frk. Else Haaning. - Fru Else Søgaard Andersen, Krogsdahl, Nr. Felding, Holstebro.
- 1962 Frk. Ketty Jørgensen, Vorgod, Herning.

- 1962 Frk. Gerda Sørensen, „Måne 4“, Femmel-
ler, Strand, Femmøller.
- 1961 Frk. Else Marie Nielsen, Prinsessegade
34, Fredericia.
- 1961 Frk. Birtha Ringgaard, Diakonhøjskolen,
Dalgas Avenue, Aarhus C.
- 1961 Fru Birgith Holm, Ræhr Mark, Hanstholm.
- 1960 Frk. Gerda Andersen, Luthersk Missions-
forenings Højskole, Hillerød.
- 1960 Frk. Birgit Hauge, Dalstrøget 13, 1. sal,
København S.
- 1960 Fru Annelise Vilstrup Andersen, Lærke-
vej 11, Vibbjerg.
- 1959 1959 Fru Else Marie Nielsen, Fasanvej
20, Thyborøn.
- 1959 Fru Kirsten Vester, Vestervang 13,
Bording.
- 1957 Fru Ruth Lydia Møller, Hylke, Kolding.
- 1957 Sygeplejerske fru Ruth Vibskov Nielsen,
Alderdomshjemmet, Rolighedsvej 8,
Hurup, Thy.
- 1956 Fru Inger Marie Madsen, Sømosevej 9,
Dianalund.
- 1956 Fru Meta Pedersen, Stadionsvej 16,
Hedensted.
- 1955 Fru Rigmor Hansen, Brund Mølle,
Thisted.
- 1955 Økonoma frk. Edel Jeppesen, Tommerup
højskole, Knarreborg.
- 1953 Fru barberm. K. E. Nielsen. - Fru Anna
Nielsen, adr. Marie Nielsen, Frøstrup st.
- 1953 Frk. Anna M. Bojsen, Bandsby, Holmsland,
Ringkøbing.
- 1951 Frk. Edel Christensen. - Fru Edel Fyh-
ring, Hyldager, Bøvling, Bøvlingbjerg.
- 1950 Fru Elisabeth Andersen, Toftekær, Tvis.
- 1947 Lærerinde frk. Frederikke Andersen,
Toldbodgade 3, 1. sal, Viborg.
- 1939 Fru Ebba Christensen. - Fru Ebba
Esbensen, Stakagergård, Hasselholt,
Vinderup.
- 1935 Frk. Magda Christensen, Valdemarsgade
19, Silkeborg.
- 1928 Fru Lydia Koustrup, „Birkebo“, Asp,
Struer.
- 1926 Frk. Kirstine Pedersen, Rattrup, Outrup.
Fru ingeniør Jensen, Hørhavevej 55,
Højbjerg.
Frk. Lilly Herold Pedersen. - Fru Lilly
Reuber, Frederiks.
- 65-66 Willy Betzer, Kjersholm, Kjellerup.
- 65-66 Peder Madsen, „V. Lind“, Gudum pr.
Lemvig.
- 65-66 Preben Steffensen, Alhedegård, Barde, Her-
ning.
- 64-65 Henry Laustsen, Hvilsom, Hobro.
- 64-65 Willy Brøgger Kristensen, „Moesgård“,
Vejrum, Holstebro.
- 64-65 Thorkild Viggo Vestergaard, „Dahlgård“,
Hundborg, Sjørring.
- 63-64 Erling Rasmussen, Nørbæk Hougård,
Fårup.
- 63-64 Børge Madsen, Ydunsvej 48, Herning.
- 63-64 Orla Møller, Østergård, Mogenstrup,
Skive.
- 63-64 Henning Refsgaard, Grynderup Øster-
gård, Nørager.
- 63-64 Søren Chr. Kristensen, Allinggård, Ansby.
- 62-63 Arne Taulborg, Lauge Kochsvej 6,
Aarhus N.
- 62-63 Knud E. Mikkelsen, „Øster Bjerg“,
Vejrum, Hjerm.
- 62-63 Sten Nielsen, Vestervangsvej 13, Viborg.
- 62-63 Harry Pedersen, Alstrup Hedegård, Nørager.
- 62-63 Orla Weisbjerg, Nygård, Hvidbjerg.
- 61-62 Bagermester Leo Jensen, Ørsted Bageri,
Ørsted.
- 61-62 Vagner Rod, adr. Kristian Bjerg, Svane-
gården, Sahl, Bjerringbro.
- 60-61 Bent Brogaard Nielsen, Hobrovej 37,
Støvring.
- 59-60 Henrik V. Hedegaard, Klode Mølle,
Engesvang.
- 59-60 Aksel Poulsen, Engholm, Skibbild.
- 57-58 Kaj Lægaard Jensen, Thyrasvej 58,
Herning.
- 56-57 Gunnar Ivan Madsen, Schefferigården,
Sinding, Herning.
- 56-57 Ejner Volsgaard, Landbrugsskolen,
Haslev.
- 52-53 Diakon Helge Asbjørn Jensen, Kirkevej
3, Roslev Hvilehjem, Roslev.
- 52-53 Carlo Clausen, Remmerhus, Barde,
Herning.
- 52-53 Svend Aage W. Lauritsen, Højgård,
Vejrumbro, Viborg.
- 52-53 Henning Jensen, Hogager, Holstebro.
- 45-46 Karl E. Andersen, Tygstrup, Vestervig.
- 38-39 Søren B. Poulsen, Driftmose, Trabjerg, Bor-
bjerg, Holstebro.
- 29-30 Johs. Balle, Bredgade 39, Kolind.

Vinterskolen:

- 65-66 Karl Erik Nielsen, adr. Adolf Jeppesen,
Asperup mark, Nr. Åby.
- 65-66 Kaj Jensen, Gårdhøje, Måbjerg,
Holstebro.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venne-
forening. - Redigeret af højskolel. Ths. Mogensen.

M. CHRISTENSENS BOGTRYKKERI - STRUË 58006

FREDERIKSBERG ALLE 22
STATENS F&O STUDIESAMLING
HR J KRISTENSEN