



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

**N**

**Ø**

**R**

**R**

**E**

**I**

NR. 10 - 1966 - 58. ÅRGANG

**S**

BED OG ARBEJD

**S**

**U**

**M**



**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

# Tomme hjerter eller fyldte hjerter

Djævelens væsen er tomhed. Ja, sådan kan man læse i en gammel lærebog af den tidligere sognepræst i Nr. Nissum, Asschenfeldt-Hansen.

Når man læser om de mange unge, der trods alt muligt spektakel og alle mulige forlystelser alligevel er ved at kede sig for-dærvet og derfor foretager sig så mange sære ting, så melder den tanke sig, at disse unge mangler noget at leve for.

De har aldrig forstået, hvad Anne Larsen Bjørner, vor berømte skuespillerinde, omsider forstod:

„Lev for Jesus! Verdens ære,  
lyster, herlighed og glans  
vil dog aldrig sjælen give  
blot en times fred som hans.“

(Lina Sandell).

Det er tungt at sige det, men uden for Kristus, der er Djævelens rige, og der er tomhed. Et liv uden Jesus Kristus er et fattigt liv, og det ender med den totale fallit. Det kan ikke andet. Djævelens væsen er

tomhed. Han har intet at give os, men han vil narre os til at misbruge det meget, som Gud har givet os: Ånd, sjæl og legeme. Og så vil han have os til at tro, at sådan en livsform er den rigtige.

I 2. Mosebog 3, 14, giver Gud sig selv navnet: „JEG ER.“

Guds væsen er ikke tomhed, men sandhed og kærlighed, hellighed og salighed. Salighed er den højeste form for lykke, og den lykke kan et menneske nå, når Gud griber ind, og mennesket får lært at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen - og at tro retteligt på Gud.

Hvorfor lader så mange sig bedrage, så de vælger tomheden og ikke livsfylden?

Ville mennesker dog for alvor gøre sig den ulejlighed at tænke over livet, hvad det fører med sig, og hvad det fører til.

Måtte Gud sende en vækkelse, så mennesker måtte få at se, hvor tomt og hvor farligt et gudløst liv er. - Og måtte så mennesker vende sig til: Han, som var, som er, og som kommer.

A. Kr.

---

## Kære piger fra i sommer

Vi siger jer alle så stor en tak for sommeren. Uden jer havde her været tomt og trist.

Nu ønsker vi jer alle en god fremtid. - Måtte I altid i medgang og modgang tro på Gud og leve ret.

For få dage siden var jeg på besøg hos to af vore tidligere elever, der nu er gift med hinanden og har en lille datter. Der så jeg noget, der for alvor gjorde mig glad. Over en dobbelt lampet hang deres skolebilleder, og derover igen var et broderet stykke med vor skoles motto: Bed og arbejd.

Det er godt at have dette motto for øje. Gid det måtte leve i jeres hjerter - altid. Så tør vi tro, at I kommer godt gennem tilværelsen.

Tak til jer, der tegnede jer som medlemmer af skolens støttefond.

Tak for de hilsener, vi siden jeres afrejse har fået fra Island og Danmark. Selv om vi rimeligvis kun får svaret jer på denne måde, skal I vide, at de små breve og brevkort har været os til megen glæde.

Gud velsigne jer alle til at bruge den kostbare tid til at tjene Herren med al jer flid.

Kærlig hilsen fra alle, I kender her.

A. Kr.



## Siden sidst

Så gik september. Ofte har denne måned bragt en skøn eftersommer, men i år var det vel kun de sidste 14 dage, hvor vi kunne synge „Skønne september“.

Men til gengæld gav den mange minder.

Viborg-stævnet med mange gamle elever var et lyspunkt, det er altid rart at være mange. Dertil kom så, at Birgits og Inges hjem senere på dagen åbnede deres døre for hele elevflokket. Det gav et varigt minde mere.

Søndagen efter var der stævne i Herning. Da var mange af eleverne rejst hjem. Galante lærerinde, forstander og lærer tilbød de hjemmевærende kørelighed til „Hedens hovedstad“. Her var der ligeledes mødt mange gamle elever op - flere end der plejer at komme.

Mandag den 19. gav eleverne en fin gymnastikopvisning ved Lemvig-egnens KFUM og KFUK's høstfest. Senere på aftenen underholdt de samme med optrin af forskellig art. Vi håber, at vi var gode repræsentanter for vor skole.

Repræsentantmødet havde samlet en ret stor flok af jeres valgte repræsentanter. Man drøftede skolens fremtid, bl. a. byggesagen. Vi glæder os over den positive måde, som problemerne drøftes på. Hvis I gamle elever er lige så positive i jeres indstilling som jeres formænd, så er skolen godt rustet. Eleverne sluttede dagen med underholdning - nå, ja, det sidste var da selvfølgelig kaffe.

Som afslutning på elevernes optræden på de skrå brædder var vore trofaste værtsfolk fra Vinderup-egnen samt andre gode venner indbudt som publikum - og de klappede.

Sidste søndag i september var en dejlig søndag, og vi benyttede da også dagen til at afvikle nogle håndboldkampe mod Vorgod. Holdene herfra tæller mange gamle elever. Det var festligt.

Så kom den 29. september. Alt gik som sædvanlig til kl. 12,00. Eftermiddagen blev

benyttet til at pakke og rydde op. Kl. 18,00 var vi i festdragten og sad om middagsbordet. Filmsaften med bl. a. skolens historie optog os et par timer. Så var der dækket et festligt kaffebord i spisesalen. Her havde vi et par gode timer med sang, revy, taler, og eleverne overbragte skolen en tak i form af et relief - tror jeg nok, det kaldes. Sengen-tiden blev udsat. Næste morgen var der afsked. Behøver jeg at skrive mere? Jo - lidt mere. „Tak for sommeren“ var en stadig gentagelse. Vi her fra skolen kan af hele hjertet sige det samme.

— — —

Så var det hverdag igen i 1½ dag. Mandag eftermiddag begyndte bibelkursus'et. En skuffelse var det, at kun nogle få stykker var indmeldt til at bo her på skolen. Har I ikke tænkt over dette tilbud - 3 dage på højskole? Vi havde nogle travle dage, men også gode dage.

Elevmødet i Nykøbing M. var ikke særlig godt besøgt. Vi har før været dobbelt så mange. Vi klager ikke. Sammen havde vi nogle gode timer, det kan man heldigvis have uanset antallet af fremmødte. Der er enkelte pladser endnu den 3. november. Vi håber, at de fyldes.

*Ths.*

---

*Utaknemmelighed er altid en slags svaghed. Jeg har aldrig set, at dygtige mennesker var utaknemlige.*

(Goethe)

### **Kokkepige søges til 1. november**

og en ung pige søges  
til november  
eller senest til februar.

**Agnes og A. Kristensen**



## De Unges Forlag

*anmelder:*

*Alfred Hauge: Landkending.*

Forfatteren Alfred Hauge blev i 1965 af Norsk Litteraturkritikerlag tildelt „Litteraturkritikerprisen“ for hans romanværk om den norske udvandrings far, Cleng Peerson. - Begyndelsen af dette værk, romanen „Hundevagt“, har også i Danmark fået en god modtagelse. I den nye roman „Landkending“ fortæller Hauge den mest dramatiske del af Cleng Peersons saga, færd over havet i spidsen for en dristig flok udvandrere, som rejste ud for at friste en ny tilværelse i det forjættede land. Man hører om de sidste forberedelser til rejsen, den lange sejlads med dens oplevelser, ankomsten til Amerika og den videre færd frem til målet Kendall og de første år i det nye hjem. Man mærker bag bogens bevægede handling forfatterens kærlighed til og dybe fortrolighed med sit stof, et resultat af flere års studier suppleret med besøg i De forenede Stater, hvor han har rejst i emigranternes fodspor.

*Kirsten Bang: Erik Røde -  
en historisk fortælling.*

Kirsten Bang har forlængst slået sit navn fast som en af de betydeligere og meget læste danske forfatterinder af ungdoms- og børnebøger. Blandt hendes seneste bøger huskes „Slave hos tyrkerne“ og „Hallgrim den Hårdtprøvede“. I lighed med disse er hendes nye bog levende og spændende fortalt og samtidig historisk vel underbygget, idet den hviler på de islandske sagas overmåde rige stof. Handlingen er henlagt til vikingetiden, hvor en af de store bedrifter var Erik Rødes opdagelse af Grønland. Der fortælles om denne bondehøvdings bevægede liv i sagatidens Island og om hans dristige opdagerfærd mod nye lande.

*Kirsten Bang: Leif den Lykkelige.  
Fortælling fra vikingetiden.*

„Slave hos tyrkerne“ - „Hallgrim den Hårdtprøvede“ - „Erik Røde“ er nogle af de bøger, som har bidraget til at gøre Kirsten Bang kendt

og læst. Handling og spænding er der i alle hendes bøger, og historisk er de vel underbygget og derfor med til at bringe nutidens børn og unge glimt af svundne tiders folk og skikke. Denne bog handler om Erik Rødes søn Leif den Lykkelige ungdom og begivenhedsrige liv og om hans opdagelse af Vinland (Nordamerika), hvor han som den første europæer overvintrede, omtrent 500 år før Columbus fandt Amerika. Bogen bygger i det væsentlige på sagasernes beretninger og er spændende og underholdende læsning.

## Lohses Forlag

har tilsendt bladet et eksemplar af »Bibelnøglen« udgivet af Bibellæser-Ringen i Danmark, der har til opgave at fremme regelmæssig, systematisk og grundig bibellæsning på alle alderstrin.

Bibelnøglen udkommer som et kvartalskrift, der fører læseren gennem hele Bibelen i løbet af 5 år. Den giver et tekstafsnit med en kortfattet forklaring for hver dag. Kort sagt der vil blive metode og plan over bibellæsningen.



*Niels Aage Barfod: Lutret ved ild.*

Den kendte forfatters nye bog behøver ingen reklame. På forhånd ved man, at der ligger en oplevelse og venter på læseren.

*Helge Brattgaard: Gode Husholdere.*

Bogen påviser ved en udførlig gennemgang af hele Bibelen, at husholdertanken — luthersk forstået — kaster nyt lys over mange enkeltheder og uddyber forståelsen af frelsen i Kristus, den uudsigelige gave, men tillige en opgave, der gør livet værd at leve. Bogen er beregnet for den modne læser, eller skal vi sige den tænksomme læser.

---

## Forskellen

på målbevidsthed og stædighed er, at målbevidsthed forudsætter stærk vilje, mens stædighed forudsætter, at man ikke vil.

*Lord Dundee.*

---



# DÅBSBEFALINGEN

*Udvalget for højskolernes missionsstof har tilsendt bladet nogle artikler.*

*Her følger den første:*

... nå ja, det er den om, at man skal rejse ud til de varme lande, til de sorte hedninger osv. Den artikel kan jeg vist godt springe over. Jeg har så meget, som jeg skal gøre, skal lære, skal tilegne mig - og skal man måske ikke også dygtiggøre sig, spare sammen til egen virksomhed, eget hjem osv. Lad alle de piger, der ikke bliver gift, og alle de unge mænd, som ikke kan klare eller ikke synes om tilværelsen her - lad dem blot rejse ud. Jeg bliver her - det er nu min interesse!

Ja, hov hov - vi vil heller ikke dadle dine egne interesser, tværtimod rose dig for, at du har nogen. Der er såmænd nok i tiden, som prøver på at tage dem fra dig. - Men hvordan ligger det: Har du ikke en broder eller en søster, som har travlt med sine interesser, sin uddannelse, sit arbejde? - og har I af den grund ingen forbindelse med hinanden?

Jo, selvfølgelig: I skriver til hinanden, hvis I ikke ofte er sammen og kan snakke om tingene. I kan give hinanden gode råd, vejlede hinanden, hjælpe hinanden, kniber det en tid for den ene økonomisk, kan den anden måske hjælpe og så fremdeles. - Og dog har I hvert sit at tænke på - så rigeligt endda! Den eneste rimelige grund er, at I er søskende. Det gælder din bror eller søster.

Og så er vi der, hvor vi gerne ville: De unge kristne menigheder ud over jorden er vore kristne brødre og søstre. „Søskende i Herren“, som vore bedsteforældre sagde; i dag er det nok ikke fint at sige det sådan, men det er immervæk noget nær hedenskab at mene andet.

Vi ved alle en masse om racediskrimination, men det døbte menneske, som siger:

„Mission - det er for specialister, ikke for mig!“ - ja, det udøver egentlig privat sin egen diskrimination. Det lukker andre eller sig selv ude fra søskendeflokken. Vi vil her springe over de mange løftede pegefingre, som vil mane til forståelse og almindelig søskendekærlighed - og vil i stedet søge den egentlige begrundelse for forpligtelsen mellem kristne og for udbredelse af evangeliet mellem os og ved os. Det står i bibelen! Det sidste nemmest og direkte (jvf. missionsbefalingen) - og det første står næsten tydeligst mellem linierne.

Som gammel elev fra din skole er du så lykkelig at have oplevet et forpligtende og glædeligt kristent fællesskab. Måske har du også oplevet dette i dit hjem, og du har oplevet det i din sognekirke. Har du planer herom med henblik på dit eget fremtidige hjem? Eller har du med held fået lov til at gennemføre disse planer allerede? - Eller har du høstet bitre erfaringer på netop dette område???

Dersom du kan nikke ja til det ene eller det andet af ovenstående, så skyldes det vel, at du har gjort dig dine tanker om det, og det har vel igen sin årsag deri, at du har været et levende led i et fællesskab.

Sådan er det ikke længere. Er det overdrevent at hævde, at de fleste døbte mennesker i Danmark i dag ikke er i „et forpligtende og glædeligt kristent fællesskab“? Den voldsomme debat i tiden modsiger ikke dette, da det mestendels er en teolog-debat, og ordene og tonen synes undertiden at antyde, at brødrene kun er slagsbrødre, og at salighedshåbet er skrumpet ind til et snakkesalighedshåb.

Før man gør sig tilgode over dette, var det måske ærligst først at spørge sig selv: I hvilket fællesskab står JEG? Hvad udretter du og jeg? - eller mere kontant: Hvor har

vi sidst fået lov at hjælpe én af vore kristne brødre?

Her lyder et råb, som kan være til praktisk nytte for den, der spørger (fra Arcot-kirken, Sydindien): „Hvem kender kirkens arbejdsområde? Personerne? Vanskelighederne? Problemerne? Glæderne? Det er sikkert mere interessant og mere moderne med problematiske artikler om missionsproblematik end med noget så gammeldags og kedeligt som et bedemøde. Hvem kender i dag blot én af Arcot-kirkens menigheder? Og hvem her kender en dansk menighed uden som en ubestemt, uklar, tåget størrelse, bestående af „hellige“? Var der ikke en menighed derhjemme, eller ti, som kunne få én af Arcot-kirkens menigheder som fadderskabsmenighed? Det var slet ikke en umulig tanke, at man i Danmark kunne lære en hel masse. Der kræves i dag en ny og mere intim kontakt. Vi lever i jet-alderen, ikke i Ziegenbalgs tid! Der kræves nye arbejdsmetoder - ikke blot, at man læser et stykke af DMS-bladet eller andet steds fra, som det var „da så skjønt at høre om“. Der kræves arbejde! Sommetider kan man ikke få den gode oplysning i Danmark til at rime på den himmelråbende uvidenhed, der findes i store kredse, hvad angår kirkens arbejde uden for landets grænser. Der er så få, der gider tænke selv og arbejde - og bede! Sig ikke: „Nu er der snart ikke andet, vi kan gøre for Arcot-kirken end at bede for den“. Ikke andet! Hvor mange GØR det? Det er ikke ret mange, for hvis der var mange, der „kendte til at bede“, som Nis Petersen siger, virkelig bede, da var der ikke så mange uløselige problemer blandt de kristne, ikke så megen brøst, så megen dovenskab! Kan man sætte lighedstegn mellem bøn og disse ting - spørger én måske? Jesus sagde: „Den, der beder, han får!“

— — —  
Dersom denne lille artikel har haft din interesse, så gå selv videre! Der er opgaver nok, som venter på dig!

---

## Den nye byggesag

»Båndet« 1936	16 kr.
Stævnet i Viborg	227 -
A. & L.	50 -
Anonym	50 -
Inga Nielsen 1952	10 -
Jytte Bech, f. Pedersen, 1960	40 -
Aja Siegumfeldt, f. Kirkegård, 1922	15 -
I. R.	50 -
Karen Margrethe Nørgård 1963	75 -
K. B.	40 -
Stævnet i Nykøbing M.	36 -

For ialt 659 kr.

meddeles med hjertelig tak kvittering. Tidligere indkom 52.601 kr. Ialt 53.260 kr.

### **Vi forventer byggetilladelse snart!**

Vi forventer stor hjælp fra skolens venner!

Vi bygger ikke til os selv!

### **Kloge ord**

*Det er modbydeligt at blive regnet for et godt menneske, for det hemmer én i at være det.*

(Christian Kjellerup)



*At fejle er menneskeligt, men at fremture er djævelsk.*

(Demosthenes)



*Værdighed er det eneste, som ikke kan bevares i alkohol.*

(Amerikansk ordsprog)



## Sig tak for alt!

*Også i dag fik du lov at leve,  
men fik du sagt tak for det?*

Mon ikke mange mennesker i vor moderne tid glemmer at sige Gud tak for hver dag, der går?

Jeg tror, at mange tager livet her på jorden som en evighed. Det med at sige tak kan man altid nå, om ikke før, så når man bliver gammel.

Kære læser, din tid på jorden er kort. Hvert afsluttet år, hver tilendebragt dag, hvert klokkeslet afkorter dit liv på jorden og fører dig hurtigt, men sikkert, fremad - fremad mod evigheden. Det år, den dag, den time, det øjeblik vil snart komme, da dit liv på jorden vil være endt, og din sang i himlen eller din klage i fortabelsen begynde.

I dag træder du på tidens synkende sand, i morgen findes måske sporene; men du er gået bort - og hvorhen? I dag er dine hænder travlt syslede, dine øjne ser, din hjerne tænker, du lægger planer for fremtiden. I morgen kan alt være stille. De korslagte arme, de lukkede øjne er der; men du er gået bort. Kære læser, husk på, at Jesus har sagt, hvis du vil kendes ved mig overfor mennesker, så vil jeg også kendes ved dig på dommens dag.

Sådan skulle det jo gerne gå med os alle. Husk derfor, selv om du har gode dage, at sige tak for alt, også i dag, det kan nemt blive for sent.

*J. Gottenborg, 65-66.*

## KLOGE ORD

Det frygteligste ved at søge sandheden er at finde den.  
(*Remy de Gourmont*).

## VORE MØDER

- 22. okt. Vinderslev. Ths. M.
- 28. okt. Hobro missionshus. Ths. M.
- 29. okt. Carmel, Aarhus. Ths. M.
- 24. nov. Koldby. A. Kr.

## BRYLLUP

Den 29. okt. vies i Fabjerg kirke kontorass. Ane Marie Serup, elev 1940, til landmand Andreas B. Poulsen, Hammerum.

Adresse på bryllupsdagen: „Balletoft“, Fabjerg, Lemvig.

## HØJSKOLEMØDE

lørdag den 12. novbr. på Ungdomsborgen, Lillegade 7, Hobro. Forstander Nørgaard, Diakon-skolen, taler. „Diakoni i det moderne samfund“.

## HØJSKOLEMØDE

lørdag den 26. novbr. i Hjallerup missionshus. Forstander Peter Jensen, Blåkilde. Emne: „På jungletur i Indien“.

## AFTENHØJSKOLE

Vi minder om aftenhøjskolen i Bethesda, København, hver onsdag kl. 19,30-22,10.

## HØJSKOLESTÆVNE I SKJERN

Allerede nu bør I notere datoen: *mandag d. 5. decbr.* Program i november-bladet. Her fra skolen kommer vi så mange som muligt. Indbyd *din* omgangskreds.

## Adresseforandringer

### Sommerskolen:

- 1965 Fru Gerda Kirkeby, Kjærgård, Resen, Struer.
- 1964 Frk. Eva Madsen. - Fru Eva Andersen, Silkeborgvej 43, opg. C I, Herning.
- 1963 og 65-66. Frk. Karen Margrethe Frimor. - Fru Karen Margrethe Adienis, Hundborgvej 134, Torp, Thisted.
- 1963 Frk. Inger Marie Garsdal, Røde Kors hjemmet, Struer.
- 1961 Frk. Grethe Lund Kristensen. - Fru Grethe Lund Olesen, Åvej, Hammersholm, Horsens.



- 1961 Frk. Ellen Mette Vestergaard. - Syge-  
medhjælper Ellen Mette Vestergaard,  
Diakonissestiftelsen, afd. C IV, Peter  
Bangsvej 1, København F.
- 1961 Fru Elisabeth Vestergaard Hansen, Øster-  
gade 24, 1. sal, Hammerum.
- 1960 Fru Mette Rasmussen, Nordborgvej 13,  
Haslev.
- 1960 Kontorass. frk. Ane Marie Serup. - Fru Ane  
Marie Poulsen, c/o L. Stampe Jensen, Gjelle-  
rup, Hammerum.
- 1959 Fru Thea Lysholm Christensen, Øster  
Allé 1, Gedser.
- 1959 Fru Birte Hansen, Jyllandsgade 12, Års.
- 1958 Frk. Inger Thorman Nielsen, Vinderslev,  
Kjellerup.
- 1958 Sygepl. frk. Bodil M. Nielsen. - Fru sy-  
geplejerske Bodil Clausen, G.T.O.,  
Julianehåb, Grønland.
- 1958 Frk. Ruth Hedegaard Hansen. - Fru  
Ruth Krogh, Hedelundsvej 48, Stige, Fyn.
- 1958 Frk. Inger Marie Thormann Nielsen,  
Vinderslev, Kjellerup.
- 1958 Fru Sonja Martinsen, Birkevej, Mejdal,  
Holstebro.
- 1957 Frk. Nanna Marie Vangsgaard, Carl  
Blochs Allé 21, Søborg.
- 1957 Husholdningslærerinde frk. Inga Haaning  
Andersen. - Fru Inga Nørgaard, „Nør-  
bæk Hovgård“, Fårup.
- 1957 Fru Vera Hofmand Jensen, Aarhusvej  
44, Viborg.
- 1954 Sygeplejerske frk. Gerda Jensen, Nørre  
Allé 6, København N.
- 1951 Frk. Krista Olesen. - Fru Krista Poulsen,  
Boelsvad, Timring, Vildbjerg.
- 1950 Sygeplejerske frk. Karen M. Larsen, A.  
F. Beyersvej 20-73, København F.
- 1950 Frk. Edith Krabbe, Gammelby, Bedsted,  
Thy.
- 1947 Husholdningslærerinde frk. Ruth Nielsen.  
- Fru Ruth B. Hansen, Bredgade 10,  
Otterup.

*Vinterskolen:*

- 65-66 Torkil Fredlev Hansen, Vestervang,  
Ljørslev, Nykøbing M.
- 62-63 Ejnar Tjagvad Madsen, Poppelallé 115,  
Holstebro.
- 59-60 Bjarne Pedersen, Gymnastikhøjskolen,  
Ollerup.
- 59-60 Jørgen Mathiasen, Grynderup, Nørager.
- 59-60 Henry Mathiasen, Vestergade 73,  
Ålestrup.
- 57-58 Jens Arne Christensen, Nyboegade 20,  
Brejning.
- 56-57 Johannes Kristensen. - Johannes Bjerrum,  
Thykiersvej 1, Thisted.
- 38-39 Diakon Gunnar Ingeman, Gråbrødre  
Kloster, Odense.
- 28-29 Alfred Hansen, De gamles Hjem, Oxbøl.
- 23-24 Alfred Søndergaard, Herrup, Vinderup.

## Nr. Nissum Højskole og Efterskole

tilbyder følgende kursus:

### For unge mænd og kvinder nov.-marts

Højskoleafdeling for mænd og kvinder.  
Forkursus for sygeplejehøjskolerne nov.  
januar.  
Landbrugsafdeling.  
Efterskole for 14-18 årige unge mænd.

### For unge kvinder maj-sept. (maj-juli).

Højskoleafdeling.  
Husholdningsafdeling.  
Forkursus for sygeplejehøjskolerne.  
Efterskole for 14-18 årige.

Foruden almindelige skolefag tilbydes følgende valgfrie fag: Maskinskrivning, kemi + fysik, kjole-  
syning, sprog, matematik, maskinlære, landbrugslinie for efterskoledrenge og idrætslinie med  
boldspil.

**Skriv til skolen efter nærmere oplysninger.**

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening. - Redigeret af højskolgl. Ths. Mogensen.

M. CHRISTENSENS BODTRYKKERI - STRUER 1787

STIENS PED. STUDIESAMLING  
HR. J. KRISTENSEN