



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N Ø R R E

I

NR. 5 · 1966 · 58. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Statens pædagogiske Studiesamling

København

Fra en vandremappe

Nu har jeg de sidste dage genoplevet tiden i Nr. Nissum, som er de måneder, jeg aller-nødigst ville have undværet.

Jeg har oplevet en masse siden, har været på 2 højskoler og mangler kun 2½ måned af min sygeplejeuddannelse. Det er helt underligt at tænke på, hvor hurtigt tiden går. Den ene dag går efter den anden, og man tænker: - Hvad får du egentlig udrettet, og hvad jager man efter?

Tit må jeg tænke på det, som en skrev, at det er en god vane at gå i kirke.

Der er meget at lytte til under gudstjenesten. Tænk på de stykker fra bibelen, som præsten læser op for os og forklarer i sin prædiken. Hvor kan det altsammen være os en hjælp til at indse, at vi skal tage ved lære af det, som Jesus fortalte sine disciple.

Og så er der bønnen og salmesangen!

Der er noget særligt ved at bede med på kirkens gamle bønner. Disse bønner kan somme tider - langt bedre end vi selv er i stand til det - lede tankerne ind i de rigtige baner, så vi virkelig får talt til Gud om det, der ligger os på sinde. Lige sådan er det med salmesangen, den hjælper os til sammen med

hele menigheden at finde ord for vor tro og vor tak til Gud.

Når jeg er færdig med elevtiden, kunne jeg tænke mig at tage til Norge på bibelhøjskole, og jeg kunne også godt tænke mig at arbejde på et norsk hospital et årstid bagefter. Ja, nu er det snart jul igen, og hvor er det stort, at vi igen må få lov til at fejre denne højtid. Jeg tænker somme tider: hvor lang tid mon verden får lov til at bestå, for jeg synes, den bliver mere og mere ugudelig. Man hører og ser så meget, som man slet ikke troede, der eksisterede.

Jeg holder så meget af verset:

„Kom, som du er, til din frelser,
smittet af vantroens dynd!
Blodet, der flød fra hans vunder,
renser din sjæl fra al synd.“

Kære brevsriver! Jeg tror bestemt, du vil tilgive mig, at jeg låner ovenstående til vort elevblad. Og lad os være enige om, at tiden her var så skøn, især fordi Gud skænkede os en vækkelse, så mange blev rigtig omvendt, kom helt til tro. A. Kr.

Tanker i forbindelse med »De frie ungdoms- og efterskoler«s årsmøde i Staby den 22.-24. april d. å.

Det kan måske forbyse nogen at høre, at der er over 100 efterskoler her i landet, og at disse skoler modtager omkring 9000 elever om året. Man kan altså med en vis ret sige, at efterskolerne er et betydeligt indslag i det danske skolebillede.

Det var festligt at deltage i årsmødet på Staby efterskole og interessant at træffe kolleger fra efterskoler rundt i landet. Trods det, at man på mange efterskoler i sommer

må nøjes med meget små elevhold, så var der alligevel en vis optimisme at spore. Trods 8., 9. og 10. klassernes voldsomme udbredelse gennem de sidste år, så har man i efterskolekredse ikke tabt modet, men bevaret en tro på, at efterskolen frem i tiden vil kunne have en stor opgave at løse.

Det er muligt, at efterskolernes timeplan skal ændres i takt med tidens krav, og det er muligt, at vi må give eleverne mulighed

for at tage statskontrollerede prøver svarende til 9.-10. klasse; men under alle omskiftelser så har vi en tro på, at efterskolerne vil finde sin plads i uddannelseshelheden.

Der har været tale om at indføre en fællesnordisk skoleordning, og fra Norge og Sverige har man været stemt for en 9- eller 10-årig grundskole tvungen for alle. Det ville med andre ord sige, at grundskolen i så tilfælde ville råde over eleverne fra deres 7. til 16.-17. år. Så ved jeg ikke, hvad man ville bruge efterskolerne til.

Undervisningsminister K. B. Andersen talte ved vort årsmøde. Han kunne meddele, at Danmark havde sagt nej til Norge og Sverige, og at man her i landet hellere så en 9 til 10-årig undervisningspligt således at forstå, at eleverne efter 7. skoleår selv skulle vælge, hvor de ville modtage undervisning.

I dette perspektiv ser jeg store muligheder for efterskolerne. Når alle skal modtage undervisning til deres 17. år, så tror jeg, at mange vil bruge et halvt eller helt år på en efterskole. Det kan måske betyde, at vi igen kan fylde efterskolerne, hvad vi håber.

For mig at se er der ingen anden skoleform, der har større muligheder end netop kostskoleformen. Her kan man hente solide og nyttige kundskaber, dyrke kammeratskab, festligt og alvorligt samvær. Her er alle med til at opdrage alle. Opdrage, at drage op, et dejligt ord med en lidt kedelig klang, er netop det, vi gerne vil på vores efterskole.

Vi synes, at samværet dagen lang i klasseværelser, på værelser, ved underholdninger, måltider, ved møder og andagter og i kirke elever og lærere mellem hinanden giver en skoleform, som ingen anden. Derfor håber vi så inderligt - ikke for skolens og læreres skyld, men af hensyn til fremtidens ungdom - at efterskolerne må bestå.

Her sysler vi af og til med tanken om 10 måneders efterskoleophold. Det bliver sikkert resultatet, men spørgsmålet er, hvornår

vi skal foretage omlægningen. Indførelse af 10 måneders kursus betyder jo, at vi skal have fællesskole, og det giver en del problemer også rent indretningsmæssigt med hensyn til bade-, vaske- og toiletrum, men det vil også give mange fordele. Ofte går det sådan, at når vi kender eleverne allerbedst og er rigtig godt igang, så må vi tænke på, at de 5 måneder snart er gået, og så ønsker vi tit, at vi kunne beholde eleverne 5 måneder mere.

De skoler, der er gået over til 10 måneders kursus, har god tilgang af elever, så det må betyde, at de dækker et behov.

Jeg skal vist også nævne, at det ville være lettere med lærerkræfter ved 10 måneders kursus. Som det er nu, har håndgernings- og husholdningslærerinde kun få timer om sommeren, men til gengæld mange om vinteren. Ved overgang til 10 måneders kursus kan timerne fordeles jævnt året rundt.

I gamle elever skal vide, at vi ofte drøfter ovennævnte problemer, fordi vi gerne vil have den bedst mulige skole, og vi vil gerne høre forslag fra jer, hvis I har en god idé, der kan komme vordende nissumitter til gode.

E. S.

Kloge ord!

Skulle hver løgn støde en tand ud, da var mangan én tandløs.

(Peder Syv).

Elevfesten 1966

Lørdag den 2. juli og søndag den 3. juli er dage, som I skal afmærke på jeres kalender, såfremt I ikke har gjort dette. Vi venter en stor flok på besøg - og husk, at alle gamle elever, deres pårørende og alle interesserede er hjertelig velkomne.

Program følger i næste nr. af bladet. Dog kan vi oplyse, at forstander L. Kaag har lovet at holde festtalen søndag eftermiddag.



*Jeppé og frk. Pedersen
i hyggelig samtale.*

Medarbejderne skifter

Det er meget svært for mig at skrive dette stykke, men det skal skrives.

Vor husholdningslærerinde, frk. Else Pedersen, skrev til mig i vinter, at hun kom ikke igen til sommer.

På én måde kunne jeg godt forstå det. Hun havde haft for få timer sidste sommer og tjent for lidt. Men det skal siges til hendes ros, at det var hendes egen skyld, at hun ikke fik mere i løn. Hun ville kun have det, som hun tilkom for sine timer. Nu skal vi se, hvad ministeriet siger til vort regnskab.

Nu har vi fået en ny husholdningslærerinde, fru Birgit Bjerg fra Hygum pr. Lemvig. Fru Bjerg er her 5 halve dage om ugen, og så er hun også ansat som egnens husholdningskonsulent med 3 arbejdsdage ugentligt.

Vi håber og tror, vi har fået en god ordning.

Vi siger frk. Pedersen en stor og god tak for den tid, hun har hjulpet os, og samtidig byder vi fru Bjerg velkommen i vor medarbejderstab.

Desværre har jeg en nyhed mere, som jeg ikke er glad for at fortælle, men agronom Østerby er fra 1. maj rejst tilbage til Tommerup højskole.

I sommer kan vi nok klare os uden landbrugs lærer, men senest til november skal vi have en mand, og vi vil i alt fald gøre vort

bedste for at få en anden god lærer i hans sted.

Selv om Østerbys afrejse kom som en overraskelse - og lidt hurtigt - så vil vi sige ham tak for de 2½ år, han på så udmærket måde har passet sit arbejde her, og så vil vi savne ham - både når der skal synges, og når der skal tages et ekstra nap ved landbruget. Fru Østerby skal også have tak for den gode musik, hun gav os både til pigegymnastikken og ved andre lejligheder.

Til at spille til pigegymnastikken har vi i



*Husholdningslærerinde og husholdningskonsulent
fru Birgit Bjerg*



sommer musikpædagog fru Jensen, Seminariet.

Jeg tror nok, at vi skal se at få en agromom igen, da landbrugsundervisningen i højskolen gerne skulle fortsætte uforandret, og i efterskolen er det vor agt at sætte landbrugstimerne op fra 3 til 7 pr. uge. Vi opnår derved, at vore elever (de efterskole-drenge, der vælger landbrug som valgfri fag) kan få første trin i deres uddannelse for at opnå den grønne mappe.

Men skulle det ske, at der dukker en dygtig seminarieuddannet mand op som ansøger, så kan vi også bruge ham, og det vil på visse måder være en fordel, selv om jeg så bliver alene om landbrugsundervisningen. Det vil sikkert også være muligt at få hjælp af en planteavlskonsulent i vintertiden.

Siden overlærer A. C. Nielsen rejste i 1931, hvilket var et stort tab for vor skole, har vi oplevet en del af den slags. Men hver gang er det lykkedes at finde nye folk til at passe dagens gerning.

Det er uundgåeligt, at medarbejderne skifter, det er også uundgåeligt, at de ydre rammer forandrer sig, men måtte vor skole gennem alle omskiftelser føres videre i den ånd, hvori den blev startet af pastor Ad. L. Hansen.

Bed og arbejd.

A. Kr.

Grundlovs møde

Lemvig-kredsens KFUM og KFUK indbyder til grundlovs møde på Nr. Nissum Højskole søndag den 5. juni 1966.

Kl. 15,00 taler forstander A. Kristensen.

Kl. 16,00-18,00 Håndboldkampe.

Kl. 19,00 Eleverne underholder.

Kl. 20,00 taler først. Steffensen, Sommersted.

Der afsluttes med bål i haven.

I pauserne kan der købes pølser og sodavand. Selvfølgelig gælder denne indbydelse også alle gamle elever - og andre interesserede udenfor Lemvigkredsen. - Velkommen!

NB. Såfremt gamle elever er aktive endnu, er der mulighed for at tilmelde hold snarest. (Tlf. Nr. Nissum 85). Sidste år havde vi glæde af Vildbjergs besøg.

BEMÆRKET HAR VEL ALLE

at bladet har fået „et nyt ansigt“. Kønt eller ikke kønt kan altid diskuteres. Flere forslag forelå, og derfor er der stor mulighed for, at der er valgt forkert. Häber dog, at alle vil forstå, at det, jeg har haft i tankerne, var at fremhæve bladets tilhørsforhold. - Ingen behøver at lede længe efter dette. - Dertil er bibeholdt en tegning af skolen og dens motto. Ikke moderne kunst, men en fornøjelse. red.

Siden sidst

April måned 1966 vil sent blive glemmt. Når folk i kommende år taler om vintervejr og lange vintre, vil mange sige: „*Nej, så skulle I lige have oplevet vinteren 1965-66. - Så sent som 19. apr. var der så hård en snestorm, at både biler og togene sad fast.*“ - Så vil man måske tilføje: „*Og 14 dage dage efter var det så varmt, at folk tog solbad!*“

På skolen forløb rengøringen vist nok planmæssigt. Skolen stod da ren og pæn d. 3. maj, da de nye elever ankom. Lige for tiden arbejder maleren på højtryk med at male alle vinduer i den store fløj (gamle fløj) udvendig. Det pynter vældigt, men det var også tiltrængt. Vi håber, at I vil glæde jer derover, når I kommer til elevfesten. Det er vel sådan, at vi, der går her til daglig, ser mere, hvad der bliver lavet, og kan derfor fryde os des mere.

April måned bød på flere „højskolemøder“. Svendsen og undertegnede deltog i Efterskolernes årsmøde på Staby Efterskole. Forstanderen har deltaget i et møde i Ringkøbing angående unge landmænds uddannelse, Jeppe og undertegnede deltog i Indre Missions højskolemøde på Haslev Højskole. Alle disse møder er *orienterende*, dvs. at vi ser og hører om andre skolers arbejdsform og hører om deres problemer. Der var desværre en fællesnævner for alle 5 mdr. sommerskoler, at de havde for få elever.

Kirsten, forstanderen, Jeppe og jeg var med på Hotel Hebron til elevmøde i Hovedstaden. - Referat herfra kan læses andet steds i bladet.

Så kom 3. maj. Jeg kan slet ikke forstå, hvor hurtigt den kom. Med den kom selvsagt sommerpigerne. Billede og navneliste skulle helst bringes i næste nummer. En sådan ankomstdag er vist ens. Lodtrækning om værelse og kammerat. Dagen efter: sygekasse, flyttebevis, prøvediktat, bøger m. m. Om eftermiddagen er de i fuldt sving. „*Ledighed er roden til alt ondt.*“

4. maj-festen i Nr. Nissum missionshus med ca. 200 deltagere var sommerpigerens første bekendtskab med sognets beboere.

Kr. Himmelfartsdag har vi første udflugt. I år sletter vi eftermiddagsmødet. Udflugten går så om eftermiddagen til Hjerl Hede. Skulle nogle gamle elever stadig finde det ulejligheden værd at være sammen med os i fremtiden, skal deres tur så gå til denne skønne og særprægede plet. Aftenfesten bibeholdes som sædvanlig.

Se andet steds i bladet om højskolemødet på Himmelbjerget og elevfesten her på skolen.

På byggepladsen omkring Svendsens bolig er der sket store forandringer - det hele tager form - og der skal nok blive noget at se til elevfesten.

Foruden Ejner har vi fået en ekstra hjælper i fhv. gdr. Josef Meilvang, så vi håber, at have- og markarbejde er i gode hænder.

Stof modtages stadig til bladet. *Tbs. M.*

Til overvejelse

Tusinder af vore unge skoleelever er i denne Tid i gang med realeksamen eller studentereksamen, og det er om dem, opmærksomheden i særlig grad samler sig. Og for dem selv er det en travl og spændende tid, når de ved deres eksamen skal dokumentere, at de har opfyldt de krav, der fordres for videregående uddannelse, enten det nu er ved fagskoler eller ude i det praktiske liv.

Men over dem må vi ikke glemme de andre skoleformer og deres elever. Spredt ud over landet ligger mere end hundrede efterskoler for de 14—18-årige, hvor et nyt hold nu har begyndt skolegangen med den oplevelse, det er i denne alder at flytte hjemmefra for sammen med jævnaldrende at komme på kostskole.

Og ligeledes har vore højskoler nu taget imod et nyt hold. Der kunne anføres meget - nyt og gammelt - af det, der er sagt om højskolen som skoleform og om dens betyd-

ning for sine elever og dermed for vort folkesamfund.

Trods mange forskelligheder har alle højskoler som mål at give den enkelte en baggrund for selv at kunne sætte sig ind i og tage stilling til samfundsspørgsmål og almenmenneskelige problemer: politik, kunst, litteratur osv. Samtidig giver et højskoleophold muligheder for at genopfriske og øge skolekundskaber og lære noget praktisk.

— — —
Således skrev den berømte skolemand Chr. Winther, Rødding, i en kronik i Lemvig Folkeblad den 28. maj 1964.

Hans ord har også gyldighed i dag - måske mere end i 1964. Efterskolernes elevtal er dalet meget siden. Denne „efterskrift“ er ikke et „nødråb“, men et forsøg på at få gamle høj- og efterskoleelever, der nu er forældre til børn i 8.-9.-10. klasse alderen, til at overveje ovennævnte skolemulighed. Må jeg tilføje - en god mulighed.

Højskolernes indsats kender I jo også, at genopfriske, at erhverve, at lære. Dette er stadig højskolens opgave - og mærkeligt er det at stå på en højskole og mærke, at der stadig er brug - også for denne skoleform.

Betingelsen er elever. - Tænk om folk fra fremmede lande om føje år spurgte efter folkehøjskolen, og at vi da i Grundtvigs og Kolds fædreland skulle sige: „Der var engang!“ - Det må aldrig ske. *Tbs. M.*

★ Højskolepost

TIL LYKKE!

Lørdag 4. juni vies i Sevel kirke frk. Agnes Volsgaard (62) og hr. montør Peter Olsen, Roskilde.
Bryllupsadresse: Sevel Kro pr. Vinderup.

VORE MØDER

- 2. juni Bedsted. A. Kr.
- 8. juni Hjerm »Egebjerg«. A. Kr.
- 19. juni Himmelbjerget. A. Kr.
- 23. juni Tvis. Ths. M.
- 23. juni Vinderup. A. Kr.

STÆVNET I KØBENHAVN

Ja, det var en fredag, vi samledes, fordi det passede os fra skolen bedst, men det kunne nok have været en heldigere dag. I alt fald var vi knap så mange som sædvanligt, ialt var vi 39.

Det var vældigt hyggeligt på missionshotellet „Hebron“ i dagligstuen, og skønt var det at hilse på de forskellige gode venner.

Lærer Mogensen talte om velfærdsstaten, hvor efter vi drak kaffe i hotellets restaurant ved små borde. Det var så hyggeligt, og samtalen gik så godt, at forstanderen kun fik tid til en kort tale bagefter.

Mange af de tilstedeværende skrev deres navne på en liste og sender hermed hjertelig hilsen til alle kendte.

Dorthea Holck 22. Signe Olesen 32. Magda Christensen 35. Annalise Hansen 42. Ruth Tiedemann 48. H. Tiedemann. Ernst Tiedemann. Oskar Christensen 49-50. Mary Madsen 52. Martha Erla Jørgensen 52. Gerda Jensen 54. Kirsten Dahl 55. Dora Svendsen-Tune 55. Børge Svendsen-Tune. Ingelise Lysholm Christensen 56. Hans Jørgen Hansen 57-58. Martha Abildtrup

Vinterskolen

Gamle elevers indsats er af større betydning end annoncer, viser en forespørgsel blandt alle elever på Indre Missions skoler i vinteren 1965-66. Derfor henvender vi os igennem dette blad med følgende oplysninger.

Vinteren 1966-67

Højskolen for unge kvinder og mænd.

Nov.-marts.

- a) Højskoleafdeling.
- b) Forkursus for sygeplejehøjsk. (nov.-febr.)
- c) Landbrugsafdeling.

Efterskole for 14-18 årige unge mænd.

Nov.-marts.

- a) Efterskolekursus.
- b) Landbrugslinie. (Se anmærkningen).

Skriv til skolen efter udførligt program

Efterskolen til vinter

Det er vor hensigt at udvide landbrugsundervisningen for de elever, der vælger landbrug som valgfri fag, så de får tilstrækkeligt med timer til at tage første trin af den uddannelse, der kræves for at få „Den grønne Mappe“.

60. Marie Bendsen 60. Elisabeth Kristensen 60. Margit V. Byskov 61. Sigrid M. Hansen 63. Else Skarby 63. Gerda Jochumsen 64 og Niels H. Jochumsen. Angelika Hansen 64. Bjørn Knudsen 64-65. Hanna Svennevig 65 og hr. og fru Svennevig. Ellen Hornum. Thorkild Fredlev Hansen 65-66. Ths. Mogensen. Karen Jeppesen. Kirsten og A. Kr.

Vi fra skolen takker jer, der ville komme og være sammen med os. Det var os en virkelig glæde og opmuntring at se jer. I er vel klar over, at et af formålene med en sådan sammenkomst er at aktivisere os allesammen i et arbejde for den skole, vi har kær.

Adresseforandringer

Sommerskolen:

- 1965 Frk. Ilse Poulsen, Trabjerg, Skave, Holstebro.
 1965 Frk. Rie Christensen, Lundemarken 19, Kalundborg.
 1965 Frk. Annie Lundgaard, „Jægersborg“, Vorbasse.
 1964 Frk. Ulla Bredahl Thomsen, Struer Opgatelseshjem, Struer.
 1964 Frk. Solveig Nørgaard. — Fru Solveig Abildtrup, Egebjerg, Vinderup.
 1964 Frk. Gerda Justesen, p. t. Amtssygehuset, Lemvig.
 1964 Fru Gerda Jochumsen, Frederiksborggade 48 B, 5. sal, København K.
 1964 Frk. Hanne Sandgaard Andersen, De gl. Hjem, Aulum.
 1963 Frk. Anni H. Videbæk, Helstrupvej 4, Snebjerg, Herning.
 1962 Frk. Erna Buskov, Abildgård, Bjert, Vinderup.
 1962 Fru Inge Tiedemann Sørensen, Ejlbjergavl, Grindløse.
 1962 Frk. Asta Hedegaard Hansen. — Sygepl. frk. Asta Hedegaard Hansen, Central-sygehuset, Silkeborg.
 1962 Fru Birgit Sørensen, Enggade 6 II, Odense.
 1961 Frk. Birthe Christoffersen, Hammerum Børnehjem, Hammerum.
 1961 Frk. Gurli Stokholm Knudsen, Skovbakken 29, Holstebro.
 1961 Frk. Elin Præstholm, D.K.S., afd. E III, Brejning.
 1961 Frk. Aase Jacobsen, Ringgade 12, Struer.
 1960 Frk. Martha Vestergaard, KFUk, Klaregade 19, Odense.
 1960 Frk. Anne Marie Stokholm Serup, adr. Karl Krøjgaard, Vester Allé 10, Hammerum.

- 1959 Frk. Martha Roesen Nielsen, Plejehjemmet Aahvile, Vardevej 114, Skjern.
 1959 Frk. Dora Larsen, »Esbjerg Kollektivhus«, Plejeafdelingen, Gl. Vardevej 90, Esbjerg.
 1958 Frk. Karen Margrethe Nielsen, Ingerslevs Boulevard 15, 5. sal, Aarhus C.
 1958 Økonoma-assistent frk. Inger Christensen, By- og Amtssygehuset, Kolding.
 1958 Frk. Karen Margrethe Nielsen. — Fru Karen Margrethe Bjerregaard, Tornskadevej 40, Aarhus V.
 1957 Frk. Anna Skov, — Fru Anna Olander, Ærøvej 1, Sædding, Esbjerg.
 1955 Fru vaskerierjer Andersen, Højgård, Sinding, Herning.
 1954 Sygeplejerske frk. Anny Sørensen, Stationsvej 6, Hjallese.
 1953 Frk. Anna M. Bojsen, Østertoft, Vinding, Sørvad.
 1953 Fru Stinne Nielsen, Spangsbjerg, Bedsted Thy.
 1952 Fru Margit Karlsen, Kjeldgård, Gøttrup, Farsø.
 1949 Fru Ingrid Nygaard, Hans Rømersvej 35, Åkirkeby, Bornholm.
 1941 Frk. Thyra Christensen, Tollestrup, Hobro.

Vinterskolen:

- 64-65 Poul O. Jensen, CF. kasernen, Herning.
 64-65 Willy Brøgger Kristensen, Str. Søvl, Sir, Holstebro.
 64-65 Bent Damtoft Jeppesen, Boulstrup st.
 63-64 Mg. 665710 Sørensen. — Kristian Sørensen, Hedeby pr. Farre.
 62-63 Lejf Kjærside, Granly, Flynder, Bækmarksbro.
 61-62 Viggo Kjeldsen, Sønderdal, Fousing, Struer.
 60-61 Bent Nyrup Nielsen, Turist- og Afholds-hotellet, Nørregade 9, Ringsted.
 56-57 Diakon Bent Jensen, Nørager, Ruds Vedby.
 56-57 Ove Abildtrup. — Solveig og Ove Abildtrup, Egebjerg, Vinderup.
 52-53 Poul Bæk, Damgård, Stendis, Vinderup.
 52-53 Christian Søb Pedersen. — Chr. Søb, Ræhr pr. Hanstholm.
 50-51 Hans Ingvartsen, indremissionær, Sundby, Mors.
 22-23 Ejnar Olsen, Reffelhavevej 34, Holbæk.

Udgivet af Nr. Nissum højskoles elev- og venneforening. - Redigeret af højskolel. Ths. Mogensen.