



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

**N**

**Ø**

**R**

**R**

**E**

**I**

NR. 11 - 1973 - 65. ÅRGANG

**S**

BED OG ARBEJD

**S**

**U**

**M**



**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN DANMARKS  
PÆDAGAGISKE  
BIBLIOTEK

# INDVIELSESFESTEN

*I bladets julenummer december 1923 havde et langt indlæg den overskrift, der står over dette.*

*Jeg mener, at det var en skelsættende begivenhed, som betød så meget for fremtiden, at vi, der lever i denne fremtid, bør kende begivenheden på nærmere hold. Derfor bringer vi i dette nr. hele referatet med det håb, at mange vil læse stykket, og derigennem blive en oplevelse rigere.*

*Vil selv du fatte dit væsens rod  
skøn på de skatte, de efterlod.*

Ths. M.

Den 28. november oprandt med ren frostluft og en snedækt jord. Der var lige fra morgenstunden feststemning på højskolen. Ja, i grunden havde der vist været feststemning i flere dage.

Den 27. om formiddagen begyndte elever og lærere at rydde op og pynte, både på skolen og uden om den. En æresport blev rejst ved indkørselen fra landevejen, og granguirlander førte derfra til hovedtrappen. Planeringsarbejdet var endnu ikke tilendebragt, grundet på det ugunstige efterårsvejr, men sneen dækkede de værste mangler og lagde et festligt skrud over det hele.

Op ad formiddagen begyndte gæsterne at komme. Kl. 10,30 var der bestyrelses- og repræsentantskabsmøde. Kl. ca. 12 spiste man til middag, og så gjaldt det om at skynde sig til kirke.

Da pastor Asschenfeldt Hansen kl. 13 kom til kirken, var alle siddepladser optaget, og en del stod i gangen; snart var kirken aldeles overfyldt, og det var kun med nød og næppe, de sidst ankomne kunne trænge sig inden for døren.

Pastor Asschenfeldt Hansen prædikede over Ezekiel 48, 35, sidste halvdel af verset: »Og stadens navn skal være fra nu af: Herren der«.

Profeten Ezekiel bruger i sidste del af sin bog nogle vældige billeder: De tørre ben, der får nyt liv, Antikristen og hans vældige nederlag, Herlighedsriget, hvor Jesus skulle få en herlig plads, med navnet: Herren der. Det er altid godt at være, hvor Herren er. Da pastor Hindhede lå for døden, havde han det svært, meget svært en overgang, men da nævnede hans hustru navnet Jesus, og straks tændtes der et lysglimt i hans øjne: Hvad nød er der, hvor Gud er nær, synger vi en gammel salme, og det passer.

I vor dåb blev vi alle bestemt til at bære det samme navn som det ny Jerusalem: Herren der. Men der er mennesker, som aldrig kom ind under det gode navn, de søler sig i synder og laster, og det er en hel anden, som behersker deres hjerter. Der fortælles om Hans Nielsen Hauge, at han engang havde en mand til at sejle for sig, da kom der noget i vejen med fartøjet, og bådføreren bandede og udbrød: Satan stå i båden! men H. N. H. sagde roligt og myndigt: Nej, kære ven, han er nok snarere i Deres hjerte. Det er sagen, venner, Satan ønsker at bo i vore hjerter – men han forlanger ikke altid, at det skal give sig groft udslag.

Der er også steder, pæne steder, hvor Herren ikke er. »Herren ikke der!« kunne man godt sætte over en del af vore mejerier, over meget af det politiske liv og over meget af dansk ungdoms samvær. Men det er godt, når man kan mærke, at nu er Herren hos unge og gamle. »Du kommer, Jesus, til mig ind, og så er solen tændt«.

Det er så sandt, kære venner. Det er også Guds folks lykke, når Herren kommer til andre mennesker, og det er det dybe savn, vi står med over for uomvendte mennesker, som vi måske i grunden holder af, at de ikke vil lukke hjertet op for Jesus, så det med sandhed kan siges: Herren der. Men det er også det, vi troende mennesker skal bede så



meget om, at de dog må lukke hjerterne op, de unge på seminariet og på højskolen og de ude omkring i sognet. Og samtidig må vi bede om, at det rigtig må kunne mærkes på os troende: Herren der. Intet gnavent sind, ingen slibrig tanke og ingen dårlig tale.

Det står om den dejlige Josef, at Potifar så, at Herren var med ham, og da fristelsen kom, kunne Josef vise den bort, så det for-slog noget. Godt, når Satan kommer med de væmmeligste lyster, at han da kan mærke et klart afslag.

Når vi står foran døbefont eller nadver-bord lyder det: Herren der. I Bibelen får vi et helligt billede af Herren. Over Bibelen lyser det: Herren der! Kære ven, lev sådan, at Bibelen præger dig. Tag Jesus med i dit daglige liv, i din omgang og ved sorgens dybe vande. Har du Jesus, skal det nok mærkes; mærkes det ikke på dig, har du ham ikke.

Jeg vil samle mit hjertes begæring og bøn for den gamle og dog ny højskole for Herrens ansigt i ordene: Herren der! Måtte det kendes blandt jer, der har jeres gerning på skolen, og blandt jer, der kom som elever.

Ja, Gud velsigne højskolen, at den altid må svare til det navn: Herren der.

Da salmen efter prædiken var sunget, blev der lagt en god gave på alteret til den ny højskolebygning, medens der blev prælu-deret fra orgellet.

Efter gudstjenesten samledes man i gym-nastiksalen, så mange, som kunne være der. Alle stå- og siddepladser blev udnyttede til det alleryderste, men endda måtte mange nøjes med at stå på gangen og balkonen. Nogle festsange blev uddelt, og vi sang en.

Derefter trådte pastor Agger op på taler-stolen, bad og læste slutningen af salme 33.

Dengang der blev tale om en forandring her ved højskolen, løftede der sig adskillige røster, både her i sognet og ud over lan-det. Nogle sagde: Skolen bør dø; den er udlevet. Andre sagde: Nej, skolen skal leve, men den bør blive liggende, hvor den lig-ger. De, der stod med ansvaret, kom først til klarhed over, at skolen bør leve, og der-næst, at den bør flyttes, men ikke fra Nr. Nissum. Vi tror, det er Guds gode vilje

her er sket, og det vil uden al tvivl vise sig at være til velsignelse både for seminariet og højskolen.

Men nu står vi her ved indvielsen, og vi kan da godt have grund til at spørge: Skal de få ret, der siger, at bygningen her snart skal synke i grus? Nej, for vi sætter vort håb til Gud. Det er ikke Sangvinikerens håb; vi er klar over, at der kan komme øko-nomiske vanskeligheder for skolen, vi ken-der Vestjydernes lyst til at komme ud at se andre egne, øboernes ulyst til at rejse fra deres smilende hjemegn, og vi ved, at der er en stærk konkurrence for skolen. Men vi håber på Gud; han var med, da skolen be-gyndte, han vil også af sin miskundhed være med fremdeles. Vi tror, skolen ligger på det bedste sted i sognet, vi tror, Gud vil velsigne den her.

Højskolen er nu en selvejende institution, den har en bestyrelse, som ikke er valgt på må og få, og den har et repræsentantskab ude omkring i samfundene; der er forældre nok og unge nok. Vi, der står bag ved skolen, har et håb til Gud om, at vi altid må få en stab af lærere, der duer noget, der er dygtige til et arbejde for Kristus, og om at unge her må give Gud deres hjerter, og at andre må blive uddybet i nåden.

Højskolen ligger nær kirke og missions-hus, så der er let forbindelse mellem de tre. Vi beder Gud vise sin miskundhed, at der må være en levende kanal mellem døbefont og arbejdet her, at unge må sige: hvilken uen-delig nåde at være et døbt menneske, og at det må blive på samme måde over for nad-veren, at det må blive stort for dem at kome til Herrens bord og engang at samles ved bryllupsbordet derhjemme i Himlen.

På højskolen bør de unge også lære at bedc. Højskolen er ikke en kirke, de unge skal lære mange også rent praktiske ting under deres ophold her, men højskolen skulle gerne være en kirkeskole. Det er kirken, der har fostret de allerfleste af vore skoler, det er også kirken, der gennem Grundtvig fo-strede højskolen, og den er kirkens yngste barn blandt skolerne.

Gud give, at den forbindelse mellem kir-ke og skole aldrig skal blive overklippet, lad

os håbe og bede, at strømme fra kirken må forfriske skolens arbejde på at dygtiggøre og oplive de unge. I troende venner, husk skolen i jeres forbøn, at Guds miskundhed må hvile over den.

Så vil jeg sige tak. Tak til Gud og tak til mennesker, tak til alle, som på en eller anden måde har været med til at føre arbejdet frem.

Dernæst vil jeg gerne give vennerne nogle oplysninger om vor økonomiske stilling i øjeblikket. Selv bygningen her har kostet 74.000 kr., dertil kommer indstillingen af wc, centralvarme, redskaber til gymnastiksalen og forskelligt andet. Tilsammen bliver der en udgift på ca. 97.000 kr. Ved seminariets overtagelse af de gamle bygninger og ved gaver har vi fået eller har løfte på ca. 71.000 kr. Vi står altså overfor den opgave at skaffe yderligere 26.000 kr. Bestyrelsen havde tænkt sig disse skaffet ved et kreditforeningslån, men ved bestyrelses- og repræsentantskabsmødet i formiddags kom der forslag frem om at søge summen lånt ved et 5 pct. obligationslån hos venner af skolen, og tanken slog godt an, så tegningen begyndte straks, og listen ligger fremlagt i det lille klasseværelse; er der flere, som har sind og evne til at yde skolen et sådant lån, kan det endnu lade sig gøre; det vil glæde os meget.

Men nu vil jeg så gerne igen sige til venner, som kan bede, lad os stå sammen om at nedbede velsignelse over dette sted, at Herrens miskundhed må være over skolen dag og nat.

Og så indvier vi da dette hus til brug i den treenige Gud Faders, Søns og Hellig-  
ånds navn. —

Forsamlingen sang:

Nys sig rejste disse mure  
her, hvor bonden trak sin fure  
trofast gennem tusind år,  
her, hvor frost og sne har dækket  
hvert et frø, til det blev vækket  
mildt af solens kys i vår.

Her, hvor lærkens glade sange  
tonede med friske klange  
op mod Himlens høje blå,

her gik karlen ud at svinge  
leens lange krumme kling  
gennem græssets bløde strå.

Men bag disse stejle banker  
gemte Gud så skønne tanker  
om en vår med sol og sang,  
hvor hans navn og værk ophøjes,  
og hvor hjertemulden pløjes  
for den sæd, han sår i vang.

Og bag disse nye mure  
lægges nu i gammel skure  
kræfter i til sæd og høst.  
Give Gud, det værk må gavne,  
skille gyldent korn fra avne,  
lægge sæd i unges bryst.

Selv bag disse nye mure  
vil dog gamle farer lure  
for at røve hellig arv.  
Styrk os Gud i al din nåde,  
send din ånd og lad den råde  
her til sene slægters arv.

Da sangen var sunget, blev der oplæst telegrammer fra forhenværende elever og venner af skolen — bl. a. fra KFUM og Ks Fællesbestyrelse.

Derefter talte forstanderen over Esajas 62, 6. Fra den gamle pagts tid og til vor er der ofte gjort meget for at få Herrens vidner til at lukke munden eller for i det mindste at få dem til at gøre vidnesbyrdet mere dæmpet, men det er aldrig lykkedes; for Gud opvakte stedse nye vægtere i sit folk.

I en betimelig tid lod han Indre Missions Højskole vokse frem. Der var dengang og er vel fremdeles en del skumlerier om, at ikke alt inden for disse skoler var ægte, eller som det burde være. Noget berettiget var og er der ved kritikken, for så vidt som der alt vil hæfte noget menneskeligt ved enhver af Guds virksomheder på jord, der udføres af svage og syndige mennesker. Men I. M.s højskoler har dog nu gennem adskillige år vist sig at være brugelige vægtere for Gud.

Vi siger tak til Gud, fordi han har brugt skolen i Nr. Nissum til sin vægter indtil i dag, og vi, der står i arbejdet, siger en ærlig

og velment tak til de mennesker, vi på en eller anden måde har haft samarbejde med i de svundne år.

Nu står vi over for et nyt afsnit i Nr. Nissum Højskoles historie, og vi føler et stort ansvar, men vi er glade for, at skolen har fået sin plads her midt imellem kirke og missionshus. Kirken, højskolen og missionshuset har det samme mål, om end vi virker på noget forskellig vis.

Vi, der arbejder på højskolen, skal synges en vægtersang for de unge. Sangen har mange vers. De handler om dygtiggørelse, gode hjem, ansvaret over for vort land og meget andet. Men versene har ét omkvæd: Kom hen til Jesus; for hvad gavnede det dig, om du vandt den ganske verden, men tog skade på din sjæl!

Vi skal sige til de unge her på højskolen: I Jesus har jeg fundet livets lykke, og han er rig nok for alle, der vil komme til ham. De unge trænger til en stille stund, Gud give, at mange af dem må få en sådan her på skolen.

Og I, der elskede den gamle skole og elsker den ny – måske for den gamles skyld – vil I ikke fremdeles bære arbejdet her frem i jeres bønner, så at både I og vi altid må være vægtere for Guds ansigt.

Vi sang derefter sangen, som blev sunget ved grundstensnedlæggelsen. Den har været trykt i bladet før, men mange vil sikkert være glade for at se den påny, derfor kommer den der igen.

Huset, vi bygger skal ligge i solen,  
grundes ved vejen, der går til Guds hus.  
Højt over hverdagen rejser vi skolen,  
ser i det fjerne dog bølgernes brus.  
Ikke et slot og ej heller en hytte,  
højelofts stuer på jævne folks jord,  
åben for ungdom, der længes at lytte  
slægt efter slægt til Guds evige ord.

Vekslede slægter vil takke og ære  
Gud for den gerning, som grundedes her,  
måtte vi svage dog fuldere lære  
troen, der ingen forhindringer ser.  
Tit var vi ængstede, tiere trætte,  
tiest vel tunge og trevne til tro.

Altid har Gud dog lagt værket til rette.  
Han er vort håb, og ved ham skal det gro.

Da selve indvielseshøjtideligheden var slut, blev der serveret kaffe til alle, der ønskede det, ligesom gæsterne kunne gå rundt og tage bygningerne i øjesyn fra øverst til nederst. Man traf venner, kendinge og gamle kammerater, og der herskede trods trængselen en god og festlig stemning, der gav sig udslag på forskellig måde.

Kl. ca. 18 spistes der til aften; venner fra sognet tog nogle af de tilreisende gæster med hjem, andre af de udensogns besøgende var draget bort for at nå hjem, inden det rigtig blev mørkt, så vi kunne på højskolen omtrent spise på én gang.

Kl. 19 var der møde i missionshuset, hvor missionær Søren Bech, der er gammel elev fra Nr. Nissum Højskole, talte ud fra Fil. 3, 17-21.

Da en sang var sunget blev der læst endnu nogle telegrammer, deriblandt et fra fru Ad. L. Hansen.

Derpå sluttede folketingsmand Vesterager mødet ud fra linierne i salme 121: »Hvorfra skal min hjælp komme? Min hjælp kommer fra Herren, som skabte himmelen og jorden«.

Der lyder for tiden fra hele folkeslag og fra enkelte mennesker et råb om hjælp, og mange spørger uvilkårlig: hvorfra skal min hjælp komme? Salmisten giver svaret: Hjælpen kommer fra Herren.

Hos Herren er der hjælp mod synden, for »han skal frelse sit folk fra deres synder«; der er hjælp mod døden, for »den, som tror på mig, skal leve, om han end dør«; og der er også hjælp til de mange små opgaver i det daglige liv, for »mig er givet al magt i Himmelen og på jorden«.

Også med hensyn til højskolen gælder det, at hjælpen nu og i fremtiden skal komme fra bjergene, fra Himmelen. Gud velsigne I unge, der besøger højskolen, så I må blive til velsignelse. Vi er nogle i rigsdagen, der står med særlige forventninger over for ungdommen fra skolerne i Nr. Nissum, og jeg vil gerne på denne festdag bringe en hilsen



fra rigsdagen – Gud velsigne Nr. Nissum Højskole nu og fremdeles.

Da et par sange var sunget, spredtes skaren. I missionshusets store sal havde alle siddepladser været optaget, og en del tilhørere havde måttet stå op under mødet.

Skønt der havde været offergang den dag, fik missionær Bech dog en rigtig god gave med til Indre Mission.

De fleste af vore gæster drog hjem omtrent umiddelbart efter mødet; og vi, der blev tilbage var fyldt af en inderlig glæde og tak, både over for Gud og mennesker. Vi synes, det var en velsignet god dag, vi fik lov at opleve.

*Referent.*

---

### Giro 3 62 33: Elevforeningen

Som den der efter »Jeppe« skal prøve at holde styr på elevforeningens kartotek, kan jeg meddele, at jeg omkring 1. oktober gik i gang med at undersøge, hvor mange der ikke havde betalt kontingent for 1973. Der er ca. 2100 kort. Hvor mange skulle så have en hilsen? Det blev til

#### 527

Det viste sig dog, at et par stykker af dem havde betalt. Undskyld. Den side er nu i orden

Resultatet af disse hilsener er blevet, at der den 9. november er indkommet ca. 4000 kr. Tak for dem, men  $525 \times 15$  kr. = 7875 kroner.

Er det din skyld, at dette tal endnu ikke er nået? Det kan blive godt endnu. Hvilket beløb må jeg skrive i december-nummeret af bladet?

Venlig hilsen

*Poul Jeppesen*

---

### LÆS DISSE BEMÆRKNINGER

Ovenstående indbydelse er en opfordring til alle gamle elever og til *alle* interesserede.

*Hold vinterferie på Nr. Nissum højskole* af 2 betydningsfulde grunde:

1. For at hjælpe skolen med at opfylde sit årselevtal. Ministeriets krav.
2. For at opleve en god ferie – en ferie med

### HOLD VINTERFERIE

– og benyt den til en

### HØJSKOLEUGE

på Nr. Nissum Højskole

9. til 15. februar eller 16. til 22. februar 1974

#### PROGRAM:

##### Lørdag:

- 15,00 Ankomst og kaffe.
- 16,00 Velkomst ved forstander Ths. Mogensen. Højskolens betydning før og nu – ved samme.
- 20,00 Hvorfor præst, og hvordan i Nr. Nissum, ved sognepræst Juhl-Jensen.

##### Søndag:

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.
- 14,00 Mission eller ulandshjælp I, ved lærer J. P. Vestergaard.
- 16,00 En forfatter og hans værker (Jørgen Nielsen), ved lærer Otto Grønbæk.
- 20,00 Hyggeaften.

##### Mandag:

- 9,00 Skabelsberetningen og Haydns symfoni I, ved sognepræst Godtkjær, Møborg.
- 10,30 Vor kristne arv – vor nutids tarv, ved overlærer A. C. Nielsen, Vinderup.
- 14,00 Fra fattiggård til velfærd, ved lærer Poul Jeppesen.
- 16,00 Reformation I, ved lærer Arne Rasmussen.
- 20,00 Limfjorden rundt i ord og toner, ved J. P. Vestergaard og Poul Jeppesen med frue.

##### Tirsdag:

- 9,00 En åben bibel I, ved provst E. Mejdahl, Struer.
- 10,30 Søren Kierkegaard og vor tid, ved sognepræst Juhl-Jensen.
- 14,00 Mission eller ulandshjælp II, ved lærer J. P. Vestergaard.

andre mennesker – og forhåbentligt – en ferie med indhold.

Programmet er lagt ved fælles indsats af lærerstab og forretningsudvalg.

Programmer sendes meget gerne til alle interesserede. Henvendelse til skolen.

Telefon 07 - 89 10 04.

- 16,00 Ikke som de andre (forsorg), ved lærer Poul Jeppesen.  
 20,00 Vi hygger os på jysk og fynsk og synger sammen, v. Karen Jeppesen og Otto Grønbæk med frue.

**Onsdag:**

- 9,00 Skabelsberetningen og Haydns symfoni II, v. sognepræst Godtkjær, Møborg.  
 10,30 Ungdom og kristendom i en forandret tid, v. kredssekretær Bering Petersen, Holstebro.  
 14,00 Studietur til Nr. Nissum seminarium og Den jyske pensionsthøjskole.  
 20,00 Ud jeg vil ud – skolarejser i ord og billeder v. Arne Rasmussen og Ths. Mogensen.

**Torsdag:**

- 9,00 En åben bibel II, v. provst E. Mejdahl, Struer.  
 10,30 Reformation II (kirkehistorie), ved lærer A. Rasmussen.  
 14,00 En forfatter og han værk (Jacob Knudsen), v. lærer Otto Grønbæk.  
 16,00 Litteratur og kristendom, v. Ths. Mogensen.  
 20,00 Musik skal der til, v. lærer Juhl og frue.

**Fredag:**

- 9,00 Bibeltime v. forstander A. Kristensen, Struer.  
 10,30 Afslutningstema. – Afrejse.

**OPLYSNINGER OM HØJSKOLEUGEN**

Nr. Nissum Høj- & Efterskole ligger ved landevejen Struer-Humlum-Lemvig og tæt ved Nr. Nissum kirke, der som et vartegn kan ses på meget lang afstand.

Der er gode rutebilforbindelser fra Struer og Lemvig, og højskolens nærmeste holdeplads er »Elmely«.

Indkvartering finder sted på elevværelser. – Kursister medbringer selv sengetøj, hvis andet ikke er aftalt.

Prisen for kursus er 150,00 kr. pr. deltager og dækker ophold, undervisning, studietur m. m.

**HØJSKOLEUGEN**

er åben for alle, og tilmeldelse kan ske på højskolen.

**VELKOMMEN**

til en vinterferie med festligt samvær, hvor indledende foredrag danner optakt til en efterfølgende drøftelse.

Ugens tema: *Vor kristne arv er nutids tarv.*

1923 \* 28/II \* 1973

**50 år**

Som omtalt andet steds var der fest på skolen den 28. november 1923. Jeg har ved møder i den sidste tid talt med gamle elever, der var med til begivenheden – en begivenhed de ikke har glemt.

Højskolen var dengang kommet igennem svære vanskeligheder, ja, der havde endda været røster fremme om at nedlægge skolen (se pastor Aggers tale ved indvielsen), fordi den var udlevet. Dengang skete underet, at skolen overlevede.

1973 – halvtreds år efter – er disse vanskeligheder ikke overstået. Der er stadig røster om at opgive højskoleafdelingen, den har igen – halvtreds år efter – overlevet sig selv en gang til.

28. november samles skolens bestyrelse, og da er der vigtige ting på dagsordenen, bl. a. ovennævnte: *Er højskolens tid forbi?*

Jeg håber, at vi kan fejre jubilæet ved at meddele bestyrelsen, at der er så mange indmeldelser, at højskolens fremtid er sikret.

*Ths. M.*

**Glimt**

**Efterårsferien** blev af mange efterskoleelever brugt som arbejdstid. Mange drenge var således i roerne, og vejret var fint dertil.

**Sidste roehøst** på vore forpagtede arealer gav det største udbytte nogensinde. Vi har derfor grovfoder nok – også af den slags. Som en elev sagde: »De kan også bruges som rød-beder«.

**Højskoleeleverne** var på HYTTETUR til Norge sammen med Arne og Grønbæk. Efter udtalelser var det en mægtig tur. Måske vil én eller anden berette herom.

**Musik og Ungdom** var arrangør af en koncert her den 24. oktober. Er lykkeligvis overstået. Omtales senere.

**Møderækken** var godt besøgt, ca. 500 deltagere pr. aften. Men udvalget havde også sørget for følgende talere: Metha Harreskov. Pastor Kühl, Løjt. Biskop Græsholt og pastor Aksel Nielsen (generalsekretæren).

**Pastor Sørensen, Harboøre**, takkede bl. a. efter ovennævnte møder ved at sige, at man følte



sig på »kirkelig grund«, når man var på skolen.

**November.** En klang af gamle minder går gennem ens sind. Man kan se de mange vogne, der raslede hen ad vejene. Var den læsset med et skab og en kiste, var det en mandlig flytning. Et skab og en kommode, en pige, der flyttede. I år så jeg ikke én eneste, der flyttede.

**3. november** – igen et minde. Da blev Danmarks højskoler fyldt af karle, der ofte kom direkte fra roemarken. De begyndte på et 5 mdr. ophold, der senere blev et lyspunkt i en travl tilværelse, og for mange et ophold, der aldrig glemtes.

**Haven i vinterhi.** Bjarne har i den seneste tid haft travlt med at pløje haven, rive blade o.s.v. Det ser så godt ud, når alt er gjort i stand. Vi havde mange madæbler i år – disse bruges selvfølgelig. Det var vist forstander Kaag, der plantede mange af disse træer.

**Højskolen** begynder jo nyt kursus 6. jan. 1974. Vi håber stadig, at gamle elever vil være skolens medarbejdere. Ths. M.

## ★ Højskolepost

Vore møder:

- 4. dec.: Lemvig. Ths. M.
- 6. dec.: Lyngs. Ths. M.
- 11. dec.: Hygum. Ths. M.
- 13. dec.: kl. 15: Solgården, Lemvig. P. J.
- 13. dec.: Lomborg. P. J.
- 29. dec.: Hjerm. P. J.

*Bryllup:*

Lørdag den 27. okt. blev Anna Dalgaard 1969-70 i Vinding kirke viet til Jens Georg Bjerg.

Lørdag den 10. nov. blev Birthe Serup 1971-72 i Nr. Lyngvig kirke viet til hr. Hassan, Uganda. Adressen er: Grundtvigsvej 13, Ikast.

*Vandremappen okt. 1969.*

Hvis en af holdet ligger med vandremappen bør den straks sendes til nedenstående adr. Alle, der vil være med til at fortsætte vandremappen henvender sig til:

Bodil B. Thorsen,  
Plejehjemmet »Solbakken« 89,  
7800 Skive.

## ★ Adresseforandringer

- 72-73 Berit Pedersen, Poppelalle 19,  
7500 Holstebro.
- 1972 Gerda Madsen, Solvej 9 A,  
7200 Grindsted.

- 1972 Inge Wad-Sørensen, Ewaldsgade 91,  
7500 Holstebro.
- 1971 Ruben Frederiksen, Istedgade 7,  
7500 Holstebro.
- 70-71 Gudmund Lindbjerg, 2617 Ontario,  
St. Vancouver B.C., Canada.
- 69-70 Kirstine Fomsgaard Jensen – Kirstine  
Damgaard, Storegade 14, 6753 Agerbæk.
- 69-70 Hanne Fly, Høegh Guldbergsgade 51<sup>1</sup>,  
8000 Århus C.
- 68-69 Henning Sørensen, Skjoldborg,  
7700 Thisted.
- 67-68 Jonn Poulsen, Kløvervej 46,  
4000 Roskilde.
- 66-67 Hans Schultz Jensen, Brøndumgaard,  
Brøndum, 7800 Skive.
- 1966 Hanne Josefsen, Østerled 1, 2.th.,  
7760 Hurup Thy.
- 1965 Rigmor Skovgaard Nielsen,  
Nørregade 40, 9640 Farsø.
- 62-63 Anders J. Hedegaard, Jernbanegade 26 A,  
8882 Fårvang.
- 62-63 Harry Pedersen, Mejlbyvej 270,  
8530 Hjortshøj.
- 1961 Rita Danielsen, Toftevangen 7,  
8320 Mårslet.
- 59-60 Henry Mathiasen, Åparken 19,  
9620 Ålestrup.
- 59-60 Ejgil Søe Pedersen – Ejgil Søe,  
Vandet Plantage, 7700 Thisted.
- 1959 Inger J. Jensen, Skoleparken 123<sup>1</sup>,  
Hillerødholmsalle, 3400 Hillerød.
- 1958 Eva Mahler, »Enggård«,  
Skads hovedvej 100, 6700 Esbjerg.
- 57-58 Karl Krunderup, Australiavænget 14,  
7700 Thisted.
- 1955 Erna Petersen, Anneksvej, Alstrup,  
9640 Farsø.
- 51-52 Gunner Filsø, »Ny Birkkjær«,  
Hodsager, 7490 Aulum.
- 47-48 Niels Ove Sørensen, Højtoften 11,  
Tapdrup, 8800 Viborg.
- 1947 Edel Ølshøj Jensen, Solsiden 5,  
5474 Veflinge.
- 1930 Anna Jørgensen, Krogsgårdsvej 58,  
Hvam, 8620 Kjellerup.
- 1930 Thora Rasmussen, Landbolystvej 2 a,  
7620 Lemvig.  
Jens Nic. Therkildsen, Hassing,  
7755 Bedsted, Thy.

Udgivet af Nr. Nisum Højskoles Elev- og Venneforening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 25976

2100 KH 0  
LESO PAK ALLE 101  
STATENS FODSAMLING  
50 MR P KRISTENSEN