



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N

Ø

R

R

E

I

NR. 5 - 1973 - 65. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Fædrelandssang

– eller kærlighedserklæring til Danmark



Har du set vort land i dagens første gry,
når mørketidens vintertåge viger,
når blomster foldes ud og solen stiger
og kalder livets kræfter frem på ny,
da har du set et under uden lige,
da har du set, at hvad der end var tabt,
så er en ny og dejlig verden skabt:
Det forårsskønne, lyse Danmarks rige!

Har du mødt vort folk i dagligdagens dont,
når morgenmanden, frisk og vel fornøjet
går lystigt fløjtende i arbejdstøjet
med åbent blik mod livets horisont,
da blev du vár, at livets kræfter findes,
da så du sind, der tro vil holde stand,
en fredens hær, der hegner folk og land,
af hvem vor fremtids sejrskranse bindes.

Har du set vort land i aftenrødens skær,
når sol forgylder fjerne skyers rande,
når duggen trykker kys på kind og pande,
mens gøgen kukker over eng og kær,
da så du glimt fra evighedens kerte,
da tændtes glød og flamme fra en ild,
der gør den svage stærk, den hårde mild
og styrker viljen i hvert ædelt hjerte.

Danmark, du er kær som nogen elsket ven!
Dig står vi last og brast i al vor færden,
thi du er hjertets hjemland, hvor i verden
vi end af livets vinde føres hen.
Hensvundne slægters virke vil vi drøfte.
Arven fra dem vi værner i vort hjem,
at freds og friheds kår må vokse frem
til hele folkets tarv! — Det er vort løfte!

LUDVIG MEINILD

ELEVFESEN 1973

lørdag den 16. og søndag den 17. juni

Hjertelig velkommen til elevfesten byder vi alle, der vil komme her på skolen den 16. og 17. juni.

Vi venter mange – rigtig mange –, og grunden er:

Skolejubilæum

85 år siden første elevhold forlod skolen,
50 år siden nuværende hovedbygning blev
indviet,
15 år siden vestfløjen blev bygget,
5 år siden hallen blev indviet,
0 år siden østfløjen blev taget i brug.

3 forstandere

har lovet at tale ved festen. Det er L. Meinild,
L. Kaag og A. Kristensen.

PROGRAM

Lørdag den 16. juni:

20,00 samles vi i foredragssalen
21,00 Aftenkaffe, derefter orienteringsløb, bål og
afslutning

Søndag den 17. juni:

8,00 Morgenkaffe
10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke
12,00 Frokost i hallen
14,00 Jubilæumsholdene samles
14,30 Gymnastik og folkedans
15,30 Orientering om skolen og elevforeningens
årsberetning
16,00 Taler L. Meinild, L. Kaag og A. Kristensen
17,15 Håndboldkamp
18,00 Middag i hallen. Borde er reserveret til
jubilæumsholdene
19,45 Eleverne underholder
21,00 Kaffe – afslutning – fakkeltog og fest-
fyrværkeri

Jubilæumsholdene

| | |
|-------------|-----------------|
| 67/68 og 68 | 5 års jubilæum |
| 62/63 og 63 | 10 års jubilæum |
| 57/58 og 58 | 15 års jubilæum |
| 52/53 og 53 | 20 års jubilæum |
| 47/48 og 48 | 25 års jubilæum |
| 42/43 og 43 | 30 års jubilæum |
| 37/38 og 38 | 35 års jubilæum |
| 32/33 og 33 | 40 års jubilæum |
| 27/28 og 28 | 45 års jubilæum |
| 22/23 og 23 | 50 års jubilæum |

Tilmelding er absolut nødvendig for alle, der vil deltage i spisning her på skolen. – Bestik skal medbringes.

Jubilæumsholdene må ligeledes tilmelde sig til eftermiddagens sammenkomst.

Benyt skemaet på bagsiden – eller et brev-kort og returnér det *senest 12. juni 1973*.

Priserne er følgende (festtegn iberegnet):

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Hele festen | 25 kr. |
| Hele søndagen (frokost) | 22 kr. |
| Middag + aftenkaffe | 15 kr. |
| Aftenfest + aftenkaffe | 10 kr. |
| Ukonfirmerede børn | 1/2 pris |

Festtegn bør købes og bæres af alle deltagerne. Baggrunden er denne, at der er mange udgifter forbundet med en elevfest – børn er fritaget.

Mennesket tilbringer sit liv med at ræsonnere over fortiden, beklage sig over nutiden og skælve for fremtiden.

Rivarol
(1753–1801)

En forespørgsel, en henvendelse, en ansøgning og ansættelse

Hvor mange mennesker har ikke somme tider puslet med tanken om at prøve andre græsgange? De fleste har vel en idé om, at man skal prøve noget nyt en gang imellem, for ellers går man i stå. Det gælder måske i endnu højere grad, når man er lærer. Man skal ud og se, hvordan skolen fungerer andre steder. Ud og se, om man evt. kunne få nye impulser til den daglige undervisning o.s.v., og somme tider bare ud og se for at se! Vi har i ca. 1 år haft den tanke i hovedet, at vi skulle prøve folkeskolens aldersklasser, d.v.s. de yngste i skoleforløbet. Vi er jo vant til at kunne tale med vore elever, men det skulle heller ikke være vanskeligt, når de alle er over 14–15 år. Kan vi også tale med elever, der kun er 7 år, eller vil vi falde i grøften, hvor man kun taler til dem? Der er en meget stor forskel på disse to ting. Hvis man vil tale med nogen, stiller man sig selv lige med de andre, men hvis man taler til andre, taler man ovenfra og ned, og betragter de andre som lavtstående væsener, der skal lytte til visdomsordene fra det høje. Det var en udfordring, måske koblet sammen med vort naturlige Columbusinstinkt: Der må være noget interessant på den anden side af hegnet. For at finde ud af, hvad der er, kan man spørge andre, der har været der, og det har vi da naturligvis også gjort. Hvordan er det at være dansk lærer i udlandet, og i dette konkrete tilfælde, Tyskland? Hvilke vanskeligheder støder man på? Hvordan kan vi, med dansk som eneste sprog, yde noget i en landsdel, hvor tysk er dominerende. Mange elever taler tysk til forældrene. Det eneste sted, de møder det danske, er i skolen, og evt. i børnehaver og fritidshjem. Kan vi tilfredsstille de krav, der stilles til os? Nationalfølelse er et begreb, som nok vanskeligt lader sig definere, men at det har noget med fælles sprog at gøre, kan man ikke være uenige om. Hvad

har man fælles, hvis man ikke har sproget? Og det er jo netop ikke det, der er tilfældet i Sydslesvig. Egnen, jeg tænker på i disse eksempler er så langt nede som Egernförde. Forældrene sender ikke børnene i dansk skole fordi de føler de er danske, men fordi det er en stor fordel at få børnene opdraget med to sprog, når man bor i et grænseland, altså en praktisk foranstaltning. Mange tyske forældre sender børnene i dansk skole, fordi eleverne her er samlet i klasser med højst 20–25 i hver klasse, hvorimod det ikke er ualmindeligt, at der i klasser i tyske skoler er over 40 elever. En fordel, som ingen er i tvivl om, så har man chance for at udnytte disse to fordele, gør man det naturligvis. Derfor er der så stor stigning i elevtilgangen i de danske skoler i Sydslesvig. Ikke fordi danskheden blomstrer op stærkere end tidligere, men fordi den danske skole er en anerkendt skole i det nordtyske skolebillede.

Som altid, når man skal ud og prøve kræfter på nye græsgange, er man lidt usikker overfor fremtiden, og naturligvis ikke mindre, når disse nye græsgange ligger i et andet land. Vi har netop i disse dage fået tilsagn om stillingerne, vi søgte en gang i efteråret. Først på dette sene tidspunkt kunne man sige endelig besked. Det er sikkert ikke fordi de har en langsommere administration end vi har herhjemme – det kan sikkert heller ikke lade sig gøre –, men simpelt hen fordi vores regering pludselig skulle til at spare. Hvor disse krampetrækninger skulle ramme, vidste man ikke, derfor kunne man ikke sige endeligt, om vi var ansat eller ikke. Som man måske kan tænke sig, har det været nogle spændende uger, hvor man ikke vidste, om man var købt eller solgt, eller måske til salg endnu, men nu endelig et ja!

Vi vil herigennem sende en hilsen til alle bladets læsere, en hilsen til de 2–3 hold, vi

har haft med at gøre på skolen, og vi håber bestemt ikke, at vi mister kontakten med den skole, som vi, trods den hurtige afsked, har været meget glade for at arbejde på! Vi regner da med, om det bliver muligt, at kunne hilse på gamle elever ved de kommende elevstævner. – Som sagt, en stor tak for et par gode år.

*Mikael, Henrik,
Marie og Frank Arendt Laursen.*

Lederbladet for KFUM og KFUK i Danmark

Fra 1. januar 1973 har KFUM og KFUK i Danmark sammenlagt deres tre hidtidige lederblade til ét organ, »LEDERBLADET«.

Ideen kan jo have sin oprindelse i flere grundelementer. Jeg tænker på den praktiske, at alle ledere indenfor bevægelsen bliver orienteret samtidig og måske også den, at det er mere økonomisk at udgive ét blad i stedet for tre.

Det første indtryk fæstner sig altid stærkt. Sådan også her.

Et nobelt blad. Trykt på fint papir. Let læselig opstilling. Gode billeder og tegninger. Personligt kan jeg så godt lide, når de væsentlige oplysninger fremtræder klart, og her er bladet helt i top. Ingen kan være i tvivl om, hvad netop den side man slår op på indeholder.

Selvfølgelig savner jeg idrætslederstof, men den tid er jo beklageligvis forbi, da lederstoffet for denne side af KFUM og KFUK kan bringes i samme blad – det er min væsentligste anke – beklager, at jeg stadig er gammeldags indstillet.

Gerne anbefaler jeg bladet – vil sige det så stærkt. Lederarbejdet er ikke blot påkrævet – *det er nødvendigt* –, og det er også nødvendigt, at en leder er orienteret.

Ths. M.

Theresienstadt

Jeg står der,
står foran en koncentrationslejr,
foran det, jeg har hørt omtalt med så megen gru,
og som jeg aldrig har forstået.

Jeg går gennem porten
kikker nysgerrigt omkring,
øjet fanger: ARBEIT MACHT FREI.
Hvad var friheden her?
Døden – bort fra dette helvede.

Jeg står midt i det,
små, mørke, kolde rum,
hårde træbrikse.
Men jeg kan ikke høre skrigene,
skrigene – som har lydt her.

Jeg går gennem endnu en port,
og endnu en: Dødens port.
Jeg går frem mod væggen,
mærker maskingeværerne pege på mig.
Jeg når væggen,
vender mig om, – nu,
men der lyder intet skud.

Jeg går ud,
ud gennem dødens port,
det, som aldrig skete,
gør jeg nu med lethed,
ingen hindrer mig.

Jeg er LEVENDE.
Det forstår jeg nu.

KIRSTEN HØGHOLM,
højskoleelev

»Lederbladet« KFUM og KFUK i Danmark

Redaktion:

Sct. Paulsgade 7 B III, 8000 Århus C.
Tlf. (06)13 36 76

Maja Dalby, Grethe Pedersen, Knud Sørensen
og Hans Ehlig Petersen (ansvarshavende)

TREKANTEN og TIMEGLASSET blev dette blads symboler. Efter gammel tradition har KFUM og KFUK brugt TREKANTEN til at illustrere sit ærinde til menneskets ånd, sjæl og legeme. TIMEGLASSET skal sige til lederne i det kristne ungdomsarbejde: I skal have tid til at være ledere! Bladet vil bidrage til forberedelse og inspiration.

Det enkelte blads tilbud kan måske realiseres i foreningsprogrammerne allerede kort efter, at det er fremkommet. Men redaktionen bestræber sig på at bidrage med stof, som er aktuelt måneder frem i tiden. Derfor behandler dette blad i særlig grad det bibelske stof, der repræsenterer perioden fra slutningen af april til midten af juni 1973 – nemlig de syv uger, der ligger mellem påske og pinse. Men helligånden kan også kaste lys over oplevelser med Thomas, begivenheder på vej til Emmaus eller Kristi egen himmelfart på alle andre tidspunkter af året.

En del af stoffet i vort blad vil være henvendt til ledere i bestemte arbejdssammenhænge: i forkyndelsessituationen, i hobbyværkstedet, i naturen o.s.v., ligesom artikler og forslag kan være udmøntet med henblik på ledelse af bestemte aldersgrupper i foreningen. Men der vil ofte være inspiration og ideer at hente ved at læse stof, som ikke umiddelbart har ærinde til det lederskab, som du, der læser disse linier, står i.

Den mand, som ikke gør mere arbejde, end han blir betalt for, er ikke det værd, som han får.

Abraham Lincoln
(1809-65)

Landsudvalg og landssekretærer bidrager i væsentligt omfang til bladet. Vi tilstræber at kunne samle alle tilbud, meddelelser, orienteringer og beslutninger, der vedrører sekretærer, bestyrelser og ledere i KFUM og KFUK. Redaktionen vil dog i vidt omfang hente synspunkter og oplysninger fra andre dele af dansk kirke- og kulturliv. Men hovedsigtet vil blive at støtte medarbejderskabet i det kristne ungdomsarbejde, sådan som det former sig i foreninger, der bærer KFUM og KFUK's navn. Vi regner med, at enhver bestyrelse og lederstab lader bladet blive et led i planlægningen. Oplaget tegner til, at det kan ske.

Lærerstabem

En lærerstab vil ændres – det er naturligt, at det er sådan. Familien Frank Laursen vil prøve folkeskolens muligheder – og har ønsket denne forandring i Sydslesvig. Herom kan I læse andet steds.

Ole Skov, der var vikar for Grønbæk i dette år, træder sammen med sin kone Karen, f. Serup, ind i ovennævnte lærerpars sted. Når Grønbæk så indtager sin gamle plads, er alt i orden. Om der så bliver brug for endnu en lærer(inde), vil ministeriets brev engang vise os.

Tbs. M.

SMÅGLIMT

Siden sidst er der altid sket meget. Det beviser blot, at der endnu er liv og virke i og om den gamle skole i Nr. Nissum.

Skriftlige prøver er nu overstået. Resultatet står i det uvisse, men det vil jo vise sig med al sin glans om føje tid. Håbet er jo lysegrønt.

Opgaverne var i år strammet en smule – synes vi da, men det var også påkrævet. Det bør være sådan, at eleverne virkelig erfarer, at det er nødvendigt at sætte reserverne ind, og at der er brug for alle 4 timer, som en prøve er berammet til.

Højskoleklassen lader sig ikke anfægte af ovennævnte – og kører sit eget løb. Sådan bør det også være. Dog tog nogle af dem fri for at se, om de også kunne følge ungdommen, d.v.s. de sad også i 4 timer og funderede over matematikkens »vidunderlige problemer«.

Højskoleklassen er lidt for sig – efter turen til Prag har de fremstillet nogle ualmindelig velskrevne rejsebeskrivelser med et utal af billeder o.s.v. Ved læsningen af disse genoplever man en oplevelsesrig tur.

Nybygningen er stadig ikke færdig. Det er som om, at nu kan det sagtens vente. Der er så lang tid til nye elever skal komme. En smule skuffelse ligger der i disse ord. Håber de vil gøre færdig til elevfesten.

Regnskabet for 1972–73 er lige blevet færdigt. Forstander Kristensen har nu – for jeg ved ikke hvilken gang – sluttet skolens regnskab. Revisorerne har fundet det i orden, så er der tilbage at forelægge det for bestyrelse og repræsentantskab.

Forstandermødet for Indre Missions skoler fandt i år sted på Rønde høj- og efterskole. Selvsagt kom vi ind på tidens store spørgsmål, hvad angår IM's bibelskoletanker. Det kan jo ikke nægtes, at der er lidt mismod hos os, der synes at være vejret og fundet for let – uden vor egen medvirken.

Bestyrelsen er indkaldt til det ordinære møde i maj. Flere alvorlige ting er på dagsorden. Vi håber, at sammenholdet om skolen styrkes, og at vi finder de veje og ideer, der fører den rette vej.

Ministeriet har flittigt sendt os breve om besparelser, der skal gælde tilskud pr. elev og læreransættelse.

Skoleplanen må derfor vente. Vi er så heldige, at vi ikke skal hen og sige til en lærer: »Hør, du skal søge et andet embede«.

Anlægsarbejde i haven har givet os mange timers ekstra arbejde. Til gengæld synes jeg, at det bliver ekstra flot. Resultatet kan ses ved elevfesten.

46 forespørgsler er der foreløbig om højskoleophold 1. september 1973. Vi beder stadig om jeres hjælp – det er kort sagt nødvendigt.

Efterskolen har endnu ledige pladser på 1974–75 holdet i 8. og 10. kl. – 9. kl. er overtegnet. Vi ser jo gerne gamle elevers børn, derfor denne meddelelse.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 25512

VI MØDES

ved

elevfesten.

Tag bekendte

og familien

med

d. 16.-17. juni

1973.

Porto

**NR. NISSUM
HØJ- OG EFTERSKOLE**

7620 LEMVIG

★ Højskolepost

Vore møder

19. juni: Lemvig. P.J.
23. juni: Lomborg. P.J.

Jubilæumsgave

Jørgen Moesgaard, 58/59, kr. 100,-.
Hermed kvittering og hjertelig tak!

Vandremapper

Vintergækken 1927-28 har passeret skolen.

Elevfesten

Vi venter rigtig mange i år – og det gør vi hvert år, men vi synes, at den nuværende skoles jubilæum bør fejres.

Højskolemødet

på Lystruphave bringes i erindring for gamle elever, der ikke kan være med her på skolen.

Til lykke

Lørdag den 14. april viedes i Skanderup kirke frk. Inge Irene Kristensen, Holmstal, Gern, til Anders Jørgen Hedegaard, Herrup, Vinderup, elev 62-63.

Forårsholdet 1972

Alle, der vil være med til at *fortsætte vandremappen*, bedes omgående, d.v.s. *inden 1. juli* – skrive til mig og opgive adresse. – Hilsen til alle.
Marna Larsen, »Lindegaard«,
Langeskovvej 142, 5550 Langeskov.

★ Adresseforandringer

- 71-72 Frk. Margit Andersen, »Elmely«, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
1969 Erik Poulsen, Tværgade 5, 7420 Hammerum.
1969 Frk. Birte Hyldgård Thomsen, Nørregade 37², 7700 Thisted.
68-69 Svend Aage Ulrich, Hærvejen, 7174 Kollemorten.
68-69 Henning Sørensen, Nyvang, Refs, 7760 Hurup.
68-69 Frk. Marie Bækgaard. – Fru Marie Abildtrup Madsen, Søndermarken, 7490 Aulum.
67-68 Frk. Kristine Jensen, c/o Lilian Daugård, Blomstertoften 44, Tjørring, 7400 Herning.
67-68 Jørgen Aggerholm, Skoleparken 30, 7500 Holstebro.
67-68 Frk. Else Marie Østergaard, Sønderparken 19² tv., 7430 Ikast.
66-67 Tage Sørensen, Kastanievej 24, 8800 Viborg.
62-63 Anders Jørgen Hedegaard, Hovedgaden 55, 8641 Sorring.
1958 Fru Nete Larsen, V. Lemtorp 33, 7620 Lemvig.
1940 Frk. Signe Kjær Madsen. – Fru Signe Bech, Torvegade 23, mezz. tv., 1400 Kbhvn. K. Albert Hansen, Nylandsvej 16, 7480 Vildbjerg.

KLIP HER!

KLIP HER!

| Årgang | Navn | Sæt × | | | | | |
|--------|------|--------------|------|-----------|---------|--------|-------------|
| | | Lørdag aften | Logi | Morgenmad | Frokost | Midtag | Aftenfesten |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Jubilæumsdeltager ønsker kaffe kl. 14.00 til personer

Navn:

Årgang: 19.....

50 HR J KRISTENSEN
STATENS PRODUKT-SAMLING
LEERSØ PARK ALLE 101
2100 KKH