



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N

Ø

R

R

E

I

NR. 10 - 1972 - 64. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Ovennævnte dato er det altså 85 år siden, Nr. Nissum højskole modtog sit første elevhold.

Bestyrelse, repræsentantskab og forretningsudvalg har drøftet formen, hvorunder dette jubilæum skulle fejres.

Man enedes om, at det officielle tidspunkt skulle være indvielsen af den nye fløj. D.v.s. først i det nye år, evt. ved vinterelevfesten. Hertil vil alle interesserede være velkomne.

Dernæst vedtog man, at opfordre alle gamle elever og skolens venner til at give skolen en jubilæumsgave.

Baggrunden herfor er, at skolen stadig skal være gamle elevers skole. At gamle elever stadig erindres om, at skolen er VORES SKOLE, og at de derfor støtter den i dens daglige virke ved at sende nye elever, men også ved at yde et bidrag til dens fornyelse.

Denne opfordring lader vi gå ud gennem elevbladet og håber, at rigtig mange vil sende et bidrag.

Vi har modtaget ministeriets meddelelse om, at skolen må udstede kvitteringer for gaver, der er skænket til skolen. Disse beløb kan da fratrækkes på skatten.

Giro nr. 4 21 25 skal benyttes, og der skal altid angives på bagsiden, at beløbet er til jubilæumsindsamlingen.

«Trænger skolen da til økonomisk støtte?» vil mange sikkert spørge, og vi må i sandhedens interesse svare: »Nej, ikke i dag.« Men dette skyldes ene og alene den store elevtilgang, der er i disse år. En elevnedgang vil få indflydelse omgående. Vi havde håbet på, at ministeriet havde ydet tilskud til nybygningen og den deraf medfølgende modernisering, men som vel alle efterhånden ved, blev det et afslag, og vi anså ventetiden med statslån for håbløs.

Målet er, at nybygningen ikke må virke

tyngende på skolens drift, d.v.s. den skulle gerne betales – være gældfri snarest.

Kan vi ved fælles indsats nå dette mål, vil skolen stå stærkere i fremtiden – ja, meget stærkere.

Tak – om mange vil være med til at løse denne opgave.

Erik Mejdahl / Ths. Mogensen



*Vi fik et hus og strategi,
deri vort opdrag sattes –
Gud – lad det ikke gå forbi,
fordi vi troen fattes.*

*Men lad os se et perspektiv
med alt, hvad vi har nået –
lad det gro op til evigt liv,
hvert frøekorn, som blev sået.*

*Lad tidens ungdom få at se
en frugt af gode kræfter –
ja, lad de små mirakler ske –
de store følger efter.*

*Lad kirkens klokker kalde ind
til centrum i Guds rige,
så vi går ud med tak i sind
og noget godt at sige.*

*Vi fik et hus og strategi
og en befaling givet –
når morgensangen er forbi,
så går vi ud i livet.*

13. august 1972

Kaj Kjeldsen

Ved indvielsen af »Hasserris-Parken« – Aalborg KFUM's nye sportscenter.



En livsvandring og en livsgerning



Lærer ved Nørre Nissum højskole i 20 år. Forstander for Nørre Nissum høj- og efterskole i 18 år. Forretningsfører, efter at have trukket sig tilbage, foreløbig i 5 år. Det er disse facts, som foranlediger en hilsen til forstander Anders Kristensens 70 års fødselsdag den 9. november 1972 fra hans gamle skole og dens bestyrelse.

Bag disse nøgne facts ligger der en livsvandring og en livsgerning. Nørre Nissum højskole har kendt vekslende kår i de 85 år, skolen har bestået. Da forstander Kristensen og frue fratrådte som skolens lederpar for fem år siden, var skolen konsolideret som en god skole, i arbejdsmæssig og økonomisk henseende.

En livsvandring og en livsgerning. Marcus Lauesen har skrevet et par bøger. Ja, han har vel skrevet mange. Jeg tænker på bogen om hans mor og om hans far. Bogen om hans far hedder: Far, og så har den undertitlen: Den rige vandring.

Det er denne titel, jeg låner til denne hilsen til forstander Kristensen. Den rige vandring. Godt følgeskab gør korte mile, lyder ordsproget. En mil er en mil, og 43 år er 43 år, men der er forskel på, om vandringen føles lang eller kort. Godt følgeskab gør korte mile, og godt følgeskab gør vandringen rig. I mange menneskers livshistorie er der et kapitel med overskriften: Mennesker jeg mød-

te. Med henblik på de år, forstander Kristensen var knyttet til Nr. Nissum, tænker jeg først på fru Kristensen, hvis indsats og støtte ikke kan overvurderes. Jeg tænker på medarbejderne og på eleverne. Jeg har ikke tal på dem, men jeg tror ikke, at en eneste af eleverne i den tid er rejst derfra uden at have mærket, at forstanderen holdt af dem og ville dem det bedste. Godt følgeskab gør vandringen rig.

Den rige vandring er en vandring, måske ikke ad et jævnt og bekvemt terræn, men gennem et terræn, der stiller krav til kræfterne, et terræn, der lader en kende udsigter og udsyn, slugter og afgrunde. En vandring, der lader en føle, at livet er smukkere, dybere, rigere end man havde tænkt, farligere og vanskeligere end man anede – og hvad skal man sige? Efter en vandring bliver der undertiden sagt: Den var turen værd.

Den rige vandring er en vandring, hvor mennesket yder en indsats og udfører en livsgerning, hvor man fik sin opgave. En gerning, der beriger andre.

På forstander Kristensens 70 års fødselsdag skal der lyde et hjerteligt tillykke med vandringen og en hjertelig tak for gerningen,

der blev øvet for et stort tal af unge kvinder og mænd til oplysning og oplivelse, en hjælp til at rette kursen ind efter skolens motto: Bed og arbejd.

En hjertelig tak for lederskab og samarbejde, et ønske og en bøn:

*Hans ånd, som alting kan og ved
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til himlen os ledsage.*

E. Mejdahl.

— — —
Fødselsdagsadresse:

Bredgade 32, 7600 Stuer

70 år

Min førstelærer i Farre skole var en nøgtern mand. Han sagde bl. a.: »Det er en naturlig ting at blive 70 år, hvis man lever så længe«. Det er derfor også naturligt, at forstander Kristensen bliver 70 år, eftersom han er født i 1902, men det mærkelige er, at han har virket ved Nr. Nissum høj- og efterskole siden 1928.

Tænke sig, han kom her, da den gamle hovedbygning kun var 5 år gammel. Havens træer var nyplantede, blæsten havde fri adgang o.s.v. Han har altså oplevet skolen i 44 år og oplever den stadig. For et øjeblik siden, præc. 8,05, kom han ind ad døren for at være med i dagens undervisning. Kort sagt: *Imponerende.*

Vi er ikke de rette til at fremdrage træk fra hans livslange indsats her på skolen, men må være mellem dem, der takker for be-

Det er svært for en tom sæk at stå oprejst.
Benjamin Franklin (1716–90)

At jage efter lykken er som regel at fjerne sig fra tilfredsheden.

*Jean Paul
(1763–1825)*

kendskab og samarbejde gennem de sidste 10 år.

Når vi skriver elevudtalelser, bruger vi til-lægsord. Der kunne bruges mange positive i en udtalelse om forstander Kristensen. Ganske kort kunne det skrives med et bibelord: »En israelit (*menneske*) i hvem der ikke er sving«.

Sådan opfatter vi ham som forstander, som timelærer, som regnskabsfører, som rådgiver og som medarbejder.

Vi takker for din stadige trofasthed mod skolen og mod os, der i dag er forstanderpar.

Vi ønsker, at fremtiden må bringe endnu mange gode dage og at du aldrig må miste evnen til at være *den fortællende lune jyde*, der altid husker på en eller anden lille tildragelse, der er hentet fra den positive side af tilværelsen.

Tillykke! *Ellen og Ths. Mogensen.*

Siden sidst

*Vel rækker høstens solskin kort,
men rønnens bær står røde.
Alleens linde blegner bort,
men vildvinsranker gløde.*

I dette vers tegner efteråret sit særpræg. Kor-tere bliver dagene og dermed mindre solskin, men disse sidste sommerstråler farver alle frugter i deres modningsfarve. Æbler, pærer, rønnebær, hyldebær og ikke at forglemme farveprægten i vildvinen på skolens sydside.

Efteråret aftegner sig også ude i marken. Jeg synes, at det er lang tid siden, at landmændene har haft så travlt med at køre gødning ud, pløje til vinter og nu tage roer op på fuld kraft.

Måske er der noget om, at vi får en hård vinter – det spår man jo.

Hver dag har jo sine oplevelser, men nogle står stærkere tegnet end andre.

Efterskolen har været på alle tiders tur til Holland. Jeg håber, at der en skønne dag til-

flyder dette blad nogle oplysninger om turen.

Højskolen havde skolegang herhjemme på normal vis, bortset fra en endagstur til Thy. Turen gik over Hurup-Vestervig-Kystvejen-Hanstholt-Nors-Thisted-Oddesund m. m. – En lærerig tur, der gav et godt billede af »landet mod nord«.

Vi har oplevet at være vært for DMS's kvindestævne med ca. 200 deltagere. Oplevelsen består i, at vi deltager i flere af møderne og derigennem får den orientering, vi ellers ville gå glip af.

Bibelkurset havde mange gode talere, men aldrig har tilslutningen været så dårlig i de 10 år, vi har været her. Uden at genere de få »unge menesker«, der deltog i eftermiddagstimen, må vi sige, at det kun var de ældre, der var trofaste – uden at det dog blev et pensionistkursus. Tankerne går videre. Er det tidens tegn, at vi fra bondekultur er blevet industrikultur og har mistet interessen for de værdier, som bondesamfundet satte højt. Jeg er alvorlig bange herfor. Mange er de områder, der præges heraf. Det kan kun rettes ved, at vi får øjnene åbnet for den fare, der lurer og gror stærkt i en tid, hvor *ligegyldigheden* har gode dage.

Det var dejligt at se et stort og veloplagt repræsentantskab møde op. Det virker så stærkt, at der står en kreds på vagt omkring skolen, og at disse mennesker er så trofaste.

Ja, vi var da også vært ved Lemvigkredsens høstfest. Her er det dejligt at se, at en stor flok af ungdom – og lidt ældre unge – slutter op i fællesskab. Aftenen havde et fint program, og der var hyggestemning.

Byggeriet er gået planmæssigt indtil dato – ja, over forventning. Vi venter i disse dage på tagsten, men de er kun 8 dage forsinket – hvad er det mod at vente i måneder. Vi drømmer om at flytte ind i vor lejlighed inden jul og håber, det går i opfyldelse.

En tilbagevendende begivenhed er mangelen på højskoleelever. Se andetsteds – og jeg håber, at I vil være med i arbejderflokkens for at finde egnede elever.

Foran ligger begivenhedsrige dage – og mange oplevelser venter. Jo – endnu engang – at leve med og være vågen . . .

Ths. M.

Uddrag af 2 breve fra udlandet

Nu er det over et år siden, jeg tog afsked med Nr. Nisum og Danmark. Jeg synes, at jeg skal benytte lejligheden til at sende en hilsen til jer allesammen.

Det er gået mig godt, siden jeg kom hjem til Amerika. Til sommer er jeg færdig med min eksamen fra universitetet. Jeg læser skandinavisk litteratur og følger samtidig det medicinske forberedelsesstudium. Jeg har mange gange haft brug for de ting, som jeg lærte i dansktimerne på højskolen, som f. eks. i et kursus om: »Romanen i det 20. århundrede i Skandinavien«.

Jeg er stadig i kontakt med nogle kammerater fra min højskoleetid, og disse er mig til stor glæde. Jeg undrer mig blot over, hvor »Solkongen« (vandremappen) bliver af?

Mange tak for bladet, som I sender mig. Jeg læser det omhyggeligt, når det kommer, jeg læser om alt det jeg kender fra Nr. Nisum.

Jeg har læst i »Højskoleposten« om den fløj, I bygger på, og jeg vedlægger en check, som skal deles mellem byggefonden og elevforeningen.

Med hilsen
Annette Rabbek Floystrup,
Oakland, California.

Så er det 1½ år siden, jeg rejste fra Nr. Nisum efter et endt højskoleophold, og jeg mindes det stadig som en fantastisk vinter.

Skriv fornærmelser i sand, men velgerninger i sten.
Arabisk ordsprog

Jeg bliver stadig holdt vedlige med oplysninger fra skolen gennem elevbladet, og det glæder mig, at I fortsat kan have et højskolehold.

Gudmund og jeg er naboer. Vi arbejder begge på farme med kartofler og løg, ca. 35 ha.

Jeg rejser hjem til jul, men skal forinden på ferie i Californien og har tænkt på at besøge Annette. Kender I hendes adresse endnu, og ved I, om hun er hjemme eller i Europa, så vil jeg gerne vide det.

Sidste vinter var jeg i Florida, og i sommer var jeg ved Canadas østkyst. Turen til Florida var på 8000 km og til østkysten ca. 5000 km, og jeg kørte selv. Turen til Californien bliver på omkring 15.000 km og vil tage 5 uger.

Hilsen til alle i lærerstaben.

Karl Bjerregård,
Ontario, Canada.

Nye bøger

Lohses Forlag:

Lodberg Jensen: Lods ombord.

Randi Risør: De lange år. Personlig synes jeg, det er en lidt mærkelig bog, men ved læsningen blev det til et indblik i en verden, jeg ikke kender. Deraf må uddrages, at bogen blev givende på en speciel måde. Håber, andre vil læse den.

3 unge skriver: Et lille hæfte i KFS-serien. De 3 unge behandler spørgsmålene: Hvem er jeg – Sejrherre på et kors – og Er kristendom over evne.

Frimodts Forlag:

Else Plambech: Hvorfor har I aldrig fortalt mig det? En roman om 2 unge pigers barndom og ungdom. Et godt hjem og et skilsmisshjem er baggrunden. En spændende – og velfortalt bog – en bog, jeg tror, at mange vil læse ud i ét træk.

Unitas Forlag:

Poul Hoffmann: Undergang og opstandelse. Profeti og computere – Kold kærlighed – Erin-dringer om evigheden.

Indholdet repræsenterer hovedlinierne i nogle foredrag, der har vakt opmærksomhed i forsamlinger over hele landet og givet mange tilhørere en følelse af at stå over for en helt ny og forløsende måde at anskue vor tids uhyggelige realiteter og perspektiver på.

Forfatteren selv er overbevist om – og læseren vil ved nærmere undersøgelse næppe undgå at blive enig med ham – at det udelukkende drejer sig om en nutidig udmøntning af det bibelske budskab, der nu som altid vender op og ned på alle begreber, som mennesket selv kan gøre sig. Den lille bog er velegnet til udbredelse overalt, hvor mennesker søger håb i håbløshed og fred i fredløshed.

Forfatteren er kendt i vide kredse for sine betydelige roman-trilogier »Moses« og »Korsfaren« og for sit indlæg i tidens debat med den lille bog »Narkotika og sex i Bibelens lys«.

Georg S. Geil: Mellem os sagt.

Den kendte forfatter og sognepræst giver her en række særdeles vedkommende kommentarer til en række menneskelige problemer. I forfatterens helt specielle form gives der svar på spørgsmål mange tumler med.

Bogen indeholder bl. a. følgende stykker: Gud under anklage – Guds tavshed – Lidt om det aktuelle – I en mørk måned – Kærlighedens vanvid – Dæmonernes skræk – Det gamle tema – Friet fra frygt – Om al din storhed skal forgå.

Kirsten Bang: Drengen fra Cairo.

Hermed foreligger nr. 15 i rækken af Kirsten Bangs kendte og spændende børnebøger. Den handler om drengen Ismail, der er opvokset i en storfamilie i Cairo, men kommer på kant med familieoverhovedet og flygter til sin morbror, der er oasebonde i den lille landsby Kurna, der ligger i ørkenranden nær de berømte kongegrave, bl. a. Tutankamons grav. Her inddrages han og familien i spændende begivenheder, bl. a. fundet af en hidtil uåbnet grav.

Forfatteren, der har opholdt sig både i Cairo og Kurna, giver en levende og underholdende beskrivelse af tilværelsen blandt de fattige oasebønder, således som de endnu former sig i dette interessante land.

Det menneske, der bekæmper kristendommen, burde i det mindste først anstrenge sig for at lære den at kende.

Pascal
(1623-62)

GLINT

Elevsammenkomsterne har igen i år samlet mange mennesker, og vi glæder os over, at man er så flinke til at møde frem.

Nye højskoleelever melder sig ofte ved disse møder – også dette år fik jeg et indmeldelseskort stukket i hånden. – Tak!

Møder af vidt forskellig art har vi været med til. Det er en glæde at være med – og især at se – at der endnu er nogle, der gider være med – mon pressen ved, at der samles så mange.

Repræsentantmødet havde stort fremmøde. En solid baggrund for skolens virke er det, at vi har så mange trofaste medarbejdere.

Regnskabet, der blev fremlagt af forstander Kristensen, viste et godt regnskabsår. Det vil med andre ord sige, at en fuld belagt skole kan gå rundt økonomisk, men kun **10 elever mindre** ville være meget mærkbart.

Stiftsprøvet Brodersen glædede os alle ved igen at tale ved Bibelkurset. Vi blev en oplevelse rigere.

Fredag d. 29. okt. fejrede vi rejsegildet ved en lille sammenkomst for håndværkere og ingeniører.

Nybygningen har fået vinduer i – og er nu klar til at modtage pudslaget og varmeinstallation.

Hollandsturen forløb fint, og eleverne fik utallige oplevelser med hjem.

Østrigsturen til Wien for højskoleeleverne er netop startet i dag. Vejret er ualmindelig fint – det lover godt.

Efterårsferien benyttes til at rydde op – og hvor er der meget på, i og om et skrivebord.

Vinderupstævnet afholdes igen i år, men mærker datoen – det er 25. okt.

Den 27. okt. venter vi skolebesøg af Rydhave, Hardsyssel, Sønderbjerg og Midtsjællands ungdomsskoler, ca. 400 – godt, vi har hallen.

3. nov. kan skolen fejre 85 års jubilæum. Det sker under private former. Se andet sted i bladet.

Grønbæk nyder stadig at være på Danmarks Lærerhøjskole – det er sikkert også givende at være den modtagende. – Vi håber, at udbyttet bliver uddelt i kommende år.

Arne er stadig uundværlig »slangetæmmer« hos CF i Thisted. Han er fastansat til i jan. 73.

Viggo forlader den varme kostald på »Bredblik« 1. nov. Vi takker for tro tjeneste og ønsker gode dage fremover.

En elev blev ked af at være her – og det er heldigvis sjældent – men kender I en PIGE i 14–18 års alderen, er hun velkommen omgående.

Højskoleelever – et ord, vi lader gå videre. Program, oplysninger m. m. sendes til alle, der retter henvendelse herom.

4 store mødeaftener. Vi indbyder alle hertil – og man indbydes til at tage andre med.

Husk de 4 mødeaftener

her på skolen. Der begyndes kl. 20,00.

30. okt.: Pastor Bojesen, Silkeborg.

31. okt.: Pastor Tøttrup, København.

1. nov.: Pastor Peter Jensen, Give.

2. nov.: Seminarirektor Brøndbjerg, Haslev.

★ Adresseforandringer

- 1972 Frk. Ingrid Sørensen, Hyldegårds Tværvæg 12, 2920 Charlottenlund.
- 70–71 Marius Poulsen, Frederiksborgvej 153, 4000 Roskilde.
- 70–71 Frk. Mona Rasmussen, Struervej 42, 7500 Holstebro.
- 70–71 Harry Harregård, Møgelkjær, Hundborg, 7700 Thisted.
- 1970 Frk. Karen Margrethe Breum, Elevboligen, Sygehusvej, 7700 Thisted.
- 1970 Hans Buus Jensen, Sct. Georgs kollegiet, 6700 Esbjerg.
- 69–70 Frk. Karen Elgård. – Fru Karen Elgård Kloster, Særkærparken 135, 7500 Holstebro.
- 69–70 Frk. Karen Skou. – Fru Karen Olesen, Mølleager 4, 8530 Hjortshøj.

ANNONCE

Vi gør opmærksom på, at det nye højskolekursus begynder januar 1973. Vi ønsker, at **din gamle skole** må fyldes med en elevflok, der tager på denne gamle skole – netop fordi det er:

NR. NISSUM HØJSKOLE

Vi beder om, at I vil hjælpe os dermed i de kommende måneder.

LÆRERSTABEN

TO AF VORE PIGER

begynder på højskoleophold til januar 1973. Vi søger andre i deres sted. Henvendelse ønskes gerne.

ELLEN og THS. MOGENSEN

- 67-68, 69-70 Frk. Anna Dalgård, Sygeplejeskolen, Skt. Lukas Stiftelsen, 2900 Hellerup.
- 68-70 Karen Krabbe Nielsen, Centralinstitutionen Andersvænge, 4200 Slagelse.
- 1969 Frk. Anne Marie Dørken, Statshospitalet, 8800 Viborg.
- 68-69 Frk. Mary Østergård Kristensen, Michaelsengade 2^a, 8000 Århus C.
- 67-68 Fru Elly Fruergård Siefert, Degnevænget 1, 8464 Galten.
- 67-68 Frk. Anna Marie Mikkelsen, Kongevejen 19, 7430 Ikast.
- 66-67 Tage Sørensen, Norgesvej 15, 8800 Viborg.
- 65-66 Karl Erik Nielsen, Bramindegård, Norbolling, 6650 Brørup.
- 1963 Fru Ane-Birte Jørgensen, Odensevej 67C, 5862 Herrested.
- 1963 Karen Margrethe Gervig, Holevangsvej 57, Revninge, 5300 Kerteminde.
- 1963 Frk. Ellen Korshøj, Ansvej 28a, 8600 Silkeborg.
- 62-63 Verner Håning, Storup, 7990 Ø. Assels.
- 62-63 Jørgen Madsen, c/o Vilhelm Madsen, 7830 Vinderup.
- 1962 Fru Birgit Sørensen, Snave gl. Mejeri, 5632 Flemløse.
- 60-61 Frede Mathiasen, Vinkelvej 4, 5700 Svendborg.
- 59-60 Poul Erik Høgsberg, Hybenvej 69, 8700 Horsens.
- 1959 Thea Lysholm Christensen, Smedelodden 37, Stigs Bjergby, 4440 Mørkøv.
- 1959 Frk. Oda Madsen. – Fru Oda Flensborg, Emil Reesensvej 53, 7400 Herning.
- 1957 Fru Nanna Marie Rasmussen, Rugens Kvarter 6A, 2620 Albertslund.
- 56-57 Ejner Primdahl Jensen, Havrevænget 6, Lime, 8544 Mørke.
- 1954 Fru Hanne Møller, Grønningen 37, 4220 Korsør.
- 53-54 Henry Hovaldt Højrup, Søndergård, Skibsby, 9800 Hjørring.
- 1953 Fru Else Jakobsen, Malbækgård, Foersum, 6880 Tarm.
- 50-51 Eskild Jensen, Nørregade 41, 8850 Bjerringbro.
- 1938 Fru Anna Porskrog, Højdevej 21, 9631 Gedsted.
- 36-37 Ejnar Frøjk, Linde, 7500 Holstebro. Frk. Stinne Sandfærd, Vesterled 20, 7620 Lemvig.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. — Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 24906

50 HR J KRISTENSEN
STATENS PED STUDIENSAMLING
FREDERIKSBERG ALLE 22
1820 KH V