



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H

N

Ø

R

R

E

I

NR. 8 - 1972 - 64. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Imorgen er idag igår

*Imorgen er idag igår,
og før vi veed det, gik et år,
og der gik fem, og der gik ti –
så er din barndomstid forbi.*

*Imorgen er idag igår,
så kom din ungdoms fagre vår,
den lange dag, der blev så kort,
et løv, der hastigt vejres bort.*

*Imorgen er idag igår –
din tindings første hvide hår;
os temporale, »tidens ben«,
har alvorsord at sige én.*

*Imorgen er idag igår . . .
o, alt det, som man ikke når!
Så stryges da den sidste dag
et blegt, af blæsten flosset flag.*

*Imorgen er idag igår –
et aks, der faldt for léens skår,
et støvets barn, en jordens ven,
som meget snart blev muld igen.*

*Imorgen er idag igår –
en sjæl, der for sin skaber står
i evighedens morgenskær.
O, sjæl, hvad var dit liv så værd?*

*Gav du dig selv i stort og småt?
Står der et spor, hvor du har trådt?
Er der ved enden af din vej
blot een, som takker Gud for dig?*

Svend Rehling

GLIMT

Støbearbejdet på den nye fløj er færdig, og der er begravet mange m³ beton under jorden. Vi håber, det bærer i fremtiden.

Mursten er en mangelvare, og vi må vente på dem trods bestilling i god tid – men undskyldninger er der i snesevis af.

Omridet af tilbygningen giver os et godt billede af, hvor stort – eller lille – det hele er – og vi tror, at det bliver godt.

Spisesalen og vor lejlighed ligner i disse dage et bomberamt hus. Hvis I vidste, hvordan det ser ud, så ville I tænke samme tanker som Ellen.

Oppe under taget har vi indrettet os hyggeligt og nyder udsigten, men hvordan var det nu det var: »Først gennemgår man noget ubehageligt – og så bliver det noget så dejligt«.

Saft og marmelade er fremstillet i store mængder i juli måned, men hvor skal der da også mange flasker til, når der er ca. 120 daglige munde, der skal mættes.

Elektricitet er en god hjælper, men en streng herre. Køkkenfløjens elektricitetsforsyning har været stærkt svingende, og fejlen kunne ikke findes. Vi har været på katastrofens rand et par gange med dybfryseren. Døgnvagt var nødvendig. Frost skal der til – især om sommeren.

Og tiden går – vi har nu passeret 10 års ophold på Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Om fremtiden ved vi kun lidt.

Ungdommen flytter hjemmefra. Nu forlader Bodil os for at prøve livet ude blandt fremmede. Sådant er et normalt livsmønster, og »vi gamle« føler vemod og ønsker – som forældre altid har gjort – at det må gå vore børn vel, ja, om de måtte finde »livsmønstret«, der bærer i liv og død.

Vi glæder os til de nye hold, der om føje tid igen vil fylde den gamle skole – og så er vi allerede i fuld gang med at samle elever til højskolekursus fra januar 1973.

Ths. M.

Stauning - Brisbane og retur!

REJSEBESKRIVELSE

Turen gik først fra Stauning til Kastrup. Fra Kastrup med SAS's Trans-Asia Express de 4577 km til Tashkent i Rusland. Vi fik dejlig aftensmad undervejs. I Tashkent fik vi DC8'eren tanket op, og vi var imens oppe i transithallen. Der var ikke meget at se, da der var lukket, så vi kunne ikke købe noget i kioskerne. Kl. var 1.45 russisk tid. Vi har altså været i Rusland.

Fra Tashkent startede vi på den 4992 km lange tur til Bangkok. Sov 1½ time. Morgenmad.

Der var diset og skyet, så vi kunne kun enkelte gange se jorden. Vor fart var 850 km. Højden 10.000 m.

Ankom Bangkok 9.20 Thailand tid. Fik tanket op. Ny proviant ombord og thailandske stewardesser. Startede. Fik frokost. Landede i Kuala Lumpur. Her var vi ikke ude af maskinen. Der var kun 1240 km, så vi skulle ikke tanke op der. Så fløj vi derfra de sidste 260 km til Singapore. Nu skulle jeg ikke med SAS længere. Vi kom til Singapore Airport kl. 14 Singapore tid. Coral og Jens var der efter mig, og vi kørte hjem og fik kaffe og snakkede. Det er 15 år siden, Jens rejste ud, så der var jo meget at snakke om. De kørte mig igen ud til lufthavnen, hvorfra jeg fløj videre med BOAC til Australien. Vi fik aftensmad og ankom ved 1 tiden til Darwin. Her var kontrol af pas og koppeattest. Vi fløj videre. Fik morgenmad og ankom Brisbane søndag morgen kl. 8.10 australsk tid. De har sommertid.

Vi fløj fra Kastrup fredag kl. 15.20 og var i Brisbane kl. 22.10 lørdag aften dansk tid. Ialt ca. 17.600 km på 31 timer.

Min niece og hendes mand tog mod mig her, og vi kørte hjem til Booval. Jeg fik kaffe – og så i seng. Sov et par timer, fik bad

og var så frisk og veloplagt. Temperaturen i Booval var 35° Celcius.

Jeg befandt mig godt i varmen, men tørstede meget. Der kom et dansk ægtepar for at hilse på mig og byde mig velkommen til Australien. De boede nær ved Gerda og Henry. Mens jeg var i Australien, kom jeg sammen med flere danske familier, der havde været dernede i 5-15 år. Alle var glade for at bo der.

Australien er ca. 180 gange større end Danmark. Der bor kun omkring 12 millioner mennesker i dette store land. Jeg var hele tiden i Queensland. Her avles: Ananas, vindruer, tobak, bananer, jordnødder, majs, sukkerrør og meget andet. Oppe mod nord er der mange kokospalmer. Andre steder avles korn. Australien har selv næsten alt. Her er guld, sølv, nikkel, kobber, uranium, bly, tin, jern – og træ. Der er mange slags træer – kun ikke juletræer. Vort juletræ var af plastik.

Her i Selwyn Street går telefonkablet i jorden, men føres op i en el-mast og derfra ind i husene sammen med el-trådene.

Fra 1. januar er det tvungen med sikkerhedsseler, også i taxa. Det første år efter at man har fået kørekort, skal man have et stort »P« ved siden af nummerpladen. Hvis man kører galt indenfor det år, skal man op til ny prøve.

Der er mange store supermarkeder, hvoraf det amerikanske Woolwoorth ejer de fleste. Her fås alt muligt – kun ikke øl og spi-

Hvert barn kommer med det budskab, at Gud endnu ikke har opgivet mennesket.

Tagore (1861-1941)

ritus eller vin. Det købes på en bar eller i et hotel.

Temperaturen lå fra 26–32° Celcius. Enkelte dage op til 35° Celcius. I Mont Isa, hvor Karen og Robin boede, kunne de have op til 45°. Jeg var ikke inde i landet, så jeg prøvede ikke, hvordan det føltes, men da vi havde 35°, befandt jeg mig godt. Det var kun de første dage, jeg tørstede mere end normalt.

Vi var rundt mange steder indenfor en radius af ca. 100 km. I Ipswich hedder det højeste punkt »Danmarks Hill«. Vi var i Toowoomba, hvor vi besøgte Niels. Han havde ikke været hjemme i Danmark i 52 år, men han kunne endnu snakke forståeligt dansk, selv om han sommetider ledte lidt efter det rigtige ord – men han ville selv finde det.

Vi var ved Moogerah Dam, hvor vi så nogle stå på vandski på den store, kunstige sø, der er lavet for at farmerne kan få deres jorder overrislede. Vi var ude at se en kulmine og var i lokomotiv-museum, hvor de gamle lokomotiver står. Vi var ved Tinaburra Waters og oppe i bjergene, hvor vi holdt på en rastepads. Der kom en øgle ned til os fra skoven. Den skulle se, om vi havde noget mad til den. Den var vældig lang, ca. 140 cm dømte vi den til at være. Vi var i Ipswich, hvor der holdt et godstog. Der var 2 vogne med får og lam i 2 etager og 8 vogne med kreaturer. Det var lige i middagsstunden, så de havde det varmt.

Vi var i »Lone Pine«, hvor vi så kænguruer, kooalaaber eller bjørne, som nogle kalder dem, men det er en slags pungaber. Der var også i hundredevis af papegøjer. Kænguruerne spiste af hånden, når vi bød på kiks.

Juleaftensdag kom politiet og fortalte, at Niels i Toowoomba var død af et hjerteslag.

Alt hvad der overhovedet er værd at gøre, er værd at gøre godt.

Philip Chesterfield (1694–1773)

Politiet ville have adressen på hans bror i Canada og søster på Fyn.

Juleaftensdag gik en cyklon ind over Townsville og ødelagde omkring 1000 huse. Da vi nytårsaftensdag fløj op til Cairns, mellemlandede vi i Townsville. Der så vi, at taget var revet af næsten halvdelen af transithallen og af en del hangarer.

I Cairns blev vi hentet af Rennie. Der er 125 km ad den nærmeste vej fra Cairns til Seamark Road ved Melanda, men der er 632 sving op gennem bjergene, så Rennie foretrak at køre en omvej. Der blev så 160 km i stedet for.

Rennie er bestyrer på en lille farm, der ejes af en direktør i Cairns. Det er forsøgsdyr, de har der. Kun 80 kreaturer plus nogle kalve. Det er i et bakket terræn, de bor. De har ikke nogen jævn mark, der kan pløjes, så der var kun græs. Huset ligger også på en bakketop, og vejen til Melanda går bakke op og bakke ned. Da vi var rejst derfra igen, fik vi brev fra Margit, at de havde haft så meget regnvejr, at de i 12 dage ikke kunne komme til købmanden, der boede 6–7 km derfra. Alle lavninger stod fulde af vand. De havde elektrisk lys og kraft, men kunne ikke få telefon, da det var for afsides. Der var store beholdere til at samle regnvand i til madlavning, og de havde en pumpestation til at pumpe vand fra en lille pøl ca. 1/2 km nede i en kløft til badeværelse og tøjvask.

Vi var også i Palm Beach, hvor vi havde 5 dage i vor nabos sommerhus. Vi badede i Stillehavet, og vi kørte til Currumbine Beach, var på loppetorv, og vi var i marine-land, hvor vi så delfiner optræde.

Jeg var sammen med flere danske familier dernede, og de var alle glade ved at være australiere.

Nå, de 3 måneder gik alt for hurtigt, og jeg måtte hjem. Jeg fløj fra Brisbane med »Quantas«. Vi mellemlandede på Bali, og jeg kom til Singapore. Her var jeg hos Coral og Jens i 10 dage. Vi kørte rundt og så en masse, når Jens havde fri. En dag var Coral

og jeg på fisketur. Vi fangede 31 små fisk i løbet af et par timer. Det var meget morsomt. Vi var på krokodillefarm og på kinesisk restauration at spise kinesisk mad med pinde eller fingrene. En dag kørte vi til Malaya.

Der bor 80 pct. kinesere, 16 pct. andre farvede og 4 pct. hvide i Singapore. Efter 10 skønne dage i Singapore fløj jeg med KLM til Iran.

Peter hentede mig i lufthavnen i Teheran, og jeg var hos dem i 11 dage. Her var også meget at se. Det var koldere i Teheran end i Singapore. Jeg kom fra ca. 30° til 12-14° om dagen og omkring frysepunktet om natten. Her var sne flere steder, men det var jo også vinter dernede. Der bor en del danske familier i Teheran, og vi var til middag hos nogle af dem. Vi var ude at se fabriken, hvor Peter er direktør. Det er Dyrup maling, der har bygget der. Vi var ude at se det mausoleum, hvor zarens far ligger begravet, og vi var oppe i bjergene i 2500 m højde for at se skiløb. Vi var inde at se en af de store moskeer. En ung præsteelev viste os rundt og fortalte om den. Det var her i Teheran, som de andre steder jeg var, morsomt at se, hvordan der var forskel på huse og folk.

12. marts fløj jeg så med Lufthansa til Frankfurt. Vi mellemlandede i Ankara og München. I München måtte vi ud med håndbagagen til kontrol for våben. De følte os på kroppen, om vi havde noget gemt der, og det samme gentog sig i Frankfurt. Fra Frankfurt fløj jeg til København med SAS. Min kusine hentede mig i Kastrup, og jeg var der nogle dage hos dem og hos en fætter på Amager. Den 18. marts fløj jeg til Stauning, og så var rejsen ved at være slut. Jeg havde fløjet ca. 37.000 km og startet og landet 20 gange ialt. Nu var der så kun bilturen hjem. Jeg har haft 4 interessante måneder at se tilbage på.

Søren 20/21

Elsk dine børn med dit hjerte, men opdrag dem med dine hænder.

Russisk ordsprog

Siden sidst

Ja, vi har jo ingen elever, så af den grund burde der jo være stilhed på skolen, men der er jo også andre ting end netop elever, der kan frembringe underlige »lyde« på en skole. Der er mange små og store ting, der skal ordnes. Jeg tænker ikke alene på en proces, der hedder rengøringen, men vel mere på det, der hedder »efterbehandlingen«. Ved sygdomme foregår denne ofte på mere afslappet måde end selve hovedoperationen, og det er ligeså her. Efterbehandlingen af værelser, gange, nye håndtag, lidt maling hist og her, kan foregå under lidt mere afslappet tempo. Erfaringen viser dog, at der altid bliver travlhed til sidst. Sådan vel også i år.

Ferietiden præger også skolen. Lærerefamilierne er jo optaget hver på sit felt og slapper af ved vidt forskellige foretagender for at vende frygtelig tilbage med ny energi til det nye skoleår.



Den nye ferielov giver jo længere ferie – også til pigerne. Den er nu overstået, og vi er så småt ved at vende tilbage til hverdagen.

Vi glæder os over fuldt hus på efterskolen, og over at højskoleholdet er fuldtalligt, dvs. at vi har passeret dette tal, som ministeriet kræver af os, men vi kan ikke deltage i suset

om propfuld højskole, som aviserne skriver om i disse dage. Vi ser hellere et lille højskolehold fremfor et stort, som vi har kontakt med. Personligt ville jeg ønske, at det igen måtte blive moderne inden for vore skolars omgangskreds at tage på højskole.

Ths. M.

Karl og pedel - eller begge dele

Når det ene problem er løst, melder det næste sig omgående.

Viggo har sagt sin plads op pr. 1. november. Han har passet vort landbrug de sidste år, som om det var hans eget, derfor vil vi mangle ham.

Leif har købt hus i Mogenstrup og rejser derfor herfra. 2 grunde ligger nok bagved. At vende tilbage til sit gamle håndværk – og at »to må man være«.

Derfor søger vi andre i deres plads.

Findes der en ugift mand, der kan tænke sig at passe vort landbrug og evt. hjælpe til i haven, da er pladsen ledig 1. november.

Ligeledes en altnuligmand. Holde hallen i orden, gøre rent forskellige steder, lave småreparationer m. m. Pladsen er ledig fra 1. september.

Når vi søger ugifte i denne omgang, er det begrundet i, at vi ikke har plads til et gift par, før nybyggeriet er færdigt. Da er det meningen, at Jeppes – andre kender den som Svendsens – gamle lejlighed skal være bolig for en familie, der begge skal være ansat som skolens medarbejdere.

Nu gælder det ovennævnte – findes de?

Ths. M.

Alt udlignes temmelig godt i denne verden. Andre menneskers bekymringer er ikke så store som dine, men deres børn er meget værre.

Amerikansk

† Nora Ravnholt, f. Brunhøj

Den 19. april 1972 sov Nora stille ind i døden på kommunehospital i Århus, hvor hun var indlagt i ca. 14 dage på neurokirurgisk afdeling.

Nora blev 54 år gl., var elev på N.N.H. i sommeren 39, hvor jeg lærte hende at kende som en sjælden, god kammerat og en alvorlig kristen.

Nora havde været mærket af sygdom i mange år, men både hun og hendes mand, Anders Ravnholt, bar det på en stille og helt enestående måde uden at klage.

Nora var ikke uarbejdsdygtig, klarede selv husholdningen på gården med mand og fire børn, indtil de for et par år siden solgte gården og flyttede ind i et dejligt nyt hus i Renstad ved Struer.

Nora var en god mor og en kærlig hustru. Sidste sommer besøgte jeg Nora og Anders i nogle dage – hvor var de begge hyggelige, glade kristne og altid taknemmelige for alt det gode, Gud undte dem.

En god og kærlig hustru og mor savnes i hjemmet. Men hendes kære lever i troens visshed, og det evige livs håb om gensynsglæden hjemme hos Gud, og vi takker Gud for, hvad han har givet os igennem Nora.

Æret være hendes minde.

Emma Villesen



Kære alle fra 42 ...



Vi seks var til elevfest (vort 30 års jubilæum), og vi vil gerne sende vore kammerater og lærerstaben en rigtig hjertelig hilsen.

Bageste række fra venstre: Ingrid, f. Ve-

stergaard, Elna, f. Christensen, Magda, f. Pedersen. Forreste række fra venstre: Marie, f. Jeppesen, Anna, f. Andreasen, Oda, f. Olesen.

SKOLETANKER

Tidens aviser, radio og fjernsyn m. m. vrimer i disse dage med *skoletanker*. Engang, da jeg sad i degnestolen i Farre skole og syntes, at eleverne ikke var helt så interesserede, som jeg kunne ønske, skrev jeg følgende lille vers, som så blev sunget først som solo af mig – senere af os alle.

Verset lød:

*Hils fra mig derhjemme,
hils din far og mor.
Sig, at du skal læse
mere end du tror.
Du skal stadig lære
– se at blive klog –
så til sidst du bliver
selv en lærebog.*

Jeg har vistnok altid været lidt gammel-dags.

Ths. M.

★ Højskolepost

Vore møder

- 19. aug. kl. 1930: KFUM og K, Thykredsen, på »Thybjerg«.
- 22. aug. kl. 20,00: KFUM og K i Tvis.
- 16. sept. Lemvigegnens høstfest på højskolen kl. 20.
- 26. sept. Nr. Felding. Ths. M.
- 28. sept. Oue (Himmerland). Ths. M.

Til lykke!

Fredag den 25. august vies i Hillerslev kirke børneforsorgspædagog, frk. Anna Bonnerup (1959) til diakonelev Niels Jørgen Bach Poulsen (56/57). Bryllupsadresse: Hillerslev forsamlingshus, 7700 Thisted. – Bopæl: 4293 Dianalund.

Hvis du vil reformere, må du begynde hos dig selv.

*Leo Tolstoj
(1828–1910)*

Enkelte pladser på højskolen fra 1. september 1972

Mange pladser på højskolen fra 1. januar 1973

Stævne i Viborg søndag den 10. september

Sædvanen tro holdes der stævne i Viborg den anden søndag i september. Her fra skolen kommer vi så mange, som kan være med. Vi kan da røbe, at forstander Kristensen vil holde eftermiddagens tale.

Velkommen til Viborgstævnet på KFUM's soldaterhjem kl. 15,00.

Stævne i Herning søndag den 17. september

Vi, der var til stede ved sidste års stævne i Herning, lovede hinanden, at vi i år ville tage yderligere en gæst med os. Når dertil kommer de, der ikke var til stede sidste år – og de gør ligeså – så må vi blive en stor flok, der mødes på Østergaards Hotel kl. 20,00. – Velkommen!

* Adresseforandringer

- 1972 Frk. Ellen Larsen, Elmegården 3,
Ad. L. Hansens Kollegium, Nr. Nissum,
7620 Lemvig.
- 70–71 Erik Poulsen, Hammerum Hovedgade 41,
7420 Hammerum.
- 69–70 Frk. Lis Hørup, Nørdam, 9632 Møldrup.
- 69–71 Frk. Hanne Binderup, Søndergårde,
7884 Fuur.
- 69–71 Frk. Edith Storbjerg, Søndergade 72,
7600 Struer.
- 68–69 Johannes Kjærgaard, Fårup Mark,
7300 Jelling.
- 67–68 Frk. Rita Krør, Gyvelvej 6,
9520 Skørping.
- 67–68 Birger Ostesen, Tværvej 11, 9640 Farsø.
- 67–68 Ole Meldgaard, Gammavej 9,
8270 Højbjerg.
- 1967 Fru Anna Christensen, Jyllandsgade 11²,
8800 Viborg.
- 66–67 Fru Ulla Østergaard-Christensen,
Saxhøj, 4800 Nykøbing F.
- 1966 Frk. Inger Jacobsen, Tvede, 8900 Randers.
- 1966 Frk. Birte Køhlert, Tværgaden 1¹,
Brøndbyøster, 2650 Hvidovre.
- 1963 Fru Ketty Katborg, Frodesvej 5,
7330 Brande.
- 62–63 Jens Langgaard Pedersen, Carit Etlars-
vej 25 A¹ th., 8230 Åbyhøj.
- 62–63 Leif Kjærside, Elkjærvej 1,
7280 Sdr. Felding.
- 1961 Fru Elisabeth Vestergaard Hansen,
Vesterbrogade 122, 3250 Gilleleje.
- 1961 Fru Herdis Højgaard Green, Elmevej 11¹,
blok 6, 7600 Struer.
- 60–61 Poul Ejnar Agergaard, Kastanievej 51,
6880 Tarm.
- 1960 Fru Maren Andersen, Møllegade 18,
7800 Skive.
- 1957 Fru Lilli Dalmose Nielsen,
8762 Flemming.
- 54–55 Jens Arne Christensen, Lærkevej 22,
7080 Børkop.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 24701