



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

#

N

Ø

R

R

E

I

NR. 1 - 1972 - 64. ÅRGANG

S

BED OG ARBEJD

S

U

M



HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING

Og Han tog dem i favn og velsignede dem

Velsignelse er en ældgammel handling. Vi kender den fra det gamle Israel. En far velsignede sine børn, sådan som Isak velsignede sine sønner. I velsignelsen beder man om, at Gud vil være med det menneske, man velsigner.

Det modsatte af at velsigne er at forbande. Det er lidt mere almindeligt i vore dage. Mange mennesker bander som bekendt på livet løs. Og forbander man et menneske, ønsker man alt muligt ondt over ham.

Det er bedre at velsigne end at forbande. Det kunne godt være, at vi skulle velsigne hinanden lidt mere, end vi gør. Det begyndte engang i vores dåb med, at Jesus velsignede os. Så kunne vi da egentlig godt gøre det samme over for vore medmennesker.

Sådan i det stille. Det kunne godt være, at det blev lidt rarere at være menneske – på den måde.

Af »Andagtsbogen for unge hjem«, udgivet af Unitas.

Højskoleholdet januar-maj 1972

Der var stor glæde på den gamle skole, da vi den 6. januar bød det nye højskolehold velkommen.

Holdet blev på 25 faste elever plus 2 »løsgængere«, d.v.s. at vi når det tal, som ministeriet har sat som årsevtal.

Det betyder også, at skolen er belagt overalt – alt er udnyttet.

Må vi takke jer, der gav os en håndsrækning. I er den bedste og billigste reklame, vi kan få.

Ths. M.



Lærer Søndergård Jacobsen

En anden burde have skrevet dette stykke, men ingen har gjort det.

En af skolens trofaste venner er gået bort. En af dem, der ofte fulgte skolens indbydelse. En af dem, som mange gamle elever har set – søndag efter søndag – oppe i kirken, hvor han ydede sit til, at gudstjenesten blev festlig.

Mange er de ting, som Søndergård Jacobsen beskæftigede sig med, og han var optaget af livet omkring sig lige til sin død.

At møde ham var at møde et levende menneske, fordi han interesserede sig for dem. Hvor var det spændende at være i hans nærhed og opleve hans: »Nå ja, det var jo ham . . .«

Trods sygdom og modgang har jeg aldrig hørt ham beklage sig over de ting, som vi andre gør. Han så nemlig positivt på tingene – og livet.

Sidste år til jul sendte han os sin bog: »Om slægt og egne oplevelser«. På godt 200 sider oprullede han sit liv på godt og ondt. Efter læsningen respekterede man – om muligt – Søndergård Jacobsen endnu mere.

Bogen slutter han med følgende vers:

*Når den kommer den stund,
da min båd går på grund
og knuges af dødsnattens bølge,
oh, da giv mig det ene ord af din mund,
at du tager mig med i dit følge.*

— — —

Ved graven sagde hans svigersøn bl. a.:
»Jeg har kendt få, der som han var glad for at leve og så rede til at dø.«

Sådan mindes vi Søndergård Jacobsen.

Ths. M.

Folkeskolen contra efterskolen

Det lyder som en annonce i dagbladene om en mægtig fodboldkamp mellem to superhold.

Havde det bare været sådan, for så kunne kampen mellem de to hold jo afgøres på 2×45 min., og med en god og myndig dommer ville kampen sikkert blive vespillet mellem to holds så intelligente spillere – trods begge holds små ulovligheder og professionelle tilsnit.

Men – den store sportsånd mangler.

Foran mig ligger nogle udklip fra den sidste måneds tid.

— — —

I radioens »Familiespejlet« den 15. december 1971 rettede førstelærer Jensen, No ved Ringkøbing, nogle angreb på efterskolen ved at drage efterskolens egnethed i miskredit, og ved at oplyse om forkerte kursustermener for samme skoleform. At forsøget var faldet dårligt ud skyldtes, at efterskolens lærere ikke var kvalificerede.

Forstander Kragelund, Bælum ungdomsskole, rettede i Jyllands Posten et par nærgående spørgsmål til ovennævnte lærer, der nu har svaret undvigende ved at komme med en lang snak om realskolen.

Foran mig ligger nedenstående brev fra en gammel elev.

Kære Mogensen!

I »Familiespejlet« den 4. januar 1972 blev samtlige danske efterskoler skammet dygtigt ud, fordi man har taget de statskontrollerede prøver med i undervisningen.

Er det rigtigt, at man herved har svigtet den ånd, som grundlæggerne af de frie skoler arbejdede i?

Har man af bare skræk for at miste elever forladt *den første kærlighed*, som med et moderne ord kan omskrives til TRIVSEL?

Er det sådan, at man blot på kostskolerne uddanner elever nøjagtig som i 8., 9. og 10. klasserne i folkeskolen, og blot konkurrerer med disse, hvor man i stedet hellere skulle drive en rigtig *trivselsskole*, hvor unge, der er kommet skævt ind på livet, sammen med andre unge igen kunne finde balancen i tilværelsen?

Det er vel i virkeligheden det vigtigste i det kristne budskab at elske sin næste, hjælpe ham og at forkynde det glade budskab.

I udsendelsen mente man, at mange efterskoler viger tilbage for at tage unge med problemer som elever.

Dette burde være en speciel udfordring til de kristeligt prægede skoler, synes jeg.

Da efterskolerne nu allerede er i gang med de statskontrollerede prøver, hvad så med højskolen?

Der tales jo så meget om ungdomsnarkomani. Unge afvæjnes, men vender tilbage til det gamle miljø. En del kommer efter nedtrapning på bondegårde, men vel oftest i al for kort tid.

Er der ikke i et højskolemiljø en mulighed for at give sådanne mennesker et nyt livsindhold, ja, netop det indhold, som kan opfylde det tomrum, der opstår efter de narkotiske stoffer.

Venlig hilsen.

Kjeld H. N.

Jeg har ikke hørt den udsendelse, Kjeld hentyder til, men det kunne jo godt tyde på, at man også i denne har været ude med »rivejernet«. Jeg skrev til Kjeld, at jeg ikke er tilhænger af, at efterskolen skal frasige sig de statskontrollerede prøver og i stedet forsøge sig som opdragelsesanstalt. Det sidste har jeg ikke forstand på, og hvis jeg ikke drev skole for de elever, der søger 8., 9. og 10. klasserne for at få de statskon-

trollerede prøver, så overså jeg min chance for at påvirke en væsentlig del af de mennesker, der i kommende år skal være stabile arbejdere i hjem og samfund.

Også på en anden front har jeg i dag fået en påmindelse om den »kolde krig«. En moder til en indmeldt elev i 9. kl. sagde i dag i en telefonsamtale, at skoleinspektøren i den skole, hvor hendes søn går, havde tilbudt at betale portoen, såfremt man ville sende afbud til efterskolen.

— — —

Jeg står med ét ben i begge lejre. 9 herlige år i folkeskolen og nu 9 år i høj- og efterskolens tjeneste går ikke sporløst hen.

Jeg ville i dag heppe på efterskolen, såfremt ovennævnte kamp kom i stand.

Hvorfor?

Fordi efterskolen har sin berettigelse, den hører med i uddannelsesbilledet.

Åh nej – endda. Hvad var det, jeg skrev. Den frie skole er jo ikke et uddannelsessted, men et sted, hvor man oplever »det levende ord«.

Men – trods alle tysråb fastholder jeg min udtalelse. Tusinder af unge fra landet, der har ydet en vældig indsats i sogneråd, bestyrelser af alle arter o.s.v., fik deres eneste »uddannelse« på en højskole, bl. a. som delingsførere.

Adskillige dygtige og ihærdige landsbylærere fik jo også deres første uddannelse på en lignende skole.

Kort og godt – høj- og efterskolerne har været med til at præge vort lands kultur og folkeliv.

Hvis dette skal ske fremover, må disse skoler stadig være i brændpunktet.

Derfor er jeg ikke bange for ovennævnte angreb. De viser bare, at høj- og efterskolen er levende. Og endelig – ingen har endnu vundet en sejr uden først at være i kamp.

Læs nedenstående leder fra »Kristeligt Dagblad« – og tænk så over sagen. Findes der en mellemvej.

Bidrag modtages gerne.

Ths. M.

Siden sidst

Har som sædvanlig oplevet meget – og meget forskelligt.

Juleforberedelserne optog os selvsagt. Vi kan notere, at vi som optakt til stævnet i Vinderup lagde turen om ad Holstebro, hvor vi først så FDB og dernæst var på besøg på Rydhave Slots Ungdomsskole, hvor vi spiste vor madpakke og så deres nye hal, som sikkert bliver dem til lige så stor glæde som vores er for os.

Selve stævnet i Vinderup var godt besøgt, og vi må vende tilbage til det gamle – et årligt stævne. Vi takker for gæstfrihed.

Jo nærmere vi kom julen, des mere travlt fik vi – alt skulle være færdigt. Uheld blev vi ikke forskånet for. Lærer Grønbæk var så uheldig at komme til skade med benet og måtte omgående på sygehuset. Kom dog hjem til jul, men det tager meget lang tid, inden han igen må gå uden gibs. Vi var alle enige om, at denne skade er forvindeligt – og glædede os over, at uheldet denne gang ikke var hjertet.

Julemåneden bød også på julehygge – piger for sig og drenge for sig. Vi havde Sct. Luciafest og nissefest med risengrød og meget mere, og så havde vi som afslutning en skøn julefest.

Dagen derpå afrejse.

Og hvad så – ja, det ved de fleste – så var det rengøringens storm over hele huset. Jeg plejer vist at skrive: Underrets tid er ikke forbi – alt kan blive så fint på få dage – og så var det jul – d.v.s. så fik vi tid til at forberede privat jul – og også det blev nået, så vi igen kunne samles alle seks til julefesten som hjemmets fest. Julekort og -breve – en fast tradition, men mere end det – en hilsen, der glæder, og vi takker derfor.

Juledagene gled hurtigt, og hverdagene meldte sig igen. Vi fik travlt med forberedelserne til at modtage nye elever.

Jeppes hus blev ikke færdigt – og vi hav-

de heller ikke ventet dette. Gode råd var dyre. Hvad så? Jo, kommunekontoret har stået tomt siden kommunesammenlægningen, og vi fik lov til at stille Jeppest møbler derned, og hendes store stue blev omdannet til to elevværelser på rekordtid. Der bor så seks højskoleelever i tre rum. Jeppe har selv sit soveværelse og køkken. Det går – det gik – og Jeppest eget hus bliver nok færdig en gang i løbet af foråret.

Andet steds kan I læse om højskoleelevernes ankomst, og så er skoleåret igen i fuld gang med 97 elever. – Alle, der kender skolen, ved, det er fuldt hus.

Tak til enhver, der ydede en indsats for at skaffe elever til højskoleholdet. Tak til enhver, der også tænker fremad.

Andet steds ser I en indbydelse til vinter-elevstævne og til et kursus her. Alle gamle elever, der er interesserede, er hjertelig velkomne.

Ths. M.

HF forpligter

HF-uddannelsen er på mindre end fem år blevet en institution – så meget, at der nok er grund til at erindre om, at HF står for højere forberedelseseksamen. De to bogstaver har fået selvstændig ret i sproget. Men det er ikke det eneste, der med indførelsen fra skoleåret 1967-68 af den nye eksamensform har slået sig fast som en institution, man regner med. HF-uddannelsen har som udtryk for en differentiering af uddannelses-mulighederne efter folkeskolen alene ved den store tilgang til studiet været udtryk for, at der er et uddannelsespotential, som gymnasierne ikke har evnet at trække til sig. Gymnasiernes tilgang er nemlig ikke faldet – det er nye kredse, der her er ble-

vet givet mulighed for en videre uddannelse.

Tilgangen til HF-studiet skete i nogen grad på forventet efterbevilling, og endnu er vel ikke alle muligheder for de elever, der får denne eksamen, lagt fast i det videre uddannelsesforløb. Seminarierne og Den sociale Højskole har i praksis HF-uddannelsen som forskole, og med ekstraprøver kan HF også give adgang til universitetet. Men endnu er der nok et stykke vej, før HF helt er indarbejdet i uddannelsesforløbet. Succes'en forpligter.

Den voksende HF-tilgang kan imidlertid også rejse nogle spørgsmål. Ligesom 8. og 9. skoleår betød, at efter- og ungdomsskolerne måtte omstille sig og for at have eksistensberettigelse tilbyde 8. og 9. klasses prøve, kan man forestille sig, at højskolen i de kommende år vil få at føle, at en del af deres elevklientel søger denne eksamensberettigede uddannelse. I øvrigt har man i svensk højskole i mange år haft et tilbud svarende til HF-uddannelsen. Nogle vil nok umiddelbart føle sig ilde til mode ved tanken om en eksamenshøjskole. Men som efter- og ungdomsskolerne synes at have bevaret deres identitet ved tilbuddet om 8. og 9. klasse, bør højskolen nok overveje sine muligheder for at bevare højskole-ideen også med dette nye uddannelses tilbud som en del af dansk højskoles tilbud.

Kursus for landmænd

Hermed har vi fornøjelsen at indbyde til 1 uges højskoleophold i februar – mandag den 21. til fredag den 25.

Det er problemerne omkring Danmarks evt. indtræden i et udvidet fællesmarked, der får os til at gå i aktion. Vi må vide, hvad det er for noget, inden vi siger ja – vi kan jo ikke tillade os at sige nej på grund af uvidenhed.

Kursets andet store emne er svinepro-

Glæden er som et lys – tænder du det for andre, falder dets skin tilbage på dig selv.

Carit Etlar
(1816-1900)

duktion – der er mange landmænd, der har problemer med sundheden i besætningerne. Vi håber, vi med dette tilbud imødekommer et stort behov.

Kurset er især tænkt som et tilbud til egenes landmænd, men er åben for alle.

Vi håber at se mange kendte ansigter den 21. februar. *Jens P. Vestergård.*

Det glæder mig, at Vestergård i samråd med landboforeningen har indbudt til ovenfor omtalte kursus.

Det sker ofte ved stævner og møder, at mennesker hilser på og fortæller, at de engang var elev her på skolen ved et kort landbrugskursus. Historien gentager sig ofte – det ser også sådan ud her.

Fra skolens side vil vi opfordre jer til at agitere for dette kursus – og også til selv at komme, såfremt det har interesse. Der er mulighed for overnatning her på skolen, idet efterskoleeleverne i denne uge er ude i erhvervspraktik.

Indmeldelse til kurset skal være os i hænde senest den 18. februar – gerne før.

Dette kursus har også sin betydning på en anden front. Deltagerantallet tæller med ved beregning af årselevtallet, og derfor er det af betydning, at der kommer mange deltagere.

Velkommen til et udbytterigt samvær.
Ths. M.

PROGRAM:

Mandag den 21. februar:

- 9,00 Velkomst ved forstander Thomas Mogensen – derefter: Avlsproblemer i svineholdet, ved konsulent Kr. Guldager, Skjern.
- 11,00 Kunstig sædoverføring i svineavl, ved dyrlæge J. H. Meding, Orneforsøgsstationen Hatting.
- 12,00 Middag.
- 13,00 Politiske perspektiver ved Danmarks indtræden i EF, ved N. J. Nielsen MF, Herning.
- 14,45 Kaffe.
- 15,10 Højskolens betydning før og nu, ved forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum.

Tirsdag den 22. februar:

- 9,00 Hvordan får vi sunde svin, S.P.F.-grise, svinesundhedstjenesten m.m., ved konsulent S. D. Vesterlund, Odense.
- 12,00 Middag.
- 13,00 Love om svinesygdomme og medicin-anvendelse ved svineproduktionen, ved kredsdyrlæge Gedevad-Andersen, Ikast.
- 14,00 Romtraktaten – generelle bestemmelser, ved højskolelærer J. P. Vestergaard, Nr. Nissum.
- 14,45 Kaffe.
- 15,10 Danmark frem –, ved forstander Ths. Mogensen, Nr. Nissum.

Onsdag den 23. februar:

- 9,00 Svineholdets bygningsproblemer, ved konsulent Em. Møller, Holstebro.
- 12,00 Middag.
- 13,00 Landbrugets rentesikringsordning m. v., ved bankkonsulent S. O. Jørgensen, Aalborg.
- 14,45 Kaffe.
- 15,10 Forfatteren Jørgen Niensens liv og digtning, ved højskolelærer O. Grønbæk, Nr. Nissum.

Torsdag den 24. februar:

- 9,00 Fodringsproblemer i svineholdet, ved konsulent K. Andersen, Lemvig.
- 12,00 Middag.
- 13,00 Fællesmarkedet – er vi nødt til det? ved landbrugskandidat, gdr. J. Kirk, Skinnerup.
- 14,45 Kaffe.
- 15,10 Forfatteren Jørgen Niensens liv og digtning, ved højskolelærer O. Grønbæk, Nr. Nissum.

Fredag den 25. februar:

- 9,00 Svinenes behandling og kødets kvalitet, ved forsøgsleder T. Vichmann Jørgensen, Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskilde.
- 11,00 Overgangsbestemmelser ved Danmarks indtræden i EF, ved højskolelærer J. P. Vestergaard.
- 12,00 Middag.
- 13,00 Kulturelle perspektiver ved Danmarks indtræden i EF – påvirkninger af dansk kultur før og nu, ved højskolelærer Arne Rasmussen.
- 15,00 Kaffe. – Afslutning.

Sandheden behøver ikke mange ord, løggen kan aldrig få nok. Tysk ordsprog.



Tid til Gud. Andagtsbog for unge hjem (280 sider – kr. 35,10 – Unitas Forlag)

En ny andagtsbog skrevet særlig for unge hjem med børn. Forfatterne er alle præster med tilknytning til børne- og ungdomsarbejdet. Usikkerheden om kristendomsundervisningen i skolen understreger for alvor forældrenes ansvar i dag. Lige så vigtig som undervisning i kristendom er den daglige lytten til ordet, bøn og samtale om kristenlivet. Her er et område, som kun forældre kan »drage omsorg for«.

De enkelte læsestykker til hver dag i året knytter sig til kirkeårets rytme og peger derud hen på søndagens gudstjeneste.

Kirsten Bang: Fjeld-Eyvind. En fortælling fra Island (139 sider – kr. 18,40 – Unitas Forlag)

I lighed med flere andre af den kendte forfatterindes betydelige ungdoms- og børnebøger foregår denne nye bog i Island. Hovedpersonen er en fredløs, som tilbringer 20 år under store trængsler på sin flugt fra samfundet. Fortrolig med Island og de islandske sagaer, som hun er, er det endnu en gang lykkedes Kirsten Bang at skrive en meget spændende bog med baggrund i virkeligheden.

✧ Højskolepost

Vore møder

19. februar: Mejrup. Ths. M.

24. februar: Holstebro-kredsen. Ths. M.

Vinterelevstævnet

Se andet steds i bladet – og hjertelig velkommen.

Tak!

Hermed vil vi gerne bringe vor hjerteligste tak til alle jer, der sendte os en hilsen til jul.

Vi ser nu fremad og ønsker for skolen og jer alle det samme, som vi beder om for os selv:

»Fader-Gud os til glæde og gavn
nytåret henskrive i Jesu navn!«

Vor venligste hilsen.

Kirsten, Agnes og A. Kristensen.

Vandremappebesøg

»Skiløberen« har passeret skolen – og vi takker for besøget.

* Adresseforandringer

- 70-71 Frk. Margrethe Frederiksen. – Fru Margrethe Larsen, Nymark, 9370 Hals.
- 69-70 Frk. Bodil Pedersen, Højager, Naur, 7500 Holstebro.
- 69-70 Frk. Bente Boel Nielsen, Dalgasgade 18, 7400 Herning.
- 69-70 Frk. Inga Markussen, Albæk Gl. Prstgd., 7500 Holstebro.
- 68-69 Fru Edel L. Pedersen, Højvænget 27, 7400 Herning.
- 67-68 – 68-69 Niels Peder Fly, Blåbærvej 3, 7500 Holstebro.
- 67-68 Sygeplejerske, frk. Kirsten Vesterbæk Andersen, Fredensvej 9, 3400 Hillerød.
- 67-68 Frk. Sonja Kidmose Kusk. – Fru Sonja Christensen, Adslevskovvej, Adslev, 8362 Hørnning.
- 66-67 Fru Anne-Lise Jakobsen, Stationsvej 33, Thorsager, 8410 Rønne.
- 66-67 Kristian Jepsen, Sønderparken 110, værelse 20, 7430 Ikast.
- 1966 Frk. Ruth Jensen, Løgumkloster Højskole, 6240 Løgumkloster.
- 65-66 Villy Betzer, c/o Bent Knudsen, Østerbygårde, 6580 Vamdrup.
- 1964 Fru Eva Andersen, Tinggården 51, 1. th., 7500 Holstebro.
- 62-63 Anders Hornstrup, Nørre Skjoldborg, 7700 Thisted.
- 1963 Frk. Else Olesen, Remmerhus, Barde, 7400 Herning.
- 62-63 Villy Thusholt Nielsen, c/o L. Højbjerg, Gudum, 7620 Lemvig.
- 61-62 Leif Bjarne Pedersen, Nygade 6, 1. th., 7500 Holstebro.
- 1961 Fru Bente Petersen, Danish Volunteer Service, P. O. Box 2519, Dares Salaam, Tanzania.
- 60-61 Svend Erik Falkesgaard Kristensen, A/M Korsvej, 8670 Låsby.
- 59-60 Egon Winther, Hørby Skoleby, 9500 Hobro.
- 1958 Frk. Inger Thise, Diakonskolen, Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus C.
- 57-58 Aage Krogh Larsen, »Enggaardsminde«, Halvrømmen, 9460 Brovst.
- 1957 Fru Citta Hansen, Søvejen 11, Ustrup, 6500 Vojens.

Vinterelevstævne

søndag den 6. februar 1972

PROGRAM:

14,30	Kaffebord
15,00	Velkomst og foredrag
16,00	Gymnastik og evt. håndbold
18,00	Middag
19,30	Eleverne underholder
20,30	Kaffe
21,15	Skoleminder og aftensang

Hjertelig velkommen til alle, der interesserer sig for skolen og dens virke – men, det er nødvendigt, at man henvender sig angående indmeldelse. Såfremt man vil have kaffe eller spise – senest 4. februar. – Velkommen!

4 MDR.s HØJSKOLEKURSUS

Nr. Nissum Højskole indbyder til 4 mdr.s kursus (september–december 1972) – og sender gerne program og oplysninger til alle interesserede. – Telefoniske oplysninger på (07) 89 10 04.

Ellen og Ths. Mogensen

- | | | | |
|------|---|-------|---|
| 1957 | Sygeplejerske, frk. Anna Thise, Ringkøbing Amts Sygeplejeskole, 7400 Herning. | 1951 | Fru Anna Jensen, Nørregade 21, 7861 Balling. |
| 1955 | Frk. Anna Madsen, Forchhammervej 32, 1., 9000 Aalborg. | 46-47 | Peder Kr. Pedersen, Nordvænget 8, 3520 Farum. |
| 1954 | Fru Gerda Kaa, Olufsgade 10, 9700 Brønderslev. | 1938 | Fru Signe Bach, Givskovvej 16, 7430 Ikast. |
| 1952 | Frk. Edel Haislund. – Fru Edel Andersen, Vestermark, Gimsing, 7600 Struer. | 1932 | Fru Anna Mose, Østerborg, Hygum, 7620 Lemvig. |
| | | 27-28 | Fru Signe Tingleff, Jernhytvej 69, Arnitlund, 6500 Vojens.
Jens Jakobsen, Aggersundvej 46, 9690 Fjerritslev. |

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. – Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 24096