



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Fra den tyske krigskirkegård i Luxembourg. Foto: Birthe T. Madsen.

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK



Oktober 1988 · 80. årgang

8

Hver morgen i min skål

Jeg gemmer et fint billede i tankerne fra årets høstgudstjeneste i Nr. Nissum: Børn stående foran alteret, hver med noget i armene, som var værd at takke for: bøger, en traktor, en plakat med en kirke, en dukke og kurve med blomster, aks, æbler og druer, mættede af høstens farver: dyb lilla, varm rød, moden gul og blank grøn.

Fyldte var de, kurvene, til randen

Selvom børnene først havde fået dem lige før gudstjenesten, bar de dem med stolthed og selvfølgelighed, men samtidig med en fin varmhøder.

Afen eller anden grund var det for dem ikke svært at modtage en fyldt kurv.

Det at modtage kræver vel både, at man har en sikker forventning, dog ikke formuleret som krav, til giveren, samtidig med at man tør vende sine egne håndflader frem.

Måske er det sidste det sværeste

Det har vi i hvert fald opdaget på vores dramatikhold, når vi forsøger at afprøve kroppens sprog: en af de vanskeligste bevægelser er at føre armene udfra kroppen og strække armene fremad og opad; allersværest er det, hvis hænderne skal være åbne og håndfladerne vendes frem, – man er så ubeskyttet, kan hverken *gøre* fra eller til, – en ydmyg (for)venten.



Langt bedre har vi det med de virksomme hænder, så *gør* vi dog noget. Det er da rart at fylde i andres – og egen kurv.

Når Kingo i sin morgensalme »Nu rinder solen op« bruger udtrykket: »min skål« i forbindelse med nåden, ja så siger det vel netop noget om menneskets position i forhold til Gud; en (for)ventende modtager, der er stille og lille nok til at lade sin livsskål fylde.

Her er ikke tale om laden-stå-til-mennesket, der er inaktivt og uden viljestyrke og handlekraft, men om det at lære at »bie på Herren«, som de gamle sagde og beslutte sig for at acceptere, at Gud må handle først.

De fyldte kurve og skåle bærer vi så forhabentlig med stolthed.

Utallig såsom sand
og uden måde,
som havets dybe vand
er Herrens nåde,
med den hver dag min sjæl han overgyder,
hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.

Inger Øeby

Kalender

- 24. okt.-4 .nov. Erhvervspraktik for 9. og 10. årgang.
- 24.-27. oktober Halmøder.
- 1. november Ungdomsgudstjeneste.
- 10. november Forældredag 10. klasserne.
- 14. november Arrangement m. Inger Lauritsen, Lønstrup.
- 23. november Besøg i lærerhjem.
- 26.-27. nov. Alle-weekend.
- 1. december Forældredag 8.-9. klasserne.
- 15. januar Elevtræf.
- 11. marts Repræsentantskabsmøde.



Den amerikanske kirkegård i Luxembourg. Foto: Birthe T. Madsen.

HJEMME FRA SKOLEN

Septembers himmel er så blå ... Blæsten går frisk over Limfjordens vande ... – Joh, september har indeholdt lidt af hvert. Dage, hvor man var lige ved at springe højt af glæde over sol, blå himmel og hvide skyer, og dage hvor vi igen blev mindet om, at vi er placeret på en af de nordvestjyske forposter, – altså dage hvor vinden piskede fjorden til skum og Thy var sløret i saltmættet dis.

Vi kendet det – og holder af det alltsammen. Dette mærker vi især, når vi har været en tur ude i verden og der mødt andre skikke, kulturer, spisevaner m.m. Således også denne september. Eleverne er på denne sidste septemberdag ved at lægge sidste hånd på den skriftlige bearbejdelse af turene for 9. klasse til Luxembourg og for 10. klasse til Berlin.

Atter var det spændende at drage gennem det delte Tyskland for i Berlin at få anskuelighedsundervisning i væsentlige dele af dette århundredes historie. Øjnene sugede til sig af fremmede indtryk. Spændende at møde den delte by, som alle forinden havde hørt en hel del om. Sammenstødet mellem politiske systemer sættes i specielt relief, når man står ved »muren«, venter 45 min. for at få lov at passere Checkpoint Charlie og kort efter kører hen ad Unter den Linden i Østberlin. Ligeså når man ved Rigsdagsbygningen står ved nogle kors, der er rejst til minde om nogle få af de, der satte livet til i forsøg på at nå over floden til en anden tilværelse. Historie! – javist, men oplevelsen af Berlin gør det ikke mindre spændende i den kommende tid at skulle finde ud af, om »Pere-

strojka« og »Glasnost« betyder det samme på russisk, armensk, østtysk, vesttysk og dansk. Og så er det jo ikke blot historie længere.

Luxemborg-turen har nogle af de samme facetter, men er dog som mange af jer ved, af en noget anden karakter. Møde med katolske kirker, romersk byggekunst og 2. verdenskrigs gru er væsentligt indhold. Kölner Dome, Echternach-basilikaen med flere er fantastiske oplevelser af byggekunst gennem 1000 år. Godt er det så også for os at opleve, at disse kirker er en væsentlig del af mange menneskers daglige liv.

2. verdenskrigs gru oplever vi – omend i lille målestok – når vi startende med invasionen i Normandiet næsten »gennemlever«, hvorledes tusindvis af mennesker satte deres liv til, for at der stadig kan findes frie, demokratiske samfund.

Vi kan have vores tvivl om, hvorledes vi får unge mennesker i dag til at se krigens djævelskhed i dette perspektiv: At nogen ved at sætte deres liv til, gav os noget uvurderligt!

Dog tror vi, at det har betydning, når vi på denne tur oplever de tyske og amerikanske kirkegårde med over 13.000 kors. Når vi i Bastogne via sceneri og dokumentarfilm »genoplever« slaget om Bastogne i julen 1944, jo så tror vi nok inderst inde, at der dannes en lille del af vores friheds- og ansvarsbegreber.

Men turen til Luxemborg er rig på variationer. Besøget i de belgiske drypstenshuler i Han-Sur-Lesse var en fantastisk oplevelse af naturens forunderlighed. Skulle du komme på de kanter, da bemærk dig navnet. En underfuld oplevelse er det på en 3 km underjordisk vandring at opleve drypstensformationer, som er dannet gennem hundredtusinder af år.

8. klasse har en udenlandstur til gode. Ugen i september hyggede de sig rigtig med en tur til Trevældgård. Også denne uge var godt med til, at de lærte hinanden bedre at kende. Min pålidelige kilde beretter, at de havde det festligt, spændende og fik nogle lærerige dage.

Iøvrigt har der måneden igennem været mindst ti andre forskellige arrangementer,

hvilket ind imellem kan gøre det vanskeligt at forklare, hvad en normal efterskoledag er for noget.

Men høstfesten arrangeret af Lemvigkredsens M & K gav mulighed for at møde mange tidligere elever her fra egnen. Efterskolernes dag sidste søndag i september trak mange kommende elever og deres forældre til huse. En god eftermiddag er dette, hvor nuværende elever viser gæsterne rundt og man under kaffen kan få svar på mange spørgsmål.

Meget mere burde nævnes, men hvis du bruger denne hilsen som godnatlæsning er du nok faldet i søvn forlængst???

I skrivende stund – kan det så passende nævnes – sover der i dette store skolehus 48 gæster fra Borremose Ungdomsskole. Besøg i svømmehal og volley m.m. har åbenbart sat sine spor. En oplevelsesrig og livlig dag er forlængst forbi.

Vinden har også lagt sig. Oktober ligger lige foran. Nu er jord og himmel stille ... Fred hviler over land og by. *Benno Møller Hansen*

Rettelse



Denne mand hedder stadig Jan Hedegaard og ikke Jan Hansen, som man kunne læse i sidste nummer. Vi beklager fejlen!

JUBILARER



5 år.



25 år.



55 år



60 år

Adresseforandringer

- 1933 A. Braarup Jespersen, Mimersvej 29,
8800 Viborg.
- 1938 Maja Bjerre Andersen, Jyllandsgade 6,
7000 Fredericia.
- 40-41 Peder Dalgaard, Enghavevej 33,
7550 Sørvad.
- 41-42 Niels R. Vestergård, Gl. Skolevej 1,
6920 Videbæk.
- 59-59 Jørgen Moosgård, Gl. Skolevej 5,
6920 Videbæk.
- 71-74 Conny Helgesen, Stockfleetsvej 11. Kld. th.
2000 Frederiksberg.
- 79-80 Harald Andersen, Tretommervej 33²,
c/o Vejlbj Landboskole, 8240 Risskov.
- 78-81 Johs. S. Adamsen, Silkeborgvej 308,
8230 Åbyhøj.
- 79-82 Marianne R. Nielsen, Vesterhalnevej 54A,
9430 Vadum.
- 80-82 Henning D. Nielsen, Gilborgvej 2, Naur,
7500 Holstebro.
- 81-82 Marie Busch, Svinget 9,
6900 Skjern.
- 81-82 Susanne Jacobsen, Persillehaven 40,
vær. 1104.
- 81-84 Tove Hoffmann, Rydhave Slots Ungdoms-
skole, Holstebrovej 38, 7830 Vinderup.
- 82-83 Anette Storbjerg (Hedegård Thomasen),
Mejerivej 10, Fabjerg, 7620 Lemvig.
- 82-84 Conny Frøjk Byskov, Hvide Sande
Sømandshjem, Bredgade 5,
6960 Hvide Sande.
- 83-84 Laust Knudsen, Jyllandsgade 1 A 1. th.,
8700 Horsens.
- 83-84 Gunvor Nielsen, Fruevej 97,
7900 Nykøbing Mors.
- 83-84 Tinna Rasmussen, Østerbrogade 19,
7620 Lemvig.
- 82-85 Helle Laugesen, Sinkbækvej 30, Flynder,
7660 Bækmarksbro.
- 82-85 Jette N. Larsen, Slemdalsveien 77,
N-0373, Oslo 3.
- 83-85 Elsebeth Galmstrup, Enghavevej 4,
8600 Silkeborg.
- 83-85 Anne Grethe Rasmussen, Fuglsøvej 8,
8240 Risskov.
- 83-85 Henriette Skovsgård Jensen, Treskel 27,
7600 Struer.
- 84-85 Marianne Bak, Sømandshjemmet,
Østre Strandvej 2, 9990 Skagen.
- 84-85 Tina Graversen, Ausumgård,
7560 Hjerm.
- 84-85 Lisbeth Filso Pedersen, Broagervej 32,
7500 Holstebro.
- 83-86 Solveig Hoffmann, KFUM Soldaterhjem,
Brårupvej 190, 7800 Skive.
- 84-86 Birgitte Bertelsen, Grundtvigsvej 11,
7500 Holstebro.
- 84-86 Hanne Skov Thomsen, Ålykke 21,
7500 Holstebro.
- 84-87 Ole Damgaard Nielsen, Rønnegården 3,
Nr. Nisum, 7620 Lemvig.
- 85-88 Tove Byskov Pedersen, Fagertunveien 5C,
0281 Oslo 2, Norge.
- 85-86 Pia Krogh, Skovlundvej 3,
7830 Vinderup.
- 85-86 Tina Væggemose, Birkemosevej 3, Skave,
7500 Holstebro.
- 86-88 Jenny Førriisdahl Jensen, Hedegårdsvej 59,
7755 Bedsted.
- 86-88 Kirsten F. Jensen, Fuglsangs Allé 15,
7430 Ikast.
- 86-88 Irene Pedersen, c/o Kristin Eidal,
Wilh. Wilhelmsensvej 77,
1347 Hosle, Oslo, Norge.
- Aage Bækgård, Vibevej 50, Vorgod,
6920 Videbæk.
Karen Margrethe Justesen, Hovvej 13,
Hornum, 9500 Hobro.
Kristian Vestergård, Feldbakvej 1 B,
7430 Ikast.

Nørre Nisum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon 07 89 10 04
Elevernes tlf. 07 89 11 07

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen,
7500 Holstebro

Nørre Nisum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen
januar og august.

Stof til elevbladet bedes tilsendt redaktionen senest
den 27. i måneden forud.

Redaktion:

Gerda og Niels Braad, Bjarne Jørgensen,
Arne Rasmussen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Gerda Braad, Kirkebyen 16, Nr. Nisum, 7620 Lemvig
Telefon 07 89 10 04

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon 07 89 10 04

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer

Hidtil yngste bestyrelsesmedlem!



Efter et bestyrelsesmøde får jeg fat i Bent Søe Kjærgård, der ved repræsentantskabsmødet i foråret blev valgt til bestyrelsen for Nr. Nisum Høj- og Efterskole.

Med sin unge alder på 19 år er han det hidtil yngste medlem af skolens bestyrelse. Det er kun to år siden han forlod efterskolen efter at have gået her i 9. og 10. kl. Afgangseleverne i 1986 valgte Bent som deres årgangs repræsentant i skolens repræsentantskab og han blev så nu altså i 1988 medlem af bestyrelsen. Bent kommer fra Nees og bor hjemme, mens han er i gang med en uddannelse som landbrugsmaskinemekaniker i Bækmarksbro.

Du var glad for at være på efterskole! Er det ikke rigtigt?

Jo, jeg var meget glad for det. Det er meget udviklende at være på efterskole. Jeg mener også, at jeg fik lært at være mig selv bekendt og at turde stå frem og sige min mening til andre.

Hvorfor tror du, du blev opfordret til at stille op til bestyrelsesvalget?

Det var uden tvivl, fordi nogen mente, det var vigtigt med nogle unge bestyrelsesmedlemmer og nogle, der selv har gået på skolen. Og så troede de måske, at jeg var en, der godt turde lukke munden op og sige min mening!

Hvordan var det så at være til bestyrelsesmøde?

Det er ærlig talt lidt forvirrende i begyndelsen. Vi har f.eks. behandlet budgetter og ansættelseskontrakter og det er da nogen ting, som er meget svære at overskue her i starten.

Er det ikke noget af en omvæltning at være en slags arbejdsgiver for de lærere, du selv har skullet aflevere stil til for blot 2 år siden?

Jo, i første omgang kan det godt virke lidt mærkeligt, men jeg har altid haft et godt forhold både til lærerne og det skolen står for. Derfor mener jeg, det mere er et spørgsmål om samarbejde, end om at nogen bestemmer over andre.

Hvordan synes du skolens kristne holdning kommer til udtryk?

Jeg synes fra min egen tid på skolen, at den kristne holdning kom klart til udtryk. Ikke blot i morgen- og aftenandagterne, men også i skolens tone og måden lærerne var på.

Hvordan er det at forlade en efterskole og komme hjem igen?

Det kan godt være svært, fordi man er nødt til selv at tage initiativ til at melde sig ind i foreninger og så videre. Jeg gik selv ind i spejderarbejdet igen og fungerer som flokassistent. Desuden er jeg med i KFUM og K. Så for mig gik det nemt, men jeg ved, det er svært for mange. Samtidig er der mange foreninger, der mangler netop den aldersgruppe.

Jeg kunne godt tænke mig, at skolen blev endnu bedre til at motivere eleverne til at melde sig ind i deres gamle foreninger igen, når de kommer hjem fra efterskole!

Tak til Bent for en god samtale. Han skal skynde sig hjem og spise, for i aften skal han til divisionsledermøde hos spejderne. Og vi ønsker held og lykke med bestyrelsesarbejdet.

Bjarne J.