



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



»Den ægyptiske mumie«.



September 1988 · 80. årgang

7

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Andagt ved velkomstfesten

Med udgangspunkt i en lille historie vil jeg slutte aftenen.

Et ungt par skulle fejre bryllup, og de ville gerne invitere en masse af deres venner, men de havde egentlig ikke råd.

Så besluttede de sig for at invitere vennerne på den måde, at de hver skulle medbringe en flaske vin. Indbydelserne blev sendt ud, festdagen oprandt, og gæsterne kom med deres flaske vin. Ved indgangen blev vinen hældt i et stort kar, og festen kunne begynde. Da man tog fat på vinen, opdagede man, at det var rent vand det hele. Alle havde troet, at det ikke betød noget, at der kom en enkelt flaske vand i. De ville med andre ord gerne nyde, men ikke yde noget til gengæld. Hvis alle kommer med den indstilling til dette nye skoleår, at vi gerne vil modtage, men ikke give noget til gengæld, kan vi være sikre på, at det bliver et dårligt skoleår. Vi skal alle yde noget i det fællesskab som starter i aften. Vi skal give noget af os selv, for at samværet kan bære frugt.

Vi skal alle føle ansvar for, at vi får noget med herfra, og der tænker jeg på såvel det kundskabsmæssige som den personlige udvikling. Vi skal yde for at kunne nyde. Er det også sådan i vort forhold til Gud? Skal vi da

også yde for at nyde? Nej, der er vi heldigere stillet. I det forhold kræves egentlig kun tro fra vor side, resten gives os uden en masse krav til gengæld. Vi er alle døbt her og hører derfor Gud til. Vi har fået et tilbud om at leve vort liv i troen på Gud og hans virke.

Vores ydelse er altså tro, Gud ydelse er kærligheden til os mennesker, som kom allertydeligst frem, da han sendte sin søn ned på jorden. Gud har lovet os at være hos os hele vejen gennem livet, og dette er smukt illustreret i en lille beretning, som jeg vil gengive. En mand var kommet op til Gud, og de gik nu og kiggede tilbage på mandens liv. Livet var gengivet som en lang strand med to par fodspor, mandens og Guds? Enkelte steder var der kun et par fodspor?

Manden lagde mærke til, at det var på tidspunkter i hans liv, hvor han havde haft store problemer og sorger. Han spurgte derfor Gud, hvorfor Gud havde været borte, da han havde allermest brug for ham. Men Gud sagde til ham: »På de tidspunkter bar jeg dig«. Så smukt kan Guds kærlighed til os forklares. – Gud vil også hjælpe os gennem dette skoleår, når vi beder om det, og når vi sammen yder en indsats i vores fællesskab. *Gerda Kroghede*

HJEMME FRA SKOLEN

Det nye skoleår har taget sin begyndelse, og i skrivende stund ca. 1. september er skolens beboere ved at finde ind i en slags dagligdag, hvor mange ting allerede er blevet rutine. Alttså sådan noget som gå til timer; til måltider, gå i seng (?), rydde op på værelset o.s.v. Eleverne (og lærerne) er begyndt at føle hinanden på tænderne, finde ud af, hvem der bestemmer, hvad man kan tillade sig over for hvem, og de

mest »gøren opmærksom på sig selv-elever« har sikkert allerede fået en over nakken.

Men ellers må jeg sige, at elevflokket virker meget positiv og indstillet på at få et rigtigt godt skoleår. På det punkt tror jeg, at elevstævnet må have gjort indtryk på de nye elever. Her tænker jeg især på de elever, der forlod skolen til sommerferien og som stort set mødte op allesammen. Den gensynsglæde, der lyste ud af



9A spiller »Den ægyptiske mumie«.

dem må bestemt have gjort indtryk på andre end os lærere.

I den forbindelse er jeg nødt til at sende en hilsen til 4 10.A'er fra sidste år, som har job i Oslo og derfor må have længtes forfærdeligt i nævnte weekend. *Hej!*

Jeg må lige gå lidt tilbage i tiden. I sommerferien var der jo de årlige tilbagevendende KFUM Idræts kurser, nemlig førjuniorkursus og forbundscamp. Så endelig kunne køkken- og rengøringsfolkene få deres sommerferie.

Optakten til det nye skoleår var i år højskolekurset, som vi har været nødt til at lægge uden for vores egentlige skoleår. Det blev dog på alle måder et virkelig vellykket kursus. Se omtalen andetsteds i bladet.

Den sidste søndag før efterskolen skulle i gang var alle skolens ansatte m. ægtefæller og børn på den traditionelle sommerudflugt. Det er altid spændende, hvad turen byder på, fordi traditionen (en gang til) foreskriver, at forstan-derparret planlægger turen og holder programmet hemmeligt for alle vi andre. I år var vi

bl.a. i Holstebro sognekirke, hvor skolens for- mand H. K. Jørgensen prædikede, og efter en dejlig middag var vi så i Løveparken i Giv- skud. Men det vigtigste var jo nok, at vi havde rig lejlighed til at lære de nye medarbejdere at kende og omvendt.

Mandag d. 15. kl. 18.00 mødte så de nye ele- ver op til velkomstfest.

Allerede dagen efter cyklede vi af sted væk fra skolen i forskellige retninger og boede klasse eller årgangsvi i hytte et par dage.

Så hjem igen og skolen var i gang.

I begyndelsen af skoleåret har der været et enkelt indslag af kulturel art endda med inter- nationalt tilsnit. Det drejer sig om en italiensk teatertrup, der opførte et noget mystisk gade- teater iført lange stylder og flagrende gevand- ter. Men dygtige, det var de.

Truppen fik som belønning deres middags- mad på skolen og især tilbehøret til hovedret- ten faldt i deres smag. Det var rugbrød med sennep.

Jeg har allerede nævnt elevstævnet i forbi-

farten, men ikke sagt noget om programmet, som jo var lidt anderledes end sædvanligt p.g.r.a. det ændrede tidspunkt. Ved mødetræffet talte Thomas Mogensen om spørgsmålet: Hvordan ser der ud i himlen? Hans inspirationskilde var en ret gammel bog, som hedder: Det gyldne Evangelium. Det er ikke stedet her at referere talen, men jeg vover at antyde, at konklusionen var, at der i himlen er, som der er på jorden, når der er allerbedst!

Underholdningen stod 9.A for. De øvede allerede før sommerferien på stykket: Den ægyptiske mumie, og det havde de bestemt ikke glemt.

De spillede alle dygtigt og med stor begejstring.

Set fra skolens side faldt elevstævnet meget fint ud, og det vil være rimeligt at tro, at tidspunktet omkring 1. september er anvendeligt fremover. Også her i bladet en tak til alle de tidligere elever, der mødte op.

Bjarne Jørgensen



*En af de meget dygtige italienske skuespillere!
Foto: Bjarne J.*

Velkomsttale skoleåret 1988/89

Sommerferien har for de fleste været overstået et stykke tid – det har den også været her på skolen. Vi har haft forskellige kurser – det sidste sluttede i fredags. Vi har haft planlægningsmøder, udvalgmøder o.s.v. Jeg kunne også forestille mig, at der har været travlhed – ja, måske planlægningsmøder – ude i hjemmene, for at finde ud af, hvor meget og hvilket tøj skal nu med til Nr. Nissum, hvad med sko, støvler, bøger, papir, noget at skrive med, radio, båndoptager, bånd, højttalere der er store nok o.s.v.

Cyklen skulle gøres klar, måske smøres, lappes og pudses – jo, der har sikkert været nok at tage sig til.

Og nu er skoleåret startet, og vi er alle spændte på, hvordan året vil forme sig, hvordan samværet vil blive. Jeg hørte fornylig en sammenligning mellem det at tage fat på et nyt år, og det at få stillet en stor åben plan græsplæ-

ne til rådighed. Vi står nu ca. 150 personer og skal deltage i legen på grønsværen. For at komme i gang må vi lave visse regler, som vi alle er nødt til at overholde, samtidig med at der må være visse grænser, som ikke må overskrides. Lad os håbe, at alle er med – nogen er mere aktive end andre – enkelte placerer sig måske som tilskuere – enten for at klappe over det, der er godt eller måske for at pifte af irritation, så snart der er mulighed for det. Det kan være spændende og dejligt at være med, hvis alle viser fair spil, men ligeså væmmeligt, hvis det er nødvendigt under legen at se det gule eller røde kort.

Min opfordring lyder herefter: Lad os hjælpe hinanden at holde legen i gang – at få bolden på banen igen og komme videre, hvis den en enkelt gang skulle komme udenfor. *Lad dine evner folde sig ud – brug muligheden for at*

være med og lad det altid være en vigtig opgave for dig, at *du* skal gøre en indsats for, at alle de andre har det godt.

Vi kender janteloven. På vort kirkeblad fandt jeg et modstykke til denne lov – en positiv omskrivning, som lyder sådan:

1. Du skal vide, at vi andre regner med dig.
2. Du må indse, at mindst 4-5 mennesker er helt afhængige af dig.
3. Du skal vide, at vi ved, at der er noget godt og værdifuldt i dig, som vi har brug for.
4. Du skal vide, at vi andre også kender til at føle os betydningsløse, værdiløse, ensomme og mislykkede.
5. Du skal vide, at du hører sammen med os.
6. Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.
7. Du skal vide, at vi vil gøre meget for dig.
8. Du skal tro, at dit eget liv er meget afhængig af din indsats.
9. Vi kan løse problemerne i fællesskab.

Det er ikke let at huske alle kristendommens lærdomme og skriftsteder. Det er heller ikke let af forstå alle de kristne dogmer. Men et skriftsted må vi aldrig glemme, for det samler alle kristendommens bud, og det kan enhver forstå: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind og din næste som dig selv.

Altså du skal elske Herren din Gud og din næste.

Jeg vil sige lidt om den sidste del: Du skal elske din næste, d.v.s.: du skal elske de mennesker, du får med at gøre, ven og uven, høj og lav. Kærlighedsbudet samler alle de ti bud i eet: Du skal være kærlig. I kærlighedens lovsang siger Paulus, at »selv om jeg havde tro, så jeg kunne flytte bjerge, selv om jeg kunne tale som en engel, ja, selv om jeg gav mit legeme hen for at brændes, men ikke var kærlig, så gavnede det mig intet«.

Vi er af naturen selviske, misundelige og født med lyst til at svare og slå igen. Denne ukærlige natur skal dræbes. Vi skal have et nyt sind, Jesu sind. Thi derpå kender man Jesu dis-

Fortsættes side 84



50 års jubilarer 1988

Foto: Bjarne J.

Medarbejderstaben ved I



Gerda Bråd



Niels Bråd



Birgit Bitsch



Lisbeth Brejnholt



Anne Harslund



Conny Hedegaard



Jan Hansen



Arne Jakobsen



Bjarne Jørgensen



Gerda Krogshede



Thea Meldgaard



Arne Rasmussen



Gunhild Nielsen



Else Bach-Mose



Mette Enevoldsen



Else Kloster



Bjarne S. Nielsen

Nissum Efterskole 88/89



Helle Esbo



Arne Grønbæk



Benno M. Hansen



Birtha M. Hansen



Anna J. Jensen



Kristian Jeppesen



Karen Jeppesen



Ejvind Juhl



Jette Trelborg



Poul Trelborg



Bendte Volder



Inger Øeby



Jytte Ottesen



Bente Petersen



Ann Merethe Vester



Jette B. Hansen



Kristian Hald

ciple, at de elsker hinanden. Kristendommen sejrede ikke over hedenskabet ved store prædikener, men ved at hedningerne undrende sagde: »Se, hvor de elsker hinanden«.

Hvis kærlighedsbudet sejrede i verden, op-hørte al krig, al arbejdsstrid og ufred. Lad os være blandt dem, der gennemfører kristendommens første punkt: Du skal elske, være kærlig. Jesus har selv givet eksemplet.

Til slut en tak til jer forældre, at I betror os jeres børn. Det er altid spændende at se sit barn starte et nyt skoleår, ja, måske endda starte et helt nyt sted.

Der melder sig så mange spørgsmål, og det er en mærkelig fornemmelse, når man efterlader sit barn. I skal vide, at I altid er velkommen til at kontakte skolen og få en samtale med den eller de lærere, der har meget med jeres barn at gøre.

Velkommen til os alle til et skoleår, som vi har pligt til at hjælpe hinanden med at få til at fungere godt.

Niels Braad

Præsentation

Navn:

Birgit Bitsch

Født:

Ja!

Har været:

Lykkeligt barn i Thy. Skoleelev på Hurup Realskole. Elev på Thisted Bibliotek. Handels-skoleelev. Bibliotekskontorist. Højskoleelev på Haslev udvidede Højskole. Hotelpige på Isle of Wright, England. Sekretær på KFUM-spejdernes Korpskontor. Nygift. Studerende i England. Missionær i Nigeria, udsendt af Sudanmissionen. Hjemmegående husmor. Mor til 2 små børn. Lærerstuderende. Efterskole-mor og lærer på Hardsyssel Efterskole i godt 9 år.

Er:

Præstekone i Lemvig. Mor til 2 teenagere. Bar-

selsvikar i dansk og kristendom i 8. kl. på Nr. Nissum Efterskole. Studerende ud i EDB bog-føring.

Bliver:

Det er svært at spå – især om fremtiden! Alligevel gør man sig sine tanker. Når mit barselsvikariat udløber omkr. marts, flytter jeg ind på skolens kontor, hvor min hovedopgave bliver at få regnskabet til at gå op.

Jeg føler mig meget privilegeret. Tænk, jeg får lov til at blive i efterskoleverdenen – en verden jeg kender så godt og holder så meget af. Samtidig får jeg lov til at være præstekone ude i »den store verden«. Det er da spændende!

Tak til alle på skolen, der har taget så godt imod en ny/gammel medarbejder. Jeg glæder mig til samarbejdet.

Hjertelig hilsen

Birgit Bitsch

Arne Jacobsen

Jeg kom til verden i sommeren 1956 som nr. 5 af en flok på 11 søskende. Far var landpost og mor hjemmesygeplejerske, og da jeg som lille sad bag på cyklen med den store brune sygeplejekuffert, vidste jeg, at jeg også skulle arbejde med mennesker engang.

Det blev det også, men der var lige nogle ting, der skulle prøves først. Efter endt skolegang, bl.a. 2 år på Hellebjerg og et år på højskole i Norge, var jeg sømand, murerarbejdsmand og maskinsnedker.

Derefter 8 år i militæret, hvoraf det ene år som FN soldat på Cypern, og ellers optaget af den fysiske uddannelse af soldaterne.

I 83 blev jeg optaget på fysioterapeutskolen i Holstebro, og har siden afslutningen været på klinik i Lemvig, hvor min kone stadig arbejder.

Springet fra klinik til efterskole har været spændende, og jeg håber, jeg kan fylde pladsen ud på en tilfredsstillende måde efter de velkvalificerede lærere, der har forladt skolen.



Midnatsskak.

Foto: Bjarne J.

Hej!

Navnet lyder Arne Grønbæk og dåbsattesten røber, at alderen har sneget sig op på de 21.

Jeg er blevet ansat som lærervikar for skoleåret '88/89. Fortrinsvis som idrætslærer. Udover de »aktive« fag underviser jeg tillige med i samtidsorientering og historie.

Lærergerningen er absolut noget nyt (og spændende!) mens selve skolen og omgivelserne er mig – skal vi sige – bekendt. Mange kan vist erindre mig som en lille (højden har ikke ændret sig væsentligt!), irriterende? i halen-løbende »lærerrunge«.

Min fortid/karriere er hverken lang eller specielt spændende: ud af folkeskolen i 9. kl., nysproglig student '86, ½ år i forretning, ½ år som CF'er i Thisted, samt 1 års ophold på Id-

rætshøjskolen i Århus, et ophold jeg kan drage uhyre megen nytte af i min nuværende »position«.

Jeg vil til sidste sende en stor varm hilsen til alle de gamle elever, jeg har kendt på NNE.

Kan I ha' det!

Arne Grønbæk

Dødsfald!

Ella Nielsen, Filskov, f. Pedersen, elev 1958.

Pinsedag døde Ella efter en svær tid, som hun levede med tålmodighed.

Ella fik sukkersyge, da vi var på efterskole, og de senere år kom flere følgesygdomme til.

For 13 år siden blev Ella gift med Aksel og de fik nogle gode år sammen.

Ellen Lauritsen

Tak for modtagne gaver

100 kr. fra Vandremappen Sommeren 1939
»De opfindsomme«.

135 kr. fra H. P. Schmidt, Hamburg.

Lånte ting, – der ønskes retur

Gennem dette blad har vi mange gange opfordret læserne til at sende os forskellige ting: Breve, poesibøger, vandremapper, billeder o.s.v. som vi kunne bruge, da vi arbejdede med jubilæumsbogen.

Vi fik mange ting tilsendt – langt de fleste med meddelelse om, at de måtte indgå i skolens arkiv.

Enkelte ønskede tingene retur, og det har vi gjort, hvor vi har »husket« det, men at »huske« alt kan vi ikke.

Skulle en af de glemte tings ejere læse dette indlæg, ville vi gerne om man henvender sig til skolen og allerhelst til mig – og vi vil forsøge at finde det glemte frem og returnere det.

TAK om det må ske snarest.

Det glæder os iøvrigt, at der stadig kommer nye – gamle klenodier frem. Når der ryddes op i de gamle gemmer – er der ofte et valg. Smide det i affaldsbunken – eller sende det til skolen.

Tak for det sidste.

Hilsen *Ths. Mogensen*

Kassereren

sidder i øjeblikket og adresserer rykkere til ca. 25% af medlemmerne. De vil blive udsendt i slutningen af måneden. Nogle af jer kunne spare foreningen for portoudgiften ved skyndsomst at finde det »gamle« girokort frem og få det afsendt.

• Tak!



Højskolekursus 1988.

Foto: Bjarne J.

De »forunderlige gamle« *Fortsat fra bagsiden*

Det var så fint at opleve, at barnet findes i os allesammen, at se en flok pensionister vove at undre sig på barnlig – (ikke barnagtig) vis, mens de samtidig bevarede stoltheden.

Men hvordan var de i stand til at blive bølgere, folk fra Nineve, vandplanter og fisk?

Måske fordi I har en ydmyghed overfor livet og overfor nye situationer og roller, der sætter jer i stand til at lægge jeres eget (– også selvhøjtideligheden) til side. Samtidig har I den ro, der næsten kræves for at blive opfyldt af en tanke eller sag. – Hvem tænker egentlig på, at det er af sin bedstemor, man skal lære at turde turde?

Jeg har tit tænkt på, at »de gamle« ofte har et eller andet, vi andre mangler (husk lige at ordet »gammel« oprindeligt er et hædersord!) Måske ved jeg nu lidt mere om, hvad det er?

I tør, og I magter den selvkontrol, der, sammen med ydmyghed og kærlighed til livet, skal til, for at engagere sig, og det måske endda i noget, der i første omgang lyder skørt.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon 07 89 1004
Elevernes tlf. 07 89 1107

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen,
7500 Holstebro

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Stof til elevbladet bedes tilsendt redaktionen senest den 27. i måneden forud.

Redaktion:

Gerda og Niels Braad, Bjarne Jørgensen,
Arne Rasmussen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Gerda Braad, Kirkebyen 16, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 07 89 1004

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon 07 89 1004

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer

Dette gør jer *agt værdige*.

»Genialitetens sejr over den kolde fornuft«
(H. C. Andersen om »Snedronningens« budskab).
Inger Øeby

Adresseforandringer

- Hanne Solveig Jensen, Skjervevej 11,
7490 Aulum.
- 37-38 Johs. Poulsen, Bakken 11, Ulfbjerg,
8832 Skals.
- 1941 Helen Jørgensen, Søndergade 24,
7500 Vemb.
- 45-46 Jens Chr. Christensen, Skolebakken 5,
8641 Sorring.
- 46-47 Jens Damgård Nielsen, Skovlykkevej 7,
Tiset, 6510 Gram.
- 68-70 B. Bech Sørensen, Øtoften 1, Asp,
7600 Struer.
- 75-77 Finn Christensen,
Frederiksstadsgade 7, 4 tv, 1667 Kh.V.
- 76-79 Erik Nielsen, Lundgårdsvej 38,
7250 Hejnsvig.
- 78-80 Anne Marie Karaqiozi, Gahtsidis Vasilis,
68008 Rizia, Oresliada, Greece.
- 78-80 Kirsten Bak, Aggersholmvej 11, Søndbjerg,
7790 Hvidbjerg.
- 78-80 Erling M. Pedersen, Neesvej 109,
7570 Vemb.
- 78-81 Nina Poulsen, Østergade 51. 1. mf,
7400 Herning.
- 81-83 Dorthe Schriver, Gullestrupvej 10-12,
7400 Herning.
- 81-83 Kirsten Østerby, Børkop Højskole,
7080 Børkop.
- 81-83 Lene Førrisdahl Jensen, Brårupvej 155,
7800 Skive.
- 81-83 Vibeke Brogård Hansen, Østerenden 12,
8762 Flemming.
- 82-84 Henrik P. Jacobsen, Langgade 11,
7550 Sørvad.
- 82-84 Karen Nyborg Jensen, Anemonevej 17,
6900 Skjern.
- 82-84 Conny Knudsen, Buen 1B, Troldhede,
6920 Videbæk.
- 83-84 Jane H. Clausen, Telefonhåndbogen 7/1 th,
8000 Århus C.
- 83-85 Allan Kristensen, Hartmannsvej 67,
7500 Holstebro.
- 84-86 Anny Kloster, Finkevej 2, 6900 Skjern.
- 84-86 Lisbeth Kristensen, Damgårdvej 2,
6920 Videbæk.
- 85-86 Karen Sahlholdt, Sahlholdtvej 26,
7400 Herning.

Om - og til de »forunderlige gamle«

skrevet efter samvær med 80 pensionister på årets sommerkursus



Nogle af sommerkursisterne opførte et dramatisk stykke om profeten Jonas.

Foto: Bjarne J.

Gerda, den lille pige i H. C. Andersens »Snedronningen«, glemte ikke sit »Fadervor«; det gjorde derimod hendes ven Kay, da han havde fået en splint af djævlespejlet i øjne og hjerte, – men til gengæld kunne han den store tabel.

Under roserne, hvor han før havde levet og oplevet, skabtes nu den kritiske sans. Han oplevede ikke mere naturen med de umiddelbare sanser, men ville langt hellere analysere den, se den stykvis, og det gennem et brændglas.

I Snedronningens slot forsøger den tilfange-

tagne Kay forgæves at samle tusinde ens stykker af den frosne issø »Forstandens spejl«, men inspirationen, skaberevnen og fantasien kan han ikke tvinge frem.

På forunderlig – og samtidig ganske selvfølgelig vis, sker der noget, da barnet Gerda ved sin kærlighed og tro smelter Kays ishjerte. Børnene falder nemlig da i søvn i den figur, Kay havde kæmpet med – »Evhedens figur«. For barnet er skaberevnen og dens resultat noget, man næsten kan i søvne.

Fortsættes øverst på foreg. side