



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Temaugens højdepunkt: Gammeldaws høstfest!



NUMMER 10 · NOVEMBER 1987 · ÅRGANG 79

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Andagt

Grundtvig har i en af sine salmer brugt udtrykket »fra dødningshjem til de levendes land« – et udtryk som på så mange måder er rammen- de, fordi det med 3 ord kan beskrive menneskets situation. Den er på forskellig måde præget af sygdom, død – både fysisk og åndelig, af ødelæggelse, angst osv.

Grundtvig mente med sit »dødningshjem« ikke, at vores liv skal opleves som en trædemølle, noget vi skal være trætte af og kun betragte som en ussel venteperron før det evige liv, men vi skal vide, at vi er i dødningshjem, og når vi opfatter livet som dejligt og spændende, så skal vi vide, at det *kun* er en flig – måske ikke engang det, af hvad vi får del i i de levendes land!

Det skyldes Guds handlen med os.

I begyndelsen skabte Gud – menneskets hjem var de levendes land.

Vi mistede det, men Gud handlede igen:

»Thi således elskede Gud verden,
at han gav sin søn, den enbårne
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv«

Johs. 3,16

Mennesket fik altså adgang til »landet« igen – og dødningshjemmet bliver pludselig et sted med masser af opgaver og forpligtelser, fornyelse, glæde og fremtidshåb – *fordi Gud har grebet ind!!!* Lad os så ikke takke Gud ved at gøre ham til en tilfældig simpel tryllekunstner, som vi kan udstikke ordrer til og oven i købet foregøgle andre, at hvis det ikke »virker«, er troen for svag.

Gud griber ind – Bibelen er en lang beretning om det. Vi har en aktivt handlende Gud – det er altså ikke Guds passivitet, der kommer til udtryk, når livet viser sig fra sine barske sider.

Det er såmænd bare det udtrykte billede af en verden, som valgte mørket, døden og ødelæggelsen fremfor *livet!*

Et billede af en verden, som går fra dødningshjem til *de levendes land!*

Lone Vesterdal

Journalisterne hygger sig.



Salme til Nr. Nissum Højskole og Efterskoles 100 års jubilæum 1987

Mægtige Gud
som har magt over stjerner
vilje til livskraft i kærner og frø
du lader spire og vokse og fødes
du vil forhindre at livet må dø.
Stjerneerne tænder din lovsang på himlen
bølgerne bruser din brænding mod jord.

Levende Gud
som er nær hos det skabte
nær hos det mindste som findes på jord
menneskets kode er brændt i dit hjerte
kommer til syne i lovsangens ord.
Stjerneerne synger dit navn over himlen
bølgerne bruser din brænding mod jord.

Kærlige Gud
som gav afkald på magten
kommer os nær som vor nødstedte bror
går med dit menneskebarn gennem døden
opstår til livet med alle som tror.
Stjerneerne skriver dit livstegn på himlen
bølgerne bruser din brænding mod jord.

*Inge Hertz Aarestrup
5. oktober 1987*

- kostumeholdet havde gang i symaskinerne.



100 år – men stadig ung

En ny præst kom til sognet, stærkt indremissionsk præget. Han tog hele sognet med storm og kærlighed. Ivrig, ilter, aldrig i ro.

I al slags vejr på hesteryg ud i hvert hjem i sognet. Besøg hos syge, svage, døende; klare sandheder fra prædikestolen. Tanken om den første indremissionske højskole; nu kunne præsten blive farlig.

Stærk storm imod præsten, så tanken blev næsten opgivet.

1887, et betydningsfuldt år. 3. november begyndte skolen. Noget nyt blomstrede frem: Nr. Nissum Højskole og sogn var kendt over hele landet.

1909 kom budskabet, at pastor Hansen var død i Haslev, men skulle begraves i Nr. Nissum

Folk gik sammen i hjemmene, talte om pastor Hansens og familiens virke. Der blev bundet kranser af efterårets falmende grønt og blomsternes farvepragt.

Det store følge bar kisten fra præstegården til kirken. Det gik langsomt, der måtte tit skiftes. Alle ville være med til at bære. Flagene vadede på halv stang overalt i sognet. Kirkeklokken ringede budskabet ud over sognet – slog over i stærk kimen.

Højskolen har hele tiden været helt knyttet til sognet. Elevernes besøg ude i hjemmene. Elevstævnerne i 2-3 dage, hvor gamle elever boede ude i sognet. Festdage. Højskolepigerne aftensang tonede ud i omgivelserne, når de en stille sommeraften sænkede flaget. Ungdom i flok og følge på kirkevej.

Skolen blev for lille. Måtte flytte op på bakkens top – den skønneste plet i Danmark. Skoletiden blev forlænget til 10-årig. Så blev skolen til en efterskole med mange flere fag og med mange valgfrie fag.

Nogle unge piger valgte, at de i hver uge ville bruge et par timer af deres fritid til at besøge en gammel her på plejehjemmet og ude i sog-

net. At give afkald på noget og være noget for andre, det er livets lykke. Vidunderlig dejligt i hver uge at længes efter den unge piges banken på døren, høre hendes kvidrende stemme.

Vi taler om fortid, nutid, fremtid, livets gang. Hvert besøg er en yndig blomst i mindernes skønne blomsterkrans.

Et ophold på Nr. Nissum Højskole blev det afgørende for mange elever. Der blev valgt livsstilling.

I hvert sogn er der hjem bygget op med tonen og ånden fra Nr. Nissum Højskole med mottoet: Bed og arbejd. Blomstrende og bærende frugt, altid pegende mod kirken som det bærende i livet.

Mit ønske for Nr. Nissum Efterskole i jubilæums-året: At den altid må være en frisk, livgivende, blomstrende skole, løftende skolen, sognet, Danmark op i evighedslyset.

Jacob Ejdal

Plejehjemmet Elmely, Nr. Nissum

1887

*

1987

Jubilæums bogen



Jubilæumsbogen er nu udsendt, og vi siger tak for de mange hilsner, vi har fået siden – både mundtlige og skriftlige – og for de mange girokort, vi har fået retur. Pengebeløbene tillader vi os også at betragte som udtryk for tilfredshed med bogen. Tak for dem.

Venlig hilsen

Redaktionen

HJEMME FRA SKOLEN

Velkommen i vor grønsværsstol
blandt grøftens brombærranker.
O, det gør godt at slikke sol
igen på disse banker.

Sådan synger vi i en af vore skønneste efterårs-
sange, og strofen passer fint til vejret i efter års-
ferien, hvor jeg – gemt i en lun krog – fatter
pennen til »Hjemme fra skolen«.

Det sidst oplevede er lettest at tage frem, og
det var en meget vellykket høstfest »i gammel
stil« som afslutning på en spændende tema-
uge, hvor elever og lærere – på alle tænkelige
måder – i ord, billeder, tegninger, lyde, minia-
turebyggeri, kokekunst m.m. har forberedt sig
på jubilæumsfesten. Hvis høstfesten kunne
være premiere på jubilæet, så kan vi kun glæde
os. Alle havde virkelig formået at finde »det fi-
ne stadstøj« frem fra standkisterne, og da klæ'r
som bekendt skaber folk, så var stemningen
der fra begyndelsen. Menu'en stod på grøn-
kålssuppe med tilbehør, og det var heldigt, at
Gunhild havde beregnet dobbelt portion, for
retten faldt i selskabets smag, og der blev ikke
levnet ret meget. Efter middagen var der for-
skellig optræden, inden der blev spillet op til
dans, hvis former strakte sig over de forskelli-
ge tiders danse – helt igennem en vellykket af-
ten, som Arnes afslutning også passede fint
ind i.

*

Efterskolernes dag, den sidste søndag i sep-
tember, var en stor og glædelig overraskelse
for os. Mange skoler plejer at »holde« denne
dag, og da det nu på landsplan er bestemt, at al-
le skal med, var vore døre også åbne. Før da-
gen havde vi talt om, at hvis der blot kom 50,
var det fint. Besøgstallet kom imidlertid op på

over 200, så det oversteg alle forventninger, og
vore hjemmeværende elever havde travlt med
at vise folk rundt, så de kunne få et indtryk af,
hvilke dejlige rammer vi har på skolen.

Uge 38 var en begivenhedsrig uge, idet 9. og
10. klasserne havde deres traditionelle ture til
Luxemburg og Berlin. 8. klasse var også væk
fra skolen, de var på lejrskole på Trevældgård.
Om alle ture har der kun lydt tilfredse udtalel-
ser. Luxemburgturen havde fået et nyt pro-
grampunkt, idet vi besøgte en drypstenshule,
hvilket var en stor og dejlig oplevelse, måske
især for dem, hvis historieuhukommelse ikke er
så god.

Alle festligheder og festlige oplevelser skal
imidtødt opleves på baggrund af hverdage-
ne, som vi nok skal være glade for, at der er
flest af. På skolen går hverdage god, når vi
hver især prøver på at være noget for hinan-
den.

Lad mig slutte mit indlæg med en hel dug-
frisk begivenhed, der går ud på, at familien Nr.
Nissum Efterskole blev et medlem rigere da-
gen før efterårsferien, idet familien Trelborg
føjede en søn til familien, og vi glæder os med
dem.

Den første uge af november står i 100-års
festernes tegn, og vi håber og beder om Guds
velsignelse også over disse dage.

Gerda Braad

NB: Jubilæet vil blive udførligt omtalt i jule-
nummeret.

Red.

Pennalisten

Vi, pennalisholdet, bestod af 10 personer. Det
var spændende lige pludselig at skulle være
journalist, og hele forløbet blev da også spæn-

dende – nok vil de fleste af os bare ikke være journalist. Ugen gik med at skrive på computer, tage billeder for nogens vedkommende, interviewe og ellers samle materialer til avisen, som er på 8 sider. Til sidst skulle tingene også sættes på manusark, så »kollegaerne« fra Ringkøbing Amts Dagblad kan se, hvordan vi mener, det færdige resultat skal se ud.

Den 19. november skal vi til Ringkøbing for at se avisen blive til, og ellers er der kun at vente på det store chok – avisen i avisen!

Kirsten Kristensen, 10. A

Revy

Forfra, om igen, ja vi havde virkelig travlt på revyholdet. Der var meget der skulle ordnes. Først skulle vi have lavet alle manuskripterne, nogle var lavet i forvejen. De fleste af manuskripterne har vi selv lavet, især vores lærere har gjort en stor del af arbejdet.

Dernæst skulle vi have ordene puttet ind i munden, så vi hurtigst muligt kunne lære de forskellige stykker og sange udenad. Sangene har vi også selv lavet. Sangene skulle jo handle om Nr. Nissum Høj- og Efterskole, det blev nu til nogle helt sjove sange, nogle skulle også synge solo.

Kostumer var nok noget af det vigtigste. Vi havde lånt os til en masse gammelt tøj. Da vi fik det på, gled det ligesom lidt nemmere på plads. Vi syntes alle at det havde været en oplevelse at være med til at lave revy, og især om Nr. Nissum Høj- og Efterskoles fortid, nutid og fremtid.

Kristian Jacobsen, 10.B

FOTO-holdet

Vi var i alt 13 personer, som havde valgt os ind på dette foto-hold, hvis opgaver i løbet af ugen var lidt forskellige, fordi det forstående arbejde både bestod af sortering af gamle billeder, opsætning af friser som bl.a. skulle vise skolens bygningsmæssige tilstand før og nu, og så selvfølgelig al fotografering af de øvrige grupper.

Derfor blev vi delt ind i nogle mindre grupper som så hver for sig skulle arbejde, og her var ihvertfald nok at lave. Nogle skulle i gang med at lave papirbilleder af nogle gamle negativer som var blevet fundet frem til lejligheden. Disse billeder skulle benyttes til opsætning af frisen som skulle vise skolens bygningsmæssige udvikling. Andre blev sat til at få styr på en masse jubilarbilleder, af både 20, 30, 40, 50 og 60 års jubilare, som skulle sættes i mapper til skolens evige arv og øje. De sidste fik til opgave at sortere bunkevis af billeder, hvoraf de fleste stammede fra de seneste 20 år. Dette var et meget svært stykke arbejde, fordi man ikke vidste, hvem billederne var af, og hvornår de var fra, men her måtte man så finde på forskellige ting, som kunne sige noget om de enkelte billeders oprindelse. Så det var noget med at se, om den samme person på et billede havde skæg og på et andet ikke, eller om hvor gamle lærerbørn og andre så ud på billederne, og for dem som ordnede de jubilarbilleder, som ikke var daterede, var den eneste løsning at se, hvilken kjole Jeppe havde på, fordi hun var med på de fleste jubilarbilleder.

Den sidste dag brugte vi til at fremkalde de billeder, der var blevet taget af de øvrige grupper i løbet af emneugen.

Alt i alt synes jeg det var meget spændende at arbejde med dette emne, fordi man fik lidt mere indsigt i skolens historie.

Jens Lind, 10. C

»Det gamle køkken«

Vi arbejdede med gamle retter, fra et udvalg af ældre kokebøger. Vi lavede mange forskellige slags retter. Sådant noget som maskiner, altså blender, kødmaskine og håndmikser, var slet ikke opfundet i vores skolekøkken.

I løbet af ugen kogte vi forskellige gryner i vand og mælk til grød og vælling. Endvidere satte vi mælk til syring til gammeldags tykmælk, til »skørost« og til smør. Den afdrøppede valle fra »skørosten«, blev brugt til bagning

af gærbrød, bl.a. kommenskringler, grovbrød og Berliner Phankuchen, som vi serverede for alle til »Høstfesten«.

En dag forsøgte vi os med bagning uden ovn. Vi brugte nogle gamle jern ved navn »Bedstemors vaffeljern«, »Fugleredejern« og »Gode råd jern«. En af dagene udhulede vi et kålhoved og puttede fars i det. Vi har også arbejdet lidt med tidligere tiders konserveringsmetoder, bl.a. tørring af æbler, krydderurter. Og syltning af hyben, æbler, æblegele og hyldebærsaft.

Vi afsluttede hele ugen med at få øllebrød og Sønderjysk hvidkål med medister-pølse.

Marianne Bertelsen, 10. C



- klar til optagelse!



Tak til **SKVATMIKLERNE!**

ARNE R. har i anledning af *skolens* 100-års jubilæum begået en lille, men personlig bog, som evt. kan bruges som julegave eller til selv-læsning.

Bogens titel: Tanker omkring et foredrag Nr. Nissum Høj- og Efterskole 1962 – til Skvatmiklerne.

Pris 35,-

Er man interesseret i køb, da henvendelse til Arne R. selv 07823864 (helst ca. 18.00)

Fra forordet til bogen:

Det er bevidst, at der ikke er gjort meget for pædagogisk at popularisere tankerne i denne bog.

Altså at gøre den letlæselig.

Jeg har tit nok undervurderet mine elever.
SKVATMIKLERNE.

Bogen kan læses på mange måder. Forfra eller

bagfra. Eller i spring. Og man dør ikke, hvis man ikke læser den.

Grunden er, at den er sammensat af en række grundlæggende erkendelser, som godt kan læses hver for sig, men som jeg har forsøgt at sætte sammen på en sådan måde, at de afspejler den indre proces, der foregik dengang, jeg arbejdede med kompositionen af et foredrag for hjemmевærende elever en lørdag aften på Nr. Nissum Høj- og Efterskole i efteråret 1962.

Derfor heller ingen kapitelinddeling.

Jeg har for den sags skyld heller aldrig nogensinde hverken tænkt eller følt i kapitler.

Om det er en opbyggelig bog, kan jeg ikke sige.

Det er mit håb.

Også, at den har sigte til visse »uregerlige« tendenser i nutiden.

Under alle omstændigheder: – Det er min agt at sige tak – til SKVATMIKLERNE.

At sige tak på min måde.

Og da er det nødvendigt at vende tilbage til visse udgangspunkter.

Bogen er skrevet lynhurtigt. Fra begyndelsen af august 1987 til slutningen af august 1987.



– en tidligere elev, Ellen Gregersen fortalte om sit ophold på skolen.

Sommerkursus 1988

6.-12. august

Tema: Forundring

Motto: Hvad skal jeg sige, når jeg ser

Det traditionelle forårskursus bliver i år et sommerkursus.

Program er ikke færdigt endnu.

Er man alligevel interesseret allerede nu, så skriv til:

Arne Rasmussen

Nr. Nissum Højskole og Efterskole,
Kirkebyen, Nr. Nissum,
7620 Lemvig

Pris: 800,-

Sommertur 1988

Normandiet

22.-30. juli (9 dage)

Turen arrangeres således, at både unge og ældre med fordel kan deltage.

Er man interesseret, så ring så hurtigt som muligt – senest 15. dec. 1987 – til Arne Rasmussen, 07 82 38 64 (helst ca. 18.00), hvorefter alle oplysninger tilsendes.

Normandiet er et særligt kapitel i Danmarkshistorien – og Verdenshistorien.

Vi bestræber os på at arrangere en tur, hvor man både har tid til sig selv og til andre, og hvor man ser så meget som muligt så afslappet som muligt. *Arne R.*

**Vinterelevstævnet
afholdes søndag 24. januar**

Johanne Mikkelsen, 75 år, 9. november

Mange hilsner og mange tanker vil den 9. november gå til tidl. højskolelærerinde Johanne Mikkelsen, Silkeborg, af elever og venner kaldt »Mikkel«.

Hun kan se tilbage på et mangeårigt virke i højskolens tjeneste. Opvokset i et lærerhjem fik hun allerede i 7 års alderen lyst til at få en uddannelse som forskolelærerinde. Tilskyndelsen hertil var hendes kærlighed til børn, og hun fik sin første plads i Rom skole ved Lemvig.

Men det blev højskolen, der blev hendes virkefelt. Da forstander Kaag, Nr. Nissum, ringede til hende i 1935 – og tilbød hende plads på højskolen, var hendes livsbane afstukket.

Efter 1½ års ophold på menighedshøjskolen »Marthabo« vendte hun tilbage til Nr. Nissum, hvor hun underviste i gymnastik og håndarbejde om sommeren og i alm. skolefag om vinteren.

– fra skolekøkkenet.

I 1950 vovede hun at realisere en drøm, hun havde haft fra sit syttende år, nemlig en specialuddannelse i dansk. Det førte til, at hun i 1951 fik ansættelse på Fårevejle sygeplejehøjskole.

Med det livsmod og det initiativ, hun var i besiddelse af, fik hun stor betydning for mange årgange på skolen.

Litteratur havde hendes store interesse, og hun har selv givet udtryk for sin målsætning: »Målet med litteraturen er at gøre eleverne til rigere mennesker, sådan som enhver kunstart vil virke, når den er ægte.«

»Mikkel« var en levende fortæller, og der var en nær sammenhæng mellem litteratur og forkyndelse i hendes undervisning. Selv udtrykker hun det således: »At fortælle er at give udtryk for en umiddelbar glæde ved begivenheder og mennesker og ved alt, hvad der lever«. Man kan ønske, at der også i vor tid er mange højskolefolk, der har dette livssyn til berigelse for dansk ungdom – og for pensionister med. Livsglæde og hjertevarme, det har præget »Mikkel«s færd, og således vil hun stadig stå for os i erindringen.

Tak for, hvad du gav os og tillykke med de 75, kære »Mikkel«!

Elev 1935



Valg af nyt bomærke



Et forløb med fremstilling af et nyt bomærke for skolen er nu afsluttet. I slutningen af august måned indsendte elever, lærere og venner omkring skolen idéskitser. Et bedømmelsesudvalg fandt frem til, at en del af skitserne kunne anvendes i den videre bearbejdning.

Det videre arbejde skete sammen med grafikerens Jon Nordentoft, Bonnet, der i oktober måned nåede frem til ovenstående tegning. 20 forskellige udkast fra grafikerens side var en del af den vanskelige vej. Desuden en del samtaler og drøftelser i bedømmelsesudvalget.

Ingen af de indsendte skitser er således direkte blevet udvalgt. Men vi ønsker at præmi-

ere de tre skitser/ideer, som nok mest har givet inspiration i arbejdet frem mod det endelige resultat.

Kravene til bomærket forlangte bl.a., at det skulle sige noget om skolens åndelige rødder, at skolen er for livet og at vi gerne vil tage ansvar for og del i fremtiden.

Følgende skitser/ideer præmieres:

1. *præmie*, værdi 500 kr. til:

Jette M. Nielsen og Annette Christensen, KG, Ringkøbing,

fordi de med præcision og nøjagtighed på bedste måde har levet op til de indholdsmæssige krav. Deres skitse er meget detaljeret, men

- fra formning



særdeles velbegrunderet. De mange detaljer mindsker mulighederne for skitsens anvendelighed, men uanset dette ønsker vi på denne måde at påskønne et godt arbejde, som har været til inspiration for os i processen frem mod det endelige bomærke.

2. præmie, værdi 300 kr. til:

Margrethe Brun Jensen,
elev på Nr. Nissum Efterskole,

som i sine skitser fremhæver, at et logo for skolen må være noget med unge mennesker. Desuden fremhæver Margrethe i sine ideer, at korset som symbol er en vigtig del af skolen.

3. præmie, værdi 200 kr. til:

Rigmor V. Laursen,
Nr. Nissum Seminarium,

som havde indsendt flere ideer. Væsentligst heraf blev for bedømmelsesudvalget regnbuen som symbol på den brogede verden, naturens forunderlighed og det uafgrænsede rum, vi som mennesker befinder os i.

BMH.

– skolen bygges

Adresseforandringer

- 1940 Meta Holm Mortensen, Nybølvej 18, Hjordkær, 6230 Rødekro.
55-56 Jens Østergaard, Chr. Lindesvej 6, 7500 Holstebro.
1956 Lisbeth Ladegård, Østervandetvej 24, Sjørslev, 8620 Kjellerup.
63-64 Tage Garsdal, Engvangen 1, Vinding, 7550 Sørvad.
67-68 Kristian Nielsen, Chopinvej 12, 7500 Holstebro.
68-69 Tove Hornstrup, Postboks 1166, 7500 Holstebro.
1970 Kirsten Lillethorup, Toggangen 14, st.th., 2730 Herlev.
1974 Carsten Meldgård, Hanningvej 33C, 7430 Ikast.
75-77 Villy Rønn, Solsortvej 1B, 7700 Thisted.
1976 K. Utodt Andreasen, Tønder Landbrugsskole, Gorsmark 2, 6270 Tønder.
77-80 Anne Marie Laursen, Kongevejen 15, Vorgod, 6920 Videbæk.
78-80 Bjarne Knudsen, Nannasgade 12, 4.th, 2200 København N.



- 1979 Inge Lisbeth Dahl, Pontoppidansvej 1A,
7000 Fredericia.
- 79-82 Irene Mikkelsen - Engelst Olesen,
Hunskærvej 3, Hunskær,
7755 Bedsted Thy
- 79-82 Ole Kjeldahl, Jeppe Aakjærvej 9, kælder,
7500 Holstebro.
- 80-82 J. og M. Malmkjær-Mørch,
Gæstehjemmet II 550, Kolonien Filadelfia,
4293 Dianalund.
- 80-83 Mona Espersen, Stendalen 41,
8850 Bjerringbro.
- 80-82 Lene D. Nielsen, Vestergade 13. 1,
7430 Ikast.
- 80-83 Tove Førriisdahl, Nyvangsvej 16¹,
8900 Randers.
- 81-83 Britta Fyhring, Schæfferivej 13,
7400 Herning.
- 81-84 Mona Kloster, Rendsborggade 1, v. 2,
7500 Holstebro.
- 81-82 Erik Kallehave Kristensen,
Linnebjergvej 10, 7451 Sunds.
- 1981 Jytte Fly, Lægårdvej 12A/lejl 1/ st,
7500 Holstebro.
- 82-84 Karen Nyborg Jensen, Finkevej 2,
6900 Skjern.
- 82-84 Anni Thusholt Lauritsen, Svenstrupvej 10,
Vinding, 7550 Sørvad.
- 84-85 Merete Nørsgaard, Ørsholtvej 35A,
3000 Helsingør.
- 84-86 Lisbeth Kristensen, Birkevej 12,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 86-87 Anders Risum, Geddalvej 52A,
7830 Vinderup.
- 85-87 Lene Olesen, Nobelsgade 43,
0268 Oslo 2, Norge.
- 85-87 Jette Malmkjær, Vasevej 30, Rindum,
6950 Ringkøbing.
- Irma Damgaard, Århusvej 8,
8500 Grenå.



Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon 07 89 1004
Elevernes tlf. 07 89 1107

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen,
7500 Holstebro

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen
januar og august.

Stof til elevbladet bedes tilsendt redaktionen senest
den 27. i måneden forud.

Redaktion:

Gerda og Niels Braad, Bjarne Jørgensen,
Arne Rasmussen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:

Gerda Braad, Kirkebyen 16, Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Telefon 07 89 1004

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon 07 89 1004

Elevforeningens gironummer: 803 6233

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykergården as, Struer