



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



*Den gamle præstegård, hvor højskolen begyndte i 1887. Adolf L. Hansen ses til venstre*



NUMMER 7 · SEPTEMBER 1987 · ÅRGANG 79

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

# Aftenandagt

Torsdag den 13. august  
1987

Jeg vil gerne sige noget om det »latterlige« mod.

Men ad omveje.

For nylig var jeg i Ribe Domkirke for med egne øjne at studere et meget omdiskuteret kunstværk. Herinde blev jeg endnu engang klar over, at der er noget, som kristendommen må sige klart nej til.

I første omgang oplevede jeg dog en åbenbaring derinde. Lyset udefra indgik i et flot sammenspil med en masse »fremmedartede« figurer i koret, der på denne måde forvandlede til et eksempel på »de levende stene«.

Efterhånden, som jeg kom nærmere, opstod der visse katastrofefølelser et sted langt inde i min sjæl. Her var noget, der var rygende galt. Her manglede noget, som under ingen omstændigheder må mangle – og slet ikke i en kirke.

Flot, flot og flot. Dygtigt, dygtigt og dygtigt. Dekorativt – utrolig dekorativt. Æstetisk til ug med kryds og slange – altså et 13-tal uden videre. Det er de første tanker.

Men noget mangler.

Og pludselig slog det mig – som fornemmelser, ikke som beviser: – Der er ingen holdning. Der er intet engagement. Og dermed i og for sig heller ingen forkyndelse.

Der er intet om det »latterlige« mod.

Bjørn Wiinblads platter arrangeret på en eller anden superfin facon havde ikke gjort nogen forskel.

For at sige det rent ud og lidt fint: – Kunstværkets sproglige referensramme har ikke en chance overfor Jesu forkyndelse, som bestemt ikke siger ja til alting, i hvert fald ikke til mangel på holdning og engagement – eller mangel på det »latterlige« mod.

## Det »latterlige« mod?

Engang i begyndelsen af anden verdenskrig stod der lange køer foran det amerikanske konsulat i Lissabon – for at slippe væk fra nazismens Europa. Langsomt gik dagene, og køerne rykkede fremad, til sidst kom også Joseph Maier ind til de trætte konsulatsejdemænd. En lille, stilfærdig og fortvivlet jøde, undsluppet og med en drøm i øjnene. Kunne han få et visum?

Konsulen havde rødrandede øjne – han havde så mange gange måttet sige nej, at han følte sig som et umenneske. Over ham hang reglerne og diverse kvotabestemmelser, han kunne ikke få lov at være menneske.

Så svarede han naturligvis umenneskeligt – og med indre bitterhed:

– Nej, det er umuligt. Kom igen om 10 år!

Joseph Maier vendte sig om. Han havde en af de dér lange grå frakker på, som vi har set på billeder af jøder på vej ind i kvægvognene til udryddelseslejrene.

Så drejede han hovedet, så konsulen kunne se de smertelige ulykkelige træk og de våde øjne. Han sagde:

– *Javel. Om formiddagen eller om eftermiddagen.*

Tåbeligt, idiotisk, latterligt – en plat vittighed midt i en situation, hvor der bestemt ikke er noget at grine ad. Måske.

Men sådan opfatter jeg det ikke. Jeg opfatter det som mod, der går ud over det sidste – som et eksempel på det lille vanvidspunkt i os, som til syvende og sidst måske er den virkelige sandhed om det at være menneske.

At være modig, når det er forbi. At holde fast, når det ser ud til, at holdpunkter er borte.

En afsindig tapperhed, som vi i virkeligheden har brug for i de ydersituationer, hvor alting ser umuligt ud.

Guds »humor« – så at sige forlænget ud i mennesket.

I.N.R.I. skrev man i sin tid på en plakat over den korsfæstede, døende Jesus, – og det betyder »Jesus fra Nazareth, jøderne konge«.

Det var latterliggørelse, så det battede. Meningen med den var jo: – Nå, så det tror du, at du er, hvad? Jødernes konge – hahahaah!

Men hvad skete der?

Her hænger en døende, en hjælpeløs, en afmægtig uden chancer, alt er forbi, ingenting tilbage, selv Gud har forladt scenen, – hænger i stedet for som en konge i afmagt med hele den grinende menneskehed stående nedenfor ved korsets fod.

Hvad skete der, da alt var forbi, og alt var væk i afmagtens totale fuldbyrdelse, hvor selv dag bliver til nat?

Sandelig, han stod op af døde og begyndte livet.

Det var det »latterlige« mod.

Men ingen vil vel påstå, at det var tåbeligt – eller bruge ord som flot, dekorativt, dygtigt, æstetisk til ug med kryds og slange.

Og nu kan vi så diskutere, hvordan dette skal forstås. Dette, at stå op af døde og begynde livet. Bogstaveligt eller i overført betydning?

Det skal efter min mening forstås lige nøjagtigt bogstaveligt og i overført betydning. Ja, det skal. På begge måde. Der er ingen vej udenom. Det er også vor opgave at stå op af døde hver eneste dag. Tror man virkelig stadigvæk, at man er *levende*, bare fordi man trækker vejret? *Livet* kræver det »latterlige« mod, der går ud over det sidste. Næstekærligheden kræver det. Alt kræver det. Og undskyldninger findes ikke.

Derfor må kristendommen sige nej til det, der mangler holdning og engagement – og mangler det »latterlige« mod.

Arne R.

---

## Rettelse

Andagten ved afslutningsfesten, som blev bragt i sidste nummer, blev holdt af Edel Juhl.

---

10 års jubilarer



# Velkomsttale ved skolestart 1987!

Kære gamle elever, som har ønsket at komme igen, og kære nye elever, som vil starte her, og kære alle forældre.

Så er vi klar til at starte igen, og I har alle valgt at være med på rejsen igennem det næste skoleår. – Jeg mener, det kan sammenlignes med en rejse, hvor I har valgt skolen her som rejseledere, forhåbentlig fordi I mener, der er kvaliteter i det formål, skolen har og kvaliteter i den hverdag, vi vil bygge op sammen med jer.

Når man skal på en rejse eller på lejr eller i det hele taget være sammen med andre, er det væsentligt, at man selv er klar til at yde og klar til at modtage. Jeg kunne tænke mig, at på det sted, den enkelte af jer har gået i skole før, har der været situationer, I gerne ville have undværet. Det kunne være en eller flere af kammeraterne, der var noget i vejen med – eller måske en lærer, der ikke lige var, som du synes, han skulle være. Her på stedet vil det samme finde sted, men – og her er et men – nu starter vi en tilværelse, hvor vi er sammen hele dagen, og derfor er det nødvendigt at arbejde sammen – at yde noget. Se dig om, hvem kan du hjælpe med et eller andet? hvem kan du gøre en tjeneste lige nu? hvem vil blive glad for, at du veksler et par ord med ham/hende? Det er omsorgen for andre, der kommer til tydeligt udtryk i hverdagen. Jeg mener omsorg – ikke forsorg. Vi skal ikke overtage hinandens liv. Men vi er alle en del af hinandens liv. I skal vide, at I til enhver tid trygt kan henvende jer og regne med at få hjælp til problemløsning. Som det er skitseret i en H. C. Andersen-historie, kan man næsten sige, at mennesker fødes med 2 par briller, et par mørke og et par lyse. Hvis man kigger gennem de mørke, vil man hele tiden se sin hverdag som noget trist og kedeligt og får en meget negativ holdning til dagligdagen. Men tager man derimod de lyse briller på, ja, så går alting betydelig lettere. Den livsglæde, som derved kan opnås, håber jeg alle vil ta-

ge med ud i hverdagen og derved arbejde med på en rejse gennem et skoleår, som forhåbentlig må bringe os alle noget lyst og lykkeligt.

Et ord i vores bibel, som minder stærkt om det sagte, finder vi i Luk. kap. 6, v. 38, hvor der står: Giv, så skal der gives jer. Et godt presset, rystet, topfyldt mål skal der gives i jeres skød; thi det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt igen. Hvor passer det ord netop i Jesu mund. Han har i sandhed vist os den store kunst at *give* i stedet for at *tage*. Aldrig var der tale om, at Han ville tage, men altid om, at han ville give – Han kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. Saligheden ved at give læres kun hos Jesus Kristus. Han gav ikke for selv at blive takket derfor, men fordi det var hans sind at give. Den givne, der kræver tak og gengæld i næste øjeblik, er ikke udspunget af det rette givende sind.

Lad os gå i lære hos Ham også i dag – lad os være en velsignelse for andre. Lad det være vores indstilling her ved skoleårets start. Så vil vi erfare velsignelsen deri. – Jo mere vi tømmer af det gode forråd til de andres bedste – des mere fyldes vore kar med Guds velsignelse i overflod.

Der skal her lyde en tak til jer forældre, fordi I vil betro os jeres børn. Der kan være mange forskelligartede tanker, som presser sig på, når man afleverer sin dreng eller pige. Vi vil prøve at leve op til her på stedet at være et kristent skole-hjem og derigennem håber vi, at samarbejdet i treklangen – elev, hjem, skole – vil komme til at fungere. I skal vide, at I altid er velkommen til at se inden for eller kontakte skolen på anden vis.

Endnu engang velkommen til et forhåbentlig godt og givende samarbejde i skoleåret 1987/88.

*Niels Braad*

# Synet på ungdommen i »de gode gamle dage«

1. »Vore unge elsker luksus, har en dårlig opførsel, ringeagter alle former for autoritet og har ingen respekt for de ældre. Dagens børn er tyranner. De rejser sig ikke, når en ældre person kommer ind i lokalet. Når de tiltales af deres forældre, svarer de igen. De er simpelthen uopdragne.«
2. »Jeg ser intet håb længere for vort lands fremtid, dersom nutidens unge bliver fremtidens ledere – fordi denne ungdom er forhærdet, storsnudet og helt enkelt uudholdelig.«
3. »Vor verden har nået et kritisk punkt. Børn lytter ikke længere til deres forældre. Den yderste dag kan ikke være langt borte!«
4. »Nutidens unge er rådden helt ud til fingerspidserne. De unge er uvillige og dovne. De

bliver aldrig, hvad de unge var før i tiden. Dagens unge kommer ikke til at kunne videreføre vor kultur.«

Har man hørt noget tilsvarende før? – Hvem kan have sagt dette?

Den første udtalelse kommer fra Sokrates, der levede fra 470 til 399 før Kristus.

Den anden skrev Hesoid ca. 720 f. Kr. – Det tredje udsagn er fra en ægyptisk præst, der levede omkring 2000 år før Kristus, – og det fjerde og sidste udsagn fandt man på lertavler i det gamle Babylons ruiner, skrevet for ca. 3000 år siden.

---

Læs historie – også Bibelen – og hold dig munter!

(NB)

Foto: Poul Trelborg. Det nye elevhold flytter ind!



# HJEMME FRA SKOLEN

Ja, så er et nyt skoleår igen begyndt, men der skal skrives lidt om siden sidst, og dvs. sommerferiens oplevelser.

Fra den 3.-10. juli var der Forbundscamp 1987 her på skolen. Det er jo en rigtig familieferie, hvor der er aktiviteter for alle aldre.

I KFUM idræt har jeg lige læst hvad en familie, der var med første gang skrev til slut, efter at have fortalt om deres oplevelser.

En pragtfuld uge med masser af motion, fælles hygge og samvær, god forplejning, godt tilrettelagt arrangement med kristen livsholdning, som vi varmt kan anbefale andre, som endnu ikke har prøvet det. Eneste mangel for Camp 87: Ugen gik alt for hurtig, og vi fik for lidt søvn. Det er ikke sidste gang, vi deltager i Forbundscamp.

Så var der ferie, og vi spredtes for alle vinde. Nogle rejste til Norge – andre til Østrig – nogle til Harzen, og andre holdt ferie i sommerhus og besøgte familie og venner der.

Vi var også nogle, der tog med på Arnes tur til Frankrig, og det blev som det plejer en meget vellykket tur, hvor vi rigtig nød det dejlige sommervejr dernede, og hvor vi så en masse spændende ting. Der var også nogle med på landslejren i Rold skov. Også det blev en god oplevelse trods det meget vand, som kom i de dage.

Søndag den 9. august var hele personalet indbudt til en tur »ud i det blå« som Gerda og Niels Braad havde tilrettelagt.

Vi startede kl. 8.30 og kørte nordpå, og var så til gudstjeneste i Vestervig kirke, meget festligt. Derefter gik turen til »Vildsund Strand«, hvor vi fik en dejlig middag og så gik det videre over Mors til Jesperhus blomsterpark, og der var der lejlighed til at svømme (der er børnesvømmebad og det var noget for alle de små) og bagefter så vi de flotte blomsterarrange-

menter i parken og drivhusene. En meget vellykket dag – en god start for os alle her.

Næste dag og følgende dage gik med lærermøder og tilrettelæggelse af velkomstfest, introduktionsdage m.m., og sidste hånd blev lagt på hovedrengøringen efter malerne. Alle elevværelserne i Øst- og Vestfløjen er blevet repareret og der er opsat glasfibre på væggene.

Den 13. ankom så 121 elever (en blev syg) og deres forældre. Niels Braad holdt velkomststalen og forskellige lærere gav oplysning om ture, og meget andet. Næste dag var der cykeltur på programmet og alle 7 klasser startede med klasselæreren + 1 lærer mere i syv forskellige retninger, udrustet med en god madpakke og eftermiddagsdrik. Det blev gode ture, og vejret artede sig vel.

Lørdag var der bustur på programmet. Første stop var Spøttrup, hvor hele slottet blev set og derefter en gåtur om voldgraven.

Videre gik turen til Fur, hvor vi så museet og travede en delig tur langs Nordstranden.

Efter kaffen var der tid til en tur på havnen inden vi sejlede til fastlandet igen. Derfra gik turen til Flynder Sø, hvor vi skulle spise middag, som de kom med hjemmefra og efter et godt hvil der, kørte vi til Daubjerg kalkgruber, hvor Johanne fortalte historien om Jens Langkniv og Lange Margrethe m.m.

Flagermusene var ikke kommet hjem endnu, så dem fik vi ikke at se, der er ellers flere tusinde, der holder til der om vinteren.

Så var der tid til at stege pølser og bage sno-brød, og da var der nogle, der havde gjort et stort arbejde med at få ild i alt det våde brænde, men det var lykkedes, så alle der havde tålmodighed til det fik stegte pølser m.m. Efter aftensang drog vi hjem efter en vellykket dag. Søndag var vi i kirke kl. 10 og om eftermiddagen var der et lille terrænløb i skolens omegn,

for at de »nye« kunne lære stedet at kende. Om aftenen var alle »de gamle« nede hos Braads til kaffe og »de nye« hjemme på skolen.

Så tror jeg også at alle længtes efter at komme i gang med arbejdet – og det er sket nu, og vi ønsker, at skoleåret 1987/88 må blive et år, hvor eleverne får lært en masse, får oplevet et godt kammeratskab og fornemmer, at de selv er en del af Nr. Nisum Efterskole i hundredåret. Det første indtryk af holdet er godt.

*Jeppé*

## Hilsen fra kassereren

Måske kan det interessere nogle af jer at høre, at vi nu er nået op på næsten 1000 indbetalinger for dette skoleår – og det siger vi tak for. Dette kunne måske også minde en del om, at der er noget, de har glemmt, nemlig at *betale elevforeningskontingent*. Det ville være skønt, om vi kunne undgå at sende de mange rykkere ud.

*5 års jubilarer*

Det er et meget tidkrævende arbejde, og portoen koster mange penge, så tak, om i snarest vil få det klaret.

Venlig hilsen

*Gerda Braad*

## Revy

Kære gamle elever.

Vi er ved at lave en revy, som skal vises i forbindelse med jubilæet. Vores hukommelse går kun få år tilbage, når det gælder morsomme episoder og stedets historie. I vil kunne hjælpe os meget, hvis I ville skrive små sketches, sange, vers eller lignende, som vi kunne bruge som indslag i revyen. Alt modtages med tak. Mærk venligst det I sender »Revy«!

På forhånd tak.

*Revyholdet*

## Næste nummer

Elevbladets oktobernummer udgår. I stedet udsendes jubilæumsbogen til alle medlemmer af elevforeningen ca. midt i oktober. Se præsentationen af den i dette blad!







45 års jubilæumsfest i 1932.

*Sommerholdet underholder! Mon nogen ved hvornår?*



# 100-års jubilæumsfest

For 100 år siden, den 3. november 1887 blev den første frie skole i »Indre Missions retning« startet efter et stort forarbejde af pastor Ad. L. Hansen fra Nr. Nissum.

På sommermødet i IM-bestyrelsen kunne IM »med glæde« godkende denne banebryders ansøgning om en højskole i IM-regi. Lidt senere kom KFUM/KFUK med som skoleigangsættere.

Derfor afholder vi jubilæumsfest efter følgende plan:

## Søndag den 1. november: Elevfest

10.00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.

12.00 Festmiddag for tilmeldte.

14.00 Tale ved Møller Pedersen.

15.00 Kaffe.

Underholdning.

17.00 Afslutning ved Lindskov Rasmussen.

17.30 Aftensmad.

## Tirsdag den 3. november: Særligt indbudte.

## Onsdag den 4. november: Fest for sognet.

Vi indbyder igen i år alle til elevfest. Alle, der på en eller anden måde har tilknytning til eller er interesseret i vor skole, er velkommen til det skoleårs elevstævne.

Vi må erindre om, at elevstævneprogrammet først starter søndag formiddag.

Tilmeldelse er nødvendig og skal være skolen i hænde senest 16. oktober. Festen er gratis.

Evt. påtænkt jubilæumspengegave til skolen indsættes på giro nr. 5442125 eller sendes til skolen. Pengene vil på en eller anden måde blive brugt til udsmykning af skolen.

Niels Braad

Klip her

---

Årgang	Navn	Sæt x	Middag	Kaffe	Aftens- mad



## Jan Hedegård

Jeg er vokset op i Aulum, hvor jeg gennem 5 år virkede som leder i FDF/FPF og som træner i Aulum KFUMs håndboldafdeling. Efter realeksamen gik jeg på HF i Holstebro og derefter på seminariet i Nørre Nissum. Her var jeg spejderleder hos KFUM spejderne gennem 3 år, ligesom jeg sideløbende med egen håndboldaktivitet var træner i Nør Lem-Nørre Nissum håndboldafdeling.

Efter overstået eksamen i 1981 med hovedfagene matematik og idræt virkede jeg resten af året som løs vikar i Lemvig kommune, indtil jeg i foråret 1982 blev ansat som deltidslærer ved Struer Voksenundervisningscenter.

Sommeren 1982 blev vi ansat på Hellebjerg Idrætsungdomsskole, hvor jeg underviste i matematik og forskellige idrætsdiscipliner.



## Conny Hedegård

Jeg er født og opvokset i Bøvlingbjerg. Jeg har deltaget i FDF/FPFs arbejde her indtil 14-15 års alderen og sideløbende hermed dyrket en del idræt. Idrætten fik en større og større plads, da jeg foruden selv at spille fodbold og volleyball blev træner i Bøvling KFUMs volleyballafdeling. Efter endt realeksamen tog jeg en sproglig studentereksamen fra Holstebro Gymnasium. Jeg flyttede hjemmefra i 2g og

**Elevfesten  
1987**

**Søndag  
1. november 1987**

Porto

**NR. NISSUM  
HØJ- OG EFTERSKOLE  
7620 LEMVIG**

har derfor også et år spillet volleyball i Holstebro KFUM. Året umiddelbart efter studentereksamen arbejdede jeg på Lemvig Bibliotek.

1978 søgte jeg ind på Nr. Nissum Seminarium, og jeg fik 1982 en lærereksamen med tysk og engelsk som hovedfag.

Ansættelsen på Hellebjerg Idrætsungdomsskole fulgte lige efter, og her underviste jeg i engelsk, tysk, dansk og idræt.

Vi havde 5 gode år på Hellebjerg, men har altid ønsket at vende tilbage til det vestjyske, så da muligheden for stillingen her i Nr. Nissum kom, slog vi straks til. På den måde får vores datter Lena på 1½ år også en mulighed for at lære sine bedsteforældre bedre at kende.

Vi ser det som en stor udfordring at prøve den anden efterskole og synes allerede vi er faldet godt til.



## Lisbeth Breinholdt Damgren

Mit navn er Lisbeth Breinholt Damgren. Jeg så dagens lys første gang den 19.4.64 – det var i Vinderup, og det blev stedet, hvor jeg kom til at bo til gymnasietiden var forbi.

Miljøet, jeg er opvokset i, kan karakteriseres som et indre missionsk – KFUM og KFUK-miljø, og dette har blandt andet sat sit præg på min fritidsbeskæftigelse. Jeg har været KFUK-spejder gennem 12 år og har været med i det civile KFUM og KFUK lige siden

min konfirmation. Gennem de sidste år har jeg desuden bestridt jobbet som fritidssekretær for Lemvigkredsens KFUM og KFUK.

Med studenterturen i behold skulle det være slut med almindelig skolegang – i hvert fald for et års tid. Spareskillingerne blev hevet frem og byttet med en tur/retur billet til USA. Opholdet varede 3 måneder. Det sidste halve år inden jeg for 3. gang begyndte i 1. klasse tilbragte jeg på Haslev Udvidede Højskole.

Højskoleopholdet var et givtigt pusterum, som gav lyst og energi til at gå i gang med læreruddannelsen på Nr. Nissum Seminarium, hvor jeg nu er i gang med 4. årgang. Samtidig har jeg fornøjelsen af at være timelærer her på efterskolen.



## Lone Vesterdal

Da Jette Trelborg pr. 15. august gik på barselsorlov, ansatte skolen undertegnede:

Jeg hedder Lone Vesterdal, er 20 år, nybagt student fra Kolding, og har altså overtaget Jettes skema, hvilket betyder undervisning i bl.a. engelsk, tysk, geo/bio og hjemkundskab.

Selvfølgelig er det et spring – et stort et, vel at mærke, sådan at blive lærervikar, men jeg har haft en stor hjælp i, dels at jeg selv har gået på efterskole og således ikke var fremmed overfor skoleformen og dels, at jeg ledermæssigt har erfaringer fra Kolding KFUM/KFUK og andet kirkeligt arbejde.

Mit vikariat udløber til påske, hvor Jette vender tilbage til skolen.

# Jubilæumsbogen

Midt i oktober modtager alle medlemmer af Nr. Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening ikke et elevblad i den sædvanlige størrelse, men en hel bog på 248 sider og med ca. 140 gamle og nye billeder og med et omslag, der er tegnet til lejligheden. Ingen gammel elev er i tvivl om anledningen til denne store udfoldelse, for naturligvis må 100 års dagen for Indre Missions første højskole fejres.



*Poul Jeppesen*

I nogle år har et redaktionsudvalg på 5 medlemmer haft til opgave at samle stof, der kunne fortælle vor Højskoles historie, og der er umå-

*Nybyggeriet – sommeren 1923.*



delig mange kilder at øse af, så opgaven har bestået i at læse de mange tusinder sider og dernæst vælge og vrage for at finde frem til det, der på en sandfærdig og anskuelig måde kunne fortælle netop det, der er værd at drage frem til et jubilæum, og som gør ret og skel til alle sider.

Nu foreligger resultatet, og det er da ikke uden ængstelse, at udvalget lægger det frem til bedømmelse, men vi håber og ønsker, at læserne må opleve det samme, som vi har gjort: at respekten og ærbødigheden for fædrenes indsats må vokse i takt med kendskabet til det store og trofaste arbejde, som de har udført i de 100 år. At være sande åndelige vejledere for ungdommen drev dem til at udføre et arbejde, som – det kan vi se i dag – har sat dybe spor, og mange unge har modtaget en påvirkning, der har givet deres liv ny retning og nyt indhold.

Elevbladets redaktion har bedt om at måtte bringe en forhåndsomtale af bogens indhold, og det kan gøres ved at nævne følgende afsnit, som bogen består af:

- 1) Forord af skolens formand, sognepræst H. K. Jørgensen.
- 2) Nr. Nissum Højskole 1887-1923 (Den gamle Højskole i seminariebyen).



*Seminariebyen.*

- 3) Nr. Nissum Højskole 1923-1967 (Den ny Højskole på kirkebakken).
- 4) Nr. Nissum Højskole 1967-1987.
- 5) Set fra formandsstolen. To tidligere formænd fortæller om deres formandstid.
- 6) Ugekurser og udlandsture 1974-1987.
- 7) Højskoleminder. 6 gamle elever fortæller om deres tid på Højskolen.
- 8) Elevantallet år for år.
- 9) Kort omtale af de 238 lærere, der har virket ved Højskolen i de 100 år.
- 10) Fra køkken, hus og have.
- 11) Bestyrelsesmedlemmer og formænd fra 1906-1987.
- 12) Repræsentantskabet.
- 13) Elevforeningen og dens virke.
- 14) Elevbladet 1907-1987.
- 15) Elever i ydre missions tjeneste.
- 16) Tidstavle.
- 17) Litteraturliste.

Med bogen følger et girokort, så alle, der vil medvirke til, at Elevforeningens kasse ikke helt ud tømmes, kan sende et beløb efter sind og evne. En bog i fint udstyr på 248 sider er ikke billig at udsende og udgive. Forsendelsen

i kartonomslag koster alene 13,40 kr., så tag godt mod såvel bogen som girokortet.

*P. J.*

## Om 100 år er alting glemmt!!!

Denne påstand fremføres som et bevis på, at alt glemmes, men vi, der har arbejdet med at samle brikkerne omkring Nr. Nissum Højskoles historie fra dets start i 1887 og 100 år frem, ved, at ikke alt er glemmt.



*Ths. Mogensen*

Det har været en stor oplevelse at arbejde med ovennævnte opgave. At det har været muligt skyldes flere ting, bl.a. at vi på skolen havde opbevaret mange værdifulde protokoller, elevfortegnelser, regnskaber og billeder, at mange gamle elever og mennesker, der var interesserede, har sendt os poesibøger, vandremapper, breve, billeder osv.

Omkring jubilæet kan vi udstille nogle af disse »klenodier« f.eks. i form af en brevkortsamling. Der har været udgivet mange, mange brevkort, hvis motiv er hentet fra Højskolen og dens opland her i Nr. Nissum.

Her på falderebet til jubilæumsåret vil jeg endnu engang opfordre alle, der interesserer sig for de minder, som knytter sig til og om-

kring vor skoles jubilæum at sende os – evt. låne os – disse gamle minder, så de kan gøre vores jubilæum endnu mere værd.

Jeg tænker på ovennævnte: Breve, brevkort, poesibøger, notater, vandremapper, gamle elevblade (gerne indbundne), jubilæumsbøger osv.

Under læsningen af »Historien om Nr. Nissum Højskoles Historie« har jeg læst, at der engang blev udgivet platter og vægbilleder med motiv fra skolen. Disse ville jeg gerne se.

Tak om der endnu kom gemte ting frem om vor skoles historie.

Min adresse kender I, og jeg har tlf. 07891594.

*Hilsen Ths. M.*





Foto: Poul Trelborg.



Erling Agergaard

## Farvel – og velkommen

I sidste nr. af elevbladet sagde vi tak til Erling Agergaard for hans store arbejdsindsats i forbindelse med udgivelsen af bladet.

Vi er i den heldige situation at kunne byde velkommen til Bjarne Jørgensen, som har lovet at overtage det arbejde, som E.A. forlod.

Tak for det!

(NB)

## Adresseforandringer

- 1941 Thyra Christensen, Grønningen 3A, Hvilsom, 9500 Hobro.
- 1942 Anna Søe, Lærkevænget 4, Rk. Mølle, 6900 Skjern.
- 45-46 Johs. Kankelborg Jensen, Postbox 78, 7900 Nykøbing M.
- 48-49 Johan Nielsen, Præstevangen 57, 8643 Ans By.
- 50-51 Andreas P. Christiansen, Højgårds-parken 15, 6753 Agerbæk.
- 52-53 Kristian Lund, Stubmøllevej 5, 9690 Fjerritslev.
- 55-56 Jens Østergaard, Lemvigvej 23, 7500 Holstebro.
- 1960 Britta B. Pedersen, Fugelsøparken 90A, 7900 Nykøbing M.
- 1960 Annelise Bækdal Pedersen, Nygade 33, 6920 Videbæk.
- 1962 Agnes Volsgaard Jensen, Yderholmvej 26, Jersie By, 2680 Solrød Strand.
- 63-64 Kristian Sørensen, Bogholderivej 8, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse.
- 65-66 Karl Erik Nielsen, Hjarup Byevej 21, 6580 Vamdrup.
- 67-68 Henrik Knudsen, Blommehaven 10, 7480 Vildbjerg.



DANMARKS PÆDOGISKE BIBLIOTEK %

LERSØ PARKALLE 101

2100 KØBENHAVN Ø

- 67-69 Ulla Kriste  
7660 Bækmarksbro.
- 70-71 Ingolf Jensen, Voldervej 36, Ramme,  
7620 Lemvig.
- 1972 Hans Sørensen, Bogholderivej 1,  
Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse.
- 1972 Torben Pedersen, Mårupvej 5,  
8240 Risskov.
- 73-74 Finn Bitsch, Bormosevej 6, Timring,  
7480 Vildbjerg.
- 76-77 V. Thode Nielsen, Hulhøjen 24,  
7900 Nykøbing M.
- 76-79 Annette Q. Pedersen - Mikaelen,  
Ternevej 84, 7430 Ikast.
- 76-79 Lene Fyhn, Skolevej 3, 4690 Haslev.
- 77-78 Mogens Pedersen, Dåsbjergvej 37,  
Vridsted, 7800 Skive.
- 77-78 Herluf Mørch, Brogårdsvej 31, 6880 Tarm.
- 77-79 Carsten Thygesen, Præstegårdsvej 2,  
6900 Skjern.
- 77-79 Karsten Olesen, Skjernvej 38<sup>1</sup>, 6880 Tarm.
- 78-79 Jørgen Mortensen, Dyrehavevej 21, st.,  
5800 Nyborg.
- 1979 Inge Lisbeth Dahl, Fælledvej 46,  
7000 Fredericia.
- 79-81 Gitte Langvad, Virksundvej 174,  
8831 Løgstrup.
- 79-81 Lene L. Krogh, Torvet 16, 3. th.,  
8700 Horsens.
- 79-81 Kjeld K. Jensen, Resenhøj 17B, II mf.,  
8260 Viby J.
- 80-81 Lisbeth Sørensen, Hundsballevej 10,<sup>1</sup>  
7500 Holstebro.
- 80-81 Kjeld Nørby Jensen, Høgevej 11, Astrup,  
6900 Skjern.
- 80-82 Henning D. Nielsen, Remmerstrandvej 1,  
Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 80-82 J. og M. Malmkjær-Mørch,  
Kolonien Filadelfia,  
Adminst.bygningen 2/V550,  
4293 Dianalund.
- 80-82 Kurt Damsgaard, Marievej 3/2, tv.,  
4700 Næstved.
- 81-82 Susanne Jacobsen, Meteorvej 10,  
2730 Herlev.
- 81-83 Helen Noe, Ove Gjeddesvej 2, st. th.,  
8200 Århus N.
- 81-83 Lene Førrisdahl Jensen, Åkjærvej 10,  
7650 Bøvlingbjerg.
- 82-85 Helle Laugesen, Finkervej 2, 6900 Skjern.
- 83-84 H. Klith Sørensen, Østparken 1, Ejssing,  
7830 Vinderup.
- 83-84 Per Østergaard, Christianshedevej 1,  
7441 Bording.
- 83-85 Elsebeth Galmstrup, Egerisvej 13, Astrup,  
6900 Skjern.
- 84-85 Merete Nørgaard, Aggerholmsvej 4 A,  
Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg.
- 84-86 Tove Katborg Laursen, Nordenkærvej 12,  
Lomborg, 7620 Lemvig.
- 84-86 Anny Kloster, Nørreholmvej 3, Hodsager,  
7490 Aulum.
- 84-86 Søren Førrisdal Jensen, Åkjærvej 10,  
7650 Bøvlingbjerg.
- 85-86 Lea Juul Nielsen, Gl. Klausdalsbrovej 481,  
2730 Herlev.
- 85-86 Pia Krogh, Stovnerlia 21<sup>1</sup>,  
0983 Oslo 9, Norge.

**Nørre Nissum Høj- og Efterskole**

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon 07 891004  
Elevernes tlf. 07 891107

*Forstander:* Niels Braad

*Formand for bestyrelsen:* Sognepræst H. K. Jørgensen,  
7500 Holstebro

**Nørre Nissum Høj- og Efterskoles  
Elevforening**

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen  
januar og august.

Stof til elevbladet bedes tilsendt redaktionen senest  
den 27. i måneden forud.

*Redaktion:*

Gerda og Niels Braad, Bjarne Jørgensen,  
Arne Rasmussen.

*Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:*

Gerda Braad, Kirkebyen 16, Nr. Nissum, 7620 Lemvig  
Telefon 07 891004

*Kasserer:*

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen  
Telefon 07 891004

*Elevforeningens gironummer:* 803 6233

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer