



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



10.b. underholder. Foto: Jette 10.b.



NUMMER 2 · MARTS 1987 · ÅRGANG 79

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK



Mennesket i valget

Fra Bibelen kender vi alle en lang række situationer, hvor mennesket sættes i valget. Lad mig tage to velkendte eksempler på sådanne valgsituationer. I Luk. ev. kap. 10 finder vi denne fortælling:

»En mand gik ned fra Jerusalem til Jeriko, og han faldt i hænderne på røvere. De tog hans klæder fra ham og slog ham fordærvet; så gik de bort og lod ham ligge halvdød.

Tilfældigvis drog en præst ned ad den samme vej, og han så ham, men gik lige forbi.

Ligeledes kom en levit til stedet; også han så ham, men gik lige forbi.

Men en samaritaner, der var på rejse, kom hen i nærheden af ham, og da han så ham, ynkedes han inderligt.

Han gik hen til ham, forbandt hans sår og hældte olie og vin på dem, løftede ham op på sit eget ridedyr og førte ham til...«

Det andet sted, som jeg gerne vil tage frem, er hentet i Matt. ev. kap. 25.

Her skal blot nævnes nogle af de vers, der har fået navnet »Verdensdommen«:

»Da skal Kongen sige til dem ved sin højre side: »Kom hid, min Faders velsignede! arv det rige, som har været jer beredt fra verdens grundvold blev lagt.

Thi jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog jer af mig; jeg var nøgen, og I gav mig klæder; jeg var syg, og I så til mig; jeg var i fængsel, og I besøgte mig«.

Da skal de retfærdige svare ham og sige: »Herre! når så vi dig sulten og gav dig mad, eller tørstig og gav dig at drikke?

Når så vi dig fremmed og tog os af dig, eller nøgen og gav dig klæder?

Når så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig?»

Og kongen skal svare og sige til dem: »Sandelig siger jeg eder: hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre der, har I gjort imod mig«.

Da skal han sige til dem ved sin venstre side: »Gå bort fra mig...«

Vi står hver især, ligesom mennesket også gjorde på Jesu tid, mange gange dagligt i valgsituationer. Tit er det små ligegyldige valg, men i nogle situationer er vort valg af afgørende betydning, ikke kun for os selv, men også for vore medmennesker. I Det Nye Testamente har Jesus, som det også fremgik af de to tidligere uddrag, gang på gang i forskellige forbindelser, direkte eller indirekte, sagt noget om, hvordan vi som kristne skal forholde os i disse valgsituationer.

Nøgleordet er *næstekærlighed*.

F.eks. er budskabet i fortællingen om Den Barmhjertige Samaritaner, at intet menneske står dig så fjernt, at du ikke skulle være parat til at hjælpe det, når det er i nød; ja, endog sætte dit eget liv på spil. Franskmanden Abbe Pierre⁷ har skrevet et lille stykke med overskriften

Næstekærlighed

At elske min næste

– det vil sige at sige nej til at være lykkelig uden de andre.

At elske min næste

– det vil sige af al evne først at hjælpe dem, der lider mest. Først da bliver det at leve mere end slet og ret at leve. Da bliver det at få del i kærlighedens uendelige fylde.

– da bliver det dag for dag at nærme sig den fuldkomne glæde.

HJEMME FRA SKOLEN

Dagene længes og vinteren strenges. Sådan ser det i hvert fald ud her en af de første dage i marts, da dette skrives. De første krokusser under havens træer har ellers bebudet, at foråret er på vej, og vi har da også haft mange solskinsdage her sidst i februar. Fjordens istæppe er brudt for længst, og efter at have sejlet rundt på må og få er den nu helt væk. I det hele taget er det en oplevelse at følge fjordens udseende, som sjældent er den samme to dage i træk.

Hvordan nu ellers vinteren arter sig, så går livet på skolen sin vante gang og lader sig ikke påvirke af uvedkommende ting som vejr og vind. Det er andre begivenheder, man styrer tiden efter, f.eks. før eller efter elevtræf, vinterferien, gymnastikopvisningen, fastelavnsfesten, og for nogen kan det være før eller efter sommerferien, da man netop i disse dage sender ansøgninger af sted til gymnasier, HF-kurser eller EFG-skoler.

Som antydnet har der været forskellige begivenheder siden sidst, som nok er værd at nævne. Vinterferien er jo normalt forbeholdt ski-

sporten, enten hjemme eller for manges vedkommende i Norge, men også fodbolden fik sin chance, idet både et pige- og et drengehold havde kvalificeret sig til efterskolernes DM i indfodbold. Begge hold gjorde en flot indsats og bedst placeret blev drengeholdet med en 3. plads.

Lørdag den 28. februar afviklede KFUMs Idrætsforbund gymnastikopvisning i Vildbjerg, og NNE kunne sende et af de største hold på gulvet. Mange tidligere elever vil her mindes talrige fællestræninger, hvor forvirringen ind imellem synes total, men når det så gælder, ja, så klapper det hele og publikum med – og herfra ingen undtagelse i år. Deltagelse i dette stævne var en del af en alle-week-

Fortsættes side 22

Når jeg med liv og sjæl arbejder på alles glæde, – da finder jeg selv glæder.

Skønt vi ved nærmere eftertanke nok sjældent er i tvivl om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, kan vi ikke sige, at vi altid handler som den barmhjertige samaritaner. Her er det, at Gud, uanset hvor stor vor skyld måtte være, tilbyder os sin tilgivelse. At tro på Jesus er ikke at have forskellige »rigtige« meninger om Jesus. At tro på Ham er at høre ordene »dine synder er dig forladt« uden fornærmet at vende ryggen til. I de ord er det sagt, at vi er skyldnere, som ikke har noget at betale med. I de ord er det også sagt, hvis vi vil modtage dem, at der er betalt for os.

Poul Trelborg



Lidt make-up før forestillingen. Foto: Jette 10.b.



NR. NISSUM



HENRIK BOJSEN KLOSTER
 MOGENS BRASK GJELLERUP
 ANNETTE CHRISTENSEN HUMLUM
 BRIAN S. CHRISTOON MABORG
 DENNIS CHRISTENSEN BIERMARKSBO
 KENNETH SCHARIVER PARNHØJ
 LENE J. CHRISTENSEN NEES
 MONA B. CHRISTENSEN FLYNDER
 SØREN TOLSTRUP HANSHOLM
 FLEMMING GRØDBEK NR. FELDING
 STEN GULDAGER TARM
 ELSE HANSEN VINDERUP
 JETTE B. HANSEN STOUBY
 HERDIS K. HAUGE VINDERUP
 HENRIK HINDBO BØLLING
 ALLAN HOFFMANN TILST
 JØRGEN IVERSEN BIERMARKSBO
 KRISTIAN L. JACOBSEN HOLSTEBRO
 EMMKJER RØGER
 SOLVEIG JENSEN VORGD
 STEEN HENRIK JENSEN HEMMET
 STEFAN EMMKJER RØGER
 JETTE K. JENSEN BØVING
 VIBEKE G. JOHANSEN LEMVIG
 METTE O. JØRGENSEN RESEN
 OLE B. JØRGENSEN LOMBORG
 DORTHE G. KATSRUP LEMVIG
 BENNO M. HANSEN
 TOVE B. JENSEN
 KARSTEN B. JENSEN
 MØGENS B. JENSEN
 KRISTINA B. JENSEN
 GUNNAR B. JENSEN
 ANITA KIRKEGAARD LOMBORG
 BENNY B. KJELDAL IDOM
 KELD KJØRGAARD NEES



TERSKOLE
 87



EDEL JUHL
 EJVIND JUHL
 KAREN JEPPESEN
 ASTA OLESEN
 KURT KNUDSEN LOMBORG
 BIRTHE BITSCH RESEN
 HENRIK KALLEHAVE BLINDSTRUP
 ANNE-K. JØRGENSEN
 MARIANNE JØRGENSEN
 ESSEN JØRGENSEN
 ANNETTE JØRGENSEN
 BJARNE JØRGENSEN
 JØRN RØRGAARD LEMVIG
 ESSEN THUSGAARD VILDBERG
 EVA THUSGAARD VILDBERG
 ELS BRAR
 RAGNILD VESTERGAARD
 BENDE VOLDER
 JETTE TRELBOG
 CHRISTINE TRELBOG
 JOHANNE TRELBOG
 POUL TRELBOG
 JOHN D. LAUKESEN FLYNDER
 BRIAN TH. LAURITSEN VINDING
 HANNE-D. VIERGEMOSE
 BJARNE S. NIELSEN
 KR. H. CHRISTENSEN
 LARS M. MARKUSSEN HOLSTEBRO
 BIRGITE MOSEGAARD VORGD
 TINA MOSEGAARD ABILDØ
 KURT NABJØRG SNEBBERG
 CLAS NIELSEN NR. FELDING
 JETTE M. NIELSEN KILBÆK
 NE OLESEN TIMRING
 SUSANNE OLESEN FLYNDER
 ANITA B. PEDERSEN TIM
 BERITH K. SANDELD KILBÆK
 IRENE PEDERSEN VILDBERG
 JØRGEN PEDERSEN HERRUP
 KATJ PEDERSEN NEES
 OLE MØLGAARD VINDERUP
 THOMAS PEDERSEN SUND
 BENN SKOVGAARD VILDBERG
 BENDE SPØRENSEN BIERMARKSBO
 HEIDI G. SPØRENSEN HEMMET
 PETER TRILLINGSGAARD TIMRING
 TOMMY VOLSGAARD VINDING
 BENT VIBORG BIERMARKSBO
 LISE ØSTERBY BØVING
 PER R. ARRESTRUP RØMLUND

end, hvor alle elever skulle være på skolen. Også søndag var tæt programmeret – først gudstjeneste i Nr. Nissum kirke, der som sædvanlig var stuvende fuld. Hele eftermiddagen tilbragtes i NNE Bio, som præsenterede den storslåede film Ben Hur.

Søndag aften stod elevrådet for, og den bød på motion af forskellig art. Armkræfterne skulle banke de evindelige katte ud af de skøre tønder, tyggemusklerne blev trænet af en lækker elevrådsanretning og endelig fik benmusklerne en tur under kulørte lamper i foredragssalen. Høj stemning, fin oplevelse!



Det skal lige indskydes, at samme dag holdt søndagsskolen og spejderne traditionen tro fastelavnsfest i højskolehallen med ca. 150 deltagere.

Til sidst vil jeg nævne elevtræffet den 8. februar. I år havde vi valgt at lægge det på en søndag, men ellers nogenlunde med samme indhold, nemlig sportskampe og skuespil samt masser af snak og hygge. Der var dog også et nyt indslag, som måske bliver starten på en ny tradition ved denne lejlighed, hvem ved? En tidligere elev, Herluf Hindbo, fortalte og viste lysbilleder fra en tur »jorden rundt«. »En fuldtræffer«, som det blev udtrykt bagefter på den lokale dialekt.

Og til allersidst en buket roser til 10 B for deres skuespil om aftenen. Den fortjener de, og det har jeg hørt også fra andre end dem selv!

Og så håber jeg, det allerede er forår, når I læser denne hilsen fra alle her på skolen.

Hvad var det dog der skete?

Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det,
den første dag i marts.

Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?

Den lille anemone,
jeg plantet der i fjor.

Du lille anemone,
hvor er din skaber stor.

Bjarne Jørgensen

Kordag

Torsdag den 8. januar åbnede Nr. Nissum Efterskole dørene for interesserede elever og lærere fra tre andre omkringliggende efterskoler. De var indbudt til Kordag, hvor alle kunne synge og/eller spille hele dagen. Det havde været forberedt længe, og jeg var spændt på, hvordan det egentlig ville gå for sig. Jeg var selv tilmeldt, men jeg havde ikke set noget særligt program for dagen.

Arrangementet begyndte kl. 10.00 om formiddagen med, at vi alle blev budt velkommen i foredragssalen, hvor stolene stod i en stor bue udenom klaveret midt i salen. Man havde først siddet lidt og kigget sig rundt omkring efter nogen, man måske kendte, for der var kommet så mange af både piger og drenge. Så varmede vi stemmerne op, og musikerne gik til bordtennisrummet. Vi startede med at lære melodierne. Fem lærere, nogle fra hver skole, lærte os hver én eller to sange. Det gik meget hurtigt med at lære sangene og lærerne var imponerede. Alle var åbenbart opsatte på at få noget ud af dagen.

Efter frokostpausen skulle vi alle sangene

igennem igen. Vi sang godt til, og det begyndte faktisk at lyde meget godt efterhånden. Det var rart at stå og synge i sådan en flok, og man blev næsten helt »beruset«. Efter kaffen satte vi så musikken til. Musikerne blev placeret op langs muren i foredragssalen. Nej, hvor det lød godt, da vi kom igang! Man kunne ikke bare mærke det på sig selv, men også se det på de andre, at musikken og sangen passede perfekt sammen, og man begyndte så småt at vugge med i takten. Det var faktisk bedre musik, end jeg havde regnet med, at det ville blive.

Efter aftensmaden skulle vi have generalprøve i hallen, for vi skulle jo give koncert. Lidt flytten rundt og lidt prøven af, så var det hele parat. Vi sang sangene igennem, og så fik vi en pause. Der snakkede vi med en del af gæsterne rundt omkring.

Så skulle vi endelig til at gi' koncert. Jeg var spændt. Mon alt ville gå, som det skulle? Godt nok var det en »Værkstedskoncert«, hvilket betød, at det ikke var gjort helt færdigt endnu. Efter en fællessang sammen med tilhørerne skulle vi så gi' den hele armen. Sangene var gode, og efter min mening havde de alle sammen et budskab til eftertanke. Da vi først var kommet i gang, gik det bare derudaf. Der var kun et par enkelte småkiks og skønhedsfejl i det hele. Musikerne spillede fantastisk godt. Man misundte dem næste, at de kunne lave så god musik. Det var utroligt, hvad man kunne få ud af at sætte sådan nogle mennesker sammen i en gruppe. Hele forløbet blev optaget på bånd, så vores sang kunne huskes og gemmes.

Det er faktisk slet ikke så tosset at synge og lave musik, som nogen måske tror. Man kan da altid gi' et piv med, selvom man påstår, at man ikke kan synge. Det ville da være rart at finde ud af, at man faktisk går rundt og kan mere, end man tror, ikke?

Jeg synes, det var en god dag og et godt initiativ af alle skolerne. Og selvom jeg kunne mærke lidt på stemmen dagen efter, så fortrød jeg ikke, at jeg kom med.

Tina 9.a.

Vandremapper

En gang i løbet af hvert forår plejer jeg at bringe et par eksempler på pudsige talemåder og indfald fra elevernes stile. Det har nu igen længere tid trukket sig sammen til, at I tidligere elever ikke skulle gå ram forbi, så derfor har jeg kigget i nogle vandremapper, som I tidligere høj- og efterskoleelever til vores store glæde lader gå forbi jeres gamle skole. Nedenstående eksempler fra disse vandremapper er ikke anbragt i elevbladet for at afsløre en ondskabsfuldhed fra min side, men snarere at afsløre vor taknemmelighed for, at vi må have lov til at følge jer og må vedblive at følge jer. Ligger der en vandremappe i min postkasse, er det altid denne jeg pakker først op for. En anden ting, som også må bemærkes er, at det ikke er for at afsløre stavfejl og sprogfejl fra jeres side, for det er jo klart, at når I har gået på NNH og E, kan der umuligt forefindes sådanne i de små levnedsskildringer, I sender med rundt. Nedenstående er først og fremmest i al sin godmodighed taget med for nu engang at anskueliggøre for alle, hvad I sådan i al stilfærdighed går rundt og foretager jer:

1. Så nu er det grønne bevis i hus så mangles der kun kone, gård og ikke mindst kapital.
2. Jeg spiller stadig håndbold i Herrup, så der er ikke sket de helt store ting siden sidst.
3. ... jeg bliver så lykkelig og varm om hjertet når det går jer alle vel.
4. Hvis der er nogle af jer, der mangler en hund, skal I endelig sige til.
5. Hej!
Nu er der sket noget, jeg har fået en ny køkken og fået et lille stykke bygget til, så vi kan gå indenom ned i kælderens. Vi har også fået en søn.
6. Jeg vil slutte nu, da vi skal til at spise, og bagefter skal vi have en 1/2 time på ryggen.
7. I stedet for at læse noveller om angst prøv

- vede vi ting som viste os hvordan angst føles (se billedet bag i vandremappen).
8. Jeg er stadig aktiv i vores kristne kaffebar.
 9. For at være landmand må man elske arbejde højere end alt andet og sådan har jeg det ikke.
 10. Nå, men jeg må hellere snart slutte, for ellers røber jeg bare for meget om mig selv. Jeg skulle jo nødigt ødelægge mit gode rygte, som jeg skaffede mig på NNE.
 11. Jeg sidder i gaver og blomster op over begge ører, vi havde nemlig bryllup i lørdags – samt barnedåb.
Jeg fik en pige, som kom til at hedde Liselotte. Her går alt ved det gamle, så jeg vil slutte med at lægge en stor skilling i bødekassen.
 12. Ja, det er da rart at høre at der stadig findes ordentlig opdragede unge mennesker, selv om jeg ikke tror, at ormene kan smage forskel.
 13. ... samtidig går jeg nu igen og trives ud over livremmen, inden jeg går på barselsorlov sidst i juni. *Erling A.*

- 73-74 Finn Bitsch, Østerhovedvej 7, Skibbild 7480 Vildbjerg.
- 80-82 Lene D. Nielsen, Jørgen Kroghsvej 6, 7430 Ikast.
- 80-82 Kim Meldgaard Andersen, Egelykkevej 5, 1., 5260 Odense S.
- 80-83 Jørgen og Marianne Malmkjær-Mørch, Tinggården 15, 1. tv., 7500 Holstebro.
- 81-82 Dorthe Blindkilde Pedersen, Tjørneallé 27, Asp, 7600 Struer.
- 81-83 Conny D. Nielsen, Enghavevej 17, 7430 Ikast.
- 81-83 Dorthe Schriver, Nørhedevej 10, 6973 Ørnhøj.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon 07 891004
Elevernes tlf. 07 891107

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen,
7500 Holstebro

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Niels og Gerda Braad, Erling Agergaard,
Arne Rasmussen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon 07 891431

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon 07 891004

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer

Adresseforandringer

- 1950 Anne Marie Søndergaard
Danavej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg.
- 1956 Ruth Volsgaard, Pilkærvej 5, Vridsted
7800 Skive.
- 57-58 Jørgen Langgård Pedersen, Præstegården,
5762 V. Skerninge.
- 57-58 Thorkild Thomsen, Skydsbjerg 4,
Djernæs, 6100 Haderslev.
- 62-63 Jens Langgård Pedersen, Fladhøjvej 6,
9600 Aars.