



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Foto: Poul Trelborg



NUMMER 2 · MARTS 1986 · ÅRGANG 78

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Fadervor!

Det er den bøn, Jesus har lært os at bede. I det ord, »vor Fader« er der en uendelig tryghed. Når vi beder Fadervor, kan det tage angsten fra os. Når børn er i nød, går de til deres Far og beder om hjælp uden angst og med tryghed. Sådan kan vi trygt gå til vor Far i himlen og bede om hjælp til det, der tynger os, vor modløshed og vor glæde.

Gud, vi er i dine hænder, dine hænder, gode Gud, som Grundtvig skriver.

Fadervor er til velsignelse for mange.

Christian Richardt skriver i en aftensang: »Med et Fadervor i pagt, skal du aldrig gyse«.

I Fadervor har vi det, et menneske trænger til at bede om, men derfor er det ikke givet, at vi altid får det, vi beder om. Det er heller ikke sådan, at menneskelivets mørke forties i Fadervor, hverken vor skyld, vor fristelse eller vor ondskab. Alligevel er vor angst overvundet, og vi føler Guds barmhjertighed, når vi har bedt Fadervor.

Stol du kun på dit Fadervor,
lad dig derfra ej forlokkes!
Himmel og jord engang forgår,
aldrig dog Fadervor rokkes;
det er Guds ord i barnemund,
klippe og skjold i farens stund,
pant på Guds-Faderligheden.

Grundtvig

Nu, da vi i den sidste tid har hørt så meget om Kaj Munk, vil jeg slutte med et par ord fra én af hans nytårsprædikener. Han slutter med det lille ord »Jesus« og skriver: »Skal det ord være hovedordet for os, vort nye års skilt? Skal vi sætte det over vort hjem? Skal vi tage det med i vort liv, det lille ord Jesus, der betyder frelse, menneskenes skjold og højborg?«

Jensine Jensen

(For nogle er denne redaktionelle bemærkning overflødig, men for andre skylder vi at fortælle, at Jensine Jensen er vort 92-årige æresmedlem af bestyrelsen, – vi præsenterede hende i elevblad nr. 2, 1982. red.)

HJEMME FRA SKOLEN

I den sidste måned er der nok især tre arrangementer, som må beskrives nærmere; den fjerde begivenhed, vinterferien, vil jeg forbigå i tavshed, – blot nævne, at vi de sidste to timer inden afrejse havde besøg af en kristen sang- og musikgruppe, der underholdt os med især helt nye sange og fortalte, hvad det vil sige at synge til Herrens glæde.

Rydhavefesten kender mange gamle elever. Det er den fest, hvor man mødes med flere af egnens efterskoler, man får lidt hypnose-show – denne gang af én, eleverne kendte i forvejen, Bengt Bengtsson fra Ålborg, man indtager kaffe/sodavandsbordet, hvorefter de fleste piger danser og de fleste drenge gem-

mer sig i et baglokale, hvor de ser Daffy og Anders And på tegnefilm. Aftenen sluttes af med en andagt, og vi siger Rydhave Ungdomsskole tak for arrangementet.

Fastelavnsfesten er én af de interne fester. Deltagerne skal være udklædte, og de bedste kostumer bliver præmieret med boggaver. Når man har gået lidt rundt og grinet af hinanden, gælder det de tre tønder, én for drengene, én for pigerne og én for »æ læreryngel«. Den første tønde sprang efter vistnok 4. slag, den sidste hænger der endnu. Under kaffen blev kattepræmier og bogpræmier uddelt, Lisbeth fra elevrådet holdt en andagt, og efter at hallen var ryddet, skulle der afholdes nogle konkur-



Fastelavnsfesten

Foto: Thomas Pedersen

rencer – V6 – hvor konkurrencemomentet var sat i 2. række. Det drejede sig først og fremmest om at blive til grin, – og det er ikke nemt.

Det arrangement, skolen var vært for søndag 23. jan., var absolut ét af skoleårets højdepunkter set fra lærernes side. Den aften møder det nye skoleårs elever op til orientering om næste skoleår. Det ville være uanstændigt af mig at antyde, at denne aften ikke har nogen helt lille lighed med fastelavnsfesten, men jeg vover det alligevel. Det drejer sig naturligvis ikke om de helt nye elever, som kom med rødmossede kinder og forsagte spørgsmål, – men udelukkende de gamle elever, for den aften var de ikke sig selv, den aften var de mere, end de var, forstået på den måde, at de var langt mere skydende og larmende, end de plejer. Båndoptagerne på elevværelserne fik ikke for lidt, radioen i dagligstuen heller ikke; der var ingen der hørte disse maskiner, for eleverne gik alle ude på den

lange gang og spillede henholdsvis Rambo, Arnold Schwarzenegger og Bo Derek, jo, de skulle nok vise de nye poder, hvordan det er at gå på Nr. Nissum Efterskole, og allerhelst at anlægge et image, som ingen kan eller vil få lov til at leve op til, – iøvrigt fandt jeg, at sangkoret, som underholdt midt på aftenen, i høj grad var med til at pille de eventuelt misforståede forestillinger af vejen. Jeg antydede før, at aftenen var virkelig vigtig set fra lærernes side: Den aften kan vi begynde at se de nye an, og gøre os forestillinger om, hvordan holdet næste år vil arte sig, – og ikke mindst, den aften skal eleverne aflevere valgskema, hvorefter vi kan vide, hvilke valghold, der oprettes og hvilke, der må udgå. Derefter kan lærerne så udfylde et skema med fagønsker. Jeg kunne godt forestille mig, at sådan en aften kunne virke noget forvirrende for de nye. Det er mange oplysninger om skemaer, økonomi, arrangementer, samværsregler og udlandsrejser, der alt sammen væltes ned over hove-



Tina Rosgård

det på én, så mon ikke de nye også ser os andre lidt an, det var faktisk at håbe. I hvert fald gik ét af temaerne i aftenens andagt ud på,

hvordan børn og unge anskuer den voksne generations idealer og mangler.

Skulle I (som gamle elever) tro, at de nuværende elever rent sportsmæssigt står tilbage for jer, vil jeg lige skyde nogle få ord ind vedrørende dette. Sidste weekend vandt et pigehold et vestjysk fodboldstævne (indendørs) for efterskoler, og i løbet af kort tid deltager de i DM i Kolding, drengene blev nr. 3 ved samme arrangement. I skrivende stund deltager både et pige- og et drengehold i finalen i skolevolleyball i Odense, begge hold kæmper om danmarksmesterskabet.

Jeg tør næsten ikke kigge i min lommebog for de næste par uger, – mon vi når det? Der er dog et par ting, jeg glæder mig til, nemlig forårskurset, hvor 80 kursister har meldt deres ankomst, det gælder også det at besøge elever i erhvervspraktik og endelig gælder det også om at få lov til at tage nogle elever med ind til bio-huset for at se Gandhi-filmen, jo, der bliver noget at kigge til. Desuden bliver der et par ting, hvor flere af os lærere kan holde os lidt i baggrunden, sognets gymnastikstævne i højskolehallen og repræsentantskabsmødet, – de ting glæder vi os også til.

Erling A.

En tur til »baglandet«

De fleste af jer kender sikkert af egen erfaring, hvor let det er at love noget, der ligger langt ude i fremtiden, men når tiden kommer, og løftet skal indfries, da hvor mange forhindringer der kan være i vejen for at indfri løftet.

Jeg kender det tilfulde.

Engang i smukt vejr og højt solskin havde jeg lovet at komme til Sjørsløv ved Kjellerup for at holde en tale ved deres missionsuge i januar 1986.

Den 30. januar 1986 var der snefygning og ret stærk blæst her i Nr. Nissum. Derfor besluttede jeg at tage med rutebil og tog til nævnte møde, bl.a. af den grund, at jeg engang før i denne vinter var havnet i en vejgrøft.

Som tænkt – så gjort. Støvlerne på. Tasken i hånden og så de 3 km op til »Elmely«. Da rutebilen kom, myldrede der en flok efterskoleelever ud af midterdøren, medens jeg tålmodigt ventede på at indgangsdøren skulle blive åbnet. Hvad skete? Bilen begyndte at rulle videre med mig løbende ved siden af, men efterskoleelevernes unge stemmer bevirkede, at passagererne gjorde chaufføren opmærksom på min situation. Han undskyldte, at han havde været så optaget af »ungdommen«, at han havde overset »alderdommen«. Turens begyndelse var altså præget af nuværende elever på skolen.

Turen Struer-Viborg-Sjørsløv gik uden



Foto: Poul Trelborg

større besværligheder. Her ventede en »Elevforælder« i sin bil og turen gik så ud til et gæstfrit hjem, hvor aftensmaden ventede. Her gik snakken frit om tidens store og små begivenheder. Selvfølgelig også om de dage, hvor to af deres børn havde været elever i Nr. Nissum. Men her standsede vi ikke. »Her skal du se børnebørnene. Kan du se, hvis der er hvis?« Jo, man var allerede inde i den fremtid, hvor næste generation er en levende virkelighed. Et skoleophold ender ikke ved skoleopholdets afslutningsfest. Det er faktisk her den fine betegnelse »Gamle elever« tager sin begyndelse og en skoles *bagland* dannes.

Inden mødet kunne vi nå et smut indenfor på sognets alderdomshjem. Her skulle jeg hilse på en gammel bekendt, den nu 91 årige Søren Sørensen. Han var elev på højskolen i 1914-15. Senere i en lang årrække et aktivt medlem af skolens bestyrelse. Var bl.a. med ved ansættelsen af Ellen og undertegnede. En af dem, der i *baglandet* arbejdede for vor skole med ildhu ved at gøre forældre og unge

opmærksom på skolen i Nr. Nissum. Nu sidder han i sin kørestol og fortæller mig, at han siden sit skoleophold har holdt elevbladet og hver måned glædet sig til at se det nye nummer. Alene denne lille oplysning fortæller lidt om elevbladets betydning som bindeled til *baglandet* gennem 70 år.

Gennem mange år var Søren Sørensen også den person, der bød velkommen til »Viborgstævnerne«. Et *bagland*, der desværre er ophørt. Sjørølev – ja herfra var et treklover bestående af Søren Sørensen, Johannes Nielsen og Søren Søndergård med i udvalget, der værnede om Højskolemøderne på Himmelbjerget. Et *bagland*, hvis betydning ikke alle har forstået, men viste gamle elevers indsats.

Blandt mødets deltagere er der gamle elever gennem generationer. En siger, da jeg spørger om oplysninger om en kone, hvis fader skulle have været elev hos Ad. L. Hansen i 1888-89: »Det er da min kone«. Så får jeg oplysninger om første, anden og tredje generation af gamle elever. Jeg tænker: »Mon

fjerde følger efter?» Andre steder i salen hilser jeg på gamle elever, der for år tilbage lånte skolen et pengebeløb rente- og afdragsfrit i 5 år. Tænke sig, så mange år efter deres højskoleophold havde de »Åbne øjne« – som *aktivt bagland* – at virke for, at skolen stadig skulle være i front. Deres hjælp var medvirkende til, at svømmehal og foredragssal m.m. blev bygget. Deres indsats har nye elevhold, kursushold, lærerstab og mange andre nydt godt af indtil denne dag. En god bekendt – som elevfader – siger: »Ja, til sommer kommer vi så med den sidste«. Ved hans side står en anden søn, der tilhører dette årtis »gamle elever«. Et møde med et *bagland*, der er fremtiden.

Fjernt fra skolen derhjemme i Nr. Nissum står jeg faktisk lige i dens centrum – i *baglandet*. Her er stedet, hvor fortid og fremtid mødes i nutiden. Det sted, hvor trådene spindes sammen til et sikkerhedsnet under en ukendt fremtid, som ingen kender.

Tiden er gået. En hurtig køretur ad vejene, der hernede er nogenlunde farbare, til Viborg, hvor jeg bliver afleveret udenfor banegården kl. 22.13 og toget afgår kl. 22.15.

Men – hvor ofte har jeg ikke sagt til elever, der stod og studerede køreplanen: »Se nu ordentlig efter«. Dette råd skulle jeg selv have fulgt. Jeg havde overset en bemærkning, der betød, at toget kl. 22.15 kun kørte fredag og søndag – og det var torsdag aften. Altså en times ventetid mellem en flok soldater, der ventede på tog mod Randers. De opførte sig så fint, at jeg uvilkårligt tænkte på dem som højskoleelever i Nr. Nissum. Der var også andet »godtfolk«, hvoraf een så det som sin opgave at underholde hele banegården med musik. Jeg tænkte: »Ham ville der sikkert blive et par problemer med, hvis han var elev på skolen«.

Husk elevstævnet 3. og 4. maj
Program i næste nr.

Ved ankomsten til Struer var sidste rutebil til Nr. Nissum og omkringliggende lokaliteter forlængst afgået. Hvad gjorde en gammel idrætsmand? Vel et overflødigt spørgsmål. Jeg endte turen som den begyndte. Tasken i hånden og så ud ad landevejen. Der oplevede jeg lidt af det de gamle talte om i min barndom. Hvordan de, når de gik de mange mil, havde så god tid til at tænke og tale om livets små og store begivenheder. Jeg havde også tid nok til at tænke på alle de episoder, jeg havde oplevet denne dags eftermiddag og aften. Jeg havde jo mødt højskolen gennem ca. 100 år. Fra omtalen af en elev fra de første årgange til en elev, der sikkert oplever skolens 100 års jubilæum.

Alt det varmede sind og tanker derude på de sneglatte veje, medens en stille undren over livets gaver og opgaver igen affødte en tak for livet, medens »Ægely« kom nærmere skridt for skridt.

Ths. M.



Ruth Rasmussen Byskov Gudrun Lindskov Rasmussen

Allerførst i det nye år måtte vi følge to af vore kære Nissum-venner til graven.

Den 6. januar 1986 blev Ruth Rasmussen Byskov begravet på Nr. Nissum kirkegård i sine forældres gravsted.

Vi mødte »Moster Ruth« første gang på højskolen for henimod 35 år siden. Hun kom jævnlige på skolen og var »Moster Ruth« for alle, der havde deres arbejde der – også eleverne. Hun hørte med. Hun havde overskud til at vise vennensind over for dem, hun kom i berøring med. Hun var storsindet med hjerte for andre. Hun var et glad og humørfyldt menneske og var ophav til mangen god spøg med eleverne.

Vi mindes utallige glade timer i selskab

med hende, som man ikke kunne undgå at holde af.

Den 7. januar 1986 blev Gudrun Lindskov Rasmussen begravet på Assistens kirkegård i Odense i sine forældres gravsted.

Også fru Lindskov mødte vi første gang på Nr. Nissum Højskole. Hun mødte os som en mild og beskeden kvinde, der altid havde et venligt ord til os – og om andre. Da vi lærte hende rigtig at kende, oplevede vi hende som en stor personlighed. Hun havde sin mening om tingene, og hun levede derefter med fuld forståelse for, at andre skulle have mulighed for at udfolde sig på deres egen måde. – Når hun dirigerede eleverne i gymnastik på plænen, var der ynde, men også fasthed over hende, og det smittede af på eleverne.

Hun var glad og omsorgsfuld for sine nærmeste: mand og børn og senere børnebørn; men også vi længere ude følte, at hun omfattede os med kærlighed.

Med skiftende stillinger: lærer, forstanderfrue, præstekone, pensionist – altid fik hun skabt et hjem med en hyggelig atmosfære, et uvurderligt gode for dem, der færdedes der, og et godt holdepunkt for en travl mand.

Vi savner disse to hverdags-kristne, men er glade og taknemmelige for, at de kom på vor vej i livet.

Jeppe, Jesper og Halgaard

Kammeratskabsaften

Kammeratskabsaften i Højskolehallen den 19. april.

Tale og underholdning ved sognepræst Anders Tange fra Hørdum. Derefter er der folkedans og sanglege ved Steen Nielsen og co.

Entre: 30 kr.

(Elevrådet)



Foto: Poul Trelborg

Vedrørende adresseforandring

Ved flere lejligheder har jeg gjort opmærksom på, at den hurtigste og mest effektive måde at få foretaget adresseændring på, er at meddele dette på det nærmeste posthus. Posthuset sørger så for at meddele dette til avisekspeditionen i Århus og til mig på næsten én gang. Det har den fordel, at jeres flytning bliver registreret øjeblikkeligt, og den rigtige adresse vil komme til at stå øverst på det næste elevblad. Hvis I derimod meddeler adresseændringen til mig, bliver denne ikke altid registreret med det samme, da jeg som regel vælger at samle

LERSØ PARKALLE 101
2100 KØBENHAVN Ø

en større eller mindre bunke, inden jeg sender besked til avis ekspeditionen.

Jeg mener bestemt, at postvæsenets EDB-registrering af jeres navne og adresser fungerer tilfredsstillende nu, ligesom deres tilbagemeldelser til mig gør det, - det er i hvert fald længe siden, at jeg har fået meddelelser vedrørende Nr. Sundby boldklub, som jeg fik det en overgang.

Den eneste ulempe ved dette er, at jeg mister en del morsom, spændende og personlig kontakt med jer. Jeg har altid været glad for breve, bibelcitater og hilsener, men har I noget på hjerte, er I altid velkomne til at sætte en lille »ting« i elevbladet.

NB: Udmeldelser kan også gå direkte gennem postvæsenet, mens jeg stadig gerne vil stå for eventuelle nye indmeldelser.

Erling A.

Adresseforandringer

- 34-35 Christa Mikkelsen, Sønderparken 3, 7830 Vinderup.
1960 Elfrida Jensen, Staghøjmollevej 16, 7990 Øster Assels.
1962 Anna Gudrun Buus, Østervang 5, Øster Hornum, 9530 Støvring.
62-63 Villy Lund, Skivevej 63, Kjeldbjerg, 7800 Skive.
68-70 Tove Hornstrup, Wagnersvej 6, 7500 Holstebro.
70-71 Anders Christensen, Birkehegnet 276, 4700 Næstved.
72-74 Kirstine Dahl Jensen, Solbrinken 7, 7480 Vildbjerg.
73-74 Hanne Kristensen, Ågårdsvej 44, 7480 Vildbjerg.
75-77 Connie Langvad Kristensen, Mellemgangen 16, 1. sal, 6372 Bylderup Bov.
80-81 Bodil Volder Østerby, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle.
80-81 Annemette Stampe Jensen, Vestervang 3, kld., 6920 Videbæk.



Ann Birgit N.

- 80-82 Lene Damholt Nielsen, Hirschlanderstræde 18, 8032 Zürich, Schweiz.
80-82 Dorte Bjerrum Møller, Hankø nye Fjordhotel, Onsøy, 1620 Gressvik, Norge.
81-83 Berith Fyring, Thorsgade 7, 7430 Ikast.
82-84 Jens Mølgård Pedersen, Bækmarksbrovej 48, 7660 Bækmarksbro.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 891004
Elevernes tlf. (07) 891107

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen, Vejrum, 7600 Struer

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Niels og Gerda Braad, Erling Agergaard.
Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07) 891431

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon (07) 891004

Elevforeningens gironummer: 803 6233

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer