



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Billede fra haven



NUMMER 1 · FEBRUAR 1986 · ÅRGANG 78

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Afslutning ved elevtræf 18-1-86

Gør dig ikke plager
med alverdens sager,
stol kun frit på nåden fra din Gud.
Lev som fugl i lunden
glad fra hånd i munden
gå med sang til dagens gerning ud.

Vilhelm Gregersen, præst

(1. vers af en sang fra den gamle udgave af DUS).

Mange »fornuftsmennesker« vil sige, at denne sang er *naiv*, den har ikke noget med virkeligheden at gøre – (læs de 3 sidste linjer).

Disse linjer fra 1. vers vil fornuftsmennesket i os straks falde over og reagere imod. Hvor tåbeligt naivt! – Måske engang i fordums dage kunne man tillade sig at efterleve disse linier – men ikke i dag. I dag er verden sådan, at det ville være ganske ansvarsløst at leve sådan – for i dag må man være om sig og være beregnende, ellers bliver man i sidste instans snydt, fordi vi lever i en kold og beregnende verden. Nej – altså – ansvarsløst – at leve som fugl i lunden, glad fra hånd i munden.

Hvad er da det modsatte af at være ansvarsløs? – Det må jo så være at være *ansvarsfuld*.

Men at være ansvarsfuld – vil det sige at sikre sig og sine betryggende kår i nutiden og i fremtiden?

At være ansvarsfuld – er det alene at medvirke til, at menneskeheden får gode kår, højere levestandard osv.?

Nej, som kristne må vi sige, at der hører noget mere med. – For – som kristne må vi i tro kaste os ud på de 70 favne dybder og sige, at det modsatte af at være ansvarsløs er at være tillidsfuld. At være tillidsfuld vil sige: »Stol kun frit på nåden fra din Gud«.

Verset, som jeg her har citeret, slutter med linjen: – »gå med sang til dagens gerning ud«. Denne linje vil jeg godt standse lidt ved.

Efter en dejlig dag som denne, kan vi nok bryde ud i sang. Men mandag morgen, når hverdagen begynder, kan vi da gå med sang til dagens gerning ud?

Betyder det, at vi alle skal komme syngende til dagens gerning? Nej – ikke i bogstavelig forstand – men det betyder, at hvis vi har tillid til Gud, så får vi mod til at gå ud til dagens gerning – og vi kan sige til hinanden: I dag kan du glæde et menneske, i dag kan du hjælpe en anden, i dag kan du leve sådan, at nogen i aften takker Gud for, at du er til.

Bente Volder

HJEMME FRA SKOLEN

Denne artikel synes at række langt tilbage i tid, men måske er en af grundene, at den strækker sig over advent, jul og nytår; 3 ord som straks kalder minder og tanker frem.

5 af skolens lærere var heldige at kunne deltage i »Inspirationskursus for kristendoms lærere« på H.u.H. den sidste uge af november. Det var en oplevelsesrig uge, og vi fik belyst mange af livets facetter fra forskellige synsvinkler: fra højskolelærerens, præstens, psy-

kiaterens, kunstnerens m.fl. og ikke mindst ved selvsyn på heldagstur til København, der startede hos provst Finn Allan Ellerbech og sluttede med teatertur. En dejlig uge hvor vi nød at være elever på højskole. Da vi kom hjem, var skolen pyntet op til adventstiden. Der var ophængt forskelligt »klip«, de traditionelle julestjerner og adventskranse, der med sine 4 lys tæller ugerne til jul.

Luciaoptoget havde sit faste punkt i pro-



grammet, men var alligevel anderledes i år, derved at også drenge (ja, hvorfor ikke?) blev klædt i hvide kjoler og deltog i optoget – en meget stemningsfuld og uforglemmelig oplevelse at starte en dag på.

Vi havde alle-weekend 3.søndag i advent, og der var fart, fest og højt humør lige fra starten. Først en tur til Klosterhede plantage, hvor der blev samlet mos, gran og kogler m.m. samtidigt med, at der blev travet 5-6 km. Hjem til varm kakao og boller, hvorefter der blev arbejdet rundt på skolen for at alt kunne være festligt og hyggeligt til *Nissefesten* om aftenen.

Fest, hygge og glæde bar den stemning, der var blandt de ventende nisser, før døren til hallen blev slået op, og nisserne lejrede sig rundt i salen, som kun var oplyst af de mange stearinlys på »bordet«. Der blev spist risengrød, og selv om alle spiste mere, end de havde godt af, lykkedes det ikke at spise Nisseemor og nissepigerne ud af huset.

Senere havde eleverne klassevis sørget for underholdningen. Lærerne måtte selvfølgelig se sig selv karikeret, og samtidig med at det vækker moro, er det også elevernes chance for at opdrage lidt på os. Senere blev der danset folkedans, og havde man stadig flere kræfter tilbage, kunne man svømme sig træt.

Søndag formiddag deltog vi i gudstjenesten i Nr. Nissum kirke, der som sædvanlig måtte tage klapstole og ekstra bænke i brug – en oplevelse som mange menigheder ikke kender til. Eftermiddagen bød på mange forskellige aktiviteter, og om aftenen så vi filmen »Dronningens vagtmester«.

Tirsdag formiddag havde 9. og 10. klasserne lejlighed til at høre om de forskellige skoleformer, de har mulighed for at vælge

efter dette skoleår: HF, Handelsskole, Gymnasium osv., og da det var overstået, havde 8. klasse dækket bord til julefrokosten.

Vores »Juleaften« startede i kirken, derefter hjem til flæskesteg og ris-a-la-mande og mandelgaver. Juletræet, julekrybben og den oplyste »skov« afskærmet af »stjernetæppet« er sikkert et syn, som selv efter mange år vil stå klart i enhver elevs hukommelse. Ved en sådan lejlighed skal der synges mange julesalmer, mens vi går omkring træet, og julehistorien og godteposen må heller ikke mangle.

10.b bød på teateroplevelsen »Jul i skovridergården«, og det var som sædvanligt meget morsomt at se sine kammerater på »de skrå brædder«. Næste dag skulle der straks efter morgenmad gøres godt rent på værelserne, og når det var kontrolleret og godkendt, måtte eleverne rejse hjem på juleferie. Samme aften mødtes alle medarbejdere til en uformel afslutning, før vi kunne gå i gang med de hjemlige pebernødder.

Efter en forholdsvis lang juleferie gik vi i gang den 6 januar, og skolemæssig er der en rolig periode indtil vinterferien. Den 14. havde vi en sogneaften, hvortil vi inviterede alle interesserede til at høre godsejer Flemming Junker fortælle i 7 kvarter om »Den økonomiske forvirring de sidste 25 år«. Ca. 420 havde taget imod invitationen, og vi kunne glæde os over, at ideen med sogneaften blev bakket op af egnens befolkning.

Sidst har vi haft elevtræflørdag den 18, men for »os nye« er denne dag ikke så spændende, som for de 120, der kom for at hilse på hinanden, på nuværende kendte elever og tidligere lærere. Dagen gik med forskellige sportsskampe og 10.a optrådte med »Haloj på badhotellet«, og det vakte stor jubel blandt tilskuerne.

Nu er der så kun 14 dage til vinterferien, og inden den skal løbe af stabelen, skal vi til vinterfest på Rydhave Slots ungdomsskole, en tilbagevendende begivenhed, som eleverne glæder sig til.

Gerda Braad.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1985

Indtægter

Kontingent (1425 betalende)	77860,25
Gaver: »Den gyldne ring« 1952	57,30
Gaver: »Sanglærken« 1940	100,00
Gaver: X	245,40
Renter: Girokonto 8036233	422,30
Renter: Nordvestbank, bog nr. 6007871 (udgået)	243,09
Nordvestbank, bog nr. 7553592	3146,22
Nordvestbank, checkkonto	1821,10

Indtægter i alt 83895,66

Balance 83895,66

Ved årets begyndelse

Girobeholdning	2497,91
Kontant beholdning	301,95
Bank (bog nr. 6007871)	18485,73
Bank (bog nr. 7553592)	29999,32

Formue 1.1.1985 51284,91

Jubilæumskonto (bog nr. 7543148) 38455,36

Samlet formue 1.1. 1985 89740,27

Udgifter

Trykning af elevbladet (108 sider)	53564,40
Forsendelse af elevbladet	16142,79
Modtageren betaler	1733,10
549 rykkerskrivelser (porto)	1372,50
Girokort med påtryk	817,40
Porto, telefon, kørsel, gaver m.m.	1113,50

Udgifter i alt 74743,69

Overskud for 1985 9151,97

Balance 83895,66

Ved årets slutning

Girobeholdning	3919,47
Kontant beholdning	0,00
Bank (bog 7553592)	43145,54
Bank (checkkonto)	13371,87

Formue 31.12.1985 60436,88

Jubilæumskonto
(+renter i 1985 kr. 3214,42) 41669,78

Samlet formue 31.12.1985 102106,66

Nr. Nissum, 13.1.1986.

Poul Jeppesen, kasserer

Girokonto, bankkonti og regnskab kontrolleret og fundet i orden.

Nr. Nissum, 16.1.1986. *Erling Agergaard*

De små Bogstaver

Man skulle måske tro, at denne artikel ville handle om bagsiden af en forsikringspolice, eller om den del af en købekontrakt, man aldrig får læst, de små bogstaver. Måske er forbindelsen alligevel ikke helt så fjern, for denne lille skrivelse handler om et par af de små bogstaver, man i de sidste 4 år har kunnet læse på bagsiden af elevbladet, bogstaver – navne – man næppe får læst, men som trofast står der blad efter blad, fordi det skal de nu engang. I dette nummer af elevbladet er der

blevet forandret en del i den lille rubrik. Den væsentligste forandring, der har fundet sted, er, at vi ikke længere finder Poul Jeppesens navn deromme. Allerede i sidste nummer ønskede Poul Jeppesen at sige tak, fordi han gennem nogle år har fået lov til at være medredaktør. Grunden til, at han ønskede at forlade elevforeningsarbejdet var, at han nu ikke længere, p.g.a. pensionering, var tilknyttet skolens medarbejderstab, for så kendte han, som han sagde, »jo ikke længere eleverne og dermed de fremtidige medlemmer af vor forening«. Argumentet er i orden, vi har taget det til efterretning, selv om vi aldrig har glædet



os til dette øjeblik, for det er en kapacitet, det er en arbejdskraft af rang, der har sagt farvel, og når jeg siger arbejdskraft, mener jeg ikke bare i bladredaktionen, men i det hele taget på den gamle skole.

Jeg ved, at Poul Jeppesens navn kendes af mange, ikke bare i skolesammenhænge, men også som taler, foredragsholder, skribent m.m.m. Det er naturligvis skolesammenhænge, han har brugt den største del af sin energi på, og som skolemand har han faktisk haft en virkelig spændende og omskiftende tilværelse. Han har fortalt mig, at en af de største oplevelser han har haft, var, da han på sin 67-års fødselsdag, som jo på en måde er en meget rund fødselsdag, blev ringet op af sin gamle lærer, den 88-årige Kaj Enna Jensen, hans gamle klasselærer på Lihme skole. P. J. siger, at det var denne lærer, der gav ham lysten til lærergerningen, samt at det var dennes skoleform, landsbyskolen, som han satte højest blandt alle folkeskolens afskygninger.

Ellers er Poul Jeppesen født i Nykøbing Mors, i et arbejderhjem 1918. Men det var dengang en af hans 11 søskende købte et husmandssted i Lihme, Salling, at P. J. som 13-årig skulle være »knæjt« på dennes ejendom. Derved sagde han ikke blot farvel til Nykøbing, men også til Nykøbings KFUM, der også gav ham sansen for kristendommen og det pædagogiske.

Han er dimetteret på Nr. Nissum Seminarium 1943, altså under krigen, og i den sammenhæng fortæller han, at udover hans kone

Sigrid (må ikke misforstås), en klassekammerat, gav seminariet ham uendeligt meget. En af de ting, han husker med største glæde, var at han oplevede digterpræsten Kaj Munk to gange til oplæsningsaftener, jo, Kaj Munk var en mand af format, når han reciterede Niels Ebbesen-skuespillet eller dramatiseringen af Præsten i Vejlbys.

Det blev til ikke mindre end tyve år i folkeskolen: Brædstrup, Fuur, Mors (her endda som enelærer for 70 børn) og til sidst Rom ved Lemvig. Da efterskolernes opsving så småt var sat ind i begyndelsen af 60'erne, søgte han og fik forstanderstillingen på den kommende Sønderbjerg Ungdomskole, der dog på grund af visse kommunale forhalinge havde besvær med at få frigivet bygningerne. Det skulle så altså ikke være. Efter 5 år som »papirforstander« (dvs. venten inden skolen først noget senere kunne starte), frigav man ham, så han i stedet kunne sige »ja« til opfordringen om at blive forstander for Fårevejle Sygeplejehøjskole. Her nåede han at virke i syv år og at lære ikke mindre end 1000 elever at kende, »og jeg hilser da stadig med mellemrum på mange af dem«.

Da sygeplejehøjskolerne efterhånden led »den naturlige død« – også Fårevejle –, blev skolen efter P. J.'s idé lavet til efterskole, uden at han selv ønskede at være forstander der. På det tidspunkt havde børnene hevet ham »herover« igen, og han blev dermed lærer på Nr. Nissum Høj- og Efterskole i elleve år som fast lærer og to år som timelærer – og altså fire år som regnskabsfører og kartoteksbestyrer.

Af personlig erfaring ved jeg, at disse ting blev varetaget med 100 %'s ildhu og nøjagtighed. Det har været en fornøjelse for undertegnede at være »revisor« for elevforeningsregnskabet, jeg kunne næsten unde jer at få lov til at læse protokollerne og regnskabsbøgerne. Jeg siger *tak* for medarbejderskabet i elevbladet og som kollega, og håber, at du, Poul Jeppesen, stikker næsen indenfor skolens dør mange gange endnu.

Erling A.

Forandringer i redaktionen

Med Bruno Graversens og Poul Jeppesens farvel til elevforeningsarbejdet, er det naturligt, at deres »pladser« måtte besættes med nye. Forstanderparret, Gerda og Niels Bråd, var meget forstående overfor arbejdet, og indvilgede i – efter deres indkøringsperiode – at være med i redaktionen. Velkommen. Det bliver endda sådan, at det bliver Gerda Bråd, der må tage slæbet, da hun har påtaget sig at føre elevforeningens regnskab. Det var en stor lettelse, at hun turde!!!

Måske kunne I give hende noget at lave straks, ved at benytte jer af det indlagte girokort, på forhånd tak!!! (se bagsiden). Under tegnede fører stadig kartotek over adresser, ind- og udmeldelser.

På et senere tidspunkt kommer det muligvis på tale at udvide redaktionen yderligere, idet det ikke er umuligt, at Arne R. vil indgå i arbejdet.

Endelig har den nye redaktion talt om at føre regnskab og kartotek over EDB, men da dette vil være forbundet med vise »hurdler«, lader vi det ligge i nogle måneder endnu, indtil vi er mere sikre på, at der f.eks. ikke vil blive sendt rykkere ud til medlemmer, som ønsker at betale store beløb hvert andet år.

Erling A.

Forårskursus 1986

Lørdag 15. til fredag 21. marts

Tema: *Magt og kærlighed.*

*»Elsk din næste, du kristensjæl
Træd ham ikke med jernskoet hæl,
ligger han end i støvet.
Alt i verden er underlagt
kærlighedens genskaberagt,
bliver den bare prøvet!*

(Björnson)

Mange emner behandles, men vi håber, at de forskellige foredrag belyser hinanden og går op i en enhed, der afspejler Björnsons vers.

Kursuspris: 725,- kr.

PROGRAM

Lørdag den 15. marts

14.00 Ankomst.

14.45 Velkomstkaffe.

16.00 Indledningsandagt ved pastor Madsen, Kegnæs.

»Alt i verden er underlagt kærlighedens genskaberagt«.

16.20 ca. Velkomst ved forstander Braad.

16.30 Indledningsforedrag ved Arne Rasmussen, Nr. Nissum.

»Omkring Kursets Tema«.

20.00 Aftenprogram ved Maria Gardner, Kvåle, Norge.

»Missionæren *Annie Skau Berntsen*«.

Søndag den 16. marts

10.00 Højmesse i Nr. Nissum kirke ved provst E. Glad.

14.00 Foredrag i højskolehallen ved museumsinspektør Ellen Damgaard, Lemvig.

»Kulturværdier i lokalsamfundet«.

(Årsmøde i Historisk Samfund – Ringkøbing Amt).

15.45 ca. Kreativ udfoldelse – omkring temaet. (Gerda Braad, Helle Esbo, Birtha Hansen), Nr. Nissum.

19.30 *Aftenprogram.*

20.00 Anne Juhl

Edel + Ejvind Juhl

Anne Rasmussen.

Mandag den 17. marts

Udflugtsdag. »Ud i det blå ...«

8.30 Pastor Madsen, Kegnæs. »Magt og kærlighed i bibelsk belysning«.

Foredrag:

»Magt og kærlighed« – hos Kaj Munk.

Afgang ca. 9.30.

Hjemkomst ca. 17.45.

20.00 Aftenprogram ved Hanne og Svend Aage Møller Kristensen, Nr. Nissum.

Tirsdag den 18. marts

9.00 Provst E. Glad, Nr. Nissum.

»Kristentroen i et folk – i opbrud«.

11.45 ca. Syng sammen – af hjertets glæde.

14.00 Svend Aage Møller Kristensen fortæller – og læser op.

15.30 ca. Kreativ udfoldelse – omkring temaet. (G. Braad, Birtha Hansen, Helle Esbo).

20.00 Elever underholder.

Onsdag den 19. marts

9.00 Ths. Mogensen fortæller: »Omkring Reformationen« (Magt og kærlighed).

11.45 ca. Syng sammen – af hjertets glæde.

14.00 Pastor Madsen, Kegnæs. »Spener og Pietismen«.

15.30 ca. Kreativ udfoldelse. Omkring temaet. (Gerda Braad, Birtha Hansen, Helle Esbo).

20.00 Besøg i lærerhjem.

Torsdag den 20. marts

9.00 Pastor Storebjerg, Holstebro. »Guds Almagt og det onde«.

10.15 ca. Mød universitetslektor Viggo Mortensen fra Teologisk Fakultet i Aarhus.

»Magt og kærlighed«.

14.00 Hvem?

Resten af dagen til fri disposition.

20.00 Kursisterne underholder.

Fredag den 21. marts

8.45 Erling Agergaard, Nr. Nissum, afslutter kurset.

»Helliggørelse – verdsliggørelse«.

10.00 Afslutningskaffe.

NB. Kurset er fuldttegnet!

Sommerferieture -86

I november-nummeret indbød vi tidligere elever og venner af skolen til at deltage i en Montreux-tur eller en Paris-tur.

Vi kan nu sige, at deltagerlisterne til de to ture forlængst er fyldte, og ved henvendelse herefter kan man kun regne med at komme på venteliste. Vi siger tak for de mange henvendelser (også de forgæves). I løbet af foråret vil de tilmeldte modtage yderligere information med posten.

(A.R. og E.A.)

Adresseforandringer

- 1925 Helga Lauritsen, Kildeparken 41, 7500 Holstebro
- 1925 Amalie Hansen, Kalmarvej 14, 7140 Stouby.
- 33-34 Immanuel Jacobsen, Fabjergstad 23, Fabjerg, 7620 Lemvig.
- 45-46 Hans Aage Jørgensen, Brandholt, 4747 Sandved.
- 1954 Anny Sørensen, Margårdsvej 5, 5853 Ørbæk.
- 1956 Ellen Rasmussen, Søndergade 54, 2.th., 7600 Struer.
- 1960 Elfrida Jensen, Staghøjmøllevej 16, Sillerslev, 7990 Øster Assels.
- 60-61 Verner Hansen, Floraparken 34, 4690 Haslev.
- 60-61 Tage Nielsen, Sjørupvej 3, Lysgård, 8800 Viborg.
- 60-61 Sv. Erik Falkesgaard, Rosenvænget 12, Isenvad, 7430 Ikast.
- 1964 Gurli Sloth, Schmidtsvej 45, Farstrup, 9240 Nibe.
- 66-67 Erland Sørensen, Søndergade 2, kld., 6960 Hvide Sande.
- 67-68 Vivian Broby Nielsen – Vivian Vigsø, Th. Dahlsvej 9, 0372 Oslo.
- 68-69 Esther Filipsen, Svinget 5, Koldby, 7752 Snedsted.
- 1972 Ingrid Bak-Nielsen, Højager 103, 7300 Jelling.
- 72-73 Hans Damtoft, Fuglebakken 29, Herrup, 7830 Vinderup.
- 72-75 Ivan Kloster, Kunnerupvej 41, Kolt, 8361 Hasselager.

DANMARKS PÆDAGISKE BIBLIOTEK

LERSØ PARKALLE 101

2100 KØBENHAVN Ø

- 73-74 Lisbeth Raabjerg, Willemoesgade 81, 3.tv.,
2100 København Ø.
- 74-75 Leif Volder Østerby, Klosterhedevej 40,
Gudum, 7620 Lemvig.
- 75-76 Preben Bitsch, Dalstrøget 14,
8450 Hammel.
- 75-77 Finn S. Christensen, Gudrunsvvej 12, 6.th.,
8220 Brabrand.
- 76-78 Mogens Harregaard, Dagmarsg. 11, 3.tv.,
5000 Odense C.
- 76-79 Preben Sørensen, Chr. Hustedsvvej 4, 1.tv.,
6950 Ringkøbing.
- 76-79 Jytte Poulsen, Silkeborgvej 55¹,
7400 Herning.
- 76-79 Lisbeth Fyhring, Kaplevej 83, 2830 Virum.
- 77-78 Henrik Jeppesen, Sønderalle 46,
7500 Holstebro.
- 77-79 Kirsten Rasmussen, Holstebrovej 38/1,
7800 Skive.
- 77-80 Torben Kamstrup, Skjoldgården 28, st.th.,
7500 Holstebro.
- 78-79 Else Jensen, Grundtvigsvej 19, kld.,
7400 Herning.
- 78-79 Gitte Bech, Søvejen 38, 7620 Lemvig.
- 78-79 Benedikte Pedersen, Skolevej 7, 1. sal,
6070 Christiansfeld.
- 78-80 Irene Skalkhøj Petersen, Neesvej 55, Nees,
7570 Vemb.
- 78-80 Jes M. Dideriksen, Finderupsvej 25,
6900 Skjern.
- 78-80 Kirsten Bak, Toften 3, 7620 Lemvig.
- 78-81 Hanne Garsdal Christensen, Skivevej 15 B,
7830 Vinderup.
- 78-81 Anette Bagger, Gullestrupvej 10-12,
Sygeplejeskolen, 7400 Herning.
- 78-81 Nina Poulsen, Møllegade 7¹,
7400 Herning.
- 79-81 Edith Dahl Andersen - Edith Fredgaard,
Holtevej 17, 8000 Århus C.
- 1979 Arne Sørensen, Trådbakken 9, Nors,
7700 Thisted.
- 79-81 Elin Barslund, Johan Skjoldborgs Vej 40,
8230 Åbyhøj.
- 79-81 Flemming Mathiasen, Asmussens
Allé 4, st.th., 2000 København F.
- 79-82 Rita Sandholm, B.S. Ingemanns Vej 2,
vær. 114, 6400 Sønderborg.
- 79-82 Marianne R. Nielsen, Nørrebrogade 34,
vær. 54, 8900 Randers.
- 79-82 Henrik Thode Nielsen, Sundbyvej 2,
8560 Kolind.
- 80-81 Kjeld Nørby Jensen, Vognmarken 40, b.st.,
6200 Aabenraa.
- 80-82 Karin Kiel Madsen, Hodsagervej 48,
7490 Aulum.
- 81-82 Anders Peter Bitsch, Fasanvej 4, 8643 Ans.
- 81-82 Flemming Andersen, Nørregade 56,
7400 Herning.
- 81-82 Gitte K. Sørensen, Nørrebjerg 13B,
7620 Lemvig.
- 81-82 Torben Hyldgaard, Baunevænget 119B,
7600 Struer.
- 81-82 Dorthe B. Pedersen, Leangkollen Hotell,
1370 Askev, Norge.
- 81-82 Mette Jakobsen, Grønnegade 11, 2.th.,
7430 Ikast.
- 81-83 Karin Munck, Søhøj 15, 7620 Lemvig.
- 82-83 Bjarne G. Pedersen, c/o L. Nielsen,
Ydunslund 5, 7620 Lemvig.
- 82-83 Flemming Blindkilde, c/o Peder Troelsen,
Skavevej 8, 7830 Vinderup.
- 81-84 Brian Hedevang Jensen, Helgolandsg. 43,
7500 Holstebro.
- 82-84 Henrik P. Jacobsen, Skjernvej 228,
Vinding, 7500 Holstebro.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07)891004
Elevernes tlf. (07)891107 - 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H.K.Jørgensen,
Vejrum, 7600 Struer

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles**Elevforening**

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen
januar og august.

Redaktion:

Niels og Gerda Braad, Erling Agergaard.
Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07)891431

Kasserer:

Gerda Braad, Høj- og Efterskolen
Telefon (07)891004

Elevforeningens gironummer: 803 6233

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykergården as, Struer