



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Forgangen i nybygningen



NUMMER 9 · NOVEMBER 1985 · ÅRGANG 77

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Aftenandagt ved sogneaften i højskolehallen den 5. november 1985

Hvad nu, hvis kærlighed bliver udsolgt?

I alle sammenhænge, der handler om at få mennesker til at mødes, at opleve, at udvikles, er det vigtigt, at der sikres en atmosfære af venlig opmærksomhed, imødekommende holdning. Der bør vises positiv interesse for at lytte til andre med både øre og hjerte – til at tale til hinanden.

I en lille uanselig amerikansk billigbog behandles spørgsmålet om kærlighed – denne menneskelige mangelvare – under en overskrift, som siger noget i retning af: »Hvad nu, hvis kærlighed bliver udsolgt?« Forfatteren råder læseren til bevidst at vælge sin markedsføringspolitik: Vil du være tilskuer til livet eller aktiv deltager?

Og det er sagens kærne. Vi får jo kun én tilværelse. Derfor er det vigtigt at bruge sig, mens tid er. Lad være at sidde og vente, medens livet passerer. Gå i gang, giv dig selv, giv venlighed, opmærksomhed, kærlighed.

Læser vi i vores bibel, viser det sig, at Paulus er i overensstemmelse med dette. Når han taler om, hvilke nådegaver der er de største, siger han klart (1. Kor. 13) at kærligheden er det altafgørende. Han nævner andre nådegaver og siger, at de intet er, hvis det inderste i dem ikke er kærlighed. Ja, selvom man gav hele sin ejendom til de fattige, ja gav sig selv hen til martyrdøden, var det intet værd, hvis det ikke var af kærlighed. Disse imponerende præstationer ligesom andre store opsigtsvækkende gerninger kan jo godt gøres mere for at ophøje sig selv end for at gavne andre. Men alle store ord og handlinger er uden egentlig værdi, hvis kærligheden savnes. Og det er værd at mærke sig, når Nye Testamente taler om kærlighed, menes ikke kærlighed til menneskeheden, men til næsten, d.v.s. til det men-

neske, som er i min nærhed og har brug for min omsorg.

Det sidste er nok en overvejelse værd også i en tid, hvor der tales store ord om alt det, vi bør gøre for store grupper – også rundt i verden, men hvor det ofte kniber med at øve kærlighed mod dem, som står en nærmest: forældre, søskende, bedsteforældre, kolleger, kammerater. Alle de store ord og eventuel deltagelse i demonstration har ikke så megen værdi, hvis der ikke øves kærlighed i hverdagen. Det er der, kærligheden skal virkeliggøres. Det lader Jesus os i hvert fald ikke i tvivl om i Matt. 25. kap.:

Jeg var sulten og tørstig og led nød – var du der?
Jeg var fremmed i landet uden ven – var du der?
Da jeg frøs og gik klædt i laset tøj – var du der?
Da jeg sad i fængsel i din by – var du der?
Jeg var syg og behøvede din hjælp – kom du der?

Når du møder din næste, er det mig du ser her. Og din kærlighed og tro betyder intet om du ej hjælp der.

Niels Braad

549 rykkerbreve

– til medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 1985, blev udsendt omkring 1. oktober. Det var nogle få stykker for meget, men nu er fejlene rettet. Den 4. november har 241 indhentet det forsømte og har sendt ialt 13.366 kr. Tak for det!

Vi skal nu i gang med julenummeret, og jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der kan modtage bladet med glæde, hvis betalingen ikke er bragt i orden.

Venlig hilsen fra kassereren

Hjemme fra skolen

Oktober. Måneden med det, man før i tiden kaldte »kartoffelferien«. I 1985 ser man ikke skoleelever i stort tal kravle på de sandede jorder for at fylde kurv efter kurv med danskerne nationalspise nr. 1, kartofler. Det var ofte et vådt og surt job, så det er sikkert de færreste, der på det punkt ønsker de »gode gamle dage« tilbage igen. Eleverne rejste på efterårsferie fredag den 11. Samme aften var skolens bestyrelse og ansatte samlet i spisesalen, der var ramme om et hyggeligt samvær i anledning af Gerda og Niels Braads ansættelse som forstanderpar.

To dage senere, den 13. oktober, blev vores søn, Asger, døbt i Nr. Nissum kirke, og Thea og jeg benyttede den tomme skole til fest med familien.

En af vore årligt tilbagevendende begivenheder – Vorgodstævnet – blev afholdt lørdag den 5. I løbet af eftermiddagen blev der afviklet en stribe ret så jævnbrydige dyster i forskellige former for boldspil. Aftenens program, der var henlagt til missionshuset, bød bl.a. på tale ved Arne Rasmussen, samt underholdning ved 9A. Det er godt for både skolen og vort »bagland«, at vi bevarer denne form for udadvendt aktivitet.

Nu til en helt anden form for udadvendt aktivitet, som nok umiddelbart vil forundre en del af skolens venner! Vi har i det forløbne år mødt Tvind i forbindelse med volley-ball turneringer indenfor efterskoleverdenen. Vore elever blev positivt overraskede over samværet med dem. »De virkede faktisk helt normale«.

Et er at kæmpe i en idrætshal, – noget andet er at acceptere hinanden på trods af forskelligheder i holdninger og ideologi – også uden for banen, – eller er det? Vi blev fra Tvind opfordret til at have venskabsklasser skolerne imel-

lem. – Det var før »afsløringerne« i TV og presse.

Bjarne Jørgensen tog opfordringen som en udfordring – ud fra den betragtning at vore elever har brug for at møde og kende andre livsanskuelser, samtidig med at vi her fra skolen har mulighed for at styre det i stedets ånd. Hvad så med Tvind? Hvorfor henvender de sig til os? Det vil være naivt at tro, at Tvinds ledelse ønsker denne kontakt for vore blå øjnes skyld!

De har en klar ide med at opsøge den unge generation. Hvis kristne mennesker siger fra og lukker sig inde i »drivhuset« af frygt for påvirkninger fra omverdenen, må det være, fordi vi ikke tør prøve om troen kan bære. 40% af deres elever er henviste fra landets socialkontorer. Det burde være os, der stod på spring for at tage imod dem. Det gør vi ikke! Skolens ventelister er fyldt op de førstkomende år, og det er både trygt og rart at vide, men så meget desto mere er der grund til, at vi aktivt går ind i at præge dagens Danmark ud fra et bæredygtigt kristent fundament.

Jeg har fra to 9A'ere, – Birthe Bitsch og Tina Thode, modtaget følgende i forbindelse med venskabsklasse-ordningen:

Venskabsklasse med Tvind

En tidlig morgen kom vi over i vores klasseværelse. Vi skulle have geografi/biologi. Vi havde knapt fået søvnen ud af øjnene, før Bjarne Jørgensen kom med en glimrende ide. Den gik ud på, at vi måtte blive venskabsklasse med en klasse fra Tvind. Vi var alle med på idéen.

Så gik der en uge. Næste tirsdag morgen ankom der en klasse fra Tvind. De fortalte ved hjælp af plancher og lysbilleder, hvordan skole-systemet er opbygget.

De fortalte bl.a. om, hvordan de selv har bygget deres svømmehal, og at de i små perioder arbejder med forskellige emner.

Lige nu arbejder de med Afrika, fordi de skal på studietur derned. Vi skal korrespondere med dem på turen. I brevene må vi gerne foreslå forskellige ting, de skal undersøge på turen.

Efter foredraget viste vi dem rundt på skolen. De fleste af os fandt ud af, at det ikke er de samme regler, vi går efter.

Efter rundvisningen indtog vi hallen, og vi kæmpede tappert for at vinde over dem i volleyball.

Nu er vi blevet inviteret ud til dem, så vi kan komme til at se skolen og kæmpe i flere sportsgrene. Vi synes det er dejligt, at unge fra forskellige skoler kan være sammen, både i sjov og alvor. Vi er i hvert fald glade for idéen.

Birthe Bitsch og Tina Thode, 9A

I oktober har der på skolen været mange gæster, bl.a. til de 4 møder, som Lemvigegnens Indre Mission og KFUM og K står for. Tilslutningen var god, ikke mindst tirsdag aften, da egens unge sætter hinanden stævne.

Lemvig KFUM og K havde en aften fået overladt hallen for at give en koncert med den svenske gospel-duo »Curt og Roland«. 500 tog mod indbydelsen, og aftenen var en stor succes. Gospel betyder evangelium, og de to svenskere formåede på en frisk måde at kombinere musik og det kristne budskab.

Travlheden fortsætter, for i den kommende tid skal vi have U-lands-dag, sogneaften, terminspirøver og forældrekonsultation, men derom i næste nummer.

Kristian Jeppesen

KALENDEREN

Juleafslutning den 17. december

Ferie fra den 18. december til 5. januar.

Elevtræf

18. januar 1986.

Husk tilmelding senest den 15. januar.

Program i næste nr.

Træfpunkt 86

Et nyt mødested

– også for gamle elever

Sted: Hoptrup Højskole, 6100 Haderslev

Tid: 5.-19. juli 1986

Alder: Især 17-25 årige

Tema: Du har ikke en chance – brug den

Pris: Ca. kr. 20,- pr. overnatning pr. person.

Medbring selv kost og logi (telt - campingvogn)

Arrangør: KFUM og KFUK i Danmark, KFUMs Idrætsforbund

Dagsprogrammet ser således ud:

9.30-11.00 Dagens tekst. For alle deltagere.

14.30-17.00 Værkstedsgrupper + lederuddannelse i lege og idrætsaktiviteter for børn og unge.

20.00-22.00 Aftenprogram. Taler, musik, sang, folkedans, vores egen aften, sønderjysk aften m.m. For alle deltagere.

Mangler du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte mig.

Mit telefonnr. er 06-21 07 84.

Venlig hilsen

Inger Riiskær Christensen, landssekretær
Tornebakken 17, 8240 Risskov

Kurser

Forårskursus 1986

Lørdag den 15. marts - Fredag den 21 marts.

Pris: 725,-

Programmet er færdigbehandlet i begyndelsen af januar 1986, men tilmelding pr. brev er allerede nu tilladt.

Niels Braad og Arne R.

Portræt af nyt bestyrelsesmedlem Aksel R. Kristensen, Resen ved Struer



Nr. Nissum Høj- og Efterskoles ni bestyrelsesmedlemmer vælges af skolens repræsentantskab, som igen vælges på to måder: Langt det største antal er valgt af skolens forskellige elevhold, der hvert år vælger et medlem for fem år. Genvælgt kan finde sted. Desuden vælges fire repræsentanter for at styrke tilknytningen til Indre Mission og KFUM og K i skolens naturlige opland. Det er kredsbestyrelserne for I.M. og KFUM og K i Lemvig, Struer-Holstebro-kredsene, der vælger disse fire.

Ved repræsentantmødet i marts i år blev gårdejer Aksel R. Kristensen, »Langergård« i Resen ved Struer valgt til bestyrelsen.

Elevbladets læsere har et naturligt krav på at vide lidt om de medlemmer, der har det egentlige ansvar for skolen, et ansvar, der er nedfældet i 14 punkter i »Fundats for Nr. Nissum Høj- og Efterskole« og som er godkendt af undervisningsministeriet den 27. februar 1979.

Jeg aflægger besøg på »Langergård« og spørger Aksel Kristensen:

– Er det som gammel elev på skolen, der fik dig til at sige ja til en bestyrelsespost?

– Nej, det var det ikke, men interesse for en skole kan også komme ad andre veje, og for vort hjemms vedkommende er det sket ved, at vore to ældste børn begge har været elever der i 8., 9. og 10. klasse. Vores yngste pige er for tiden elev på andet år. At være forældre giver et særligt forhold til den efterskole, hvor børnene går. Vi lærer skolen at kende indefra og får en stærk fornemmelse af, hvordan den fungerer i det daglige, og hvilke problemer, den må kæmpe med – ganske vist set med vore børns øjne, men disse indtryk får vi suppleret ved de ikke så få gange om året, da forældrene er indbudt til skolens forskellige arrangementer. Så kan man ikke undgå at komme til at holde af sådan en skole, og som bestyrelsesmedlem vil man gerne være med til at give skolen så gode kår som muligt.

Jeg kunne godt ønske, at alle bestyrelsesmedlemmer fik et lignende indblik i dagliglivets problemer, men naturligvis har de medlemmer, der ikke har børn på skolen, adgang til at lære den at kende ad andre veje med de pædagogiske, håndværksmæssige eller andre kvalifikationer, som de er i besiddelse af.

– Nu kom vi helt op til vor egen tid. Vi må tilbage og høre om dit barndomshjem.

– Jeg er født den 5. februar 1938 i Sevel, hvor mine forældre havde en gård. Vi er seks søskende, fem piger og en dreng. Hjemmet var præget af Indre Mission, og det var et åbent og gæstfrit hjem, hvor vi blev opdraget til ansvar for hinanden og at sætte pris på de sande værdier. Far var i flere perioder sognerådsformand i Sevel, Herrup og Mogenstrup kommune, valgt på en upolitisk liste. Det var i en tid, hvor der ikke var kommunekontor, så sognerådsmøderne, skatteligningen og alt vedrørende det sociale skulle ordnes i vort hjem, og når far talte med en inde i stuen, måtte mor tage sig af dem, der skulle til bagefter,



»Langergård«, Resen v. Struer

og der blev serveret mange kopper kaffe i køkkenet. Selv om jeg var glad for, at far fik betroet alle de tillidsposter, må jeg da indrømme, at det var en for hård belastning for et enkelt hjem, og jeg gjorde op med mig selv, at jeg hellere ville leve et liv, hvor jeg måtte bruge i hvert fald det meste af min tid på at passe mit eget hjem.

Min far var en rettænkende mand, og lige meget, hvor travlt vi havde, så blev søndagen respekteret som hvile- og helligdag og beregnet til kirkegang. Det står også sådan for mig, at far aldrig holdt nogen hen med snak, men at man altid kunne få et svar fra ham. Ikke blot i det kommunalpolitiske, men også i K.F.U.M. og Indre Missions arbejdet var far med.

– Hvordan formede din ungdomstid sig?

– Efter syv års skolegang i Sevel skole og arbejde ved landbruget, kom jeg på efterskole. Det var i vinteren 1954/55, og det var langt hjemmefra, idet jeg kom helt ned til grænsen på den nystartede Rinke­næs Ungdomsskole, som havde Peters-Lehm som forstander. Der oplevede jeg grænselandet som noget spændende og værdifuldt, og især husker jeg

afstemningsfesten 10. februar, hvor genfor­en­ingen blev mindet. Jeg lærte også Sønder­jylland at kende på en anden måde, idet jeg fik plads på en gård i Avnbøl ikke langt fra Dybbøl.

Derefter fik jeg plads på »Langergård« i Resen, og det blev min skæbne, idet jeg blev forlovet med datteren, Gudrun. Forlovelses­tiden varede nogle år, da jeg skulle være sol­dat og helst også komme på landbrugsskole. I 16 måneder var jeg ved artilleriet i Aarhus. I sommeren 1959 var jeg på Hammerum land­brugsskole. Det blev en god og lærerig tid, og jeg tænker med særlig glæde på forstander Møllers levende foredrag. Han var en stor personlighed, som prægede os stærkt, både fagligt og menneskeligt.

– Blev »Langergård« så jeres første og ene­ste hjem?

– Nej! Da vi i 1961 blev gift, fik vi vort første hjem i mit hjemsgn, Sevel, da jeg allerede 1. november 1960 forpagtede Sevel præste­gård. Her var vi til 1967, og her blev Hanne og Henrik født. At jeg var glad for at være i Sevel, siger sig selv, men Gudrun blev så glad for

sognet, at da vi skulle overtage hendes føde-hjem, var det hårdest for hende at bryde op.

– Hvordan er det at være landmand i dag?

– Min store interesse er gården, og vi har valgt udelukkende at satse på kvægbrug. Det kræver stor påpasselighed og en stor indsats at få det hele til at fungere. Men der har vi den store glæde, at børnene lever stærkt med i det vedrørende gården og ikke er bange for at trække i arbejdstøjet, når de er hjemme. Det giver et godt fællesskab.

– Hvordan er det så gået med at fastholde, at du ville have så lidt som muligt med det of-fentlige at gøre?

– Helt har jeg jo ikke kunnet holde mig fri for det, men det, jeg har haft, har ikke været så tidskrævende. Det drejer sig om spejder- og idrætsarbejde, menighedsrådet, hvor jeg har været kasserer, og for tiden er jeg i Indre Mis-sions samfundsråd. Sidst er medlemsskabet i højskolens bestyrelse så kommet til. Det er in-teressant og udviklende at være med i de for-skellige sammenhænge, men jeg fastholder, at det centrale for mig er hjemmet.

Men der skal da heller ikke være tvivl om, at den åndelige arv, jeg har modtaget fra mit hjem og den påvirkning, jeg har modtaget på efterskolen, landbrugsskolen, i KFUM og på vinterlejre samt i Indre Missions samfund er noget, jeg helt personligt går ind for og ved-kender mig, og jeg vil ønske, også når det dre-jer sig om den diskussion, der for tiden føres i Indre Mission, at vi må lære at respektere og give plads for hinanden og være enige i det centrale: *at få evangeliet forkyndt.*

Poul Jeppesen

Sommerture 1986

Det er tidligt, men erfaringen viser, at tidlig planlægning i længden giver flere fordele.

Desuden er vi interesseret i, så tidligt som muligt at undersøge grundlaget for ture over-

hovedet – inden vi forpligter os i bindende af-taler.

Derfor: Er man interesseret, så henvend jer nu, helst inden jul – pr. brev eller pr. telefon.

Montreux-turen: Arne Rasmussen,
tlf. 07 - 82 38 64

Paris turen: Erling A., tlf. 07 - 89 14 31
eller Arne R., tlf. 07 - 82 38 64.

Nedenstående ture virker måske dyre, men endnu engang, som det hver gang tidligere har vist sig: *I virkeligheden er de billige!*

Sommertur, juli 1986

Montreux, 9 dage.

Fredag den 25. juli - Lørdag 2. august.

Turpris: 2950,- kr.

Turen baseres på skynd-dig-langsomt prin-cippet.

Vi bor i Montreux i Schweiz, meget tæt ved den franske grænse, med den verdensberøm-te søpromenade, sydeuropæisk flora, næsten altid solskin, med mange muligheder for detailoplevelser osv.

Der arrangeres udflugter til nogle af de flot-teste udsigter i Europa, f.eks. op til Store Sct. Bernhard Pas, til Sct. Maurice, sejltur fra Montreux til Geneve, kirketur til Bern osv.

Turen fokuserer på kirkehistoriske fæno-mener. Prisen inkluderer transport, ophold på hotel af høj standard, sejltur Montreux-Genève, helpension.

Arne Rasmussen

Sommertur Paris, 1986

Flere tidligere elever har gennem de sidste år bedt os undersøge, om der kunne være basis for en 8-dages tur til Paris. Skulle vi gøre det? Vi har en rå-skitse i hovedet (Notre Dame, Sacré Coeur, Eiffel-tårnet, Centre Pompidou, Louvre, Champs-Elysees, Versailles, Char-tres o.m.m.a.), men inden vi går i gang med hotel- og busbestilling, vil vi gerne have en

LERSØ PARKALLE 101
2100 KØBENHAVN Ø

lille idé om, hvor mange rejsedeltagere, vi tor satse på (max. 38). Derfor vil vi gerne, at I henvender jer til os i god tid inden jul. Deltagerne må gerne være i alle aldre, men vi gør opmærksom på, at en del af transporten vil foregå til fods og med undergrundsbanen.

Afg.: Medio juli -86, helpension, pris ca. 2500,- kr. incl. ovennævnte, incl. visse entreer.

Er du interesseret?

Henvend dig da snarest!

Adresseforandringer

- 1957 Grethe Schriver, Præstegårdsvej 17, 7451 Sunds.
1959 Inger Johanne Jensen, Niels V. Gadesvej 3, 7400 Herning
1962 Anna Gudrun Buus, Nibevej 201, Øster Hornum, 9530 Støvring.
1964 Birthe Mørck, Vinkelvej 40, 3540 Lyngø.
1973 Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, 6818 Årre.
73-76 Annelise Skadhede, Kamillevej 11, 8653 Them.
76-77 Linda Filse Pedersen, Herningvej 47 A, 7500 Holstebro.
77-80 Jørgen Damgård Nielsen, Hovlindvej 13, 7620 Lemvig.
78-80 Jan Meldgård Andersen, Gudrundsvej 14, 6 th., 8220 Brabrand.
78-81 Annette Bagger, Lomborgvej 46, 7620 Lemvig.
1979 Inga Jensen, Ålegårdsvej 61, 9690 Fjerritslev.
79-81 Doris Daugaard Pedersen, Hovervej 92, 6971 Spjald.
80-81 Anne-Mette Stampe Jensen, Droslen 3, 6920 Videbæk.
80-82 Gitte B. Christensen, Lundeneset V.G. Skole, 5582 Ølensvåg, Norge.
80-82 Kim Meldgård Andersen, Ulriksholmvej 7, 5230 Odense M.
81-83 Birgitte Poulsen, Bøgegården 5, Nørre Nissum, 7620 Lemvig.

- 81-83 Birgitte Nørgaard, Seminarievej 32 A, Nørre Nissum, 7620 Lemvig.
81-83 Helle Pedersen, Skjalstrupvej 72, 7570 Vemb.
81-83 Britta Fyhring, Fredbovej 9, vær. 4, 7451 Sunds.
84-85 Birgit Møberg Jensen, Hovedgaden 50, Nørre Nissum, 7620 Lemvig.
Pastor Niels Storebjerg, Ydunsvej 28, 7500 Holstebro
1923 Maren Frederiksen, Svendsgade 29¹, 7100 Vejle
1940 Stinne Nørgård, Fredshegn 13, 7490 Aulum
1943 Kirstiane Hansen, Egevej 14, 6933 Kibæk
47-48 Ellen Jespersen, Syrenvej 6, 7550 Sørvad
55-56 Christian Brask, Nygårdsparken 42, 7400 Herning
1957 Herdis Bjerre, Vesterallé 19, Troldhede, 6920 Videbæk
1965 Else Christensen, Vestervang 41⁶, lejl. 4161, 8000 Århus C.
71-74 Bodil Helgesen, Revsøgårdvej 13, 6560 Sommersted

Ægteskab: Jonna Bitsch (79-80)
Jes Dideriksen (78-80)
den 13. juli 1985.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 891004
Elevernes tlf. (07) 891107 - 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen, Vejrum, 7600 Struer

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles

Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Erling Agergaard, Poul Jeppesen.
Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07) 891431

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig
Telefon (07) 891502

Elevforeningens gironummer: 803 6233

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården as, Struer