



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Forstanderboligen



NUMMER 8 · OKTOBER 1985 · ÅRGANG 77

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Når jeg ser ...

Andagtsstykket i dette nummer af elevbladet skal være to salmer: en meget gammel, nemlig fra Salmernes Bog, den 8. salme, hvor det hedder:

*Når jeg ser din himmel,
dine fingres værk,
månen og stjernerne,
som du skabte,
hvad er da et menneske,
at du kommer ham i hu,
et menneskebarn,
at du tager dig af ham?
Du gjorde ham lidet ringere end Gud,
med ære og herlighed kroner du ham;
du sætter ham over dine hænders værk,
alt lagde du under hans fødder,
småkvæg og okser til hobe,
ja, markens vilde dyr,
himlens fugle og havets fisk,
alt, hvad der farer ad havenes stier.
Herre, vor Herre, hvor herligt
er dit navn på den vide jord!*

Når du ser . . .

Den anden salme er fra 1978 og findes i den nye »De Unges Sangbog« nr. 133, og er skrevet af tidligere lærer ved Løgumkloster Højskole, nu sognepræst i Sønder Bjert ved Kolding, Holger Lissner. Denne salme udtrykker også den befriende glæde over Guds vidunderlige skaberværk:

*Når du ser en dråbe glimte
til dig fra et dugvådt spind,
ser du mer end selve dråben,
hvis du har et åbent sind.
På en tråd, der er så spinkel,
at den brister for et strå,
kan den bære hele solen,
hele himlens dybe blå.*

*Når du ser små dråber falde
ned i døbefontens fad,
ser du mer end selve vandet,
ser du to, som følges ad.
For de dråber bærer løfter
om en fremtid nær ved Gud,
båret frem til tro og glæde,
indtil livets lys går ud.*

*Alle dråber søger sammen
til et væld af lys og vand,
strømmer frem mod større sunde,
havet bruser mod hver strand.
Også vi skal sammen søge
frem imod Guds riges kyst,
spejle solens morgenrøde,
når den stiger op i øst.*

P.J.

Hjemme fra skolen

*Septembersmilet, den lyse himmel,
små hvide skyer i tåget vrimmel,
de nøgne marker i gult og grønt,
og solen, solen! Hvor her er skønt.*

Cai M. Woel

Netop sådan et det i dag, hvor dette glimt fra skolens hverdag skal skrives. Det er så stille, som det meget sjældent er her i Nr. Nissum. Så fredelig har hele september imidlertid ikke været. En storm brølede hen over os i begyndelsen af måneden. Den formåede desværre at rive nogle af de dejlige frugttræer i højskolehaven omkuld, så der blev travlhed i køkkenet for at anvende æbler, blommer m. m. på bedste måde.

Mandag den 9. september kunne elever og lærere med forventning drage på tur. 8. klasse rejste med tog til København, mens 9. og 10. klasserne tog plads i store, nye busser for at

blive transporteret til henholdsvis Luxemburg og Berlin. Det var *meget* tidligt om morgenen, derfor ikke et ord om glemte bagage! En dejlig uge blev det vist for alle. Vi mener, at disse ture har stor værdi, både pædagogisk og socialt. Forberedelserne og efterarbejdet vidner om, at eleverne er meget interesserede i at hente viden om vigtige historiske begebenheder, andre livsvilkår, imponerende bygningsværker m.m. Omtale af de enkelte ture findes andetsteds i bladet.

Lemvigkredsens KFUM og K holdt igen i år høstfest i hallen. I dette arrangement deltog 450 unge mennesker, deriblandt en stor del af vore elever. Aftenens program bød på inspirerende tale ved pastor Kai Glud Pedersen, Hjordkær, (tidligere Lemvig). Glud Pedersen kunne i øvrigt bringe friske indtryk fra KFUMs Verdensråds møde i august. Høstfestens anden afdeling bestod af festlig og medrivende underholdning ved den populære gruppe »Tørfisk« fra Thyborøn.

Næste dag var skolen igen åben for gæster. DMS havde indbudt til stævne, hvor Karen M. og Olaf Olafsson, som i nær fremtid skal rejse til Bahrein, talte. Midt på eftermiddagen havde man besøg af en tamilsk familie, som er bosiddende her i Nr. Nissum. Faderen fortalte om forholdene på Sri Lanka, hvorefter moderen og to døtre sang og dansede for delta-

gerne. I øvrigt bor en del tamilere her i byen, og vi bør nok overveje, hvordan vi kan medvirke til at gøre disse menneskers kulturuchok så lille som muligt.

At være sig selv nok er der ingen der ønsker, heller ikke vi her på Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Derfor betragter vi det som meget positivt, når seminariet inviterer til aktivitetsdag for elever fra HF, landbrugsskolen, Lemvig handelsskole, gymnasiet, kommuneskolens og vore 10. klasser. Idræt uden grænser kunne man næsten kalde det, der foregår denne dag. I hvert fald var der nogle der skulle afprøve deres karate-, samba- og jitterbugfærdigheder, da de vendte hjem!

Nye impulser må der til for os alle. Således drog en del af lærerne den 30. september til konvent på Brejninggård efterskole. Her var der mulighed for at deltage i forskellige emnekurser, f. eks. Aktuelle ernæringsproblemer – og hvordan vi løser dem, Naturen i undervisningen, Fortæl historien, Drama. Det faglige udbytte er naturligvis vigtigt, men en god snak med andre efterskolefolk er heller ikke at foragte.

De sidste dage i september flytter Gerda og Niels Braad ind i forstanderboligen. Elever og medarbejdere glæder sig meget til samarbejdet.

Birtha Hansen

September måneds turuge

September måneds vigtigste begivenhed blev for eleverne turugen. Her yder 3 elever og en enkelt lærer elevbladet nogle betragtninger om disse 3 årgangsopdelte ture.

Turen til København

Den første aften, vi var der, skulle vi til Malmø med flyvebåd. Alle butikkerne var lukket i gågaden, så det var der ikke det store sus i. På soldaterhjemmet fik vi to lagner og to tæpper, så vi frøs det meste af natten.

Tirsdag var vi til morgenandagt i Vor Frue kirke, hvorefter vi gik til Gammel Strand og kom på havnerundfart, hvor vi så noget af København fra vandet. Så skulle vi hen og se Christiansborg slotsruiner. Der havde ligget to slotte i forvejen på Christiansborgs plads. Vi gik en tur på Strøget, det vil faktisk sige i Daells varehus. Tiden skulle gå ret hurtigt, fordi vi skulle i Tivoli om aftenen. Edel mente ikke, vi skulle have penge med, da man jo, som hun sagde »bare kunne se på mennesker«. Da vi kom hjem, stod der en kage på

bordet, som ligesom med usynlig magt forsvandt på få minutter.

Onsdag kan kun betyde en ting: fodbold. Men vi skulle have overstået resten af dagen først. Vi tog fra Nørreport station ud til Carlsberg-bryggeriet. Der fik vi en masse at vide om, hvad øl er lavet af. Bagefter fik vi alle de sodavand, vi ville have. Nå, afsted til Zoologisk Have, hvor vi så . . . Nej, den må I selv gætte. Den dag var vi også i Storm P.-museet, og på vej derfra glemte Bjarne tasken med fodboldbilletterne i bussen. Det var sikkert bare for at teste vores nerver, for til landskamp kom vi da. Nej, hvor var Danmark dårlige, men svenskerne vandt da alligevel.

Torsdag bød på: Den lille Havfrue, Frihedsmuseet, vagtparaden på Amalienborg, Rosenborg med kronjuvelerne, Botanisk Have (fantastisk pænt), men det mest spændende var de 40 kroner, som vi fik udleveret til egen aftensmad. Menuen stod på burger. Vi mødtes på Rådhuspladsen. De eneste, vi manglede, var Bjarne og Gunnar. De kom, og vi tog ud til TV-Byen, hvor vi så en film, og blev vist lidt rundt.

Dagen var kommet, hvor vi skulle hjem, kun skulle vi se Jens Olsens verdensur og Madame Tussauds vokskabinet, hvor der var nogle fantastiske efterligninger. Nede i skrækkabinetet skreg Edel, så det var helt pinligt at være i nærheden af hende. Så slemt var det heller ikke. Ned på Hovedbanegården, hvor vi blev stuvet ind i en kupé. Nu er der kun tilbage at glæde sig til næste år, hvor det så er 9., der skal ud at vælte verden. Jeg mener: verden er jo lille.

Stefan Emkjær, 8. klasse.

Turen til Luxemburg

Ved spisetid den første aften ankom vi til Köln, hvor vi skulle overnatte på et vandrerhjem, og efter indlogeringen gik vi en tur over »Deutsche Brücke«, videre til Kölner Dom, der var virkelig betagende i den grønne belysning.

Tirsdag morgen sprang vi som sædvanlig ud af de fjedrende senge og var lige så morgenfriske som en flok dovendyr, når de er mest søvnige.

Turen gik videre sydpå. Dog blev vi Köln til middag da vi også skulle se Köln Domkirke indefra. Og den var virkelig flot med kæmpe-mosaikvinduer, og udsigten fra tårnet var heller ikke allerværst. Vi skulle videre og da vi kom til grænsebyen Echternach mellem Tyskland og Luxemburg blev vi ledsaget af Arne, som selv var kørt derned. Han holdt et længere foredrag om Echternachs historie, bl. a. om munken Willibrord. Bagefter fik vi lidt fri, og da vi efter 1 1/2 time igen sad i bussen, skabte det stemning, da vi fik at vide, at der kun var 48 kilometer igen til rejsemålet, nemlig Luxemburg City, hvor vi skulle bo på et vandrerhjem resten af ugen. Og hvor var der flot med høje skrænter og fæstninger og slugter. Og vi så meget mere, der var flot og spændende og virkelig betagende. Bl. a. Bockkasematterne, EF-bygningerne, som har 23 etager, den amerikanske og den tyske krigskirkegård, som på en gang er et sørgeligt syn med de ialt 1600 kors, men alligevel imponerer det med de hvide kors og den grønne plæne. Sammen med krigskirkegårdene hører egentlig byen Bastogne og museet »Historical Center«, hvor man kan genopleve rædslerne fra Ardennerslaget gennem film, lysbilleder og masser af voksfigurer. Men vi så mere. Borgen »Beaufort« med torturredskaber, den gamle by Trier, med basilikaen, de store sportsforretninger, supermarkeder, isvafler, og en masse landskaber.

Alt dette plus den »professionelle« tilrettelæggelse gjorde, at det blev en alletiders tur med bedre vejr, end der var i hele sommerferien. Jeg tror, at alle forventninger er blevet opfyldt i allerhøjeste grad, og jeg vil på 9. klassens vegne sige tak til de 5 lærere, vi havde med, for den »superlækre« tur.

Irene Nørgård, 9. klasse.

Turen til Berlin

Berlin er en by med himmelvid forskel fra Øst til Vest. Her mødes kapitalisme og socialisme, dog med en ubrydelig mur mellem sig. Vestberlin ligger som en ø ude midt i øst. Befolkningen i vest må hver dag leve med følelsen af at være truet fra alle sider, derfor mærkes alt, hvad sker rundt om i verden øjeblikkeligt i Berlin, fordi de føler at »i morgen« må være dagen, hvor Sovjet reagerer på en eller anden måde, gennem Østtyskland.

Da vi var der, var der f. eks. demonstration for, at Sydafrika skulle give nogle politiske fanger fri. Nogle demonstranter gik rundt og samlede underskrifter på gaden.

Vestberlin er en perle midt i øst, den lyser og funkler som ingen anden by i hele vest. Måske er det for at provokere øst, ligesom punkerne provokerer samfundet herhjemme, med deres strålende farver midt i alt det grå – ikke med noget ønske om, at alle skal være som dem, men for at provokere, og for at vise, at de også er der.

Det er som om byen hele tider strækker sig til det yderste for at blive ved at »køre« vestligt. Som om de sidste krampetrækninger bare er blevet en vane. Der er det sørgmodige og samtidig det opmuntrende over byen.

Vores tur var fantastisk. De gode og onde ting, vi 10. klasser oplevede sammen, bandt os sammen med usynlige bånd. Endnu engang tak til lærerne for deres indsats.

Berit Bæk, 10. klasse.

Afsluttende kommentar!

Der er naturligvis ingen grund til at komme med yderligere turbeskrivelser, men lad mig for en enkelt gangs skyld prøve at udtrykke, hvordan lærerne nogle gange oplever eleverne på disse både spændende og ofte anstrengende ture, hvor formålet er at »rive« eleverne ud af deres daglige gænge og igennem tusindvis af indtryk at bombardere dem ind i den usikkerhed og søgen, som både er

lærerig, men som også præger de spørgsmål og kommentarer eleverne kommer med.

Det er ikke for at udlevere eleverne, at jeg ikke kan dy mig for at give eksempler på disse spørgsmål. men snarere en beskrivelse af det, der nu engang holder lærerne oppe på rejserne. Eksemplerne er fra Berlin-turen 1985:

En elev skal sende et postkort hjem til mor, og i sin valutaforvirring må hun spørge: »Sig mig, hvad koster et 60-pfennig-frimærke her-nede?«

En lærer har møjsommeligt forklaret en elev, at hvis man telefonerer fra automat fra Tyskland og *ikke* får forbindelse, så kommer pengene retur, når man trykker på en knap. Eleven spørger: »Ja, men, kommer pengene så ud i D-Mark?«

En anden elev havde forstået de østtyske tolderes alvor og grundighed, så hun forklarede nogle af sine medpassagerer, at »når den østtyske tolder kommer ind i bussen, så er det bare trip, trap og retning«.

En gruppe elever fik den ide, at de ville tage undergrundstoget ind under den Øst-Berlinske zonegrænse, hvor én fra gruppen kæmpede imod, »for så kører vi jo bare ind i æ mur«.

En elev på vej op ad de mange trapper i Informationscentret spørger: »Ska' vi gå op ad trapperne?«

Tre drenge kom den 3. dag 1 1/2 time for sent til aftensmad, fordi de var kørt i den forkerte retning med undergrundsbanen, så da de endelig fandt os igen, fik vi at vide: »I kan tro, vi var rædde!«

En pige måtte med skuffet mine fortælle os, at »der var slet ingen narkomaner på Bahnhof-Zoo, øv!«

Den sidste har jeg ikke fået bekræftet, men den skulle gå ud på, at den østtyske tolder spurgte chaufføren, om vi skulle »fahren über Hamburg?« »Nein,« råbte en elev, »wir fahren über Humlum!«

Erling A.

Nordisk højskolemøde i Finland

Hvert fjerde år holder på skift den gruppe af høj- og ungdomsskoler i Norden, som Nr. Nissum Høj- og Efterskole tilslutter sig, årsmøde. I år var det Finlands tur til at være vært, og fra N.N.H. og E. var der 5 deltagere. Der er skabt tradition for, at danskerne i stort tal slutter op om disse møder, hvilket ses af, at af 200 deltagere var de 150 fra Danmark.

50 af disse rejste sammen i bus med forstanderparret Søgaard, Frøstruphave efterskole, som rejseleder. Det var tydeligt, at den tidligere direktør for Felix rejser var en kyn- dig og erfaren rejseleder, og det kom vi alle til at nyde gavn og glæde af på hele turen.

Samlingsstedet var Skrødstrup efterskole, der gav natlogi, inden vi den 14. juli kl. 5 morgen kørte for at rejse over Frederikshavn-Göteborg til Stockholm. En pragtfuld tur, hvor den nye De unges Sangbog blev brugt flittigt og viste, at den har et meget fint og alsidigt udvalg af salmer og sange, som nok i en årrække vil kunne dække behovet.

Sejlturen gennem den stockholmske skærgård forbi Ålandsøerne til Åbo i en kæmpe- stor rutebåd med 7 dæk var skøn.

50 kilometer fra Helsingfors ligger byen Karis med Lärkkulla Folkehøjskole, der svarer til Haslev udvidede Højskole. (Se billedet på forsiden af forrige elevblad.) Her skulle årsmødet holdes under temaet: »Den kristne højskole – etikette eller indhold.« Det emne var valgt ud fra den erkendelse, at vi altid i høj- og efterskolen må spørge os selv, om der er sammenfald mellem det, vi som skole udgiver os for at være, og den virkelighed, som vore elever møder, når de kommer på vore skoler. Temaet blev i de følgende dage gennemspillet på fortræffelig vis gennem bibeltimer og fore- drag af dygtige talere fra hele Norden. Sam- vær og samtaler var lige så betydningsfuldt, og lærere og personale med rektor Bror Nyback (se billedet) i spidsen havde gjort umådelig



Rektor Bror Nyback, Lärkkulla Folkehøjskole

meget for, at vi kunne befinde os godt, og det lykkedes på bedste måde.

Uforglemmelig står festaftenen: »Festkväll i Kalevalas tecken.« Her oplevede og nød vi finernes måde at feste på – såvel når det dre- jede sig om bordets glæder som at give prøver på finsk sang, musik, folkeeventyr og hele livsstil.

Da mødet var slut, brugte vi et par dage ekstra til at se Hangø og Helsingfors, blev godt informeret om den nyere finske historie og fik et lille indblik i finsk kultur.

Hjemturen gav os et fint indtryk af Finland som skovenes og de tusind søers land, lige- som den landbrugsyndige Søren Knudsen, Hammerum landbrugsskole, spændende og interessant fortalte om landbruget.

Stockholm oplevede vi en tidlig lørdag morgen, og de mange og store begivenheder fra Danmarks og Sveriges historie – f. eks. Kristian den 2. og det stockholmske blodbad – blev levende og nærgående.

Vi sluttede, som vi begyndte: på Skrødstrup efterskole, hvor familien Østerby ved midnatstid gæstfrit bød på natmad.

Endnu engang blev det bekræftet, at det har stor værdi at møde nye steder og kollegaer. Det var inspirerende at møde et land og et folk, der er et strålende eksempel på tapperhed og holdning.

Poul Jeppesen

Kommentar

Jeg vil gerne give en kommentar til Poul Verner Pedersens forslag på side 62 i seneste elevblad, idet jeg vil foreslå en nøje overvejelse af de økonomiske konsekvenser heraf.

Spørgsmål: Vil det netop være de, der yder hyppigst og mest til elevforeningen, der vil benytte sig af en eventuel ordning om livskontingent? – Blot til overvejelse.

Held og lykke til jer alle og held med den nye forstander, samt velsignelse over skolen m. m.

Hils venligst de kendte på stedet fra Jonna og mig.

Med venlig hilsen

Jes M. Dideriksen
(elev 1978-80)

KALENDEREN

Der foregår følgende ting på skolen i den kommende tid:

- 5. november 1985: Sogneaften
- 12. november 1985: D. M. S. bazar
- 19. november 1985: Forældredag fra klokken 13.00 for 10. klasserne
- 21. november 1985: Forældredag fra klokken 13.00 for 8. og 9. klasserne
- 18. januar 1986: Elevtræf
- 4. maj 1986: Elevfest
- 8. maj 1986: Forældredag

Elever i skoleåret 1985/86

(fortsat fra nr. 7)

John Damgaard Laugesen, Sinkbækvej 39,
7660 Bækmarksbro

Anni Thusholt Lauritsen, Svenstrupvej 10,
7550 Sørvad

Brian Thusholt Lauritsen, Svenstrupvej 10,
7550 Sørvad

Tove Katborg Laursen, Nordenkærvej 12,
Lomborg, 7620 Lemvig

Karin Kærgård Madsen, Sdr. Svenstrupvej 6,
7830 Vinderup

Majbritt Kiel Madsen, Hodsagervej 48,
7490 Aulum

Susanne Lykke Madsen, Neesvej 36, Nees,
7570 Vemb

Tina Frølund Madsen, Øster Hedegårdsvej 2,
6933 Kibæk

Birgitte Moosgaard, Gl. Skolevej 5, Vorgod,
6920 Videbæk.

Charlotte Buskov Mortensen, Pilevej 1,
7600 Struer

Tina Mosegaard, Abildåvej 8, 6973 Ørnhøj
Flemming Munksgaard Møller, Minervavej 47,
6960 Hvide Sande

Bruno Mikael Mørch, Søhusvej 11, Møborg,
7660 Bækmarksbro

Jette Malmkær Nielsen, Ollingvej 69,
6933 Kibæk

Lea Juul Nielsen, Kirkestrædet 2, 6893 Hemmet
Ole Damgaard Nielsen, Houlandvej 13, Tørring,
7620 Lemvig

Tina Thode Nielsen, Sundbyvej 2, 8560 Kolind
Klaus Noe, Hvidstenhedevej 9, Nr. Nissum,
7620 Lemvig

Anne Birgit Nykjær, Søllergårdvej 3, Vejrum,
7600 Struer

Irene Birgitte Nørgård, Skrænten 1, Sevel,
7830 Vinderup

Ejvind Bjerg Olesen, Ringkøbingvej 154,
7660 Bækmarksbro

Erik Ervolder Olesen, Holmvej 4, Nr. Bork,
6893 Hemmet

Lene Olesen, Hjortsballevej 8, Timring,
7480 Vildbjerg

Lisbeth Blindkilde Olesen, Virkelystvej 3,
7550 Sørvad

Torben Olesen, Ravnsbækvej 7, Lomborg,
7620 Lemvig

Anders Pedersen, Dåsbjergvej 37, Vridsted,
7800 Skive

LERSØ PARKALLE 101
2100 KØBENHAVN Ø

Berith Kathrine Sandfeld Pedersen,
Baunehøjen 53, 6933 Kibæk
Henrik Pedersen, V. Bardevej 5, Barde,
6920 Videbæk
Ole Mølgaard Pedersen, Hovgårdvej 19,
Svenstrup, 7830 Vinderup
Per Nygaard Pedersen, Kirketoften 4, Asp,
7600 Struer
Susanne Bak Pedersen, Videbækvej 43,
6920 Videbæk
Thomas Bech Pedersen, Strandvejen 1,
7451 Sunds
Tina Kjærgaard Pedersen, Fårevej 26, Lomborg,
7650 Bøvlingbjerg
Tove Byskov Pedersen, Nr. Espvej 1, 6980 Tim
Claus Pold, Kirkebækvej 178, Romlund,
8800 Viborg.
Lene Ringgaard Poulsen, Lille Uhrlundvej 3,
Tvis, 7500 Holstebro
Simon Poulsen, Langbakkevej 1, Simmelkær,
7451 Sunds
Paul Hovland Rasmussen, Skovvang 5,
7260 Sdr. Omme
Martin Ravn, Kærsgårdsvej 5, 7323 Give
Anders Ravnholt Risum, Østparken 14, Ejsing,
7830 Vinderup
Jette Stougaard Rørstrøm, Dalgaardsvej 36,
Resen, 7600 Struer
Karen Lundsgård Sahlholdt, Sahlholdtvej 26,
7400 Herning
Torben Skovsgaard-Jensen, Pårupvej 18,
6933 Kibæk
Bende Kofoed Sørensen, Søndergårdsvej 20,
7660 Bækmarksbro
Heidi Graungaard Sørensen, Vestergade 6,
6893 Hemmet
Hanne Skov Thomsen, Raunsbjergvej 17,
6973 Ørnhøj
Mikael Thomsen, Herrupvej 6,
7830 Vinderup
Anette Bech Thorsen, Fabjergvej 253, Gudum,
7620 Lemvig
Søren Kirkegaard Viborg, Bækmarksbrovej 54,
7660 Bækmarksbro
Tommy Volsgaard, Skjernevej 228,
7500 Holstebro
Tina Væggemose, Birkmosevej 3, Skave,
7500 Holstebro
Lise Nørskov Østerby, Blæsbjergvej 9,
Bøvling, 7650 Bøvlingbjerg
Arne Østergaard, Herningvej 44, 7480 Vildbjerg

Hej, sommerpiger 1960!

Er der mon flere, der er interesseret i at være med til at starte en ny »Anemone« vandremappe? Vi var 12 piger, som var samlet til 25 års jubilæet, der godt kunne tænke os at starte den på ny.

Venlig hilsen

Ane Marie Poulsen født Serup

»Damgaard«

Hannevangvej 66

6852 Billum

Telefon 05-25 82 42

Adresseforandringer

- 20-21 Søren Overgård, Klithjemmet,
6960 Hvide Sande.
1952 Edel Jørgensen, Lundgårdsparken 46
7490 Aulum.
1953 Birgit Nielsen, Møgelbjergvej 21,
6818 Årre.
1957 Anna Haugård Nielsen, Hjeltevej 8, Annise
3200 Helsingø.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 - 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Niels Braad

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen, Vejrum

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Erling Agergaard, Poul Jeppesen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:

Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig

Telefon (07) 89 14 31

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig

Telefon (07) 89 15 02

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer