



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Lärkkulla Højskole, Finland, hvor der blev holdt nordisk højskolemøde i 1985.



NUMMER 7 · SEPTEMBER 1985 · ÅRGANG 77

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Andagt ved velkomstfesten

15. august 1985

De personer, Jesus taler om i teksten her (Mat. kap. 23, v. 1-10), er de skriftkloge og Farisæerne, som han senere i kapitlet revser med meget stærke ord som hyklere, slanger og øgleunger for der udvendighed og deres læggen vægt på helt forkerte og uvæsentlige ting, og så kunne vi i lighed med hin tolder slå os for brystet og sige, at det er godt, at vi ikke er sådan.

Men, lad os hellere lade være med det og i stedet se på denne lille historie som et udtryk for Jesu altid levende interesse for det mærkelige, gådefulde væsen, mennesket, som ingen vel indtil nu har karakteriseret som et fornuftsvæsen.

– Og vi bliver sat på plads og bliver gjort opmærksomme på, hvor og hvad vores rod er, »thi der er kun én fører, Kristus«.

Dette forhold beskrives bl.a. i lignelsen om vintræet, en lignelse, som i et meget tydeligt sprog fortæller os om sammenhængen mellem rod, grene og frugt.

Som menneske må man have rod et sted; vi er grene på et træ. Vi bærer præg af vore forældre og har indre og ydre ligheder med dem. På en måde lever de videre i os. Og – tro det eller ej – vi, der er forældre, kan godt engang imellem blive noget forskrækkede ved at måtte erkende det, men kan vel så bedre forstå den unge generations trang til at gøre oprør. – Det er naturligt, at unge føler trang til at gøre oprør, men løbe fra, at vi er grene på en stamme, kan vi ikke. – Også andre slægtninge, kammerater, skole og lærere har sat deres præg, ligesom vi er præget af det land, der er blevet vort, og af de forfattere, der har formået at udtrykke taknemheden på hver deres måde.



Jesus vil naturligvis andet med sin lignelse end at fortælle os om ligheder med slægtninge osv.; han vil fortælle os om den næring, han giver vort liv, hvis vi vedkender os at være grene på livets træ og bliver i hans kærlighed, som vi skal leve af, og som vi kan møde bl.a. i kirken og i andre fællesskaber med medmennesker.

Vi kender alle indvendingerne om, at det vel må være så som så med den kærlighed, når vi daglig gennem aviser o.a. præsenteres for så megen elendighed verden over, men akkurat som på Jesu tid møder vi kærligheden i nogle ord og i nogle – ofte hverdagsagtige – handlinger. – Ordene handler om tilgivelse uden betingelser og forbehold, en tilgivelse som grenene og kvistene skal leve af og bære frugt af. – Og frugten består i, at vi skal vedkende os at være – en godt nok meget lille – del af Guds skaberværk, og at vi har fået betroet et ansvar for og er bundet til denne lille del, hvor hans kærlighed skal leve videre. Denne bundethed med deraf følgende trykthed er det, som kan styrke os i en verden, som undertiden kan virke noget uoverskuelig, og som kan hjælpe os til at se alt det gode, som overgår os hver eneste dag.

Til slut et citat: »Hvis du ville takke Gud for hver en velgerning, ville du slet ikke få tid til overs til at klage over din smerte«.

A.J.J.

Hjemme fra skolen

Efter at have taget afsked med vort sidste elevhold blev der noget stille på skolen – men stilheden varede ikke længere end til lørdag den 22. juni, hvor KFUM-idrætten under Gunnars ledelse begyndte deres juniorkursus.

Forældrene kom med forventningsfulde unge, der skulle deltage i et kursus for de yngste træneremner i KFUM-foreningerne i Ringkøbing Amt. De 35 kursister fik her den første indlæring i trænerens svære job. Efter arbejdet med enten badminton eller håndbold og forskellige lejraktiviteter sluttede kurset torsdag aften. Vi havde den glæde at opleve, at mange forældre og søskende havde taget turen til skolen, og var derved med til at festliggøre kursusafslutningen. Det var en flok trætte kursister, der denne aften tog hjem efter et godt kursus.

I ugen efter juniorkurset var der travlhed på skolen med rengøring og nødvendige reparationer, inden skolen den 6. juli blev invaderet af feriestemte forbundscampister, der skulle udfolde sig på forskellig vis i den kommende uge. Denne eftertragtede familielejr var atter i år fuldt belagt med 130 deltagere fra hele landet. Mange var gengangere fra tidligere år, men atter viste det sig, at fællesskabet på en meget positiv måde også tog de nye deltagere med.

Forbundscampen blev ledet af Hanne og Sv. Åge, som sammen med den øvrige stab havde sammensat et program præget af stor aktivitet. Kort sagt bestod programmet af foredrag for de voksne samtidig med arbejde i børne- og ungdomsgrupper, idrætsaktiviteter, udflugt til Vesterhavet – altsammen med et præg af afslapning og festligt samvær.

IM-skolernes årsmøde, der i år var nordisk, foregik i Finland 15.-17. juli (referat i næste nummer).

I perioden 18.-28. juli var der traditionen tro arrangeret højskoletur til Wien og Salzburg. 42 i alt deltog i turen, der i følge de breve, der er modtaget efter hjemkomsten, helt har indfriet de forventninger, der på forhånd var stillet, både i materiel og åndelig henseende. Turen havde to udgangspunkter: 4 dage i Wien og 4 dage i Bad Ischl, beliggende i hjertet af det meget skønne Salzkammergut, ca. 20 km sydøst for Salzburg, på et kurhotel, som ingen af deltagerne nogensinde glemmer hvad angår forplejning, værelsescomfort – og atmosfære. Rejseleder Arne R. kan ikke ved denne lejlighed remse turens højdepunkter op: Var det da bussen gik i stykker? Var det udsigten fra Wienerwald – eller fra Donauturm? Var det kirkekoncerten i Karlskirche? Var, det da pastor Madsen lånte den evangeliske kirke i Bad Ischl – og gav os en aftengudstjeneste? Var det frokosten i det grønne? Var det sejlturen på Wolfgangsee? Var det Halstadt? Var det Salzburg? Operetteaften på det verdensberømte hotel: Im Weissen Rössl. Var det rundvisningen i klostret Stift Melk? osv. En ting er sikker: Igen i år var det det levende fællesskab, der herskede i gruppen, der var højdepunktet.

I lighed med sidste år holdt DMS deres repræsentantskabsmøde her på skolen og på Kongensgård Landbrugsskole i dagene 9.-10. august. Også i år udtrykte de stor tilfredshed over at kunne gøre brug af skolens faciliteter.

Tirsdag den 13. august var bestyrelsen samlet på skolen for at tage stilling til, hvem der skulle være skolens nye forstanderpar. Bestyrelsens valg faldt på ledende skoleinspektør i Fjerritslev Niels Braad og hans hustru Gerda Braad, der også er uddannet som lærer. Det nye forstanderpar tiltræder deres stilling 1. oktober, og medarbejderstaben på skolen glæder sig til at skulle samarbejde med dem til bedste for vore elever.

Torsdag den 15. august om aftenen startede det nye elevhold. 122 forventningsfulde unge mødte op med forældre og søskende. Der blev trukket lod om værelser og værelseskam-

merater. Bagage blev båret ind af hjælpssomme fædre. Kl. 20 mødtes alle i hallen hvor skolens formand H. Kr. Jørgensen, Vejrum, bød vort nye elevhold velkommen. Efter velkomsttalen blev Gerda og Niels Braad præsenteret for elever og forældre. Aftenen sluttedes med andagt ved Anna Juhl Jensen.

De næste fem dage var tilrettelagt på en sådan måde, at elever og personale kunne lære hinanden at kende i mange forskellige sammenhænge: Orienteringsløb i Nissum og omegn med forskellige poster. Hyggeaften i »Gryden«. Varm kakao i spisesalen. Løb – spring – boldkast m.m. på atletikbanen. Boldspil i massevis. Folkedans. Gudstjeneste i Nissum kirke. Søndagstur Nissum Bredning

rundt. Tryllekunstnershow. Musikindslag ved gamle elever. Ekskursioner til Hvide Sande, Hjerl Hede og Rydhave. Mange nye navne blev lært og nye forbindelser blev stiftet. Dagene forløb på en fin måde, og man blev rystet vældig godt sammen. Men nu var det også godt at komme ind i en fast rytme for såvel elever som lærere, – at få et skema og komme i gang med de daglige pligter.

Onsdag den 28. august var spisesalen fyldt til bristepunktet, og der virrede med italiensk og dansk i luften. 60 italienere, børn og voksne, var gæster ved middagen, hvorefter de kvitterede med en teaterforestilling i seminariets festsal. Alle var enige om, at vi var blevet en god oplevelse rigere. *Ejvind Juhl*

Tak til Lisbeth og Bruno Graversen

Vi har i vort land en enestående skik, som træder frem i dagen, når der sætter sig en ny regent på tronen og statsministeren offentliggør: »Kongen er død – kongen leve!« Billedet halter, for I to er sprællevende, og du, Bruno Graversen, ønsker at gøre en indsats på skolen også i dette år. Men et skifte er alligevel sket, og den officielle kundgørelse er »udråbt« i sidste blad. Derfor skal dette først og fremmest være en tak til jer for den gerning, I har ydet på skolen i de forløbne år.

Da gamle Knud Kristensen skulle proklamere regentskifte i Danmark, snublede hans tunge: han glemte at sætte et »Hans Majestæt« ind det rette sted (vi kender vel alle båndoptagelsen af begivenheden). Ingen er jo ufejlbarlig, men jeg føler næppe nogen risiko ved at udelade titler af majestætisk eller anden herkomst i omtalen af jer og jeres virke for vores skole. I var nemlig langt snarere tjenere – i ordets bedste forstand! Utrættelige var I begge, og næsten døgnnet rundt! Der skete ikke meget på skolen, som I ikke var med i – og det

gælder helt ud i de kroge, som ikke alle ser: haven, køkkenet osv. Men også kontor, lærerværelse, vindmølle, skolens støtte- og forældrekreds m.m. Det gælder tillige den langsigtede planlægning såvel som omsorgen for, at de syltede asier fra 1983 bliver spist, før der tages hul på årgang 1984. Men det omfatter også jeres undervisning og øvrige samvær med de unge: mange elever og forældre har udtrykt taknemmelighed for jeres liv og færden på Nr. Nissum.

Når vi havde bestyrelsesmøder, var de fremlagte emner grundigt forberedte, og vi mærkede, at bag dig, Bruno, stod altid din Lisbeth. Også som værtinden, der er forberedt på lidt af hvert – og klarer situationen!

Det blev til en forholdsvis kort periode som leder på skolen. I en svunden tid var et skifte efter 5 år næsten utænkeligt. I dag er hyppigere skift blevet ret almindeligt – måske er arbejdet som forstanderpar så omfattende og mangesidigt, at lysten og kræfterne opbruges tidligt. I så fald burde skolernes styrelser

overveje, hvordan man fastholder positiv kontinuitet i ledelsen samtidig med, at det nødvendige overblik bibeholdes hos een person, hvilket fortsat må skønnes nødvendigt på skolerne.

Kære Lisbeth og Bruno Graversen! Tak for jeres tjenergerning for skolen. Vi ønsker Guds velsignelse over jer og jeres families fælles fremtid.

For bestyrelsen
H. K. Jørgensen

Velkomsttale ved skoleårets start

Af formanden for bestyrelsen, H. K. Jørgensen

Kære elever, nye og 2-års og jeres forældre!

Både I og jeg er i en speciel situation: I er spændt optaget af alt det nye, som venter jer – og som I har forventninger og krav til; jeg har i mit tidligere arbejde ofte skullet byde velkommen til et nyt elevhold, men ærlig talt troede jeg – indtil fornylig – at jeg ikke mere skulle gøre det.

Nu har omstændighederne imidlertid gjort, at jeg må påtage mig opgaven endnu en gang, og det gør jeg gerne – men lidt kort, idet vi jo ikke skal samarbejde direkte. Men på skolens og alle dens medarbejders vegne, samt på bestyrelsens, vil jeg gerne byde jer hjerteligt velkomne til Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Velkommen til et arbejdsår, hvor vi håber, I vil yde en indsats for at få et godt udbytte med jer herfra. Vi håber, at I vil stille krav herom – både til skolen og til jer selv.

Nu kan vi jo ikke »skue hunden på hårene«, men vi har den erfaring, at en del af jer har fået for lidt ud af skolegangen indtil nu. Det kan have mange årsager, både hos dig, din tidligere skole, dit hjem og dine forældre m.m. Men nu har du altså besluttet, at det fremover skal være anderledes. Til lykke med den beslutning! Her vil vi gøre vort bedste til, at den skal føre til et godt resultat.

Der er også andre blandt jer, som i stedet for – eller måske desuden – blot trænger til »luftforandring«: I søger måske nye kammerater og venner. Eller måske synes du, at du slet ingen venner havde. Også her venter der dig rige muligheder. Men husk så på, at du

altid selv er den ene halvpart. Du skal ikke blot nyde, men også yde!

Og så er der forældrekræden! Vi siger tak, fordi I vil »låne« os jeres store børn – men vi er også glad for, at det er dem, og ikke jer, som begynder i dag på Nr. Nissum. Vi ved, at I har store forventninger til skolen og jeres unge mennesker for det kommende år – men vi ved også, at jeres ønsker er vidt forskellige, fordi jeres børn er forskellige. Nogle forældre her i aften er ængstelige for, om jeres poter »kan stå distancen«: om de nu kan undvære hjemmet, vennerne og miljøet. Her summer det jo ustandseligt med jævnaldrende – og er de nu gode nok for vores lille Jens eller Susanne? Kan han og hun måske klare sig? Måske har nogle endda tænkt, at skal de klare sig i verden, så skal de næsten »sparkes« ud i den – for selv vil de jo ikke. De forældre, som nu ryster på hovedet, har nok andre motiver for at sende deres børn og unge herhen. Måske der endda er en og anden, som er af den overbevisning, at vores skole må være noget i retning af sidste chance for »ham roden«: Nu kan I få ham – lad os så se, om det ikke kan blive godt igen! – Nå, det her kan naturligvis ikke tænkes i vort lille land, men man har da hørt om det før, ikke i Vestjylland forstås, men i Kina og Amerika og »Langtbortistan«!

Men til jer alle siger vi velkommen – og vi glæder os til at komme igang. Enhver skole skal, efter opholdet, helst være den bedste i verden for elever – ellers er der noget galt, enten med skolen eller eleven. Vi vil gøre vort

bedste til, at det må lykkes for os – og vi siger igen: Det er vi altid mindst 2 parter om!

Udtrykket »mindst 2 parter« er valgt med vilje. Vi er på Nr. Nissum af den mening, at selv med den bedste vilje og den største kundskab og den bedste pædagogik hos de 2 parter, så kan det ikke gøre det. Så vil livet og tingene alligevel ikke lykkes for os mennesker, hverken i et hjem eller på en skole, selv om denne skole også gerne vil være jeres hjem i det kommende år. Vi mener, at der altid er »en tredje part« – ja, at denne part endda er det første for os, om vort liv med hinanden skal lykkes. Dette her kan sige på mange måder – men kort kan jeg sige det med en salmelinie, som vi alle kender:

»Godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.
O Gud ske lov!«

For i vor kristne tro er vi alle børn. I og jeres forældre er sammen med os på skolen »børn«. Man siger, at så længe man blot har een af sine forældre, een at sige Far eller Mor til, så er man barn endnu. Det har vi alle i vor tro på Gud, som har lært os gennem sin søn, Jesus Kristus, at kalde Ham »Far«. Vi kender Ham som sådan, selv ved nattetid, i skumring, i det, som slører fremtiden for os og vore unge. Salmen siger det til sidst sådan:

»Hjemme har børn, hvor Fader bor«. I det lys vil vi drive skole, og vi vil byde jer velkommen!

Her vil vi også byde velkommen til det nye par på broen, til Gerda og Niels Braad. I har søgt og fået stillingen som forstanderpar på Nr. Nissum Høj- og Efterskole, og vi tror, at både I og skolen har truffet et godt og rigtigt valg. Vi ønsker til lykke med det. Vi tror tillige, at den velsignelse, som vi synes har været forbundet med vor skole gennem skiftende tider, også vil følge jer i jeres fremtidige gerning for og på skolen.

Begge fik I i sin tid læreruddannelse i Nr. Nissum, og vejen frem til stillingen som ledende skoleinspektør i Fjerritslev har stedse snoet sig i det vestjyske, så I vil nok snart føle jer hjemme hos os. Indtil Niels Braad kan tiltræde den 1. oktober, er Ejvind Juhl konstitueret som forstander. Også tak til dig, fordi du vil påtage dig dette hverv. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udvide min tak til at omfatte hele lærerstaben. I har gjort en stor indsats for skolen i en vanskelig overgangsperiode.

Et kommende forstanderpar, en midlertidig forstander –. Jeg er glad for at kunne sige velkommen og tak i aften, også til en ny lærer på skolen: Bruno Graversen. Velkommen som sådan iblandt os!

Forslag

Et lille forslag til kassereren med hensyn til elevbladet. Hammerum Landbrugsskole har en ordning med livskontingent. Det betyder, at man indbetaler et beløb nu, som så gælder resten af ens liv. På den måde får I renteindtægt og sparer jer selv og jeres »gamle forslidte elever« for en masse problemer.

Venlig hilsen

Poul Verner Pedersen (årg. 75-77)

Halmøder på Nr. Nissum Højskole

Lemvigegnens KFUM og K og Indre Mission indbyder igen i år til fire aftenmøder i højskolehallen.

Det bliver fra 28. til 31. oktober 1985.

Alle er velkomne.

Nr. Nissum Høj- og Efterskoles 11. forstanderpar



Gerda og Niels Braad

Fra 1. oktober 1985 får Nr. Nissum Høj- og Efterskole sit 11. forstanderpar: Gerda og Niels Braad. Begge er for tiden ansat ved Fjerritslev skolevæsen; Gerda Braad som lærer ved Fjerritslev skole og Niels Braad som skoleinspektør ved Ørebroskolen og som ledende skoleinspektør ved kommunens skolevæsen.

Der kan ved et forstanderskifte være grund til at nævne de mennesker, der siden 1887 har haft lederansvaret ved Indre Missions første højskole, og rækken ser således ud:

1. Ad. L. Hansen 1887-1901
2. Janus Andreassen 1901-1906
3. Stenfeldt-Mathiasen 1906-1909
4. Asschenfeldt-Hansen 1909-1911
5. Anton Krogsøe 1911-1919
6. Ludvig Olsen (Meinild) 1919-1931
7. Laurits Kaag 1931-1949
8. Anders Kristensen 1949-1967
9. Thomas Mogensen 1967-1980
10. Bruno Graversen 1980-1985
11. Niels Braad 1985-

Den 28. august var det kommende forstanderpar og hele lærerstaben samlet for at drøfte arbejdet fremover, og efter dette møde fik jeg lejlighed til en samtale for i ord at præsentere for elevbladets læsere de to, der skal stå som ledere, når skolen nu snart passerer de 100 år.

– *Hvad får to veletablerede mennesker til i moden alder at skifte spor?*

– Det samme spørgsmål stiller alle vore venner, som ved, at vi befinder os godt i Fjerritslev og er glade for vort arbejde og vort hjem, som vi i de sidste år har bygget om på, og hvor vi har anlagt en stor have. Kun Nr. Nissum ville være i stand til at lokke os fra det nuværende miljø. Vi er begge fra Indre Missions hjem og har haft vor gang i KFUM og K kredse, hvor vi meget ofte har sunget:

»Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne –«.

Da vi i Kristeligt Dagblad så, at Nr. Nissum Højskole søgte ny forstander, sagde vi til hinanden: »Nu er der en stilling ledig i Nr. Nissum! Skal vi stille os til rådighed?« Vi var enige om at søge, idet vore børn også tilskyndede os, og nu tror og håber vi, at vi er sat der, hvor vi skal være.

– *Det stærke ønske om at få lov at virke i Nr. Nissum må vel have en naturlig forklaring?*

Det har det afgjort også! Vi er begge dimitteret fra Nr. Nissum Seminarium. Det var i 1958, og vi var klassekammerater. Ånden og stedet kunne vi lide, og vi befandt os særdeles godt på egnen. Flere i familien har gennem tiderne fået læreruddannelse i Nr. Nissum. Her bør måske nævnes Janus Andreassen (N.B.s morfar), som senere blev forstander for seminariet og højskolen.

Det med den modne alder, som du nævnte, har nu også sin store betydning. Vore 4 børn

Fortsættes side 66

Ansatte ved Nr. Nissun

Forstanderpar og lærere



Gerda Braad



Niels Braad



Erling Agergaard



Helle Esbo



Gunner B. Jensen



Karen Jeppesen



Kristian Jeppesen



Edel Juhl



Gerda Krogshede



Thea Meldgård



Asta Olesen



Arne Rasmussen

Køkkenpersonale, rengøringspersonale og pedeller



Lene Falkesgaard



*Birgitte M.
Gregersen*



Mona B. Jensen



Gundhild Nielsen



*Else
Pedersen*

Høj-og Efterskole 1985-86



Bruno Graversen



Benno M. Hansen



Birtha M. Hansen



Anna Juhl Jensen



Ejvind Juhl



Bjarne B. Jørgensen



*Hanne M.
Kristensen*



*Svend Åge M.
Kristensen*



Jette Trelborg



Poul Trelborg



*Ragnhild
Vestergaard*



Bendte Volder



Brita Thomsen



Mary Steensen



Brian Gotzsche



Bjarne S. Nielsen

er voksne og kan bære, at vi vil være stærkt optaget af mange gøremål. Det betyder også noget, at erfaringerne i skole- og fritidssammenhæng ikke blot kendes som noget teoretisk, men er oplevede på egen krop.

– *Hvor i landet har I indhentet disse erfaringer?*

Niels Braad: – Det første år efter dimissionen var vi ved Tørring skole på Vejle-egnen. Dernæst var vi i 11 år i Snedsted i Thy, hvor vi ud over skolearbejdet med glæde deltog i spejder- og idrætsarbejdet og var med i menighedsarbejdet, bl.a. gennem Unge Hjem. Mine fag i skolen var især matematik, idræt og specialundervisning.

Gerda Braad: – Vi var kommet på min hjemegn, idet jeg er fra Vestervig. Mine fag er kristendom, dansk, håndgerning, maskinskrivning, specialundervisning og nu også datalære.

Niels Braad: – I 1967/68 var jeg på årskursus på Danmarks Lærerhøjskole, hvor det var pædagogik og psykologi, jeg beskæftigede mig med. Lysten til at prøve disse fag i praksis fik os til at søge stilling på Hobro-egnen ved et skolehjem for adfærdsvanskelige børn. Det blev vore bedste læreår – en spændende, men også særdeles krævende udfordring, hvor intentionen var at give disse problembørn en opvækst, der kunne være en ballast til at klare livet i og uden for skolen. Men vi erkendte, at det ikke var vor fremtidsopgave, så længe vi havde mindreårige børn hjemme.

– *Hvor gik vejen så?*

– Niels Braad: – Til Fjerritslev i 1972, hvor jeg blev viceinspektør ved en stor skole. Det varede i 10 år – til 1982. Så blev jeg skoleinspektør ved en 7 klasset skole og skulle samtidig være ledende skoleinspektør i kommunen. Det betyder, at jeg ikke har haft undervisningstimer i de sidste 3 år, men udelukkende administrativt arbejde.

– *Hvilke fag skal I undervise i i Nr. Nissum?*

Gerda Braad: – For mit vedkommende bliver det i år kristendom, håndgerning og datalære.

Niels Braad: – Jeg glæder mig til igen at skulle undervise i matematik, men også det administrative arbejde har min store interesse.

– *Gamle elever vil nok spørge, om man må sende bud efter dig som taler i forskellige sammenhænge. Hvad må jeg skrive?*

Niels Braad: – Jeg må indrømme, at det vil blive et ret nyt område for mig. Dette sammenholdt med synspunktet at hovedopgaven først og fremmest må ligge på skolen i hverdagen gør, at jeg mener, det vil kræve det meste af min tid i hvert fald i begyndelsen.

– *Til sidst: Hvad beskæftiger jeres børn sig med?*

Gerda Braad: – Mette, den yngste, skal gå på Lemvig Gymnasium i 1.g. Leif går i 2.HF i Thisted. Helle er blevet lærer fra Nr. Nissum i sommer og er ansat på Grejsdalens Ungdomsskole. Kirsten læser teologi i Aarhus.

– – –

Det er nok værd at bemærke, at såvel seminariet som højskolen i år har fået nye ledere, idet lektor Henning Fogde har overtaget rektorstillingen efter P. E. Andersen, der er blevet domprovst i Odense. Begge skoler arbejder under mottoet: »Bed og arbejd« og – som Niels Braad slutter samtalen: »Begge årer skal bruges, for bruger man kun den ene, sejler man i ring«.

Poul Jeppesen

Hvorfor elev

på Nr. Nissum Efterskole 1985-86?

»En skoles bagland« hentyder til, hvorfra man får sine elever. Nogle skoler er næsten rene omegnsskoler, andre en slags fagskole, andre knyttet til organisationer osv.

Nr. Nissum er vel som så mange andre skoler en blanding af ovennævnte, men dertil noget ganske specielt, nemlig *en traditionsrig familieskole gennem flere slægtled.*

Dette har vi erfaret så ofte før, f.eks. når vi fotograferede elevholdene og på et billede samlede de elever, hvis forældre eller søskende havde været elever på skolen før dem. Det blev altid en stor procentdel.

Nu nærmer vi os med hastige skridt den tid, hvor stoffet til skolens 100 års jubilæumsskrift

skal samles. Heri vil også fremkomme en bedømmelse af skolens trofaste bagland som højskole og efterskole.

For at danne os et nutidigt billede heraf bad vi skolens elever besvare nedenstående spørgeskema og herpå er indføjet det samlede antal svar.

| _____ klasse 19_____ | Hvem af din familie har været elev før dig på Nr. Nissum Høj- eller Efterskole | | | | | | Hvem anbefalede dig at tage til Nr. Nissum Efterskole | | | | Evt. hvorfor hertil. God skole. Gode fag osv. |
|-----------------------------|--|-------------|-----|-----|----------|----------------|---|------------|------------|-------|---|
| | Bedstefædre | Bedstemødre | Far | Mor | Søskende | Fætre, kusiner | Familien | Kammerater | Kommunesk. | Andre | Evt. andre oplysninger |
| Samlede svar | 9 | 11 | 24 | 23 | 60 | 33 | 97 | 12 | 1 | 12 | (122 elever) |

Kommentar til skemaet

1. Familiebaggrunden

Vi ser, at 20 elever har haft bedsteforældre som elever før dem. 47 elever har haft far eller mor før dem (heraf 10 både far og mor). Bemærk at 60 havde haft søskende på skolen, og 33 har haft fætre eller kusiner.

2. Hvem anbefalede skolen?

97 elever opgav familien. Heri ligger jo en stabilitet, som ikke må overses. Vi ved da nok, at unge i 14-18 års alderen er påvirkelige (men det er vi vist i alle aldre, hvis vi vil indrømme det), men det er en betryggelse for en skole at vide, at familien står som anbefaler af et skoleophold. 12 har opgivet kammerater. 12 opgivet andre kilder. Det er vel også værd at bemærke, at kun een elev opgiver Folkeskolen som anbefaler. Det må ikke tages som Folkeskolen er fjendtlig overfor vor skole, men den er nok ikke altid blevet taget med på råd, når et skoleskifte stod foran sin afgørelse.

3. Hvorfor til Nr. Nissum

Mange opgiver andres anbefalinger. Mange

»en god skole«. Mange valgfag. Rigtig mange (og det glæder mig) angiver idrætsfagene. Dette afsnit burde nok uddybes mere i evt. fremtidige spørgeskemaer.

Resumé: Nr. Nissum Efterskole har et solidt »Bagland« i sin fortid.

Ths. M.

Kontingent

Pr. 1. september har 1108 betalt kontingent, ialt ca. 60.000 kr. Nu er tiden inde til, at der skal sendes rykkerskrivelser til alle, der ikke har betalt. Det bliver 600 breve. Et stort arbejde venter. Det vil være dejligt, om alle, der ved, de ikke har betalt, vil sende pengene omgående og spare os for meget arbejde og dyr porto. Er girokortet fra februar blevet borte send da pengene over girokonto: 8 03 62 33

Nr. Nissum Højskoles Elevforening
Sejbjerg 43, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

På forhånd tak.

P. J.

IM og De Unges Sangbog

Som aktiv fodboldspiller kunne det ske, at man fik et spark over skinnebenet i en tackling. Sommetider kun et lille strejf. Andre gange et blåt mærke. Men det kunne også være af en sådan art, at virkningen deraf først blev mærkbar efter kampen, ja endog blev værre og værre i de efterfølgende dage.

Ved Indre Missions årsmøde 1985 i Skive oplevede jeg lidt af det sidste igen i overført betydning. Jeg følte det som et lille spark, da Indre Missions formand Ørum Jørgensen i sin ellers veltilrettelagte formandsberetning – uden forudgående varsel – affyrede følgende salut: »Der er en ting i forholdet mellem KFUM og K og Indre Mission, der har berørt mig dybt på det sidste. Det er en naturlig ting, at KFUM og K har udsendt en ny »De Unges Sangbog«. Vi arbejder jo også på en ny »Hjemlandstoner«. Men det slog mig stærkt, da jeg læste, at over halvdelen af sangene fra den gamle »De Unges Sangbog« var fjernet, og der især var luget ud i de gamle vækkelses-sange, for det vil jo sige, at sangtraditionerne i de to organisationer vil vokse hver sin vej. Hidtil har vi bl.a. været bundet sammen af den fælles enhedskultur, som sangen udgjorde. Hvor ofte har man ikke skullet finde sange til et møde, der stod i »Hjemlandstoner« og i »De Unges Sangbog«. Nu vil vi ofte ikke kende hinandens sange, når vi mødes. KFUM og K vil få nye sange, og vi vil få nye sange. Noget af det, der binder os sammen i vor kirke, er den fælles sangskat. Vi har noget at være fælles om, hvad enten vi er grundtvigianere eller missionsfolk, og det betyder mere, end vi tænker på i det daglige. Hidtil har Indre Mission og KFUM og K haft noget, vi særlig var fælles om.«

»Da jeg læste.« En vag baggrund for så stærk en udtalelse som ovennævnte, der skulle fortælle alle Indre Missions unge og ældre, der var til stede ved årsmødet, at nu havde KFUM

og K igen ydet et bidrag til, at samarbejdet mellem de to organisationer – endda på selve mødeområdet – ikke mere kunne fortsætte som hidtil. Begrundelsen herfor var udgivelsen af den nye udgave af »De Unges Sangbog« (DUS). Forstået sådan, at det igen var KFUM og Ks fejltagelse alene, underforstået – ikke Indre Missions.

Jeg følte det som nævnt som et lille, direkte spark til den bevægelse, der er baggrunden for, at jeg og flere med mig i dag er valgt som bestyrelsesmedlem eller formand for en lille Indre Missions kreds i et af vort lands mange sogne.

Gik hjem i dybe tanker. Sparkets eftervirkninger gjorde ondt i de kommende dage – og gør det stadig. Har siden da gennem samtaler med andre årsmødedeltagere erfaret, at flere end jeg selv havde mærket »sparket«.

Siden har jeg ventet på, at en eller anden skulle gøre indsigelser mod udtalelsen i Indre Missions Tidende, men har ventet forgæves. Hvorfor?

Har ingen gjort det, eller vovet at gøre det? Er det gået sådan med tiden, at en formandsudtalelse fra Indre Mission er blevet en lov, man slavisk følger, fordi den dækker hovedbestyrelsens mening. Eller vil ingen menigmand længere give udtryk for en anderledes opfattelse af tingene, fordi en sådan senere rettes som en kritik mod den, der har vovet at fremføre en sådan?

I mellemtiden har jeg gennemgået Hjemlandstoner og den nye udgave af DUS's registre ret grundigt og fundet, at 190 af de 415 nr., som den nye udgave af DUS indeholder, også er at finde i Hjemlandstoner. Dvs. at ca. 46% er samme stof.

Jeg har foretaget undersøgelsen på følgende måde. Tog Hjemlandstoner og ud fra A til Å satte jeg et lille kryds i registret ud for de sange, der var at finde i dem begge. Dernæst

gjorde jeg det samme med registret i DUS. Resultatet blev, at begge mine sangbøger blev aktuelle i den forstand, at de blev nutidige. Forstået sådan, at jeg nu lynhurtigt kan finde de sange, der står i begge sangbøger. Her er en kritik af den nye udgave af DUS. Hvorfor har man ikke foretaget denne »hjælp« til selvhjælp?

Dernæst undersøgte jeg, hvilke sange der var slettet fra den gamle udgave af DUS til den nye udgave. Opdagede hurtigt, efter at have gennemgået de første bogstaver i alfabetet, at det var en blanding af salmer, sange – også de omtalte vækkelsessalmer – fædrelandssange m.m. der var udeladt, og ikke som fremført en bestemt kategori af vækkelsessange. Se f.eks. under J. Her er i forhold til den gamle udgave slettet 25 nr. Heraf stod de 15 også i Hjemlandstoner og de 8 i Salmebogen, heraf var de 7 nr. de samme. Men så er det værd at bemærke, at der også var slettet 9 nr. som hverken stod i Hjemlandstoner eller i Salmebogen. Det er nok en ringe trøst for mange, at en af de nye numre er sangen: »Jeg elsker den brogede verden«.

Et af resultaterne ved revideringen er, at vi i Indre Mission og KFUM og K ikke mere i fællesskab, hvis man samtidig vil bruge begge sangbøger, kan synge: »Brødre og søstre vi skilles nu ad«. Den er slettet i den nye udgave. Hvorfor ved jeg ikke. På mig virker ordstillingen ikke nutidig. Det er en ordstilling, der sjældent bruges – og let kan mistolkes – også mellem os. Derimod kan vi stadig i fællesskab, og med brug af begge sangbøger, synge: »Kimer Himmelklokker«. Den er for mig at se straks mere aktuell og nutidig, og vil altid være det, hvor det kristne budskab forkyndes og modtages.

Men – tænk nu om Indre Mission ved sin snarlige revision af »Hjemlandstoner« også udelod et bredt udsnit af salmer og sange, der sjældent – eller aldrig synges, og i stedet medtog nogle nye salmer som f.eks. »Du gav mig o Herre en lod af din jord«. Eller en ny aftensalme som: »Du, som har tændt millioner af

stjerner« m.fl. Blandt andet nogle flere danske sange, som ville gøre »Hjemlandstoner« mere anvendelig ved friluftsmøder, høstfester, udflugter m.m. Resultatet ville sikkert blive, at de to sangbøgers fællesstof igen ville nærme sig de 55% som i de gode, gamle dage. Dermed ville Indre Missions store problem jo være løst. Det ville igen være muligt at finde fælles sangstof i begge sangbøger, og der kunne igen arrangeres fælles møder til gavn og glæde.

Iøvrigt har jeg personlig været ude til mange møder siden årsmødet, hvor der skulle findes fælles sangstof fra begge sangbøger. Der kom ovennævnte afkrydsning mig til stor hjælp. Der var ikke – og det gav ikke – problemer med at finde fælles sangstof.

Endnu en tanke efter årsmødet. Havde Indre Missions hovedbestyrelse og formanden forud for udtalelsen om den nye udgave af DUS tænkt over, hvilken betydning det ville få for vore fælles skoler? Jeg tænker især på vore høj- og efterskoler. Her har vi jo i utallige år også slidt på DUS ved møder, fester af forskellig art, ved andagter og i sangtimerne. Betyder udtalelsen, at man fraråder skolerne at bruge den nye udgave af DUS, da den vil medvirke til at nedbryde sangtraditionerne og enhedskulturen mellem de to organisationer?

Spørgsmålet er aktuelt. Mange skoler har set frem til udgivelsen af den nye udgave af DUS. Derfor må spørgsmålet om dens anvendelighed afklares snarest.

Uanset det forventede svar vil jeg gerne som gammel skolemand anbefale den nye DUS. Den har efter min vurdering et så bredt udvalg af salmer, sange m.m. indenfor sine 415 nr., at man må undres over, at det har været muligt. Mange af dens salmer og sange – også de nye – er tidløse, dvs. at de kan synges i årtier uden at miste værdien.

Derfor drister jeg mig også til at skrive følgende: DUS har altid været at finde i Indre Missions hjem, hvor der fandtes ungdom. Hold denne tradition vedlige i fremtiden. Den nye udgave vil ikke nedbryde sangtraditio-

nerne, men den vil fremme sangglæden.

Men – man skal altid selv overveje en alvorlig anklage personlig, især når anklagen gælder fremtiden. Gennemgå selv den nye DUS. Prøv bl.a. at sammenligne den med »Den Danske Salmebog«. Derved opdager man, at den har en større procentdel af salmer mellem sine 415 nr., end »Hjemlandstoner« har mellem sine 680 nr.

Efter en sådan grundig gennemgang kan enhver bedre bedømme, om tacklingen af DUS den 15. juni 1985 var til frispark – eller var det blot en ubetænksom eftertænkling.

Ths. Mogensen

Elever i skoleåret 1985/86

Birthe Lund Andersen, Nygade 48, 6920 Videbæk
Bjarne Haaning Andersen, Torsvej 121, 7620 Lemvig
Kurt Hallum Andersen, Bjergbyvej 19, Herrup,
7830 Vinderup

John Bagger, Lomborgvej 46, 7620 Lemvig
Anne-Marie Bak, Lomborgvej 160, 7620 Lemvig
Michael Bak, Snebjergvej 28, Studsgård,
7400 Herning

Else Marie Frøjk Bendtsen, Stadionalle 1, Ølby,
7600 Struer

Birgitte Bertelsen, Geddalvej 48, Ejning,
7830 Vinderup

Jørn Skov Bertelsen, Lundvej 32,
7650 Bøvlingbjerg,

Mogens Christian Brask, Hammerum
Hovedgade 12, 7400 Herning

Inger Berit Bæk, Kisumvej 51, 7800 Skive
Annette Christensen, Remmerstrandvej 208,
7600 Struer

Charlotte Friis Gottenborg Christensen,
Linnebjergvej 3, 7430 Ikast

Lars Garsdal Christensen, Landtingvej 38,
Ejning, 7830 Vinderup

Maj-Britt Christensen, Spættevej 2,
7680 Thyborøn

Søren Tolstrup Christensen, Hedegårdsvej 50,
Svankjær, 7755 Bedsted

Annika Lind Christiansen, Kløvervænget 4,
6900 Skjern,

Jens Lind Christiansen, Skovparken 13,
Lomborg, 7620 Lemvig

Lars Kirkegaard Christiansen, Svenstrupvej 5,
7830 Vinderup

Mette Hebsgaard Clausen, Ballingvej 11,
7800 Skive

Jenny Cathrine Dahl, Klosterhedevej 32,
Fousing, 7600 Struer,

Anna Katrine Damgaard, Lille Ørskovvej 2,
Humlum, 7600 Struer

Poul Friis, Gudumlundvej 13, Gudum,
7620 Lemvig

Jesper Fyhring, Lundvej 14, 7650 Bøvling
Birthe Højberg Gade, Lysterkjærvej 2,
7790 Hvidbjerg

Betina Gustavsen, Svendbjerggårdvej 80,
9440 Åbybro

Else Sook-Ja Hansen, Vindelevgård 50,
7830 Vinderup

Michael Partsch Hedelund, H. C. Andersens-
vej 108, 7430 Ikast,

John Borgholm Helligsø, Bækmarksbrovej 41,
Flynder, 7660 Bækmarksbro

Annette Svalgård Henriksen, Vinkelvej 1,
Bølling, 6900 Skjern

Karen Kirstine Hindbo, Holkvej 7, Bølling,
6900 Skjern

Allan Hoffmann, Brynhøjvænget 26, Tilst,
8381 Mundelstrup

Solveig Hoffmann, Kroghøjvej 4, Sinding,
7400 Herning

Poul Lindholm Jacobsen, Kaj Munksvej 17,
7500 Holstebro

Jesper Nørby Jensen, Kvindvadvej 15, Sinding,
7400 Herning,

Jørgen Jensen, Trækrisvej 11, Vind,
7500 Holstebro

Jørgen Hedevang Jensen, Idrætsvej 29,
Nr. Felding, 7500 Holstebro

Lone Frølund Jensen, Enebærtøften 3, 7430 Ikast

Poul Østergaard Jensen, Mejrurpvej 5,
Simmelkær, 7451 Sunds

Rene Jensen, Lucernemarken 18, Resen,
7600 Struer

Sidsel Emkjær Jensen, Vesterhavsvej 9, Agger,
7770 Vestervig

Steen Henrik Jensen, Tarmvej 101,
6893 Hemmet

Stefan Emkjær Jensen, Vesterhavsvej 9,
Agger, 7770 Vestervig

Søren Førrisdahl Jensen, Aakjærvej 10
7650 Bøvlingbjerg

Birgitte Nygaard Jepsen, Uglbjergvej 19
Dejbjerg, 6940 Lem

Jette Kamstrup Jepsen, Lundvej 28, Bøvling,
7650 Bøvlingbjerg

Torben Kamstrup Jepsen, Lundvej 28, Bøvling,
7650 Bøvlingbjerg

Vibeke Greibe Johansen, Vester Lemtorp 25,
7620 Lemvig
Jens Obel Jørgensen, Kokholmvej 8, Resen,
7600 Struer
Ole Borup Jørgensen, Hedegårdvej 45, Lomborg,
7620 Lemvig
Gurli Kattenhøj, Søbjergvej 15, Vejrum,
7600 Struer
Bent Søe Kjærgaard, Nørtoftvej 17, Nees,
7570 Vemb
Anne-Marie Østergaard Klausen, Højlundvej 6,
7850 Stoholm
Anny Kloster, Nørreholmvej 3, Hodsager,
7490 Aulum
Torkild Bjertrup Kloster, Seminarievej 52,
Nr. Nissum, 7620 Lemvig
Kurt Knudsen, Nr. Møllevej 19, Lomborg,
7620 Lemvig
Annette Kristensen, Ringgade 29, Lomborg,
7620 Lemvig
Birthe Bitsch Kristensen, Langergårdvej 14,
Resen, 7600 Struer
Bjarne Ertbjerg Kristensen, Lundvej 36,
7650 Bøvlingbjerg
Henrik Kallehave Kristensen, Blidstrupmark 17,
7990 Øster Assels
Kristine Kristensen, Neesvej 50, Nees, 7570 Vemb
Lisbeth Kristensen, Damgårdsvej 2,
6920 Videbæk
Per Agergaard Kristensen, Moeskjærvej 7,
Nørlem, 7620 Lemvig
Allan Vendelbo Kristiansen, Prindalsvej 15,
6920 Videbæk
Esbenthusgaard Kristiansen, Røddinglundvej 10,
7480 Vildbjerg
Pia Lundgaard Krogh, Stationsvej 9,
7830 Vinderup
Niels Vendelbo Larsen, Holstebrovej 17, Bjert,
7830 Vinderup
Peter Munk Larsen, Dalgårdsvej 32, Resen,
7600 Struer
Vibeke Harder Larsen, Grønningen 18,
7620 Lemvig

Fortsætter i næste nr.

Adresseforandringer

- 1925 Helga Lauritsen, Birkehøj 26, st.,
7500 Holstebro.
32-33 Aage Olesen, Hans Tausensvej 1,
8620 Kjellerup.
37-38 Magnus Jensen, Fredensgade 35,
8620 Kjellerup.
1941 Marie Kjær, Park Alle 36, 7480 Vildbjerg.
1942 Mary Krogh, Godthåbsvej 223, lejl. 7,
2720 Vanløse.
1950 Nelly Just, Gl. Hærkrovej 43,
8620 Kjellerup.
1951 Edith Møller, Frisvadvej 70, 6800 Varde.
52-53 Hans Madsen, Nørregade 24, 2. sal,
8850 Bjerringbro.
57-58 Carlo Andersen, Krokusvej 16, V. Hassing,
9310 Vodskov.
1958 Bente Nielsen, Papsøvej 3, 8620 Kjellerup.
58-59 Carl Vagner Hedegaard, Kirkevænget 23,
7830 Vinderup.
60-61 Poul Ejner Agergaard, Vestergade 42,
Borris, 6900 Skjern.
1964 Hanne Biering, Postboks 102,
2750 Ballerup.
1965 Stinne Falsig Nielsen, Bøllinglidevej 4,
6900 Skjern.
1965 Ingelise Hedegaard, Torsvej 65,
7620 Lemvig.
65-66 Bent Pedersen, Gøttrupvej 432,
9690 Fjerritslev.
67-68 Hans Justesen, Ring Byevej 12,
8740 Brædstrup.
70-73 Sinne Pl. Kærgaard, Druehaven 33,
Taulov, 7000 Fredericia.
1972 Else Skov Jensen, Åkæret 6 A, 6971 Spjald.
1972 Bente Pedersen, Skovbrynet 47, Hvam,
9620 Ålestrup.
1972 Ingrid Bek Jensen, Skovbøllingvej 7 A,
7300 Jelling.
72-74 Martin Skov Bertelsen, Lindevænget 40,
7560 Hjerm.
73-74 Niels Stadel Pedersen, Nørregade 6, 1. tv.,
8620 Kjellerup.
73-76 Annelise Skadhede, Kamikavej 11,
8653 Them.
74-75 Freddy Kristensen, Lucernemarken 26,
Resen, 7600 Struer.
75-76 Hans J. Jensen, Bakkegårdsparken 4 B,
7430 Ikast.
75-77 Elin Bækgård, Mergelsigvej 10,
Studsgård, 7400 Herning.
75-77 Poul Verner Mose Pedersen,
Vinkelvej 188, 1. sal, 8800 Viborg.

Dødsfald

Jensine Nørgaard, elev sommeren 1926, blev den 15.6.85 kaldt hjem til Gud. Vi vil ære min- det om vor fester med ordet: »At leve Gud nær er min lykke.«

Familien Kr. Nørgaard

DANMARKS PÆDAGISKE BIBLIOTEK

75- LERSØ PARKALLE 101
2100 KØBENHAVN Ø

- 1976 Keld Utoft Andreassen, Sønderg. 2, 1.sal, Thyregod, 7323 Give.
- 1976 Erling Vester, Skivevej 33, Kjeldbjerg, 7800 Skive.
- 1976 Birthe Thonsgaard, Søndermarkvej 77, 1.sal nr. 2, 8800 Viborg.
- 1976 Barthe Christensen, Kærgårdsparken 38, 8355 Ny Solbjerg.
- 1976 Orla Poulsen, Nyvej 6, »Anbæk«, 8450 Hammel.
- 76-78 Dorthe E. Kristensen, Søndergade 3, 6900 Skjern.
- 77-79 Kirsten Rasmussen, Erantisvej 18, 7800 Skive.
- 77-79 Jørn Pedersen, Ringvejen 62, 7620 Lemvig.
- 77-79 Carsten Thygesen, Nr. Vognbjergvej 1, 6900 Skjern.
- 78-79 Else Jensen, Nedertoften 99, Tjørring, 7400 Herning.
- 77-80 Solveig Andreassen, Tyvkærvej 16, Isenvad, 7430 Ikast.
- 77-80 Karsten og Lisbeth Jensen, Ellehammersvej 82, 7500 Holstebro.
- 78-79 Mona Bruun-Sørensen, Stokholmvej 30, 7830 Vinderup.
- 78-79 Jørgen Mortensen, Ringkøbingvej 35, 6940 Lem.
- 78-80 Birgit Højgård, Fårevej 49, 7650 Bøvlingbjerg.
- 78-81 Marianne Stubkjær Jensen, Dramsveien 515, 9014 Tromsø, Norge.
- 78-81 Johannes Adamsen, Bentesvej 9, 2. th., 8220 Brabrand.
- 78-81 Ruth Andersen, Møllegade 7, 1. sal., 7400 Herning.
- 1979 Arne Sørensen, Skivevej 50, 7830 Vinderup.
- 79-80 Anne Mette Højgaard-Pedersen, Vestergade 7 E st.tv., 7800 Skive.
- 79-82 Marianne Ragnhild Nielsen, Klingstrupvej 5, 5881 Skårup.
- 80-81 Kjeld Nørby Jensen, Flensborgvej 191, 6200 Aabenraa.
- 80-81 Lisbeth Sørensen, Lysengalle 15, 8270 Højbjerg.
- 80-82 Lene Damholdt Nielsen, Vestermostevej 15, 7430 Ikast.
- 80-82 Helle Skov Bertelsen, Lundevej 32, 7650 Bøvlingbjerg.
- 80-83 Linda Kamstrup, Godthåbsvej 6A, kld., 7400 Herning.
- 81-82 Mette Jacobsen, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg.
- 81-82 Alice Ervolder Olesen, Nejrupvej 33, Houe, 7620 Lemvig.
- 81-82 Marie Busch, Luleåvej 18, 6950 Ringkøbing.
- 81-82 Birgit Bak, »Stella Maris«, Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg.
- 81-82 Dorthe Blindkilde Pedersen, Spåtind Høyfjellshotell, Synnfjell, 2880 Nord-Torpa, Norge.
- 81-83 Irene Andersen, »Quo Vadis«, Læssøgade 6, 6000 Kolding.
- 81-83 Ruth Klausholt, Skivevej 50, 7830 Vinderup.
- 82-83 Lisbeth Nøjbjerg, Skolegade 20, 7490 Aulum.
- 82-84 Preben G. Andersen, Bassumgårdvej 30, Tjørring, 7400 Herning.
- 83-84 Hanne Klith Sørensen, Svinget 9, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 83-85 Jette Bertelsen, Drottningborg videregående Skole, 4890 Grustad, Norge.
Ingv. O. Godtkjær, Frøgårdsvej 28, 4690 Haslev.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Niels Braad fra 1/10-85

Formand for bestyrelsen: Sognepræst H. K. Jørgensen, Vejrum

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Erling Agergaard, Poul Jeppesen
Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 14 31

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 15 02

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer