



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



Foto: Per Østergaard



NUMMER 1 · FEBRUAR 1984 · ÅRGANG 76

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Kunsten at leve

Af N. Storebjerg

I dette og de kommende numre vil andagtsstykket være skrevet af bestyrelsesmedlemmer.

Hvor tit hører vi det ikke sagt: Det gælder om at lære noget. Og det er lige så rigtigt, som det er sagt.

Og skal man lære noget, ved vi, at man som regel skal have en bog at lære det efter. Det har vi fået indprentet lige fra den dag, vi begyndte i skolens 1. klasse. Og det er kun godt, at vi alle i skolen fik lært at læse og skrive o.s.v.

Men det vigtigste af alt må dog være, at vi får lært at leve – som det hedder i et vers:

»Livet må leves, så trangt det er,
skønt sjælen stander i våde,
livet må leves, så langt det er,
for det er der ingen nåde –
det gælder kun om: På hvad måde!«

Her har vi en god bog til at hjælpe os. Det er bibelen. Nu må vi ikke vente, at bibelen giver svar på alle spørgsmål. Det gør den langtfra. Men alligevel må vi gang på gang vende os til den for at få lært at leve. Vi kan blot tænke på de 10 bud, eller på ord af vor Herre Jesus som: »Jeg er vejen, sandheden og livet«. – »Jeg er verdens lys«. – »Jeg er den gode hyrde«.

I øvrigt er der endnu en god bog, som kan lære os at leve. Det er salmebogen. Også her kan vi lære meget, der giver os forstand på livet.

Men det vigtigste må være Jesus Kristus selv. Det er igennem trosforholdet til ham, vi kan få hjælp til at leve ret. I dåben sagde han jo til os: Du må have lov at leve med mig; og gør du det, vil jeg være med dig hele livet. – Her er hjælp at få, når vi står i kampen mellem ondt og godt. Hvor går grænsen mellem ondt og godt? I følge med ham får vi hjælp til at skelne,

så vi ved noget om, hvor vi skal sige ja, og hvornår vi skal sige nej.

Apostlen Paulus siger: »Kristus Jesus er blevet os visdom fra Gud« (1. Kor. 1,30). Vi lever i en verden, hvor det går hårdt til, og hvor det, der vil ødelægge vort liv, har en kolossal magt. – Men Gud har i Jesus Kristus og hans ord rakt os en hjælpende hånd til at leve såden, at det, der vil ødelægge livet for os, taber sin magt. I hans følge får vi hjælp til at lære kunsten at leve.

Og træder vi ved siden af og misbruger livet og de store muligheder, Gud har givet os – det gør vi desværre alt for tit – så må vi vide, at der er En, der har vundet os tilgivelse også for dette, og som siger: Giv alligevel ikke op, stræb stadig efter at være mig tro og lydig!

Der er nogle gamle visdomsord, der lyder sådan:

»Du kalder det en kunst at dø.
Min ven, jeg ved det ej.
Men hvis jeg livets kunst forstår,
jeg finder nok i døden vej!«

Forstår vi blot at leve, så ordner det med døden sig nok, når den tid er inde.

Kalenderen

Lørdag den 26. og søndag den 27. maj:

Elevfest

Torsdag den 31. maj

(Kristi Himmelfartsdag)

Forældredag

Repræsentantskabsmøde

(se bilag)

Dødsfald

Astrid Kokholm, elev 1940, er død. Mindeord af Marie Aagaard Schultz i næste nummer.

Møder

17. febr.: Svankjær. B. G.

6. marts: Møborg. B. G.

9. marts: Rom. P. J.

* HJEMME FRA SKOLEN *

Dagene længes, vinteren strenges. Denne vemod, som verslinjen udtrykker, passer langt fra med stemningen, når man for første gang denne vinter har taget turen fra Brejtdablik ned ad stien mellem idrætsbanen og gryden med broen for til slut at få hold på skiene for enden af alleen. Lysene fra skolen glimter i de snepyntede trækrøner og vidner om efterskolens hektiske aktivitet; men lydene fra de 125 elever når ikke frem her, hvor sneen drysser sagte ned fra rønnens grene for at indhulle alleens forårsbebudere, som alligevel var for tidligt på færde i den milde januar. Jeg trøster mig med, at disse løgplanter tåler en del frost og nok skal gro igen, når marts giver lunere vejr.

I morgen bliver skolen ekstra fuld af liv, når dørene åbnes for elevtræf. Programmet indeholder sportskampe, dramatik og ikke mindst muligheden for at få en snak med gamle kammerater. Der er tradition for, at de seneste års afgangselever møder talrigt op til dette arrangement. En del af de besøgende overnatter på skolen og deltager i de nuværende elevers søndagsprogram. Mon ikke der også her skal prøves kræfter mellem »de gamle« og »de nye« i forskellige idrætsgrene?

Hernede i den snedækkede alle mindes jeg en komisk tildragelse, som fandt sted i efteråret. Vi havde et elevhold ude med praktisk arbejde, der bestod i oprivning af blade på plæner og gænger. Pludselig så jeg en af pigerne bundet til et træ. Et riveskaft var stukket igennem jakkens ærmer og ved nakken omkring en kraftig gren på et gammelt æbletræ. Det var kun med enormt besvær, at hun kunne komme ud af denne fugleskræmselstilling. Det er ikke nemt at skulle irttesætte de formastelige (dreng), når man er ved at boble over af grin.

Mørket ruller frem. Det er på tide at vende hjemad. Med en nordmands sikre glid går det op ad stien, snart bliver det dog igen den ordinære danskers kamp for at holde sig på skiene (og på stien). Gennem granerne funkler belysningen på vores smukke kirke. Den hører ligesom med til miljøet. Jeg har svært ved at bedømme, hvornår skolens omgivelser er skøn-

nest. Den strålende sommerdag, løvspringstide eller denne skønne aftenstund med alt pudret med det reneste, hvide snedrys.

Da jeg kommer ind, kan jeg stadig fra mit køkkenvindue ane en af skolens flittige medarbejdere, nemlig møllen, der indtil nu har produceret 27.000 kWh, trods det den har haft et par indkøringsfridage.

Hvad kan der være hændt siden sidst? Torsdag den 26. januar var alle eleverne på Rydhave Ungdomsskole for at deltage i den årlige fest for egnens kristne ungdomsskoler. Programmet bød på telepatiske kunster, kaffe, musik og samvær ved motion.

Juleafslutningen blev holdt den 16. december. Efter mange forberedelser startede programmet med gudstjeneste i kirken, hvor provst Glad medvirkede. Herefter havde vi fællesspisning, dramatik, juletræ med oplæsning af Erling Agergaard og ved Jeppe. Godter, kaffe, krybbespil og sidst en gåtur hørte også med til denne aften's programpunkter. På grund af muligheden for, at vi kan få beskikket censor i uge 25, blev juleferien en uge længere i år. Efter afrejse lørdag den 17. december mødte eleverne igen den 8. januar.

I den forløbne jul var Højskolehallen igen rammen om sognets juletræ. Forstander Østerby, Nr. Nissum, holdt talen. Her mødes mange af sognets beboere til en hyggelig julefest.

Til slut en hilsen til skolens venner fra os fire i Kirkebyen 10.

Gunnar Birkelund J.

NB: Gunnar Birkelund J. slutter med hilsen »fra os fire i Kirkebyen 10«. Nr. 4 er en dreng, som de fik kort før jul. Også hos Thea og Kristian er der sket familieførelse, idet de fik en pige i januar.

Til lykke!!!

Under barselsorloven for Thea er ansat Anna Vestergaard Andersen, Hurup.

ELEVFORENINGENS REGNSKAB 1983

Indtægter

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 1526 har betalt kontingent | 72.019,70 |
| Bøder: Limfjordsminder (1947) | 80,00 |
| Renter fra girokontoen | 243,30 |
| Renter fra Nordvestbank, Lemvig | 4.160,40 |

Indtægter i alt 76.503,40

Ved årets begyndelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| Girobeholdning | 6.013,48 |
| Indestående i Nordvestbank | 39.231,57 |
| Kassebeholdning | 177,65 |
| Gæld | 0,00 |

Formue 1.1.1983 45.422,70

Jubilæumskontoen

| | |
|----------------------|-----------|
| Ved årets begyndelse | 31.993,23 |
| Renter i 1983 | 3.278,95 |

Ved årets slutning 35.272,18

Udgifter

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Elevbladet, 10 numre, 112 sider | 53.307,90 |
| Elevbladets forsendelse | 15.492,50 |
| Indbetalinger – modtageren betaler | 1.585,80 |
| Kontingent til Højskolernes landsf. | 450,00 |
| Papir og porto til 630 rykkere | 1.258,00 |
| Kørsel og telefon | 160,00 |
| Porto og kontorartikler | 333,50 |

Udgifter i alt 72.587,70
Overskud i 1983 3.915,70

Balance 76.503,40

Ved årets slutning

| | |
|----------------------------|-----------|
| Girobeholdning | 4.661,78 |
| Indestående i Nordvestbank | 44.534,17 |
| Kassebeholdning | 142,45 |
| Gæld | 0,00 |

Formue 31.12.1983 49.338,40

Sejbjerg 43, Nr. Nissum, 4.1.1984

Poul Jeppesen, kasserer

Kassebeholdning, girokonto, bankkonti, kontrolleret og fundet i orden 6.1.1984

Erling Agergaard

Bemærkninger til regnskabet 1983

I de sidste 5 år har antallet af betalende medlemmer ligget mellem 1526 og 1599. Bladet bliver trykt i 2120 eksemplarer. Ca. 1900 sendes ud med postvæsenet. Resten går til nuværende elever og lærerstab. De 1526 har i gennemsnit betalt ca. 47 kr. Elevbladet udkom i 1983 med 12 numre, ialt 112 sider. Udgifterne til trykning og forsendelse af bladet var i 1983 17.000 kr. dyrere end i 1982. Det betyder, at vi må holde lidt igen i 1984. Det kunne ske ved at slå november- og julenummeret sammen, men det afgør repræsentantskabet og generalforsamlingen ved den årlige elevfest – i år den 26. og 27. maj.

Tak til alle, der har betalt kontingent. Vi er ikke raske til at afmelde ikke-betalende, men tålmodigheden har dog en grænse.

I dette nr. skal der være et girokort til indbetaling for 1984. Skulle det ske, at maskinen har »glemt« at lægge et girokort i netop det eksemplar, som du modtager, kan du klare det ved at benytte følgende oplysninger:

Giro nr. 8 03 62 33.

Nr. Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening, Sejbjerg 43, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

Husk: årgang, navn og adresse.

Betal efter evne og sind!!!

Venlig hilsen

P. J., kasserer

Portræt af tidligere bestyrelsesformand



pastor

I. Godtkjær

Formand: 1975-1980

Præstegårdsvænget 9, Møborg. Her bor den sidste eks-bestyrelsesformand, vi mangler at portrættere i vores række rundt blandt nuværende bestyrelsesmedlemmer og tidligere bestyrelsesformænd for Nr. Nissum Høj- og Efterskole. I december-nummeret skrev vi at der er en tradition for, at skolens bestyrelsesformænd på én eller anden måde er tilknyttet egnen syd for Lemvig.

Beviset er hjemme, og for pastor I. Godtkjær's vedkommende bevises det endda på flere måder.

– *Du har rødder i Vestjylland, men du er født og opvokset i København, har taget din uddannelse derovre – og er så blevet præst i Vestjylland. Hvad er du egentlig: Vestjyde eller københavn?*

– Jeg er da vestjyde, – nå ja, – hvordan andre opfatter mig, det kunne da være rart at vide, men jeg opfatter mig selv som vestjyde, mit navn er endda jysk, for fra tiden før min farfar figurerer i slægten efternavnet Gadekær – og prøv engang at sige det på jysk! Det er rigtigt, at mine rødder ligger i det vestjyske. Min

mors slægt tilknytter sig Rind ved Herning, og både min far og farfar er født i Lemvig, og for at sætte den endelige prik over i'et, kan jeg endda fortælle, at min tip-oldefar var degn og kirkesanger i Møborg.

Ganske rigtigt er jeg født i København, – på Nørrebro, hvor min far blev ansat som graver ved en kirkefondskirke; – og min kone er født i København, forøvrigt i den Tove Ditlevsenske barndommens gade på Vesterbro. – Selv dengang, da jeg trådte mine drengesko, var jeg vel på en måde jyde, for jeg kan fortælle, at højdepunkterne i mine drengedage var, når sommerferien skulle holdes i Vestjylland hos familien. De sidste 2 nætter før afrejse sov jeg ikke af bare forventning til de forestående 7 uger, og inden hjemrejse græd jeg over at skulle forlade det vestjyske – forøvrigt modsat min bror. Efter 12-års-alderen var der overhovedet ikke tvivl i mit sind: Jeg skulle bo i Jylland – egnen vest for Herning – når jeg blev stor!!!

– *Jeg hører, at din skolegang har været mere end bare skole.*

– Rent skolemæssigt er der ingen tvivl om, at københavnere var forfordelt. Ud over bedre fagtilbud fik jeg personligt endda den ære at blive optaget i Mogens Vøldikes drenge-sangkor efter 2. klasse. Selv om koret bød på hårdt arbejde med 6 timers sang hver dag, koncerter, aftenprøver, kirkekoncerter bl.a. i Christiansborg Slotskirke – arrangementer, som naturligvis måtte reducere mine dansk- og regnetimer – ja, så var det alligevel noget helt enestående.

– *Hvor blev du student?*

– På Metropolitanskolen!

– *Du er måske enig med Hans Scherfig i hans bedømmelse af Metropolitanskolen?*

– Selv om vi nok ikke bedømte skolen ud fra de samme synsvinkler, har han ret. Gymnasieårene var en ørkenvandring. Ligeså lykkelig som jeg var for sangskolen, ligeså elendig fandt jeg gymnasiet. Selv nu 40 år efter har jeg samme følelse: En ørkenvandring, hvor gymnasieårenes eneste oase var KFUM i Nørrebros Kingo sogn.

– *Hvornår fandt du så ud af, at du ville være præst?*

– Selv om det måske lyder påfaldende, at

jeg søgte gymnasiets klassisk-sproglige linie, var det vel først i 2.g., at jeg gik ind for den tanke at blive præst; – det var måske noget, der lå i luften, for allerede, da jeg gik i 4. mellem, blev jeg – som de andre elever – spurgt om, hvad jeg ville være, når jeg blev stor. Inden jeg nåede at svare, råbte hele klassen i kor: »Han skal da være præst!« Selv er jeg ikke i tvivl om, at ordet KALD har en uomtvistelig betydning. At jeg er præst i dag, er helt sikkert sket gennem et kald – uden at Gud dog har »spenderet« en engel på mig (Elisabeth og Maria). Kaldet arbejder i én gennem ydre begivenheder, menneskers spørgsmål, egen selvransagelse. Jeg siger tit til mine konfirmander: »Ta' og bed om Gud allerede nu så småt vil begynde at vise jer jeres plads i samfundet!« Dette skal ikke være overladt til det tilfældige.

– *Uddannelsen fandt naturligvis sted på Københavns Universitet?*

– Ja, og det havde endda den fordel, at jeg kunne bo hjemme i begyndelsen af studietiden, – og yderligere – for ikke at stifte unødvendig uddannelsesgæld – tog jeg arbejde som lagerarbejder i Frihavnen, kontorist, som landarbejder, – og, som noget helt specielt, blev jeg leder af Holmens Orlogshjem, hvor jeg så boede. Det var forøvrigt på den tid, min kone og jeg fik lyst til at gifte os, hvorfor vi søgte om tilladelse til at bo på orlogshjemmet som ægtepar. Vi fik afslag ud fra én af Chr. d. 4.'s love, som påbød, at ombord på danske orlogsskibe må ikke befinde sig svin og kvinder!

I Uddannelsestiden var jeg i stor gæld til KFUM og K. De gav mig meget – også min kone. Vi lærte hinanden at kende i arbejdet som ledere, og det førte mere med sig. Hun blev ikke kun uundværlig for mig i ungdomsarbejdet. Da jeg manglede 3-4 år af studietiden, lagde det sig til rette, så vi kunne leje et par små værelser med adgang til køkken i en baggård i en sidegade til Nansensgade, og så giftede vi os. Det var ikke almindeligt i 1948, at man giftede sig før eksamen. Så forsørgede min kone mig. Siden har hun ikke skullet arbejde – ude!!! Så meget mere hjemme. Hun syede hatte i Istedgade, og jeg var lagerarbejder i Frihavnen. Min broder satte høretelefoner på radioen, som havde kostet 5 kroner. Så kunne hun høre radio uden at forstyrre min

læsning, når hun da ikke hørte mig i lektierne. På den måde delte vi ikke kun bord og seng, men også theologien.

– *Da du var færdiguddannet, blev du ansat som hjælpepræst hos Chr. Bartholdy!*

– I 1951 blev jeg cand. theol. og kunne i første omgang godt tænke mig at blive KFUM-sekretær – naturligvis efter de 3 måneder på pastoralskolen, for under alle omstændigheder ville jeg ordineres. Og under et besøg i Haslev (i pastoralskoletiden) faldt det hele på plads på en sådan måde, at jeg næsten på én gang blev både Bartholdys hjælpepræst – endda selv om han ikke engang på det tidspunkt var begyndt at bede Gud om én – og KFUM-sekretær med 250 kr. i månedsløn, – 25 kr. mere end hjælpepræstembedet gav.



Fra min ordination: Mig selv til venstre. I midten Bartholdy. Højre: Provst Bech Ringsted. Baggrund: Frerslev Kirke.

Det var en sjov og spændende tid. Jeg skulle føre kirkebøger, hjælpe til under nadveren og engang imellem prædike og ellers gøre de dumheder, som enhver nyuddannet præst skal gøre. Vi holdt »møder« hver formiddag, hvor Chr. Bartholdy snakkede, og jeg lyttede. Han var både spændende og uortodoks. Engang spurgte han mig: »Er De omvendt?« – »Hvis De mener sådan på klokkeslet, – så er jeg ikke, men i løbet af gymnasieårene følte jeg mig bevidst som kristen«. – C. B.: »Hvor er De heldig, for jeg var færdiguddannet kandi-

dat, inden jeg nåede så vidt!« Det var også Bartholdy, der sagde, at man ikke behøvede at skilte med, om man er indremissionsk eller hvad man er, – for gennem ens ord og gerninger skal folk nok selv bedømme én.

– *Hvornår blev du »selvstændig« præst?*

– Da jeg havde været 3 år i Haslev, gik Bartholdy af, og jeg var nu arbejdsløs indtil én ud af uendelig mange ansøgninger gav resultat. I første omgang (9 mdr.) blev jeg ansat som hjælpepræst i Vojens-Jegerup pastorat, boede i 2.-lærerboligen, som var så dyr at opvarme, at jeg måtte tage timer på Sommersted.

I 1955 blev jeg så sognepræst i Birket på Lolland, hvor menighedsrådets socialdemokratiske fløj mente at kunne sige god for mig, da jeg i studentertiden havde været ansat som brunkulsarbejder og lagerarbejder. Den indremissionske fløj fulgte naturligvis trop. I Birket mødte min kone og jeg mange spændende udfordringer. Vi startede og deltog i egen klubarbejde og aftenhøjskole, hvor vi ofte følte, at vi måtte gå på kompromis med os selv, da jeg måtte erkende, at menighedslivet skulle motiveres gennem underholdende islæt.

I 1963 blev jeg så ansat i Møborg-Nees pastorat som sognepræst, – og her sidder vi så!!! Her var det åndelige liv rigere og meget givende, jo, jeg føler mig godt tilpas her i Vestjylland.

– *Jeg kan huske, at du i forbindelse med et møde på skolen sagde, at lærerne i deres ferier måtte rejse for at »tanke op«! Du tanker op i Assissi!*

– Der er også noget, der hedder indenrigsrejser, men det er vigtigt at møde inspiration og udfordringer ved at søge udenfor hjemmets fire vægge.

En dag læste jeg Kristeligt Dagblads kronik, som den dag handlede om det økumeniske center i den italienske by Assissi. Vi rejste ned for at kigge på det, og vi syntes så godt om det, at turen varede 14 dage, og turen blev til flere ture. Man bor ikke på et fint hotel dernede på centret, – snarere et »gæstehjem«, hvor man i større grad føler det stille og inspirerende Frans af Assissi-miljø. Jeg har i den grad interesseret mig for den hellige Frans af Assissi, at jeg i dag faktisk er blevet formand for det

danske Fransiskus-Selskab, som iøvrigt også arrangerer rejser derned.

– *Hvornår kom du ind i bestyrelsen?*

– Jeg kan forestille mig, at Ths. Mogensen måtte kunne sige god for mig ud fra vort kendskab til hinanden gennem KFUM-lederskolerne (bl.a. også på vores skole), så en dag ringede han mig op og bad mig opstille til indvælgelse i bestyrelsen. »Hvad indebærer det?« spurgte jeg. »Åh, – et par møder om året!« sagde Mogensen. Det blev virkelig til et »par møder« om året. For det første blev jeg medlem af forretningsudvalget, – og senere i min formandsperiode blev der mange ting at slås med: Byggeri af bl.a. nordfløjen, utæt tag, reparation af hallen, salg af Kongensgård og – hvor var det spændende! Men nogle gange følte jeg, at jeg ikke var tit nok deroppe f.eks. til forældredage og elevstævner, for flere af disse arrangementer holdes jo om søndagen, hvor jeg oftest havde 2 gudstjenester hernede, derfor kunne jeg ofte være for træt til at komme. Derfor synes jeg, at det er glimrende, at det er en lægmand, der nu er bestyrelsesformand.

– *Til sidst vil jeg gerne spørge dig, hvilke tanker du gør dig angående brydningerne i Indre Mission, folkekirken – og efterskole-højskole?*

– Mit kendskab til højskoleverdenen er især tilført mig gennem min mødrene slægt. Min mormor var på Vallekilde Højskole i 1884 (det år Christiansborg brændte), min mor var på Haslev Højskole 1918, og selv om jeg aldrig har været højskoleelev, har jeg da undervist på højskoler (bl.a. Haslev udvidede Højskole). Jeg tror ikke, at det er spor lettere at have med de unges skoler at gøre i dag. Generelt vil jeg sige, at både det folkelige og det grundtvigske liv og også folkekirken i dag overlever i Indre Mission og KFUM, men – også selv om det skærer mig i mit indremissionske hjerte – vil jeg dog sige, at jeg har et kærligere forhold til IM på sogneplan end på landsplan, for jeg er langt fra tryk ved udviklingen indenfor IM i dag. Og denne udvikling gør i høj grad sin indflydelse gældende på IM-skolerne. Det underer mig, at man tillader oprettelsen af skoler, der betyder at IM konkurrerer med sig selv i uddannelsen af missionærer og ledere. IM har jo bl.a. brudt med

KFUM, og jeg tvivler på, om IM har gjort sig dette »tab« bevidst. IM behøver ungdomsbevægelsen og de »gamle« IM- og KFUM-høj- og efterskoler til at kunne fastholde sig selv i sit syn på de folkelige og kulturelle områder. – Det er det sekterisk-sværmeriske i troen, der bekymrer mig. Man kan belyse udviklingen således: 1. generation af IM-folk blev omvendt, 2. generation fulgte i deres fodspor, men 3. generation IM-folk er blevet krampagtigt dømmende. Den (ligesom KFS) sætter bibelen i centrum på en sådan måde, at de fører det kulturelle væk fra bibelen, og så vil brydningerne blive den naturlige konsekvens. Jeg er lidt nervøs for fremtiden på det område.

Møborg kirke.

(Erling Agergaard)



Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Bruno Graversen

Formand for bestyrelsen: K. E. Sørensen, Holstebro

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende),
Erling Agergaard, Poul Jeppesen

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 14 31

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 15 02

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer



Repræsentantskabsmøde

Det skal herved meddeles, at det årlige repræsentantskabsmøde på skolen afholdes fredag den 23. marts med nedenstående dagsorden. I samme forbindelse indbydes repræsentanterne til at deltage i en fællestime sammen med eleverne kl. 16,00 og efterfølgende middag kl. 17,30.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af protokolfører og stemmetæller.
4. Beretning ved formanden.
5. Regnskabet ved revisor Kurt Ravn.
6. Valg til bestyrelse. Efter tur afgår Niels Storebjerg, Jørgen Moosgaard og Henning Sørensen. Pastor Storebjerg tager ikke mod genvalg.
7. Valg af to suppleanter.
8. Indkomne forslag.
9. Aktuelt fra skolen ved forstanderen.
10. Elevforeningen ved Poul Jeppesen.
11. Eventuelt.

Indkomne forslag må være formanden, overlærer K. E. Sørensen, Heimdalsvej 38, 7500 Holstebro, i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Ved aftenkaffen afslutning ved bestyrelsesmedlem, Henning Sørensen, Nykøbing Mors.

