



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



NUMMER 8 · OKTOBER 1983 · ÅRGANG 75

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Luther tur juli 1984

Dato: 21 juli-28. juli (uge 30).

Luther fejres i år. Det er der også grund til, hvis man virkelig betænkter, hvilke omvæltninger i det teologiske liv han forårsagede.

Turen sommeren 1983 var oprindeligt tænkt som en Luthertur - en slags uddybning af i hvert fald turen i 1974, som deltagerne fra dengang sikkert aldrig glemmer - (se skoleblad 4, 1974).

Men da vi hørte om 100% fordoblinger af pris-satserne i DDR, turde vi ikke gå i gang med arrangementet, idet vi måtte regne med en pris på ca. 4000 kr. pr. deltager for 6 dage. Vi besluttede at afvente begivenhedernes gang indtil sommeren 1984 - og kørte en dejlig Luxemburgtur i stedet for.

Endnu ved vi ikke, om DDR har sat priserne væsentlig ned, men noget tyder på det. Vi har indledt forhandlinger, dels via Felix-Rejser og dels via egne kanaler - uden på nuværende tidspunkt at have opnået konkrete resultater.

Vi regner med at kunne skære 1.000-1.500 kr. af 1983-prisen, forhåbentlig mere, altså en turpris på ca. 2.500 kr. for 6-7 dage, helpension, overnatning på hotel af meget høj standard, bustransport, udflugter og oplysende foredrag undervejs.

Det er mange penge, men det er også en speciel tur, endda meget speciel. Vi bevæger os ind bag Jerntæppet - til Lutherstederne på den anden side af Muren.

Een ting kan vi garantere: Vores pristilbud vil ligge væsentlig under øvrige tilbud på nogenlunde samme rejse og samme standard. Det er ikke mange penge, hvis man begynder opsparingen pr. dags dato - eller hvis man prioriterer en stor fællesoplevelse højt.

Under alle omstændigheder: Vi ønsker ikke at forhandle videre uden at have nogensomhelst fornemmelse af, om der i skolens kreds af gamle elever og gode bekendte er interesse for en sådan tur.

Derfor vil vi meget gerne, så hurtigt som overhovedet muligt, have tilkendegivelser fra interesserede.

Er man interesseret må man påregne et depositum på 550 kr. pr. deltager senest 1. dec. 1983 - sendt til Arne Rasmussen, Raundahlvej 2, Nr. Lem, 7620 Lemvig, tlf. 07 - 82 38 64, hvor evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse. Kvittering tilsendes. Dette depositum tilbagebetales øjeblikkeligt og fuldt ud, hvis turens pris pludselig ændrer

sig drastisk opad - og naturligvis, hvis andre komplikationer indtræffer.

Men vi er nødt til, så tidligt som muligt, at vide, om vi har et grundlag at forhandle på.

Programmet er ikke fastlagt endnu, især fordi programlægningen må foregå i et vist samarbejde med myndighederne i DDR. Overnatninger vil sandsynligvis finde sted i Magdeburg, Leipzig og Erfurt. Hovedpunkter på turen vil f.eks. være et besøg i Wittenberg, hvor der arrangeres rundvisning med besøg i Lutherhuset og i Slotskirken med den berømte dør. Vi vil besøge Halle og besigtige Luthers fødehjem i Eisleben. Måske besøger vi også Mansfeld, hvor Luther oplevede meget af sin barndom. Vi vil opleve domkirkebyen Erfurt, der ligeledes er en af »centrumsbyerne« i Luthers liv og virke. Der vil arrangeres besøg i Eisenach og på Wartburg, hvor Luther f.eks. oversatte Det nye Testamente. Vi kommer til Weimar, der i allerhøjeste grad er en kulturby - arnested for utallige betydningsfulde kulturstrømninger op gennem tiderne. Forhåbentlig kan vi også nå at opleve Dresden.

Tænk på Goethe og Schiller. Tænk også på musikhistorien - hvor mange af de helt store komponister har ikke virket i disse områder? Tænk på ... det er håbløst at remse op. Området Thüringen er en stor del af vores kulturgrundlag, hvilket vi naturligvis også vil gøre opmærksom på.

I det hele taget vil vi bestræbe os på, at deltagerne kommer hjem med en pæn ballast af kulturhistorisk viden.

Altså: Kære interesserede - giv lyd fra jer hurtigst muligt!

Ths. M. + Arne R.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Bruno Graversen

Formand for bestyrelsen: K. E. Sørensen, Holstebro

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende),
Erling Agergaard, Poul Jeppesen
Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 14 31

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig
Telefon (07) 89 15 02

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer

Portrætter af bestyrelsesmedlemmer XI



Egon Bjerg

Vi slutter serien »Portrætter af bestyrelsesmedlemmer« med at omtale vort sidst valgte, nemlig tømrermester og byrådsmedlem Egon Bjerg, Dybe. Bestyrelsen har 9 medlemmer. Når der alligevel bliver 11 portrætter, skyldes det, at vi har et æresmedlem, og at Egon Bjerg har afløst tømrermester Hansen, Humlum, hvis portræt vi bragte først på året.

Som det vil fremgå af det følgende, har Egon Bjerg mange jern i ilden. Alligevel bliver der tid til et par timers snak i hjemmet i Dybe, og resultatet af denne samtale - afbrudt flere gange af telefonen - bringes her:

Hjem og skole

»Mit barndomshjem ligger ikke ret langt fra min kones og mit hjem. Det er en ejendom på 11 tdr. land, og far var landmand, men også tømrer i 50 år. Jeg blev født den 29. oktober 1930 og har boet her i sognet de allerfleste af mine år. Det blev til 7 års skolegang i Dybe skole, hvor vi havde to lærere. Førstelærer Christensen, som havde et grundtvigsk livssyn, var en god fortæller. Der blev sunget meget, og ikke mindst i kirkehistorie blev vi orienteret godt. Vor lærerinde, Marie Sande-

gaard, havde sit stædet i Indre Mission, og var en levende fortæller.

I tømrerlære og på skole i Haslev

14 år gammel blev jeg konfirmeret i Dybe kirke af pastor Monrad og var dernæst ved landbruget i tre år. Mit eneste ønske var at komme i tømrerlære, men far mente, jeg skulle vente, til jeg blev så voksen, at jeg kunne tåle tonen på en arbejdsplads, for det kunne jo hænde dengang, at der vankede en ordentlig omgang skæld-ud!

Men 17 år gammel (1947) blev det alvor for mig, og min læreplads var i Lomborg hos tømrermester Kragelund. Arbejdsdagen var dengang 9 timer i alle ugens hverdage, altså 54 timer. Dertil kom, at vi lærlinge i ugens 5 første aftener skulle på Teknisk Skole fra kl. 18-20, og så var det endda muligt at komme med til ungdomsmøder i sognet, selv om vi naturligvis kom for sent. I min læretid var jeg med til at bygge nogle af de mange nyoprettede statshusmandshjem på Rom flyveplads. En sommer byggede vi i alt 13 huse.

Den teoretiske undervisning blev ud over Teknisk Skole uddybet ved et ophold på Haslev Håndværkerhøjskole. Det gav meget rent fagligt, men blev tillige et højskoleophold med bl.a. mange gode foredrag. Det var meget inspirerende at være i skolebyen Haslev og deltage i gudstjenestelivet, for det var i de år, Indre Missions formand Chr. Bartholdy virkede der, og man måtte møde en time før gudstjenestetid, hvis man ville gøre sig håb om en siddeplads.

Soldat i Aalborg

I 1951 fik jeg mit svendebrev. Derefter ventede 11 måneders soldatertid mig. Det blev i Aalborg. Det fik stor personlig betydning for mig, idet jeg på soldaterhjemmet lærte Edel at kende. Hun er fra Aså i Vendsyssel og var pige på soldaterhjemmet. Det førte til bryllup i maj 1955, men forinden havde jeg været svend i Gårde ved Ølgod i 2 år.

Overtog faderens forretning

I slutningen af 1954 vendte jeg tilbage til Dybe og overtog min faders forretning og begyndte at bygge nyt værksted i nærheden af mit hjem. I begyndelsen hjalp far mig. Grundlaget for at

drive en forretning som min er en fast kundekreds på ca. 200, som tid til anden skal have lavet lidt eller meget. Der er gennemgående 1 eller 2 lærlinge her foruden to svende.

Søndagsskole - og ungdomsarbejde

7 år gammel kom jeg i søndagsskole, og det har jeg stort set fortsat med siden, naturligvis med en anden funktion. Vi har siden 1950 i Dybe haft et stort og godt fritidshjem, som ejes af Lemvigkredsens KFUM og K, men som vi lokalt har økonomisk ansvar for. Her fortsatte vi det søndagsskolearbejde, der var begyndt i 1915, og der møder børn op fra Dybe, Fjaltring, Ramme og Bonnet. Baggrunden for at holde søndagsskole er - foruden det kristne budskab som det primære - at holde af børnene og vise i ord og gerning, at man kan lide dem ved at tale med dem, hilse på dem og have et venligt ord til overs for dem.

Foruden søndagsskolearbejdet deltager vort hjem også i ungdomsarbejdet, hvor en del af tiden går med husflidsarbejde af forskellig art. Hvis man bryder sig om børnene og de unge, bliver der også overskud - åndeligt og materielt - til at bruge tid og kræfter på dem.

I menighedsråd, sogneråd og provstiuvalg

Ret tidligt kom jeg i menighedsrådet i Dybe og har været med til valg af flere præster. Denne kirkelige interesse oplever jeg i større perspektiv ved også at være medlem af Lemvig provstiuvalg. I 1966 kom jeg i Dybe-Ramme sogneråd, hvor det i særlig grad var arbejdet i skole-, kultur- og teknisk udvalg, der optog mig. Det er klart, at siden jeg fik med kommunalt styre at gøre, har min forretning aldrig været involveret i byggeri for kommunen. - I 1970 blev Lemvig storkommune dannet, og mit kommunale virke indtil 1974 blev indskrænket til at være medlem af ligningskommissionen.

I Lemvig kommunes byråd

Siden 1974 har jeg været indvalgt i byrådet. I starten var jeg skeptisk indstillet overfor storkommunen, men må nu medgive, at det er nødvendigt med større enheder for at klare de store tekniske og sociale krav, som stilles i dag. Der er også gået meget tabt. Her tænker jeg især på, at det er umuligt at have kendskab

til de enkelte borgere, men det overordnede syn må være at behandle alle rimeligt, uanset hvor de bor i kommunen og tage fornuftige hensyn til alle.

Til min store overraskelse blev jeg straks formand for udvalget for undervisning og kultur og har været det siden. Herunder hører undervisning, biblioteker og alle former for foreningsliv samt kollektiv trafik. I de ca. 10 år, der er gået, er der bygget for ca. 80 millioner kroner inden for de områder, der har med kulturudvalget at gøre, og det har i sig selv været en stor udfordring. Vi kan i kulturudvalget kun skabe de ydre rammer. Der er andre - især lærerne - der skal skabe det åndelige indhold.

Om det er en personlig tilfredsstillelse at være med, hvor beslutningerne træffes? Ja! Man bliver bidt af det - og mere, jo længere man kommer ind i sagerne. Udvalgsarbejdet er det vigtigste. Her spiller partifarven ikke den afgørende rolle. Holdningerne kommer naturligvis frem, og så må man finde en naturlig midterlinje. Man må lære at lytte, men i den sidste ende skal der træffes beslutninger, og kan man ikke leve med det ansvar, må man træde tilbage. Det er det nære, der interesserer mig mest, men som bestyrelsesmedlem i kommunalforeningen for Ringkøbing amt, får man et større overblik over tingene, som kan være til hjælp i de lokale forhold.

I Nr. Nissum Seminariums bestyrelse

Fra Lemvig kommunes side har vi stor interesse i at bevare det gode uddannelsessted for lærere, vi har i Nr. Nissum. Dette seminarium har betydet, at vor egn altid har haft let ved at skaffe dygtige lærere. Selv i de lærerknappe tider blev Lemvig-egnen ikke så hårdt ramt, fordi de unge, som kom fra alle egne af landet, kunne lide at være her, og efter endt uddannelse blev på egnen. Seminariet skal bevares, selv om der skal arbejdes ved lavere blus på grund af nedskæring i antal klasser. Seminariet, som bliver særdeles dygtigt ledet, er en betydningsfuld faktor i det åndelige liv på egnen.

I Nr. Nissum Høj- og Efterskoles bestyrelse

Må jeg slå fast, at når jeg kan sige ja til så meget udadrettet arbejde, er det, fordi min søn er medarbejder i firmaet. - Jeg ser ingen mod-

sætning mellem det arbejde, jeg står i, i Lemvig byråds kulturudvalg, og det arbejde, der udføres på de private skoler eller institutioner. Tværtimod! Mit indtryk er, at de skoler, der har en holdning - også kristelig - først bliver overtegnet. - Konflikt mellem forældre og børn i efterskolealderen kan ikke undgås, men at komme hjemmefra på skole i samvær med lærere og kammerater døgnet rundt bevirker, at de unge får løst deres konflikter på en måde, så de lettere kommer over nogle vanskeligheder og får en mere positiv holdning til forældre og hjem.

Min holdning til det at være medlem af bestyrelsen, er den at være den lyttende og så prøve at finde ud af, hvor jeg med de erfaringer, jeg har fået i mit hidtidige arbejde, kan sætte ind og være til hjælp. Min erfaring indtil nu er, at det er rart at være med i bestyrelsen. Skolen drives sundt og økonomisk, og jeg har lagt mærke til, at der er åndeligt overskud til nytænkning, som nok skal komme skolen til gavn i fremtiden.«

Poul Jeppesen

Verdens lys

Jesus sagde, da han gik her på jorden: »Jeg er verdens lys« (Johs. ev. 8.12).

Vi ved, at alle ægte diamanter er i stand til at lyse i mørket. Alligevel findes der diamanter, som ikke lyser. En videnskabsmand opdagede for en del år siden grunden til det. Diamanterne må først ligge i solen eller i stærkt lys for at kunne lyse i mørket senere. Jesus blev for snart 2000 år siden sendt til vores verden for at skabe lys. Hvorfor er vi nu blevet sat ind i denne verden? På dette spørgsmål svarer Bibelen klart. Vi har nøjagtig samme opgave som Jesus, - for også vi er sat her for at lyse. Alle mennesker er af Gud tænkt som lysbærere i vores verden. Vi skal gøre det lyst omkring os, skabe smil og glæde, venlighed og lykke. Vores opgave her i livet er at tænde lys. Mange mennesker svarer dertil, at de ikke er i stand til at hjælpe andre, for de har hverken

penge eller tid til overs. Men hvem siger, at penge er det vigtigste. - Et venligt smil, et håndtryk, et par ord, det er ofte meget mere værd end penge, og det har vi allesammen råd til at give.

Mange vil måske stille det spørgsmål, »Hvorfor er det så mørkt, hvorfor er der så mange onde ting omkring os? Hvorfor er der så megen uvenlighed, hidsighed, had og misundelse i vores verden? Jo, fordi vi er kommet bort fra lysgiveren - fra Jesus.

Vi har det nemlig som diamanterne: Vi kan kun lyse i mørket, når vi først selv har været i lyset. Ingen af os har lys i sig selv. Vi ligner månen, som får sit lys fra solen. Jesus er livets lys - lyskilden - han alene. Dem, der følger ham, giver han af sit lys; de får noget af hans sind og hans hjertelag, sådan at vi kan lyse for andre og få andre til at lytte til ham og lyse i vores verden.

Gerda Krogshede

Hjemme fra skolen

Turene

September måneds alt-overskyggende begivenhed blev »de store ture«. 8. klasse blev traditionen tro indtegnet på Helsingør Vandrerhjem, hvorfra der blev foretaget udflugter til hovedstaden (museer, seværdigheder, indkøb og Tivoli), Nordsjællands attraktioner, Hålsingborg og Roskilde. Fem dage på fuld damp.

Harzen blev rejsemålet for 9. klasserne. Med udgangspunkt i den gamle og hyggelige by Osterode blev man ført til drypstenshuler, minegange, kz-lejr, zonegrænsen, naturiagttagelser - for blot at nævne nogle få af de 5 dages hovedpunkter.

Igen i år blev 10. klasserne sendt til Luxemburg via Köln. Fra vandrerhjemmet blev der lavet udflugter til den belgiske ardennerby, Bastogne, Tysklands gamle romerby, Trier, middelalderborge, naturområder og til kirker i katolsk regi. De 6 dage gik alt for hurtigt.



Vorgod og Søndbjerg

Det er to steder eleverne altid ser med forventning hen til at skulle besøge. Vorgod-besøget (d. 2. okt.) var et udvidet Nissumstævne med iltre sportsskampe om eftermiddagen og gemytligt samvær om aftenen. Søndbjerg-besøgene (sidst 4. okt.) er venskabsstævner to IM-skoler imellem. Her bli-

ver der ligeledes dystet om eftermiddagen og hygget om aftenen (tryllekunstneren Zimba) altså sammen i behagelig atmosfære.

Irske elever

Ud over mange lærerstuderende som ønsker praktikophold på vores efterskole, har vi i 14 dage haft besøg af 7 irske elever og dermed





deltaget i et spændende eksperiment, som bestod i at føre katolske og protestantiske skoleelever sammen under andre himmelstrøg. På den måde skulle de kunne lære at acceptere hinandens livsgrundlag og derved af åre *måske* medvirke til lidt fredeligere forhold i det nordlige Irland. Vores elever skulle derved være værter for dem, - for på den måde at træne i levende »engelsk« og for måske at modtage en gensynsinvitation engang i februar. »Do you enjoy your food?« - Wesley: »Ay, Ay«.

Høstfest

Der er os altid en glæde at åbne vor skole for folk fra egnen. Den 26. september var der stort rykind. Lemvigkredsens KFUM og K havde indbudt til høstfest, og der kom 300, som oplevede bl.a. storartet underholdning af Holstebro Marimbaorkester, der opførte en række kendte og mindre kendte numre.

Der blev indsamlet 1294 kr. til KFUM og K arbejde. Indremissionær Jens Mortensen, Århus, talte over ordene fra Johannes evangeliets kap. 1, vers 14: »Vi så hans herlighed«. - Bruno Gravensen sluttede den vellykkede aften med andagt.

Menighedsrådsstævne

Samme aften havde Lemvig-egnens menighedsrådsforening stævne på skolen og fik overladt spisesalen. Her var samlet ca. 120 deltagere, der i kirken havde hørt rektor for pastoralseminariet, Gerhardt Pedersen, der talte over emnet: »Præsteuddannelsen i vor tid«. På skolen blev dette emne derefter drøftet grundigt, og rektor Gerh. Pedersen besvarede mange spørgsmål.

DMS stævne

Også ved et DMS stævne har vi været værter. Der var god tilslutning og givende taler af flere ydremissionærer.

Møllen

I uge 42 skal møllen, hvis planen overholdes, rejses. Der er allerede nu gjort udgravninger til den, og jord og cement ligger nu og »samlere kræfter« til den store byrde.

Erling A.



Af Lohses Forlags efterårsudgivelser er der nogle bøger, jeg gerne vil ofte en større omtale, fordi de fortjener det, ligesom de er oplagte julegaveideer.

Martin Luther (179 sider - 125 kr.).

I Lutheråret (500 år den 10. nov.-83) kommer vi næppe udenom at beskæftige os med denne reformators liv og filosofi. »Martin Luther - i kamp for troen« er netop en bog om Luthers filosofi d.v.s. teologi, hvilket er den væsentligste del af hans personlighed. Alt for mange Luther-biografier omhandler så at sige kun hans liv og færd og levner en alt for lille plads til hans tænkning. For selv om alle vel ved, at Luther ikke var blandt vore allerstørste filosoffer, så fortjener hans teologi alligevel at stå i højsædet, fordi den fik så vidtrækkende konsekvenser. Poul Langagergaard, som har redigeret bogen, siger netop: »Det er ikke mennesket M. L. som sådan vi vil fejre, ... derimod vil vi fejre og markere den bibelske nyopdagelse af gamle sandheder for kristen tro og liv, som Luther blev et Guds redskab til påny af få sat i højsædet«. Det er 11 unge Århus-uddannede teologer, der har påtaget sig hver at skrive en afhandling eller måske snarere en større artikel om reformatoren under hovedafsnitene: Ordet og Ånden, Kristenlivet, Sakramenterne og Samfundslivet. I en måske noget mørk, men aldeles velunderbygget gennemgang når man meget rundt i Luthers ideer og livsfilosofi.

Peder Bukh: En vækkerrøst (136 sider - 79 kr.).

»En vækkerrøst« (og ikke som Jyllands Posten kaldte den: En vækkelsesrøst) er en spændende bog, der omhandler frimenighedspræsten Morten Lassens liv og især gennem uddrag af hans artikler og prædikener - hans tanker over liv og kristendom. Gennem påvirkning fra Indre Mission og Søren Kierkegaard følte han sig i stand til at kunne udtænke et personligt gudssyn, der ikke mindst gi-

ver os en stor forståelse for Grundtvigs kristendomssyn og Jesu budskab.

Poul Hoffmann: Den brændende tornebusk

(296 sider - 145 kr.).

Genoptryk af 1. bind af Moses-trilogien.

Arne Falk-Rønne: Australien (304 sider - 198 kr.).

Den altid veloplagte Falk-Rønne tager os denne gang via billeder og tekst med til indvandrerens Australien. Det er ikke en geografibog, men en levende beskrivelse af de møder forfatterne har haft med og i verdensdelen Australien, forhåbningernes og chancerens ø. Læs også om hvordan bl.a. danske udvandrere har klaret sig.

Adolf Hansen: Kongeriget (224 sider - 108 kr.).

Genoptryk fra 1953 af en roman om rodløshed, arbejdsløshed, kriminalitet, dårlige kammerater og livsværdier.

Niels Vestergaard: Daniels Bog I (40 sider - 22 kr.).

Gennem 10 bibeltimer har forfatteren med held prøvet at gennemgå indholdet og symbolikken i den vanskelige, men også fascinerende Danielsbog.

Simon Madsen: Markus og hans evangelium III

(32 sider - 17,50 kr.).

Sidste del af studie gennemgangen af Markusevangeliet. Gennem 11 bibeltimer og mange bevidst ubesvarede spørgsmål bliver man for alvor klar over, at man aldrig kan blive færdig med Markusevangeliet.

E.A.

Højskolepost

Bryllup

Viet i Gudum kirke:

Else Bredahl Christensen (1974-77) til Andre Andersen. Bopæl: Sognevej 3, 8280 Trige.

Vore møder

16. nov. Hvidbjerg, Thy. E.A.