



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



NUMMER 5 · JUNI 1983 · ÅRGANG 75

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Er Gud almægtig og kærlig?

Af Birtha Hansen

For få måneder siden hørte jeg i TV en udtalelse, som bed sig lidt mere fast end så mange andre.

Talen var om Guds eksistens og om de onde kræfter i verden: krig, vold, ødelæggelse og i øvrigt om al lidelse og dens mening. En kendt dansker sagde således: »Enten er Gud almægtig og ond, eller også er han kærlig og svag.«

Ikke sandt? Denne udtalelse lader sig ikke affærdige med en hovedrysten. Hvor mange kristne har ikke måttet høre spørgsmålet: Hvad er det dog for en Gud I tror på og beder til? En Gud, der end ikke formår at stoppe al ødelæggelse og nød i verden. Lad os bare vende spørgsmålet mod os, som kalder os kristne.

✝ Forstander
P. C. Gjelstrup

Forstander P. C. Gjelstrup døde den 26. maj 1983, 94 år gammel. I 37 år – fra 1919 til 1956 – var han Nr. Nissum Seminariums dygtige og højt respekterede forstander. I forstander Gjelstrups fire første forstanderår var højskolen og seminariet under samme tag, men ved hans tiltræden fik højskolen og seminariet hver sin leder.

Forstander Gjelstrup har i sin bog »Nr. Nissum Seminarium 1892-1942« givet en meget interessant skildring af baggrunden for Nr. Nissum Højskoles oprettelse. Også hans erindringsbog »Ved løvfaldstide« har stor interesse for alle, der har tilknytning til skolerne i Nr. Nissum.

P. J.

Hvor ofte har vi ikke opdaget hos os selv, at troen og tvivlen er tvillinger?

Hvis Gud er almægtig og ond, betyder det, at alt ondt begynder hos Gud. Det stemmer imidlertid ikke overens med, hvad bibelen lærer os om Guds væsen. Gud er kærlighed, og han beviste sin kærlighed ved at sende sin søn Jesus Kristus til os. Fra denne kærlighedsgerning udspringer alt, hvad vi oplever som godt og smukt – ikke blot mellem Gud og mennesker, men også mennesker imellem.

Javel, så lægger vi første del af ovenstående citat til side. Hvordan klarer vi så det med den kærlige og svage Gud?

Når vi tror, vi kan klare alt selv – styre både de onde og gode kræfter – ja så lader vi Guds styrke glide lidt i baggrunden. Først når det ramler for os, og Gud alligevel siger »Jeg er her stadig«, da oplever vi en styrke, der ikke kan måles med vores målestok.

Angsten for at onde kræfter skal tage magten har mennesket altid haft. Men i angsten kan vi glemme vort ansvar som menneske – glemme at vi er her for at give Guds kærlighed videre.

Inger Christensen skriver i et digt:

Gud
du overvandt angsten
Du turde udsætte dig
– for os
Du blev menneske
Du lærer os
hvad kærlighed er
Du får os til at erkende
vor afmagt
vor angst for
at leve kærligheden – helt ud
Bryd du igennem
nedbryd vore forsvarsværker
og aggressioner
Gør os åbne
spontane
levende
Befri os fra angsten
for det, vi allerhelst vil
give din kærlighed videre
– til andre

Er det for risikabelt at tro, at Gud er både almægtig og kærlig?

Hjemme fra skolen

Eksamen

Fra den 2.-6. maj blev de skriftlige prøver afviklet. Prøverne bliver som bekendt sendt landet rundt for at bedømmes af censorer, og det er naturligvis med spænding, lærerne ser hen til at få dem retur og få dem rettet og sammenlignet med censorernes bedømmelse. Som regel er der sammenfald, men undertiden kan opfattelserne være så forskellige, at en mere indgående forhandling må finde sted, før det rette tal kan bestemmes.

De mundtlige prøver fandt sted fra den 27. maj til 13 juni, og tilsammen skal elever, lærere og censorer i ilden 35 gange, men ikke nok med det: 23 gange skal vore egne lærere ud som censorer i omegnens folke- og efterskoler.

8.-klasserne på cykeltur

Da prøverne er for 9. og 10. klasserne, må der gøres noget ekstra for de 28 elever i 8a og b klasse, for at de ikke skal føle sig tilsidesatte. Resultatet blev, at fire lærere tog på cykeltur med dem i 5 dage, og det blev en meget positiv oplevelse til glæde for alle, og som absolut må tilskynde til en gentagelse for kommende 8. klasser. Forberedelserne var grundige og omfattende og tilsigtede, at man kunne klare de 300 km fysisk, men også have overskud til at få noget ud af det kammeratlige samvær, ligesom det jo naturligvis var hensigten at bringe dem i undervisningssituationer. De to første dage tilbragte man på spejderlejren »Svaneborg« i Sevel ved Stubbergård Sø. Derfra var det naturligt at tage på Hjerl Hede, hvor de 28 elever var delt i tre hold og i nogle timer var beskæftigede med smedearbejde, lysestøbning og brødbagning. Et elevhjem – Vagn Groths – i Mogenstrup havde inviteret alle til middag og aftenkaffe samt en ekstra cykeltur til Flyndersø. Det blev et dejligt hjem/skole samvær, og der skal endnu engang fra skolens side lyde en tak til det gæstfrie hjem.

Fra »Svaneborg« fortsatte turen over Salingsund-broen til Mors, hvor Jesperhus blomsterpark og svømmebad blev besøgt, inden turen gik videre til Blidstrup ungdomsskole, hvor

man på alle måder tog gæstfrit imod os og gav os mad og husly. Vore elever havde cyklet 70 km denne dag, men gik ikke af vejen for en rask fodboldkamp med kammeraterne på Blidstrup. Hjertelig tak til Blidstrup ungdomsskole!

Indtil nu havde turen været begunstiget af solskinsvejr, men på fjerdedagen kom regnen, men også det blev taget med godt humør. På »Glomstrup« museum på Sydmors gav værtinden, Bodil Christensen, os en munter og givende indføring i livet i gamle dage i skole, landsby og på en stor gård.

På hotel »Vildsund Strand« gjorde værtsparret alt for at gøre det godt for vore våde og forkomne elever. Her var både mad og varme, og begge dele blev nydt i overmål tillige med utallige kander saftvand.

Fra »Vildsund Strand« gik turen til bibelhaven i Elsted og videre til Svankjær ungdomsskole, hvor modtagelsen var lige så varm som på Blidstrup. Såvel maden som samværet bekom alle vel. Forstander Tolstrup gav en levende skildring af, hvordan denne forholdsvis nye efterskole var opstået. – Vi skylder begge skoler stor tak for, at de ville tage imod os i en travl eksamenstid.

Femtedagen gik turen hjemad over Agger og Thyborøn. I Thyborøn så nogle af eleverne redningsskibet »Vestkysten«, mens andre af lagde besøg i »Sneglehuset«.

Hele turen forløb uden alvorlige uheld. Dog var der nogle cykler, der ikke kunne klare strabadserne, og hos cykelsmedene langs ruten – og nogle km borte – måtte der betales 516,70 kr., men så var der også nogle, der fik nye dæk og kæder.

Der er grund til at rose eleverne for den gode måde, de gennemførte turen. Der var både vilje og evne til at yde det allerbedste, for at alle kunne få udbytte af de 5 dage, der var undervisning på en anden måde.

Hele skolen på bustur

Den 14. juni tager samtlige 134 elever og en halv snes lærere på en afslutningstur på dette skoleår. De skal bo på »Lyngsbo« ved den nye Lillebæltsbro, og til den 17. juni skal de besøge mange seværdigheder på Fyn, inden turen går hjem til afslutningsfest og sommerferie.

»Med livets ord på læbe«

Under ovenstående emne holder Indre Missions høj- og efterskoler årsmøde på Søndbjerg Ungdomsskole fra den 23.-25 juni, og fra vor skole deltager adskillige lærere. Disse årlige møder plejer at være inspirerende og meget givende for medarbejderne i vor skolekreds, og emnerne tyder på, at det også vil være tilfældet i år.

Poul Jeppesen

Bryllup

I Raasted kirke er viet Britta Andersen (elev E, 1976-78) og Bjarne Jensen (elev E, 1975-77).
Bopæl: Baastrupvej 10, 8722 Hedensted.

BØGER

Fra Lohses Forlag har vi modtaget følgende bøger til omtale (foråret-83):

John White: *Jernscepteret* (474 s., 175 kr.).

I denne eventyrlige roman er vi stadig i landet Anthrophos (fortsættelse af Tårnet – kan dog læses uden sammenhæng med denne), og vi møder igen børnene Wesley, Kurt, Lisa og Mary i deres kamp for de gode kræfter.

Bodil Andersen: *Bo og Bettina på ferietur* (112 s., 55 kr.).

Glimrende børnebog (9-14 år), der beviser, at den ikke-materialiserede ferietur kan give de bedste oplevelser.

August Wildenhahn: *Befal du dine veje* (392 s., 185 kr.).

Allerførst vil jeg sige, at Lohses bøger ikke er spor dyrere end andre forlags. Heller ikke dette mammutværk om salmedigteren Paul Gerhard kan siges at være for stor en investering (tidl. udsendt under titlen »Et kirkehistorisk tidsbillede«). I en for en meget stor del dialogform gengiver forfatteren tidsbilledet omkring de reformertes og de lutherskes kirkefejde, hvori Paul Gerhard stod som en markant figur.

Per Arne Dahl: *Os syndere imellem* (95 s., 46 kr.).

Denne opbyggelige bog understreger tilgivelsens realitet efter synd og skyld.

Annette Broberg Nielsen: *Lys forude* (159 s., 75 kr.).

Der er lys forude – udenfor den lange, mørke tunnel. En fortælling om generationsproblemer og livsværdier.

Kirsten Fougner: *Bibelen går køkkenvejen* (109 s., 62,75 kr.).

En utraditionel andagtsbog, som vil føre læseren – gennem hverdagsscener – til dybere overvejelser over tilværelsen og meningen med livet.

N. P. Sørensen: *I Guds hånd* (51 s., 21,75 kr.).

20 enkle og trøsterige afsnit for syge, ældre og ensomme – og for alle andre for den sags skyld.

Erling A.

Adresseforandringer

1938 Maja Bjerre Andersen, Jyllandsgade 6, 7000 Fredericia.

68-69 Bente Bech Sørensen, Højmarksvej 25, Nr. Søby, 7840 Højslev.

74-75 Bendt Lund Sørensen, Benediktevej 13, 8800 Viborg.

75-77 Connie Langvad Kristensen, Lysengalle 15, 8270 Højbjerg.

76-78 Grethe Kokholm, Lægårdvej 12B, 7500 Holstebro.

77-78 Dorthe Sørensen, Sigurdholmvej 100, Monstrup, 9690 Fjerritslev.

1979 Ebba Rask Andersen, Kongstedvej 8, Dianalund.

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende),
Erling Agergaard, Poul Jeppesen.

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer