



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

NR. NISSUM HØJSKOLE OG EFTERSKOLE



NUMMER 1 · FEBRUAR 1983 · ÅRGANG 75

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

AFTENANDAGT

Af Edel Juhl

I forbindelse med Sønderbjerg Ungdomsskoles besøg den 10/2 1983

Sang nr. 136 i Teensangbogen:
Solen stiger, se det lysner

Vi har lige sunget: »Lad os takke Ham, der skabte dagen for os – med en sang. Møde venner – holde sammen, glædes over verdens ting. Skønt at leve – lave noget, måske gør' en anden glad.«

Mon ikke vi allesammen efter sådan en dejlig dag føler, at vi helt ærligt kan synge med på de linier.

Men videre i sangen står der: »Kæmpe for at ingen men'sker møder sult og vold og had«. Det var straks sværere.

Bliver det kun til tomme ord for os – eller er vi med til at kæmpe for, at ingen mennesker skal lide nød?

Vi lever i en mærkelig tid, hvor vi på den ene side ikke kan magte at hjælpe vor næste – i det mindste ikke så meget, at alle kan blive mætte. – Og hvor vi på den anden side bruger millioner til at udvide vor verden gennem nye opdagelser i rummet.

Jeg ved, at I på Sønderbjerg Ungdomsskole bruger et bordvers, der lyder sådan:

Herre, din jord bærer mad nok til alle.
Tak for den del, som du vil, vi skal ha'.
Hjælp os at dække et langbord i verden,
som alle kan rejse sig mætte fra.

Dette vers forklarer vældig godt bønnen: Giv os i dag vort daglige brød.

Gurli Vibe Jensen siger i sin bog »Derfor«: »I denne bøn stiller vi os ikke i den flok, der kræver og råber til Gud, mens vi løfter de knyttede hænder i raseri over, at han ikke giver os meget mere, end vi beder om. Vi beder bønnen for at sige tak for det, han lægger i vore hænder. Og når vi lærer, at vi skal bruge ordet »vi«, så er der også tænkt på dette, at vi skal *dele* brødet med andre.«

Det er forpligtende at have det godt. Det

betyder simpelt hen, at vi må opleve, hvad Haldis Moren Vesås udtrykker i et digt, der lyder således:

»Det hedder ikke jeg længere.
Herefter hedder det vi.
Ejer du lykke, så er den ikke bare din.
Alt det, som din broder kan tage imod
af din lykke, må du give.
Alt det, du kan løfte af din broders
byrde, må du tage på dig.
Der er mange omkring dig, som fryser.
Vær du et bål.
Strål varme fra dig.«

Hjemme fra skolen

December måned med alt, hvad denne måned bringer af forskellige aktiviteter med hensyn til den foranstående julefred, er forlængst overstået – ligeledes en god juleferie med familiebesøg og juletræ, og allerede den 2. januar startede skoledagene igen.

Når man her i begyndelsen af februar sidder og tænker igennem, hvad der skal fortælles i elevbladet under emnet: »Fra skolen«, sker det som så ofte før, at nok kan der skrives og fortælles en del, men hele dagligdagen mellem elever, personale og kolleger, de mange facetter af stemning, humor, spøg, fest og alvor lader sig ikke berette, kun ane, hvis man kender lidt til det i forvejen. At være på en kostskole, enten det så er som elev eller lærer er at leve livet fuldt og helt, og det er faktisk ikke muligt at nøjes med en del af sig selv, – det hele må gives og overgives, og først derefter får man det hele mangedoblet tilbage. Et kolossalt rigt liv med problemer, sorger, bekymringer og skuffelser, selvfølgelig, men så sandelig også med glæder og begejstring, der langt er i flertal.

Nogle af højdepunkterne i skolens hverdag, eller siden sidst har for det første været, at alle nu er kommet godt igang efter juleferien med for mig at se en særdeles stor vilje hos alle til at vise hinanden tro og tillid. Dernæst er arbejdsindsatsen tilsyneladende hos alle god, og vi tror på i øjeblikket, at også dette skoleår får velsig-

nelse til at sætte varige minder i positiv forstand.

1. *Besøg på skolen*

I det forløbne år har vi mærket en stigende interesse hos forskellige institutioner og foreninger for at aflægge vores skole et besøg samt at høre om os.

Allerede den 6. januar fik vi således besøg af Ungt Forum, Tvis. Ved sådanne lejligheder får jeg mulighed for at fortælle, at vi er en holdningsskole. Derfor siger vi også altid, at man er velkommen. De faste punkter er altid: 1) skolens historie, 2) skolens idégrundlag, 3) rundvisning, 4) kaffe, 5) og under kaffen mulighed for at stille spørgsmål. Ofte bliver vi bedt om at slutte de besøgendes aften med en kort andagt.

2. *Besøg af organist Villy Egemose* er omtalt andet steds, så derfor blot dette: Mon ikke det er en af oplevelserne, der også tæller med som positive sider ved menneskelivet.

3. *Ungdomsmylder i Herning.*

For næsten et år siden blev vi bedt om at medvirke ved et arrangement i Herningkredsens KFUM lørdag den 29. januar. Det blev en vellykket aften i den smukke KFUM-bygning i Herning med en tilslutning, der næsten sprængte rammerne.

Fra skolen var næsten alle week-end elever med. Efter en kort indledning ved sekretæren skulle jeg holde talen. Mit emne var: Jeg elsker den brogede verden med udgangspunkt i Præd. Bog 11,9 og 1. Kor. 6,12.

Derefter havde skolens kor nogle muntre indslag før kaffen. Virkelig en fornøjelse at høre – dygtigt ledet af Edel Juhl.

Efter kaffen opførelse af et munter dramatikstykke særdeles godt spillet og indstuderet af Erling Agergaard. Til sidst endnu engang ko-ret, som i år virkelig har nået højdepunkter, som ikke tidligere. Tak for det. Ejvind Juhl sluttede en særdeles vellykket aften med andagt, hvorefter vi begav os hjem til skolen.

4. *Elevtræf.*

Lørdagen efter var der elevtræf. Vi havde igen den glæde, at mange »gamle« elever kom på besøg. Det var stort set samme mønster som

tidligere, hvor det især er de to sidste årgange, der er repræsenteret. En del blev og overnattede, selv om vi ikke har mulighed derfor. Men hyggeligt og rart var det at snakke med dem om søndagen, hvor der var mere tid dertil.

5. *I denne uge afholdes terminsprøverne*, som først afsluttes fredag (11/2). – Alle har i skrivende stund virkelig ydet god arbejdsindsats. Om resultaterne så står mål med anstrengelserne er en anden sag. Men der er ydet positiv vilje og viljen er dog det bedste. Når alle på fredag har afleveret og spist til middag, er vi klar til at holde en velfortjent vinterferie på en uge.

6. *Vinterferie i Norge.*

Også i år arrangeres med udgangspunkt fra skolen en »Norgestur« i vinterferien for gamle elever. Turen starter lørdag den 12. februar og ledes af Thea Meldgaard og Benno og Birtha Hansen, men mere herom i næste nr. af bladet, når de er kommet hjem.

7. *Fastelavnsfest.*

Søndag den 13. februar holder søndagsskolen og KFUM og K spejderne fastelavnsgudstjeneste i kirken med efterfølgende »kaffe« og tøndeslagning i Højskolehallen.

Når vi har sagt ja til dette, skal det foruden at hjælpe organisationerne pladsmæssigt også ses som et led i at være en del af sognet Nr. Nissum.

B. Gr.

Kalender

Repræsentantskabsmøde 19. marts.
Dagsorden andetsteds i bladet.

Forårskursus 19.-25. marts.
Se indlagt program.

Sommerelevstævne 7.-8. maj.

Forældredag 12. maj. (Kristi Himmelfartsdag).

Giftermål

Else Fyhring gift med Mads S. Mortensen den 29. december 1982. Elev 76-79.

Portrætter af bestyrelsesmedlemmer VII



H. P. Hansen

Af fordybe sig i gamle eleverblade er hver gang en ny og meget givende oplevelse. Denne gang er jeg på sporet af et bestyrelsesmedlem: Tømrer- og snedkermester H. P. Hansen, Humlum. Naturligvis er der gevinst! Årgang 1963, nr. 10. Forstander A. Kristensen skrev i dette nummer: »Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes tømrermester H. P. Hansen, Humlum. Han har et godt navn inden for vor vennekreds. Vi mangler så ofte i bestyrelsen en mand med indsigt i byggeri og den slags, og vi er derfor taknemlig, fordi han ville påtage sig hvervet.«

I et par eftermiddagstimer besøger jeg det hyggelige hjem på Vesterbrogade 17. Det er på tide, for H. P. Hansen har meddelt bestyrelsen, at han, efter at have været medlem i 20 år, nu ønsker at trække sig tilbage. H. P. Hansen har en god hukommelse. Begivenheder, årstal og datoer bliver afleveret med præcision som et veludført stykke håndværksarbejde. Jeg spørger og noterer, og resultatet af samtalen foreligger her:

Thybo

»Jeg er født den 6. september 1918 i Boddum i Thy. Mit hjem var et landmandshjem med mølle, to gule heste og fire køer. Far var hedeopdyrker, og efterhånden var der ca. 18 tdr. land under plov. Hjemmet tilsluttede sig Indre Mission. I nogle år var der i Boddum-Ydby en indre-missionsk valgmenighedspræst, pastor Flintholm.

Den stråttækte skole

Min skolegang var i den stråttækte landsby-skole. A. P. Jensen, der gennem 40 år var lærer i Boddum skole, havde også været lærer for mine forældre. Han var grundtvigianer og tog livligt del i sognets anliggender og var bl.a. sognerådsformand. – Da jeg var 12 år, kom jeg ud at tjene. Jeg ville gerne tjene til en cykel. Derved kom jeg til at gå i Ginderup skole.

Tjenestekarl og tømrerlærling

Efter konfirmationen havde jeg forskellige pladser på Thy. Min bedstefar, der boede i Boddum, var tømrer. Jeg fik også lyst til dette håndværk og kom i 1935 i lære i Heltborg. Det var på en tid, da teknisk skole skulle passes efter en arbejdsdag på 10 timer. Undervisningen på teknisk skole i Hurup var fra 19-21, så arbejdsdagen var lang, men det tog vi som noget selvfølgeligt. I 1939 blev jeg svend og fortsatte en tid hos min læremester.

Soldat

Netop den 9. april 1940 da tyskerne kom, havde jeg fået nyt arbejde. Den 29. i samme måned skulle jeg indkaldes som soldat. Det blev udsat til 2/11. Man kan nok kalde mig »heldig«, for kun 10% skulle under besættelsens første år indkaldes. I 12 måneder var jeg inde og blev anbragt i Holbæk, på Amager og i Randers. I Randers-tiden skulle vi bygge bro over Gudenåen.

I Haslev tre vintre

Tre vintre var jeg elev på Haslev Håndværker-skole og gik i bygningsklassen for at blive bygmester. En af lærerne var K. F. Brøndbjerg, der selv var uddannet som tømrer og havde været elev på skolen. Efter teologisk embeds-eksamen kom han tilbage som lærer i matematik. Han var en dygtig lærer, der stillede krav, som skulle overholdes. Denne skole har – ligesom Nr. Nissum Højskole – mottoet: »Bed og arbejd«, og arbejdet blev der. Skolen blev beslaglagt af tyskerne til flygtningelazaret, og vi blev derfor sendt hjem en måned for tidlig og kom ikke til eksamen, men vi havde jo papirer for de to første vintre og fik udtalelser for den sidste vinter.

Atter soldat

Efter Haslev-tiden kom jeg i arbejde forskellige steder, bl.a. i København, men da befrielsen kom, blev jeg atter indkaldt som soldat, denne gang på Vognmandsmarkens kaserne, hvor jeg var i 6 måneder. Meget af tiden gik med vagtjeneste, hvor vi skulle være formidlere mellem nogle frihedskæmpergrupper, imellem hvilke der var nogle rivninger om ejendomsret.

I Terndrup og Humlum

I 1946 blev min kone, Margrethe, og jeg gift. Hun er også fra Boddum, og vi har gået i samme skole om end ikke i samme klasse. Vi overtog – i kompagni med en anden – en tømmerforretning i Terndrup. Der var vi til 1950. Da blev det muligt at købe forretning i Humlum. Det var nærmest et karetmagerværksted, som jeg førte videre som tømmer- og snedkerforretning. Jeg var så heldig ved nogle licitationer at få arbejdet, så jeg kom til at medvirke ved opførelsen af missionshuset og den nye skole i Humlum. Endvidere har jeg været med ved de fleste af nybyggerierne ved Nr. Nissum Seminarium, en del af dem i samarbejde med tømmermester Johs. Jensen, Nr. Nissum. Min svigerfar var elev på Nr. Nissum Højskole i 1907-08, altså i den tid, da højskolen var sammen med seminariet. Alderdoms- og plejehjemmet i Gudum, hvor min kone nu har arbejde, har jeg også været med til at bygge. Ligeledes centralskolen i Gudum.

Nye udfordringer

I 1971 holdt jeg stort set op med det håndværksmæssige og fik i stedet to nye jobs, nemlig som bestyrer af vandværket og som varmemester på fjernvarmeværket i Humlum. Disse to jobs passer bedre til mit helbred og mine kræfter.

Siden 1956 har jeg været bygningskyndigt medlem af det, der i dag hedder Lemvig provstiudvalg. Forhen hed det Skodborg-Vandfuld Herreders provsti, og det hørte Humlum ind under. I dette arbejde har jeg stadigvæk føling med mit gamle håndværk, og jeg har med stor glæde arbejdet under 5 provster.

I højskolens bestyrelse

Min baggrund for at sige ja til at gå ind i højsko-

lens bestyrelse er mit hjem, der helt stod på Indre Missions linje. Men også hvad jeg oplevede i min ungdom danner baggrund. I Hurup kom jeg i KFUM, bl.a. i ungdomsafdelingen. I Thy var der vinterlejr på Vildsund Strand og på Sjørring Vold. Disse lejre fik stor åndelig betydning for mig, idet kristendommen blev en personlig sandhed for mig. I min Københavns-tid kom jeg i Valby KFUM. Thyboen Erik Jensen, senere biskop i Aalborg, var formand for foreningen, og jeg befandt mig godt der. Det helt afgørende for ens åndelige udvikling er jo ikke bare at få begyndt, men at holde forbindelsen med Gud vedlige.

Med hensyn til højskolen er det min opfattelse, at den skal fortsætte som en selvstændig skole. Når efterskoleafdelingen i dag er så stor og så økonomisk velfunderet, skyldes det højskolen. Derfor mener jeg, at efterskolen i kraft af at have modtaget så meget, godt kan stille endog betydelige midler til rådighed, så højskolen kan komme til at fungere igen, når tiden er inde til det.

Hele bestyrelsen skal naturligvis leve med i skolens virke, men det er især formanden og forretningsudvalget, der skal følge udviklingen i det daglige. Når bestyrelsen har valgt forstander, ligger ansvaret der, og det er vidunderligt, når der er ro om en skole.

Efterskolen med kostskoleformen er en lykkelig løsning på et ungdomsproblem. De unge har godt af at komme hjemmefra. Derved får de et nyt syn på dem selv op på deres forældre og hjem. Man kan jo sige, at de bare kan hjælpe til hjemme, men sandheden er, at de jo slet ikke på grund af deres alder har lov til at virke, f.eks. ved mange maskiner. Også derfor er efterskolen den helt rigtige udvej. Men det vigtigste er den åndelige udvikling, og her kan lærere og kammerater få den altafgørende betydning.

Jeg har ikke følt, at jeg kunne udrette de store ting i bestyrelsen, men jeg har været meget glad for at være med og er blevet meget beriget af det. Det gælder under alle tre formænd: provst Mejdahl, pastor Godtkjær og overlærer K. E. Sørensen og under forstanderne A. Kristensen, Ths. Mogensen og Bruno Graversen.

Poul Jeppesen

Elevforeningens regnskab for 1982

Indtægter

1532 har betalt kontingent	69.210,50
Bøder, gaver: »Den gyldne ring« 1952	181,90
»Sanglærken« 1940	100,00
»Limfjordsminder« 1947	90,00
F. 73	20,00
Anonym 500 isl. kr.	115,00
Renter fra girokontoen	190,37
Renter fra Nordvestbank 31/5 1982	1934,77
Renter fra Nordvestbank 30/11 1982	2369,58

Balance 74.212,12

Ved årets begyndelse

Giro	2.104,66
Nordvestbank	34.527,22
Kassebeholdning	128,95
Gæld	0,00

Formue 1/1 1982 36.760,83

Jubilæumskontoen

Ved årets begyndelse	19.302,15
Renter i 1982	2.591,08
Overført fra elevforeningen	10.000,00
Gave	100,00

Pr. 31/12 1982 31.993,23

Udgifter

Elevforeningens blad	39.185,65
Forsendelse af elevbladet	12.778,60
Ufrankerede indbetalinger	1.387,60
Papir og porto til 600 rykkerskrivelser	1114,40
Kontingent til Højskolens landsf.	450,00
Kørsel og telefon	175,00
Porto og kontorartikler	90,00
Gaver	369,00
Overført til jubilæumskontoen	10.000,00

Overskud for 1982 8.661,87

Balance 74.212,12

Ved årets slutning

Giro	6.013,48
Nordvestbank	39.231,57
Kassebeholdning	177,65
Gæld	0,00

Formue 31/12 1982 45.422,70

Sejbjerg 43, Nr. Nissum, 6/1 1983

Poul Jeppesen,
kasserer

Regnskabet gennemgået og fundet i orden 5/2 1982

Erling Agergaard

Bemærkninger til regnskabet 1982

De 600 rykkerbreve hjalp gevaldigt. Der kom 18.000 kr. efter, at de var sendt ud. Ser man nøjere på regnskabet, er det let at konstatere, at disse 18.000 kr. bevirkede, at der kunne overføres 10.000 kr. til jubilæumskontoen, som nu er på ca. 32.000 kr. Endvidere blev der et overskud på 8.000 kr., så vi kom pænt ud af 1982. Det var glædeligt, at mange, som har haft en pause m.h.t. kontingent, gjorde regnskabet op og sendte pæne beløb. Tak til alle 1532 betalere, som i gennemsnit har sendt ca. 45 kr.

I dette første nr. i 1983 er der et girokort.

Tak, om alle medlemmerne vil betale snarest og gøre det muligt at udsende de påtænkte 10 numre i 1983.

Skulle det ske, at maskinen har »glemt« at lægge et girokort i dit blad, kan sagen klares ved at benytte følgende oplysninger:

Postgironummer: 8 03 62 33, Nr. Nissum Højskole og Ungdomsskoles Elevforening, Sejbjerg 43, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

Husk at skrive *årgang, navn og adresse*. I 1982 var der 4, som har sendt penge, men ikke opgivet navn. Vi opkræver ikke noget bestemt beløb, men man betaler efter evne og sind.

Venlig hilsen

P. J.

✝ DØDSFALD

*Dora Elisabeth Svendsen-Tune, f. Olsen,
årgang 1955 på NNH.*



Når man som ny lærer første gang er med ved en elevfest på en skole, føler man sig som en hund i et spil kegler. Man bliver iagttaget fra alle sider. Ser en masse glade mennesker, men er faktisk udenfor.

Så kom der en nydelig dame. Et varmt smil. En fremstrakt hånd: »Jeg hedder Dora, min mand hedder Børge, og så har vi et par børn med.«

Sådan mødte vi Dora første gang. Dette møde blev til mange. Familien Svendsen-Tune var trofaste. Så vidt det var dem muligt med til elevfesten. Hvis det glippede, ja så kom de på en anden årstid omkring den gamle skole.

Denne tradition blev brat afsluttet med Doras alt for tidlige død. Vi vil savne hende i elevkredsen omkring vor skole.

Vi kan sikkert bedst mindes Dora ved at være tro som hun mod Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Det vil være helt i overensstemmelse med hendes eget liv.

Tilbage står Børge og børnene med tabet af en Mor, der ville dem det bedste. Vore tanker går til dem.

I taknemmelighed siger vi Gud tak for, at Dora også kom om ad vore veje.

Ellen og Ths. Mogensen

✱

»Der er nogle der bestandig går, som de gik kongebud, og er vidnesbyrd iblandt os om så kongelig en Gud, deres smil er som et solskin, som et solskin og en fred.«

Her ved Doras bortgang er foranstående linier kommet i mine tanker. Dora var en af dem som gik kongebud.

Med sit stille beskedne væsen, sin meget lidt højrøstede kristendom, som det blev nævnt ved mindehøjtideligheden det 3. januar i Bløvstrød kirke, var hun med sine rige evner engageret i en lang række opgaver indenfor kirken foruden sit arbejde som skolelærer på Sjælsølund Efterskole. Der blev også læst mindeord op i kirken, skrevet af Børge og børnene, der på en meget smuk måde tolkede deres *tak* for Dora som hustru og mor. Mindeordene indeholdt et stykke, fundet i Doras bibel, og som hun selv havde skrevet. Det handlede om kraften til hverdagen i følgeskab med Jesus.

Vi har i årenes løb meget ofte mødt Dora og Børge, når de trofast år efter år var til elevstævne på Nr. Nissum Højskole og til vore små stævner indenfor solstrålefamilien. Så sent som den 3. oktober var Dora og Børge sammen med os i Jylland. Og her lige ind mod jul talte jeg med Dora i telefonen. Da var hun lige kommet hjem efter en tur på Finsens Institut, hvor hun havde fået blod den dag, men hun fortalte glad om lille Trine, barnebarnet, der var 5 måneder og meget livlig.

En julemorgen, og så var Dora ikke mere, og vi kan næsten ikke fatte, at vor lille trofaste solstråle ikke mere er iblandt os, men vi takker Gud for alt, hvad Han gav os gennem Dora, og vi vil bevare mindet i kærlighed.

Tankerne går til Børge og børnene. Må I få kraft og styrke i dagene fremover.

Gud ene tiden deler,
han sårer, og han heler,
han kender småt og stort,
han intet ondt bestemte
og intet godt forglemte,
alt hvad han gør, er herligt gjort.

Karen Margrethe og Metha

Margrethe Pedersen, f. Christensen

Elev 33

I julen blev der en tom plads i vor lille kreds. Margrethe var den ældste af os, nåede lige at blive 80 år.

Siden manden døde var Margrethe flyttet til en plejesøster, de var glade for hinanden, havde det godt sammen. Det bliver et savn for Elly, hun var så god mod Margrethe. Margrethe blev syg kort før jul, indlagt på sygehus i Skive, havde fået det noget bedre og haft en god juleaften med besøg af søsteren, men sov stille hen i løbet af julenatten.

Margrethe var flittig med håndarbejde, støttede Mother Therese's arbejde med strikkede tæpper, der blev lavet mange i de senere år.

Margrethe var interesseret i at holde forbindelse med os gennem vandreappen, hvor hun skrev gode breve, dem vil vi savne. Hun havde besøg af appen, da hun blev syg, Elly har sendt den videre.

Margrethe var en flink kammerat, en troende pige, som vi kun har gode minder om.

A. M.



Villy Egemose

Mandag den 17/1 havde vi i en af vore fællestimer besøg af organist Villy Egemose fra Skjern. Villy Egemose, der selv er blind, fortalte meget levende om sin egen opvækst og om hverdagen, som den former sig for blinde i dag. Ind imellem var der også tid til at give nogle numre på klaveret, ligesom vi fik demonstreret, hvordan man færdes med en førerhund. Alt i alt et par udbytterige timer, der gav os et godt indblik i den blindes situation.

Poul Trelborg

Repræsentantskab

Det meddeles hermed, at det årlige repræsentantskabsmøde som sædvanlig afholdes på skolen. Datoen er fastsat til *lørdag den 19. marts kl. 9,30* med nedenstående dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af protokolfører.
4. Beretning ved formanden.
5. Regnskab ved revisor Ravn.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Efter tur afgår tømrermester H. P. Hansen, seminarielektor Elisabeth Hejbøl og sognepræst H. K. Jørgensen.
H. P. Hansen tager ikke mod genvalg.
7. Indkomne forslag.
8. Aktuelt fra skolen ved forstanderen.
9. Elevforeningen ved Poul Jeppesen.
10. Eventuelt.

Indkomne skriftlige forslag skal være formanden, overlærer K. E. Sørensen, Heimdalsvej 38, 7500 Holstebro, i hænde senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse.

B. Gr.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04.
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Bruno Graversen.

Formand for bestyrelsen: K. E. Sørensen, Holstebro.

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende).

Erling Agergaard, Poul Jeppesen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:

Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig.

Telefon (07) 89 14 31.

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig.

Telefon (07) 89 15 02.

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33.

Christensens Bogtrykkeri, Bogtrykkergården a-s, Struer