



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Det sker på NNH og E:

JUNI

- 15.–18. Skoleåret slutter med besøg i Vendsyssel. Eleverne skal bo på Vandrørhjemmet i Frederikshavn.
- 18. Afslutningsfest i højskolehallen.
- 20.–23. Junior-idrætsstævne.

JULI

- 4.–10. Sang- og musikkursus.
- 12.–18. Forbundscamp i samarbejde med KFUMs idrætsforbund.
- 15.–23. Schweiztur for gamle elever.
- 23.–27. Nordisk kristeligt lærermøde (også på Kongensgaard Landbrugsskole).

AUGUST

- 6.– 7. DMS' årsmøde.
- 16. Det nye skoleår begynder.

Nr. 4 . Maj 1982 . 74 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Kærligheds- gerninger

Mattæusevangeliet, kapitel 25

Jesu lignelser tager ofte udgangspunkt i noget hverdagsaktuelt – her, hvor fårene skilles fra gederne, noget, der skete hver aften. Fårene skulle være ude i det fri – gederne skulle ind.

Denne konkrete handling bruges så som eksempel på, hvordan kristendommen skiller mellem mennesker.

Der tales ikke om, at den ene gruppe består af uskyldige mennesker, eller af ædle og fromme mennesker. Og den anden gruppe af mennesker med ond vilje, gudsfornægtere og kættere.

Det, der skiller, er seks kærlighedsgerninger:

1. Jeg var sulten, og I gav mig at spise.
2. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke.
3. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig.
4. Jeg var nøgen, og I gav mig klæder.
5. Jeg var syg, og I så til mig.
6. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig.

Der er ikke nogen af de seks kærlighedsgerninger, der kræver noget specielt. Der er ikke nogen af dem, der kræver en lang uddannelse eller en dybere politisk indsigt. Det er ikke sådan, at man kan sige, at jeg har ikke forstand på det, jeg havde ikke baggrund for at kunne hjælpe.

Hvis der f.eks. havde stået: »Jeg var syg og I behandlede mig« – så kunne man sige: »Jeg har ikke forstand på sygdomme. Det må jeg overlade til lægerne og sygeplejerskerne.« Men der står ikke: »Jeg var syg, og I behandlede mig.« Der står: »Jeg var syg, og I så til mig.« Og det er noget, enhver kan gøre, enhver kan besøge en patient.

Der står ikke: »Jeg var fremmed, og I talte med mig« – for det kan være, man slet ikke forstår den fremmedes sprog, og så er man jo undskyldt. Der står: »Jeg var fremmed, og I tog jer af mig.« Det kan man godt gøre uden at forstå sproget.

Der står heller ikke: »Jeg var i fængsel, og hjælp mig ud.« For det er ikke sikkert, at man kan hjælpe den fængslede til en tidligere løsladelse. Der står kun » – og I besøgte mig.« Der er tilladt at besøge de fængslede – der er besøgstider, men der er mange, der aldrig får besøg.

Disse seks kærlighedsgerninger er ikke krævede eller umulige at udføre. Der stilles ikke krav om en eller anden præstation, for hvis det var tilfældet, så forstod vi sikkert nok at undskyldte os. Der kan jo komme så meget i vejen – det hele gik lidt anderledes, end vi havde tænkt os, men det var nu mest, fordi han eller hun eller de andre gjorde sådan eller sådan.

Menneskelige præstationer kan slå fejl. Man kan anstrenge sig til det yderste, og så går det alligevel galt. Uanset, hvor grundigt man planlægger, så kan der ske noget, man ikke havde forudset, noget, man ikke havde taget med sine beregninger, og noget man ikke har nogen indflydelse på, og så går det alligevel ikke, som man havde tænkt sig.

Anderledes er det med de seks kærligheds gerninger. Ingen af dem kræver enestående præstationer. Ingen af dem er vanskelige at udføre, det er nemt nok at give den sultne mad, at give den tørstige at drikke, at tage sig af den fremmede, at hjælpe den frysende med lidt tøj, at besøge den syge og den, der er i fængsel.

For mange trapper

Jeg vil tro, at de fleste af os kender H. C. Andersens »Fyrtøjet«. Så længe soldaten havde penge nok, havde han også mange venner. Men da han ikke havde flere penge, var der ingen, der besøgte ham. Hans venner syntes pludselig, at der var for mange trapper. Et mageløst præcist udtryk: Der var for mange trapper.

Skal man ind til byen for at hente et pengebeløb, eller for at gå i biografen eller teatret, så skal man nok komme derind. Men hvis det drejer sig om en syg, man skal ind for at se til, så er der så frygtelig langt til byen. Skal man til fest en aften, så skal man nok komme, men skal man besøge en, der ikke kan klare sig selv, så er der pludselig for mange trapper. – Vår holder os de andre fra livet med dårlige undskyldninger.

»Fred med sin Gud og sig selv og sin næste,«
vedder det i en sang. Lykken er hverken gods
eller guld – men fred med sin Gud og sig selv og
sin næste. – Det må også være en stor lykke at
å fred for så mange på en gang. Men det får
nå kun, hvis man svindler sig til den og bruger
ine dårlige undskyldninger, og de mange trap-
per, til at holde sig dem fra livet.

Men Gud skulle man vel nok kunne få fred
med, underforstået blive fri for. Ja, hvis han
ikke i denne lignelse havde sagt, hvor han var at
finde: der, hvor der er nød og udstødte. Over-
alt, hvor mennesker sulter, er tørstige, er frem-
mede, er nøgne, er syge eller er i fængsel, der er
Gud.

I lignelsen hører vi, at de, der skal gå til
højre, er dem, der har øvet kærlighedens gern-
ing. De aner ganske vist ikke selv, at de har
gjort det, endnu mindre, at de skulle have gjort
det mod Gud. De fatter overhovedet ikke, at
det skulle være den skjulte og miskendte Kris-
tus, der krydsede menneskers vej i de fattige
og de elendige.

Er man sig sine gerninger bevidst, står man
ikke på højresiden. Så er man ganske automa-
tisk kommet over på venstresiden. De på ven-
stresiden undskylder sig med, at de ikke vidste,
at det var Gud, der viste sig i de fortrykte
skikkelser, – havde de vidst det, skulle de nok
have været hjælpsomme. Og netop derfor viser
de, hvor lavt de sætter mennesket, og hvor
beregrende de vil handle.

Ikke storbedrifter

Er det ikke påfaldende, at de store stillinger, de
ansvarsfulde embeder, som vi alle søger, slet
ikke omtales. Ikke en eneste storbedrift hver-
ken på det økonomiske, sociale eller politiske
eller kristelige område: Det er kun de seks
småting, der spørges efter. De er så nemme, at
enhver kan forstå dem. Så nemme og små, at
de, som blev stillet på højresiden slet ikke var
klar over, at de havde gjort dem, og de, som
blev stillet på venstresiden, slet ikke var klar
over, at de havde forsømt dem.

Hvor bliver nåden af?

Men hvis Gud dømmes os efter vore gerninger,
hvor bliver så nåden af? Jamen, er det ikke
allerede en stor nåde, at der dømmes efter

Nr. Nissum-elev fik bogpræmie for Europa-stil

Blandt de flere hundrede besvarelser, som Den dan-
ske Europabevægelse har fået i sin tegne- og stilkon-
kurrence, der går under navnet »Den europæiske
skoledag 1982«, er 32 blevet præmieret, heraf 5 med
rejsepræmier og 27 med bogpræmier. Blandt præ-
mietagerne er Jørgen Gustav Mørch, Nr. Nissum
Efterskole, der har fået en bogpræmie for en stil.
Temaet for dette års tegne- og stilkonkurrence var
»Ung i Europa«.

»Den europæiske skoledag« er en tegne- og stil-
konkurrence for børn og unge i alderen 10–20 år, der
hvert år afvikles i 13 af Europarådets medlemslande.
I alt deltager mere end 2 mill. europæiske børn og
unge hvert år i de nationale skoledags-konkurrencer.

Årgang H 1975

Efterlysning af vandremappen »Gammel Venskab«
fra højskolen 75. Der er gået ca. 2 år siden jeg havde
den sidst. Der må være nogen, der har glemt at sende
den videre. Vil I kigge efter og få den sendt.

Med venlig hilsen

Oddvar Danielsen (Joensen)
Mølleparkvej 5, lejl. 16
6700 Esbjerg

Bøde-kassen

Vi har med tak modtaget kr. 181,88 fra vandremap-
pen »Den gyldne ring« 1952 og kr. 100,00 fra »Sang-
lærken« 1940. P. J.

gerninger så små, at alle kan udføre dem, end-
da så let, at den venstre hånd ikke ved, hvad
den højre gør.

Så fattig kan man ikke være, at man i sit liv
ikke fik gjort nogen af de seks små kærligheds-
gerninger.

– Men skulle det nu alligevel være tilfældet,
at man er så ringe og fattig, så er dommeren
(Gud være lovet) den, der kommer med godt
budskab til de fattige.

Også til dem på venstresiden.

Også til os.

Sv. Å. Møller Kristensen

Fra skolens hverdage og festdage

Tiden april-maj-juni er for leder og lærere en ejendommelig blanding af dette at leve med dagliglivets krav og samtidig se frem til og planlægge det nye skoleår: Hvor mange elever? Hvor mange lærere? Hvor mange og hvilke valgfrie fag? Hvor skal udflugterne til ind- og udland gå hen? Skemalægning. Elevfest. Forældredag. Eksamen. Ud som censor. Byggeprojekt. Vi ved hvert år, at alt dette melder sig og alligevel overrasker og overvælder det os hvert år. Men da vi holder af vort arbejde og kan lide vore elever, bærer det os oppe.

Siden vi udsendte elevbladet for april, er der sket meget.

1. Forårskoncert

Den 29. april var der koncert med os selv som de optrædende og publikum, altså en hjemmets fest. Lærerne Edel og Ejvind Juhl, Bendte Grønbæk, Hanne Møller Kristensen og deres veloplagte elever gav os en fin og god oplevelse. Der var klaver- og guitar-spil, blokfløjteorkester, sangkor, samspil og samspil og kor. Det er andet år, vi har haft en sådan sang- og musik-aften, og det bliver forhåbentlig en god tradition.

2. Skriftlig eksamen

De skriftlige prøver til Folkeskolens afgang- og udvidede afgangseksamen blev afholdt fra den 30. april-6. maj. Også til det brug er vor hal udmærket. Om besvarelserne står mål med de sportslige præstationer i hallen, er det vel umuligt at sammenligne, men flertallet udnytter minutterne til det sidste.

3. Hellebjergtur

Efter den skriftlige eksamen tog vi en fridag og kørte i tre store busser til Hellebjerg idræts- og ungdomsskole for at dyste med eleverne der i skak, badminton, volley-ball, bordtennis, fodbold og håndbold. Her kunne – i modsætning til de skriftlige prøver – resultaterne gøres op med det samme, og de to jævnbyrdige skoler gav hinanden udnærkede og spændende kampe un-

der kammeraternes taktfaste bifald. Resultaterne var ikke det afgørende. Sejre og nederlag blev fordelt nogenlunde ligeligt, og alt forløb i en god og sportslig atmosfære. Der blev tid til folkedans, besøg på værelserne og til afsluttende lejrball, hvor Hellebjergs forstander talte om Guds gode hænder, der rækkes ud mod os i alle livets situationer.

Det var i alle henseender en god dag.

4. Elevfesten

Optakten til elevfesten er samtlige elevers og læreres medvirken til at få alt i fineste orden. Og hvad kan ikke 138 elever og 18 lærere, samt pedeller og køkkenpersonale udrette på kort tid? Haven, skolen, gårdspladsen, fliserne, rabatterne gennemgår på få timer en forvandling til det bedre.

Lørdag aften den 15. maj strømmede mange gamle elever til, og de hørte den sprælske del af lærerstaben give en underholdning, der med rette kan karakteriseres med de 3 f'er: frisk, folkelig og fornøjelig. En parodi på årets melodi grand prix gjorde stor lykke, og helt i stedets ånd var omkvædet ikke: video, video, men: håndbold, håndbold. Efter kaffe, folkedans og lejrball sluttede Edel Juhl med andagt ved bl.a. at fortælle H.C. Andersens eventyr Snedronningen og lagde os derudfra alvorligt på sinde ikke at få splinter af troldspejlet i øjnene, så vi så og bedømte alt forkert, men at vi lod os vejlede af Guds ord og bedømte alt derfra.

Søndag oprandt med fint solskin, der holdt sig hele dagen. Da der var konfirmation i Nr. Nissum kirke, havde vi fået lov at komme i missionshuset, og her samledes en stor flok. Lektor Wemmelund prædikede over Johs. ev. kap. 3, v. 16: Således elskede Gud verden ... Bendte Grønbæk sad ved orgelet, og Ejvind Juhl var kordegn, og de tre medvirkende gav os i ord, spil og sang en virkelig god optakt til en festlig dag.

Efter frokost var jubilæumsholdene samlet til kaffe, og her oplevede vi det særsyn at have en 70 års jubilær, nemlig Stinne Nørby fra Nr.

Nissum, elev fra 1912. I næste nr. af elevbladet bringer vi billeder af de mange årgange jubilærer, hvoraf de ældste blev præsenteret og hyl-det ved det store møde senere på eftermiddagen.

Hyldest til Ths. Mogensen

Ved elevforeningens møde med beretning, regnskab, m.m. havde jeg den glæde at kunne overrække redaktøren af elevbladet gennem 17 år, fhv. forstander Ths. Mogensen, en gave for dygtig og trofast indsats, og hvad var mere naturligt, end at det blev de 194 numre, som Mogensen havde redigeret, smukt indbundet i 3 bind, hvor vi får elevbladet trykt. Bogtrykker Christensen ønskede gennem en stor reduktion i prisen at være med til at sige forstander Mogensen tak. Christensen pointerede over for mig, at 17 år som redaktør af et blad var helt usædvanligt.

Mogensen takkede hjerteligt for gaven og gav udtryk for sin store glæde over at være betroet opgaven gennem de mange år.

Provst Mejdahls tale

Skolens tidligere formand, provst Mejdahl, Struer, blev budt hjerteligt velkommen af forstander Graversen, der udtrykte sin glæde over, at provsten endnu en gang ville dele ud af sin rige erfaring og indsigt til os.

Provst Mejdahl havde som tekst valgt Salm 8, der stiller spørgsmålet: »Hvad er et menneske?« Det spørgsmål er fælles for børn, unge og ældre. Vi er hinandens medmennesker. Et menneske er en gave. Forældrene siger: »Vi har fået et barn«, og man siger: »De har fået en søn eller datter«. Et menneske er et spørgsmål, for det, der blev sagt om Johannes Døberen: »Hvad skal der blive af dette barn?« gælder for alle mennesker. Et menneske skal passes. Teoretisk har et menneske i dag mange muligheder, men det afgørende er, hvilken målestok man anlægger for sit menneskeliv. Svaret afhænger af ens livsholdning. Et godt udtryk for en positiv livsholdning bragte en avis med overskriften: »Gennem tjeneste vil de give mennesker trykthed.« Det drejede sig om tre diakoniser, der var blevet indviet til deres gerning. Salm 8 er en pille, der bærer et livssyn. Her tales der om noget, der står fast. Gud er ikke et

problem, men forudsætningen for alle; ikke bare en reserve eller en paraply i regnvejr. Alle gaver er fra Ham. Og Han søger mennesket, Han tager sig af os, spørger: »Hvor er du, Adam?« Han kommer os i hu. Livet er af Ham, ved Ham, til Ham. Kun mennesket kender Gud. Er det vel til mode, skal det synge lovsang. Lider det ilde, skal det bede. Jordens vanskeligste materiale er det genstridige hjerte. Det er mennesket, der er problemet. Gud er det ikke. Måtte Herrens ånd hjælpe os til at bære alt det, der bor i vort genstridige hjerte, frem for ham i bøn.

Formandens hilsen

Formanden for skolens bestyrelse, K. E. Sørensen, pointerede den store betydning, det har, at skolens bagland, de gamle elever, slutter op om gerningen, der gøres i dag. Jubilæerne fra 1982 fik en særlig hilsen, og det blev fremhævet, at 1982-jubilæerne også ville være jubilærer ved skolens 100 års fest i 1987.

K. E. Sørensen sagde endvidere, at når han sang nr. 220, v. 3 i salmebogen:

»Føle skal det folkevrimlen,
ja og amen er Guds ord,
jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod jord,«

da tænkte han altid på Nr. Nissum Høj- og Efterskole og ønskede, at disse ord altid måtte gælde for skolen.

Hilsener

Forstander Graversen læste hilsener fra tidligere lærer, nu sognepræst Lindskov Rasmusen og fru Tinna Bendtsen og præsenterede jubilæerne, som blev hjerteligt hyldet.

Gymnastik og fodbold

130 elever i rød-hvide dragter, ført an af to fanebærere med skolens flag, er et festligt syn. Under ledelse af Benno og Birtha Møller Hansen, Helle Esbo og Gunnar Jensen, så vi elevflokkene udfolde sig på smukkeste måde. Derefter var der fodboldkamp mellem gamle og nuværende elever. Det ene hold vandt – og det var ikke de nuværende.

Dramatik

De mange valgfrie fag giver også mulighed for

Seminariets 90 års jubilæum

Bruno Graversens tale ved jubilæumsfesten

To brødre blev født og voksede op i samme hjem. Der var 5 års forskel i alder. Den ældste fødtes i 1887 – den yngste i 1892. Brødrene fik samme opdragelse – samme påvirkning, stort set samme opvækst. Hjemmet havde sit ståsted i Indre Mission. Brødrene fik en arv at forvalte, også en åndelig arv. Efterhånden voksede imidlertid den yngste bror sig så stor og stærk, at den ældste i en alder af 36 år – nemlig i 1923 så sig nødsaget til at flytte lidt hjemmefra – ikke længere, end storebror kunne se hjem. Man fandt stedet på bakken ved kirken velegnet, og flyttede da derop. Siden har han boet der og bor stadig godt.

De to brødres fader (stifter) var som bekendt sognets daværende præst, pastor Ad. L. Hansen. Han var lille, initiativrig og forudseende, hvilket måtte få konsekvenser. Han så dengang et klart behov, og det er særdeles spændende og interessant læsning, vi har i de mange skrivelser og breve fra dengang. Alene brevvekslingen med Vilh. Beck og Ad. L. Hansen rummer historie af karat.

Meget er forandret siden dengang. Tidens problemer og tidens behov er ikke de samme. Vi vil gerne oppe fra Højskolen – på bakken ved kirken – ønske dig tillykke med de 90 år – ikke alene jubilæet, men også et tillykke med dine evner til at forandre dig efter tidens behov og samtidig stadig at være tro mod din arv – den arv, du fik med dig i vuggegave.

Vi ses ikke så meget i det daglige, men vi ved, hvor vi har hinanden. Vi føler slægtsskabet – og da ikke mindst, når 90% af vores lærerstab er opdraget (uddannet) her. Vi følger med i, hvad der sker – glædes med jer i medgang og er bekymrede, når tingene ændres så hurtigt, så I har modgang og mange problemer at løse. Men et flag har dog altid været smukkest i modvind. Vi vil fremover ønske jer glæde og velsignelse i arbejdet under Ad. L. Hansens gamle motto: »Bed og arbejd«. Ingen af ordene kan i praksis bruges alene – kun sammen. Til lykke – og tak for godt samarbejde.



at vælge dramatik, og da det er lysten, interessen og evnerne, der driver værket, kan et sådant dramatikhold naturligvis præstere det helt store. Det var også tilfældet her, hvor der under Thea Meldgårds instruktion blev opført en farce: »Henriette«, som altså ikke var en pige, men en hvalros – og hvad deraf følger!

Publikum morede sig dejligt og belønnede de optrædende med stort bifald.

Alvorlig og festlig afslutning

Forstander Graversen takkede for en god dag og sagde i sin afsluttende andagt, at det helt afgørende for os er at have holdninger, have

mod til i livets forskellige situationer at lade os lede af Gud. Det er den holdning, vi gerne vil vise vore nuværende elever, og som vi ved, mange gamle elever er besjælet af.

Fakkeltog og festfyrværkeri

I det smukke vejr blev fakkeltøget og festfyrværkeriet en betagende oplevelse. Mon ikke det var, fordi gartner Fabricius, der sendte raketterne til vejrs, selv var blandt dagens jubilare – endda 50 års!

Traditionen tro sluttede dagen med »Dejlig er jorden«.

Poul Jeppesen

Hilsener til elevfesten

Kære venner på Nr. Nissum Høj- og Efterskole!
Vores opgave i kirken forhindrer os i at være med ved elevfesten, men vore tanker vil mange gange flyve til Nr. Nissum. Vi vil ønske jer alle en rigtig god og velsignet fest!

Vi sender særlig hilsen til de fire jubilæumshold: 1956-57 og 1951-52.

Vi tænker ofte på skolens motto: Bed og arbejd!
Måtte Gud velsigne både jeres samvær og jeres hjemlige virke.

Vore tanker gælder også familien Kristensen og alle medarbejdere fra tiden 49 til 60.

Gud velsigne skolen – alle eleverne og medarbejderne!

Tak og hjertelig hilsen

Gudrun og Hans Lindskov Rasmussen

Kære alle!

Fyrré år frem – når os alderen trykker pusten blir' kort, men erindringen lang, gigten i skulderen afskyeligt rykker!!!

Sådan sang vi engang, og *nu er vi her*. Jeg har lige haft billedet af sommerpigerne 42 fremme og studeret nøje. Hvor var I dog søde og kønne. Og jeg vil tro, at det stadig holder stik.

Jeg kan desværre ikke være med ved Elevfesten, da vi har konfirmation her i sognet.

Men jeg håber, I må få et rigt og godt samvær. Og

ordene: »Kan du huske« – vil nok blive brugt mange gange. Gud, giv os kraft til i forreste række at tage tjenesten op der, hvor vi står.

Så en rigtig kærlig hilsen.

Tinna Bendtsen

Forbundscamp 82

Nr. Nissum Høj- og Efterskole vil igen i år være stedet, hvor hele familien kan holde ferie sammen. I samarbejde med KFUMs Idrætsforbund indbyder vi til Forbundscamp 82.

Forbundscamp er ferien, der tilgodeser det hele menneske. Der er aktiviteter for både ånd, sjæl og legeme, og der vil i programlægningen blive taget udstrakt hensyn til børnene.

Formiddagene bruger vi til foredrag og diskussioner. For voksengruppen er hovedtemaet: *Det er dit ansvar*. Indlejerne vil her blive Ole Christensen, ansat af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskole, H. Kortegaard, sognepræst i Ikast, C. C. Jessen, DMS's tidligere generalsekretær og Hardy Christensen, sognepræst i Struer.

Ungdomsgruppen arbejder med et debatstykke. Børnene inddeles i forskellige grupper efter alder. Her vil der blive forskelligt bibelarbejde, film m.v.

Eftermiddage og aftener vil hovedvægten blive lagt på forskellige aktiviteter af idræt: håndbold, fodbold, badminton, svømning, fri idræt, motionsidræt (trim) og andet.



Lindbryk, Tove H. Andersen, 10. kl.

Litteraturforedrag, folkedans, udflugt, lejrbaal, hyggeligt samvær. Alsidigheden er stor. Forbunds-camp er en aktiv ferieform, som man vender tilbage til år efter år.

Tidspunkt: Fra 12. juli til 18. juli.

Indkvartering: På skolens værelser eller i egen campingvogn.

Pris: Indkvartering på skolen med fuld kost:

220 kr. børn fra 3-13 år

380 kr. unge fra 14-17 år

520 kr. over 17 år

1720 kr. pr. familie.

I egen campingvogn eller telt på egen kost - dog kaffe to gange daglig:

170 kr. 3-18 år

260 kr. 18 år og derover

800 kr. pr. familie.

Yderligere oplysninger og tilmeldingsblanket kan fåes ved henvendelse til: Hanne og Svend Åge Møller Kristensen, Kirkebyen 26, Nr. Nissum, 7620 Lemvig, tlf. (07) 89 10 79.

Adresseforandringer

- 69-71 Lene Brunhøj Bertelsen, Stensvej 5, 8300 Odder.
- 70-72 Frede Jørgensen, Sandbækvej 33, Nees, 7570 Vemb.
- 1973 Mads Najbjerg, Jyllerupvej 10, Årre, 6800 Varde.
- 73-74 Mathilde Kokholm, Møllegården, Ringkøbingvej 42, 7570 Vemb.
- 73-74 Hanne Kristensen, Drejet 4, Snejbjerg, 7400 Herning.
- 1974 Birgit Jensen, Rolighedsvej 15A, st. 8600 Silkeborg.
- 74-75 Jørgen B. Thomsen, Anders Niensensvej 10, 8800 Viborg.
- 74-75 Leif Volder Østerby, Serupvej 13, Gudum, 7620 Lemvig.
- 74-77 Bjarne Jensen, Ågade 53, 2. sal, 7100 Vejle.
- 74-77 Else Bredahl Kristensen, Kløvervej 28, 8382 Hinnerup.
- 1975 Karen Marie Jeppesen, Villavej 5, 1.tv., 7430 Ikast.
- 75-76 Inge Beck Poulsen, Skjoldgården 10, 1.tv., 7500 Holstebro.
- 75-77 Elin Bækgaard, Ribisvej 8, 7400 Herning.
- 1976 Annalise Jensen, Agergårdvej 13, Flynder, 7660 Bækmarksbro.
- 1976 Ulla M. Laustsen, Skivevej 187, Hvam, 7500 Holstebro.
- 76-78 Jonna Svenningsen, Skolegade 16, 1.sal, Herrup, 7830 Vinderup.

76-78 Helle Abildtrup, Højevej 17, Astrup, 6900 Skjern.

77-80 Annemarie Laursen, Kongevejen 15, Vorgod, 6920 Videbæk.

1978 Joan Plougmann, Engvej 24, 7830 Vinderup.

78-79 Mona Balle, Gl. Landevej 4, 7830 Vinderup.

78-81 Hanne Garsdal Christensen, Hvidstenshedevej 14, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.

78-81 Flemming Fomsgård, Østergårdvej 7, 7830 Vinderup.

1979 Mogens D. Christensen, Sølystvej 17, 7620 Lemvig.

79-81 Bente Laursen, Kongevejen 15, Vorgod, 6920 Videbæk.



Papirklip, Helle Bertelsen, 10. kl.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04.
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Bruno Graversen.

Formand for bestyrelsen: K. E. Sørensen, Holstebro.

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende),
Erling Agergaard, Poul Jeppesen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig.
Telefon (07) 89 14 31.

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig.
Telefon (07) 89 15 02.

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33.

BOGTRYKKERGÅRDEN AS STRUER