



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M

Forårskursus 1983

19.-25. marts (nærmere omtale næste nr.).

KERNEORD

Du synes måske kun, din bøn når til loftet – det er også højt nok; thi Gud er i stuen, hvor du beder.

*

Viljen er personlighedens centrum og brændpunkt: Hvad et menneske vil, det er han.

*

Ingenting går af sig selv hernede – undtagen det, som går i forfald.

*

»Nød lærer nøgen kvinde at spinde«, men den lærer også et verdsligt menneske at bede.

Olfert Ricard

Nr. 9 . November 1982 . 74 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

**DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK**

»Gå blot din vej«

Jeg har i et gammelt blad fundet et digt, der er skrevet ud fra Matth. 25,42-45. Digtet har overskriften: »Gå blot din vej«.

En gammel kone, fattigt klædt og grå,
så jeg ved fortovs-kanten hjælpeløs stå.
Men det kommer ikke mig ved, min ven,
rager ikke mig, nej, nej, ikke mig – ikke mig ...

På stuen ligger en patient helt forstemt –
besøgstiden har alle vennerne glemt.
Men det kommer ikke mig ved, min ven,
rager ikke mig, nej, nej, ikke mig – ikke mig ...

Ugift mor med spædbarn søger sted at bo,
men hun mister hurtigt både håb og tro –
Dog det kommer ikke mig ved, min ven,
rager ikke mig, nej, nej, ikke mig – ikke mig ...

Løsladte fanger må bagefter lide:
Intet job – for man kan jo aldrig vide.
Men det kommer ikke mig ved, min ven,
rager ikke mig, nej, nej, ikke mig – ikke mig ...

En aften så jeg fjernsyn om hungersnød,
i Indien dør mange børn en sultedød –
Men det kommer ikke mig ved, min ven,
rager ikke mig, nej, nej, ikke mig – ikke mig ...

Da det blev min tur på dommens store dag,
hvor Gud selv var dommer, hørte jeg han sa'e:
Du genkendte ikke mig, min ven,
ikke mig, nej, nej, nej, gå blot din vej ...

Digtet gav mig noget at tænke på. Er vi blevet så ligegyldige over for vore medmennesker, at vi blot går vores vej? Vil det resultere i, at når du og jeg skal stå til regnskab over for Gud for vore handlinger, så lyder det: »Gå blot din vej«?

Nu vil jeg læse versene fra Matthæusevangeliet.

42. Thi jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise,
jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke,
43. jeg var fremmed, og I tog jer ikke af mig,
jeg var nøgen, og I gav mig ingen klæder,
jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.
44. Da skal også de svare og sige:
Herre, når så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel uden at tjene dig?
45. Da skal han svare dem og sige:
Sandelig siger jeg eder: »Hvad I ikke har gjort imod en af de mindste der, har I heller ikke gjort imod mig.«

Bendte Grønbæk



Papirklip, Helle Bertelsen, 10. kl.

Portrætter af bestyrelsesmedlemmer

V

Jørgen Moosgaard

Som den næste i rækken af bestyrelsesmedlemmer har Jørgen Moosgaard ordet.

– Vil du fortælle lidt om dig selv, din uddannelse og evt. højskoleophold?

– Jeg er født den 24.1.1936 i Vildbjerg, hvor mine forældre havde et mindre landbrug. Landmandsuddannelsen var førhen ikke lagt i så faste rammer, som den er nu. Man kunne faktisk klare sig med praktiske erfaringer, så efter 7 års skolegang begyndte jeg at samle erfaringer på forskellige gårde. Et led i uddannelsen blev også et ophold på Nr. Nissum Højskole vinteren 1958-59. På den tid var det meget almindeligt, at unge fra landet tog på højskole. Der var dengang en landbrugslinje på skolen. Vi var tre kammerater, som aftalte, at vi ville følges ad på en højskole, og som KFUMere var det meget naturligt at vælge en IM-skole, for vi regnede et højskoleophold for også at være et led i vor åndelige udvikling, og efter gode anbefalinger fra nogle, der kendte skolen, faldt valget på Nr. Nissum. Det kom vi aldrig til at fortryde. Mens jeg var på højskolen, besluttede jeg mig til også at tage på landbrugsskole, så allerede den følgende vinter var jeg på Haslev landbrugsskole.

– Har du altid villet være landmand?

– Ja. bortset fra en meget kort periode, mens jeg var på landbrugsskole. Jeg tænkte lidt på at søge ind på Landbohøjskolen for at blive landbrugskandidat, men netop på det tidspunkt skærpede man kravene til optagelsen, især med henblik på fremmedsprog og matematik, som



jeg ikke havde meget kendskab til, så det blev ved tanken.

– Hvor har du opholdt dig i landet, før du slog dig ned i Vorgod?

– De første 15 år tilbragte jeg i Vildbjerg. Derefter havde jeg forskellige pladser rundt i landet: I Aulum, Vorgod, Romlund ved Viborg, Herrup, Gullestrup ved Herning og til sidst igen i Vorgod. Ind i mellem har jeg været 16 måneder ved artilleriet i Varde – og så, som allerede nævnt, i Nr. Nissum og Haslev. – I 1962 blev jeg gift med Inge, og vi købte ejendom i Vorgod.

– Er du engageret i f. eks. foreningsliv i sognet?

– Gennem hele min ungdom har jeg haft mange gode timer i KFUM og Ks idræt, og det har jeg stadig. I de senere år tillige i Indre Missions samfund. Derfor har det også været ret naturligt, at der har været opgaver i form af bestyrelsesposter. For tiden har jeg også en opgave i skolenævnet.

– *Er der sammenhæng mellem højskolens liv og det liv, der i dag udfoldes i vore sogne?*

– Ja! Jeg tror, det er tilfældet, for mange bestyrelses-, råds- og nævnsmedlemmer har været på højskole, og højskolerne er som en slags åndelige kraftcentre, hvor mange unge er blevet ladet op, sat i gang, blevet ansvarsbevidste, og mange har dér fundet et åndeligt ståsted. Højskolen er ofte blevet kaldt skolen for livet, og det finder jeg meget betegnende.

– *Vi ser og hører om oprettelse af nye efterskoler. Mener du, at der stadig er behov herfor?*

– Det er som bekendt svært at spå – især om fremtiden. Der er nok ingen tvivl om, at med den udvikling, der er i øjeblikket, kan behovet pludselig en dag være dækket. Det faldende børnetal er allerede ved at gøre sig gældende i folkeskolen. Vil det påvirke kommunernes tilskud til efterskolerne? I Nøvling, ikke langt herfra, arbejdes der i øjeblikket meget optimistisk på oprettelsen af en ny efterskole, og det er Indre Mission og KFUM og K, der står bag.

– *Hvordan oplever du som far efterskoleverdenen?*

– Som et gode, et sted, hvor der er rige muligheder for at dygtiggøre sig, opleve et godt kammeratskab og som et sted, der er med til at gøre eleverne mere selvstændige. Jeg tror, det er sundt for mange elever, at de får mulighed for at se deres hjem udefra.

– *Hvordan oplever du din situation som bestyrelsesmedlem.*

– Jeg glæder mig, hver gang jeg skal til bestyrelsesmøde på skolen, også selv om der somme tider har været ting på dagsordenen, som det kunne være svært at tumle med. Her tænker jeg især på højskoleafdelingen. I bestyrelsen er det jo også forretningsudvalget, der trækker det

store læs, og i det daglige arbejde først og fremmest forstanderparret i samarbejde med skolens medarbejdere. Jeg vil gerne både som far og bestyrelsesmedlem rette en tak til alle skolens medarbejdere for deres indsats. Jeg er klar over, at det til tider kan være ret krævende.

– *Til sidst: Har du særlige ønsker for fremtiden?*

– Ja, og det skal være, at skolen også i fremtiden må få lykke til at leve op til sin formålsparagraf.

Bruno Graversen

U-landsdagen den 12. oktober

Igen i år havde NNE arrangeret u-landsdag, hvor almindelig undervisning var afløst til fordel for forskellige aktiviteter, der dels skulle belyse nogle af problemerne i u-landene, dels tilvejebringe penge til u-landsarbejde.

Allerede mandag eftermiddag startede aktiviteterne. Eleverne havde valgt sig ind i forskellige grupper, som fremstillede ting (f. eks. en avis, malkekranse, adventsstager, badges og meget andet), der skulle sælges i basaren tirsdag. Derudover arbejdede nogle elever med dramatik og sang til afslutningen tirsdag aften.

Tirsdagen startede med 2 timer ude i klasserne, hvor u-landsproblemerne blev belyst på forskellig vis. Kl. 10 samledes alle i foredrags-salen, hvor Inge Tranholm-Mikkelsen fortalte om sit arbejde i Indien for DMS og viste lysbillede derfra.

Efter middagen fortsatte arbejdet i grupperne til hen sidst på eftermiddagen, hvor alle igen samledes i foredrags-salen, nu for at se filmen »Noget skønt for Gud«; en meget fængslende film om Moder Teresas barmhjertighedsarbejde blandt Calcuttas fattigste.



Udsnit af boderne i hallen. Her besigtiges vægophæng, adventsstager og længst tilbage honningkager.

Derefter åbnede basaren i hallen, hvor der kunne købes alt fra brugte fodboldstøvler til honningkager. I samme forbindelse bør også nævnes, at en række originale morskabsboder indbragte et pænt beløb til u-landshjælpen.

U-landsdagen blev afrundet med indslag fra dramatikholdet og musikgruppen, hvorefter Svend Åge Møller Kristensen sluttede af.

Teateraften »Josef«

Senere tirsdag aften var hele skolen i teater i Seminariets Festsal. Vi så musicalen »Josef«, som er bygget over den bibelske beretning om Josef og hans brødre, der en dag sælger Josef som slave til Ægypten. En oplevelse i musik- og

dansenumre. At teateraftenen kom til at ligge i forlængelse af u-landsdagen, kunne desværre ikke ændres, da stykket kun blev spillet denne aften, og u-landsdagen længe i forvejen gennem diverse aftaler var fastlagt til denne dato.

U-landsdagen bragte mange indtryk. Forhåbentlig bliver en del siddende til eftertanke i tiden fremover. Med hensyn til det økonomiske udbytte af dagen indkom der i basaren 4.204,05 kr., hvilket må siges at være et pænt resultat. Pengene vil blive sendt til forskelligt hjælpearbejde, bl.a. vil Moder Teresa modtage en del af pengene fra u-landsdagen.

Poul Trelborg

Bøger

De, der har besøgt skolen indenfor de seneste år, har nok bemærket, at vi har fået oparbejdet et bibliotek af et helt pænt format. Een af de lokale boghandlere hævder endda, at det er blandt de bedste høj- og efterskolebiblioteker, han har kendskab til – dette endda sagt selv om kun et fåtal af bøgerne er købt hos ham; tværtimod er langt de fleste bind fundet hos antikvarboghandlere i Århus og København. Dette har bevirket, at bibliotekets ca. 3500 bind er anskaffet for et minimalt beløb.

Vi har ikke udlån af tegneserier, LP'er eller bånd, men vi bestræber os på, at eleverne skal omgås klassiske værker, at de læser sobre, nutidige romaner og noveller, og at de lærer at anvende et fagbibliotek til brug i lektielæsningen og studietimer. Til elevernes ros må jeg sige, at de bliver bedre og bedre til at bruge et bibliotek, og at de er ret gode ved bøgerne, for vi har ikke udlån i almindelig forstand med stempeling eller foto-kort, men vi har ganske enkel og høflig selvbetjening, og jeg tør vove at påstå, at vi mister forholdsvis færre bøger end Det kgl. Bibliotek. Det er naturligvis kun de skønlitterære værker, der må hjemlånes (disse udgør knap halvdelen), så vi må sige, at et registreret udlån på 788 bøger i skoleåret 1981-82 er meget pænt, hvortil så kommer det langt større brug af fagbøgerne (især Guinness' Rekordbog). En gruppe elever spurgte mig engang om, hvilken bog, der var den bedste på biblioteket. Efter at have fortalt dem, at man ikke kan sammenligne et historisk atlas med en salmebog, stak jeg dem alligevel Saul Bellow's roman »Humboldts Gave«.

Fra Lohses og Unitas' forlag er vi blevet bedt om at gøre opmærksom på følgende julegaveideer (hvoraf kun førstnævnte er fra Unitas):

Arne Bechmann: Hvad er egentlig meningen (69 sider, 21,50 kr.).

Et lyst, ærligt og nutidigt oplæg til debat omkring de til bud.

Jul '82 – for hele familien (56 sider, 35 kr.).

Et helt nyt julehæfte med spændende artikler og reportager.

Julehjertet (64 sider, 32 kr.).

Ligeledes et helt nyt julehæfte, – dette udgivet med specielt henblik på børn.

Julestjernen (56 sider, 35 kr.).

Dette er 83. årgang af det gamle, kendte julehæfte.

Når lampen tændes (123 sider, 32 kr.).

Der er stadig velegnede fortællinger at hente i denne 48. samling af det ligeså kendte julehæfte.

Ungdomstoner (145 ungdomssalmer, 38 kr.).

En samling af nye og (for mig stadig) ukendte åndelige sange, som heri yderligere er forsynet med noder og becifringer.

Frede Juul: Bibelske situationsspil (64 sider, 38 kr.).

Dramatik og forkyndelse hører fint sammen. Dette er også bevist i denne bog. – omend med nogle lidt tunge replikker.

K. F. Brondbjerg: Jeg elsker den brogede verden (208 sider, 148 kr.).

Prisen må ikke afskrække folk fra at købe den fhv. Haslev-rektors velfortalte erindringer med mange spændende og kontroversielle debatter – også af teologisk observans.

Arne Falk-Rønne: På Bibelens stier (288 s., 170 kr.).

Heller ikke her må prisen være afgørende for muligheden for at »følge i Johannes Døberens fodspor«. Ved hjælp af en levende tekst og instruktive fotos opleves den nutidige situation på de steder, hvor Johs. Døberen færdedes.

Erling Agergaard



Papirklip, Ruth Klausholt, 9. kl.



Til lykke med de 95 år

Ja, kunne mit flag ses i Nørre Nissum, ville jeg hejse det, men det er for langt. Jeg må nøjes med at sende en hilsen og tak til dem, der fører skolen videre. Jeg tænker med tak på skønne tre måneder i 1920. De betød meget for mig.

Venlig hilsen
Elsie Nielsen, s. 1920

Tak for den smukke hilsen. *red.*

615 rykkere

I slutningen af oktober sendte vi 615 rykkere ud til medlemmer, som ikke havde betalt kontingent. Der var fejl imellem, idet mange har sam-

me navn, og ikke så få har glemt at meddele adresseændring. Der blev nu lejlighed til at få disse ting rettet, og vi har allerede fået mange reaktioner. Tak for det. Vi håber, at alle ca. 600 vil reagere, så vi er fri for at foretage udmeldelser til nytår.

Venlig hilsen
Erling Agergaard Poul Jeppesen

80 år

Forstander A. Kristensen har 9. november fejret 80 års fødselsdagen. Fra skolen har vi sendt hilsen, men forstander Kristensen har ikke ønsket nærmere omtale af dagen.

Adresseforandringer

- 1942 Lydia Madsen, Nellerødvej 20,
3200 Helsinge.
- 1943 Anna Skouboe Jensen, Møllevej 13,
9610 Nørager.
- 1948 Maren Larsen, Torshøjvej 6, 7700 Thisted.
49-50 Ville Moeskjær Jensen, Kærvej 57,
7650 Bøvlingbjerg.
- 1951 Frida Østergård Nielsen, Buen 16,
7752 Snedsted.
- 54-55 Ole Mortensen, Kjørvej 3, 7200 Grindsted.
1956 Elly Balle, Søgårdsvej 27, 7250 Hejnsvig.
59-60 Ivar Kortegaard, Lundgårdvej 63,
6760 Ribe.
- 61-62 Vagner Rod, Odshøjvej 22, st.tv.,
8800 Viborg.
- 1962 Ruth Lindved, Nørreskovvej 6, 8410 Rønde.
65-66 Bent Nielsen, Christoffers Alle 70 st.mf.th.
2800 Lyngby.
- 67-70 Anna V. Bjerg, Skolegade 5, 7490 Aulum.
70-71 Asger Green, Gl. Skarrildvej 24, Arnborg,
7400 Herning.
- 71-72 Eva Juhl Knudsen, Øster Stendisvej 5,
7830 Vinderup.
- 1972 Flemming Rasmussen, Engmarksvej 7,
7323 Give.
- 72-74 Frede Sørensen, Skjervvej 35,
7500 Holstebro.
- 75-76 Kurt Balle Jensen, Smedegade 44 A, st.tv.,
7600 Struer.
- 75-77 Finn Christensen, Haslev Udvidede
Højskole, Skolevej 9, 4690 Haslev.
- 75-78 Oluf Immersen, Døjholtvej 17, 7700 Thisted.
76-77 Helle Tarbensen, Hestlundvej 2, Ilskov,
7451 Sunds.
- 76-77 Vagn Thode Nielsen, Gjellerupvej 9,
Hammerum, 7400 Herning.
- 76-77 Jens Germann, Pletvej 4, Hygum,
7620 Lemvig.
- 76-79 Ritta List Kristensen, Helgesensgade 27, 1th.,
2100 København Ø.
- 76-79 Hanne Sax Kristensen, Timlingevej 2,
Vejrums, 7600 Struer.

- 77-78 Dorthe Sørensen, Blåkildevej 11 st.tv.,
9220 Aalborg.
- 77-79 Karsten B. Olesen, Gudumvej 9,
7620 Lemvig.
- 1978 Tove Andersen, Ållingvej 11, 6823 Ansager.
78-79 Bente Thomasen, Burvej 56, 7570 Vemb.
78-80 Lars Knudsen, Møllebakken 7, Vindum,
8850 Bjerringbro.
- 78-81 Hanne Garsdal Christensen, Landtingvej 38,
7830 Vinderup.
- 79-80 Jonna Bitsch, Hedemøllevej 31B,
8850 Bjerringbro.
- 79-81 Åse Forbech Christensen, Hovedgaden 78,
4654 Faxe Ladeplads.
- 79 82 Henrik Thode Nielsen, Bindstowvej 4, Ørre,
7400 Herning.
Karen-Margrethe Rønning, Flensborg
Landevej 2, 6270 Tønder.
Henny Poulsen, Skagensvej 16,
9800 Hjørring.

Nørre Nissum Høj- og Efterskole

Kirkebyen 16, 7620 Lemvig. Telefon (07) 89 10 04.
Elevernes tlf. (07) 89 11 07 12,30-14 og 18,30-20

Forstander: Bruno Graversen.

Formand for bestyrelsen: K. E. Sørensen, Holstebro.

Nørre Nissum Høj- og Efterskoles Elevforening

Elevbladet udkommer sidst i hver måned, undtagen
januar og august.

Redaktion:

Bruno Graversen (ansvarshavende),
Erling Agergaard, Poul Jeppesen.

Adresseændringer, ind- og udmeldelser til:
Erling Agergaard, Ringvej 3, 7620 Lemvig.
Telefon (07) 89 14 31.

Kasserer:

Poul Jeppesen, Sejbjerg 43, 7620 Lemvig.
Telefon (07) 89 15 02.

Elevforeningens gironummer: 8 03 62 33.