



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Manuskriptet

til dette blad er på en eller anden måde gået tabt. Der gik desværre en uges tid, hvor bogtrykkeren ventede på mit brev, og jeg ventede på korrekturen, derfor forsinkelsen

Det værste er, at nogle billeder er gået tabt, men det gjorde også et par indlæg fra gamle elever om elevfesten og igangsætning af en vandremappe. Hvis rette vedkommende vil sende mig nye indlæg inden 3. marts, vil de blive bragt i marts-bladet.

Stof er velkommen.

Ths. M.

Elevfesten flyttet

Bemærk venligst nærmere omtale af elevfesten inde i bladet. Her opfordrer vi alle gamle elever til straks at notere datoen på kalenderen.

Datoen er: 23. og 24. maj 1981.

Nr. 1 . Februar 1981 . 73 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

SALME AF RONALD FANGEN

På vinterkursus gjennomgik fru Maria Kvåle, Larvik, den norske forfatter Ronald Fangen. Senere gav hun mig et par af hans salmer. En af dem bringes her. Ths. M.

Anfinn Øien 1967.



Guds me-nig-het er jor-dens stør-ste un-der!



Mens ver-dens skik-ke - se i hast for - går,



er Kris-tus i all e-vig-het den sam-me,



og fast hans ri - ke på sin klip-pe står.



Mens ver-dens-ri - ker sti-ger og de syn-ker,



går kir-ken mot full-kom-men-he-tens vår.

Så kommer dagen da alt hat skal smelte
som sne og is for sol og sommervær.
Da faller Satans makt, da skal hans velde
gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær.
Med jubel skal de høste hva de sådde
og salige få se ham som han er.

Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte
fra ham som aldri skifter sinn og art!
Er natten lang, er kampen full av kvaler
som morgenstjernen lyser løftet klart.
Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel,
men kjemp frimodig, - se, jeg kommer snart!



Dagligstuen – med de nye vinduer

Fra skolens hverdag

Der er sket meget siden sidst, men lad os begynde, hvor vi slap sidste gang, selv om det synes længe siden. Alle vore klasser har set 2 teaterforestillinger efter eget valg, for selv om vi bor langt fra hovedstaden, har vi jo mulighed for at gå i seminariets teatersal, og der se fine opførelser. Teater er en oplevelse, og vi vil gerne være med til at åbne elevernes øjne for dets berettigelse. Kvalitet og indhold kan så drøftes af klassen senere, da læreren altid er med sin klasse.

I november havde vi 2 dages besøg af Jan Lamb – 10. classes engelske turløder i september. Gensynsglæden var stor, minder blev genopfrisket, og mange klasser fik ekstra inspiration i faget engelsk.

Nissefest – traditionen tro selvfølgelig. Den

10. dec. sad vi alle med nissehuer på i en stor rundkreds i hallen, spiste den obligatoriske risengrød, og mange fik mandelgave. Derefter underholdt klasserne på skift, inden vi drak aftenskaffe i spisesalen. Aftenen sluttede med sangleje og vores sædvanlige »aftensang«.

I år kom vi da på »juletur« til Holstebro (17/12). Sidste år måtte vi vende om straks efter ankomsten på grund af snestorm. Mange fik købt julegaver – dog vist mest til hinanden. Aftensmaden spiste vi hjemme, hvorefter alle så en film.

Fredag den 19. dec. havde alle travlt med mange forberedelser til vores »juleaften«. Undskyld udtrykket, men det føles virkelig som en hjemmenes fest, blot med en stor familie. Alle gør deres bedste: Pynter hal, laver

krybbe og dekorationer, pynter juletræ, dækker borde, retter lidt på adventspynten og m.m. Alle 180 havde for os at se en dejlig aften, der startede med gudstjeneste i kirken, kl. 18 julemiddag og derefter julespil af 8. klasse. Før Arne R. holdt juletalet, gik vi om juletræet og sang. Erling A. læste julehistorie, og aftenen sluttede med godteposer, aftenkaffe og aften-sang.

Lørdag morgen gjorde alle sig klar til at rejse hjem, og huset blev tomt og stille. – Dog, et enkelt pust af liv var her, da sognet holdt sin julefest i hallen – sædvanen tro. Nævnes skal da også den megen uro og nervøsitet, julestormen forårsagede.

Det nye år startede med forældrekonsultation. Det skulle ganske vist have været afholdt først i december, men en underlig snestorm forhindrede det. Derfor benyttede vi søndag aften d. 5., da mange forældre alligevel skulle komme med deres børn. Vi havde besøg af mange, og adskillige fremtidsplaner blev drøftet inden aftenkaffen i hallen.

Et af skoleårets højdepunkter var et besøg af Wandy Tworyk og Elmo Petersen. Det fandt sted den 19. jan. Gæster var indbudt, hallen pyntet og efter »opvarmning« af elever og lærere, kom kunstnerne på scenen. Det blev en oplevelse, som de færreste glemmer, og mange elever benyttede lejligheden til at få skrevet autografer. – Mon de optrædende fik tid til kaffe?

I forbifarten nævnes Rydhave-festen, hvor eleverne fra »femkant-skolerne« samles i Rydhavehallen.

Sidste lørdag i januar havde vi Vinterelevstævne, og mange benyttede da lejligheden til et gensyn. Godt 125 gamle elever – flest fra de sidste årgange – så gymnastik, hørte foredrag og så deres »gamle« lærere optræde på scenen med et stykke, der var mere til morskab end direkte opbyggelse. Vi fik i hvert fald lattermusklerne rørt, før vi drak aftenkaffe og sluttede af med andagt.

I disse dage er alle elever i erhvervspraktik –

håber de får udbytte af det. Samtidig benytter vi lejligheden til afholdelse af et såkaldt »Vinter-uge-kursus«, så selv om vore efterskoleelever er sendt i praktik, står skolen ikke tom. Der er godt 80 højskolekursister i denne uge, hvor vi samles under mottoet: »Vågn op – og slå på dine strenge« (Kingo), tiden omkring 16–1700.

»Solbakken« 10.2.

L. og BG

Udenlandstur 1981

I 1980 sløjfede vi tilbudet om en udenlandstur med gamle elever, men i år vil den blive tilbudt igen, fordi der har været en del henvendelser herom – og vi synes da også selv, at de ture, vi har foretaget, har været særdeles gode.

Der er fremkommet flere forslag, og vi er standset ved følgende:

1) 6 dages tur til Slesvig Holsten, hvor der jo er et væld af historiske minder, gamle slotte, gamle byer, skøn natur osv. Vi har tænkt os at bo på samme hotel hele tiden og derfra foretage ture til følgende områder: Vestkysten, Elben, Hamborg, Lübeck, Kiel, Slesvig, Angel og hvad der er at se mere.

Det vil blive en oplevelsesrig tur med god tid til at se stederne, idet kørselsafstandene er forholdsvist små.

2) En Hollandstur er også ønsket, og Holland er nok et besøg værd. Her vil selvsagt blive mange ting at opleve: Landskab, byer, kunst osv. Her vil der også blive fuldt dagsprogram – og ingen tid til kedsommelighed.

3) Endelig et forslag om en kombineret tur af de to førstnævnte – altså en tur ned langs Vestkysten til Holland. 3 dage i Holland og hjemtur over Hamborg, Lübeck, Kiel, Slesvig – med ophold, hvor det vil vise sig muligt – så vi får et par dage i Slesvig.

Men alt skal planlægges og det tager tid. Hvis der blandt læsere er interesserede, *skal I senest 15. marts* – og helst snarest muligt, rette henvendelse til skolen – og helst skriftligt.

Alle aldersklasser er velkomne!

Arne og Ths. M.

Bøger, der glæder

Vi ved, at der er uhyre stor forskel på det man mand og mand imellem kalder »en god bog«. Når jeg i overskriften bruger ordene: Bøger, der glæder, så er det jo fordi, det glædede mig personligt at læse nedenstående anmeldte bøger fra Unitas Forlag.

For det første glædede det mig, at forlaget på ny har bevist, at dets udgivelser ligger på et så højt plan, at vi stadig kan glæde os over nyhederne. Dernæst at begge forfattere har en hensigt – et formål med deres bog – og vi har brug for dem begge.

Køb dem ved første lejlighed.

Hans Ehlig Petersen: Ind fra siden.

Det er uhyre svært for mig at fremhæve et af de 24 afsnit bogen består af. Hver for sig en oplevelse. Hver for sig giver de stof til eftertanke. Hver for sig en levende kendsgerning om KFUMs betydning – måske endda uden direkte at nævne det. Hver for sig – *og samlet til et hele* – en tillidsklæring til KFUM gennem skiftende tider.

Efter endt læsning sidder man med en stille tak i sindet – en bog i rette tid.

Peter Jensen: Din bøn – min bøn – om Fadervor

Opgaven var at skrive en let forståelig bog for unge og måske især til brug for unge ledere i KFUM og KFUK, skriver forfatteren i sit forord, og bogens godt 100 sider er en gennemgang af den bøn, som Jesus lærte sine disciple og som vi, der er lidt ældre, lærte som en selvfølgelighed i vort hjem eller i skolen. Denne selvfølgelighed er forbi, men tro nu ikke, at bogen kun er for dem, der skal lære bønnen nu. Den er i sandhed også en bog for alle, der til daglig bruger Fadervor. Den giver den fornyelse som alt gammelkendt har brug for, for at kunne bestå.

Lærerstaben ved fotografen nov. 80





Så kom der også nye vinduer i Vestfløjen

Ære eller penge

Pastor emeritus *Peter Roesgaard*, Emilielystvej 74, Lemvig, skriver:

I 1960'erne indgik den lovlige danske regering, på Danmarks vegne, en overenskomst med et privat selskab, angående udnyttelse af en del af det danske territorium. Denne overenskomst var i begyndelsen til glæde for befolkningen. I løbet af nogle år viste det sig, at det var en meget ringere overenskomst end Danmark ventede. Og den anden part i overenskomsten havde gjort en overordentlig fin økonomisk forretning!

Vor regering henvendte sig så til selskabet og gjorde gældende, at man burde gøre forandringer i overenskomsten, så de kommende indtægter kunne fordeles mere til fælles fordel.

Selskabet kom regeringen i møde i dette synspunkt, og i 1976 forandredes overenskom-

sten til en betydelig forbedring for Danmarks stilling.

Men atter viste det sig, at staten havde gjort en mindre god forretning, og derfor søgte vi igen om nye aftaler. Selskabet gjorde igen betydelige indrømmelser, men regeringen krævede en del mere, og så sluttede forhandlingerne.

Nu vil regeringen på en eller anden måde ad lovgivningens vej gøre overenskomsten ugyldig – også den af 1976. Det skal vore folketingsmedlemmer nu træffe afgørelse om.

Gud give, de må vælge ret!

Valget står mellem penge eller ordholdenhed og ærlighed, og dette kan ingen lovvedtagelse ændre.

Ovenstående er et klip fra Kristeligt Dagblad. Det er nok rigtigst at oplyse, at P. Roesgaard i mange år var vor skoles formand, og det ser ud til han stadig har sine meningers mod. Derfor bringes udklippet.

Ths. M.

Elevforeningens regnskab for 1980

Indtægt

1599 har betalt kontingent	65.973,82
Gaver, vandremappebøder m.m.	425,00
Renter – giro	396,43
Renter – Nordvestbank	2.430,55

Samlede indtægter 69.225,80

Ved regnskabsårets begyndelse:

Kassebeholdning	106,50
Girobeholdning	4.554,36
Bankbeholdning	19.150,22
Gæld	0,00

Formue 1. januar 1980 23.811,08

Udgift

Trykning af elevbladet (12 numre)	45.073,30
Bladforsendelse	14.945,11
Ufrankerede indbetalinger	1.202,40
Porto, telefon, 600 rykkerbreve	854,50
Kontingent til Højskolernes Landsforening	450,00

Samlede udgifter 62.525,31
Overskud i 1980 6.700,49

Balance 69.225,80

Ved regnskabsårets slutning

Kassebeholdning	0,00
Girobeholdning	7.413,03
Bankbeholdning	23.098,54
Gæld	0,00

Formue 31. december 1980 30.511,57

Gave fra skolen

Fra Nr. Nissum Høj- og Efterskole har vi modtaget en stor pengegave. For nogle år siden lånte venner af skolen og gamle elever en sum penge, så skolen kunne klare forskellige byggeforetagender. Disse penge skulle nu tilbagebetales, men mange har ikke ønsket at modtage dem. Skolens bestyrelse har der-

Lemvig, 15.-1.-1981.

Poul Jeppesen
kasserer

efter overladt summen til Elevforeningen, og det er tanken, at pengene skal bruges til en jubilæumsbog, da det i 1987 er 100 år siden, skolen blev oprettet.

Gave fra Høj- og Efterskolen	16.700,00
Renter	317,99
Indestående i Nordvestbank	<u>17.017,99</u>

Regnskabet godkendt

Nr. Nissum, 6.-2.-1981

Erling Agergaard

Bemærkninger til regnskabet

Tak til de 1599, der har betalt kontingent. I gennemsnit er der betalt kr. 41,50.

De ca. 600 rykkerbreve gav et godt resultat, så vi kan slutte med et ret pænt overskud. Ved nytårstide gennemgik vi kartoteket, og alle, der ikke havde betalt kontingent i 1979 og 1980, blev afmeldt. Det drejede sig om ca. 150. Det er beklageligt, men vi kan ikke have så mange, der er gratister.

I 1981 kommer der 10 numre af elevbladet, idet vi udelader januarnummeret og et nummer midt i sommertiden.

Med dette nummer følger et girokort, som det jo skal i februarnummeret. Tag vel imod det og betal så meget, at vi kan klare økonomien. Med 1981 priser er det ca. 40 kr. pr. medlem, men erfaringen viser, at mange betaler mere og nogle betaler mindre. Der kan være en del, der ikke kan klare de 40 kr., men send så meget, som den enkelte evner og har sind til.

Venlig hilsen til alle medlemmer.

Erling Agergaard Poul Jeppesen

Husk giro nr. 8 03 62 33

ELEVFESTEN 1981

er i år fastsat til dagene 23. og 24. maj. Alle interesserede, gamle elever, kommende elever, jubilarer osv. er meget velkomne.

Lad elevfesten 1981 indgå som et led i familieuflugterne.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

lørdag den 2. maj kl. 10.00.

Højskolepost

Vore møder:

- 27. febr. Ulbjerg, Ths. M.
- 4. marts Møborg, P. J.
- 11. marts Sdr. Bork, Ths. M.
- 16. marts Asp, Ths. M.

Elevfesten 1981

er flyttet, hvad angår datoen. Se andetsteds i bladet og noter dagene på kalenderen.

Lystrophave

Det årlige Højskolemøde holdes søndag d. 14. juni 1981. I år kan vi med rolig samvittighed henvise alle til dette møde, idet vor egen elevfest ikke ligger på samme dato. Også her kan man notere datoen. Der er 25 års jubilæum for disse møder i Midtjylland.

Juleposten 1980

var igen af stor omfang. Det glæder os at der er så mange, der sender os en hilsen. Vi evner ikke at besvare dem alle med en personlig hilsen, men I skal vide, at de gjorde julen endnu festligere. TAK!

Adresseforandringer

- 1925 Helga Lauritsen, Klyveren 128, 3070 Snekkersten.
- 1935 Helga Hansen, Gyvelgangen 116, Højgården, 9640 Farsø.
- 36-37 Kristen Tarbensen, Apollovej 117, 6960 Hvide Sande.
- 37-38 Niels Pedersen, Engbjergvej 51, Strande, 7620 Lemvig.
- 46-47 Egon Poulsen, Nybovej 17, Nybo, 7400 Herning.
- 49-50 Carl Emil Rahbek, Frølundvej 80, Nybo, 7400 Herning.

- 1955 Jenny Hansen c/o Arne Hansen, Laenvej 49, 8585 Glesborg.
- 56-57 Kristian Jacobsen, Gudumkjærvej 9, Nybo, 7400 Herning.
- 56-57 Jens Børge Mortensen, Anslet Bygade 14, 6100 Haderslev.
- 1958 Anna Vammen, Præstevej 2, Stenild, 9500 Hobro.
- 66-67 Hans Schultz Jensen, Hobrovej 26, 9510 Arden.
- 1967 Else B. Lassen, Langgaden 59, Vivild, 8961 Allingåbro.
- 67-68 Karen Skalkhøj Petersen, Reventlowsvej 26, 1. sal, 8260 Viby J.
- 68-69 Mette W. Hansen, Engbjerg 150, Snebjerg, 7400 Herning.
- 70-71 Niels Skalkhøj Petersen, Neesvej 55, 7570 Vemb.
- 70-72 Henning Pedersen, Kasted Byevej 8, 8200 Århus C.
- 1972 Bente Pedersen, Uno-X, Hvam, 9620 Ålestrup.
- 1972 Egon Worm Hansen, Fasanvej 51, 8723 Løsning.
- 72-74 Frede Sørensen, Sandholmgårdsvej 38, 3460 Birkerød.
- 72-75 Tove og Flemming Lund Mathiasen, Risev. 1, 9520 Skørping.
- 72-74 Alic Kristensen, Charlottevej 9, 7861 Balling.
- 73-75 Bente Rasmussen, Strangesensvej 19, 7770 Vestervig.
- 73-75 Johs. Breinholt, Snebjergvej 28, 7400 Herning.

Udgivet af

Nørre Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.
Redigeret af Ths. Mogensen, Remmerstrandvej 40,
7620 Lemvig. Tlf. (07) 89 15 95.

BOGTRYKKERGÅRDEN AS STRUER