



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



En pedel har mange opgaver

Nr. 5 . Juni 1981 . 73 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

**DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK**

Fra skolens hverdag

En travl tid med mange aktiviteter er her ensbetydende med sommer. Ikke at forstå at de øvrige årstider er triste, men da »kører« det hele mere i en stille daglig rytme.

Først i maj startede de skriftlige prøver, og da det var vel overstået, slappede vi af med en boldspileftermiddag i Holstebro sammen med de øvrige »femkantskoler«.

Onsdag den 20. maj var »turdag«, hvor eleverne – delt i 3 hold – flyttede klasseværelset uden for skolen. Geografi/biologi-holdet var på Fur, mens kristendomsholdet så kirker og klosterruiner i Midtjylland. Et samtidsorienteringshold besøgte bl.a. Hvide Sande, hvor de var så heldige at komme med en stor kutter på havtur.

Kl. 16 samme dag var alle tilbage, og samtidigt ankom yderligere 3 store busser med elever fra Hellebjerg Idrætsungdomsskole. Det er fantastisk at opleve, hvordan skolen fra at være tom i løbet af 15 min. bliver fyldt af 265 elever. Mange måtte nu hurtigt i gang med omklædning til »landskampe« mellem de to skoler, mens andre var fanatiske tilskuere eller tog sig en dukkert i svømmehallen. Efter aftensmaden og en kort orientering blev eleverne blandet på små hold. Vore elever skulle så vise de nye kammerater rundt og til sidst servere kaffe på værelserne. Det var rart og hyggeligt at mærke den rolige og stille atmosfære overalt på skolen. I den dejlige sommeraften samledes vi senere i »Gryden« til bål, sang og afslutning. Også her mærkede vi et tydeligt fællesskab, idet man på begge skoler som en selvfølgelighed starter og slutter dagen med fællesandagt. Mange nye bekendtskaber var stiftet, før vi vinkede farvel til vore gæster.

Allerede 3 dage senere var der elevstævne. Meget skulle ordnes og være klar. Vi havde den glæde, at så mange tog imod indbydelsen til lørdag aften, at vi måtte deles i to hold til kaffen. Forinden havde vi været til revy og anden underholdning i foredragssalen. Aftenen sluttede med bål og andagt i »Gryden«. Også søndag var der fuldt hus – på et tidspunkt over 600 – men desværre også med masser af regnvej. Mange jubilarer var mødt, og gen-

synsglæden de gamle elever imellem var stor. Meget mere kunne skrives om denne årlige begivenhed, men pladsen tillader det ikke. Derfor kun dette: Dejligt at opleve interesse for skolen og dens virke. Det får os til i ydmyg taknemmelighed at bøje hovedet og sige en »stille« tak. Men at det er et stort arrangement, er vi alle enige om, og det kan kun gennemføres ved en stor og fælles indsats af alle på skolen.

Torsdagen derefter (Kr. Himmelfartsdag) havde vi forældredag, og næsten alle forældre var mødt. Efter middagen underholdt elever med sang og musik. Kaffen blev nydt ved bordene inden hallen blev ryddet til gymnastikopvisning. Sidst på eftermiddagen var programmet frit, så man kunne se elevudstilling, gå tur i haven eller snakke med lærerne. Da aftensmaden var serveret, var 9.a ved Poul Jeppesen klar med aftenens underholdning. Alle morede sig godt over stykket og elevernes fine præstationer. Efter aftenkaffe og andagt kom det store oprydningsarbejde, men som altid, når mange hænder hjælpes ad, går det jo hurtigt. Eleverne tog med forældrene hjem til en lille ferie efter – i hvert fald for os at se – en dejlig dag.

Er vi sådan?

Hvor der er misundelse og egennytte, der er forvirring og alt, hvad ondt er.

Jakobsbrevet 3,16.

Man kan f.eks. ikke skrive verdenshistorie på ærlig vis uden at tildele misundelsen en stor part af bevæggrundene til krigene og meget andet ondt. I vor egen livshistorie kan en betragtelig portion bringes på samme nævner – misundelsen. Den er vort livs uhyggeligste drivkraft. Den får os til ikke bare at offentliggøre vor næstes synd, men samtidig at udnytte den til egen fordel. Sådan er det jo: Falder den anden, hjælper vi ham ikke op igen, men skyn-der os at vinde et forspring.

Men en sådan klogskab er ikke visdom, som kommer ovenfra, den er jordisk, menneskelig, djævelsk. Sådan står der i vor tekst.

Heinrich Giesen

I skrivende stund er vi midt i prøvernes anden del – de mundtlige – og årets udbytte af undervisningen afprøves. Ind imellem har vi haft orienterende møde med nye elever og deres forældre. Vi bliver mange næste år, men der er plads til os alle.

Om få dage, når de sidste prøve er afsluttet, starter »Tredagesturen« til Østjylland med Fjeldholmlejren som udgangspunkt. Dette

sammen med afslutningsfesten den 18. juni sætter så punktum for dette skoleår – et år, som har givet meget. Vort håb og store ønske må da være for de elever, der ikke skal fortsætte her, at de kan tænke tilbage på en tid, som ikke »kun« har givet kundskaber, men også livsvisdom.

»Solbakken«, 12/6 1981.

L. og B. G.

Elevfest med stor tilslutning

Der er ikke fremkommet et referat til redaktøren, så I må finde jer i, at han selv ganske kort beskriver et af årets store begivenheder på vor skole.

Kl. 20,00 træder man ind i en stopfuld – ja overfyldt foredragssal. Af sumningen kan man høre forventningens sus. Fru Grønbæk byder velkommen. Vi synger og så kommer overraskelsen. Aftenens tema: »Lærerrevy«. Derfor den ungdommelige summen, dvs. de årgange af elever, der kender lærerstaben, mens andre jo tildels må gætte sig frem, og tænke på den gang de selv kopierede lærerne.

Efter kaffen var der rig lejlighed til at hilse på hinanden og spændende at se, hvor hurtigt man fandt sammen, hvadenten det var 1 år, 5 år, eller 60 år siden, man var på skolen.

Ved bålet holdt lærer Gunnar Jensen en tankevækkende afslutning, der gav den taktsomme tilhører en afslutning på førstedagen af elevfesten.

Nr. Nissum kirke var stuvende fyldt som en juleaften ved højmessens om søndagen. Igen dette typiske, at man nikkede smilende til hinanden og efter gudstjenesten kommer så håndtrykkene.

Ved frokosttid myldrede det igen ind med nye gæster, og alle borde blev optaget af over 400 mennesker – og snakken gik igen som i gamle dage.

Jubilæumskaffen blev selvfølgelig højdepunktet for jubilæumsholdene. Nogle hold samlede mange, andre få. Her må bemærkes, at holdet vinteren 1920-21 mønstrede 4 deltagere, dvs. ca. 1/4 af holdet. Den rekord bliver

vanskelig at slå. Fotograferingens resultater vil blive at se langvejs gennem bladet.

Regnvejrhindrede udendørs aktiviteter – godt at vi har Højskolehallen.

Elevforeningens generalforsamling samlede lidt spredt tilhørerskare – skønt det burde være et af højdepunkterne. Poul Jeppesen ledede den. Forstander Graversen fik valget af repræsentanter kontrolleret. Der blev nedsat et udvalg til at fremkomme med reviderede love for elevforeningen.

En af skolens gamle lærere, forstander Møller Pedersen, holdt eftermiddagens foredrag. Der blev bragt hilsener fra gamle elever, fra bestyrelsen osv. I løbet af nul komma fem var hallens stole sat ud til siden og en velgennemført gymnastikopvisning fandt sted. Den var klapsalverne værd og en fin reklame for vor skole.

Tid til samtale – det summede over hele skolen. »Nej endda – ser du sådan ud endnu?« »Er det virkelig dig – du er da kommet i et par større bukser« osv. Jo, skæmt og alvor – sådan er en elevfest.

Hvordan går det til? Jo, tilrettelæggelse, flinke elever, en hjælpsom lærer- og medhjælperstab – for underet skete igen. Højskolehallen var pludselig ramme om en fælles middag for over 500 mennesker.

Aftenens underholdning plejer at være elevernes afdeling, men på grund af elevfestens og forældredagens nære datoer prøvede man noget nyt i år. Silkeborg Motetkor under ledelse af seminarielektor Ringgaard underholdt i to afdelinger og gjorde det fint og lodigt.

Ejvind Juhl sluttede dagen med andagt, hvorefter Graversen takkede alle for et festligt elevstævne 1981 – og vi sluttede med »Dejlig er jorden«.

Fyrværkerkeriet måtte aflyses til skuffelse for mange, men regnvejret var sejrherren.

»Hvor mange var vi?« spørges der ofte efter en elevfest. Det er altid vanskeligt at skønne, men elevfestens kontor skønner ca. 800, da eftermiddagen havde størst rykind, men antallet er faktisk underordnet. Det er langt vigtigere, at vi havde en god elevfest – også i 1981.

Ths. M.

gerne vil fortsætte efter sommerferien på tredje år.

At jeg så også syntes, at jeg måtte feje gulvet på værelset, og tømme papirkurven, og tørre støv af og rydde op i skabet, det tilføjer jeg kun for at understrege, at jeg stadigvæk er *mor*, selv om min dreng går på efterskole.

Lilian Glud Pedersen

Forældredagen – set fra en elevs side

At være mor en forældredag

Man har glædet sig til, at man skulle ud på skolen. Når man går derhjemme og tænker på sit barn, kan man godt somme tider få den tanke, at man har skubbet ansvaret fra sig ved at sende sit barn på efterskole. På den anden side: hvor ofte har man ikke hørt om, hvor dejligt det er at være i Nr. Nissum, og har undrende måttet konstatere, at efter en hjemme-weekend skal man køre sit barn så tidligt derud, at »der bliver et par timer til at hygge sig i, inden vi skal i seng«.

Nu skulle det blive spændende at opleve dette »forjættede land« i funktion. Det blev både en lang og en positiv dag med dejlige oplevelser. Måltider, hvor alt gik som efter en snor med servering osv., afspejlede en rolig, fast hånd, men ingen kadaverdisciplin. Gymnastikopvisning på gammel forsamlingshusfacon med faner og ens gymnastikdragter, som fik enhver mors hjerte til at banke lidt kraftigere. Informationer fra flere af lærerne efter aftensmaden, som sagde noget om demokrati på arbejdspladsen og et godt samarbejde. Masser af dejlig sang og musik. Et skuespil, som både var morsomt og dygtigt fremført. Hvilken flid er der ikke gået forud.

Da vi kørte hjem, efter en lang, men begivenhedsrig dag, sagde jeg til min mand: »Man føler sig helt opløftet efter sådan en dag,« og dermed forsøgte jeg at udtrykke glæden ved at se sit barn trives og udvikle sig i et godt, kristent miljø. Der er ikke noget at sige til, at han

Den årlige forældredag her på skolen fandt i år som sædvanlig sted Kristi Himmelfartsdag. Dagen før havde alle os elever været i gang med forberedelser af den ene eller den anden art. Lærerne mente nemlig, at man burde gøre noget særligt ud af en dag som denne, mens nogle af eleverne ikke kunne se nogen grund til at hakke og rive i haven eller pynte op indendørs. Men pænt blev der i hvert fald overalt – også på værelserne!

Nogle af forældrene kom allerede til kirketid om torsdagen, men det var først til middag, at arrangementet rigtigt gik i gang. I løbet af dagen kom alle elever i aktion ved opvisninger af forskellig slags. Der var musikunderholdning, gymnastikopvisning, fodboldkamp og skuespil. Endvidere var der iværksat en udstilling af de ting, som vi i årets løb har arbejdet med i timerne.

Hovedformålet med dagen var, at forældrene kunne se skolen og få indblik i elevernes arbejde. Der blev også lagt stor vægt på, at forældrene skulle snakke med lærerne om eleverne. Forstanderen har ofte snakket om vigtigheden af, at trekanten forældre/elev/lærer kan fungere sammen. Det er mit indtryk, at dette kører særdeles godt. Forældrene er meget interesserede i at se, hvad deres børn laver på skolen, eleverne har interesse i at vise stedet frem for forældrene, mens lærerne meget gerne vil fortælle om eleverne og eventuelt hjælpe med forskellige problemer.

Forældredagen må altså siges at være en god tradition, og den bør absolut holdes i hævd.

Repræsentantskabsmødet

lørdag den 2. maj 1981

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af protokolfører.
4. Beretning ved formanden.
5. Regnskabet ved revisor Ravn.
6. Nyt fra skolen ved forstanderen.
7. Valg til bestyrelse. Efter tur afgår Niels Storebjerg, Jørgen Moosgaard og Henning Sørensen.
8. Indkomne forslag.
9. Referat fra højskoleudvalget ved Arne Rasmussen.
10. Referat fra elevforeningen ved Poul Jeppesen.
11. Eventuelt.

K.E.Sørensen bød velkommen til repræsentantskabet – og kom i sin velkomst ind på søndagens tekst om hyrden og lejesvendene.

H.K.Jørgensen, Vejrum, blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovlig indvarslet, og gav ordet til formanden.

Formandens beretning

Formanden startede sin beretning med en tak til Lisbet og Bruno Graversen for det første år, der er gået under deres ledelse. Forstanderskiftet er sket uden de store problemer. Med respekt for skolens traditioner er forstanderparret gledet ind på lederpladsen, og har løst de opgaver der lå foran dem.

Også en tak til Thomas Mogensen for hjælp i overgangsperioden. Formanden rettede tillige en tak til lærerstab og medarbejdere for deres indsats.

Lørdag den 21. marts lød meddelelsen om lærer Kirsten Jeppesens død. Repræsentantskabet rejste sig og mindedes Kirsten Jeppesen. Formanden fortsatte: Året der er gået siden sidste repræsentantskabsmøde har været et kort år, da repræsentantskabsmødet er rykket frem fra september til maj. Men det er forløbet roligt og godt. Vi kan glæde os over en fyldt

efterskole, og kan forvente en overfyldt skole fra august 1981.

Angående Højskolen vil Arne Rasmussen referere senere. Vi kan kun begræde dens op-hør her på stedet – og vi må håbe, at vi engang igen kan starte Højskolen op her.

Men selvom Højskolen er hvilende for tiden, foregår der alligevel så meget her på skolen, der har højskolepræg, som f.eks.: Bibelkursus i september, 4 Hal-møder i oktober, U-landsuge i november, festaften ved Wandy Tworek i januar, et velbesøgt vinterkursus i februar, Norgestur for tidligere elever, og meget mere. Ser vi på det materielle område, har vi haft et roligt år. Skolen har fået udskiftet alle vinduer til termoruder. Der er kommet nyt loft i den lange gang, og ny trappe op til elevgangen.

I den forbindelse kan oplyses, at Kristian Jeppesen er ansat som hjælpepedel ved skolen fra 1/3 1981.

Vedrørende nybygningen er der stadig et problem, idet taget ikke er tæt, og arkitekten og murermesteren kan ikke blive enige om, hvordan sagen skal ordnes. Vi har ikke godkendt bygningen endnu, men vi håber ikke, det bliver en ny Hal-sag, der jo tog mange år, og kostede mange penge.

Forstanderparret og nogle fra bestyrelsen har i årets løb deltaget i forskellige møder og kurser angående efterskolernes økonomi m.m.

Formanden sluttede sin beretning med at se fremad med hensyn til byggeri. Det, der står øverst på listen, er en forstanderbolig og en nybygning til nogle faglokaler. Det er noget af det bestyrelsen vil gå i gang med ved næste bestyrelsesmøde.

Regnskabet

Revisor Ravn gennemgik skolens regnskab for 1980. Regnskabet viste et overskud før afskrivninger på 835.928,- kr. og efter afskrivningen – hvori bl.a. indgår kr. 550.000,- til henlæggelse til byggefond – viste overskudet kr. 54.028,-.

Statusopgørelsen vedr. aktiver og passiver

31/12 1980 viste, at disse balancerede med kr. 13.110.951,-.

Efter nogle få spørgsmål til revisor Ravn blev formandens beretning og regnskabet enstemmigt godkendt.

Forstanderens beretning

Bruno Graversen startede sin beretning med at konstatere, at det at være lærer på en kostskole, ikke var et levebrød – alene. Det har noget med livsholdning at gøre. Og han fortsatte: I de forløbne syv måneder har vi blandt meget andet, som også formanden nævnte haft forældrebesøg og forældrekonsultation. Vi ser en stor værdi i at styrke trekanten, bestående af: elev – forældre – lærer.

Mogensens tidligere lejlighed er taget i anvendelse til møderum. Privatkontoret er blevet til vagtrum – og det tidligere soveværelse er blevet strygestue. Mogensens tidligere spise-stue er omdannet til planlægningskontor.

Af kurser har der i årets løb her på skolen været afholdt et vinterkursus, et idrætskursus i påsken, et idrætskursus for juniorer i sommerferien, et musikkursus, et familiekursus i samarbejde med KFUM's Idrætsforbund, og et sommerkursus i august.

I næste skoleår vil elevtallet komme op på 138. Der bliver 3 10. klasser. Det skyldes, at rigtig mange af vore nuværende elever fra 9. klasse fortsætter hos os.

I lærerstaben er vi indstillet på at køre dette skoleår, så godt som det er muligt – også rent klimamæssigt, idet vi er klar over, at der skal ydes en ekstra indsats med det store antal elever. Værelsespladsen har vi, da der ikke køres højskole.

Der har været holdt en byggepause, hvilket også har betydet, at vi har haft råd til at konsolidere os. Vi har bl.a. investeret i et video-apparat.

I det daglige forsøger vi at køre en fornuftig og rolig politik – men derfor kan vi ikke sige os fri for at gå med nogle drømme rent bygningsmæssigt. Vi har et behov i retning af værkstedsbygninger.

Bruno Graversen sluttede sin beretning af med at nævne, at vi fra ministeriets side har fået pålæg om visse spareforanstaltninger, på lige

fod med andre institutioner. Dem går vi ind i, og vi tror, vi kan leve med dem.

Bestyrelsesvalget

Da der ikke var indkommet forslag til nye kandidater, blev Niels Storebjerg, Jørgen Moosgaard og Henning Sørensen genvalgt.

Referat fra højskoleudvalget ved Arne Rasmussen

Højskoleudvalget blev nedsat på sidste repræsentantskabsmøde, og udvalgets formål var at analysere muligheden for fortsat højskolevirksomhed her på stedet, og mulighederne for at bevare »højskoleatmosfæren« omkringskolen.

Arne Rasmussen konstaterede, at vi ingen højskoleafdeling har for tiden, men at vi kører de korte kurser, som vi er i stand til, dvs. I vinterkursus og I sommerkursus.

Arne Rasmussen oplyste videre, at udvalget var nået frem til følgende konklusioner:

1) Højskolen må lægges ud – ikke flyttes væk, men uden for de eksisterende bygninger.

2) Brejtdablik kan anvendes som kursuscenter. Begyndende med ugekurser, aftenkurser m.m. og senere kurser af længere varighed. Området er godt, bygningerne kan bruges, beliggenheden ideel. Men!

3) Økonomien omkring Brejtdablik. Udvalget prøvede at stille budget op. Det kunne måske gå rundt, men det er langt fra sikkert. Dvs. at der er risiko for et økonomisk tab. Desuden måtte vi forudsætte en mindsteinvestering fra skolens side på 500–600.000,- kr. Da vi er klar over, at efterskolen har behov for investeringer, bygningsmæssig ajourføring med hensyn til værkstedsfag, blev vi enige om i udvalget ikke at stille økonomiske krav eller skabe økonomiske risici. Konklusionen blev derfor: Hvis der skal investeres i bygninger, må efterskolens bygningsmæssige ajourføring have 1. prioritet.

En anden betænkelighed, man også skal gøre sig klar, er, at starter man på Brejtdablik, kræver det en enorm indsats psykisk som fysisk fra lærernes side. Spørgsmålet er så, om det er godt at splitte kræfterne på nuværende tidspunkt på 2 fronter.

Udvalget er ikke nedlagt, for nævnte betænkeligheder betyder ikke, at vi mener, fortsat

højskolevirksomhed er umulig. Men vi går langsomt til værks. Der skal under alle omstændigheder investeres i Brejdablik, så at den i hvert fald bliver stående, sluttede Arne Rasmussen.

Bemærkninger til referatet:

Ellen Bruun: Jeg synes, det lyder meget pessimistisk. Tror I selv på højskolen? Jeg synes, det er en god idé med Brejdablik som kursuscenter.

Arne Rasmussen: I udvalget har vi prøvet at se Nr. Nissum Høj- og Efterskole som en helhed – og vi er nødt til at få balance i tingene. Men vi tror stadig på højskoletanken, tror på, at der er brug for en højskole i dag. Den skal være her som et tilbud – men det er svært i dag, hvor vi nok står med den tendens, at folk ikke har tid til at tage på de lange kurser.

Ane Kathrine Nielsen: Det er på tale, at landbrugselever bør afslutte landbrugsuddannelsen med et højskoleophold – kunne I ikke følge det op?

Jess Dideriksen: Er det ikke en idé at køre en bestemt linie – f.eks. bibelskole?

Arne Rasmussen: Vi har snakket meget om en idrætslinie og en musiklinie. Vi vil ikke kun lægge os fast på én linie.

K. E. Sørensen: Der oprettes stadig højskoler – og der er et behov. Højskoleudvalget må være åbent for nye tanker.

Thomas Mogensen: Det er rigtigt, at højskoletanken har været død inden for Indre Mission i de senere år. Jeg tror på, at der er noget, der er ved at vågne rundt omkring. En skønne dag dukker ideen i den gamle højskole op igen.

Arne Rasmussen rundede debatten af med at minde om sommerkurset fra den 5.–11. august med mottoet: »I Danmark er jeg født« og »Mens i dug jeg groede fod for fod, groede sangen sammen med min rod«.

Referat fra elevforeningen ved Poul Jeppesen:

Poul Jeppesen var for et par måneder siden blevet opfordret til at sige noget om elevforeningen – overfor bestyrelsen, og gengav i store træk overfor repræsentantskabet:

I 1908 blev elevforeningen oprettet, og i 1912 blev der nedfældet nogle love og bestem-

melser. Der er ikke siden blevet lavet nye, så vi kører stadig på disse vedtægter fra 1912. De er forældede i dag, og der er da også mange af bestemmelserne, vi ikke retter os efter.

Formålet – som det står nedfældet i lovenes § 1 er: a) en varig og frugtbringende forbindelse mellem skolen og foreningens medlemmer og mellem disse indbyrdes, b) at yde en lille understøttelse til særligt trængende unge piger og karle, som ønsker at deltage i et kursus på Nr. Nissum Højskole.

I § 6 står der bl.a.: Hvert medlem må årligt inden 1. juni pr. postanvisning indsende mindst 2 kr. til foreningens kasse.

Det er nok rimeligt, at vi tager stilling til, om det ikke er på tide, at vi får et sæt nye love og bestemmelser. Jeg vil foreslå, at der nedsættes et udvalg, der skal arbejde med at ajourføre love og vedtægter, så der ved repræsentantskabsmødet i 1982 ligger et forslag til sådanne. Udvalget kunne evt. bestå af de fire, der arbejder med det i dag, dvs. Thomas Mogensen, Bruno Graversen, Erling Agergaard og undertegnede. Der bør nok også være en tidligere elev med i udvalget.

Henning Sørensen blev foreslået og valgt. Han er både tidligere elev og bestyrelsesmedlem.

Eventuelt

K. E. Sørensen oplyste, at det i dag er 30 år siden Karen Jeppesen kom til skolen. Takkede Jeppe for hendes indsats på skolen – og lykønskede med de 30 år.

Næste års repræsentantskabsmøde blev fastsat til sidste fredag i marts, den 26. marts 1982 kl. 17.30.

Dirigenten takkede for god ro og orden – og forstanderen sluttede mødet af.

Ref.: Hanne Møller Kristensen



Højskolepost

Vore møder

12. juli. »Bjørneborg«, Mors. Ths. M.

6. august. Lomborg. P. J.

Hilsener fra elevfesten

findes nedenstående. Læs dem. Læg også mærke til, at sommerholdet 1961 vil forsøge at påbegynde en ny vandremappe. Bemærk også, at sommerholdet 1959 har samme idé.

Højskolemøder – efteråret 1981

Programmer for stævner, der skal finde sted i september, vil være at finde i augustbladet. Skulle gamle elever – andre steder i landet – ønske, at vi skulle medvirke ved et møde, kommer vi gerne. Henvendelse herom til skolen.

Augustkurset

I selv gamle elever har ferie i dette tidsrum, er I selvfølgelig velkomne, så længe der er plads. Henvendelse til skolen, der sender alle oplysninger.

Til sommerholdet 1959

Knap 20 fra sommeren 59 var samlede ved elevfesten 1979, og ved den lejlighed besluttede vi at starte en ny vandremappe. »Vandrefuglen 1959« er nu kommet godt i gang, men vi mangler alle I øvrige, som også var på efter- eller højskolen sommeren 59. Har I lyst at være med, kan I blot sende et brevkort eller brev med navn og adresse til

Anna Marie Pedersen, Kildsigvej 12,
Brejning Kirkeby, 6971 Spjald.

Det ville være dejligt, om I kunne være med i fællesskabet.

Hilsen Margrethe

Kære kammerater fra 1961

Vi var en flok samlede til elevfesten. Det var dejligt at hilse på hinanden, men vi savnede jer, der ikke var der. Vi blev enige om at starte en ny vandremappe som bindeled imellem os. Har I lyst at være med, så send jeres adresse til undertegnede. I sendes en hilsen fra os, der var samlede søndag den 24. maj 1981.

Nelly Kristensen, født Mikkelsen
Ingrid Bjerregaard, født Just
Inger Sørensen, født Nielsen
Birgith Poulsen, født Skovgaard
Ruth Mikkelsen, født Østergaard
Betty Nebel, født Nielsen
Ingrid Kristensen, født Graversen

Kirstine Sandberg Jensen, født Larsen
Karen Marie Eriksen, født Kristensen
Birthe Jespersen, født Christoffersen
Lydia Poulsen, født Sandgaard Andersen

Adressen:

Lydia Poulsen, Langbakkevej 1,
Simmelkjær, 7451 Sunds.

Adresseforandringer

- 1939 Sygeplejerske Elly Thisted,
Fredsøvej 30, Fredsø, 7900 Nyk. M.
- 48-49 Alfred Markussen, Pilevej 101,
9620 Ålestrup.
- 1951 Martha Kristensen, Igelpfad 20,
238 Schleswig, Tyskland.
- 60-61 Holger J. Dam, Fredsøvej 69, Fredsø,
7900 Nyk. M.
- 68-69 Andreas Krægpøth, Vestergade 7,
6960 Hvide Sande.
- 75-76 Preben Bitsch, Østerled 6, Rindum,
6950 Ringkøbing.
- 76-78 Dorte Bredahl, Bredgade 214,
7760 Hurup Thy
- 76-79 Ritta List Kristensen, Kolonien Filadelfia,
4293 Dianalund.
- 1977 Elsebeth Kristensen, Stendisvej 1, Ryde,
7830 Vinderup.
- 77-80 Lisbeth Nielsen, Lomborgvej 50, Lomborg,
7620 Lemvig.
Åge Krogh Larsen, Thistedvej 35,
9460 Brovst.
Olga Hansen-Hauge, Frederiksalles 18,
8410 Rønde.
Hanne Iversen – Hanne Vindum, Jyllands-
gade 13, 8800 Viborg.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.
Redigeret af Forstander Ths. Mogensen.

BOGTRYKKERGÅRDEN AS STRUER