



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



En idrætsbane med vid horisont.

Nr. 7 . September 1981 . 73 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Fra skolens hverdag

Efter en sommerferie med megen kursusaktivitet startede det nye skoleår mandag den 17. august 1981 kl. 18, og vor gamle skole fik sine kendte og daglige lyde tilbage. Igen sker det, at gamle elever kommer hjemmevante gennem døren, hilser henrykt på kammeraterne fra sidste år og indtager stedet med selvfølgelig mine, mens de nye elever lidt betuttede med generete smil ser undrende på hele sceneriet.

Sager bæres på værelserne, og man samles i hallen til velkomst og kaffe. Inden længe er aftenen forbi, og forældrene kører alene hjem, mens eleverne går til ro. Vi går rundt og kikker ind for at sige godnat og for at få et lille forhåndsindtryk af de elever, vi nu må have »til låns« det næste skoleår. Mange sover næsten, inden vi når rundt, for vi er jo mange i år, og nogle skal også have lidt »godnatsnak« på sengekanten.

Tirsdag var så første skoledag – lidt forvirret for mange. Alt var nyt, og meget skulle læres om dagens rytme. Derfor slappede vi også af med en tur i omegnen om eftermiddagen. Turlederne havde ordnet det sådan, at en ny elev skulle sidde ved en »gammel«. Det fungerede godt, og vi fik en dejlig »ryste-sammen-tur«.

Onsdag startede dagligdagen med, hvad der til hører, og det er nu vort indtryk, at eleverne stille og roligt glider ind i en god daglig rytme med de småproblemer, der altid vil være i så stort et hjem.

Kornhøsten er vel overstået, og både korn og halm er bragt godt i hus. Foldudbyttet var, som så mange andre steder i år, skuffende. Men som Bjarne siger: »Det så for godt ud, vi havde nok ventet for meget«. Og det er jo rigtigt. Der var meget halm, langt mere end vi selv skulle bruge.

I frugthaven bugner det med dejlig frugt overalt, vel som sjældent før. Desværre falder

en del ned, før det er modent. Godt vi har fryseren, så vi også i vintermånederne kan nyde gavn af det i form af grød og æblekage. Eleverne har også fået meget ind i dagligstuen, og selv om de først må fjerne lidt pletter, er det vort indtryk, at de gerne vil have både mirabeller, blommer, pærer og æbler.

Næste uge er så »turuge«. 8. klasse tager til Nordsjælland, mens 9. klasse rejser til Berlin og 10. klasse studerer områder ved Bruxelles. Vi håber, at alle må få en god og udbytterig tur, og at alle må komme godt hjem uden uheld.

9/9 L. og BG.

En betydningsfuld generalforsamling

Som dagligt avisstof ser vi omtale af forskellige generalforsamlinger, og et vigtigt dagsordenspunkt har været valg af bestyrelse. Ofte er der kampvalg, fordi der er flere kandidater. Andre steder trækker formanden sig, fordi der er uenighed om visse synspunkter. Eller man står overfor en forsamling, hvoraf ingen vil lade sig vælge, være medansvarlige.

Disse nutidige kendte træk er ikke så nutidige endda. Læs blot nedenstående, der er hentet fra det jubilæumsskrift, der blev udsendt i anledning af Indre Missions 60 års jubilæum i 1921.

»Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark« blev stiftet 13. Septbr. 1861 i Stenlille, hvor der da var Missionsmøde. Der var altsaa indre Mission før den Dag. I 1858 var nogle Lægfolk samlede til et Møde i en Bondegaard i Ringstedegnen paa Sjælland og besluttede at danne en indre Missionsforening for dog at gøre noget for at frelse Mennesker ud af den skrækelige Vantro, hvori Størstedelen af Folket var nedsunken. Fra Begyndelsen var den indre Mission i Danmark en fuldstændig Læg-



30 års jubilæum, kvinder

mandsmission. Man vilde ikke have noget med Præsterne at gøre. Da gamle Pastor *Rønne* i Høve ønskede at være med, svarede man ham, at de nok vilde have ham med, men ikke som Præst, kun som Broder. Han gik med og stillede sig midt iblandt dem som deres Broder. Og denne Hjertens Ydmyghed hos denne Præst var det store Middel, som Herren brugte til at knytte det velsignede Baand mellem troende Præster og Lægfolk, som har været den indre Missions Kraft i Danmark fremfor i andre Lande.

1861 holdtes da det ovennævnte Møde i Stenlille, Anneks til Stenmagle, hvor en ung Præst, *Johannes Clausen*, var Kapellan. Denne havde anmodet sin Ven, *Vilhelm Beck*, som da var Kapellan hos sin Fader, Provst Bech i Udby ved Kalundborg, om at prædike i kirken. Vilh. Beck, som ikke havde Begreb om, hvad indre Mission var for noget, vilde dog ikke sige nej til sin kære Vens Bøn. Han satte sig til at spekulere over, hvad den indre Mission kunde være, og fik ud deraf, at det maatte være et stort Fiskeri

for at fange Mennesker til Jesus, og holdt da en Prædiken om Peters Fiskefangst, Luk. 5. Den findes trykt i Indre Missions 50-Aars Jubilæumsskrift.

Efter Gudstjenesten i Kirken skulde der være Generalforsamling i Skolegaarden. Og her blev under mange Fødselsvæer den nuværende »Kirkelig Forening for den indre Mission« født i den Skikkelse, hvori den senere har arbejdet. Generalforsamlingen var meget stormende og endte med, at Bestyrelsen, for hvilken Pastor *Rønne* var Formand, traadte fra. Men saa sprang *Vilh. Beck* op og tog Ordet. Han skammede dem ordentlig ud for den Tone, hvori de havde ført Forhandlingen, bad indtrængende Pastor *Rønne* om at vedblive at staa i Spidsen for den indre Mission og opfordre dem, der vilde slutte sig til den Mission, han var Formand for, til at gaa ind i Skolen og skrive deres Navne i en fremlagt Protokol. *Rønne*, som ikke kendte ret meget til Beck, vægrede sig. Men da denne vedblev at trænge ind paa ham, vendte han sig til Clausen og sagde: »Ja, naar



25 års jubilæum, kvinder

De vil være med.« Clausen var tvivlraadig, men Beck bad ham bare gaa med. »Ja,« sagde han, »naar du vil gaa med.« Og Beck gik med og var fra nu af Føreren for indre Missions Folket i Danmark. Blandt Mennesker er der vel ingen, som har arbejdet saa meget for den indre Mission i vort land, og hvem den skylder saa meget, som den unge Præst, der greb Tøjlerne, da man var ved at køre løbsk, og siden i over en Menneskealder sad paa Bukken som den indre Missions af Gud udkaarne Formand, til hvem alle vi andre, baade Præster og Lægfolk, saa op med ubegrænset Tillid, saa at det næsten gjaldt, naar der kom et Ord fra Ørslev Præstegaard ved Slagelse, hvortil han senere blev forflyttet, som det hed i gamle Dage: Roma locuta, causa finita, Rom har talt, Sagen er endt.

Der blev strax dannet en Bestyrelse, som foruden de tre omtalte Præster kom til at bestaa af tre Lægmænd, en Proprietær, en Lærer og en Tømrer.

Foreløbig skitse til Schweitztur

Vi har så mange tilmeldelser d.d. at turen er en realitet og hotellet bestilt. Dvs. at evt. interesserede bedes melde sig snarest. Vi gør igen opmærksom på, at turens pris jo bliver billigere, hvis man ombytter hotellets værelser med vandrerhjemmets under opholdet i Schweitz. Det er en direkte henvisning til unge, der synes at turen er dyr.

Og her er så det foreløbige program:

Torsdag 15. juli: Tidlig start. Senest kl. 6.00. Ned gennem Tyskland. Overnatning i Göttingen-området.

Fredag 16. juli: Videre ned gennem Bayern, ca. Würzburg-Augsburg ad »Romantische Strasse«. Vi ser middelalderbyen Rothenburg ob der Tauber. Overnatning ca. Dinkelsbühl, også en skøn middelalderby.



25 års jubilæum, mænd

Lørdag 17. juli: Naturtur. Vi skal over de Bayeriske alper ved Fern Pass, ned i Tirol. Kører langs Inn over Arlberg til Liechtenstein. Herfra til vores hotel ved Walensee.

Søndag 18. juli: Vi holder søndag.

Mandag 19. juli: Udflugt: Evt. Vierwaldstättersee, Luzern, Pilatus osv.

Tirsdag 20. juli: Bjergene.

Onsdag 21. juli: Udflugt. Evt. Bodensee og Sct. Gallen.

Torsdag 22. juli: Fri disposition.

Fredag 23. og lørdag 24. juli: Hjemtur, som vi ikke har gennemdrøftet endnu. Der er flere muligheder – også at vi eventuelt først kommer hjem søndag eftermiddag.

Turens pris bliver ca. 1800,- kr., hvilket indeholder overnatninger på hotel + helpension. Dog kun halvpension første og sidste dag.

Detaljeret program laves senere.

Arne + Ths. M.

Vore elever 1981

Denne lange elevliste (138 navne) bringes ikke for at prale med, at vor skole har mange elever. Det har den haft i mange år. Det er derimod første gang, at den har så mange efterskoleelever. Personligt havde jeg jo gerne set at en vis procent af toppen havde været højskoleelever. Dette ikke som kritik, men blot for at bekræfte, at efterskolen i disse år har såvel forældres som skolesøgende elevers bevågenhed, og det må vi glæde os over.

Nej, listen bringes for at gamle elever kan se, hvem der fra deres egn er på skolen i år. Dernæst for at vise bredden i skolens elevområde. Vel ikke landsdækkende, men landsdelsdækkende i Jylland.

Endelig for historiens skyld. Om 25 år f.eks. vil man vende tilbage til denne liste, og da vil det lyde: »Nå ham/hende kender jeg godt, men jeg vidste ikke, at vedkommende havde været



20 års jubilæum, kvinder

elev i Nr. Nissum. « Og andre vil nikke genkende og sige: »Jo, det vidste jeg nok.«

Ths. M.

Elevhoidet

Andersen, Bodil M. M., Djeld
 Andersen, Claus, Mogenstrup
 Andersen, Flemming, Tjørring
 Andersen, Gert, Mogenstrup
 Andersen, Hans, Kibæk
 Andersen, Irene Fabricius, Farsø
 Andersen, Jette Hallum, Vinderup
 Andersen, Kim Meldgård, Fly
 Andersen, Martin Lund, Videbæk
 Andersen, Niels Peter V., Råsted
 Andersen, Poul Erik V. Råsted
 Andersen, Tove Hallum, Bjergby
 Bak, Birgit, Nøvling
 Bak, Inger, Lomborg
 Berteisen, Høne Skov, Bøvlingbjerg
 Bitsch, Anders Peter, Ans By
 Bitsch, Morten Laier, Hinge
 Christensen, Anette Garsd., Landting
 Christensen, Anne-Marie T., Svankjær
 Christensen, Bjarne Sønderg., Barde
 Christensen, Dorthie Schriver, Ørnhøj

Christensen, Erik, Ahle
 Christensen, Gitte B. Bækmarksbro
 Christensen, Jørgen Mølg., Snebjerg
 Christensen, Karsten Bech, Lomborg
 Christensen, Kirsten Juul, Nees
 Christiansen, Gitte Thimes, Nørlem
 Clausen, Poul Erik, Barde
 Damsgård, Kurt, Vindelev
 Espersen, Mona, Vinderup
 Fisker, Hans Kristian, Møldrup
 Fjeldgren, Dorte, Bækmarksbro
 Fuglsang, Ann Rosenkrantz, Bjørnkær
 Fyhring, Berith, Tulstrup
 Fyhring, Bjarne, Tulstrup
 Fyhring, Britta, Barde
 Fyhring, Ellen, Bøvlingbjerg
 Fyhring, Jan, Bøvling
 Fyhring, Leif, Bøvling
 Førriisdahl, Tove, Fabjerg
 Grysbæk, Else, Sevel
 Hagelskjær, Svend, Simmelkær
 Hansen, Hanne Mette Byskov, Houe
 Hansen, Vibeke Brogård, Stouby
 Hartelius, Thorbjørn, Rom
 Hedegaard, Lars, Viium
 Hindbo, Herluf Johannes, Bølling
 Hoffmann, Peder, Sinding

Hoffmann, Tove, Sinding
Holdorff, Jens Frederik, Ikast
Hyldgård, Torben, Give
Jakobsen, Karen A. Borup, Møborg
Jakobsen, Mette Engelbrecht, Aulum
Jakobsen, Susanne, Bækmarksbro
Jensen, Brian Hedevang, Nr. Felding
Jensen, Conny Kjeldgård, Barde
Jensen, Lene Førrisdahl, Bøvlingbjerg
Jensen, Lene Østergård, Simmelkær
Jespersen, Allan, Holstebro
Jespersen, Dorthe Brandborg, Bækmarksbro
Jørgensen, Annette Haumaa, Houe
Jørgensen, Solveig Borup, Lomborg
Kamstrup, Linda Grønkær, Lemvig
Kirkeby, Alice, Lomborg
Kjeldal, Ole Bierg, Idom
Kjærgård, Inga, Djeld
Klausholt, Ruth, Ejising
Kloster, Helga, Hodsager
Kloster, Mona Bjertrup, Nr. Nissum
Knudsen, Ketty Plougmann, Ryde
Kristensen, Erik Kallehave, Ø. Assels
Kristensen, Henrik Bitsch, Resen
Kristensen, Kirsten, Ryde
Kristensen, Lene Falkesgaard, Lomborg
Kristensen, Lisbeth Moosgaard, Vorgod
Kristensen, Marie Busch, Vorgod
Kristensen, Mikael, Barde
Krogsgård, Henrik, Lomborg
Krogsgård, Torben, Lomborg
Larsen, Gitte Møllerup, Lomborg
Larsen, Lene Nørby, Lemvig
Laugesen, Lene Damgaard, Bækmarksbro
Lauritsen, Ingrid Bjerreg., Bækmarksbro
Lauritsen, Svenning Thush., Vinding
Lisbjerg, Jan, Resen
Lodahl, Erland, Sinding
Lønbæk, Helle, Lomborg
Madsen, Karin Kiel, Aulum
Mathiasen, Inge, Hvam
Meldgaard, Birgit, Aulum
Mikkelsen, Irene Engelst, Handbjerg
Mose, Bettina Roesgård, Lomborg
Munck, Karin Søndergaard, Lemvig
Møller, Dorte Bjerrum, Skjern
Mørch, Jørgen Gustav, Møborg
Nielsen, Bjarne, Nr. Felding
Nielsen, Conny Damholt, Ikast
Nielsen, Gert, Nr. Felding
Nielsen, Henning Damgaard, Tørring
Nielsen, Henrik Thode, Kolind
Nielsen, Kristian, Bækmarksbro
Nielsen, Lene Damholt, Ikast
Nielsen, Marianne Malmkjær, Kibæk

Nielsen, Marianne Ragnh. Lysgård
Nielsen, Niels-Ole, Lomborg
Noe, Helene, Vandborg
Nørgaard, Birgitte, Søndbjerg
Nørgaard, Else Marie, Vinderup
Olesen, Alice Ervolder, Nr. Bork
Olesen, Freddy Blindkilde, Sørvad
Pedersen, Dorthe Blindkilde, Asp
Pedersen, Ellen Margrete, Mejrup
Pedersen, Helle, Nees
Pedersen, Kurt Kjærgård, Lomborg
Pedersen, Leif Qvistgård, Gudum
Pedersen, Richard, Asp
Pedersen, Richard Tolsg., Vejrum
Pedersen, Torsten Glud, Lemvig
Pedersen, Ulla Kjærgård, Lomborg
Pold, Mogens, Romlund
Poulsen, Birgitte, Herning
Poulsen, Dorte Ringgård, Tvis
Poulsen, Mads Meedom, Simmelkær
Rahbek, Christen Vendelbo, Bøvlingbjerg
Sandholm, Rita, Holstebro
Strandsbjerg, Lone, Herning
Svendsen, Lisbeth Mølgård, Kørning
Svenningsen, Dorit Hosbond, Herrup
Svenningsen, Kaj, Herrup
Sørensen, Birgitte Graung., Hemmet
Sørensen, Gitte Kofoed, Bækmarksbro
Sørensen, Henrik Toft, Rom
Thomsen, Søren Dejgaard, Lomborg
Thygesen, Hanne, Skjern
Trillingsgaard, Anne Vibeke, Timring
Viborg, Karl Kirkegaard, Bækmarksbro
Østerby, Bent-Ole, Skrødstrup
Østerby, Kirsten Birgitte, Nr. Nissum

Glimt

Når der ikke indløber stof til bladet, så må redaktøren selv fremskaffe det. Opfordringer til at sende stof giver ikke store udslag, og så er der til slut to muligheder – at udgive et lille blad eller selv skrive.

Oplevelser har vi alle mange af, men det er ikke let at sortere, hvad andre mennesker kan finde værdig til udgivelse. Alligevel tror jeg, at vi alle oplever noget ved at høre på andres oplevelser.

Kirkegården er også et mødested – måske endda i mange flere henseender, end vi tror. Folk samles her hver søndag. Festligt påklædte ved bryllup'er – og alvorlige, når de tre skovle jord forkynder, at der

blev sat punktum for et jordeliv. Men se om der ikke også sker andet. Forleden søndag eftermiddag, da Ellen og jeg var en tur på Hinge kirkegård, mødte vi bl.a. min broderdatter med familie. Ikke nok med det. Pludselig stod den stoute back fra fodboldholdet i gamle dage der. Nu bosat i Aarhus. Endelig var der den nye grav fra denne uge, hvor samme holds målmand var stedt til hvile. Et givende mødested midt i en larmende verden.

Høsten 1981. Ja, den er ulig ens erindringer fra barneårene, men alligevel høst. I dag ved vel alle, at den gav mere halm end normal høst, og at kerneudbyttet ikke var tilsvarende stort. Landmændene havde som altid travlt. Høsten er stadig grundlaget for erhvervet, men færre og færre glædes vel derved. Mange fordi de ikke selv kender til landmandslivet, men desværre er det også gået sådan, at mange landmænd ikke selv glæder sig, og det må også være svært, når man ved, hvor usikkert fremtiden tegner sig for vort gamle og evigunge hovederhverv.

Glæden har trange kår, men det afhjælpes kun gennem glade mennesker. Hvis vi hver for sig tegnede alle små og store glæder op i vor dagbog, som vi gør med det, der stjæler glæden, da ville verden se anderledes ud, for vi oplever et utal af glæder. Prøv det selv i de næste uger til elevbladet kommer. Stofmanglen ville blive afhjulpet. Tak for bidrag til næste nr.

Ths. M.

Højskolepost

Vore møder

- 30. sept. Tarm. Ths. M.
- 1. okt. Ø. Sdr. Lyng. Ths. M.
- 2. okt. Hygum. Br. G.
- 8. okt. Aulum. Ths. M.
- 28. okt. Farre (Hammel). Ths. M.
- 30. okt. Bækmarksbro. Br. G.

Vandremapper

For at bevare forbindelsen mellem de enkelte holds vandremapper og skolen anser jeg det for et nødvendigt led, at vandremappen ved hver omgang også passerer skolen, hvor forstanderen og evt. lærere yder deres bidrag, men mest fordi man på skolen kan holde den orientering nutidig, som er så nødvendig for at kende også – ukendte – hold.

Har forsøgt at føre statistik over mapper, der passerer skolen, og vil prøve at notere disse ned til næste Højskolepost.

Ths. M.

Møderne i Højskolehallen

- 26. okt. Indremissionær Niels Schmidt, Skive, Limfjordskoret.
- 27. okt. Forstander Nissen. Diakonhøjskolen. K.F.S. Koret.
- 28. okt. Sognepræst Erik Lunde, Ølby. Asp Ungdomskor.
- 29. okt. Biskop Paulo Mukuta, Tanzania. Vindingkoret.

Adresseforandringer

- 37–38 Aksel Hornstrup, Fabjergstad 66, 7620 Lemvig.
- 40–41 Arne Mortensen, Fur Landevej 96, 7870 Roslev.
- 55–56 Christian Mejdahl, Vilstedvej 30, Vindblæs, 9670 Løgstør.
- 1965 Ingelise Hedegaard, Grønningen 2, 7620 Lemvig.
- 69–70 Linda Pedersen – Linda Outzen, Fredensgade 4, 8382 Hinnerup.
- 70–73 Sinne Pl. Kærgaard, Græsager 208, 2980 Kokkedal.
- 70–73 Inger Møller, Slåenvej 12, Mejdal, 7500 Holstebro.
- 72–74 Kirsten Nygaard Pedersen, Højlund, Lundvej 4, 9632 Møldrup.
- 74–75 Bjarne Kloster Pedersen, Tingvej 11, Fabjerg, 7620 Lemvig.
- 73–74 Finn Bitsch, Kirkegade 42, 6840 Oksbøl.
- 73–74 Lisbeth Raabjerg, Møllevejen 21, 1mf. 8000 Århus C.
- 75–76 Pia Andreassen, Østerbrogade 19, 7620 Lemvig.
- 75–77 Elin Bækgård, Beethovensvej 8B, 7400 Herning.
- 76–78 Vibeke Vest, Hølletvej 7, Fjølstervang, 6920 Videbæk.
- 77–78 Dorte Sørensens, Sømandshjemmet, Østerstrandvej 2, 9990 Skagen.
- 78–80 Irene Skalkhøj Petersen, Trafalgarvej 23, 6960 Hvide Sande.
- 78–81 Johs. S. Adamsen, Hulbækvej 44, Hulbæk, 8833 Ørum Sønderlyng.

Udgivet af
Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening
Redigeret af Ths. Mogensen,
Remmerstrandvej 40, 7620 Lemvig

BOGTRYKKERIGÅRDEN AS STRUER