



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M

Husk – at alle er velkomne i
HØJSKOLEHALLEN

26. okt. Indremissionær Niels Schmidt, Skive.
Limfjordskoret.
27. okt. Forstander Nissen, Diakonhøjskolen.
K.F.S. Koret.
28. okt. Sognepræst Erik Lunde, Ølby.
Asp Ungdomskor.
29. okt. Biskop Paulo Mukuta, Tanzania.
Vindingkoret.

Vinterkursus

bliver i år et påskekursus – fra lørdag 27. marts til fredag 2. april. Ændringen af det traditionelle tidspunkt er sket på grund af, at tidspunktet for elevernes erhvervspraktikperiode er blevet ændret. Et endeligt program er færdigt ca. 15. januar – og kan derefter udsendes. *Arne R.*

Schweitztur 1982

Der er nu så mange tilmeldinger, at vi er begyndt på en venteliste. Vi ved ikke, om alle tilmeldinger er endelige, så derfor er det muligt, at der er flere pladser endnu. Det betyder, at interesserede, der endnu ikke har meldt sig, bør henvende sig – hurtigst muligt. *Ths. M. og Arne R.*

Nr. 8 . Oktober 1981 . 73 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

At de alle må være eet!

Følgende er blevet til efter mange overvejelser. Jeg har det sidste års tid skrevet en del læserbreve – og lagt dem i skuffen, men nu kommer så nogle af tankerne i kirkebladet.

Vilh. Becks død og begravelse blev en enestående begivenhed. Efter hans død var der ingen strid om kursen, og endnu klinger ekkoet: »Venner, vil I være Indre Mission tro?«

Når jeg nævner dette, så skyldes det, at der er gået skår i vennernes tillid til IMs hovedbestyrelse. Grunden er IMs kirkehistoriske brud med KFUM og K. Dette brud fik bølgerne til at gå så højt, at Kr. Friis forlod roret »i stilhed«, og det var sikkert også den bedste løsning.

Men det skal i samme åndedrag nævnes, at det er beklageligt, at Friis skulle forlade posten på denne baggrund, idet man ikke må overse hans indsats som en bidende og ironisk kritiker af tidens kultur, ejheller den flid, hvormed han har bestridt formandsposten.

Enhver, der kender KFUM og K indefra, véd, at kursen her de sidste mange år har været stabil i naturligt og praktisk fællesskab med IMs arbejde. Og sådan som bruddet kom til at tage sig ud, kan jeg ikke andet end lægge ansvaret herfor hos IMs afgædede formand.

For tre år siden sagde jeg på IMs årsmøde (og jeg brugte de store bogstaver), at der var meget stærke kræfter, som var ude på at sætte en kile ind mellem IM og KFUM og K, men at bruddet skulle komme så hurtigt, og at IMs hovedbestyrelse svang kniven, det havde jeg ikke drømt om.

Bruddet tog sin begyndelse i midten af 70'erne og kan ses som et resultat af en tiltagende polarisering. I denne valgte Friis side og omgav sig med en kreds af unge teologer og missionærer fra højrefløjen, folk både med evner og ikke mindst med ambitioner, men de var ikke af KFUMs ånd, og den »evangeliske frihedslin-

je« var dem en »torn i øjet« eller snarere en »bjælke«.

Jeg frygter, at hvis disse »strammere« får yderligere magt, så har vi kimen til nye kirkehistoriske brud – i selve IM – i alt fald er der mange, der vil blive hjemløse.

Hvor går så vejen tilbage til vennernes tillid og selvfølgelig loyalitet? Der findes kun én vej – den vej som gælder for enhver hyrde og forkynder: »Sandheden tro i kærlighed«.

Den sandhed jeg tænker på, det er ikke, hvor store skonomre de nye missionærer skal udstyres med. Nej – det er »evangeliets sandhed« (Gal. 2,5). For den sandhed tager Paulus så heftigt et opgør med de lovivrige, som har sneget sig ind for at »lure på den frihed, vi har i Kristus Jesus, og – trælbinde os«.

Nu har IM i J. Ørum Jørgensen fået en ny kusk på bukken. Hans vigtigste opgave bliver at få »missionens karrøse op af vadestedet«. Det vil kræve mod og beslutsomhed, især over for strammerne i missionærflokken.

Her på Djursland, hvor den første kusk styrede med et sikkert greb om begge tømmer véd jeg, at det er det almindelige ønske både i IM og M & K, at Ørum Jørgensen hurtigst muligt får »såret helet«, – ingen af parterne har råd til splittelsen.

KFUM og K har to tomme stole stående til folk fra IMs hovedbestyrelse – hvilket tilbud! Der er brug for to med en solid teologisk indsigt og kirkehistorisk overblik, to som ikke blot kender KFUMs motto: »At de alle må være ét«, men som også vil prøve at leve efter det.

Til slut en apostolsk formaning Ef. 4,1: »Så formaner da jeg, den fangne i Herren, jer til at vandre kaldet værdigt, (idet I) ... stræber efter at bevare Åndens enhed i fredens bånd.«

Med hilsen *Jens Kr. Noe*, elev 1958–59
(fra Tirstrup-Fuglslev-Nødager Kirkeblad)

Fra skolens hverdag

Eleverne er nu kommet hjem fra tre gode ture – trætte, men med mange nye indtryk. Mange timer er siden brugt til at udarbejde en arbejdsmappe om turen, og klasselæreren ser altid med spænding frem til resultatet.

Mandag den 21. oktober blev den traditionelle KFUM og K høstfest afholdt i hallen. Rigtig mange af vore elever var med til en god aften i den smukt pyntede hal.

Gennem fire år har skolen haft besøg af idrætsfolk fra Vorgod, men efter at man i september havde indviet en ny og dejlig idrætshal, blev vi alle fra skolen inviteret til sportsdag og efterfølgende Nissumstævne. Vi startede fra skolen over middag medbringende kaffe og madpakke. Efter en vellykket eftermiddag med mange forskellige idrætsaktiviteter kørte vi ud til Bent Kristensen, spiste vore medbragte madpakker og så os omkring i Michael og Klaus' hjem.

Aftenfesten fandt sted i missionshuset med tale af Poul Peppesen, kaffe, underholdning af eleverne, »aktuelt fra skolen« og afslutning ved Sv. Åge Møller Kristensen. Det var absolut en dejlig dag, som vi herfra siger tak for, ikke mindst til de mennesker fra Vorgod, der havde et stort arbejde med tilrettelæggelsen. Dejligt var det også at møde så mange »gamle« elever og forældre. Vorgodeggen er jo et af de steder, hvorfra mange af vore elever kommer.

Af nye ting skal også nævnes, at skolen har købt huset Seminarievej 83, som ligger umiddelbart i forlængelse af stien langs frugthaven. Det er meningen, det skal indrettes til forstanderbolig, hvad vi i øjeblikket er i gang med. Vi tror, når der bliver foretaget en del jordarbejde, og haven er anlagt rigtigt, at huset, højskolehaven og skolen vil komme til at danne en præsentabel helhed.

(10/10) L. og BG.

Tanker om høsten 1981

Ja, gammel elev er jeg ikke selv, men mødrene ophav til en 3 stk. og da jeg ser, I efterlyser stof til bladet, går jeg ud fra, det også gælder kritik. – Det er meget sjældent, der er grund til det, derfor må lejligheden da benyttes.

Jeg sad og blev ret så fornærmet på Vor Herres vegne, da jeg her i bladet læste om høsten. I plejer såvist ikke være ensidige; men altså: »Verden er da mere end andegården«, og vi er nok en hel del af bladets læsere, der må nøjes med den mindre gode jord, og der var høsten jo simpelthen så god og rig, som det meget sjældent forekommer. Jeg har den lille private fornøjelse at lave høst- og årsoversigten hvert år, og hverken hvad udbytte eller vejr angår, kan jeg finde tilsvarende de sidste 35 år. Derfor følte jeg begejstringen en smule tam i jeres »høstoversigt«.

Jeg mener det er Vor Herres gode håndslag til betrængte landmænd – og det var et godt håndslag både penge- og humørmæssigt. Skønt de unge landmænd knap kunne se ud af øjnene for træthed, fordi der blev arbejdet omtrent i døgndrift, var der da i al fald humør og arbejdsglæde i massevis.

En af »den gode jords« brugere sagde så godmodigt forleden dag: »*Det er da i orden, vi for en gangs skyld skal have lidt mindre og I lidt mere, så bliver alt mere retfærdigt.*«

Ja, vist er der meget at glædes over og takke for, deriblandt også en skole helt fyldt op af frisk, glad ungdom, og jeg vil fortsat ønske lykke og velsignelse for den gerning, I der får at udføre.

»Mosekonen«

NISSUMSTÆVNE

Vi vil her i bladet minde om Nissumstævne i Vinderup *onsdag den 18. november kl. 19.30*. Stævnet holdes i Vinderup missionshus, og vi håber, mange tidligere elever møder op.

Nogle af vore ture i ind- og udland

Nedenstående turreferater er hentet fra elevernes skoleavis, der i år hedder »Kridtstregen«.

Vi takker for tilladelsen og ønsker avisen god fart gennem 1981–82. *Ths. M.*

Berlin-turen

Kl. 5 om morgenen startede vi i en kold bus her fra skolen. Nedturen blev uforglemmelig på grund af den stigende varme i bussen. Men efter 13 timers kørsel var vi i Berlin ved vort hotel. Maden var meget speciel, ingen mælk eller kartofler, men masser af store rundstykker. I løbet af de næste tre dage så vi Vest-Berlin på kryds og tværs og en lille del af Øst-Berlin. Vi havde mange sjove oplevelser, både på de planlagte ture, men også i fritiden, bl.a. i undergrundsbanen. Det der gør Berlin til et så stort turistmål er nok for en stor del Muren, og de to helt forskellige verdener på hver sin side. I den forbindelse var vi inde at se flugtmuseet. Ved at se alle de desperate forsøg, folk har gjort på at flygte fra Øst til Vest, forstår man meget bedre, hvor stort et skel Muren sætter. Ud over, at turen har været meget oplevelsesrig, har den også styrket kammeratskabet, og vi var alle enige om, at det havde været alle tiders tur.

9. klasse

Sjællandsturen

Mandag: Vi tog afsted fra NNE kl. 8.30. Turen gik med at synge, når vi da kunne blive enige om, hvilke sange det skulle gå ud over, når vi opløftede vore mere eller mindre smukke sangstemmer. Klokkeren 1 var vi i Grenå, hvorfra vi skulle sejle videre til Hålsingborg. På båden entrede vi straks de mageligste stole, spilleautomaterne og de første pladser i køen foran kiosken med de todfri varer – og det var da heller ikke så få professorterninger der blev købt.

Kl. 17 ankom vi til Hålsingborg, hvorfra vi igen sejlede videre til Helsingør, hvor vandrerhjemmet lå.

Om aftenen var vi på spadseretur i Helsingørs gamle, smukke gader, hvor vi bl.a. så domkirken.

Tirsdag: Vi startede dagen med et ordentligt måltid. Så kørte vi ind til Københavns centrum, hvor vi bl.a. så Strøget, Rådhuspladsen, Christiansborg og Henning Christophersen.

Om eftermiddagen var vi på havnerundfart, hvor vi så den lille havfrue. Vi var også på shopping i et par timer, og vi benyttede naturligvis lejligheden til at besøge Burger King.

Om aftenen var vi i Cirkus Benneweis, hvor Nelly Jane forøvrigt bad os om at hilse hjemme i Nr. Nissum.

Onsdag: Vi startede med at køre til Tuborg-bryggeriet, hvor vi efter en rundvisning blev budt på sodavand.

Bagefter var vi på Zoologisk museum og Frilandsmuseet og til sidst i Danmarks akvarium. Om aftenen skulle vi ifølge programmet slappe af på vandrerhjemmet, men vi havde alt for travlt med at ordne underholdning til torsdag aften, bade i Øresund og uddele »olfert'er«...

Torsdag: Vi tilbragte det meste af dagen i Nordsjælland omkring Hellebæk, Hornbæk og Gilleleje. Vi så bl.a. Nakkehoved fyr og Frederiksborg Slot. Sidst på eftermiddagen var vi på Teknisk museum, som lå lige i nærheden af vandrerhjemmet.

Om aftenen havde vi alle tiders underholdning, hvor Henrik Toft blev kåret som årets største pjat'hovede, Marie Busch som årets største snakke- og grinehovede og Benno som årets største ædedolk.

Fredag: Vi var meget tidligt oppe, hvilket man også kunne mærke på hjemturen, hvor vi var knap så livlige som på udturen. Allerede klokken halv syv tog vi afsted fra vandrerhjemmet og tog med færgen til Hälsingborg.

Men naturligvis kunne vi arme elever ikke få lov til at sove i fred, men måtte trave det meste af Djursland igennem, før vi fik lov til at sove i fred i bussen.

Klokken 18 var vi tilbage på skolen, og vi var, trods ømme fødder og sorte rande under øjnene, enige om, at vi havde alle tiders tur.

8. klasse



Luxembourg-turen

Mandag morgen startede vi kl. ca. 6.00. Efter en temmelig søvngig start kom der mere liv i kludene, da vi havde fået middagsmaden i Slesvig. Vi havde en enorm god tur. Gunnar vores buschauffør var en knag til at køre og fortælle vittigheder. At køre gennem Ruhrdistriktet var en skøn naturoplevelse. Vi ankom til Köln ved nitiden, og så var der en lille gåtur hen forbi Kölner Dom, den var simpelthen smuk.

Tirsdag. På vandrerhjemmet blev vi vækket af musik fra højttalere. Formiddagen fordrev vi med at se lidt nærmere på Kölner Dom og dens omgivelser, alt i skarpt trav. Så gik turen videre ad de tyske autostradaer mod Koblenz. Det tyske Hjørne og Mosel. Nu var det Mosel-turen, nok en naturoplevelse. Ankom til Luxem-

bourg, Auberg de Jeunesse (vandrerhjemmet), og den aften skulle vi se byen i projektør-belysning.

Onsdag. En tur tilbage ad Mosel til Berncastel-Kues i Tyskland. Her fik vi en times tid til at sondere terrænet. Vi var et smut oppe på den beboede borg, og over Mosel til den anden bydel. Da vi kom tilbage til Luxembourg, var vi en tur oppe i byen sammen med Marco. Om aftenen fik vi lidt at vide om Luxembourg, og så fik vi igen tid til at gå os en tur op og ned i byen.

Torsdag havde vi hele formiddagen guide på, vi fik hele byen at se og lidt af selve landet. Vi så den amerikanske og den tyske krigergrav, de var vidt forskellige og dog ens. Om eftermiddagen blev vi sluppet løs i byen, her havde vi så tid til at købe ind, gå på museer m.m. Om aftenen fik vi igen lov til at gå tur.

Fredag gik turen til Bastonge i Belgien, her så vi på et museum film om kampen om Bastonge i december 1944, uniformer og køretøjer. Turen gik videre til Esch zu Sure, hvor klemmerne nydes ved Sure's bred. Her var vi oppe på endnu en borg, men denne gang lidt forfalden. Vianden, her skulle vi have været med tandhjulsbane op på borgen, men den var lukket, så vi gik i stedet derop. Vi så Victor Hugo's hus. Den sidste aften var der underholdning, noget temmelig grinagtigt, andet bare komisk. Igen gåtur for dem, der turde blive våde, og ønskede at se Luxembourg for sidste gang.

Lørdag. Non stop NNE. Hele vejen var der en fin stemning i bussen. Gunnar og Rull skiftedes til at komme med dumme vittigheder. Aftensmaden fik vi på »restaurant«, men vi fik ikke særlig meget, og vi var sultne, dette udløste sangen: Tak for mad o milde Fader ... vi blev MÆT. Hullet blev først stoppet, da vi kom til grænsekiosken. Turen gennem Danmark gik smertefrit, vi sang det meste af vejen: Dejlig er jorden...

NNE. Her ventede Thea os med aspargesuppe. Efter suppen gik vi alle hurtigt i seng, for at hvile oven på en fantastisk god tur.

10. klasse



20 års jubilæum, mænd

Teologisk voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning i Nr. Nissum ønsker at give et undervisningstilbud til enhver, der er interesseret i kirken og dens relationer til samfundet, og som har lyst til at dygtiggøre sig.

Undervisningen finder sted i henhold til Lov om Fritidsundervisning og i samarbejde med Kirkernes Oplysnings- og Kursusvirksomhed (KOK). Der stilles ikke krav om eksaminer, men undervisningen ligger på et niveau, der forudsætter nogen forhåndsviden om de emner, der undervises i. Det er undervisningens mål at inspirere til personlig overvejelse af den kristne tros konsekvenser for hverdagen og deltagelse i forskellige tjenester i kirken.

Sted: Nr. Nissum Seminarium (grå bygning), Hellasvej, Nr. Nissum, 7620 Lemvig. Foruden undervisningslokaler stiller seminariet også opholdsrum, kaffestue m.v. til rådighed.

Emne: Tekst og livstolkning. Den bibelske tekst var og er fortsat en udfordring til alle øvrige forsøg på at tolke livet, dets mening og hensigt. I år arbejder tre lærere med følgende emner:

1. Jesu lignelser (sognepræst, cand. teol. Børge Riisgaard, Harboøre).
2. Romerbrevet (lektor, cand. teol. Kaj Mogens, Nr. Nissum).
3. Lidelsens problem (højskolelærer, mag. art. Arne Rasmussen, Nr. Nissum).

Tid: Lørdagene 21. november, 5. december 1981 og 16. januar, 30 januar, 20. februar og 20 marts 1982 kl. 9.00–14.30, ialt 36 timer.

PS. Arne modtager gerne henvendelse om deltagelse fra gamle elever – også her gælder det: – fyld bilen op – og køør til Nr. Nissum. *Ths. M.*



15 års jubilæum, mænd

* *Glimt*

Skønne september. Olfert Ricards skønne efterårs-sang har vi dagligt kunnet nynde på hvad angår naturen. September måned var ualmindelig skøn her i Nr. Nissum. Sidste vers rinder også een i hu. Det taler sit stærke sprog om ungdom, der har mod til »at fejde« for KFUMs sag og ide. Solen skinner stadig fra Gud på unge, der i KFUM vover at kæmpe mod tidens ondskab og lyseslukkeri.

Høstfesternes tid. Højskolehallen var igen i år rammen om Lemvigegnens KFUM og Ks høstfest, der samlede mange til en festlig aften. Høstfesten i Nr. Nissum missionshus blev en velbesøgt fest, som vi glædes over. Nr. Nissum kirke var sædvanen tro fyldt, og der indkom godt 7000 kr. i høstoffer.

Nr. Nissum kirke oplever i disse år en meget stor kirkegang. 2–300 mennesker samles søndag efter søndag i den gamle kirke. Ungdom fra seminariet, landbrugsskolen, Højskolen og sognets unge mødes med sognemenighedens ældre, der får væsentlig hjælp i antal fra Pensionsthøjskolen. Denne blanding af unge og ældre skaber en festlig kirkegang.

Historien gentager sig. I kirken oplever vi barnedåb, hvor slægtens gamle navne bliver gentaget. I historiens åremål følger krisetider efter guldtider. I Bibelen omskrevet til 7 fede og 7 magre år. Dybt alvorligt gentager historien sig også, når det gælder om brutalt at ødelægge sin modstander. Sadats død er en historisk begivenhed, der blev skrevet i vor tid – og desværre bliver han ikke den sidste i rækken af gentagelser.

Møderækken i Højskolehallen. Jeg har fået den tåbelige tanke, at her var en glimrende lejlighed til, at man kunne fylde sin bil op med gode venner – og så køre til Nr. Nissum.

Er det ikke sådan man gør til teltmøder? Forskellen her er kun at udskifte teltet med en varm og lys hal. Jeg tror, at I får en god velkomst.

Valget i november. Absolut af stor betydning for de næste 4 års kommunal- og amtspolitik. Men tænk også på fremtiden på den måde, at der skal være ledere og medlemmer til disse råd om 20–30–40 år. Hvordan? Vi skal fortsat have vores skolekreds aktiviseret – således at den gamle skole i Nr. Nissum stadig blandt sine elever har emner der vil og kan og tør tage et ansvar i og for fremtiden. *Ths. M.*

Højskolepost

Vore møder

28. okt. Farre v. Hammel. Ths. M.

9. okt. Grønbæk. Ths. M.

20. okt. Nees. Ths. M.

Giftermål

Meta Bech, Møldrup, årg. 1975/78, gift med Ejgil Houmå Jørgensen, årg. 1973/75, Houe, Lemvig, 12. september 1981.

Adresse: Dybebjergvej 1, 7620 Lemvig.

Elevmøderne

Viborg – Herning – Vinderup – Thy/Mors m.fl. er steder, hvor gamle elever i årevis har sat hinanden stævne. Tiderne skifter på alle områder og har også gjort det på elevstævnernes område. En manglende tilslutning gør, at et stævne mister sin betydning – et stævne uden deltagelse fra egnen er tildels formålsløst. Derfor satser man på steder, hvor tilslutningen er tilfredsstillende.

Vær opmærksom på, hvornår der indbydes på din egn – og kom så. Velkommen!

Tanker om høsten

En enkelt læser vovede sig ud af busken. Tak for dit indlæg.

Vandremappen »Linie 13« efterlyses

Linie 13. Sådan hedder vores vandremappe (forår 1979). Den blev startet umiddelbart efter, at vi havde forladt skolen den 31. maj 79. Siden har den været raden rundt godt og vel to gange! Som navnet antyder har omgangen 13 »holdepladser«, og hvis jeg har opfattet ideen med en vandremappe rigtigt, så skal den være et bindeled mellem holdets medlemmer, og den bør som sådan ikke komme til at ligge i skuffen og blive grøn af mug!

Mon ikke 3 uger skulle være tilstrækkeligt til at få mappen ekspederet videre?

Venlig hilsen

Inge Lisbeth Dahl

Kære venner fra sommeren 56!

I anledning af, at det i sommer er 25 år siden vi var sammen på NNH, går jeg ud fra, at rigtig mange af jer er mødt op til vores 25 års jubilæum i år. I kan tro, jeg ville også have været der, hvis jeg havde været i Danmark, men det er jeg altså ikke før til næste år, da vi kommer hjem for at fejre vores sølvbryllup.

Derfor sender jeg hermed rigtig mange hilsener på denne jubilæumsdag, hvor tankerne går 25 år tilbage til de lyse og skønne dage, vi havde sammen

på højskolen. Jeg håber, at I må være rigtig mange af 56-holdet samlede i dag, og jeg sender jer allesammen mine bedste ønsker om en rig og velsignet dag sammen. En særlig hilsen til forstander Kristensen og frue, samt Jeppé, og også forstander Mogensen, som jeg er kommet til at kende gennem årene. Med ønsket om Guds velsignelse over elevfesten og over hverdagen for jer alle, sendes I hermed de bedste hilsener og tanker fra Australien.

Bodil Fruelund Kærgaard
220 Cliveden Ave., Corinda 4075
Qld., Australien

Adresseforandringer

- 1929 Kirstine og Marie Hansen, Brogårdsvej 27, Ljørslev, 7900 Nykøbing M.
- 1935 Mary Nielsen, Nr. Madsbadvej 14, 7884 Fur.
- 1941 Alma Olesen, Skarrehagevej 8, 7900 Nykøbing M.
- 1947 Kamma Djernis Østergård, Strandvænget 60, 7900 Nykøbing M.
- 56-57 Jens Børge Mortensen, Vievær 17, Fjelstrup, 6100 Haderslev.
- 1958 Esther K. Hansen, Smørdalsvej 18, 7900 Nykøbing M.
- 58-59 Mads Chr. Nielsen, Sejersvej 68, 7900 Nykøbing M.
- 61-62 Niels P. E. Pedersen, Fane Hedevej 32, 6857 Blåvand.
- 65 66 Torkil Fredlev Hansen, Asselsvej 94, 7900 Nykøbing M.
- 1972 Hans Sørensen, Årbjergvej 1, 6990 Ulfborg.
- 72-75 Tove & Fl. Lund Mathiasen, Sdr. Roesgård, Rom, 7620 Lemvig.
- 76-78 Jonna Svenningsen, Djeldvej 44, 7830 Vinderup.
- 76-79 Else Fyhring, Str. Ahlevej 1, 6920 Videbæk.
- 78-79 Else Jensen, Birkegården 2, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 78-81 Johs. S. Adamsen, Firkløvervej 23, 2. th. 8800 Viborg.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening
Redigeret af Ths. Mogensen,
Remmerstrandvej 40, 7620 Lemvig

BOGTRYKKERGIEN AS STRAUER