



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M

Nr. Nissum Missionshus
75 år



Nr. 9 . November 1981 . 73 årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Advent



Det er sikkert kun en gammel skik, når jeg som redaktør mener, at novemberbladet skal indeholde noget om *advent*.

De fleste af dette blads læsere ved nok i forvejen, hvad *advent* betyder. Uden måske at tænke nærmere derover, følger vi de gamle skikke med adventslys og -kranse. Vi laver julegaver – og kommer i en stemning, hvor de gamle julemelodier klinger i vort sind. Jo, adventstiden er en fast tradition – og tak for det.

Forleden stod jeg i gartner Fabricius' kælder og så på travlheden. Ca. 400 kranser af den slags vi lægger på kirkegården var under behandling. Igen tænkte jeg på gamle adventstraditioner. Mange af os skal også i adventstiden en tur på netop »vor kirkegård«. Jeg kender ikke noget skriftligt herom, der kan måle sig med Svend Rehlings digt, og derfor bringer jeg dette.

Ths. M.

På kirkegården

Den første sne har dækket tårn og tage
og skinner blåligvid i vejens spor,
og en af disse grå decemberdage
får lys ved skæret af den hvide jord.

Der er så stille i de dødes have –
lidt sparsomt kvidder fra en enlig fugl
og dæmpet travlhed på de tyste grave,
der nænsomt smykkes til den nære jul.

Snart vil den gamle kirkeklokke kime
og festligt ringe glædens højtid ind;
men endnu dvæler denne skumringstime,
hvor mindet hvisker ved en fugtig kind.

Nr. Nissum Missionshus

17. december 1906 blev et nyt missionshus i Nr. Nissum indviet af pastor Busch. Dvs. at den kendte hvide bygning, der er højskolens nære nabo mod øst, er 75 år gammel.

Jubilæet fejres den rigtige dato. Havde de i 1906 tid til at indvi et nyt missionshus 8 dage før selve juleaften, har vi vel også tid til i 1981 at fejre dets 75 års jubilæum.

Der stod »et nyt missionshus«, og det betyder, at der var et gammelt i forvejen. Læser man de gamle protokoller, fortæller de, at en skrædder Sløk gjorde et kæmpearbejde omkring 1880–85 for at få indsamlet midler til at bygge et missionshus. Der findes således en liste med en lang række bidragydere, hvis økonomiske formåen strakte sig fra 1 krone over 5–10–20 til 100 kr. Det skulle være et fælles hus for Gudum, Fabjerg, Nr. Nissum og ligge omkring der, hvor Nr. Nissum mejeri ligger i dag.

O, det gør godt at tøve hos de kære,
før festens brus går over land og by,
og se de fjerne venner ganske nære
og møde det, som var engang, påny.

De gamle salmer til de gamle toner,
hint glædens bud, som lød i Bethlehem,
om ham, som blev vor frelser og forsoner
og lukked' himlen op for dig og dem.

Du var en stille stund hos dine døde,
og døgnets travle tanker faldt til ro . . .
nu går du trøstigt julens fest i møde
med hjertet stemt til håb og tak og tro.

Huset blev alligevel ikke bygget der, hvor Sløk havde tænkt sig – og i de gamle skrifter står der ordret: »Guds vilje var nok en anden.«

1886 kom en ny præst til Nr. Nissum. Det var pastor Ad. L. Hansen. Sløk henvendte sig til den nye præst med planerne. Ad. L. Hansen anså stedet for uegnet og fattede snart nye planer, der gik ud på at placere huset i nærheden af præstegården. Disse vandt overhånd, og den 12. september 1889 indviede man den nye bygning, der indeholdt en mindre sal til møder og en større til gymnastiksal. Store døre imellem disse gjorde, at salene kunne slåes sammen til et stort mødelokale.

Også her ses pastor Ad. L. Hansens vidsyn. Missionshus med praktiske funktioner. Havde vi blot lært mere af ham.

Højskolen og seminariet voksede i elevantal og en skønne dag blev en ny gymnastiksal bygget. Den gamle afgav al plads til mødevirksomhed, og alligevel var der pladsmangel.

1904 – da Asschenfeldt-Hansen var sognepræst – blev tankerne om et nyt og større missionshus aktuel. Man drøftede beliggenheden ved præstegården eller i »København«, det vi kalder Nissumby. Stedet blev midt imellem – der, hvor missionshuset ligger i dag.

Tegningen blev arkitekt Helligsøes værk. Huset blev opført i sommeren 1906 og som nævnt indviet 17. dec. Byggesummen beløb sig til 17.000 kr. ialt. Huset blev senere gældfrit tilskødet Indre Mission.

Beliggenheden gjorde 17 år senere, at missionshuset blev højskolens nære nabo mod øst. Missionshuset i Nr. Nissum er kendt af skolens gamle elever. En stor flok af disse fandt vej dertil, når der var møder og fester. Det samme gjaldt seminariets elever.

De gamle protokoller beretter da også, at en lang række af lærere har ydet deres bidrag, når det gjaldt bestyrelsesarbejdet.

Tiden har forandret sig. Nye forsamlingsmuligheder er opstået på seminariet, på højskolen og ude i sognets skoler, men missionshuset står der stadig som et tilbud. Dets døre er åbne –

ikke alene på festdage – men ved mange, mange andre lejligheder.

--

Store ord om fremtiden skal ikke afslutte denne jubilæumsberetning, men derimod ønsket om, at der stadig måtte være mennesker i vort sogn, som finder vej gennem dets døre.

Ths. M.

* *Glimt*

Oktober måned er en travl måned i mark og have. landmændene ventede på tørvejr. Da det kom, gik det stærkt med al nutidens maskineri. Man kunne næsten sige: Hokus pokus – og så var det sket. Æblehøsten har været uhyre varierende – alt efter frostvejrets angreb i foråret. Flere steder solgte man f.eks. Belle Boskop for 1 kr. pr. kilo her i Nr. Nissum.

Oktobermøderne bliver nok omtalt andetsteds. Her blot dette, at enkelte virkelig fulgte opfordringen om at starte bilen og køre til Nr. Nissum. Der oplevede de gode og indholdsrige aftener.

3. november er en ganske almindelig dato for utallige mennesker. Men Ellen og jeg holder den alligevel som en mindetag. På denne dato har vor skole op gennem tiden modtaget mange, mange elever, som i dag tænker tilbage på netop denne dag som et minde fra deres ungdom.

Bevis herfor: På et møde for pensionister i Grønbæk kom mange for at hilse – hvorfor? Jo, de var gamle elever fra vor skole. Vi afleverede et par børnebørn i børnehaven i Balle – forstad til Silkeborg – en bil standsede, ruden blev rullet ned, og en gammel elev, Knud Fjordvald, sagde smilende »Goddag«.

Et par glimt, der fortæller om 3. november som en betydningsfuld dato.

Valgkampen er i fuld gang overalt i landet. Jeg overværede en sådan i en skole, hvor 8.-9.-10. klasse var tilhørere. Der blev givet store løfter om mangt og meget, bl.a. skulle skolevejene ryddes for sne som noget af det første morgenarbejde osv. En røst fra »vælgerskaren« bragte et øjeblikks tavshed: Han spurgte ganske simpelt: »Hvorfra skal pengene til alt dette komme?«

Vor skole har hidtil afgivet Graversen til byrådsarbejdet. Han siger nu farvel og tak. Spørgsmålet er så, om J. P. Vestergård (venstre) eller Arne Rasmussen (radikal) eller en retsstatsmand skal være hans efterfølger. Det sidstnævnte har sikkert ingen tiltro til. 17. nov. vil give svaret.

December måned. Tænk om vi måtte have evne til, *i vor tid* at præge kirke – skole – hjem med den rette forberedelse til julen og *derigenem blive modtagelige for julens budskab.*

Skal vi forsøge? *Ths. M.*

Højskolepost

Billedfolder

Vidste du, at der for ca. 60 år siden kunne købes en billedfolder med 10 billeder fra og om vor skole?

Jeg vidste det ikke, men blev belært herom, da en gammel elev overrakte mig en sådan, samt et billede, hvor højskoleeleverne vintren 1920–21 (altså 60-års jubilærene i år) var på landmåling på præstegårdens mark. Det var kærkomne bidrag til bogen om vor skoles 100 års jubilæum.

Tak for sådanne. *Ths. M.*

Julebladet

Vi håber på at udsende et godt juleblad igen i år. Husk at bidrag hertil skal være mig i hænde senest 26. nov. 1981. *Ths. M.*

Dødsfald

Jeg vil her meddele, at vor højskolekammerat fra vinter 68–69, *Verner M. Olsen*, er død den 28.8.81 efter kort tids svær sygdom, 32 år gammel. *Mogens Poulsen*
Vestervig

Vore møder

1. dec. Thorning. *Ths. M.*
3. dec. Vorgod. *Ths. M.*

Adresseforandringer

- 1943 Kirstine Thing Christensen, Vestergade 3 st. 7600 Struer.
1947 Lissy Andersen, Østkystvejen 21, 9300 Søby.
1953 Harriet Johansen, Fyrkildevej 11. Lille Rørbæk, 9500 Hobro.
66–67 Kristian Gottenborg, Kollemortenvej 14, 7323 Give.
74–76 Inge Bitsch, Østerled 232, 4293 Dianalund.
74–77 Else Bredahl Kristensen, Engparken 2, 8370 Hadsten.
1975 Solveig Vind, Vestmorsvej 26, Frasløv, 7900 Nykøbing M.
1976 Kjeld Utoft Andreassen, Torvegade 18A, 7323 Give.
77–78 Herluf Mørch, Kastelvej 1, Ith., 2100 København Ø.
1979 Jens Pedersen, Frederiksdal Allé 34E, 7800 Skive.

Udgivet af
Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening
Redigeret af *Ths. Mogensen*,
Remmerstrandvej 40, 7620 Lemvig

BOGTYKKERGÅRDEN AS STRUER