



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Læs dette

Højskoleafdelingen har endnu 10 ledige pladser. Vil I hjælpe os at få disse optaget? Vi sender gerne oplysninger til alle interesserede.

2 unge piger kan få plads her fra 1. eller 15. august ved alt forefaldende arbejde. Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til skolen.

Septembermøderne bringes i venlig erindring. Disse møder skaber og vedligeholder den kontakt, der er baggrunden for en skole.

Juni-juli bladene af elevbladet er slået sammen til et blad. Ikke af dovenskab, men af økonomiske grunde. Næste blad kommer i august.

Pariserturen er fuldttegnet og lørdag d. 24. juli kører vi ud på en spændende tur, hvor mange oplevelser venter fra dag til dag.

Nr. 6 . Juni-Juli 1976 . 68. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Solhverv

– det skal blive sagt dig, hvad du bør gøre.

Ap. Gern. 9, 6

Vi mærker ikke megen forandring fra i dag til i morgen, og dog er det i dag årets længste dag. Hidtil er hver dag blevet længere. Herefter bliver hver dag kortere. I dag er et vendepunkt. Det sker, uden at vi mærker noget, men lidt efter lidt viser der sig stor forandring.

For kristenforfølgeren Saulus var vendepunktet til at blive apostelen Paulus en voldsom oplevelse, som med et slag forandrede hele hans liv. Sådan kan det ske endnu, at det som et lyn slår ned i dig, hvem Jesus er, så du på én gang bliver en anden.

Men det kan også ske stille og uden, at du mærker det, som solhvervet i dag. Det kan ske ved, at du i bønnen spørger Jesus, hvad du skal gøre og begynder med at gøre, hvad han siger. Det ser ikke ud af ret meget, men i det lange løb vil der vise sig stor forandring.

Elevfesten

Det er altid så vanskeligt at referere, når det er overstået. Forstået sådan, at man efter festen skal samle trådene op.

Vi havde en god elevfest igen i år. Hyggestemning fra første færd lørdag aften, med foredrag, kaffe, bål, hyggetimer osv. Søndagen begyndte i kirken, og det glæder usigeligt, at både nuværende og gamle elever præger kirkegangen en sådan dag. Vor gamle kirke var fuldt optaget, og Helge måtte sætte alle stole frem.

Frokost, hvor snakken gik som i gamle dage, men med tomme pladser ved jubi-

læumsbordene. I var altså ventet. Kl. 14 myldrede jubilæumsfolk ind i spisesal og vores private lejlighed. De to gamle forstandere Kaag og Kristensen med familie dukkede op – og hvor snakken dog gik. Herligt.

Gymnastikopvisning ved pigerne, og da regnede det. Pigerne var ikke glade for at komme ned i »siddende« stilling, men det hørte jo med. Derimod glædede landmændene sig under opvisningen.

Vi måtte så flytte indendørs – og hvilken lykke, at vi har *højskolehallen*. Vi var ca. 6-700 mennesker til orientering om elevforeningens kontingent, adresseforandringsbesvær og almindelige oplysninger om skolen. Derefter hørte vi skolens formand, pastor Godtkjær, og lærerne P. Jeppesen og J. P. Vestergård. Mødet sluttede med, at forstanderne Kaag og Kristensen bragte personlige hilsener.

Så gik man rundt på skolen og hyggede sig, så svømning osv.

Miraklet skete igen. Eleverne forvandlede højskolehallen fra at være mødesal til spisesal på *én time*, og så spiste vi middag.

Aftenunderholdningen var lagt i *dramatikholdets* hænder under ledelse af Ole Skov. Det var god underholdning.

Kaffe – stående eller siddende – som man nu kan. Alt imens var det blevet så mørkt, at vi kunne gå ud i vor skønne have. Fakeltogene fra fire sider mødtes på et centralt sted oppe ved stensætningen, hvor resterne af faklerne dannede bål. Så tog Fabricius og medhjælpere fat og forvandlede haven ved et festfyrværkere, som glædede alle.

Tilbage står takken til alle, der var med.

Tbs. M.

Højskolen

Aviser, TV, ugeblade, tidsskrifter osv. har i det sidste års tid i utallige variationer beskæftiget sig med den nye folkeskolelov. Lærerværelserne har genlydt af diskussioner om samme lov – endda til tider så meget, at man helt har glemt, at fremtiden endnu har en 9. og 10. klasse tilbage.

Udadtil, dvs. udenfor aktive skolefolks kredse, har man ligeså ensidigt drøftet den nye lov. På forbavsende kort tid er ordet »realklasse« forsvundet af folkemunde. End- og et ord som »gymnasium« er ligesom slettet af debattens ordliste, og enhver ved dog, at denne skoleform skal fortsat benyttes ved en højere uddannelse. Derfor kan det ikke undre, at ordet *højskole* ikke nævnes i ovennævnte debat. Højskolen er sikkert et ukendt begreb – eller bare et begreb.

Vi, der til daglig har højskolens skoleform indenfor rækkevidde, ja, endog har den som arbejdsplads, tænker jo ligeså meget på den som på de 8.-9. og 10. klasser, vi har i samme bygning.

Hvordan vil det gå højskolen? Bliver den et opsamlingssted for mennesker, der ikke kan klare anden uddannelse? Bliver højskolen et genoptræningsled for mennesker med psykiske vanskeligheder? (Askov-debatten).

Eller bliver højskolen ved at være højskole i gammeldags forstand, dvs. et 5 mdr.s (20 ugers) ophold, hvor der opleves et givende kundskabsstof og et uforglemmeligt ophold med ligesindede. Personlig ønsker jeg fortsat det sidste, men er dette muligt i fremtidens Danmark?

Det vil vistnok blive svært. Der er for få mennesker, der har tid, der ser værdien og har råd til en sådan *luxus*.

Tid: Ja, hvem får tid til et højskoleop-

hold? Kun et fåtal. Begrundet i følgende: Efter 10. klasse er erhvervsspørgsmålet såre aktuelt – og naturligt. Oprettelse af lærekontrakt er et højskoleophold umuliggjort 4-5 år frem. Hvis der ikke fås en læreplads, søges yderligere skolegang med adgangsgivende formål, f. eks. handelsskole, EFG-uddannelse osv., og et højskoleophold er igen udelukket af to grunde: At eleven skal være fyldt 17,5 år ved et opholds begyndelse, og at et højskoleophold ikke er adgangsgivende ved ansøgning om lærepladser. Hertil kommer den faktor, at HF nu tapper direkte fra 10. klassernes afgangsåret. Forhen opfordrede HF-kursus ofte ansøgere til at bruge ventetiden inden optagelse til et højskoleophold. F. eks. har vi i de sidste år haft en ret stor procentdel af vore højskoleelever, der var her for at dygtiggøre sig til HF. I dette år blev alle ansøgere fra 10. klasse optaget, dvs. der blev ingen til højskolen.

Sygeplejeskolerne, børnehaveseminarier, forsorgslinien overtager mere og mere den forberedende undervisning på egne skoler. Derved falder så det til dato pointgivende højskoleophold bort, og endnu en flok elever vil mangle.

Økonomi: Al undervisning på gymnasium, HF, handelsskole, EFG-uddannelse, seminarier, universiteter er gratis, men højskoleeleverne må stadig betale 105,00 kr. pr. uge for undervisningen. Hertil kommer så for selve opholdet, værelse og mad, men det må andre »studerende« jo også selv betale. Statens tilskud afgrænses efter skattepligtige forhold. Under 21 år efter forældrenes indkomst – over 21 år efter egen indkomst.

Et eksempel er nok bedst: Hvis den skattepligtige indkomst er 50.000,00 kr., ydes der 40 % i tilskud af de 280,00 kr., dvs. 112,00 kr. pr. uge. Eleven skal derefter betale 280,- kr. ÷ 112,- kr. = 168,- kr. pr.

uge + 30 kr. til bøger m. m., dvs. 198,- kr. pr. uge. Et ophold på 20 uger vil da koste 3960,- kr. Og derpå lyder svaret: *Vi har ikke råd.*

Hvem skal fylde højskolerne?

Et stort og alvorligt spørgsmål, som jeg ikke kan besvare, men jeg har det ønske, at ungdommen en dag vil opdage, at værdien af et højskoleophold ligger på det menneskelige plan. At et højskoleophold er en igangsætter, der varer livet igennem. Svaret må være: *en positiv indstillet ungdom.* *Tbs. M.*

Farvel og tak

Vi er nogle stykker, der har det slemt, når vi skal flytte. Vi længes, når vi skal afsted – når vi skal flytte. Det er en kostskole-

mands lod at sige »goddag« og »farvel« adskillige gange pr. år.

Vi har lige sagt farvel til et hold. Ca. 300 mennesker var samlet til vor afskedsfest. Dramatikholdet underholdt – vi drak kaffe. Jeg forsøgte at tolke nogle tanker. Klasselæreren uddelte beviser til sin klasse. Elever gav samtlige lærere en buket roser og skolen et dejligt, stort flag, der nok skal blive brugt. Forældre takkede for et godt skoleår, og vi sluttede som sædvanligt.

Men så var der afskeden. En lang række går forbi – alle en tak – og på gensyn. Tænke sig – her kommer en pige, hvis hjem har været her *i tre år*, og bag hende flere af samme slags. Her bliver *tak* lidt fattigt, her taler faktisk et nik for en hel lang sætning. Ord er overflødige. *Tak.*

Så ryddede lærerstaben op – nogle så værelserne efter, andre ryddede idrætshallen, for allerede dagen efter kl. 10 kom et nyt hold – og så fik vi en forfriskning. *Tbs.*

3. års elever, der forlod skolen.





NR. NISSUM HØJ-OG EFTERSKOLE
1975-76



Dorthea Holk, Sortedam Dossering 59, København, hørte til skolens trofaste gamle elevkreds. Elev her i 1922.

Hendes broder meddeler, at hun er død den 25. maj 1976.

Her vil hun blive mindet for sin kærlighed til skolen, der var et sted hun omfattede med interesse. Vi, der er her i dag, anså hun for at være sine venner. Hun mødte op ved stævner i København og hørte til dem, der spurgte til skolens dagligdag. Vi har endnu i frisk erindring hendes besøg som 50 års jubilær.

Vi ærer Dorthea Holks minde.
Brevet fra broderen bringer vi her:

Hillerød, d. 20. juni 1976.

Til Nr. Nissum Højskole.

Min søster Dorthea Holk, Sortedam Dosseringen 59 E¹, København, er afgået ved døden den 25. maj.

Jeg skriver det til Dem, for at De kan standse forsendelse af elevbladet – og samtidig også fortælle Dem, at hun til det sidste bevarede stor kærlighed til og interesse for denne skole. Jeg har ondt ved at kassere noget, der måske har interesse for andre, og derfor vedlægger jeg denne »Mindebog« fra 1922. De har måske gamle arkiver eller biblioteker, hvor den rettelig hører hjemme.

Med venlig hilsen

Aage Holk,

Bag Haver 11, 3400 Hillerød.

Tak om andre ville følge hans eksempel.
Gamle skrifter er velkomne.

Kære Dorthea! Mange Tak for den tid vi har været sammen. All godt i Fremtiden og Guds Fred ønsker jeg dig. Jeg skal nok tænke paa dig.

Til Minde om vor Højskole og hald
1922

din Marianne Andersen

Kjært Mr Vinderup

En side af Dorthea Holks mindebog.

Hilsener til elevfesten

Hilsen til »Sommerfuglene« 1956!

En hjertelig hilsen til alle fra sommeren 56, som nu er stævnet sammen på Nørre Nissum Højskole for at mindes den uforglemmelige sommer, vi havde for 20 år siden. I kan tro, jeg ville gerne have været der i dag, men afstanden er for stor, når man sidder under Australiens sol på den anden side af jorden. Visse afsavn er der jo ved at bo så langt væk fra slægt og venner, men det kan vi affinde os med, fordi vi befinder os så godt her og har det fint på alle måder, men I kan tro, tankerne vil gå til Nr. Nissum – og sommeren 56 – når I fejrer elevfest derhjemme. Jeg håber, I er rigtig mange samlet, og jeg sender jer mine bedste ønsker om en god elevfest, samt de kærligste hilsener og tanker til alle I, der var med til at give mig så rig en sommer for 20 år siden. En særlig hilsen til forstander Kristensen og frue og til Jeppe.

*Bodil Fruelund Kærgård,
30 Curragundi Rd.
Jindalee 4074, Qld. Australien.*

Kære alle fra 1956!

Hermed sender jeg jer de kærligste hilsener med ønsket om I alle har det godt. Også en hilsen til lærerne, som var på skolen dengang. Min familie og jeg har det godt. Hilsen med et ord fra Filip. 4,4: »Glæd jer altid i Herren, jeg siger igen, glæd jer«.

Ingelise (56).

I anledning af elevfesten vil vi gerne sende alle på højskolen og festdeltagerne en hjertelig hilsen med ønsket om, at det må blive en god festdag for alle. En særlig hilsen til jubilæumsholdene fra 1945/46 og sommeren 1946.

Det er vanskeligt at forstå, at det er 30 år siden, vi færdedes på højskolen, men det var en skøn tid.

Der er vel ingen med fra sommeren 1937, for ellers skal de have en hilsen fra Ingrid Gade.

Fra de to lærere, som fandt hinanden i 1946 på Nr. Nissum Højskole.

Ingrid og Ernst Hyldgård.

Hermed sendes kærlig hilsen til min gamle skole med ønsket om Guds velsignelse må være over hverdag og fest.

En hjertelig hilsen til 50 års jubilarer fra sommeren 26. Minderne lader som ingenting, er dog et lønligt kildepring.

Jeg ville gerne have været sammen med jer, men er ikke så rask, så jeg kan klare turen.

*Jensine Nørgaard (1926),
Bredholt 8.*

Siden sidst

Statskontrollerede prøver. Vi er jo sådan indstillet, at alle elever skal op til obligatoriske fag og de valgfrie fag, de selv har valgt. Det giver stort arbejdspres – især for lærerstaben – men bagefter er der en vis tilfredsstillelse i, at man har forsøgt at gøre det så godt, det kan gøres.

De skriftlige prøver kom også tilbage fra censorerne, og vi kunne glæde os over mange gode resultater – og modsat over enkelte dårlige. Jeg vil ikke prale offentligt, men der var ret gode gennemsnitstal.

Prøvernes bagside. Enhver medalje har en bagside, sådan også her. Når en elev har været oppe til prøve en dag i 15-20 min., så »kræves« der frihed resten af dagen. »Sådan er det i kommuneskolen, og så må vi altså også kunne få det«. Bagsiden er blot, hvad skal den bruges til? Oftest drives den af, og det er jeg personligt imod, for det er en dårlig lærdom.

Forberedelse skal der til. Der blev brugt mange, mange timer på at forberede tredagesturen. Der var feststemning både ved afgang og ved hjemkomst. Vi venter på et indlæg om turen fra anden side.

Et oplyst landskab. Man har fra mange sider klaget over, at højskolens indkørselsforhold var dårlige, og at man ikke kunne se, hvor man skulle dreje ind osv. Nu har vi udvidet indkørselen, således at der er parkering ved begge sider, sat stensætninger op – og ikke mindre end 12 lysmaster. Vi kan dermed sige, at vi er »en oplyst skole« fra nordsiden.

Sommerferiekursus for juniorene fra Vestjylland gæster vor skole igen. Det er herligt at se, hvordan det går. Se, hvordan de tager fat og glæder sig ved at være med. Jo, vor skole bliver brugt.

Højskolens elevtal. Vi glæder os over, at det er gået nogenlunde, men usikkert er det endnu. Dags dato mangler vi 10 elever. Spørgsmålet er, om de kommer – eller rettere om vi kan finde dem, for der skal et opsøgende arbejde til.

Ths. M.

2 unge piger

søges 1. eller 15. august til alt forefaldende arbejde her på skolen. Yderligere oplysninger gives gerne.

Ellen Mogensen.

★ Højskolepost

Møder:

17. august: Tarm. Ths.

Septembermøderne

Husk at disse møder i Viborg og Herning ligger fast om 2. og 3. søndag. Nærmere program i augustbladet.

Andre møder

der arrangeres som elevmøder, vil vi meget gerne komme til. Jeg kunne godt tænke mig, at Århusområdet f. eks. kunne samle nogle gamle elever. Henvendelse herom til skolen.

★ Adresseforandringer

- 1975 Annelis Vestergaard, Hanstholmvej 93, Nors, 7700 Thisted.
1975 Oddvar Joensen, Enggården 79, 6700 Esbjerg.
1975 Ingun Joensen, Enggårdsvej 79, 6700 Esbjerg.
1975 Hanne Jensen, Sygeplejeskolen, Gullestrupvej, 7400 Herning.
72-75 Jytte Forbech Christensen, Vester Sognstrupvej 12, 7500 Holstebro.
72-75 Birgitte Sand Jensen, Poppelallé 49, 7500 Holstebro.
72-73 Bodil Kristensen, Vesterlund 46, 7830 Vinderup.
72-73 Leif Kristensen, Hedegårdsvej 10, Resen, 7600 Struer.

- 70-73 Inger Lund, Mitchellsstræde 5, 2820 Gentofte.
1970 Vigar Joensen, Mølleparkvej 3-12, 6700 Esbjerg.
69-70 Gunnar H. Dalgaard, Juelsvej 79, Sejs, 8600 Silkeborg.
68-69 og 69-70 Tove Hornstrup, Hesseløgade 4 st. tv., 2100 København Ø.
68-69 Ellen Ladegaard, Blegdalsparken 13, 9000 Aalborg.
68-69 Henning Sørensen, Feggesundvej 14, 7900 Nykøbing Mors.
1966 Ruth Jensen, Smedegade 7, Snoldelev, 4621 Gadstrup.
1966 Jytte Vejrsø Kruse, Søndergade 6, 9493 Saltum.
65-66 Kaj Jensen, Lange Müllersvej 2, 7500 Holstebro.
1965 Stinne Falsig, Ejsingkærvej 16, 7480 Vildbjerg.
64 og 69 Diakon Bodil Thorsen, Dybdalsvej 1, 7442 Engesvang.
1960 Ruth Clausen, Elmevej 2, 4293 Dianalund.
58-59 Thorkild Just, Rugvænget 39, 8700 Horsens.
1955 Gudrun Wegeberg, Vejledalen 54¹ th., 2635 Ishøj.
1954 Tove Maagaard, Nyvænget 11, Hammerum, 7400 Herning.
54-55 Bent Pedersen, Gammel Aarhusvej 94, 8800 Viborg.
1953 Anna M. Bojsen, Grøndal 7, Borris, 6900 Skjern.
1951 Sidsel Christensen, Gormsvej 32 st. th., 7400 Herning.
1950 Lilly Iversen, Østreallé 32¹ tv., 6900 Skjern.
49-50 Peder Grud, Plejehjemmet Karmel, 9500 Hobro.
37-38 K. Mølgaard Christensen, Tingvej 89, Trandum, 7800 Skive.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 28410

0100 KH Ø
ERSØ PARK ALLE 101
STATENS PED. STUDIESAMLING
50 HR O CHRISTENSEN