



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Bekendtgør

at nyt højskolekursus begynder
3. januar 1977 og at man allerede kan
begynde 1. november 1976.

Husk også

at Vinderupstævnet er
torsdag 4. november kl. 19,30
i menighedshuset.

at Vildsundstævnet er
mandag 8. november kl. 20,00.

Landbrugs- grundskolens

adresser er følgende

Formand: Gdr. Johs. Kloster, Hodsager,
7490 Aulum.
Telefon (07) 47 61 09.

Sekretær: Børge Østerby,
Anemonevej, 6900 Skjern.
Telefon (07) 35 15 48.

Nr. 9 . Oktober 1976 . 68. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Alle helgens dag

Mindet om en god mor

Fra min barndom mindes jeg en mand, som der var det mærkelige ved, at ingen havde noget ufordelagtigt at sige om ham. Andre mænd hørte man omtalt med kritik, men om ham vidste man kun godt at sige. Mange år senere fik jeg at vide, hvad der var hemmeligheden i hans liv. Han havde haft en god, klog og from mor, og hver gang han skulle afgøre et spørgsmål eller tage stilling til en sag, tænkte han på, hvad hans mor ville have gjort i et sådant tilfælde. Minderne om hans mor blev bestemmende for hans handlemåde, og det hjalp ham til at gøre det rette.

Så stor en magt er der i minderne om et

godt menneske. Vi mennesker har ikke blot et ansvar for den indflydelse, vi øver på vore omgivelser, medens vi lever; vi er også ansvarlige for den indflydelse, minderne om vor livsførelse kan komme til at øve efter vor død. Dette ansvar ville blive lettere at bære, hvis vi, der kalder os kristne, altid levede så stærkt i minderne om vor frelsers liv på jorden, at tanken om, hvordan han ville have handlet, blev bestemmende for vor handlemåde. Så blev det lettere at sejre over fristelserne, lettere at tilgive, lettere at bevare frimodigheden i trængselstider, og lettere at tale og handle ret i alle livsforhold. Så skulle vi erfare sandheden af salmens ord:

*hvor han kommes ret i hu,
lyslevende han er endnu.*

Anton Berntsen

Nr. Nissum Højskole klar til at købe Kongensgård

Gården skal senere overgå til landbrugsgrundskolen.

Et forventningsfuldt repræsentantskab mødtes på Nr. Nissum Høj- og Efterskole til det årlige møde, idet dagsordenen indeholdt et par punkter, der krævede repræsentanternes godkendelse ud over, hvad et sådant mødes dagsorden normalt indeholder.

Efter at have set skolen og Kongensgård samlede man til kaffe. Herefter holdt skolens formand, pastor Ingv. Godtkjær, foredrag om den svenske, kristne kulturskribent, Gunnar Edman og hans bog: »Den stora bejakelse«. Her i deltog skolens elever.

Formanden åbnede derefter det officielle repræsentantskabsmøde og aflagde årsberetningen, hvori han berørte skoleårets store begivenheder. Han fremhævede vinterkursernes betydning for højskoleafdelingen og anbefalede, at forsamlingen gjorde sit til, at kurserne 1977 blev overtegnede. Han sluttede beretningen med at takke lærere og

medhjælperstab for veludført arbejde i årets løb.

Forstander A. Kristensen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse. Han fremhævede, at skolens store elevtal var en medvirkende årsag til regnskabets overskud. Regnskabet viste en omsætning på godt 3 mill. kr.

De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, gårdejer Carl Damtoft, Sevel, gårdejer Jens Gadegaard Frandsen, Dejbjerg, og overlærer K. E. Sørensen, Holstebro, blev genvalgt.

Højskoleafdelingens fremtid blev drøftet gennem en diskussion, hvor man forsøgte at pejle sig frem til de kendsgerninger, der evt. kunne være medvirkende til, at afdelingen ikke havde det elevtal, der var ønskeligt. Man fandt frem til, at uddannelsesræset, længere obligatorisk skolegang og økonomiske grunde var væsentlige årsager.

Det blev også nævnt, at mange unge i højskolealderen ikke ville søge en skole som Nr.

Nissum, når de så de ret stramme ordensregler, som efterskoleafdelingen nødvendiggjorde, men der var enighed om, at retningsregler er nødvendige. Endelig blev det også fremhævet, at det ikke var in i tiden at tage på højskole, ja, endog at mange unge ikke aner, hvad en højskole er.

Den landbrugsfaglige grundskoles sekretær, konsulent Børge Østerby, Skjern, præsenterede den nye skoles idé og mål, ligesom han redegjorde for bestyrelsens arbejde til dags dato. Han kunne på grundskolens vegne anbefale, at højskolens bestyrelse erhverver Kongensgård, nu den er til salg, for senere at lade den overgå til grundskolen, når denne bliver etableret.

Regnskabskonsulent Børge West fremlagde herefter det udkast til skøde og betalingsvilkår, hvorefter højskolen kan erhverve Kongensgård. Dette udkast er godkendt af ejeren, gårdejer Chr. Bjerre, og skolens bestyrelse.

Under den efterfølgende forhandling havde mange ordet for at spørge om enkeltheder, anbefale købet, men også for at advare, idet man frygtede, at gode kår for højskolen kunne hæmmes ved købet. Ved den endelige tilkendegivelse blev det enstemmigt henlagt til skolens bestyrelse at foretage det endelige køb af Kongensgård, hvilket vil ske snarest.

Efter middagen underholdt elever fra 10. klasse under ledelse af lærer Agergaard. Læreren Otto Grønbæk sluttede den begivenhedsrige dag.

*Referat af repræsentantmødet
(i Lemvig Folkeblad)*

Protokoludskrift.

Den 5. oktober 1976 mødtes forretningsudvalget med gårdejer Kristian Bjerre samt konsulent West, gdr. Carl Damtoft, lærer Juhl og forstander Mogensen. Man underskrev betinget skøde om køb af Kongensgård og oprettede lejekontrakt med beboerne på gården.

En redegørelse

Gamle elever har krav på en udførlig skriftlig redegørelse. Jeg vil prøve at give den i korte træk.

1) Nr. Nissum Højskole har siden 1898 undervist i landbrug og har altid haft mindst én landbrugskandidat i sin lærerkreds.

2) 1972 blev et skelsættende år, idet samme skole ikke mere måtte undervise i faget, idet det blev henlagt til landbrugsskolerne, og da vi ikke havde mulighed for at opfylde kravene, måtte vi – vistnok som den sidste af IM skolerne – give op.

3) Men vi havde ikke glemmt faget. Blev ofte mindet om det gennem forespørgsler om landbrugsgrundskolekursus, og gik stadig med tanker om at begynde igen.

4) Nr. Nissum Seminarium manglede en nærliggende øvelsesskole og kommunen gik i gang med opførelse af en sådan. Derved blev den tildels nye kommuneskole – bygget i 1962 – overflødig. Vi var flere gange samlet til møde om dens brug. Der var forslag om bl. a. ordblindeskole, men forslaget om landbrugsfaglig grundskole blev også fremdraget flere gange. Pludselig var sagen akut. Andre skoler – Tvind skolerne – var interesserede og forespurgte om køb. Derved blev snakken til realiteter. Der måtte gøres noget.

5) Julebreve krydsede forud hinanden, og tankerne gik stadig. Uofficielt mødtes her på skolen: Børge Østerby, Jens P. Vestergaard og undertegnede med koner til en drøftelse af sagen. Der blev udsendt indbydelse til et orienterende møde her på skolen. Et udvalg blev nedsat – stiftende generalforsamling afholdt og en bestyrelse valgt. Der blev indsendt ansøgning om oprettelse af en ny grundskole – og ansøgningen blev 8. september anbefalet af landbrugsskolerådet. Bestyrelsen havde kontakt med Lemvig byråd, og betingelserne for købet af kommuneskolen blev aftalt.

6) Tilbage står den alvorlige del – at fremskaffe de økonomiske midler til skolens op-

rettelse. Dette er udvalget nu igang med at forberede, og en skønne dag ligger der en opfordring til dig, *der læser dette blad* – om at være med. Tænk over sagen, den er mindst 1.000,- kr. værd for den, der anser en sådan skole med et kristent livssyn som ønskeligt.

7) Til en sådan skole hører et landbrug. Kongensgård blev tilbudt os. Udvalget har endnu ingen penge. Ministeriet gav sin tilladelse til at højskolen købte Kongensgård. Derved er den sikret, den dag landbrugsgrundskolen har brug for den – og har midler til at købe den.

8) Vil højskolen så drive landbrug igen? lyder spørgsmålet. Nej – men vi vil bevare udsigten fra vor skole. Vi vil gerne være medbestemmende om vore nære omgivelser – og stadig bevare vor fri skole som en fritliggende skole.

9) Det var med »stille sind« vi havde ført disse forhandlinger. Det er så store beslutninger, at de kan sammenlignes med Ad. L. Hansens oprettelse, 1887 og 1892, af skolerne her i Nr. Nissum og Ludv. Olsens flytning i 1923 op på bakken.

Denne lille redegørelse, der gerne uddybes nærmere ved henvendelse herom, skal slutte med et H. C. Andersen citat:

Gud giv dig fremtid
som han gav dig minder.

Ths. M.

Bortvisning

I skolens »Retningsgivende ordensregler« står der som slutningsafsnit: *Ved overtrædelse af ovennævnte – eller tilsvarende – bestemmelser kan en elev bortvises en tid eller for resten af skoleåret, alt efter lærerrådets afgørelse.*

Denne bemærkning er nødvendig, idet vi anser det for rigtigt, at det er lærerrådet, dvs. de mennesker, der til daglig har ansvaret på skolen, som også træffer en så alvorlig

beslutning, og ikke f. eks. et elevråd, der jo kun repræsenterer eet hold, og dermed en kort tid på 18 eller 20 uger af skolens virke.

Vi har desværre haft 2 sager i dette efterår, hvor vi har måttet tage den tunge beslutning at bortvise en elev. Nogle vil selvfølgelig sætte spørgsmål ved afgørelserne, og det er da tilladeligt at spørge, om der dog ikke var en anden vej – en anden løsning.

Vor beslutning står fast. Vi følte, at vi svigtede helheden ved at være eftergivende og se »gennem fingre« med overtrædelser af reglerne. Vi følte, at vi svigtede de elever, der anser reglerne for noget godt og selvfølgelig, og vi ville svigte de svage ved at friste dem til »at gøre ligeså«.

Når dette skrives i elevbladet er grunden faktisk den ene at slå alle falske rygter ihjel, at forhindre 1 fjer i at blive til 5 høns.

Men også for at klarlægge, at vi forsøger at være en skole, hvor den enkelte – såvel elev som lærer – har et medansvar for helheden. Svigter man dette ansvar, sætter man sig selv udenfor.

Ths. M.

Strøtanker

Det er sidste dag i september. Der hersker stilhed på skolen – næsten for stille. I det mindste, hvis det skulle være ved. Efterskoleeleverne er spredt for alle vinde (i det mindste for tre!). De oplever uden tvivl meget og meget, som både er belærende og styrkende for kammeratskabet. Vi glæder os til at høre mere om det senere.

Herhjemme på skolen er vi en lille flok, som også får lyst at opleve lidt ud over det daglige. Vi lejer en bus og kører en tur mod vest, og fra denne tur stammer følgende strøtanker.

Alt mens vi er undervejs nydes efterårets farvepragt. Hvor skønt atter at se grønne marker. – To mål har vi sat os: besøg på Tvindskolerne og i Vedersø med kirke, Kaj

Munks grav og præstegården. Nutid og historie. Nogle var nok mest optaget af det nutidige – til andre talte det historiske måske stærkest. Ved nærmere eftertanke står det for mig, at vi nok i begge tilfælde er i lige stor fare for at bedømme realiteterne fejlagtigt.

For første gang oplever jeg Tvind og Vendersø på samme tid. Har aldrig tænkt over, at overvejelser angående ligheder/forskelle i den forbindelse kunne være givende. Det har de blot været for mig, derfor viderebringes disse overvejelser her.

Først et par lighedstegn. Kaj Munk var anderledes. Han ville kalde til sammenhold i en tid og for en idé, han troede på. Vi skulle som danske stå sammen og værne om det land, vi var fælles om.

Også Tvindskolerne er anderledes. Også her møder man en stærk følelse af sammenhold og samarbejde for at føre nogle ideer, som man tror på ud i livet.

At være anderledes påkalder opmærksom-

hed. Også det er et lighedstegn, som gælder i begge tilfælde. Jo mere anderledes, des større mulighed for forargelse eller sympati. I sig selv kan disse begreber være særdeles utiltalende størrelser, hvis de tager overhånd over sund omtanke. Det positive kan være, at man overvejer og tager stilling.

Ovennævnte blot for at påvise, at lighedstegn kan nævnes. Men forskellene er nok mere åbenbare.

Mens ideologien bag Tvindskolernes aktiviteter er fællesskab, fælleseje og fællesbeslutninger i meget vid udstrækning, så var Kaj Munk tværtimod tilhænger af en særdeles fast (diktatorisk?) ledelse. Ikke for at takkes lederen, men for de ledede – folkets – skyld. Magtmennesket optog Kaj Munk meget. I ham så K. M. folkets sande hjælp. Som årene gik, ændredes hans opfattelse en del. Efterhånden fandt han folkets redning – ikke i mennesket af natur, men i mennesket af kultur. Men stadig gjaldt det: et folk må ledes, ellers går det til grunde.

TAK

– om du giver dig tid til at læse nedenstående.

Så har vi igen haft det røde kort fremme! Dog ikke som tegn på udvisning – endnu! For manges vedkommende blot for at få konstateret, at alt er i kønneste orden. Hos en del har vi endnu ikke udfyldt rubrikken: betalt 1976. Og nogle har hverken betalt for 1975 eller 1976.

Alle i restance – ca. 600 – modtager snarest et venligt brev med giro nr. 8 03 62 33. Er du én af de glemsomme, da kan du måske nå at sende beløbet forinden, hvorved du sparer elevforeningen for et frimærke.

Til slut et par tal, så I alle kan følge med i »slagets gang«. Ialt indbetalt i år: 37.000 kr. Yderligere behov for at få balance i regnskabet: 12.000 kr. Som I ser, skulle der være gode muligheder for, at vi endnu en gang får klaret økonomien uden et nøje fastsat årskontingent.

Vi ved ikke, hvor meget bladet betyder for dig – den enkelte – men vi tror, det som bindeled mellem skole – hjem – elever har en værdi, som vanskeligt kan gøres op, og som vi nødigt ville undvære.

Å så skul' a hils hjem'fræ.

O. G.

Historie og nutid. Vi mødte begge dele den sidste dag i september. Nogle mest optaget af det sidste – andre af det første. Alle med fare for at tage fejl. Nemlig, hvis vi ikke har god vilje til at forstå hinandens anliggende. Vi kan godt lære et og andet af nye skoleformer. Det er uden tvivl et godt tilbud for nogle. Men det må være et tilbud *blandt andre*. Det er nutiden, men blot en del af nutiden.

På samme vis er Kaj Munks drama blot en del af historien. Vi må lytte til dens tale. Gør vi det, da lærer vi et og andet. Om værdier, der må kæmpes for. Om idealisten, der tror på den handlekraftiges betydning for et folk og dets fremtid. Og dog – historie eller nutid. Hos Kaj Munk kommer det netop så stærkt til udtryk, at kraftcentret ligger uden for mennesket. Hør blot, hvordan han udtrykker det i vor salmebogs nr. 574:

Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.

Velan! så får jeg kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.

(Kaj Munk 1938)

Den sidste dag i september er historie.
Minderne lever videre i nutiden – – – som
Strøtanker.

O. G.

BØGER

Unitas Forlag har udsendt

Professor, dr. theol. E. Thestrup Pedersen
Dåb og dåbsundervisning I
Folkekirken – nogle principielle overvejelser.
288 sider – 69,00 kr. (september).

At bogens emne er et af de mest aktuelle i den danske folkekirke i dag er hævet over enhver tvivl.

Forfatteren skriver i sit forord, at bogen ikke blot henvender sig til teologer, præster og lærere, men til alle, der er optaget af folkekirkens situation i vor tid.

Spørgsmålet om dåb og dåbsundervisning i folkekirken har optaget sindene stærkt ikke mindst de senere år, og i vide kredse er man klar over, at hele denne problematik ikke blot er et snævert kirkeligt anliggende, men i allerhøjeste grad er et spørgsmål, der berører vort land og dets kulturgrundlag.

Professor Thestrup Pedersens ekspertise er medvirkende til, at bogens emne behandles såvel grundigt som aktuelt, hvorfor bogen både er oplysende og undervisende ligesom dens konklusion er et vægtigt indlæg i dagens debat.

Her skal nævnes enkelte af bogens overskrifter:

Kirken og skolen før og nu.
Samhørighed af dåb og dåbsundervisning.
Hvorfor døber kirken?
Den omstridte barnedåb.
Barnedåb og religionsfrihed.
Hvem har ansvaret for dåbsundervisningen?

Videre er udkommet følgende:

Sognepræst Finn Ellerbek-Petersen.

Af levende stene.

28 sider – 5,50 kr.

Der findes en sandhed.

25 sider – 6,00 kr. – A 4 format.

Redaktør Jens Ravn Olesen.

Folkets kirke – Guds kirke.

Vort dobbelte kirkesyn.

Ca. 70 sider – ca. 20,00 kr.

Kirkelig lommekalender 1977.

304 sider – 22,75 kr.

Pastor Viggo Lissner.

Tag jer af hverandre.

Ca. 120 sider – ca. 36,80 kr. (november).

Poul Hoffmann

Mand, kvinde og kærlighed i bibelen.

140 sider – ca. 36,80 kr. (oktober).

Vore hensovede

Gerda Sørensen 1898–1976
N. N. H. 1923

Efter længere tids sygdom og svaghed fik Gerda fred. Hun opholdt sig de sidste måneder på Ørsted plejehjem.

Gerda var rejsefærdig mere end de fleste, det er sjældent, nogen er så frimodig lige til det sidste. Gerda var en god faster for sine brødres børn.

Lige før hun sov hen en morgen i august sang en nevø »Sølvsnoren brister«.

I et af de sidste breve til en veninde fra 23, henviste Gerda til Kol. 2,14. Lad det så være hendes sidste hilsen til bladets læsere.

A. M.

GLINT

Oktober – efteråret er begyndt, men endnu er der så meget, der skal nås inden vinterens komme. Jeg må vist begynde at blive gammel – det siges nemlig at være et alderstegn, at man »når så lidt«.

Efterskoleeleverne spredte sig for en uge i tre dele eller tre hold. Blot mangler jeg en beskrivelse af ugens forløb. Jeg efterlyser gennem bladet udførlige rejsebeskrivelser – vi er mange, der gerne vil høre disse.

Bibelkursus var i år ret godt besøgt, hvis man siger, at 60–70 pr. eftermiddag og godt 100 pr. aften er mange. At sammenligne med gamle dage er ugørligt. Der holdes jo bibelkursus i mange kredse i dag.

Skolelivet går sin vante gang. Efterårsferien ligger for – og efter denne følger terminsprøverne, dvs. en mulighed for at komme fakta lidt nærmere. Der findes nogle få, der må have skeen i den anden hånd.

»Bredablik«s landbrug er blevet moderniseret, dvs. alle grisestier er omforandret. Der er lagt lecagulve, sat jernrør foran og kommet nyt træ-

værk overalt. Josef og Bjarne mener, at det tjener sig hjem igen, og to så kloge folk tror jeg gerne. Sikkert er det, at det ser godt ud.

Trappen i østgavlen, vistnok kaldet »den forstanderen bruger«, har nu aftjent sin pligt fra 1923 til oktober 1976, hvor den måtte vige for en til kælderafdelingen. Det skulle have været sket i 1972 – igen, som før nævnt: det sker ikke så hurtigt som planlagt.

Svømmehal og foredragssal har nu virket så længe, at årsgarantien udløber. På fredag skal alle skavanker efterses. Det er så afgørende, om vi har kritiske blikke.

Bortvisning af elever hører desværre med til visse skolers årlige begivenheder. Andetsteds kan I læse om, at vi måtte tage samme middel i brug for at værne om det, vi anser for rigtigt. Men hvor er det svært.

Vil I hjælpe os med at anbefale skolen i Nr. Nisum. Vi vil forsøge, at skabe et godt ophold.

Ths. M.

★ Højskolepost

Vore møder:

- 2. november: Lomborg. O. G.
- 8. november: Viborg. Ths. M.
- 30. november: Outrup. Ths. M.

Bryllupper

Marna Slot Larsen (1972) blev 3. juli i Rynkeby kirke viet til Ole Winther.
Wanda Nielsen (1975) blev 9. oktober gift med ????? Buus. De bor i Svenstrup.
Birthe Hansen (1959) blev 3. juli i Ljørslev kirke viet til Ejnar Madsen. Bosat i Starup pr. Grindsted.

Oktobermøderne

er for alle, der skal nok blive en plads til alle, der møder op.

Hallo sommerholdet 65

Da vores »Trofast« er blevet fuldstændig borte, opfordres alle, der kunne tænke sig at være med til at starte en ny vandremappe til at henvende sig til

Elly Lauritsen, Svenstrupvej 8,
7550 Sørvad, tlf. (07) 43 81 44.

Husk nu elevstævnerne

Vinderup 4. november og Vildsund Strand 8. november. Begge steder er det af betydning at mange giver møde. Velkommen.

★ Adresseforandringer

- 75-76 Steen Hagde, Niels Lønnesvej 26, 6700 Esbjerg.
- 1975 Annette Sandbjerg, Brandstrupvej 120, Vindum, 8850 Bjerringbro.
- 1975 Kirsten Beck Poulsen, Doktorvænget 49^a, 7500 Holstebro.
- 1975 Annette Christensen, Hamletsgade 4, 2. nr. 166, 2200 København N.
- 1975 Wanda Nielsen - Wanda Buus, Offerlunden 29, 9230 Svenstrup.
- 1975 Hans Peder Ilkjær, Hamletsgade 4, 2. nr. 166, 2200 København N.
- 74-75 Inge Mette Larsen, Mersvej 10, Haugård, 9670 Løgstør.
- 1974 Jan Holm Mikkelsen, Rønnegården 5, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 1974 Inger Marie Thomsen, Ebbesvej 8, Sjørring, 7700 Thisted.
- 1973 Hanne Pedersen, Vindeløvvej 101, 7830 Vinderup.
- 1973 Bodil Andersen, Herningvej 1, 7550 Sørvad.
- 72-73 Frede K. Sørensen, Gudrunsvvej 46, 3. tv., 1974 8200 Brabrand.
- 72-74 Birthe Skov, Slotsvænget 11, 7500 Holstebro.
- 71-72 Solveig Hedegaard, Holstebrovej 34, 7800 Skive.
- 1971 Inge-Margrethe Nielsen, »Haugsgård«, Bakkely, 9800 Hjørring.
- 68-69 Vagn Præstholm, Spaden 4 C, 1. tv. mf., 70-71 2630 Taastrup.
- 68-69 Svend Aage Ulrich, Hyldevang 124, 7323 Give.
- 67-68 Britta Frederiksen, Markskellet 6, 68-69 Lomborg, 7620 Lemvig.
- 67-68 Jens Evald Madsen, Langtoften 8, Lind, 7400 Herning.
- 67-68 Jørgen Kusk, Lyngknuden 41, Nyrup, 4400 Kalundborg.
- 1966 Birte Køhlert, Pluggergårdsvej 6, 3700 Rønne.
- 1966 Jytte Vejrsø Kruse, Engvej 16, 7830 Vinderup.
- 1966 Hanne Josefsen, Bådsgårdsvej 2, 7730 Hanstholm.
- 1965 Bodil Ransborg, Handbjergvej 31, 7830 Vinderup.
- 1965 Birgit Skovgaard, Funktionærboligen, 1. sal, Sygehusvej, 8660 Skanderborg.
- 64-65 Henry Laustsen, Thorsvang 31, 9610 Nørager.
- 1963 Karen Margrethe Gervig, Endrupskov, 6510 Gram.
- 1959 Birte K. Hansen - Birte K. Madsen, Østergård, Starup, 7200 Grindsted.
- 58-59 Børge Bjerregaard, Stationsgade 4, 8570 Trustrup.
- 57-58 Ejvind Hougaard, Storåvej 75, 7400 Herning.
- 1957 Maja Vestergaard, Kragelundvej 11, 7830 Vinderup.
- 1955 Kirsten Noe, Birkevej 14, 7620 Lemvig.
- 1951 Anna Brøndbjerg, Brøndbjergvej 5, Staby, 6990 Ulfborg.
- 50-51 B. Forbech Christensen, Kirkevej 42, 7830 Vinderup.
- 49-50 David Kristensen, Skivevej 21, 7850 Stoholm, Jylland.
- 47-48 Sigfred Christophersen, Vindumvej 35, 8850 Bjerringbro.
- 46-47 Jacob Vestergaard, Møllegården 15, 6933 Kibæk.
- 45-46 Svend Gerhardt Nielsen, Borrevej 11, 8850 Bjerringbro.
- 1942 Elna Ransborg, Handbjergvej 39, 7830 Vinderup.
- 38-39 Olav Hansen, Solbjergvej 28, Solbjerg, 4283 Havrebjerg.
- 1938 Lilly Andersen, Vindumvej 3, 8850 Bjerringbro.
- 1937 Magnus Jensen, Rosenparken 6, 8881 Thorsø.
- 1936 Emma Laursen, Havnsvej 7, Mammen By, 8850 Bjerringbro.
- 1933 Magda Dahl, Klosterhedevej 28, Fousing, 7600 Struer.
- 1929 Lydia Mortensen, Havrevænget 1, Aagaard, 6040 Egtved.
Peter Nielsen, Ryesmindevej 8, 6920 Videbæk.
Jacob Chr. Hulgaard, Tellingvej 6, 7830 Vinderup.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 28667

2100 KR 0
LENSO PARK ALLE 101
STATENS BOKSTAMPALING
50 NR J KRISTENSEN