



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

4

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

## Vinterelevfesten

er lørdag den 29. januar 1977. Program på bagsiden af bladet.

### Juleposten

bragte os mange breve og hilsener. Ord blev til minder. Tak for disse.

### 1 uge på højskole

Udbred kendskabet til disse kursus. – Kom selv enten du er ung eller ældre. Sålænge der er plads, er indmeldelser velkomne.

Program i julenr.

### Køkkenleder

Rita har fået en bedre beliggende arbejdsplads i Struer. Vi mangler en stedfortræder i hendes sted. Senest 1. april – og Ellen giver gerne oplysninger om pladsen.

### Nytårsønske

at der kom et par højskoleelever pr. 1. februar 1977.

---

Nr. 1 . Januar 1977 . 69. årgang

**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

# Velkomst den 4. januar 1977

Velkommen til Nr. Nissum Højskole. Det gælder jer, der nu skal blive her som elever i 20 uger, og jer forældre og pårørende, som er med ved denne velkomstfest.

Vi ønsker jer velkommen med ønsket om et godt nytår. At I, der skal være elever her, må opleve en givende tid, en rig tid. En tid, I siden vil se tilbage på med glæde. At vi alle måtte opleve et nytår, der i dybeste forstand bliver et godt nytår.

Helt ærlig – så har det knebet gevaldigt for mig at glæde mig til at modtage jer. Min frimodighed har været under nulpunktet.

Det kræver en forklaring.

Jeg har glædet mig til at hilse på den enkelte af jer. Det er ligesom jeg på forhånd kendte jer gennem vores brevveksling. Gennem breve danner man sig et indtryk – langt mere end gennem en telefonsamtale – og sådan har det altid været. Breve har blivende værdi, fordi de er personligt prægede, de er fortællende.

Jeg tror også, I bliver et godt hold. Glæder mig til at komme ind til jer i klassen. Glæder mig til at møde jer i fritiden, i hallen osv.

Jamen, hvorfor har du så ikke haft frimodighed? Af logiske grunde. Jeg havde sådan håbet, at jeg i dag kunne sige velkommen til 20 højskoleelever, og I blev kun 16.

Men det skal ikke gå ud over jer. Det er trods alt to flere end sidste januarhold, og I skal ikke bøde for mine brudte drømme.

Jeg blev iøvrigt så glad i går. To af de elever, der begyndte for ét år siden, dukkede pludselig op og ønskede »godt nytår«. De kom for at se indenfor på dette sted, hvor de havde oplevet en god tid. Kan I deraf se, at mine tanker om et større hold kun er

egoisme. Resultatet er ikke stort eller lille, men *hvordan*.

Et lille hold kan godt blive et stort hold. Velkommen!

Til hvad, spørger du?

Til en oplevelsestid. Til et fællesskab. Til at opleve litteraturtimernes rige tid, at opleve at en bog kan berige din tilværelse. Til historietimernes oplysende arbejde. For at en slægt kan forstå sin nutid, må den have kendskab til sin fortid. Netop denne fortid er ukendt i dag, og baggrunden for mange råbeligheder i vort folk i dag bunder i uvidenhed om landets historie. Til kristendoms-timernes oplysende arbejde, der bl. a. kunne bidrage til at flere af jer ville søge videre ad den vej, der kaster lys over livet og giver livet mening. Til timer med foredrag og om samfundets funktioner. Til timer i idrætshallen, i manuelle fag og meget, meget mere.

Kort sagt: Velkommen til at opleve verden omkring dig – og i dig.

---

## Hvad læste du?

Juletiden er også læsetid. Selvsagt findes der i mange hjem forskellige julehefter og julebøger, men der bliver også givet mange julegaver i bogform, og de er ikke de dårligste julegaver.

Hvis jeg nu stillede spørgsmålene:

1) Hvad var det bedste, du læste i julen?  
2) Hvilken »nytårsmeddelelse« i aviserne gjorde stærkest indtryk på dig?

Hvad ville du så svare?

---

For mig blev julens højdepunkt læsningen af biografien om *Familien Bonhoeffer*. Baggrunden for menneskers handlemåde er ofte knyttet til deres opvækst – sådan også her – og som far og lærer blev opgaven at leve mellem sine børn og elever endnu større. Derfor en god bog.

Aviserne fik jeg tid til at læse i. Blandt de mange, mange ting om ulykker, vold og hvad værre er gjorde to artikler særlig indtryk. Den ene stod i mange aviser under overskriften: *Danmark er ved at blive afkristnet*. Det andet stærke indtryk står klart tilbage. Det var en lederartikel i dagbladet *Aktuelt* og lød: *Kong Alkohol*. Det var bitre kendsgerninger. Man spørger sig selv: Hvor står du? Er du med – imod eller siger *MON det er så slemt*.

*Ths. M.*



---

## GLIMT

**Julemåneden** indeholdt alle de oplevelser, jeg havde beskrevet i julebladet. Da dette blev skrevet, stod de som fremtid. Nu er de forlængst blevet til datid.

**Nissefest** skal opleves. Hvor mange blitz mon der fyres af, medens julegrøden øses op og når vi sidder i stille forventning og spiser den. Jeg tror, at mange sidenhen ved synet af disse billeder vil mindes en skøn aften.

**Højskolens forældrefest** blev en virkelig god fest. Vi var helt benøvet over tilslutningen. Tænke sig, at så mange forældre og »venner« tog fri og ved deres indsats var med til at skabe en hyggefest med et righoldigt program.

**Julefesten.** Endnu er der folk, der vil – og kan – glæde sig til jul. Eftermiddagen blev brugt til forberedelser. Kl. 18 stod vi der i vores pæne tøj. Vi så en film. Vi gik virkelig omkring juletræet og sang. Hørte juletale og julehistorier, fik godtepose, drak kaffe, legede osv. Højskoleholdets afslutningsstykke blev en oplevelse, der rørte de inderste strenge i mennesket. Det kom os ved.

**Sidstedagens opgave** inden afrejsen på juleferie var rengøring af egne værelser. Opgaven blev i langt de fleste værelser klarer meget fint. Vi må dog i sandhedens interesse sige, at pigerne havde »et fortrin« – men det var også ventet.

**Juleferien** er uden undtagelse Ellens og min bedste tid. Vi får nogle dage, hvor det er vore børn, der er i centrum – og vi glædede os over, at de alle besøgte os kortere eller længere tid i julen. Alt for hurtigt er det hverdag igen.

**Juleaften** blev familiefest. Else, Per og Bodil med deres familie var her, og vi oplevede igen en rig jul – en jul, hvor vi kom hinanden ved – og mindet vil sent glemmes.

**Nytårsaften** tilbragte vi som så ofte før i Ellens hjem i Hinge. Selve årsskiftet oplevede vi hos Else i Silkeborg. Efter raketternes antal skulle der ikke være økonomiske vanskeligheder i denne by. Aviserne beretter, at der ialt blev brugt millioner af kroner til samme fornøjelse i landet som helhed.

**Mange breve** måtte i og omkring julen skrives angående det nye højskolehold. Afbud og indmeldelser holdt balance. Andet steds kan I læse om mine tanker.

**Forretningsudvalget** skal i denne måned tage foreløbig stilling til flere ting, der kan få afgørende betydning for skolens fremtid. Ansvar for fremtiden er stor.

**Ved fælleslærråds mødet** efter nytåret havde vi mange punkter at drøfte. Vi forsøger også herigennem at »afstikke« vejen frem.

**Nr. Nissum Højskole og Efterskole** er vor skole. Har du som gammel elev tænkt over, hvad det betyder? Det betyder uhyre meget.

*Ths. M.*



## En julefest

Denne julefortælling er hentet fra vort blads julenummer 1917. Desværre var der ikke plads til den i forrige nummer, men den kan også godt læses nu efter jul.

Efterår i Vestjylland, hvor er det mørkt og trist! Næppe er høsten endt, så »sukker vin-terstormens røst, alt visner og forgår«.

Efteråret 1917 har i høj grad haft dette tunge og triste præg; regn og rusk, storm og blæst har skiftet fra dag til dag, og ind i uvejret har vi hørt de dumpe drøn fra mine-sprængning, der siger os, hvis vi et øjeblik skulle glemme det, at Verdenskrigen raser vildere og grusommere end nogensinde før.

I sådanne mørke tider dukker der under-tiden et eller andet lyst minde frem, som så på grund af mørket stråler med dobbelt glans. –

For godt 20 år siden skulle der være jule-fest i Houe missionshus. Vi, min mand og jeg, der den gang var præstefolk i Hygom-Houe, var indbudt til festen. Det var en mørk dag med blæst og ruskregn, og der var ingen måne; men vi trøstede os ved, at det sjældent var rigtig mørkt, når det blæste, og ved vore raske heste, der kendte vejen så nøje mellem Hygom og Houe.

Var det mørkt og koldt ude, så var der til gengæld lyst, varmt og hyggeligt i missions-huset. Der var ingen mangel på kul i kakkell-ovnen, og lamperne lyste med fuldt blus; den gang var petroleum ikke noget, man yderst sparsomt blev tilmålt. Nu synes jeg, at Houe missionshus er lavt og uanseligt, men den gang syntes vi alle, det var et herligt hus, ganske nyt var det også og smukt og pynte-ligt holdt. Væggene var smukt hvidtede, ma-lingen frisk, og smukke gardiner var der for vinduerne. Men det, der den aften mest fan-gede øjet, var et usædvanligt smukt juletræ, som nåede helt op til loftet, smykket var det

med omhu af kærlige hænder, og oppe under stjernen i toppen var der anbragt juleengle under loftet, den stærke varme fra kakkell-ovnen og de mange lys på træet satte dem i bevægelse, så man uvilkårligt måtte tænke: »Hid de flyve mod paradigrønt!«

Missionshuset var fuldt af folk, både voksne og børn. Når jeg tænker på de ven-ner, der den aften var samlede, synes jeg, at de alle var unge og glade, og dog ved jeg, at en del af dem forlængst var gået over i de ældres rækker. Den allermost ungdommelige og gladeste af dem alle – han bar et konge-navn – er nu forlængst hjemme hos Gud, og flere med ham. Nutildags er der kun få, selv af dem, der er unge af år, der er rigtig glade og ungdommelige; mange mennesker er så underlig livstrætte.

Og hvor blev der sunget den gang, også den aften! Vistnok ikke så rigtigt og kønt som nu, men så desmere med hjertenslyst og glæde. Da var Hjemlandstoner ikke samlet, langt mindre I. M.s sangbog. Hvor sange og melodier kom fra, var der ingen, der ret vid-ste; men ved møder og sammenkomster var der ofte en eller anden, der havde lært en ny sang, og så blev den sunget atter og atter, indtil alle havde lært den.

Den aften var det en maler – han bar et profetnavn – der var forsanger. Jeg har lagt mærke til, at malere i reglen synger godt og gerne, hvem kan forklare det?

Sangen, der blev sunget den aften, står nu som nr. 339 i Hjemlandstoner.

Hele aftenen, mens børnene legede om juletræet, mens de ældre samtalede, mens chokoladen blev drukket, stod maleren og sang, omgivet af en lærvillig skare, og stadig lød det: »Vi er få, vi er små, dog vi trøstig vil gå,« og videre: »Opad se i al ve; thi fra bjergene der skal hjælpen sikkert komme, i hvor mørkt det end ser ud!« –

Jeg ville gerne citere hele sangen og ikke mindst sidste vers, der handler om dem, der er gået forud til saligheden.

Ja, der var godt at være i Houe missions-

hus den aften, men det er jo sådan i denne verden, at en gang skal der holdes op; det er først i den anden verden, at det siges: »At glæden har ej ende.« Tiden kom, da vi skulle hjem. Vi blev fulgt over i gården på den anden side af vejen, hvor heste og vogn stod, og vi mærkede nu først, at blæsten var steget til storm og at mørket mod vore beregninger var uigennemtrængeligt. Der blev dog sagt, at når vi først var ude fra de mange lys, var det nok ikke så mørkt, som det så ud. Vi kom til vogns, og med en lanterne fra et strandet skib blev vi lyst ned på vejen, og så gik det af sted ud i mørket. Aldrig så snart var vi uden for læ af gården og haven, før stormen blæste vor ene lygte ud, næste vindstød tog den anden. Stormen hylede i telefontrådene og drev tømme langt ud fra vognen, så der slet ikke var hold på hestene, som vi iøvrigt ikke kunne se, skønt de havde hvid hale og manke. Der var sådan en brusen og susen om os, at vi heller ikke kunne høre, om vognen bevægede sig, eller om vi holdt stiller; hver gang vi kørte forbi en telefonpæl, skimtede vi som en mørk skygge, der gled os forbi, og fortalte os, at vi dog bevægede os fremad og fremdeles var på vejen. Lidt udenfor Houe Kirkeby ligger en smedje; der holdt vi og forsøgte at tænde lygterne, men det var umuligt, og vi forstod, at vi måtte hjem uden lys. Ængstelige var vi, talte sammen, gjorde vi kun engang imellem, den ene ville vel ikke gøre den anden mere bange.

Hver sad vel med sin tanke og sin bøn, da på en gang lød sangen fra missionshuset for mit indre øre: »Vi er få, vi er små, dog vi trøstig vil gå,« og »Opad se i al ve, thi fra bjergene, der skal hjælpen sikkert komme, i hvor mørkt det end ser ud.«

Efterhånden var jeg slet ikke bange mere, dog forsøgte vi endnu en gang længere fremme på vejen at få hjælp; thi vi frygtede for, hvordan det ville gå os, når vi skulle dreje fra hovedlandevejen ind på sidevejen ned til Hygum præstegård, der var ingen telefon-

pæle til at vejlede os. Vi kunne imidlertid ikke finde ind i huset, og fremad måtte vi i mørket.

Dog, da vi kom der, hvor vi skulle dreje af, gik hestene selv ganske roligt om hjørnet; da vi ikke længere havde modvind, blev mørket mindre tæt, og vi nåede velbeholdne hjem. Der blev vi modtaget med glæde. Avlskarlen havde været ængstelig for os og ville gerne have gået os i møde, men vinden havde rusket således i skiffertaget på stuehuset og drevet regnen ind, at han ikke turde gå hjemmefra.

I missionshuset var vore venner, efter at vi var taget af sted, først blevet klar over, hvilket uvejr og mørke, det egentlig var, og de havde været bedrøvede over, at ikke et par mænd var fulgt med os. Jeg tænker også, men jeg ved det ikke, at de har bedt for os, og at det var for deres bøns skyld, at Gud førte os vel hjem. Ingen gik imidlertid fra missionshuset før langt ud på natten. Det var som i det ægyptiske mørke, hver blev på sin plads.

Rundt om på egnen var der julefest i flere missionshuse, og der var folk, som den aften forsøgte at gå hjem, der gik i mergelgrave og druknede. Da vi hørte det, var vi dobbelt glade, fordi vi kom godt hjem.

Nu står julen jo igen for døren, og mange julefester skal der vel holdes, selv om forholdene ikke mere er som den gang. Gid der da måtte blive mange af dem, der kunne få noget af det over sig, som der var over hin fest i Houe missionshus, dertil skal de unge hjælpe. Skulle de ikke være glade? De har livet for sig, Guds nåde er rede for hver, der vil tage mod den, og, det må vi ikke glemme i år, Gud har holdt sin hånd over vort fædreland, så vi kan have vor ungdom hjemme i juletiden og ikke behøve at sende dem ud til nød, sult, kulde og en blodig død. Syng rigtigt i julen I unge, selv om det ikke er de sange, vi sang for 20 år siden. Sangen har en stor missionerende, forbindende og oplivende magt. Jeg personlig kan aldrig takke nok

for det, der også ved hin julefest blev sunget  
ind i mit hjerte; derfor, syng!

Syng om salig juleglæde,  
Herren er blandt os til stede;  
han, som fødtes julenat,  
er vor allerbedste skat.

Syng, så alle hjerter gløde,  
om det sidste store møde,  
da Guds søn skal komme ned  
i sin glans og herlighed.

Syng så alle kan det vide  
at kun de, som ærlig stride,  
vil vor Herre kendes ved  
nu og i al evighed.

*Marie Agger*

*Ths. M.*

## \* Højskolepost

### Vore møder

29. januar: Møborg. Ths. M.  
1. februar: Bjerring. Ths. M.  
24. februar: Strandby. Ths. M.

### Vinterelevstævne

Se program andet sted. – Tag mod indbydelsen  
Vi har plads til mange og venter mange, men vi  
venter også din indmeldelse forud.

### Sommerelevstævne

Vi må hellere allerede nu notere os dagen. Det  
bliver søndag den 19. juni.

### Vandremapperne

De er væsentlige bøger – budbringere fra sted  
til sted. Hold dem igang. Har du én liggende,  
skriv så i den *i dag* og send den videre *i dag*.  
Det bliver til glæde for alle.

## \* Adresseforandringer

75–76 Steen Hagde, Elmevangen 3,  
6700 Esbjerg.

1975 Annette Sandberg, Vindumvej 120,  
Vindum, 8850 Bjerringbro.

1974 Dorthe Pedersen, Broholm, Vigen 2 a,  
7500 Holstebro.

1973 Gerda Poulsen, Bakkesvinget 7,  
Vridsted, 7800 Skive.

72–74 Anna Skov, Struervej 30 a,  
7500 Holstebro.

71–72 Tove Henriksen – Tove Jørgensen,  
Søndergade 45, 7830 Vinderup.

1971 Bente Jensen, »Hedegård«,  
Varhevedej 10, 7490 Aulum.

70–71 Susanne Kirkegaard, c/o Primdal,  
Thorum, 7870 Roslev.

69–71 Bodil Sandholm, Skjoldgården 32, 1. tv.,  
7500 Holstebro.

68–69 Hanne Østergaard Poulsen, Kvædevej 12,  
Vilsund, 7700 Thisted

68–69 Dorthe Nielsen – Dorthe Iversen,  
Valmuevej 8, 7800 Skive.

66–67 Villy Holm, Ballerumvej 36,  
7700 Thisted.

1965 Inger Vinther, Mølleparken 124,  
7190 Billund.

64–65 Leif Kurt Jensen, Nødagervej 57,  
8560 Kolind.

1962 Erna Laursen, Risagervej 9,  
7500 Holstebro.

1962 Anna Lauridsen, Bundsbækvej 25,  
6900 Skjern.

1961 Ingrid Nielsen, Frøsvej 5, 6630 Rødding.

1960 Ruth Clausen, Merbjergvej 42,  
4294 Vedde.

1957 Ellen Nørsøller Andersen, Kroghs  
Kobbøl 91, 6100 Haderslev.

1956 Ruth Volsgaard, Daasbjergvej 3,  
Vridsted, 7800 Skive.

1956 Anna Olsen, Södertäljevej 28,  
7600 Struer.

1956 Martha Pedersen, Sinding Hedevej 87,  
8600 Silkeborg.

55–56 Gunnar Andersen, Føltvedvej 22,  
9362 Gandrup.

1955 Jonna Rosenberg, Øster Vedstedvej 22,  
6760 Ribe.

1953 Anna Marie Bojsen, Skovgård,  
Skovbøllingvej, 6752 Glejbjerg.

52–53 J. N. Skadhølm Sørensen, Åsvej 57,  
7700 Thisted.

50–51 Kristian Østerby, Alsvej 9,  
9560 Hadsund.

47–48 Karl Munk Laursen, Møllebakken 7,  
Vindum, 8850 Bjerringbro.

45–46 Kr. Kristensen, Nr. Vilstrupvej 26,  
Jerslev, 7100 Vejle.

1941 Kristine Munch, Duelundsvej 1, Faarup,  
8840 Rødkjærsgårdsbro.

40–41 Søren Bach, Silstrupvej 11, 7700 Thisted.

1928 Elna Nielsen, Skærskovvej 55,  
8600 Silkeborg.

*Velkommen til*

## VINTERFERIEKURSUS

på Nr. Nissum Høj- og Efterskole

5.-11. februar eller 12.-18. februar 1977

### Lørdag:

- 15,00 Velkomstkaffe.
- 15,45 Velkomst ved Ths. Mogensen.
- 16,00 Omkring »Kongensgård« i Nr. Nissum I, ved Arne Rasmussen.
- 20,00 Det er lørdag aften, ved sognepræsten.

### Søndag:

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.
- 14,15 Salmesangen i Danmark I, Thomas Kingo: Åndeligt sjungekor, ved Otto Grønbæk.
- 16,00 En norsk digter, ved Marie Gardner Kvåle, Larvik, Norge.
- 20,00 Eleverne underholder ved Helle Esbo.

### Mandag:

- 9,30 Den hellige Frans af Assisi I, ved pastor Ingv. Godtkjær, Møborg.
- 10,45 Den hellige Frans af Assisi II, ved samme.
- 14,15 Jeppe Aakjær som digter og fortæller, ved Erling Agergaard.
- 16,00 Ødesjö – et sogn belyst gennem Bo Gierts bog: Stengrunden, ved Poul Jeppesen.
- 20,00 Familien Grønbæk m. fl. underholder.

### Tirsdag:

- 9,30 Bibeltime ved en kursusedtager.
- 10,45 Omkring »Kongensgård« i Nr. Nissum II, ved Arne Rasmussen.
- 13,15 (Hvis vejret tillader det) Tur til Holstebro gennem Klosterhedens Plantage. Vi besøger Sognekirken, Nørrelandskirken samt Jens Niensens Museum.
- 20,00 Familien Juhl m. fl. underholder.

### Onsdag:

- 9,30 Bibeltime ved provst E. Mejdahl, Struer.
- 10,45 Samfundet og den enkelte, ved J. P. Vestergaard.
- 14,15 Friertermiddag.
- 16,00 For de hjemmевærende: »Så tager vi på tur«, ved Marie Gardner Kvåle, Larvik, Norge.
- 20,00 Besøg i lærerhjemmene.

### Torsdag:

- 9,30 Den rådvilde Folkekirke, ved forstander Poul Hansen, Hardsyssel Ungdomsskole.
- 10,45 Forslag til kirkeskole og drøftelse heraf, ved samme.
- 14,15 Salmesangen i Danmark II. Brorson: Fra Troens rare Klenodie, ved Otto Grønbæk.
- 16,00 »Sødal« et sogn belyst gennem Marie Bregendahls bog »Sødalsfolkene«, ved Poul Jeppesen.
- 20,00 Kursisterne underholder.

### Fredag:

- 9,30 Bibeltime ved forstander A. Kristensen.
- 10,30 Kaffe og afslutningstema. Ths. Mogensen.

---

### Faste spisetider:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 8,45 Morgenmad. | 18,00 Aftensmad.  |
| 12,25 Middag.   | 21,15 Aftenkaffe. |
| 15,15 Kaffe.    |                   |

---

### Forskellige oplysninger

---

- ★ **Indkvarteringen** finder sted på ganske almindelige elevværelser, der er udlånt af eleverne, som i kursustiden er ude i erhvervspraktik. Derfor står elevernes ejendele i disse. Der er overalt fælles vaske- og toiletrum for pige- og drengeafdeling.
- ★ **Værelserne** er dobbeltværelser, men der er mulighed for eneværelser.
- ★ **Kursisterne** medbringer selv sengetøj og sengelinned, hvis andet ikke er aftalt (skolen kan udleje et mindre antal sæt sengetøj).
- ★ **Prisen** er 280 kr. pr. uge pr. deltager. Denne betaling gælder for ophold, mad, undervisning og udflugt m. m.



# Vinterelevfesten

Vi indbyder alle gamle elever og skolens gode venner til ovennævnte fest **lørdag den 29. januar.**

Alle, der ønsker at være med, bedes tilmelde sig forud, således at der kan være kaffe og mad til alle. Datoen herfor er torsdag den 27 ds.

## PROGRAM

- 14,00: Vi tager mod gæsterne.
- 15,00: Kaffe.
- 15,45: Gymnastik.
- 16,00: Fællestime.
- 17,00: Vi hygger os.
- 18,00: Middag.
- 20,00: 9 A underholder.
- 21,30: Kaffe og afslutning.

Hele stævnet koster 20,- kr. Aftenfesten 8,- kr.

## På højskole? – Har ikke tid!

– alligevel begynder nyt kursus 3. januar 1977 på

## NR. NISSUM HØJSKOLE

Oplysninger gives ved telefon (07) 89 10 04

Denne lille annonce skal blot fortælle læseren:

at vi her i Nr. Nissum begynder et nyt højskolekursus 15. august uanset tidens travlhed og optagethed

at vække til eftertanke og overvejelse for læseren: **Er det mig eller højskolen, der er forkert på den**

at højskolen kæmper for at overleve i en **optaget tid**

at højskolen kun kan overleve, hvis den har elever

at højskolen henvender sig til travle, optagne mennesker, der ikke mener **at have tid**

at højskolen stadig er der med sit tilbud

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOGTRYKKERI STRUER 28876

100 KR 0  
LERSØ PARK ALLE 101  
STATENS PÅSTANDSBEHOLDNING  
50 HR J KRISTENSEN