



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

H-

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



På skolen i sommer:

- 18.–19. juni Elevfest 1977.
21.–25 juni Junioridrætslejr.
27. juni–3. juli Sang- og musikkursus.
9.–15. juli Familielejr.

Nr. 5 . Maj 1977 . 69. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Gnisten

ved Erling Ruud, udgivet af Lohses Forlag.

Jeg får en del bøger til anmeldelse. Mange anmeldes kun med få ord, mens andre griber een, så der må mere til.

»Gnisten« fangede mig ved første blad. Den var som sendt til et menneske, der dagligt – hver morgen – står over for en flok unge og skal bringe dem »et budskab«. Den kom som den afveksling, jeg søgte. Den er aktuel – interessant – ikke kedelig – let i sproget og i nutidigt sprog. Den har et budskab, der står lysende klart – en bog, jeg anbefaler alle i hjem, skole og ved møder.

Forord til den danske udgave

Under et besøg i Norge anbefalede en af mine gode venner mig *Gnisten*. Vi brugte den i den følgende tid her i vort hjem som en del af vor husandagt, og vi blev alle glade for den. Jeg er derfor taknemlig, fordi jeg fik lov at oversætte den, og fordi Lohses Forlag vil udgive den.

Det er min bøn til Gud, at Danmarks ungdom må lytte til dens appel. At enhver, som læser den, må erkende, at klippen Kristus står midt i menneskelivets strøm, og at alle *må* tage stilling til denne klippe, og at der kun er to muligheder: – for, eller imod, samle eller sprede, frelse eller fortabelse. Med denne klare linie peger bogen i hvert eneste lille stykke på visdommens kilde: Guds Ord, vor Bibel.

Gud give, at *Gnisten* må finde plads i mange danske hjem og blive til velsignelse, især for ungdommen, som den særlig henven-der sig til.

Jørgen D. Grønbæk

Et eksempel:

Gud ser alt

En ung mand sagde til en ekspedient, som han kendte: »John, giv mig god vægt nu, din chef er ikke til stede.« Men John så alvorligt

på ham og sagde: »Min chef er altid til stede.«

Selvom ingen mennesker ser, at vi tusker, snyder og smålyver, så ser Gud det, for hans øjne er overalt. Gud er almægtig og alvidende. Derfor er det eneste billede, vi har af Gud i kirkerne, et billede af et øje.

Nogle synes, at det er uhyggeligt at tænke på, at Gud ser alt, for de er bange for Gud. Men de, som gerne vil gøre Guds vilje, er glade og trygge, når de tænker på, at Guds øjne følger os overalt. Det er lyst og godt akkurat som at gå i solen hele tiden. Bibelen siger, at Guds børn har det sådan: »Saligt det folk, som kender til frydesang, vandrer, Herre, i dit åsyns lys.« (Sl. 89,16).

Gud vil lede os, når han minder os om, at han ser os. Vi mærker, at et venligt øje følger os overalt, sådan som det hedder i sangen:

*Ned fra de himmelske høje
venligt et blik på dig ser.
Ser du det smilende øje?
Stille, hvad ønsker du mer?*

Almægtige . . .

Forlad mig

min tvivl,

min vrede,

min stolthed.

Bøj mig

gennem din nåde.

Rejs mig

gennem din streghed.

Dag Hammarskjöld

Elevfesten 1977

afholdes lørdag 18. og søndag 19. juni.

Vi glæder os til igen i år at byde en stor forsamling af gamle elever og deres pårørende velkommen. Vi håber også at mange, der er interesserede i skolen og dens virke, vil være med, d.v.s. *skolens vennekreds* – som man udtrykte det i gamle dage. Vi håber også, at der i forsamlingen befinder sig kommende elever.

Vi byder alle velkommen til at opleve skolen, som den er i dag. Forandringer er der heldigvis sket, siden den blev bygget, og vi håber, at I sammen med os kan glæde jer over, at den gamle skole i Nr. Nissum endnu er skole.

Velkommen til at opfriske gamle minder med gode venner.

Program:

Lørdag den 18. juni:

- 20,00 Vi samles i foredragssalen. Velkomst ved Ths. M. Derefter foredrag ved ?
- 21,00 Kaffe i spisesalen, bål og afslutning ved Erling Agergaard.

Søndag den 19. juni

- 9,00 Flaget – derefter morgenmad.
- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.
- 12,00 Frokost i Højskolehallen.
- 13,30 Jubilæumskaffe hos forstanderparret. (Læs andet sted herom og husk at tilmelding er nødvendig).
- 14,15 Gymnastikopvisning ved pigerne. Springopvisning ved drengene.
- 15,00 Elevforeningens møde
 - a) Kontingent ved Otto Grønbæk.
 - b) Kartoteket ved Poul Jeppesen.
 - c) Stof til bladet ved Ths. Mogensen.
- 15,30 Mødested. Festtale ved forstander Buhl, Haslev udv. Højskole.

Personlige hilsener og tilsendte hilsener til elevfesten.

Skolenyt ved Ths. M.

- 17,00 Besøg på »Kongensgård« og den nye landbrugsgrundskole.
- Svømmeopvisning ved elever.
- 18,00 Festmiddag – husk at medbringe bestik (ske, kniv og gaffel).
- 19,45 10. klasse A underholder.
- 21,00 Kaffe i Højskolehallen. Afslutning.
- 21,45 Fakkeltog.
- 22,00 Festfyrværkeri.

Husk – tilmelding

er absolut nødvendig, såfremt man vil deltage i hele festen, i frokost, middag eller jubilæumskaffe.

Det kan ske på indmeldeskortet her i bladet eller pr. brev.

Tilmeldelse senest onsdag den 15. juni.

Priser

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| Hele festen | 50,00 kr. |
| Hele søndagen | 40,00 kr. |
| Frokost + middag + aftenkaffe | 35,00 kr. |
| Middag + aftenkaffe | 25,00 kr. |
| Middagen alene | 18,00 kr. |
| Aftenkaffe alene | 10,00 kr. |
- Heri er festtegn à 3,00 kr. iberegnet.
Ukonfirmerede børn halv pris.
Børn under 6 år gratis.
(Spisebestik skal medbringes eller købes).

Festtegn

Vi ved, at det er irriterende for nogle, at de skal betale for at være her til elevfest. Vi minder blot om, at det er eneste gang om året, hvor vi beder jer om et bidrag. De sælges på kontoret og på festpladsen.

Hvem er jubilæumshold?

Vi regner med jubilæumshold for hver 5-årig periode, d.v.s. alle hold, der har forladt skolen om efteråret eller foråret har jubilæum ved elevfesten.

5 års jubilæumsholdene	71-72 og 72
10 års jubilæumsholdene	66-67 og 67
15 års jubilæumsholdene	61-62 og 62
20 års jubilæumsholdene	56-57 og 57
25 års jubilæumsholdene	51-52 og 52
30 års jubilæumsholdene	46-47 og 47
35 års jubilæumsholdene	41-42 og 42
40 års jubilæumsholdene	36-37 og 37
45 års jubilæumsholdene	31-32 og 32
50 års jubilæumsholdene	26-27 og 27
55 års jubilæumsholdene	21-22 og 22
60 års jubilæumsholdene	16-17 og 17

o.s.v.

Tilmeld jer forud. Listen over, hvem der er med, vil så blive opsat på kontoret.

Alle hold bør fotograferes.

20 og 25 års jubilæarerne er velkomne til at samles nede hos »Jeppe« efter bålet lørdag aften. Kom rigtig mange.

Samfundslære

Jeg vil tro, at mange mennesker i vort land har oplevet et mærkeligt forår på det politiske livs område.

Mon ikke det er gået op for mange, at »frihed under ansvar« er blevet udnyttet til »frihed uden ansvar«. At et lille mindretal fuldstændig kan herske over et stort flertal, når man blot sætter alle love og bestemmelser ud af funktion.

Et elevblad er ikke stedet til politiske betragtninger, når skolen er som vores skole, men derimod til at påminde hinanden om, at samfundslære er et såre vigtigt fag – også for kristne mennesker.

Ferie med indhold - for hele familien

NØRRE NISSUM HØJSKOLE

9.-15. juli 1977

I samarbejde mellem KFUM og KFUK's Idrætsforbund i Danmark og Nr. Nissum Højskole indbydes til en uge med indhold under temaet:

Verden omkring os

Du og U-landene

Stud. theol. Max Kruuse, økumenisk fællesråd.

Du og samfundet

Pastor Juhl Jensen, Nr. Nissum, og skoleinspektør Asger Vendelbo, Thyregod.

Du og kirken

Lektor Kaj Mogensen, Nr. Nissum, og forstander K. Møller Pedersen, Blidstrup.

Du og fritiden

Forstander Th. Mogensen, Nr. Nissum, og konsulent Torben Graulev, KFUM og K's idrætsforbund.

Du og hjemmet

Lektor Kaj Mogensen, Nr. Nissum, og pastor Bent Wøller, Sdr. Felding.

Ovenstående emner behandles i 2 timers foredrag om formiddagene.

Om eftermiddagene arrangeres forskellige aktiviteter baseret på fælles samvær for hele familien.

Aftensamværet byder på sang, musik og amatørteater. Senere 1½ times focus på dagens emne – samtale og gruppediskussion.

Søndag formiddag deltagelse i sognets højmesse.

En eftermiddag på ekskursion: Vestlimfjorden rundt.

Følgende dagsprogram:

7,00 Morgenbad i svømmehal.

8,00 Flaghejsning og morgenmad.

8,45 Fælles morgensamling.

- 9,30-11,30 Foredrag over dagens emne.
 11,40 Svømmebadet er åbent.
 12,15 Middag.
 14,00-16,30 Forskellige aktiviteter – baseret på familiefællesskab.
 16,45 Evt. friluftsbad (Limfjorden).
 18,15 Aftensmad.
 19,30 Fælles aftensamvær – bål, sang, musik m. m.
 21,00-22,30 Focus på dagens emne.
 23,00 Ro på skolen.

Lejrledelsen: Anne Lisbeth Jepsen, Ikast, Ruth og Poul Andræ, Struer, Esther og Christian Sørensen, Gudum, Otto Grønbæk, Nr. Nissum.

Efterskrift:

Læste du indbydelsen i sidste nr. af bladet? Hvis ikke – så læs det.

Det kunne være sjovt, om rigtig mange af skolens gamle elever var med blandt deltagerne.

Tænk over tilbudet. Hold ferie på din gamle skole – en ferie, der er kursuspræget og givende.

Velkommen.

Henvendelse til Otto Grønbæk.

Tbs. M.

Sommerferie - hvordan

Sommerferien bruges meget forskelligt af os mennesker. Mange rejser bort fra de daglige omgivelser, nogle tager fri fra hverdagen, men en god ven i en ferie er en bog.

Følgende er fremsendt fra Lohses Forlag.
 Alfred Lechler: En vej ud af angsten.
 Anfinn Skaasheim: En udfordring til tro.
 Adrian Johansen: Sømands noveller.
 Einar Lindstrøm: Personlig evangelisering.
 Gerd Borgenvik: Katrine.

Unitas Forlag har udsendt.

Poul Hoffmann: Mand, kvinde og kærlighed i Bibelen.

V. Lissner: Tag jer af hverandre.

Jens Ravn Olesen: Folkets kirke – Guds kirke.

E. Thestrup Pedersen: Dåb og dåbsundervisning.

I de to sidstnævnte samt John Ørum Jørgensens bog: Indre Mission og Dåben (Lohses Forlag) har man en læsning, der er oplysende og vejledende. Læs disse og sommerferien bliver indholdsrig.

Nyt lærerpar

Blandt mange ansøgere har vi antaget Birtha og Benno Møller Hansen til de ledige embeder. Alle stillinger er dermed besatte, idet Bjarne Mikkelsen til vor glæde fortsætter endnu et år.

Birtha og Benno Møller Hansen dimitteredes begge fra Nr. Nissum Seminarium 1972. Var derefter ansat på Sønderbjerg Ungdomsskole til 1974 og til 1977 på Hellebjerg Idrætsungdomsskole.

Deraf ses, at det er et lærerpar med tilknytning til efterskolen, vi har antaget. I næste nr. af bladet præsenterer de sig selv. Her byder vi dem og deres børn hjerteligt velkomne og håber, at de – sammen med den øvrige lærerstab – må opleve en række gode år på vor skole.

Velkommen.

Ellen og Tbs. M.

GLIMT

April måned plejer at være en måned med travlhed i mark og have. På sin måde var der også travlhed, men ikke sådan helt som det skulle være. Josef fik harvet jorden flere gange til såning, men inden kornet kom i jorden regnede det. Mine svage forsøg med at »det nås nok efter maj« blev affejet med: »Ja vel kan der gro noget, men det bliver strå i stedet for kærne.« Kornet kom i jorden inden maj – så jeg håber på en god høst.



Køkkenhaven har ligeså været et problem. Vi er jo så »gammeldags«, at vi bruger egne produkter, så meget vi kan. Selv om vi hører, at det giver underskud, så smager det nu bedre med friske grøntsager. Her har der også hersket utålmodighed, og i den skrivende stund mangler der noget endnu.

Selve haven er nogenlunde med. Jeg synes i hvert fald, at det ser godt ud derude. Der er plantet lidt flere blomsterbuske, og det pynter alt sammen.

Skolens have med de mange træer vækker altid glæde hos besøgende. Forstander Olsens værk – og vistnok forstander Kaags med frugthaven, og så vidt jeg ved i Kristensens tid bøgetræerne på sydskråningen – er alle med i fællesskabet. Men tidens tand kræver sin hugst. Vi har i år plantet flere hundrede træer, som vi håber om føje år vil være med til at danne en skøn ramme om skolen.

Påskekursus nåede jeg sidste gang ganske kort at omtale. Nu, da alt er lidt på afstand, glæder det dybt ind i sindet. Det er helt klart for mig, at idrætten stadig samler unge mennesker, der både vil og kan noget. Mit spørgsmål er: *Hvordan får vi disse interesserede i et højskoleophold.*

Vorgod svigtede os heller ikke i år. Vi havde den glæde, at de gæstede os med 3 hold, hvorpå der var mange gamle elever. Vi havde nogle gode kampe i hallen, og sluttede af ved kaffebord og aften sang.

Ungdomsgården i Lemvig gæstede os også en aften med 70 drenge og piger i alderen 13–15 år. Igen en festlig aften med fælles interesse – og en herlig stemning.

Skriftlige prøver begyndte ret tidligt i år. Alle-rede 29. april blev *en arbejdsdag* for nogle – andre tog det lidt lettere. Sådant også de følgende dage. Vi – som lærere – står lidt uforstående over for unge mennesker, der går efter ca. 1 (een) times indsats, når der er afsat 4 (fire) timer til denne. Som parentes: ved vore terminsprøver må ingen gå, før 3 timer er brugt til arbejdet. Men igen: hvor er det svært at lære at bruge friheden rigtigt.

Mundtlige prøver foregår fra 26. maj – med beskikket censor – til og med 14. juni. Vi mener stadig, at vore elever skal vise om tiden har udviklet dem og de har anvendt tiden. Vi glæder os over at lærere fra andre skoler – og i højeste grad kommuneskolerne – stiller sig velvilligt til rådighed.

Konfirmandfester har nok præget vores kalender i april-maj måned. Ved disse hilser man på mange gamle elever og på dem, der frimodigt siger: »Vi skal op til dig efter sommerferien.« Jo, kontakter skabes, hvor mennesker mødes.

Idrætsdag for alle 5 skoler her i området står for døren. Der trænes gevaldigt med løb, spring, kast o.s.v. Vi forventer en god dag.

Forældredagen fejres Kr. Himmelfartsdag. Også til den er der travlhed med sløjd, håndarbejde, foto, formning, stoftryk o.s.v., d.v.s. alt der falder i øjnene, men skriftlige opgaver gøres også færdige, og denne indsats er ikke mindre. Der øves gymnastik og spring, og lad os ikke glemme 8. klasses helt eventyrlige forberedelser til deres optrin. I skulle lige være med – og se det sådan lidt »bagfra«.

Elevfesten omtales andet steds. Her vil vi blot opfordre alle til at komme. Vi har plads til mange.

Højskolen har stadig en del henvendelser, og vi håber stadig, at vi kan sikre den gamle skole, men det koster en indsats. *Helt sikkert* – det er kampen værd.

Ths. M.

✧ *Højskolepost*

Vore møder:

- 11. juni: Ålestrup. Ths. M.
- 23. juni: Nees og Ramme. Ths. M.
- 23. juni: Vejrum. J. P. V.
- 23. juni: Vandborg. O. G.

Højskolemødet på Lystruphøve

den samme dato som elevstævnet her, d.v.s. den 19. juni kl. 14,00, bringes i erindring for de gamle elever, der ikke kan være med her.

* *Adresseforandringer*

- 1925 Anna Maarbjerg, De gamles Hjem, Grønningen 19, 7830 Vinderup.
- 1937 Ane Marie Jensen, Nørre Vilstrup Bygade 29, 6100 Haderslev.
- 1938 Ingeborg Kristensen, Rettrupkærvej 30, 7800 Skive.
- 39-40 Laurids Nielsen, Krunderupparken 29, 7500 Holstebro.
- 1942 Estrid Dalgaard, Nordmorsvej 11, Flade, 7900 Nykøbing Mors.

Elevfesten

1977

Tag bekendte
og familien
med

18. og 19. juni

Porto

NR. NISSUM

HØJ- OG EFTERSKOLE

7620 LEMVIG

- 1947 Karla Væggemose, Birkmosevej 3,
7500 Holstebro.
- 1948 Dagmar Pilgaard, Park Allé 120,
7600 Struer.
- 49-50 Kristian Grysbæk, Pilgårdsvej 1,
7600 Struer.
- 1950 Henning Christensen, Knagesvej 15,
Klinkby, 7620 Lemvig.
- 1951 Martha Hviid, Enghavevej 9,
7400 Herning.
- 52-53 Hans Madsen, Nørregade 26,
8850 Bjerringbro.
- 54-55 Kristian Thusgaard, Hanlundvej 10,
7550 Sørvad.
- 1957 Bente Madsen, Åmarksvej 51,
9981 Jerup.
- 1959 Gerda Oddershede Nielsen, Krunderup-
parken 29, 7500 Holstebro.

- 1959 Birgit Thode Østergaard, Per Kirkeby-
vej 4, 7430 Ikast.
- 59-60 Niels J. Jørgensen, Hvamvej 4, Skelhøje,
8800 Viborg.
- 59-60 Henry Overgaard, Tårnbystræde 5 A,
2770 Kastrup.
- 59-60 Frede N. Aalbæk, Strandvejen 116,
Fredensborg, 3700 Rønne.
- 59-60 Hans Mouridsen, Tjørnevej 9, 6880 Tarm.
- 1961 Ragna Kjær Nielsen, Troelstrupvej 3,
7490 Aulum.
- 1962 Inge-Lise O. Nielsen, Krunderup-
parken 29, 7500 Holstebro.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 29205

15. august
begynder et nyt højskolekursus
Henvendelse om oplysninger besvares gerne

KLIP HER!

Årgang	Navn	Sæt X								
		Lørdag aften	Logi	Morgen- mad	Frokost	Jubilæ- ums kaffe	Middag	Aften- festen		

50 KR. KRISTENSEN
 STATENS PÅBUDS- og KONTROL-
 LERSD PARK ALLE 101
 2100 KH Ø