



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



Hygge på håndboldbanen



Elevfesten 1977

18.-19 juni

Nr. 4 . April 1977 . 69. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DARMADE
F. EDVIGSSØE
BIBLIOTEK



*I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.*

Grundtvig.

Højskolen

Ofte må man dukke hovedet, fordi nogle ord rammer een igen. Mange har vel flere gange afskrevet højskoleafdelingen her i Nr. Nissum, og mange har hentydet til, om det dog var ulejligheden værd osv. osv.

Jeg har sommetider lidt af samme tankegang, men aldrig opgivet håbet. I år nåede vi kun 17 4. års elever, men da de foregående år var gode, sker der intet, hvis elevtilgangen blot bliver bedre.

Og hold så fast. Vi har aldrig pr. 1. april haft så mange indmeldelser til højskolen som i år. Vil dette fortsætte – kan vi måske opleve at sige »fuldt hus«.

Og ordene »Du lidet troende« toner igen gennem rummet.

Tak for håndslag.

Ths. M.



Kære kammerater 1936

Med vemod må jeg berette, at vor kære Ester Frost er død den 15. februar 1977, 56 år gammel.

Hvem husker ikke vor glade, livlige og dog snusfornuftige Ester med de to lange fletninger fra efterskolen 1936.

Og nu er hun borte, og dermed en god veninde, en trofast kammerat, men endnu mere: en elskelig hustru, mor og farmor, hvor tabet til tider synes næsten uudholdeligt.

Esters helbred har ikke været stærkt de sidste år, og kræfterne blev mindre og mindre. Ca. 2 måneder før sin død blev hun pludselig meget syg, og med stærke smerter blev hun indlagt på Thisted sygehus, hvor der blev konstateret betændelse i bugspytkirtlen.

Efter overstået operation fik hun efter eget direkte spørgsmål at vide, at det gik mod døden og fik lov at komme hjem kort tid efter, hvor hun sammen med hendes kære gik døden imøde med fred i sindet.

Jeg citerer et uddrag af en nabokones brev, der blev læst op ved bisættelsen:

»Vi har lært at værdsætte Ester og Magnus' måde at leve på – nemlig gennem deres hjertelighed, åbenhed og godhed, og nu på det sidste har vi lært noget om jeres måde at møde døden på.

Herigennem har I vist os, at kærligheden mellem to mennesker gav kraft til at møde døden med en styrke, der bar skønhedens præg.

I har aldrig lagt skjul på, hvor I hentede den kraft fra.

Jeres hverdag bar præg af jeres stærke tro, og den kunne også bære i døden«.

Og med denne sidste hilsen vil vi alle fra 1936 sige: *Æret være hendes minde.*

Hjertelig hilsen til jer alle fra

Magda Jensen (Skammelsen).

Mors dag

Her tænker jeg overhovedet ikke på det reklamebrøl, der findes i alle annonceblade om køb af dit eller dat i denne dags anledning, men alene på den tanke, som ligger i at besøge sin MOR på denne dag, der kaldes »Mors dag« – eller lægge en blomst på hendes grav.

Nedenstående to digte, der siger noget om »MOR«:

Jeg véd et sted, hvor tankerne får hvile,
hvor sind og sjæl sig sænker ned i fred,
hvor alle minder venligt til mig smile,
hvor skumringstimen fredfyldt stille gled.

Jeg véd et sted, så lunt og varmt af hygge,
at alt det hårde hos mig smelter hen.
Ved døren standses alt det grimme, stygge
og glider ud i natten sort igen.

Jeg véd et sted, hvor allerbedst jeg synger,
så blødt og mildt, om hvad i hjertet bor,
hvor frit og varmt hver evne sig forynger –
– det er i stuen hos min lille mor.

— — —
Min egen mor! En gang vil savnet true
mig, når forlængst din afskedstime kom.
– Ak, da er mindet om din lille stue
min tankes rene, lyse helligdom.

Rudolf Bruhn.

Her kommer nu – din »lange dreng« –
med et par grønne grene
og lægger på din hvide seng
et flor af ønsker rene.
Jeg kysser ømt din hånd og kind
og ser dig i dit øje ind
du kære, lille moder.

En smule maj jeg hvælver ud
omkring din hovedpude
og hilser fra den gode Gud,
som jeg har mødt derude,
fra fuglens sang, fra bøgens hvælv,
fra alt det gode i mig selv,
hvori jeg vårbud mærker.

Af dig jeg fik i barndomsvår
så megen sol og grøde,
i disse lyse stuer står
de tusind minder søde,
hvad godt, der grønnes i mit sind,
har du bedt frem og sunget ind
og dugget med din tåre.

Og derfor knæler jeg nu ned
som tit i barndomsdage
og gi'r dig al din kærlighed
i bøn og tak tilbage.
Jeg stryger dine hvide hår:
Gud signe dine prøve-år,
du kære, lille moder!

Z. Nielsen.

Fremsyn - medansvar

Første gang, jeg stod på Vingsted skønne stadion ved Vejle, kom en af mine bekendte fra Farre skoledistrikt forbi. Han standsede op, slog ud med hånden og sagde: »Synes du ikke, det er et skønt sted?«. Jeg gav ham helhjertet ret, og han fortsatte med ildhu i stemmen: »Ser du, det har jeg været med til at starte. Vi drenge blev en aften bedt om at komme hjem til vore forældre, og far forelagde os den idé, at vi i fællesskab skulle købe en aktie på 50 kr. for at støtte oprettelsen. Vi forhandlede – for 50 kr. var mange penge. Det endte med, at vi vovede springet – og vi har aldrig fortrudt, at vi ofrede disse penge«.

Det var helt tydeligt, at han stadig følte sig som medansvarlig. Han er siden død, men hans ord glemmes aldrig.

De 3 billeder fra gamle dage i sidste nr. af bladet har affødt nedenstående brev og det første bidrag fra gamle elever til oprettelsen af den nye landbrugsgrundskole. Mon ikke det hele brev er udsprunget af medansvarlighed?

Jeg kan ikke dy mig for at skrive et par bemærkninger. Vi taler om nye tider – fremskridt, nye maskiner (også uønskede maskiner – typograferne), men hvordan med at tale om fremsyn i dybeste forstand – altså at være fremsynet – dvs. at det vi foretager os i nutiden faktisk er rettet mod – og ind i – fremtiden.

Tilbageblik er ofte nødvendige – alene heraf må vi drage den lære, at historie er et livsnødvendigt fag. F. eks.: Hvem oprettede vore højskoler, bl. a. Nr. Nissum? Mennesker, der handlede ud fra et medansvar for deres nutid og fremtid – og derved skabte de noget, der blev til gavn og glæde. Må jeg omskrive det til: *De brugte de talenter, Gud havde givet dem.* Sagt på en anden måde: Fremtiden begynder ikke om 1-2-10-20 år, men i dag – nu.

Derfor forstår jeg heller ikke, om vor skoles bestyrelses indtræden og medansvar for oprettelsen af den nye landbrugsgrundskole med købet af »Kongensgård« – der for mig at se er et fremsyn, der vil medvirke til, at mange landmænd om føje år vil mindes et godt ophold i Nr. Nissum – skal slutte med dette ene bidrag – men her er brevet:

*Kære ukendte venner
på vor kære gamle skole.*

Til lykke og Guds velsignelse med den nye udvidelse. Vi gamle kan ikke følge med udviklingen og ængstes tit for den og for fremtiden.

Tak for de tre gamle billeder i sidste elevblad. Det er, som vi fra de første år på Bakken husker vor skole, og minderne vælder frem. Genkender også adskillige, der står på trappen med vort dejlige motto »Bed og arbejd« over. Der står hr. og fru Olsen med lille Karl Gunnar (min dreng, vi gik tit tur sammen), han døde så ung. Man kan også lige se Ingrid. Vor gode Korsholm, der sagde, han var ligeså bange for timerne med os, som blev han lukket ind i et løvebur. Mon? – Så er der vor kære kokkepige Mette og Anna Sørensen og Mary.

Hvor var der bidende og blæsende koldt,

det peb rigtigt i vinduerne de første 1½ md., bagefter fik vi en varmebølge, så vi ikke kunne ånde i klasseværelset, men måtte gå ned i missionshusets have, det eneste sted, der var skygge. Skønt at fotografen også har fået Brejdblik og kirken med. Ville mene, det nederste billede er fra 24. – Havde forbindelse med skolen i mange år: en bror i 28, vor ældste datter, Ruth, i 48, vor ældste søn i 58, hans kone året efter, Hans Peter og Edith, og den sidste, Jens Jørn, i 62. Hans kone var pige på skolen, Elly Brogård. Jo, vi hænger nok på skolen endnu, vi hænger ihvertfald ved den.

Vi var et troløst hold på 43, der to gange fik startet en vandremappe, men aldrig fik dem rundt – jeg så dem aldrig. Mange af vort hold er ikke mere; men glædeligt at ses igen. Vi var seks samlet sidste sommer, havde ikke set hinanden i 50 år – nej, hvor var vi blevet gamle og grå.

Godt, vi har haft elevbladet, det bliver hurtigt læst – en kær hilsen – tak for det.

Mon der er nogen, der ved, hvor Edel Bendtsen, Stjær, er? Hvor ville jeg gerne i forbindelse med hende, om hun lever). Skrev længe, men fik over et år intet svar. Brevene kom ikke tilbage. Besøgte hende i Hinnerup efter at hun blev enke.

Nå, men jeg får vist slutte.

Hvis I får breve fra alle jeres gamle elever så langt tilbage, kan I jo få nok at gøre. Har lige fået et dejligt langt brev fra Laurits Kaag, lærer ved vort hold, forstander ved vor datters hold.

Hvis fhv. forstander Kristensen endnu kommer på skolen, sendes han de kærligste hilsener fra os alle på Lykkebo i Hyrup. Jeppe også.

Hermed en lille skærv til det store ny skridt, I har povet; glæder os til at høre resultatet.

Gud velsigne jer alle i gerningen på vor kære, gamle skole.

De kærligste hilsener fra alle vi gamle elever her.

Eders
Amalie Hansen,
f. Nielsen, Breth (1925).

✧ Højskolepost

Vore møder:

- 26. april: Ryde. Ths. M.
- 3. maj: Hjerm. Ths. M.
- 4. maj: Nr. Nissum. P. J.
- 4. maj: Spjald. Ths. M.
- 10. maj: Trolhede. Ths. M.
- 17. maj: Flynder. P. J.
- 17. maj: Asp. Ths. M.

Vandremapper

der har passeret skolen siden sidst: »Gammel venskab 1975«, »Appelsinen 1973«.

Sommerholdet 1947!

Vi fire vil gerne opfordre jer til at møde op til elevfesten i år, så vi kan blive rigtig mange til 30 års jubilæet!

*Vera Larsen, Tonna Thomassen,
Bodil Vest og »Mikkel«.*

Højskole-landsstævne

afholdes på Lystruphave, Bryrup, søndag den 19. juni kl. 14. Talere: Aksel Nielsen, Haslev, Inger Gimm, Sydvestjyllands Efterskole.

Musik: Ikast nordre sogns strengekor.
Alle er velkomne.

Elevfest 1977

Notér dagene 18. og 19. juni.

Girokort efterlyses!

1070 girokort har – i udfyldt stand – fundet deres hjemsted: Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Tak for det og for de pæne beløb. I har endnu holdt de 30 kr. i gennemsnit, som vi bad jer om, for at det hele kunne løbe rundt.

Men endnu 950 girokort har endnu ikke fundet »hjemmets trygge havn«. – Håber, at de foreløbige ejermænd snarest vil få kortene udfyldt efter sind og evne.

Tænk, om vi et år kunne undgå at sende rykkere!!!
Venlig hilsen til alle,

Otto Grønbeek.

NB.: – Og ellers er alt vel her på skolen – påskeferien er slut, og vi glæder os til at tage fat den sidste korte tid før eksamen – den må udnyttes, for dagene er få!!!

Bryllup

Henning Nielsen (1970-71) blev 5. februar gift med Marianne Balleby, Flynder. Adr.: Humlevænget 43, 7570 Vemb.



Plads til mange.

Sommerens ferieoplevelse

Nr. Nissum Højskole stiller sine indendørs og udendørs faciliteter til rådighed for forbundets medlemmer til et ferieophold med muligheder for rige oplevelser i fællesskab med kammerater fra hele landet i KFUM og KFUK's Idrætsforbund.

DET SKER I PERIODEN

9.-15. JULI 1977.

Ophold i campingvogn, telt eller på skolen

Ideen med FORBUNDSCAMP er, at man skal kunne holde en billig ferie i gode omgivelser, hvor man kan vælge mellem at bo i egen campingvogn, eget telt eller i værelse på skolen.

Derudover kan man vælge mellem selv at lave mad eller købe den på skolen.

Ferie med oplevelser og indhold

FORBUNDSCAMP bliver ferieophold med:

- | | |
|----------------|-----------------|
| - Idræt | - Samvær |
| - Konditure | - Svømning |
| - Sang | - Andagt |
| - Gudstjeneste | - Underholdning |
| - Bål | - Hygge |

De enkelte dages program bliver meget varieret. Der bliver noget for enhver.

Under temaet VERDEN OMKRING OS behandles emnerne: U-land, Samfund, Kirke, Fritid og Hjem.

Hvem kan deltage?

Svaret er kort: Det kan ALLE. I tilrettelæggelsen har vi lagt vægt på, at enhver med interesse for at holde ferie på denne måde kan være med.

Indbydelsen gælder altså: UNGE – BØRN – VOKSNE, og det hvadenten man kommer *alene*, i *grupper* eller i *familier*. Måske kunne flere fra samme forening tænke sig at tage af sted sammen.

Unge, som har mødt hinanden tidligere ved kurser eller i anden sammenhæng, kan sætte hinanden stævne på FORBUNDSCAMP.

Familier, hvor én eller flere i familien dyrker idræt, ser her en mulighed for at holde ferie sammen og mødes med andre familier. Der er plads til ALLE.

Hvem står for Forbundscamp?

Et udvalg bestående af nedennævnte står for tilrettelæggelsen:

Anne Lisbeth Jepsen, Ikast, Esther og Chr. Futtrup Sørensen, Gudum, Otto Grønbæk, Nr. Nissum, Ruth og Poul Andreae, Struer, Torben Gravlev, Christiansfeld.

Udvalget er allerede i gang med at få flere til at hjælpe med gennemførelsen af FORBUNDSCAMP.

Der bliver en leder for hver gruppe: *Unge – Børn – Voksne*. Derudover bliver der aktivitetsledere for idræt og svømning.

Priser

Udvalget har ved fastlæggelsen af priser ønsket at komme med et tilbud, der kan konkurrere med sommerens øvrige tilbud, hvadenten man ønsker at bo i telt, campingvogn eller på skolen. Det er lykkedes!

Her er priserne *for en hel uge*:

Enkelt deltager:

90 kr. pr. voksen i egen campingvogn eller eget telt og på egen kost.

50 kr. pr. barn under 12 år.

285 kr. pr. voksen med ophold og kost.

135 kr. pr. barn under 12 år.

Familierabat:

Hvis en familie består af mange og måske store børn, kan det blive dyrt. MEN – det har vi også taget højde for. Der er rabat, således at en familie *højest* skal betale:

335 kr. (uanset antal) i egen campingvogn eller eget telt og på egen kost.

885 kr. (uanset antal) med ophold og kost.

Måltidspriser:

De, der vælger at holde sig selv med kost, kan også købe måltider i skolens »cafeteria« til følgende priser:

| | <i>børn</i> | <i>voksne</i> |
|------------|-------------|---------------|
| Morgenmad | kr. 5,- | kr. 10,- |
| Middagsmad | kr. 8,- | kr. 15,- |
| Aftensmad | kr. 8,- | kr. 15,- |

Børn under 2 år gratis – de deltager gratis og spiser gratis.

Forhåndstilmelding

Overvej allerede nu, om ikke dette ferietilbud er noget for dig/jer.

I maj måned vil vi tage imod forhåndstilmeldinger. Vi regner med *stor tilslutning*. Derfor vil de, der kommer først, bedst være sikret en plads.

Kontakt os, hvis der er spørgsmål.

Kontaktadresse:

Ruth og Poul Andreae,
Sølbakken 18, 7600 Struer.
Tlf. (07) 85 15 84.

GLIMT

Kirkens Korshær er blandt de landsorganisationer, der lader deres sekretærer besøge skolen. Vi fik en orientering om livet på Vesterbro – og blev nok endnu mere klar over, at vel lever vi i et velfærdssamfund, men menneskelig nød er ikke forbi – ja vel blevet endnu mere tragisk.

KdF – Kristeligt dansk Fællesforbund sender også sin sekretær hertil hvert år for at fortælle vore elever om muligheden af at være medlem af en **Kristelig fagforening**. – Vor skoles stifter, pastor Aa. L. Hansen, var jo netop en af medstifterne i 1899. Man sidder stille tilbage og tænker på situationen i dag. Har vi svigtet – har vi ladet alle andre bestemme – har vi såkaldte kristne igen svigtet en opgave?

Ungdomsmylder kalder NORDVESTKREDSEN – Holstebro og Lemvigkredsene deres månedlige sammenkomster en lørdag aften. Vi kunne glæde os over ca. 150 deltagere, der samledes om emnet »KFUM og K og foreningsarbejdet«. Stof til eftertanke. Vi ved, at problemerne er store.

Gymnastikopvisning af pige- og drengehold fra vore 5 samarbejdende skoler foregik her på skolen onsdag d. 30. marts. Vi var ca. 450 mennesker og kunne glæde os over megen god gymnastik, med mange gode enkeltheder. Alle fik kaffe – og så var der pokaler til vinterturneringens vindende hold i: Badminton, bordtennis, volleyball og skak.

U-landsfest. Der var gjort mange og store forberedelser til denne fest i form af alt, hvad der havde med lodsedler og gevinster at gøre. Et hold elever havde indøvet et skuespil – og slap meget fint fra opgaven. Der var bagt æbleskiver i massevis. Røde pølser kunne købes i flertal osv. En god aften, men alligevel føler man det, som om det egentlige bag aftenen ikke blev forstået af alle – men det var et fint – og et godt tilbud.

Påskeferien var i år så lang som aldrig før i min Nissumtid, men den fløj alligevel afsted. Inden den begyndte måtte alle eleverne gøre »hovedrent« – og de gjorde det så fint, at man godt kan undre sig over hverdagen, men godt gjort er det.

Nye vinduer. Ja, nu er de sat ind – men du milde – sikken et svineri – og sikken et arbejde – for der falder jo puds, tapet osv. ned hvert eneste sted, for ikke at tale om støv overalt. Det så bestemt ikke godt ud alle steder Palmesøndag. Men en kraftanstrengelse mandag og tirsdag gav mulighed for, at alt indvendigt arbejde kunne fuldendes onsdag – og igen – vi blev lige færdige – kun gardiner – blev hængt op, efter at påskekursisterne begyndte at komme – og så glæder vi os.

Idrættskursuset har 48 kursister, 7 instruktører og 20 juniorpiger som »prøveklude«. Der bliver givet – og der bliver taget fra. Der skiftes mellem idrætstimer, ledertimer og kristendoms-timer, der bliver spillet bold, der bliver snakket, og de hygger sig i fritiden. Et godt kursus er i gang.

Efterskoleforeningen samler os så 3. og 4. påskedag på Nyborg Strand. Vi bliver desværre kun 5 deltagere herfra. Vi forventer også her nogle gode dage.

Planlægning af nye undervisningslokaler begynder at tage form. Nyt herom i majbladet.

Elevfesten bør jo noteres i lommebogen nu. Vi glæder os til at se rigtig mange.

Højskolen – se andet sted. Her blot den sædvanlige hilsen til læserne. Tænk på højskolen ved at omtale den. **Ths. M.**

* Adresseforandringer

- Sognepræst H. Lindskov Rasmussen,
Præstegården, Arnum, 6510 Gram.
- 1923 Marie Hedegaard, Sjørsløv Hvilehjem,
8620 Kjellerup.
- 39–40 Anders Stokholm Frandsen, Borgvej 3,
Gudum, 7620 Lemvig.
- 40–41 Viggo Hørup, Nørdomvej 28,
9632 Møldrup.
- 1943 Jens Børge F. Nielsen, Skolegade 4,
9632 Møldrup.
- 47–48 Kristen B. Kristensen, Hesselholt 15,
Mammen, 8850 Bjerringbro.
- 49–50 Peder Micael Jacobsen, Skjærkvej 1,
7490 Aulum.
- 1950 Marie Nygaard Pedersen, Højlund,
Lundvej 4, 9632 Møldrup.
- 1953 Tove Jensen, Tulipanparken 37,
Stensballe, 8700 Horsens.
- 55–56 Christian Brask, »Solli«, Ugelrisvej 30,
9632 Møldrup.
- 55–56 Eyvind Madsen, Kjærgårdsvej 4,
7490 Aulum.
- 1958 Ninna Lindegaard Hansen,
Park Allé 24¹, 7600 Struer.
- 59–60 Johs. Meldgaard, Skjærkvej 7,
7490 Aulum.
- 1960 Ruth Burchardt, Vesterled 28,
7800 Skive.

Højskolen

begynder nyt kursus 15. august 1977.
Alle henvendelser besvares gerne.

Ellen og Ths. Mogensen.

Elevfesten

er fastsat til 18. og 19. juni 1977.
Program i næste blad.

- 62-63 Villy Lund, Naundrupvej 1,
Bjerregrav, 9632 Møldrup.
- 1966 Anna Margrethe Nielsen, Nyhøjsvej 44,
2630 Tåstrup.
- 67-68 Bjarne Kjær, Overviskumvej 18,
8800 Viborg.
- 67-68 Jakob G. Bjerre, Hedegårdsvej 1,
Kølkjær, 7400 Herning.
- 67-68 Kirsten Sørensen, Klotrupvej 12, Gørup,
8832 Skals.
- 68-70 Carl Peter Østerby, Birkedalen 13,
Lomborg, 7620 Lemvig.
- 69-70 Johanne Vester - Johanne Jørgensen,
Kronborgvej 4, Solbjerg, 7950 Erslev.
- 69-70 Jytte Nielsen - Jytte Søgaard,
Vibevej 44, 7430 Ikast.
- 1971 Solveig Øllgaard, bolig 6 nr. 208, C.S.H.,
7500 Holstebro.
- 71-72 Bente Pedersen, V. Bardevej 5,
Barde, 6920 Videbæk.
- 1973 Lis Rasmussen - Lis Madsen,
Smørvråvej 12, 5462 Morud.
- 1973 Ellen Højbjerg Sørensen - Ellen Kristen-
sen, Sønderparken 22¹ th., 7430 Ikast.
- 1973 Else Søndergaard, Gl. Sjørringvej 23,
Sjørring, 7700 Thisted.
- 73-74 Bodil Nielsen, Viborgvej 250, Svenstrup.
8450 Hammel.
- 73-74 Inger K. Nicolajsen, Toftegårdsvej 6,
8722 Hedensted.
- 73-75 Kirsten Nygaard Pedersen, Højlund,
Lundvej 4, 9632 Møldrup.
- 73-75 Bente Rasmussen, Enghavevej 23¹,
7430 Ikast.
- 73-76 Annalise Lund, Hørupevej 5,
9632 Møldrup.



Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 2911 G

50 HR J KRISTENSEN
STATENS PEDAGOGISKE
LERSØ PARK ALLE 101
2100 KH Ø