



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Højskolen mangler endnu nogle elever for at kunne melde fuldt hus den 15. august.

Efterskolen melder derimod om en overfyldt skole den 15. august.

Viborgstævnet er fastsat til søndag den 11. september.

Herningstævnet er jo 8 dage senere, d. v. s. søndag den 18. september.

Vildsundmødet er bestemt til mandag den 7. november.

90 års jubilæum kan skolen fejre den 3. november 1977.

Nr. 7 . Juli 1977 . 69. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Afslutningsfesten

Den sidste dag på en skole har en egen stemning over sig. For nogle er det uigenkaldeligt slut, andre kan sige: »På gensyn efter ferien!« Alle har travlt. Bøger skal afleveres. Værelset skal gøres rent, de sidste mindebøger skal påtegnes med »et tak for i år og lev vel i fremtiden«, alle ens ejendele skal pakkes, så man er klar til at tage hjem. Der skal vælges repræsentant til elevforeningen og tages stilling til, om man vil være medlem. Så begynder forældrene at komme, og alle samles i hallen for at høre og se dramatikholdets opførelse af »Askepot«. Helle Esbo har instrueret, og stykket spilles med liv og lyst. Det gamle eventyr om »at hugge en hæl og klippe en tå« får en underfundig og charmerende opførelse til glæde for alle og til ære for instruktør og optrædende. Så er der kaffe, og det er den aften, lærerstaben og personalet serverer under elevernes små, opmuntrende tilråb. Det er skønt at se lærerne i en uvant rolle! Det må naturligvis have en kommentar med på vejen.

Afslutningstalen holdes af forstander Mogens, der bl. a. sagde:

»Man kan ikke klare et skoleår uden at løbe ind i problemer, der skal tages stilling til. Ved skoleårets begyndelse appellerede jeg til jer om at være medansvarlige for det år, der lå foran os. Hvordan er det så gået med medansvarligheden? Jo, I har været et særpræget hold. I har holdt mig vågen og ikke på nogen måde tilladt, at jeg kunne have fred. I kaldte på os alle i lærerstaben, forlangte svar på jeres spørgsmål og var der altid med jeres: »Hvorfor må vi ikke det?« Og var I utilfredse med svaret, lød omgængende: »Det er da noget værre pjat!!«

Men I har ikke bare kunnet spørge. I har også kunnet lytte, og derfor er det mig magtpåliggende at sige jer tak. Tak, fordi I tvang mig til at tænke over jeres spørgsmål. Jeg

vil sent glemme jer. Der er stærke, positive minder, men jeg vil heller ikke skjule, at der er sket ting i klasselokalerne, dagligstuen og fritiden, der har gjort mig ondt, fordi I ikke levede op til ordene om medansvarlighed. Man kan nemlig ikke være passiv medansvarlig. Derfor giver det lussinger, dersom man tager et standpunkt og står ved det. Men jeg ville ønske, at I vil være rede til at stå fast, når nedbrydende kræfter vil ødelægge jer, selv om der vanker lussinger. Mit ord til jer skal være fra Ordsprogenes bog, kap. 22, vers 1, hvor det hedder:

»Hellere godt navn end megen rigdom«. Rigdom kan øde livet. Til et godt navn hører ærlighed, hjælpsomhed, lydighed og mod. At tage et ansvar på sig, selv om der vanker klø, at være medansvarlig giver et godt navn. Derfor står vi hver dag i et valg og skal tage stilling til et ja eller et nej. Måtte I kunne sige som en af førerne i Det gamle Testamente: »Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren«. Tak for et berigende skoleår.

Derefter uddelte klasselærerne eksamensbeviserne til 26 i 10. klasse, 31 i 9. klasse og 32 i 8. klasse. Desuden blev der uddelt 81 svømmebeviser til 62 elever, et bevis for, at svømmehallen bruges flittigt.

Lærer Vestergaard udtalte, at skolebeviset er et udtryk for, at eleverne har fået godt begyndt, og godt begyndt er halvt fuldendt. Det afgørende er ikke gennemsnittets stør-

*For mad og drikke her du gav,
for din velsignelse deraf,
for dagligt brød fra faderhånd,
lær os at takke ved din ånd.*

(Bordvers ved Jubilokursus)

relse, men at få sit pund godt udnyttet under mottoet: »Aldrig færdig – altid på vej«.

En far takkede i hjertelige ord for det, som skolen havde givet deres børn.

Elevrådets formand, Annette Poulsen, 10. A., takkede på elevernes vegne for en virkelig skøn tid og overrakte en gave fra eleverne, et vægtæppe til at hænge op i den nyindrettede vinterhave. Der blev overrakt blomster til alle skolens medarbejdere.

Lærer Otto Grønæk holdt aftenandagten ud fra nr. 162 i Højskolesangbogen, Ole Wivels sang ved indvielsen af Baaring højskole: »Der truer os i tiden . . . «.

Derefter var tiden inde til afsked, og for mange var det svært. Et skoleår var slut, og hvad det bragte den enkelte kan næppe tolkes i ord, men ingen kommer igennem et skoleforløb uden at have modtaget meget. Fra skolens side ønsker vi, beder for og tror, at det må have givet den enkelte ballast ind i fremtiden.

P. J.

Til elevfesten på NNH&E 1977

Jeg havde håbet på og glædet mig meget til samvær med jer festdeltagere. Følgerne af bilpåkørselen forleden efterår gør, at jeg finder det uforvarsomt at realisere planerne derom.

Men hjertelig hilsen, mange tanker og forbøn til de under også ydre forhold kendte og kære egne og haven. Hvor der er liv, sker der naturnødvendigt forandringer.

Samtidig trænger det enkelte menneske til et fast holdepunkt. Det gør også en institution. Jeg håber og ønsker, at NNH & E under kraftig livsudfoldelse må have det gamle motto *bed og arbejde* som fast ankergrund.

Jeres hengivne og taknemlige
Laurits Kaag.

I.M. årsmødet

er jo refereret i mange aviser, og det var et godt årsmøde med mange deltagere og en rekordagtig årsgave. Det var også et velbesøgt møde for skolefolk og præster, men vel med en tendens til at blive en teologisk samtale om betydningen af latinske og græske ord.

Selve årsmødets »generalforsamling« bragte én stor overraskelse i form af en kraftig advarsel mod Indre Missions skoler. Jeg følte det som en spand koldt vand – især da den ikke blev imødegået af IM's bestyrelse – og rejste skuffet hjem, men heldigvis ventede herhjemme en vældig opgave. Jeg ser fremad med roligt sind, vel vidende at det vil koste kamp at bevare den gamle skole i Nr. Nissum, og det samme må man sige på andre skoler.

Ths. M.

Landbrugsskolen

havde forleden årligt repræsentantmøde, og mange var mødt op. Forstander Børge Østerby oplyste bl. a., at der var indsamlet ca. 740.000,- kr. Om alt går vel startes der 3. november med 60 elever.

Elevforeningen modtager stadig gaver til indsamlingen eller til elevforeningens gave.

15 år

fejres normalt ikke som jubilæum. Alligevel er det en lang årrække at se tilbage på – netop så lang en tid, som er gået, siden vi kom til Nr. Nissum til travle, begivenhedsrige år. Hvad fremtiden bringer ved vi heldigvis ikke, men vi må leve videre i troen på, at der endnu er nogle arbejdsdage, inden vi flytter til »Egely«.

Travl afslutning på et skoleår

Mandag den 13. juni afsluttede 89 elever skoleåret, da det var sidste eksamensdag, men det betød ikke ferie og frihed med det samme, for forud lå et hårdt 8 dages program, hvori indgik en fire dages tur til Sønderjylland, forberedelse til årets elevfest lørdag og søndag den 18. og 19. juni og så først afslutning mandag den 20. juni, hvortil forældrene var indbudt.

Sønderjyllandsturen blev meget vellykket. Lejren »Tonnesløj« ved Årøsund ikke langt fra Lille Bælt var en glimrende ramme om et muntert lejrlev, hvor man kunne se tilbage over eksamenstidens spænding og anstrengelser og i fulde drag nyde det smukke vejr, den skønne natur og et herligt kammeratskab, der dog var præget af, at man snart skulle skilles – for nogles vedkommende efter at have gået sammen i tre år. To lange busture blev der tid til, en vestpå til Løgumkloster, Tønder, Rudbøl og Højer sluse og en anden til Frøslevlejren, Dybbøl, Sønderborg, Kegnæs præstegård, hvor vi oplevede ægte, sønderjysk gæstfrihed hos pastor Madsen og frue. Pastor Madsen gav os en meget levende skildring af Kegnæs kirkes historie. Badning, sport og lejrbaalsunderholdning indgik som et naturligt led i lejrlevets glæder.

Alle gik lørdag den 18. juni i gang med at forberede elevfesten, hvortil der ventedes flere hundrede gæster. Festen tog sin begyndelse lørdag aften, da man samledes i foredragssalen med velkomst ved forstander Mogensen, der udtrykte glæde over at kunne sige velkommen til en stor forsamling, der var samlet til fest. Han mindede om guds-

tjenesten den næste dag, hvor teksten handlede om indbydelsen til den store nadver og pointerede, at vi var indbudt til en endnu større fest end en elevfest. Vi kan sige nej eller ja til en sådan indbydelse. Siger vi nej, går indbydelsen videre til andre.

Mogens Nielsen, elev fra forrige år, viste os en serie lysbilleder fra sidste års tre-dages tur til Vendsyssel. Forstander Mogensen og Arne Rasmussen tog os med på en Romrejse gennem en serie lysbilleder, og Bjarne – pedel, viste film fra den samme rejse.

Aftenen sluttede ved lejrbaalet med båltales af lærer Agergaard, der i en blanding af humor og alvor talte især til de elever, der skulle forlade skolen.

I løbet af søndagen var skolen besøgt af 600 gamle elever. Mange deltog i højmessen i Nr. Nissum kirke, hvor pastor Juhl Jensen prædikede.

Efter frokosten samledes de mange jubilæumshold til kaffe og til fotografering. Resultatet af det sidste kan ses på billedserien i dette nr. af bladet.

Så tog eleverne fat med gymnastik, først et stort pigehold under ledelse af Helle Esbo, bagefter 15 drenge, der viste en serie dristige springøvelser under Bjarne Mikkelsens kommando. Det er altid en glæde at se vore elever optræde, ikke mindst i gymnastik, hvor man uden konkurrencepræg kan hengive sig i glæden over dette »bare« at være med.

Ved elevforeningens generalforsamling redegjorde lærerne Grønbæk og Jeppesen for økonomien og for kartoteket, sådan som det fremgår af regnskabet og beretningen i elevbladet nr. 2 for 1977. – Der er ikke noget fast elevforeningskontingent, idet erfaringen har vist, at medlemmerne på udmærket måde har forstået at pristalsregulere det indbetalte beløb, så det har været muligt at udsende elevbladet i så godt som alle af årets måneder.

Forstander Mogensen talte om den redaktionelle side af bladet og påpegede, at bla-



45 års jubilarer



40 års jubilarer



30 års jubilarer

dets indhold er meget afhængigt af medlemmernes bidrag med stof.

Forstander Buhl, Haslev udvidede højskole, var elevfestens hovedtaler. Emnet for det grundige og omfattende foredrag var:

Livsskoler

Forstander Buhl indledede med at læse salme 8 i Det gamle Testamente om Guds vidunderlige skaberværk, der omslutter hele menneskelivet. Højskolernes opgave er at være forskellige, men Indre Missions højskoler skal være livsskoler, hvor der kaldes til tro og tjeneste. Eleverne skal lære nye perspektiver, se videre horisonter, få tanket op, så de lærer at leve livet. Livsskoler afslører sandheden og frigør mennesket, så det får lyst til en tjenergerning. Bibelen siger klart, at vi er skabt i Guds billede med evne til at være lydøre for Guds kald, og vi skal ikke slå hul på Guds sammenhæng ved på pilgrimsvis at flygte for tilværelsens krav, men vi skal på ingeniørvis være med til at bygge op. Det gælder også med naturen, som også er Guds skaberværk. Som vi handler med naturen, handler vi med os selv. Tilværelsen er en gave fra Gud, og vi er bundet til giveneren og må bestyre hans gaver med ansvar og taknemmelighed på den plads, hvor vi er sat.

Vi må på Indre Missions skoler arbejde med det kulturelle og vejlede de unge, for ellers svigter vi. Nogle trækker i angst for det kulturelle sig tilbage og tør ikke give sig i kast med det, men tilværelsen er ikke bare farvet af hvidt eller sort, for der findes alle mulige grå toner i virkeligheden. Vi er også sat til at finde ud af disse grå toner og tage stilling til dem. I modsat fald er vi ikke sande vejledere på vore skoler. Vi skal fortælle, at vi hører hjemme i en folkelig sammenhæng, og vi skal være med til at tolke de dybeste følelser i historie, sprog og poesi; vi skal være historisk-poetiske.

Kun ved Helligåndens hjælp kan højskolen blive en livsskole. — De unge af i dag spørger ikke alene efter materielle goder,

men efter skønhed, trivsel, ro, fred, kærlighed, livssyn, åbenhed og medmenneskelighed, og de har opdaget, at livskvaliteten ligger i de små enheder. Mange kræver, at højskolerne skal være et lukket, beskyttet miljø, hvor man ikke må blive udsat for noget, der kan fremkalde tvivl. Det kan ikke være rigtigt. Man kan sætte normer for børn og helt unge, men voksne skal møde holdning, tro, ansvarlighed for derefter i frihed at vælge selv. Højskolen skal mødes med tillid, der kan bære, at man kikser en gang imellem, og den må dygtiggøre eleverne til en kaldsgerning, hvor man lever efter Jesu ord: »I har modtaget det for intet; giv det for intet«.

To af skolens tidligere forstandere bragte hilsener. Forstander Kaag gennem et brev og forstander Kristensen, der i en stærkt personlig præget tale lagde sine gamle elever på sinde at være bedende mennesker.

Skolens formand, sognepræst Ingv. Godtkjær, Møborg, tolkede bestyrelsens tak til skolens ledelse, medhjælpere og lærerstab for dygtig indsats i det daglige og for gamle elevs store trofasthed mod skolen og pointerede stærkt det kristne livsgrundlag, som skolen hviler på.

Forstander Mogensen fortalte skolenyt, kom bl. a. ind på planerne om i feriens løb at opføre en pavillon med to klasseværelser. Endvidere omtalte han den kommende landbrugsskole, der begynder til november, nøjagtigt 90 år efter, at Nr. Nissum Højskole startede. Landbrugsskolen skal benytte »Kongensgård«, som højskolen har købt, til den praktiske side af uddannelsen, og det har været højskolen en glæde at kunne give en håndsrækning i starten. Til dato er der indsamlet ca. 650.000 kr. til landbrugsskolen.

Ved middagen var der dækket til 500, og alle pladserne var besat.

Aftenens underholdning var lagt i hænderne på 10. A og deres klasselærer Arne Rasmussen. I ord, sang og toner blev folkevisen om Ebbe Skammelsen dramatiseret på

en meget levende og inspirerende måde med en klar understregning af den sande kærligheds betydning.

Festen sluttede med andagt ved forstander Mogensen, og et festfyrværkeri satte punktum for en god og indholdsrig dag.

GLIMT

Siden sidst – selv om dette skrives den 27. juni for at få bladet trykt, inden vi overalt holder ferie – for om 8 dage er det sket – så har det næsten glimtet hver dag – siden sidst.

Mundlig eksamen blev overstået – og selvfølgelig med skiftende resultater. Vi er dog enige om, at det er en god ting at få prøvet »sig selv« – for det vil livet jo alligevel gøre ved adskillige lejligheder. Det er helt klart, at vi som voksne, der har mødt problemer, som har krævet en løsning, må være med til at øve ungdommens evne til at løse stillede opgaver.

Rengøring eller oprydning af værelserne tog en tid af 14. junis formiddag, men kl. 14,15 kørte 3 busser ladet med elever, lærere og pigestab sydpå til Tonneshøj lejrskole ud for Årø Sund ved Haderslev. Herfra ture til skønne egne og hyggelige aftensamvær.

Fredag aften den 18. juni var vi hjemme igen. Alt stod i elevfestens tegn hele lørdagen, og resultatet blev igen, at vi blev færdige og alt stod og ventede på gæsterne.

Selve elevfesten er refereret andetsteds i bladet. Her vil jeg blot gentage: Det var herligt at hilse på så mange jubilarer, og det glædede, at »de gamle årgange« stadig er tro mod skolen. Dagen efter, da Ellen og jeg gik på gaden i Struer, var der en dame, der standede os med ordene: Tak for elevfesten! Jeg var en af 30 års jubilarerne.

500 mennesker, ikke fem tusinde, blev bospist ved elevfestens middag. Jeg mindes ikke, at vi har været så mange i mange, mange år, men det gik fint – takket være en dygtig med-

arbejderstab i køkkenet – og så selvfølgelig pladsen i højskolehallen.

Afslutning på et skoleår er altid noget, der sætter sit præg. Man kan ikke gå sammen i 2 eller 3 år, uden at en afsked bliver svær for nogle – og sværere for andre. Vi sagde farvel til et godt elevhold den 20. juni.

Allerede dagen efter kl. 10 begyndte første kursUSDeltagere i idrætslejreren at komme. 39 drenge og piger i alderen 13-16 år havde en god uge med mange, mange timers herlig idræt – men hvor blev de trætte. Afslutningen lørdag samlede en stor forældreskare.

Så var der fred til søndag eftermiddag, hvor de første deltagere samt kursusledelsen for Jubilokursus indfandt sig. På grund af en forskellig opfattelse af, hvad der er ret og rigtigt, blev kursus ikke så fuldttegnet som for 2 år siden. Men 80 deltagere er et pænt tal – og de spiller og synger, så huset sitrer af glæde.

Familiecamping bliver på godt 100 deltagere. Vi glæder os dertil. Hvis der iblandt læserne findes enkelte, der godt kunne være med – så er tiden til indmeldelse nu. Det er fra 9.-16. juli.

Jeppe blev ved til alle statsstøtteskemaerne var ordnet og udsendt skema til ansøgning af kommunestøtte. Det var »et godt tav«, og det er dejligt bagefter.

I dag (den 29. juni) har vi 14 indmeldte til højskolekursus. Kender du et emne, da vil jeg gerne hjælpe med oplysninger. Tak for hjælp.
Ths. M.

✧ Højskolepost

Vore møder

Sommerferie.

Efterårets møder noteres nu:

11. september i Viborg.

18. september i Herning.

7. november i Vildsund.

Ikke fastlagt i Vinderup, men det kommer.



På Nørre Nissum Højskole

for at opleve en givende tid mellem
andre unge – en tid, der sent
glemmes.

KURSUS begynder 15. august.
Program sendes gerne.

** Adresseforandringer*

- 34–35 Mathilde Nilsson, Nygade 27 (bolig nr. 9),
7200 Grindsted.
- 36–37 Knud Engholm, Albækvej 56, Haunstrup,
7400 Herning.
- 1938 E. Svendsen, Vejrum Nørremarksvej 18,
8800 Viborg.
- 1940 Viggo Hørup, Grønnegade 5,
9632 Møldrup.
- 1940 Ruth Bjerg Pedersen, Tingvej 27,
7600 Struer.
- 1946 Christa Bloch Nielsen, Sunddalvej 1,
8500 Grenå.
- 48–49 Anders Kristian Kattenhøj, »Provstgård«,
Søjbjergvej 15, 7600 Struer.
- 50–51 Henning Christensen, Knagesvej 15,
Klinkby, 7620 Lemvig.
- 1956 Ruth Bahn Clemmensen, Nyborgvej 51,
4340 Tølløse.
- 59–60 Frede Aalbæk, Tofte 1,
3790 Hasle.
- 59–60 Hans Mouridsen, Bøgevej 1,
6880 Tarm.
- 1964 Birthe Mørch, Lærkenborg Allé 56,
3450 Allerød.
- 64–69 Bodil Bech Thorsen, Røde Kors Hjemmet,
6990 Ulfborg.
- 1966 Ruth Jensen, »Rosendal«, Hørby skoleby,
9500 Hobro.
- 66–67 Erland Sørensen, Høgelund,
7323 Give.
- 66–67 Evald Videbæk, Skibbildvej 101,
Haunstrup, 7400 Herning.
- 67–68 Henrik Knudsen, Bormosevej 6,
7480 Vildbjerg.
- 67–68 Else M. Johansen, Vestervang 31,
7441 Bording.
- 68–69 Eigil Jensen, Frederiksgade 36¹,
7800 Skive.
- 69–71 Edith Storbjerg, Amtsplejehjemmet,
4450 Jyderup.
- 70–72 Frede Jørgensen, Nørtoftvej 3, Nees,
7570 Vemb.
- 70–73 Inger Lund – Inger Møller, Kvoglund-
parken 2⁸, 6700 Esbjerg.
- 70–73 Dorte Sigh, Apoteket, Borgergade 5,
9620 Ålestrup.
- 71–72 Eva Juhl Jensen – Eva Juhl Knudsen,
Bjerring Byvej 30, 8850 Bjerringbro.
- 71–73 Ebba V. Andersen, Ørnvej 22,
Grønbjerg, 6971 Spjald.
- 1973 Arne Mortensen, Bramsvej 6,
6990 Ulfborg.
- 73–76 Annelise Bredvig, Bisgårdgade 8, vær. 2,
7500 Holstebro.
- 1974 Susanne Schmidt, Brunde Kirkevej 5,
6230 Rødekro.
- 1975 Susanne Byskov – Susanne Byskov Nielsen,
Hedevej 7, Fousing, 7600 Struer.
- 1975 Kirsten Beck Poulsen, Skovgårdsvej 30²,
7500 Holstebro.
- 1975 Poul Erik Dalgaard, Mathiasgade 57,
8800 Viborg.
- 75–76 Kristian Vestergaard, Malmkjærgård,
Kølkær, 7400 Herning.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venne-
forening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOOTRYKKERI STRUER 29294

010 KH 0010
LERSØ PARK ALLE 101
STATENS PED. STUDIESAMLING
50 HR J KRISTENSEN