



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# N

# Ø

# R

# R

# E

# I

# S

# S

# U

# M

## ELEVSTÆVNER

Mandag 7. novbr. kl. 20,00: Vildsund Strand.  
Torsdag 17. novbr. kl. 19,30: Vinderup menighedshus.

Gamle elever – og alle interesserede er hjerteligt velkomne.

## MØDERÆKKE

### i Nr. Nissum Højskoles hal

*Mandag 24. oktober kl. 20,00:*

Missionær Axel Andreasen, Randers.  
Limfjordskoret.

*Tirsdag 25. oktober kl. 20,00:*

Jørgen Bruun, KFUM's landskontor.  
Thyborønkoret.

*Onsdag 26. oktober kl. 20,00:*

Fru Meta Hareskov, Herning.  
Vestervigkoret.

*Torsdag 27. oktober kl. 20,00:*

Missionær Anna Stubkjær Borg, DMS.  
Jubilokoret.

*Alle er velkomne.*

---

Nr. 10 . Oktober 1977 . 69. årgang

**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMARKS  
PÆDAGOGISKE  
BIBLIOTEK

## Min Bibel

I mange hjem er det en skik, at forældrene giver deres børn en Bibel i konfirmationsgave. Denne skik er ved at falde bort, da man til konfirmandforberedelserne får en Bibel af menighedsrådet. Denne Bibel er dog ikke særlig pæn, og den er også så stor og klodset. Derimod er den Bibel, forældrene plejer at give, noget mindre og har et smukt bind og forgyldte kanter. Her vil jeg gerne fortælle om mine to Bibler.

Inden jeg begyndte at gå til konfirmandforberedelse, havde jeg ikke haft ret meget med en Bibel at gøre, andet end til bibeltimerne i YA-klubben. Derfor havde jeg opfattelsen af, at det var en uinteressant og gammel, kedelig bog, som jeg ikke læste i, undtagen når jeg blev sat til det. Denne opfattelse fik jeg sikkert, fordi jeg ikke forstod alt det, som står i denne bog.

Jeg havde dog min barnetro og et barns kristne indstilling, for den havde jeg fået fra jeg var ganske lille. Jeg har altid været vant til at bede aftenbøn, men mange gange er jeg faldet i søvn midt i den.

Jeg synes, det er rigtigt af forældrene at lære deres børn om kristendommen fra de er små, selv om jeg ikke dengang fuldt troede på det, der stod i »den store sorte bog«. Jeg er glad for, at jeg havde fået en trosretning fra barn af, som jeg nu i ungdommens prøvelser kan støtte mig til. Jeg kan tydeligt forestille mig, hvordan det må være for en ung at stå og vælge sin trosretning, som jeg læste i bogen: »Er du der, Gud?«

Bibelen, som jeg fik af menighedsrådet, var til konfirmandarbejdet, og flere steder er der også understreget betydningsfulde vers, disse vers har jeg senere streget under i min konfirmationsbibel. Denne Bibel streger jeg stadig under i ved de vers, som siger noget vigtigt til mig.

Den daglige bibellæsning var noget, jeg begyndte på en tid efter konfirmationen.

Først tvang jeg mig selv til læsningen, men det gik ikke. Siden begyndte jeg igen, og jeg følte det stadig som en forpligtelse at læse hver aften, men efter et stykke tid svandt denne følelse, og nu læser jeg stadig med glæde og med en higen efter mere viden.

Fra Bibelen bliver der lavet mange sange, og jeg har adskillige sange, som betyder meget for mig, fordi de vækker minder og tanker hos mig.

Mange vil nok nikke genkendende til meget af det, jeg her har fortalt, for jeg er ikke noget specielt, men blot et almindeligt menneske, der prøver at leve på den bedste måde. Mange gange vil man falde i, men så er det, man finder tilbage til Bibelen og de dejlige sange som:

Vær du mig nær! Nu aften sænker sig,  
snart mørket råder, vær du nær hos mig!  
Når andres hjælp og trøst er intet værd,  
du, hjælpeløses hjælp, vær du mig nær!

L. S. efterskoleelev 1977-78.

## Er det skumring eller gry?

Denne strofe fra Hostrups ungdomssang kan i forskellige sammenhænge så let rinde mig i hu. Således også nu i forbindelse med tanker om højskolens fremtid – indledningsvis med henblik på højskolen i bred almindelighed, senere mere centreret om det lille hjørne af højskolearbejdet, som drives ud fra Nr. Nisum.

Er det skumring –?

– Ja, da er der i grunden ikke så meget at diskutere eller overveje. I skumringen ligger dagen *bag* os, gernen er gjort. Højst kan man vurdere resultatet, og denne vurdering kan så blive positiv eller negativ, alt efter hvem man er. Set ud ad mine vinduer har højskolen haft en vældig igangsættende indflydelse på en procentvis ret stor gruppe af

unge fra landbohjem, mens andre samfundsgrupper ikke nær i samme grad søgte højskolen. Det kan man så beklage eller diskutere grunden til, men det har jeg ingen lyst til, da det ikke er *problemet* her og nu – for i skumringen er dagens gerning gjort.

– Eller gry?

– Se, når man holder af højskolen, da er overvejelser af den art jo langt at foretrække. Men er de realistiske? Ser vi på de nøgne tal, da må det erkendes, at højskolen i de senere år generelt har haft vigende tilslutning. Det skal dog bemærkes, at de højskoler, som i særlig grad har markeret sig på yderfløjene, har haft den bedste tilgang. Hvad er grunden? Ja, den er langt fra entydig. Men der kan da bl. a. peges på følgende:

- a. Den traditionelle elevtilgang fra landbo ungdommen er naturlig faldet i takt med afvandring fra land til by.
- b. Højskolen har ikke i tilstrækkelig grad fået unge fra andre samfundsgrupper i tale.
- c. Længere skolegang, så de unge ikke føler samme trang til at »lære noget mere«. De føler også, de dårlig har tid.
- d. I øjeblikket med den store arbejdsløshed er der nok flere, som undlader et ellers påtænkt højskoleophold af frygt for ikke at kunne få den arbejdsplads, man måtte forlade, flere, end der af de arbejdsløse er motiveret for et højskoleophold.

– Her er nævnt nogle forhold, som gør, at der ikke tilsyneladende er tegn på gry.

Når jeg alligevel har optimismen i behold, skyldes det bl. a.:

1. – at vi dog i langt højere grad nu end tidligere får unge på vore skoler fra meget forskellige samfundslag.
2. – at jeg fornemmer, flere og flere unge får et behov for at »spænde fra« – forstået på den måde, at de får øjnene op for, at der er menneskelige værdier, som ikke tilegnes gennem direkte erhvervsrettet uddannelse.

3. Højskolen henvender sig i dag til flere aldersgrupper og tilbyder også kurser af kortere varighed. Det giver en mulighed, som ikke er uden værdi.

Bl. a. disse eksempler er grunde til, at jeg tror, højskolen som sådan går et gry i møde.

Men nu til de forhold, som gør sig gældende på vor hjemlige front. Skal Nr. Nissum Høj- og Efterskole have slettet første del af navnet?

Højskoleafdelingen fylder nu snart 90 år. Er det et tegn på at skumringen er inde? Dagene fremover skal vise det. Men ved det nylig afholdte repræsentantskabsmøde lagde Mogenssen det klart frem, at faren for nedlæggelse af højskolen måtte vi se i øjnene.

Det skal da ikke skjules, at vi er nogen, som håber på, at det også for Nr. Nissum Høj- og Efterskole er gry. Vi mener, vi stadig har en opgave i at stå med et tilbud til unge, et tilbud, som har almen menneskelig betydning. Vi er nogen, som gerne holder den 90-årige ung af sind. Men når det er sagt, da skal det også klart siges, at højskolen skal ikke leve videre for vores skyld. Kun så længe I, som unge og som forældre, finder dens tilstedeværelse berettiget – ved at bakke op i form af elevtilgang – så længe er vi med glæde parat.

Spændende bliver det: »Er det skumring eller gry?«

*Otto Grønbæk.*



En god gerning bliver aldrig glemt – i det mindste ikke af den, der har gjort den!



# 1887 \* 3. november \* 1977

1887

»Ganske stiltfærdigt begyndte vi den 3. november 1887 med 15 elever til 2 lærere. Aktietegning med tilhørende byggeforetagende gik Hansen uden om. Selv havde han ingen penge, og missionsfolkene havde heller ingen til højskolegerningen den gang.

Undervisningslokale, spisesal, soveværelser, gymnastiksal etc., alt indrettede den praktiske og nøjsomme mand – og hans lige så nøjsomme frue – i den gamle, lidet rummelige præstegård. (Lidet rummelig altså *til højskole*. Forf.)

Naboers og venners gæsteværelser og »stuer« blev senere ypperlige elevværelser, da der skulle skaffes mere plads.

Med trillebør modtog vi de unge mænd oppe ved »Kongensgård« – en større station på dagvognslinien Humlum-Lemvig. – Hvad de ikke kunne tage på nakken, tog jeg på min trillebør, og i mørke og slud gik det under ret fornøjelig passiar ned til præstegården.

Dagen efter tog vi fat: Dagligstuen som skolestue og konfirmandstuen som spisesal. De unge præstefolk stillede beskedne krav til komfort og plads, alligevel må det anses for noget af et kunststykke at skaffe plads til tjenestepigepersonale, lærerpersonale, præstefamilie og højskole i en gammel, gammel, snæver præstegård.

Ja – gymnastiksalen? Mon de danske højskoler nogen sinde har set mage til gymnastiksal? Jeg tvivler ... Et gulv henne i laden, lad mig sige 8×10 alen. Der var dejligt ujævnt stampet ler med gamle rottehuller. En lille luge gav sparsomt lys. Der var vel plads til armbevægelser og kropvridninger, ja – og beskedent tilløb til spring over »træhesten«. Træhesten? To mand med kind mod kind og isse mod skulder – billig, solid og let transportabel. Men så dunkelt var der,

at jeg sprang forkert en dag og fik en ret alvorlig knæskade«.

Og så tog de fat på arbejdet under devisen »Ora et labora«, og der blev arbejdet både af lærere og elever. De fik ikke lov at sidde som tavse tilhørere. Nej, de læste lektier, så det sved: Grammatik, verdens-, Danmarks- og kirkehistorie – og nogle fik Eksegese. Og der blev holdt eksamen ved det »grønne bord« i slutningen af marts måned 1888.

»Grundtvig havde vendt sig i sin grav«, siger Davidsen, »om det var blevet ham meldt; og pastor Hansen havde leet hjertelig, om de gamle erfarne højskolefolk havde formant ham. Han havde sin egen metode. Blev der arbejdet, da blev der også bedet«.

— — —

Sådan omtaler forstander Davidsen, Haslev, de kår, hvorunder skolen begyndte den 3. nov. 1887.

1977

90 år efter er skolen stadig skole, og Ad. L. Hansens linie er endnu den grundlæggende: at et skoleophold skal have en undervisningsbaggrund – både at leve under og arbejde på.

90 år er ikke et jubilæum, men en markering af et åremål, der er gået. Vi, der oplever dette, ser tilbage på en lang udvikling med skiftende kår – både elevmæssigt og økonomisk – men også fremad i troen på, at den gamle halvfemsårige skole har en fremtid, selvom der også vil komme skiftende kår – elevmæssigt og økonomisk.

Vi markerer dagen med flaget oppe og går fremtiden i møde med arbejdstøjet på. Den 3. nov. 1977 er en ny dag – ind i en fremtid, der bygger skolens 90 årige tilværelse.

*Tbs. M.*

# Festen den 3. november 1977

- 15,00 Bestyrelse og repræsentantskab samles til et ekstraordinært repræsentantmøde angående skolens fundats.
- 17,00 Middag for bestyrelse og repræsentantskab samt indbudte gæster fra naboskolerne – og selvfølgelig nuværende elever og lærerstab.
- 19,00 Festgudstjeneste i Nr. Nissum kirke. Biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg, prædiker.
- 20,15 Festligt samvær med kaffebord på skolen. Biskoppen taler, og skolens formand afslutter.

Ved gudstjenesten og den efterfølgende fest på skolen er alle hjerteligt velkomne.

Vi håber, at rigtig mange gamle elever og andre interesserede vil møde talrigt op for at fejre dagen sammen med os.

Velkommen.

Bestyrelsen – Lærerstaben.

## Repræsentantmødet

Godt 70 repræsentanter var samlet til det ordinære repræsentantskabsmøde på Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Efter velkomsten holdt pastor N. Storebjerg, Vinderup, et foredrag om emnet: Hvad optager mig mest?

Han uddybede meget personligt nogle emner, der havde optaget ham meget, siden han havde læst professor Ole Jensens bog »I vækstens vold«.

Efter kaffen var der afsat tid, således at mange af de fremmødte kunne bese Kongensgård og Landbrugsskolen, inden man gik over til det egentlige repræsentantskabsmøde.

Pastor Ingv. O. Godtkjær, Møborg, af lagde beretning som skolens formand. Han omtalte bl. a. to væsentlige afgørelser i årets løb. Sagsanlægget for byggesjusk ved opførelsen af højskolehallens tagkonstruktion var

endte med et forlig, der gik ud på, at højskolen blev tilkendt 220.000 kr. Herfra trækkes omkostninger til syns- og skønsmand. For restbeløbet håber man at kunne dække de reelle udgifter ved ny taginddækning.

Han omtalte videre købet af Kongensgård og restaureringen af hovedbygningen, der nu benyttes som lærerbolig. Endvidere drøftede man videresalget af gården til landbrugsskolen. Beretningen sluttede med en tak til lærer- og medhjælperstab for godt udført arbejde.

Forstander Kristensen fremlagde det reviderede regnskab, der balancerede med en omsætning på godt 3,3 mill. kr. og udviste en egenkapital på 5,7 mill. kr. Begge beretninger blev godkendt.

Elisabet Hejbøl, Nr. Nissum, H. P. Han-

sen, Humlum, og formanden var på valg, og alle blev genvalgt. Thomas Mogensen omtalte skoleårets forløb og fremlagde planer for en tilbygning i forbindelse med højskolehallens istandsættelse.

Forstander Børge Østerby omtalte landbrugsskolens virke til dato og udtrykte ønsket om, at landbrugsskolen allerede kunne overtage Kongensgård i løbet af efteråret.

Formanden oplyste, at biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg, har lovet at tale ved højskolens 90 års jubilæum 3. november. Efter middagen underholdt 10. klasse b. under ledelse af lærer Agergaard, hvorefter formanden sluttede mødet.

Ref. fra Lemvig Folkeblad.

## Et regnestykke

En lommeregner kan lette arbejdet med mange udregninger, men den kan ikke løse alle spørgsmål. Nedenstående opstilling blev fremlagt for repræsentanterne til nærmere eftertanke. Nu fremlægges den for os alle. Løsningen er let. Der skal flere elever på højskoleafdelingen.

Årselevtallet:	75/76	76/77	77/78	78/79
Efterskolen	91,3	92,6	100	100
Højskolen	21,4	17,1	17,0	19,9

NB. Der skal være 18,0 i gennemsnit af 3 sammenhængende år.

*Ths. M.*

## Nyt fra elevforeningen

*Når dette læses, har de røde kartotekskort atter været fremme til kritisk gennemgang. Og hvad blev så resultatet?*

1. – at ca. 1450 har betalt kontingent for indeværende år – ialt ca. 43.000 kr. – altså de 30 kr. i gennemsnit, som vi så gerne skulle have ind for at klare økonomien. Tak til de mange, som med god samvittighed kan vente med yderligere betaling til opkrævning i febr. næste år.

2. – at vi nu har skrevet på ca. 550 korvolutter, som nu vil blive tilsendt de »glemsomme« – indeholdende en lille hilsen og et girokort med nr. 8 03 62 33. – Tak, om du straks vil gøre brug af dette kort, så også du er med til at løfte i flokken, som ønsker at holde kontakten til din gamle skole.

*Jeg forventer travlhed i kommende dage!  
Venlig hilsen  
Otto Grønæk.*

*NB. Skulle vi ved fejltagelse få sendt rykker ud til én, som mener at have betalt, så lad os det vide, og evt. fejl skal blive rettet.*

## Adresseændringer

*Den letteste, sikreste, billigste og hurtigste måde at meddele adresseændringer sker ved at henvende sig direkte til postvæsenet. Så modtager jeg ca. en gang om måneden samtlige ændringer, som derefter kommer i elevbladet. Af- og tilmelding helst ved direkte henvendelse til Otto Grønæk eller under-tegnede.*

*Venlig hilsen  
Poul Jeppesen.*

---

## GLIMT

**Kornhøsten 1977.** Bjarne og Josef gør mig opmærksom på, at der var opgivet forkerte tal. Der skulle stå: Sået ca. 5,5 tdr., høstet 141 tdr. Forholdet ændres alligevel så lidt. Det var en god høst på så små agre.

**Frugthøsten** med æbler, pærer, blommer, mirabeller osv. har været ualmindelig stor. Vore lagre er fyldte, men 140 portioner mad hver dag kræver også, at der er mange poser i fryseren.

**Idrætsanlæg.** Vi har jo i mange år drømt om at få vores eget idrætsanlæg. Havde håbet på det ved købet af Kongensgård, men da dette glippede, er det besluttet at anlægge det på vor egen jord. Nærmere herom i næste blad.



Personlig mener jeg, at et længe ønsket og påkrævet undervisningssted endelig anlægges.

**Pavillonen** er nu færdig til brug. De to lokaler er dejlige, og vi glæder os over, at vor skole igen blev bedre – eller at vi fik den plads, vi havde savnet.

**Bibelkursus** havde jævn god tilslutning. Man enedes om at fortsætte fremad i samme spor – og vi stillede os velvillige som værter for de kommende år.

**Efterårsferien** ligger foran os nu og bag læserne, når dette læses. Eleverne trænger nok til en lille ferie – altså efterskoleeleverne. Højskoleeleverne skal gå i skole, men foretrækker at tage på studietur til Østrig. Vi er altså også »en rejsende højskole« – i efterårsferien.

**Halmøderne** er omtalt andet steds. Det vil glæde os meget her, om mange gamle elever ville være at finde mellem deltagerne.

**Elevstævnerne** i Vildsund og Vinderup kalder på alle gamle elever og interesserede i disse områder. Vi byder enhver velkommen.

**Højskolehallen** er stadig et samtaleemne her – nu drejer det sig om istandsættelsen. Ansøgninger er indsendt og tegninger ligeså. Vi håber, at der sker store ting i nærmeste fremtid.

**Cykleskur** har vi faktisk manglet i et par år – eller knallertskur. På dette rådes der nu også bod, idet der i forlængelse af pavillonen bygges et sådant. Det vil glæde mange elever, at deres bedste »køretøj« kan stå tørt – og det er ganske naturligt.

**Forstandergaragen**, som nogle kalder det sted, der førhen blev benyttet som sådan, men de sidste par år har virket som knallertskur, skal så anvendes til noget andet, som næste blad vil berette om.

**Spisesal og lærerværelse** står for en »ansigtsløftning« i efterårsferien. Spisesalen skal have en omgang på alle 6 sider. Det er også et meget benyttet lokale. Man kan måske endda sige: Her sker der noget væsentligt.

**Højskolen** pr. januar 1978 modtager stadig forespørgsler og indmeldelser. Vi håber – og tror, at der stadig er unge over 17½ år, der kan modtage nye impulser og opleve et godt fællesskab med andre unge.

Ths. M.

---

## ✧ Højskolepost

---

### Vore møder

- 2. novbr. Skive. P. J.
- 7. novbr. Tarm. Ths. M.
- 17. novbr. Ølby. O. G.

### Vandremappen

Højskolen foråret 1976 has passeret skolen.

### Stævnerne:

- Vildsund mandag 7. novbr. kl. 20,00.
- Vinderup mandag 14. novbr. kl. 19,30.

### 50 års jubilæum

Vinterholdet 1927-28 samles hos Ejner Moselund, Iller pr. Ansby, lørdag den 5. novbr. kl. 10,30. Alle fra holdet er særdeles velkomne.

---

## \* Adresseforandringer

---

- 28–29 Klaus Hedegaard, Søndervang 19, 7300 Jelling.
- 1935 Ester Beck, Havrevænget 8, 9632 Møldrup.
- 1938 Ellen Skjellerup, Iller Byevej 7, 8643 Ans By.
- 1939 Karen Bach, Jyndbjergvej 7, Mammen, 8850 Bjerringbro.
- 45–46 Charles Andersen, Havremarken 9, 7600 Struer.
- 45–48 Ruth Kaag, »Nørremark«, Skavevej 1, 7490 Aulum.
- 1946 Anna Sørensen, Engvej 62, Lundby, 7490 Aulum.
- 49–50 Henning Pedersen, Hedevej 1, 8643 Ans By.
- 55–56 Poul Nyrup, Seden Enggård, Mindelundsvej 112, 5240 Odense NØ.
- 1956 Lene M. Andersen, Østergade 36, Ørum, 8893 Ørum Sønderlyng.
- 1956 Ruth Mortensen, Lindeallé 15 c, 7480 Vildbjerg.
- 56–57 Vagn Abildtrup, Nørskovvej 4, 7490 Aulum.



## HØJSKOLEKURSUS

Nyt kursus begynder januar 1978

### EFTERSKOLEN

Aldrig har der været så mange henvendelser om optagelse på vor skole som i dette efterår. Derfor er det vist nødvendigt at gentage følgende:

- 1) Vi modtager kun indmeldelse 2 år forud for skoleåret, idet vi mener, at en længere periode er uforsvarlig både for forældre og skole.
- 2) Det vil sige, at skoleårene 1978-79 og 1979-80 er optaget, såfremt der ikke indløber afbud eller bliver ledige pladser på anden måde.
- 3) Tilmeldelser til skoleåret 1980-81 modtages efter nytåret 1978 – og her opfordrer vi alle gamle elever, der ønsker, at deres børn skal være elever her, til at henvende sig –

Hvorfor det?

Jo, mange gamle elever henvender sig alt for sent om optagelse – og det gør mig ondt at skulle sige NEJ. Jeg ønsker stadig, at skolen her fortsat er en **familieskole**.

- |   |   |
|---|---|
| 56-57 Niels Chr. Aarestrup, Krogen 4, Heltborg,<br>7760 Hurup Thy.  | 68-69 Johannes Kjærgaard, Nørregade 210,<br>7800 Skive.   |
| 1957 Anna Marie Mejdahl, Ekkodalen 16 <sup>1</sup> ,<br>8600 Silkeborg.   | 69-70 Edna Niclasen, 3815 Nolsoy, Færøerne.   |
| 1958 Ellen Lauritsen, Det hvide Hus,<br>Mitchellsstræde 5, 2820 Gentofte.   | 69-71 Edith Storbjerg, Elmely 360,<br>Kol. Filadelfia, 4293 Dianalund.  |
| 59-60 Frede H. Aalbæk, Møllegade 30,<br>3700 Rønne.   | 69-71 Hanne Binderup – Hanne Binderup<br>Thomsen, Klitrosevej 14, 7800 Skive.   |
| 60-61 Simon Mittun, Box 99,<br>3850 Saltangará, Færøerne.   | 73-74 Solveig Villadsen, Østerbrogade 1 <sup>1</sup> tv.,<br>7620 Lemvig.   |
| 1961 Birtha Ringgaard, Enighedsvej 23,<br>4180 Sorø.  | 75-76 Tove Stokkendal, Hovedgaden 32, Durup,<br>7870 Roslev.<br>Aage Stilling, Vesterled 26,<br>7850 Stoholm.<br>Viggo Pedersen, »Solgården«, Nygade 6,<br>7620 Lemvig. |
| 1962 Ester Madsen, Engvejen 60, Lundby,<br>7490 Aulum.  |   |
| 63-66 Børge Østerby, forstander for Kongens-<br>gård Landbrugsskole, Nr. Nissum,<br>Remmerstrandvej 1, 7620 Lemvig. |   |
| 1964 Karen Christensen, »Majgård«,<br>Varhedevej 10, 7490 Aulum.  |   |
| 68-69 Erik Jensen, Odensegade 37 <sup>2</sup> tv.,<br>8000 Århus C.   |   |

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 29503

2100 KH 002

LENSØ PARK ALLE 101

STATENS PÆD. STUD. SAMLING

50 HR J KRISTENSEN