



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Elevfesten

Vi venter mange gæster til elevfesten, og vi håber, at vore forventninger går i opfyldelse. *Velkommen* – men husk nu tilmeldelsen.

Lystruphave

Alle, der er forhindret i at komme her, er jo velkomne til højskolemødet på Lystruphave. Vi forventer, at I vil repræsentere skolen på bedste måde. Samme dato.

Juniorlejr

Fra tirsdag den 20. til lørdag den 24. juni er skolen optaget af idrætsungdom. Indmeldelse bl. a. til skolen.

Sangkursus

Jubilosammenslutningen, d.v.s. sang- og musikkor tilsluttet Indre Mission, har kursus her fra 2.-9. juli. Der slutes med koncert lørdag den 8. juli.

Familiecamp

for hele familien afholdes i dagene 14.-20. juli.
Se program inde i bladet.

Nr. 6 . Juni 1978 . 70. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Dagen

Hver dag er en sjælden gave
en skinnende mulighed.

Hver dag er påny en nåde,
der stiger fra himlen ned.

Hver dag er igen et ansvar,
et nyt og et vældigt krav.
Hver aften står hvide stjerner
og spørger dig, hvad du gav.

Hver aften står hvide stjerner
og blinker i Himmerigs by.
Hver morgen går Gud over landet
og vækker din vilje påny.

Så rejste de

Tirsdag den 30. maj sagde vi farvel til høj-skoleholdet for januar-maj 1978.

Ved dens ankomst sagde jeg bl. a., at de var et hold, der kom fra mange forskellige egne, fra forskellige erhverv, med forskellige opfattelser af mangt og meget, og at nu gjalt det om at få alle disse forskelligheder til at fungere som *et hold*.

Disse indledningsord viste sig at være meget mere sande og aktuelle, end jeg selv troede – nok anede. Derfor blev skoleopholdet for dette hold nok engang imellem præget af visse meningsudvekslinger, men til gengæld tror jeg, at det var meget givende, at man også oplevede at fungere som *hold*. Ved afslutningen sagde vi hinanden tak for 5 oplevelsesrige måneder. Så rejste holdet hjem og er nu indlemmet i det hold, der hedder »gamle elever«.

Til hver af jer: Velkommen på jeres gamle skole!

Ths. M.

Elevfesten

Her på skolen venter vi mange – rigtig mange – deltagere i årets elevfest. Vi håber dermed, at mange gamle elever har reserveret datoen som en selvfølge til en tur til Nr. Nissum. Velkommen!

Programmet kan læses i bladets nr. 5, men vi vil her fremhæve følgende punkter:

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke. Efter gudstjenesten lægger elevforeningen en krans på Grønbæks grav.
- 13,30 Jubilæumsholdene samles. (Husk at tilmelde dig).
- 16,00 Lundsков taler.
- 19,45 Underholdning ved 9a under Poul Jeppesens ledelse.
- 22,00 Fyrværkeri.

Endnu engang – hvis I vil nyde noget fra køkkenet – da må I tilmelde jer – *inden stævnet*.

Endnu engang: VELKOMMEN!

Laurits Kaag 1898-1978

Telefonen ringer. Fru Højgaard's stemme fortæller, at hendes broder er død. Budskabet kommer overraskende, men ikke som en overraskelse. Forstander Kaag fyldte fornylig 80 år, men både han selv og hans omgangskreds vidste, at hans helbred ikke var som i ungdommens tid.

Personlig har jeg kun kendt forstander Kaag en kort tid, men jeg har oplevet et menneske, der holdt af denne skole – jeg kan vist godt sige: levede med den i tankerne – og når helbredet tillod det, søgte han altid at komme her, når han var på besøg i Nr. Nissum.

Hans data på skolen er følgende: 1920–1925 ung lærer på skolen. 1931–1948 forstander for skolen. D.v.s. at han var med i



Der går et kald

Der går et kald over verden ud
med nådetilbud fra synderes Gud;
men mange hører den stemme ej
og vandrer videre ad syndens vej.
Men om du længes mod fred i sind
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

En går, som livet var kun en dans;
en higer kun efter ærens krans;
en tænker mest på at samle guld;
en drypper vellystens bægre fuld.
Men om du længes mod fred i sind,
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

Mange vil leve som pæne folk,
gør sig så tit til hæderens tolk;
mange vil gerne til Himlen hjem,
mener, de når uden nåden frem.
Men om du længes mod fred i sind,
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

Thi Jesus går med sit nådekald
og byder ind til sin bryllupshal,
og om du åbner din hjertedør,
du lærer synge som aldrig før;
med jubel fyldes din sjæl, dit sind,
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

Og bliver livet dig stundom svært
og frister synden dig atter sært.
Fra korset toner det højt: Fuldblragt!
den stærkeste slutted med dig sin pagt;
og håbet fylder din sjæl, dit sind,
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

Der går et kald over verden ud
med nådetilbud fra synderes Gud,
og kaldet kærligt er til enhver
og siger: kom, som just nu du er!
Luk op for Jesus din sjæl, dit sind,
luk Jesus ind, ja, luk ham ind.

Ths. M.

årene, da højskolen blev flyttet fra seminariet byen her op på bakken. En berømt tegning fra denne flyttedag viser ham siddende oppe ved skorstenen. Han oplevede dermed skolens første, barske år, og glædede sig nu over at se havens frodighed.

Laurits Kaags forstandertid blev præget af flere afgørende begivenheder. 1935–36 blev der oprettet en efterskoleafdeling – den skolen i dag må erkende som *den bærende kraft* i skolens liv. Han oplevede besættelsen af skolens lokaler. Oplevede den mishandlet af flygtninge, men også at den igen blev åbnet som skole.

Vi, der har vort arbejde på Nr. Nisum Høj- og Efterskole i dag, må ved forstander Kaags død mindes en pionér hvis arbejde i fortiden er grundlaget for nutiden.

Vi ærer hans minde.

Bedre end mange ord kan følgende digt af forstander Kaag give et indtryk af, hvad han stod for – (elevbladet for februar 1925):

Efterskrift: Redaktionen opfordrer enhver, der gerne vil fremføre mindeord om forstander Kaag, til at indsende disse senest 1. juli.

Siden sidst

Kom maj du søde milde osv. Det kneb jo lidt med fortsættelsen. Folk talte næsten ikke om andet end manglende regn. Når man så på alle nyplantningerne ved idrætspladsen – og det nysåede frø – ja, så faldt tankerne da også på manglende regn. – Der kom 15 mm – og det friskede vældigt op – men vi kan let bruge 15 til.

Haven står til gengæld i sit skønneste skrud. Hvor er det kønt – det er ligesom man aldrig kan få nok af udsynet fra vor stue. Man kunne næsten sige: det kønneste sted jeg ved.

Josef fungerer stadig som **havemand**. I gamle dage sagde man, at en god havemand »skuffer« meget. Det gør Josef ikke – han »hakker« i stedet – og resultatet bliver det samme – en skøn have.

Gamle elever fra sommerholdene især husker nok »tørrepladsen« nede i haven. Den blev senere anvendt til køkkenhave med mere. Den er nu tilsæt som plæne, og der er plantet træer i hjørnerne. Det bliver til en skøn mødeplads.

Ca. 40 trappetrin blev det til, da vi fik nye trin fra allégangen og op til idrætspladsen – det er umagen værd – prøv det og se selv, at også det er pengene værd.

Forældredagen blev en ualmindelig skøn fest med mange interesserede forældre. Ord er ikke lette at finde, men det må være noget i retning af: **En af skolens betydeligste fester**. Vi var ialt omkring 360 deltagere.

Skriftlige prøver er nu overstået. I dansk var det ret normalt – dog var vore lærere nogle steder de skrappeste, dvs. censor lå højere. – Hertil blot at sige, **at vore lærere stiller store krav**, og det er rigtigt – set fra mit synspunkt.

Regning – Matematik blev en lidt tam affære. Det kan ikke være rigtigt, når skolens 49 elever i 9. klasse har et gennemsnit på 10 – altså både grundkursus og udvidet kursus. Jeg synes, at nogle efterskoler laver lidt smart reklame. Vi må gerne kritisere – men ikke hovere. Vi burde være glade over, at efterskolernes elever ligger over gennemsnittet. – Det er vi her i Nr. Nissum.

Næste skoleår er vi stærkt optaget af. Vi spørger: **Hvordan?** Får intet svar fra ministeriet – men vi skal alligevel i gang med 10. klasse som det nye indslag med grund- og udvidet kursus. Vi håber . . .

Juni måned præges selvsagt af mundtlige prøver til 12. juni – derefter rejser alle på 3 dages turen, inden vi lægger sidste hånd på forberedelserne til elevfesten.

Mandag den 18. juni bliver en mærkelig dag. For nogle få en lettelse – for de fleste en alvorlig dag. En tid – en god tid – slutter, og det kan være svært at sige farvel.

Højskolen har forholdsvis mange tilmeldelser d. d., men der skal flere til, skal højskolen virke. Derfor modtages alle henvendelser om denne skoleform med stor glæde. TAK.

* Adresseforandringer

- 1939 Ester Gjelstrup, Dalgårdvej 5, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
54–55 Kristian Lauridsen, Østerbyvej 34, 6880 Tarm.
1956 Karen Christiansen, Benediktevej 12, Finderup, 8800 Viborg.
1957 Anna Thise – Anna Pedersen, Agerlandsvej 8, 7400 Herning.
1957 Lis Jørgensen, Ø. Lundgårdvej 50, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
1966 Jytte Vejrsø Kruse, Søbakken 5, Borbjerg, 7500 Holstebro.
66–67 Preben Jørgensen, Ny Vestergade 68, 5672 Broby.
67–68 Bodil Pedersen, Rolighedsvej 20, 5580 Nørre-Åby.
73–76 Eva Winther, Skovvænget 14, Sjørup, 8800 Viborg.
1977 Carl Chr. Hangaard, Skovvang 14, Durup, 7870 Roslev.
1977 Per Ø. Andersen, Elmegården 11, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
76–77 Helle Torbensen, Mølløvænget 5 A⁴, 7400 Herning.
Ruth Andersen, Myhrhøjvej 7, 9640 Farsø.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander, Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 30134

STATIONS PÅD STUDIEBAMLING
50 HR J KRISTENSEN