



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M

HALMØDER

eller møder i

HØJSKOLEHALLEN

Mandag 23. oktober

Tirsdag 24. oktober

Onsdag 25. oktober

Torsdag 26. oktober

Alle møder begynder kl. 20.00

Alle er velkomne

ELEVSTÆVNER

2. november i Vinderup kl. 19.30

7. november på Vildsund Strand kl. 20.00

22. november i Gjellerup kirkesal

(Århus) kl. 20.00

DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK

Nr. 10 . Oktober 1978 . 70. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Bedstemors historie

Engang for længe, længe siden var der nogle mennesker, som klagede til Gud og spurgte, hvorfor de skulle have det så meget værre end andre. Gud tænkte sig lidt om, og så bad han dem om at samle alle deres sorger i hver sin pose og hænge dem på stakittet. Når så mørket kom, skulle alle, som havde klaget, gå ud og se i de andre poser, om der var nogen af dem, de ville bytte med.

Folk gjorde, som Gud havde sagt. Om aftenen gik de rundt i tasmørket og kiggede i den ene pose efter den anden; men det endte med, at alle greb efter deres egne poser og skyndte sig ind med dem. Der var ingen, som ville bytte med nogen af de andre.

Fra Eva Scheers bog: Poserne på Stakittet.

Køb den – læs den – brug den til jeres børn – eller hvor en god historie er påkrævet.

1928 ☆ 1. november ☆ 1978

50 år

Hvor længe er 50 år?

»Så længe som jeg har levet« vil en 50-årig sige, men det bringer os ikke nærmere det endelige svar.

50 år er mange, mange dage, det står helt klart.

50 år giver uanede muligheder for skiftende tider – for modgang og medgang.

50 år er en lang, lang arbejdsdag.

50 år er den bedste tid af et menneskeliv.

Og sådan kunne der fortsættes.

Den første november 1978 er det netop 50 år, siden forstander A. Kristensen blev ansat på Nr. Nissum Højskole. I mange år gik han under navnet »Kandidaten« og fra 1949 som »Forstanderen«. Skiftende tider har han oplevet under 2 forstandere. Økonomisk trange kår – og gode kår. Lille elevhold. Stort elevhold.

Han har oplevet Efterskolens tilblivelse. Truffet skiftende lærerkolleger, bestyrelsesmedlemmer, og mødt et utal af elever, som han stadig husker osv.

Jeg er ikke den rette til at beskrive den spændende periode i hans liv og skolens historie, men jeg håber, at novemberbladet bringer en af forstander Kristensen forfattet oversigt, og at andre udtalelser ved jubilæet kan gengives til glæde for bladets læsere.

Fra os, der er den nuværende stab, skal der lyde et velment og hjerteligt *til lykke* med jubilæet. En TAK for din aldrig svigtende interesse for skolen – for hvert et venligt – og muntert – indlæg, når vi mødes på dette sted, der har været din arbejdsplads gennem de mange år.

Vi håber, at se dig *her* så længe du kan. Velsignelse over dagene fremover i huset Bredgade 32 i Struer.

Ths. M.

75 år

Normalt bekendtgør man ikke en dames alder for offentligheden, men jeg vil gøre en undtagelse i dette blad – fordi det har tilknytning til vor skole.

Fredag den 3. november 1978 runder fru Kristensen ovennævnte åremål. Hvor mange af årene hun har været tilknyttet skolen på en eller anden måde ved jeg ikke, men gætter på, at det har været dem alle. Ét ved jeg bestemt, og det er, at hun fra 1949 til 1967 var den, der trak et stort og ansvarsfuldt læs som forstanderfrue på denne skole. Vi, der oplevede nogle af disse år, ved, hvor alsidigt dette job var, og ved, at det sled hende op. Vi måtte respektere og beundre hende. Se hende arbejde, rette elever, overvåge, at en ordre blev udført. Se hende hjælpe, hvor hjælp var påkrævet. Et job som kun få havde kræfter til.

Den 3. november hejser vi flaget på den gamle skole – og ønsker, at der må være endnu flere gode dage at opleve i Bredgade 32, Struer.

Til lykke!

Ths. M.

Småglimt

Havregrød er ikke højskolekost – vi er gået over til de tørre gry. Men en notits i avisen om, at landmændene høstede »havregrød« fortæller lidt om, at vi har haft en våd september – eller også at landmændene høster sent.

Mange blomster var skabt – så mange, at grenene hang ned mod jorden, men også her har vi manglet solstrålerne – smagen efter regn er ikke den samme som efter solskin.

Den nye idrætsbane er derimod glad for regnen. Jeg synes selv, at den står fin og tæt. Josef mener, den skal have en chokbehandling af kalk – og visse blomster tyder på, at han har ret.

Vi er bagefter med tilbygningen. Hvor mange dage kan altid diskuteres. Jeg holder jo på, at et hus, der er under tag, ikke generes meget af regnvejr – bortset fra, at udtørringen er nedsat. – Enige om antal dage bliver vi aldrig.

6. oktober – da dette skrives er der endnu intet rum færdigt til indflytning – og den 13. skal alt være klar. Jeg forstår blot ikke hvordan.

Eleverne er tålmodige mennesker. De lever vel også i håbet om bedre forhold. Vi håber stadig for dem, at de 8 dage, de skulle bo sammentrængt, er blevet til 8 ugers ekstra fællesoplevelser. At de ser med længselsfulde blikke mod den nye bygning er forståeligt.

Arbejdskendskab er et flot ord. Vi har et sådant fag i år, og 19 elever har frivilligt valgt at stifte bekendtskab med forskelligt arbejde. Vi har været i haven. Vi har ødelagt ukrudt på den nye idrætsbane, plukket hyben, skrællet æbler. Tegnet – meget udførligt – et cykleskur. Gravet støbehuller, støbt, savet tømmer til, lavet gitterspær. Og nu er huset rejst, flag og krans sat op. Pigerne på holdet bagte æbleskiver i dagens anledning.

Heldigvis er der meget at ordne endnu på skolen som helhed.

Elevstævnerne. I Viborg var hele salen på Soldaterhjemmet fyldt, og enkelte måtte sidde i forværelset. Det var festligt. I Herning var fremmødet mindre end sædvanlig. Årsagen ukendt. Alligevel fik vi en god aften.

Ved begge stævner underholdt *Dramatikholdet* under Helle Esboes ledelse.

DMS-stævnet samlede igen i år en stor flok, der lyttende fik en udbytterig dag. Vil håbe, at denne tradition vil fortsætte til gavn for omegnen, men også for vore elever.

Lemvigkredsens høstfest samlede over 400 unge mennesker. I en ofte negativ tid er det en positiv oplevelse at overvære denne fest. Jo, der er ungdom til – også i 1978 – dvs. 100-året for KFUMs stiftelse i Danmark.

Halmøderne den 23.-24.-25. og 26. oktober håber vi vil samle rigtig mange. Alle gamle elever er selvsagt velkomne.

Vinderup – Vildsund. Ja, begge steder venter vi mange. Velkommen. *Ths. M.*

★ Højskolepost

Vore møder

- 4. nov. Hv. Sande. Ths. M.
- ? nov. Nr. Nissum. P. J.
- 22. nov. Gjellerup kirkesal (Århus). Ths. M.

Bryllup

Ruth Laursen 1969–72 er i Estvad kirke viet til Claus Nielsen. De er bosat i Skive.

Sølvsnoren 1954

er blevet »gemt« i en skuffe, prøv lige at se godt efter, og når du så finder den, så glæd dig over det, og lad din glæde udfolde sig på den måde, at du sender den videre, så gør du også andre glade – Tak! Vi vil da ikke være bekendt at vores vandremappe ikke »går rundt«. Nu til næste år fejrer vi 25 års jubilæum, hvor jeg håber, at vi må møde rigtig mange op. Tænk på det allerede nu, så kan ferien måske tilrettelægges derefter. Da-toen kan ihvertfald noteres.

Evt. henvendelse ang. Sølvsnoren 54, bedes sendt til undertegnede. Skulle det nu være sådan, at du, der har den, og måske ikke synes du vil eller kan være med, men

er ked af at give dig til kende, send den så til mig, og du skal *forblive anonym*.

Tak til alle på skolen, der medvirkede til en god elevfest. Det var skønt at se og mærke, hvordan alting »glæde« godt! Tak Lindskov, for hvad du gav os, du er stadig højskolemand. Det glædede os at høre dig.

Venlig hilsen
Johanne Dahl Madsen
5. 1954

Elevmøder

Se under disse på forsiden. Kom selv – og tag andre med.

★ Adresseforandringer

- 1937 Louise Pedersen, H. C. Ørstedesvej 111, st., 7400 Herning.
- 1940 Doris Nielsen, Mosegårdsparken, Stolpehøj 28, II. tv., 2820 Gentofte.
- 1957 Lilly Ditlevsen, Rosmarinvej 91, 8800 Viborg.
- 1958 Ellen Lauritsen, Haugevej 1, Vinderslev, 8620 Kjellerup.
- 1973 Kirsten Kjærgaard, Lystruplund 50, 8520 Lystrup.
- 72–74 Dinna Jespersen – Dinna Bitsch,
- 73–74 Finn Bitsch, Bakkegårdsparken 4, D., 7430 Ikast.
- 73–74 Anne-Mette G. Justesen, Mejerivej 57, Lund, 8700 Horsens.
- 1975 Bodil Nørgård Jensen, Lillegårdsvej 12, 6070 Christiansfeld.
- 73–76 Erling Vester, Elmegården 10, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 74–76 Anni Hammerum,
- 72–75 Knud Rusbjerg, Bækdalvej 1, Rimmerhus, 6920 Videbæk.
- 1976 Solveig Larsen, Nørre Allé 33, I., 7700 Thisted.
- 76–78 Grethe Kokholm, Belcheis Farm, Little Milton, Oxford, England.
- 77–78 Ketty Rasmussen, Engmarksvej 15, 7620 Lemvig.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 30432

100 KH
LES PÅR ALLE I
STATIONEN
50