



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

Højskolen i Nr. Nissum

begynder nyt kursus 3. januar 1979. Alle henvendelser om oplysninger m. m. besvares gerne.

Efterskolen 1981-82

Indmeldelser til ovennævnte skoleår modtages efter nytår 1979.

Gamle elever

der læser dette bedes medvirke til at begge disse oplysninger kommer ud til alle interesserede. Vi tror stadig på, at en personlig indsats er bedre end annoncer.

Nr. 11 . November 1978 . 70. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN



O kom til os alle,
 du højtidsens drot,
 om lokken er gylden,
 om håret er gråt.
 Udbred dine hænder,
 mens lysene brænder,
 og skænk os din fred.
 Thi evig, ja evig er glæden,
 når du følger med.

Vilh. Gregersen

Indflytterfest

Ja, du læste rigtigt. Der stod »indflytterfest« og ikke »indvielsesfest«. Sagen er i korthed denne, at nybygningen ikke blev færdig som berammet til 12. okt. 1978. Begrundelse: Et regnfuldt efterår, der nødvendiggjorde en længere tørretid for vægge og gulve.

Der var stor travlhed dagene forud. Elever, lærerstab og personale tog en ekstra nap med oprydning og rengøring – og så kunne eleverne flytte ind torsdag d. 11. okt. Derfor kaldte vi det »indflytterfest«.

Festen blev ellers en god festdag – set med mine øjne. Først et bestyrelsesmøde – så repræsentantmøde – i kirken til koncert ved organist Lund og frue – middag i hallen – underholdning af høj karat ved 10. klasse B, et sangkor, et musikkor og en fløjtrio.

En begivenhedsrig dag, hvorom der kunne berettes mange sider. I dagens anledning var der gaver fra forskellige sider, og vi har sagt Tak igennem et brev. 12. oktober 1978 var en mærkedag i skolens historie.

På højskole bør et sundt kristent liv være i højsædet

Tidligere forstander for Nr. Nissum Høj- og Efterskole har 50-års jubilæum.

En kristen skal være humanist, men en humanist behøver ikke at være kristen. Og man kan være bange for, at en del højskoler i dag i stedet for det kristne sætter det humanistiske i højsædet.

Ordene kommer fra en mangeårig markant skikkelse i dansk højskoleliv, den nu 75-årige Anders Kristensen. I går kunne han markere et ret enestående jubilæum. I 50 år har han nu været tilknyttet den indremissionske høj- og efterskole i Nr. Nissum.

At vække og at nære et kristent liv og at prioritere indlæring af gode solide kundskaber højt – det har altid været Anders Kristensens grundtanke. – Og det er smittet af på de tusindvis af elever, han gennem årene har undervist.

I dag er Anders Kristensen delvis emeritus og bor i en villa i Bredgade i Struer. Stadig er han dog behjælpelig med regnskaberne på skolen, ligesom han nu og da inviteres til at holde foredrag.

Anders Kristensen stammer fra Vebbestrup i Nordjylland og blev i 1926 landbrugskandidat fra Landbohøjskolen i København. Fra 1926 til 1927 virkede han som assistent i Ribe Amts Vestre Landboforening. Efter at have været lærer på Rønne Højskole virkede han en kort periode som assistent ved Kolding Herreds Landbrugsforening, til han i 1928 blev ansat som land-

Repræsentantmødet

Dette års repræsentantmøde var imødeset med stor spænding. Der var flere punkter, der havde afgørende betydning for skolens fremtid.

Formandens og regnskabsførerens beretninger blev godkendte. Endelig forelå godkendelse af skolens fundats, og den blev igen godtaget af repræsentantmødet og underskrevet af bestyrelsen. Højskoleafdelingens situation blev drøftet indgående. Der fremkom gode forslag til at opøgsje elever, og der blev nedsat et udvalg, der forsøger at finde nye veje for annoncering og oplysende stof om skolen. Der var stor tilkendegivelse for at fortsætte Højskolen – og at der måtte findes mulighed herfor. Man drøftede også ordensreglerne for højskolen, og nogle fandt, at de var hæmmende for tilgangen, som de var udformet, men ellers var man enige om at ordensregler var nødvendige.

Ved bestyrelsesvalget blev Jørgen Mosgaard og K. E. Sørensen genvalgt. Sigurd Hansen, Ljørslev, Mors, ønskede ikke genvalg, og i hans sted valgtes Henning Sørensen, Tødsø, Mors.

Et godt møde, der fortæller lytteren, at der står et stærkt og interesseret repræsentantskab bag skolen.

Ths. M.

brugslærer ved højskolen i Nr. Nissum. Ved siden af sin lærergerning her arbejdede han fra 1930 til 1944 som regnskabskonsulent for Lemvig Landboforening. Fra 1949 til han i 1967 af helbredsgrunde blev førtidspensioneret, var han forstander for skolen.

– Højskolen i Nr. Nissum blev startet i 1887 og var Indre Missions første skole, fortæller Anders Kristensen. Det var lærere herfra, der siden startede bl. a. højskolerne i Rønede og i Haslev.

I begyndelsen var højskolen i Nr. Nissum en forholdsvis lille skole. Den fungerede da som en slags forskole til landbrugsskolerne, og en stor del af eleverne dengang stammede da også fra landbohjem.

Efterhånden som det danske uddannelsessystem blev udbygget, mistede landbrugsundervisningen på højskolen lidt af sin betydning. Og samtidig begyndte elevklientellet at komme fra en bredere kreds med vidt forskellig baggrund.

I 1935 startede så efterskolevirksomheden, og det bevirkede, at elevtallet blev mere end fordoblet. Samtidig begyndte vi at få unge helt fra 14 års alderen og opefter.

Selv om elevtallet i min forstandertid gennemsnitligt lå på 70, mindes jeg kun meget få tilfælde, der har nødvendiggjort bortvisning. Og de tilfælde, der har været, er stadig noget, det gør ondt at tænke på.

Hovedparten af de elever, vi fik på skolen dengang, kom fra Midtjylland, og de fleste med rødder i kristne hjem.

Solide kundskaber

Som højskolemand har jeg altid ment, at eleverne skulle bibringes solide kundskaber i fag som dansk, historie, geografi, kirkehistorie, litteratur m. m. fremfor de mere hobbybetonede fag.

Men i dag er situationen nok lidt anderledes. De danske højskoleers betydning, hvad angår undervisning i kundskabsfag, er ved at blive trængt af den udvidede grunduddannelse i folkeskolen. Når unge førhen efter en 7-årig skoleuddannelse havde været ude at arbejde i 5–6 år, trængte de til at komme på højskole for at få deres kundskaber genopfrisket. Og det er jo ikke situationen i dag.

Idealistiske skolelærere

Men hvad undervisning i ånds-fagene angår, tror jeg, at højskolerne fremover vil have lige så stor betydning som hidtil – hvis ikke større. I gamle dage var det som om skolelærerne idealistisk gik op i at undervise i kristendom og etik. Jeg ved ikke, om det er så godt i dag.

»Sæt dig et mål, der har evighedsværd«. Den sætning skrevet af digteren Mads Nielsen, har altid ligget mig stærkt på sinde. Et liv uden en kristen tro, er et fattigt liv. Dermed være ikke

sagt, at det jordiske skal nedvurderes. Hver ting skal bare have sin plads, siger Anders Kristensen.

Anders Kristensen har i øvrigt netop skrevet i en vandremappe, der stadig cirkulerer blandt eleverne fra 1928–29 holdet. Dengang var der 30 på holdet. Nu er der 18 tilbage.

☆

Ovenstående er et klip fra Lemvig Folkeblad den 2/11 1978.

Glimt

Oktober – en travl måned på mange måder. Tænk på bonden i gamle dage. Men også i nutiden er der travlhed. Ikke alene skal der pløjes som i gamle dage – og æblerne modnes stadig i oktober måned – og haven skal graves. Jo, oktober byder stadig på en optaget måned.

Efterårsferien er stadig en stille tid elevmæssigt på skolen. Vi tror på, at en sådan pause i skolearbejdet er af stor betydning. Eleverne brugte den vidt forskelligt. Praktisk arbejde og tjene nogle lomme penge, andre bare hvile ud – og ja, en var såmænd i Israel. Jo, vi er en broget flok.

Skolens køkken var i efterårsferien den travle arbejdsplads for håndværkere, der ydede en stor indsats. Det med antal timer blev der set mindre på, alle var enige om *at blive færdig*. Tænk jer følgende blanding: 2 murere, 2 smede, 2 elektrikere, 2 installatører af emhætte, 2 tømrere + Bjarne, Josef og undertegnede – og sikke et humør – og vittigheder om hinandens evner – jo, det var virkelig en uforglemmelig uge.

Resultatet – et større køkken og mere praktisk og de to ting sammenlagt betyder meget, hvor der dagligt skal laves mad til 135–140 personer. Men det var også dyrt.

Det hele begyndte faktisk lørdagen før efterårsferien. 4 drenge blev på skolen. I samarbejde mellem Arne Grøn bæk, Josef, Bjarne og ego blev de 5 sammenbyggede skorstene og luftkanaler fjernet fra tagryg til kælderetage. Et godt – grundlæggende arbejde – var udført.

Nybyggeriet er desværre gået ind i en dvaleperiode. Der sker noget, men alligevel bliver vi ikke færdige. Det er som om, at »Indflytterfesten« tog gassen af ballonen.

Haven. Ja, der har været en god grøde overalt. Græsplænerne står fine – så grønne som sjældent set. Alligevel er det november, og Josef har gravet »til vinter« mange steder.

Halmøderne var konstant besøgt. Hvis vi siger 400 i gennemsnit for de 4 aftener rammer vi det nogenlunde. Dvs. omkring 1600 mennesker på 4 aftener. Jo, der samles endnu mennesker – også til kristne møder.

Cykelskuret er snart færdig og »arbejdsholdet« kan ind i fremtiden glæde sig over et godt

stykke arbejde, der vil glæde kommende elever. Sådan skal det være. Man bygger ikke for fortiden, men for fremtiden.

Terminsprøve klinger lifligt eller brutalt – alt efter elevens indstilling. Vi lægger vægt på disse. De er ganske simpelt en rettesnor, når vi skal udtale os om vore elever, og det er ligeegyldigt, om det gælder gymnasiet, håndværk, landbrug osv. Alle steder har de, der skal have eleverne i deres brød, også krav på at vide lidt om *flid* og *indsats*.

December – Vi ved af gammel erfaring at november måned er kort, at december er endnu kortere, og at vi skal opleve så meget inden jul. Gamle elever der læser dette. Tænk på din skole – og bed om, at vi, der er her, måtte få evne, kræfter og mod til at give disse måneder indhold, der peger frem mod »en rigtig jul«.

Højskolen – ja læs om den andet sted – og tak om I vil hjælpe.

Efterskolen. Alle gamle elever, der ønsker deres børn her, gøres opmærksom på, at *indmeldelse til skoleåret 1981–82 sker efter 1. januar 1979*.

Ths. M.

Nybyggeriet – Støttefonden

Der er indkommet følgende ekstra beløb til *Støttefonden* efter indlægget her i bladet.

J. J. 200 kr. – E. H. 100 kr. – E. T. 100 kr.

Tak – der modtages bidrag til nytåret. Udsmykningen skulle være tilvejebragt inden julefesten.

Ths. M.

Hørt

I kirken er det JA og ikke NEJ – derfor er kirken et lyst rum.

Organist Lund i Nr. Nissum kirke

Stof til bladet

modtages stadig. Ofte følger jeg det som en byrde, at stå uden andre indlæg end mine egne. Et godt, alsidigt blad bør være orienterende. Det gælder også elevbladet med dets få muligheder.

Stof om bryllupper, dødsfald, begivenheder af almen interesse osv modtages gerne.

Stof til julenummeret skal være tilsendt mig senest 27. november 1978.

Ths. M.

* Adresseforandringer

Adresseforandringer

36–37 Knud Engholm, Skibbildvej 19, Haunstrup, 7400 Herning.

1941 Lilly Holm Pedersen, Dyssevej 32, Vester-Åby, 5600 Fåborg.

46–47 Ejner Schmidt, Overlundvej 13, 8833 Ørum Sdlg.

1950 Ute Waldorff, Baunegårdsvej 48, 2820 Gentofte.

51–52 Alf Pedersen, Københovedskovvej 17, Københoved, 6600 Vejen.

1952 Gerda Fiskbæk Hansen, Vejlevej 78, 6880 Tarm.

54–55 Hans Peter Hansen, Stampemøllevej 7, Hylke, 8660 Skanderborg.

56–57 Bent Jensen, Bolig 12, Plejehosp. Arnstrup, 4000 Roskilde.

1959 Thea Lysholm Christensen, Ringkøbingvej 54, 6920 Videbæk.

1960 Martha Bredahl, Rosendalsvej 11, 6880 Tarm.

1963 Ellen Korshøj, Ribegade 4, 6700 Esbjerg.

1964 Bodil Bech Thorsen, Sdr. Skovvej 17, 1969 9000 Ålborg.

65–66 Niels Jørn Clausen, Sønderupvej 7, 6920 Videbæk.

68–69 Jens Otto Uggerhøj, Vindstrupvej 161, 9800 Hjørring.

70–72 Birgit Stigaard, Høgsgårdvej 5, Nr. Nissum.

71–72 Karin Pedersen, Bøvlingvej 14, 7650 Bøvlingbjerg.

71–72 Kirsten Jacobsen, Vestergade 58, 8833 Ørum Sdlg.

71–72 Aase Thise, Grønnegade 38², 7100 Vejle.

72–75 Bente Dalgaard – Bente Bjørn, Nansensgade 25, st. th., 5000 Odense C.

1974 Mette Holm – Mette Jespersen, Lervej 6, Torp, 7960 Karby.

1974 Birgit Jensen, Pederstrupvej 113, Vinderslev, 8620 Kjellerup.

73–75 Kirsten Fjeldgren, Hovedgaden 32, Nr. Nissum.

73–75 Kirsten Nygaard Pedersen, Nr. Nissum Efterskole, 7620 Lemvig.

73–76 Annalise Lund – Annalise Lindberg Jensen, Asp Planteskole, 7600 Struer.

1975 Ninna Stausholm, Torvet 1, D. 1. th., 7620 Lemvig.

1975 Solveig Vind, Klippen 8, 6753 Agerbæk.

75–76 Preben Bitsch, Kolonien Filadelfia »Elmely« v. 343, 4293 Dianalund.

76–77 Ole Pedersen, Lundevej 10, 6900 Skjern.

1977 Karin Hansen, Godsbanegade 25, 1. th., 1722 København V.

75–78 Minna Nygaard Pedersen, Præstegårdsvej 16, Gudum, 7620 Lemvig.

76–78 Estrid Frederiksen, Kirkebyen 12, Nr. Nissum.

Ole Iversen, Ringvej 46, Nr. Nissum.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af skoleleder Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 30507

101 3774 BK 007
PARK ALLE
STATIONEN
CHRISTENSEN