



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



Mange tog et tag med ved julefesten

Nr. 1 . Januar 1979 . 71. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Nytår 1979

I Nr. Nissum kirke sang vi Nytårsdag nr. 669 i Salmebogen som afslutning på gudstjenesten:

Året, som i dag oprinder,
hilser vi med håb til Gud.
Ingen ved, om, når det svinder,
han det her kan synge ud,
men, vor Gud, vi tror og ved,
evig er din miskundhed,
Gud, på alt, hvad os skal hænde,
gør en god og salig ende.

Så gik vi hjem til hverdagene, der kommer, men først hjem til den ventende middag, til hyggelige timer med en bog, inden de rigtige hverdage begynder. Denne første uge i det nye år er jo så venlig, at der kun er 4 arbejdsdage, den begynder først en tirsdag.

Mange af os har ved juletid sendt ønsker (håb) for det nye år til venner og bekendte – vel ofte uden at skitsere i enkeltheder – og måske også uden at lægge noget særligt deri. Hvis man direkte spurgte os, skulle vi nok først tænke os om. Det faldt så stærkt ved mig, hvad der står i de to første linier: *Året, hilser vi med håb til Gud.*

Personligt har vi sikkert allesammen vore ønsker (håb) til, hvad det nye år vil bringe os.

Ofte tænker vi på os selv, vore hjem, vore nærmeste, på vore økonomiske forhold, på vor magelighed, vore velfærdssymboler. – Ret beset – det egoistiske.

Kan det forliges med de to omtalte linier? Tildels – men ikke alt – ikke nær alt.

Vi kan hilse det nye år velkommen – med håb til Gud – hvad angår familie, arbejdsplads og økonomi, men når det gælder vor magelighed, vor selvoptagethed, da vil det være i modstrid med Jesu befaling om at gå ud i alverden. Med håb til Gud.

Vi har alle prøvet at efterleve *nytårsforsætter*. Jeg har et par stykker, jeg har svigtet Bl.a. skriver jeg mange hørte ting ned med den hensigt at føre dem ind i en bog. Det sidste sker sjældent.

Jeg har genopfrisket en sådan lap:

- 1) Ingen renter uden indskud.
- 2) Ingen gevinst uden lodseddel.
- 3) Ingen pokal uden indsats.

Tre banale småsætninger. Logiske sætninger. Tre selvfølgelige sætninger osv. Vi ved udmærket, at det er sådan.

Tænk, om vi her ved nytårstide skrev dem i vort sind som en erfaringshelhed: *Nytårsforsætter*. Hvis vi ikke foretager indskud, får vi ingen renter. Hvis vi vil, at 1979 skal give gevinst, må vi købe – erhverve en lodseddel – og den koster penge. Hvis vi vil vinde en pokal, må vi i træning – altså yde en indsats.

Det vil i alle tre tilfælde betyde, at vi skal yde en indsats, virke for at skabe værdier.

Lignelsen om talenterne rinder én i hu. Tænk om vi i 1979 tænkte og handlede sådan – også når årets store spørgsmål er til afgørelse. Vi skal først sætte ind på kontoen, før vi kan hæve renterne, vi skal have penge til en lodseddel, inden vi kan vinde gevinsten, og vi skal træne så ihærdigt, at vi kan vinde pokalen.

Hilser vi det nye år velkommen med håb? Eller er vi på vej til at blive en håbløs slægt?

Det synger igen:

Året – som i dag oprinder,
hilser vi med håb til Gud.

Ths. M.

Den gode gamle ukristne jul!

Jeg sidder her en 4. juledag og nyder, at juleaften er overstået. For mig er Juledag noget af det mest afslappende ved julen. Da jeg var mindre, undrede jeg mig over, at juleaften ikke var en helligdag, det gør jeg ikke mere, for den kristne jul starter egentlig først juledag.

Julen er en god blanding af hedenske og kristne skikke, en god portion folketradition og efter velstandsperiodens start – en kommerciel fidus.

Det er tilsyneladende meget vanskeligt for os at være gode ved hinanden hele året, så derfor har vi afsat denne ene aften til at indhente den forsømte godhed, inden året er omme. Vi bytter gaver – til en bestemt afsat pris – og modtager mange dejlige gaver og som regel nogle få, som vi egentlig ikke er så begejstrede for, men da vi jo denne aften er søde ved hinanden, takker vi overstrømmende for tingene alligevel – og spekulerer så resten af julen på, hvor vi skal placere genstanden, så den kommer lidt af vejen, og så den glade giver ikke føler, at gaven er sat af vejen. Sommetider kan vi så irriteres over, at det er familiens og vennernes smag, der præger vort hjem, og ikke vores egen.

Vi ræser afsted op til jul med at forberede middagene, og vi køber gaver, – og stænker ræset med lidt kristendom mellem nisserne ved at hænge adventskransen op.

Apropos nisser – de er ikke ligefrem kristne, men de er et symbol på godhed, vel at mærke, hvis vi er gode ved dem. De skal bevares alligevel. Vore forfædre troede på dem, og selv om vi har mistet troen, kan vi godt føre folketraditionen videre – eller benævnt med et fint ord: kultur. Og vi må vel indrømme, at uden kultur og historie var vi fattige.

Hvis vi ville, kunne vi godt gøre julen kristen, hvis vi slet og ret afskaffede gave-ræset. Vi ville da få tid til at opleve adventstiden på en anden måde. Vi kunne måske nå at få alle lysene på adventskransen brændt ned og samtidig undre os over den skønhed, adventskransen udstråler i al sin enkelhed.

Vi ville undgå hykleriet i taknemligheden over gaverne og irritationen over gaverne mange år frem i tiden, da det oftest er meget stødsikre og robuste genstande.

Vi ville måske endda have råd til at give Jesus en god gave juledag, når præsten opfordrer os til at lægge penge til de sultende.

Der er for mig at se ikke en tid på året, hvor vi er så ukristne som i julen. Vi vælter os i unødvendige gaver, i gode store middage og i en alt for stor egoisme. Hvorfor har vi ikke nok i den ene store gave, vi har fået, og som aldrig bliver gammel eller umoderne. Vi sætter Ham istedet lidt af vejen i denne tid.

Vi vil give gaver – så hvorfor ikke give Ham en gave i form af hjælp til dem, der virkelig har brug for det. Det kunne blive et svimlende beløb, hvis vi brugte vores penge til det istedet for. Men et eller andet i os gør, at vi ikke tillader nogle at bryde ud af denne gavetradition.

Jeg ønsker ikke, at alle skal afskaffe gave-ræset, men jeg ønsker, at alle vil acceptere, at der er nogle, der vil afskaffe det.

Julen er dejlig i sin blanding af hedenskab, kristendom, folketraditioner, familiebesøg, julehumør og barnlig glæde, og det primære ved julen bør være Guds gave til os og vores gave til ham, uanset hvor lille den er, istedet for vore gaver til hinanden.

Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin.

Med venlig hilsen og ønsket om et godt nyt år til alle.

Ellen Bruun

Tur for »gamle« elever — 1979. Rhintur

På grund af mange forespørgsler har vi besluttet at arrangere en tur for »gamle« elever i sommerferien 1979.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse ret meget om turprogrammet, kun at hotelreservationer er iværksat, en bus er sikret. Der har været mange ønsker: Athen, Schweiz, Kina, Israel osv. — men vi har valgt en Rhintur. Nogle vil nok hævde: »Jamen, der har de fleste da været!« Måske. Men vi er næsten sikre på, at vi kan byde på en Rhintur, der både rummer noget nyt og noget andet — og endelig har vi altid oplevet et uvurderligt fællesskab undervejs, liv mellem mennesker. Og desuden er Rhinen, uanset hvor mange gange man har set den, altid ny — som alle naturfænomener. Hertil kommer, at afstanden dertil er ganske overkommelig, så turprogrammet kan blive mindre »hæsblæsende«.

Der overnattes på vejen ned, sandsynligvis i Hildesheim, således at vi får tid til at køre en omvej ned til Rhinen, måske over Berleburg, evt. »de kristne klippeformationer« ved Eckternsteine. Det hotel, vi søger indlogering på, ligger centralt, mellem Koblenz og Rüdesheim, nær Loreley. Her overnatter vi 4 nætter, og herfra arrangeres udflugter, Moseltur ad bagveje, måske til Luxemburg, dejlige Ardennerbyer som Echternach og Vianden, måske til Strassbourg i Frankrig gennem skønne tyske vinbyer, endelig ligger Limburg lige i nærheden af, hvor vi bor. Sejltur på Rhinen. Hjemad kører vi også en lille bagvej, sandsynligvis over Marburg, måske til Corvey (Ansgars kloster) — overnatter nær Goslar i Harzen. Næste dag kører vi hjem — via Holstensk Schweiz.

Altså: 7 dage ialt.

Start-tidspunkt: Enten 21. eller 22. juli — tidligt.

Pris: Lidt usikkert endnu. Men ca. 1000,- kr. Der er inkluderet halvpension.

Dette for, at de, der er interesseret, allerede nu kan begynde at planlægge og evt. spare sammen. Vi har højst 30 pladser, og vi er også meget interesseret i hurtige tilmeldinger.

Ud fra 7. klasse — men fik fin forskerkarriere

Eigil Ørskov fra Fjeldstervang modtager engelsk hæderspris.

At man ikke behøver gymnasie- og universitetsuddannelse for at skabe sig en smuk forskerkarriere, har den 44-årige dr. Eigil Robert Ørskov, Rowett Research Institute i Aberdeen i Skotland, netop leveret beviset på.

På den årlige generalforsamling i »Association of Fish Meal Manufacturers« i England overræktes i år foreningens hæderspris for fremragende indsats inden for forskning netop til Ørskov, der er søn af fhv. gårdejer Chr. Ørskov, »Østergaard« i Fjeldstervang.

Eigil Ørskov har haft sin skolegang i Fjeldstervang, hvor han gik ud af skolen i 7. klasse. Han havde derefter plads i landbruget, både hos faderen og andre steder, inden han via et højskoleophold og et landbrugsskoleophold på Ladelund som 21-årig besluttede at søge ind på Landbohøjskolen. Her tog han agronomeksamen, men da han søgte optagelse på universitetet for videre studier, fik han afslag med den begrundelse, at han ikke havde studentereksamen.

Eigil Ørskov havde imidlertid et brændende ønske om at uddanne sig inden for ernæringsforskningen, og via studier i USA kom han til et engelsk universitet, hvor han efter tre års studier erhvervede doktorgraden.

Han er siden flyttet til Aberdeen i Skotland, hvor han er knyttet til Rowett Research Institute i Aberdeen, hvor han beskæftiger sig med ernæringsfysiologi samtidig med, at han udfolder en udstrakt foredragsvirksomhed. Overalt er han nu kendt som en betydelig international forsker på proteinområdet.

Prisoverrækkelsen blev foruden ledende medlemmer af britisk forskning overværet af ledende parlamentsmedlemmer samt en repræsentant fra den danske ambassade.

Ovennævnte udklip er taget fra Herning Folkeblad. Eigil Ørskov var elev i vor højskoleklasse vinteren 1953-54.

Ethiopien – Bahrein

Stor tak for brevet i sommer og tusinde undskyldninger for mit manglende svarbrev. Kun een af dem gælder, og det er den, at sommervarmen er 40-43 grader C.; faktisk tog den en lille smule af min energi. Medens Ethiopien jo var fattigdommens land, er Bahrein de riges paradys. Jeg har aldrig set biler så store og så elegante, som man har dem her. Alting her er meget dyrt, som i Danmark (eller mere), men levestandarden er høj på en lidt anden måde end derhjemme.

Her er ingen vilde dyr, men jeg slås en daglig kamp med store myrer og kakerlakker, og hvergang jeg åbner skabet i køkkenet, er der et lyserødt firben, der forskrækker mig. Jeg kan ikke nænne at dræbe det.

Hospitalet er et amerikansk missionshospital, der kan minde *noget* om et hospital derhjemme. Dog derhjemme har vi ikke ofte rotter i gangene, ej heller høns i badeværelset, eller en kat, der falder gennem loftet ned til operations-sygeplejerskerne.

Derhjemme har jeg heller aldrig oplevet, at et nyfødte barn er blevet smidt ud ad et badeværelsesvindue. Den lille pige levede, da vi fandt hende.

Vi er forskellige, araberne og vi, men, vi beder da til den samme Gud, der er jo kun ham Jesus til forskel. Ja, og det er jo netop grunden til, at vi er her: At fortælle om forskellen, Jesus Kristus og frelsen i Ham. Skriv igen, selv om jeg ikke fortjener det.

Lisbeth Andreassen (1958)

P.O. Box 1

Bahrein

Arabien Golf

Dusinet fuldt

Repræsentantmødet i oktober 78 pålagde os, at Højskolen skulle føres videre – selv om det ville koste penge.

Bestyrelsen var på sit møde i december i stor tvivl, idet en tilmeldelse på 17 blev reduceret til 12, dvs. 5 afbud.

Et brev ud til de 12 klarlagde, at alle ville møde op uanset holdets størrelse – og så bød vi da velkommen til disse den 4. januar 1979, og allerede dagen efter var vi i sving – og vi kan alle glæde os over »det lille hold«. Vi tror på godt ophold, men

én højskoleelev

mere ville hjælpe meget – derfor må enhver hjælpe os, nu vi er igang – hvis I selv går ledige eller kender andre, der gør det – få dem så til at komme her omgående – hellere i dag end i morgen.

En arbejdsløsheds-understøttelse bibeholdes under et højskoleophold. Det er sådan set mærkeligt, at vi har så mange arbejdsløse, og at så få af dem benytter tiden til et højskoleophold.

Vores mål

må være at øge »dusinet« til »halvandet dusin« snarest. Tak til enhver der vil hjælpe med en højskoleelev – eller en kursist på vinterkursus – de tæller også med.

Vinterelevfest

Alle gamle elever. Alle der er interesseret i skolen her i Nr. Nissum er meget velkomne til vinterelevstævne

Lørdag d. 24. febr. 1979

- 14,30 Kaffe i spisesalen.
- 15,15 Vi mødes i Højskolehallen.
- 16,30 Gymnastikopvisning.
- 17,30 Svømmehallen åben for gæster.
- 18,15 Middag.
- 20,00 10. klasse C. underholder.
- 21,30 Kaffe og afslutning.

Velkommen
Elever og lærerstaben

Vinterkursus

Omstående findes programmet for vore vinterkursus. Vi håber at begge kursus bliver overtegnet.

I dag er sidste kursus ved at være fuldttegnet, men der er til gengæld god plads på kursus i ugen 27. januar til 2. febr. Program sendes gerne.

Kursus henvender sig til alle over 17,5 år og vi venter mange gamle elever. Velkommen skal I være.

En hilsen

I sommeren 1953 var vi 62 piger på Nr. Nissum, og i løbet af tiden der var vi 6, som fandt sammen, og siden har vi hvert år været samlet, efterhånden med mand og børn, og vi har haft mange skønne timer sammen.

Nu her i efteråret har vi også været samlet til to sølvbryllupper, hvor er det dejligt at være sammen til fest, men nok størst at vide, at om modgangen møder, da har man venner, som tænker på én.

Vi mindes med tak tiden på skolen og hvad vi der fik med os ud i livet. Mange hilsner sendes til vore holds lærere og skolens nuværende lærerstab.

Hariet, f. Olesen – Ejner Johansen
Kirstine, f. Bach – Niels Ove Sørensen, 47-48
Kathrine, f. Østergaard – Erik Rasmussen
Marie, f. Kjeldsen – Aage Christensen
Anne Marie, f. Søndergaard – Mølsted Christensen
Erna, f. Bilberg – Johannes Olesen, 49-50.

Også et indlæg i den standende skoledebat

»Jeg ser med stor bekymring på, at lærestoffet bliver mistænkeliggjort. Det er dog en form for menneskeværd at vide noget, også noget som ikke direkte kan udnyttes praktisk. Hvad gør man med børns kombinationsevne, hvis de ikke har noget at kombinere! Man skal have komponenter for at kunne samle et helhedsbillede. Hvis man véd, hvad det er, man ikke véd, kan man slå op i et leksikon, men hvis man ikke ved, hvad det er, man ikke ved, hjælper et leksikon jo ikke. Ingen viden er ligegyldig. Det har jeg selv erfaret, når situationen kaldte på en viden, som jeg aldrig havde drømt om at få brug for.«

(Pastor emeritus Paul Seidelin i et interview med *Berlingske Tidende*).

Tidens Skole 21/78.

Bøger

Chr. Houkjær: *Mellem to have*. 13 velfortalte fortællinger eller noveller, der skildrer forfatterens oplevelse i barndomsegnet Skagen.

De kan udmærket bruges til oplæsning idet de er skrevet af en god fortæller.

Oluf Paaske: *Glimt fra lysets hjem*. På en skole, hvor der hver morgen læses et stykke ved morgenandagten, er det et fund at få ovennævnte bog i hånden. Skrevet så det kan forstås. Skrevet så der høres efter. Brug den rundt om i jeres hjem.

VINTERKURSUS

på Nr. Nissum Højskole

Lørdag d. 27. januar – fredag d. 2. februar

Lørdag den 27. januar

- Ankomst inden klokken 15,00.
- 15,15 Velkomstkaffe.
- 16,00 Velkomst ved Ths. Mogensen.
- 16,15 Henrik Pontoppidans bog »Lykke Per« som bekendelsesroman, ved Erling Agergaard.
- 19,30 Skolens elever underholder.

Søndag den 28. januar

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.
- 14,15 Skolelærerlitteraturen ved Poul Jeppesen.
- 16,00 Livet i morgendagens Danmark 1 ved Sv. Å. Møller Kristensen.
- 20,00 Underholdning ved forfatteren Chr. Sørensen og frue, Ans.

Mandag den 29. januar

- 9,30 Andagt ved skolens formand, pastor Ingv. O. Godtkjær, Møborg, som derefter gennemgår den svenske forfatter Olov Hartmans forfatterskab.
- 10,45 Gennemgang af Hartmans bog: »Død med forhindring«.
- 14,15 Forfatteren Hermann Wildenvey og hans produktion, ved Marie Kvåle, Larvik, Norge.
- 16,00 Morten Nielsen som menneske og som digter ved Bruno Graversen.
- 20,00 Besøg i lærerhjemmene.

Tirsdag den 30. januar

- 9,30 Bibeltide. »Jesus er vejen«. Johs. evangeliet 14. kap. ved pastor Madsen, Kegnæs.
- 10,45 Henrik Ibsen (m. oplæsning) ved Chr. Sørensen, Ans.
- 13,00 Udflugt såfremt vejret tillader dette.
- 20,00 Lærerne underholder.

Onsdag den 31. januar

- 9,30 Bibeltide ved provst Mejdahl, Struer.
- 10,45 Sydslesvigeren Mommesen. Batakfolkets apostel, ved pastor Madsen, Kegnæs.
- 14,15 Fritime, evt. hvilepause.

- 16,00 Axel Hambræus som novelleforfatter, ved Ths. Mogensen.
- 20,00 Kongensgård Landbrugsskole ved forstander Østerby og frue.

Torsdag den 1. februar

- 9,30 Bibeltide ved forstander Kristensen.
- 10,45 Morten Niensens digtning ved Bruno Graversen.
- 14,15 Omkring Guldhornene 1802 ved Arne Rasmussen.
- 16,00 Livet o morgendagens Danmark 2 ved Sv. Å. Møller Kristensen.
- 20,00 Kursisternes aften.

Fredag den 2. februar

- 9,30 »Vort ansvar som husholdere over Guds mangfoldige nåde« ved Poul Jeppesen.
- 10,30 Kaffe og afslutning ved Ths. Mogensen.

Lørdag d. 3. februar – fredag d. 9. februar

Lørdag den 3. februar

- Ankomst inden kl. 15,00.
- 15,15 Velkomstkaffe.
- 16,00 Velkomst ved Ths. Mogensen.
- 16,15 Omkring Guldhornene 1802 (1) ved Arne Rasmussen.
- 19,30 Elever underholder (10. klasse B).

Søndag den 4. februar

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke.
- 14,15 Skolelærerlitteratur ved Poul Jeppesen.
- 16,00 Livet i morgendagens Danmark 1 ved Sv. Å. Møller Kristensen.
- 20,00 Lærerstabten underholder.

Mandag den 5. februar

- 9,30 Andagt ved skolens formand, pastor Ingv. O. Godtkjær, Møborg, som derefter gennemgår den svenske forfatter Olov Hartmans forfatterskab.
- 10,45 Gennemgang af Hartmans bog »Død med forhindring«.
- 14,15 Forfatteren Hermann Wildenvey og hans produktion ved Marie Kvåle, Larvik, Norge.
- 16,00 Sydslesvigeren Mommesen – Batakfolkets apostel ved pastor Madsen, Kegnæs.
- 20,00 Besøg i lærerhjemmene.

Tirsdag den 6. februar

- 9,30 Bibeltime: Jesus er vejen. Johs. 14. kap. ved pastor Madsen, Kegnæs.
10,45 Morten Nielsen som menneske og som digter ved Bruno Graversen.
13,00 Udflugt såfremt vejret tillader dette.
20,00 Kongensgård Landbrugsskole ved forstander Østerby og frue.

Onsdag den 7. februar

- 9,30 Bibeltime ved provst Mejdahl, Struer.
10,45 Bønnens hjertebankning ved Benno Møller Hansen.
14,15 Fritime eller hvilepause.
16,00 Omkring Guldhornene 1802 (2) ved Arne Rasmussen.
20,00 Lærerstaben underholder.

Torsdag den 8. februar

- 9,30 Bibeltime ved forstander Kristensen.
10,45 Henrik Pontoppidans bog »Lykke Per« som bekendelsesroman ved Erling Agergaard.
14,15 Morten Nielsens digtning ved Bruno Graversen.
16,00 Livet i morgendagens Danmark 2 ved Sv. Å. Møller Kristensen.
20,00 Kursisternes aften.

Fredag den 9. februar

- 9,30 »Vort ansvar som husholdere over Guds mangfoldige nåde« ved Poul Jeppesen.
10,30 Kaffe og afslutning ved Ths. Mogensen.
Hvor intet stednavn er nævnt, er det skolens lærerstab.

GLIMT

December måned på en skole skal opleves. Det er umuligt at berette i alle enkeltheder. Stemning, lys, forventning, glæde, hjælpsomhed er nogle af de grundelementer der blandes til en uforglemmelig oplevelse.

Nissefest – ikke fordi vi tror på nisser, men fordi det er en aften, hvor der sker så meget forskelligt, at man godt kunne hensættes til en fortælling om en nisse, der blander begivenhederne til en omgang biksemad.

Risengrød – alt det, vi kan spise, er aftenens første punkt. Vi sidder alle på gulvet, på hvis

midte er en lysring. Inde i denne sidder nissepigerne og øser grød op. Tænk nogle kan spise 3 portioner – og endda ikke få en mandel.

Juleklip og julemusik er næste punkt. Spisesalen flyder af papir, lim, farver og flittige hænder. Andre spiller dam, ludo, skak, kinaskak osv. Jo, der er julestemning. Hvem laver den fineste stjerne?

Æbleskiver og klejner sådan er tilsætningen til kaffen – begge dele forsvinder som dug for solen.

Julelege er næste punkt. »Så går vi rundt om en enebærbusk, enebærbusk« lyder det af unge, glade stemmer. Andre lege følger efter, inden vi tilsidst slutter med »Bro, bro brille«.

Afslutningen foregår i foredragssalen. Vi sidder alle stille, og ind kommer de syngende Luciapiger. Kendte og ukendte skriftord veksler med at lysene tændes. Stille forlader de salen – og stille går vi til ro.

Holstebroturen blev en ganske god tur. Vist nok de fleste er stærkt optagne af filmen (den gamle) om Nøddebo præstegård. Så går turen hjem. Vi er en oplevelse rigere.

* Adresseforandringer

- 1936 Fru Benny Jensen, Stentofterne 16, 7600 Struer.
52–53 Jens Chr. Jensen, Kvinvadvej 15, Sinding, 7400 Herning.
52–53 Gunnar Jeppesen, Granbakken 11, 7130 Juelsminde.
55–56 Gunnar Andersen, Rosbjergvej 10, Volstrup, 9500 Hobro.
1958 Karen Pedersen, Brogade 2¹, 7660 Bækmarksbro
60–61 Poul Ejner Agergaard, Egesvinget 36, Frederiksberg, 4180 Sorø.
1962 Erna Laursen, Slåenvej 42, Mejdal, 7500 Holstebro.
62–63 Sten Nytrup Nielsen, Bygvænget 6, Frederiks, 7470 Karup.
-

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOKTRYKKERI STRUER 30651

50 HR J KRISTENSEN
STATENS PUBLIKATIONSLANG
LEBES PÅK ALLE 101
KH 0100