



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

En ny salme

Du fylder mig med glæde,
for glæden er fra dig,
du Gud, der helst vil give,
så glæden bor i mig.

Du løfter op min smerte,
så smerten er hos dig,
du Gud, der kender sorgen
og deler den med mig.

Du fylder mig med undren,
forunderlige Gud,
du åbner altid udvej,
når alt ser håbløst ud.

Du løfter mine tanker,
så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes,
at du forlader mig.

Du bærer mig i livet,
hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide,
at jeg tilhører dig!

Holger Lissner

Nr. 3 . Marts 1979 . 71. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Åbent brev - gælder alle bladets læsere

Kære repræsentant for Nr. Nissum Høj- og Efterskole

Som du sikkert ved, var højskolen hvilende fra sommerferien til jul i 1978. Vi har imidlertid igen begyndt et højskolekursus i januar 1979. Vi har 12 elever på holdet.

Skal højskolens fremtid sikres, er det nødvendigt, at vi får flere elever. For at opnå tilskud fra staten til lærerlønninger m.m. skal man på årsbasis have mindst 18 elever. – Vi håber og tror på, at du vil hjælpe os med at opnå dette.

Et udvalg, der hovedsagelig består af tidligere elever, har udarbejdet noget materiale, som vi håber, at du vil hjælpe os med at få ud rundt omkring i landet, så mange flere bliver klar over den mulighed, der hedder Nr. Nissum Højskole.

Vi har tilladt os at sende to plakater, to konvolutter og 10 små foldere, der siger noget væsentligt om skolen og de fag, som vi kan tilbyde.

Det, vi gerne vil have dig til at gøre, er at sætte konvolutten fast ved plakaternes underkant, komme fem foldere i hver konvolut og så hænge plakater med foldere op et sted, hvor den kan blive set af unge mennesker. Efterhånden som folderne bliver brugt op, hvad de jo gerne skulle blive, ville du måske fylde konvolutterne op påny. Nye foldere sendes omgående ved henvendelse til skolen. Flere plakater og konvolutter kan iøvrigt også fås.

Erfaringer fra andre skoler siger os, at gode steder at få plakaten op vil være idrætshallers opslagstavler, biblioteker, arbejdsformidlingskontorer, soldaterhjem (KFUM), mødesteder for KFUM og K. Du har måske også selv nogle steder, som slet ikke er nævnt mellem disse.

På forhånd tak for hjælpen. Vi håber at høre fra dig, når du har brug for mere materiale.

Venlig hilsen
på udvalgets vegne
Svend Åge Møller Kristensen

NB. Vil du gå ind i rækken, der hjælper – send da bud til skolen, og du vil få tilsendt som repræsentanterne.

Ths. M.

Nyt fra gamle elever

Flere har benyttet sig af opfordringen til at fortælle nyt på bagsiden af giroindbetalingskortet.

1974. Karen Villadsen er gift Kaas og bor Chr. Winthersvej 13, 8600 Silkeborg.

1975. Susanne Jacobsen er blevet gift og hedder Susanne Rout og bor Bachsvej 108, 7500 Holstebro. Er blevet optaget på Sygehjælper-skolen i Holstebro. Susanne efterlyser holdets vandremappe, som tilsyneladende er gået i stå.

1929/30. Niels Chr. Hovgaard meddeler, at holdkammeraten Peder Nørgaard er død og blev begravet 10.-2. 79 på Vorde kirkegård.

1933. Inge Sørensen meddeler, at hendes mand, forstander Thorvald Sørensen, »Nordstjernen«, Sparkjær, er død.

Vinterelevstævnet

Det var med forventning, at vi så frem til dagen. Som så ofte før – siges det – havde jeg glemt at skrive, at man skulle tilmelde sig forud. Forventningen var stor, og der kom også ca. 150 gæster.

Vi oplevede en festlig dag.

Det begyndte med, at man stod lidt forsagt ude i gangen. Der blev sagt »goddag« – »Næ, er du her« osv. Ordstrømmen brød for alvor løs ved kaffebordet, og det er en glæde at overvære, at mennesker der »engang gik her«, i den grad er dus med hinanden.

Dernæst oplevede vi en veloplagt Maren Kirk, der fortalte løs af et rigt livs minder og oplevelser. I smug betragtede jeg publikum og kan love dem, der mener, at ungdom ikke kan høre, at så mangler de en Maren Kirk. Vi takker for en god oplevelse.

Så blev Højskolehallen igen forandret til idrætshal og den oplevelse glemmes heller ikke, som derefter fulgte. Hele gulvet besat af gymnaster – en skøn oplevelse.

Så var der for gæster og andre, der ikke havde opgaver af særlig art, lejlighed til at benytte svømmehallen. Det var lidt af en skuffelse, at kun 2 gæster havde badetøjet med – men de var nok vasket hjemmefra, ja, jeg tvivler da heller ikke på, at andre gæster også var det.

Altså, frikvarter. Man så nybygningen. Snakken gik, og tiden gik.

Men 10. klasse A og B havde forvandlet Højskolehallen til spisesal og serverede middagen til stor tilfredshed for os, som nød at modtage. Same klasser omforandrede derefter hallen til



NØRRE NISSUM HØJSKOLE

7620 Lemvig – Tlf. (07) 89 10 04

KURSUS

18 uger fra 15. august
20 uger fra 4. januar

STØTTEMULIGHEDER:

Statsstøtte

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til skolen. Skemaet afleveres på kommunekontoret i din egen kommune, der videregiver det til skolen. Størrelsen af tilskuddet afhænger af din egen indtægt samt af dine forældres indtægt og formue, hvis du er under 23 år.

Kommunestøtte

Efter at du har fået oplyst, hvor meget du kan få i statstilskud, kan du søge din egen kommune om tilskud. De fleste kommuner er velvillige over for sådanne ansøgninger. Ansøgningsskema får du her fra skolen sammen med oplysning om størrelsen af statstilskuddet.

Arbejdsledige

Efter nugældende regler bevares retten til dagpenge under et højskoleophold, uden at du mister retten til at søge om statsstøtte.

Ungdomsledige

Er du mellem 18 og 25 år, har du særlig gode muligheder for at opnå kommunaltilskud. Ret selv henvendelse til din egen kommune.

Højskolefonden

Hvis du har været leder eller medhjælper i frivilligt ungdomsarbejde, f. eks. spejder, FDF-FPF, KFUM og K, idrætsarbejde eller andet, kan du søge om et mindre tilskud gennem **Højskolefonden**. Ansøgningsskema fås ved henvendelse her til skolen.

Pris

For tiden ca. 1500 kr. pr. md. + udgifter til skolemateriel og ture i ind- og evt. udland, ca. 900 kr. ialt for hele kurset.

BELIGGENHED

Nr. Nissum Højskole ligger på et naturskønt bakkegrund ved landevejen Struer-Humlum-Lemvig.

Som nære naboer ligger kirken, landbrugsskolen, Elmely (de gamle hjem) og sognets gamle, historiske »Kongensgård«. Mod nord er der vid udsigt over Nissum Bredning til Thy og Thyholm. Mod syd ligger Seminariebyen med seminarium, HF-kursus, pensionisthøjskole og kommuneskole. Ude i horisonten ligger Klosterheden plantage.

Skolen har et jordtilliggende på ca. 14 tdr. land, heraf er de ca. 5 tdr. udlagt som bevoksning, have, idrætsanlæg m. m.

MÅLSÆTNING

Nr. Nissum Højskole blev oprettet i 1887 af sognets daværende præst, Ad. L. Hansen, der i samarbejde med Indre Missions formand udformede skolens målsætning som:

En kristelig højskole i Indre Missions retning.

Denne formulering fastholdes stadig, idet skolen vedkender sig det kristne livssyn som målsætning i fundats, i undervisning og i samværsform.

FAGTILBUD

Du sammensætter selv dit skema ud fra følgende undervisningstilbud:

OBLIGATORISKE FAG

| | |
|-----------------------------|---|
| Fælles time | Vi snakker om ugen, der er gået, og oplyses om ting, der kommer i form af ekskursioner, særarrangementer og andet af interesse for hele holdet. |
| Historie | Der gives en oversigt over hele den historiske periode med mulighed for fordybelse i emner af særlig interesse. |
| Kristendoms-kundskab | Udgangspunktet for undervisningen er udvalgte skrifter fra såvel gamle – som nye testamente. |
| Litteratur | Forskellige værker, klassiske som moderne, vil blive gennemgået. |
| Motion | Omfatter forskellige former for boldspil, ture i naturen, svømning m. m. |
| Regning/matematik | Grundlæggende begreber indarbejdes, således at du senere vil være i stand til f. eks. at følge undervisningen på HF. |
| Samfundslære | Der vil her ske en indføring i politiske, økonomiske og aktuelle samfundsbetonede emner. |
| Studiekredse | Emner vedrørende vor eksistens, meningen med tilværelsen, vor stilling i samfundet o. a. vil blive behandlet. |

I alt omfatter denne faggruppe ca. 20 timer.

VALGFRIE FAG

Disse fag er opdelt i tre linier, og det vil være muligt for dig at vælge alle dine timer inden for samme linie. Der er dog også mulighed for at sammensætte skemaet med timer fra to evt. alle tre linier, hvis det passer bedre med netop dine ønsker. Enkelte fag kan evt. udgå i tilfælde af manglende tilslutning. Du kan her vælge 15 til 25 timer pr. uge.

A) IDRÆT.

| | |
|--------------------|---|
| Badminton | Du vil her have mulighed for at uddanne dig som træner og leder i én eller flere af de nævnte idrætsgrene. Undervisningen tilrettelægges således, at du først modtager nødvendige kundskaber og derefter selv løser praktiske træneropgaver. |
| Fodbold | |
| Håndbold | Idrætsteori, som bl. a. omfatter anatomi, fysiologi, foreningsledelse og undervisningslære – 2 timer pr. uge – indgår i denne træner- og lederuddannelse, der iøvrigt afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. |
| Gymnastik | |
| Svømning | |
| Volleyball | Du er imidlertid også velkommen til at vælge idrætsfag, selv om du ikke ønsker en træneruddannelse, men måske blot gerne vil opleve glæden ved at være med, samtidig med, at du naturligvis på denne måde vil forbedre dine personlige færdigheder. |
| Idrætsteori | |

B) FORBERED. FAG FOR SYGEPLEJE-, HF- OG SOCIALPÆDAGOGISK UDD.

| | |
|---------------------------------|--|
| Barnepleje | Omfatter en gennemgang af barnets motoriske, psykiske og sociale udvikling. Desuden graviditet, fødsel og pleje af spædbørn. |
| Forsorg | Der orienteres om pleje af ældre og handicappede, ligesom vi kommer ind på 15-20 forskellige uddannelser i tilknytning dertil. |
| Førstehjælp | Kurset omfatter 40 timer. Der afsluttes med prøve og kursusbevis for fuldført kursus. |
| Fysik/kemi | Vi vil her arbejde med emner, der kan danne grundlag for en senere sygeplejeuddannelse. |
| Psykologi | Vi vil i almen psykologi komme ind på fagets grundbegreber og senere gå videre med at uddybe kendskabet til menneskets »indre liv«, erkende os selv i den situation vi nu engang befinder os i. Der vil også blive mulighed for at tage specielle emner op som udviklingspsykologi, adfærdspsykologi m. m. |
| Sprog (eng. og tysk) | Sprogundervisningen vil blive tilrettelagt således, at den enkelte vil få så stort et udbytte som muligt. |

C) HOBBYBETONED E AKTIVITETER

| | |
|------------------------------|---|
| Batik | Arbejde med stof og farvenuancer. Vi frembringer forskellige mønstre ved hjælp af beviklinger eller voks. |
| Blokløjtespil | Sammenspil for blokløjter. Vi spiller musik af gamle og nye komponister. |
| Dramatik | Vi indøver revyer og mindre stykker med henblik på senere opførelse. Der lægges vægt på arbejdsprocessen forud for en opførelse og vi arbejder i fællesskab med udformningen af stykket. |
| Folkedans | Danske såvel som udenlandske danse vil blive indøvet. |
| Fotolære | Faget omfatter fotografering, fremkaldelse, kopiering, forstørrelse og fotografik. |
| Guitarspil | Omfatter spil med becifring, rytmespil, forskellige former for finger-spil og barré greb. |
| Håndarbejde | Herunder kommer vævning, knipling, samt hvad man ellers har interesse og evne for. |
| Formning/ keramik | Teoretisk og især praktisk kunnen indenfor områder som perspektivisk tegning, iagttagelses- og portrættegning, maleri på vandbasis, forskelligt lærarbejde, glasurmuligheder og dekorationsarbejde. |
| Maskinskrivning | Indlæring efter blindskriftmetoden. |
| Maskinsyning | Vi syr vort eget tøj efter selvvalgte mønstre. |
| Musik/sang | Forskellige musikhistoriske perioder belyses med en kort gennemgang af de største komponister. Der lyttes til såvel klassisk som nyere musik. Ved fællessang synges der danske sange samt folkesange fra andre lande. |
| Sløjd | Vi arbejder individuelt. Fortrinsvis lettere møbelsløjd. |
| Stoftryk | Omfatter maling af stoffer, sprøjteteknik og trykning af mønstre. |

Ud over ovennævnte tilbydes der specialundervisning i dansk og regning.
Ret til ændringer i tilbudene forbeholdes.



For en ordens skyld skal det bemærkes, at på vores skole har vi både højskole og efterskole, og i enkelte fag – som regel fag fra linie c – kan der blive tale om en vis samlæsning mellem de to skoleformer. Dette at helt unge og også lidt ældre elever færdes på samme skole i en god og positiv atmosfære virker inspirerende og kalder på ansvarsfølelse og samarbejdsvilje, en sekundær indlæring som eleverne fra begge skoleformer kan have megen gavn og glæde af senere hen i livet.



»teatersal«, og præcis kl. 20,00 gik tæppet for ca. 2 timers virkelig god underholdning af 10. klasse C under ledelse af Arne R. De høstede fortjent bifald.

Lærerne serverede aftenkaffen i »lyntempo«, og så gik samtalen igen, indtil undertegnede sluttede dagen.

Igen en af de oplevelser, der gør livet på en skole til et liv med indhold og mening.

Ths. M.

Til eftertanke

*Kringsatt av fiendar, gå inn i din tid!
Under en blodig storm – vi dig til strid!*

*Kanskje du spør i angst, udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med, hvad er mitt våpen?*

*Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd:
troen på livet vårt, menneskets verd.*

*For all vår framtid's skyld, søk det og dyrk det,
dø om du må – men: øk det og styrk det!*

*Stilt går granatenes glidende bånd.
Stans deres drift mot død, stans dem med ånd!*

*Krig er forakt for liv. Fred er å skape.
Kast dine krefter inn: døden skal tape!*

*Elsk – og berik med drøm – alt stort som var!
Gå mot det ukjente, fravrist det svar.*

*Ubygde kraftverker, ukjente stjerner –
skap dem, med skånet livs dristige hjerner!*

*Edelt er mennesket, jorden er rik!
Finnes her nød og sult, skyldes det svik.*

*Knus det! I livets navn skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd eies av alle.*

*Da synker våpnene maktesløse ned!
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred.*

*Den som med høire arm bærer en byrde,
dyr og umistelig, kan ikke myrde.*

*Dette er løftet vårt fra bror til bror:
vi vil bli gode mot menneskenes jord.*

*Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn varsomt på armen!*

Nordahl Grieg
digt fra 1935

Jubilæum



Jeppe holdt i 1976 25 års jubilæum – som følge af, at hun blev ansat her på skolen den 1. maj 1951.

Hertil har hun føjet et 60 års jubilæum, fordi hun blev født den 8. marts 1919.

At skrive noget nyt om Jeppe er svært. Gamle elever kender hende – og har hver for sig en forestilling om Jeppe's indsats. Dertil kommer,

at egenskaber og særlige kendetegn sjældent forandres. Jeppe er stadig håndgerningsfan – stoftrykfan – og skrivemaskinefan.

Vi ønsker tillykke med dagene fremover – at de må fyldes med meningsfyldt arbejde. At der stadig må være hygge at hente i Kirkebyen 20.

Tak for en indsats i skolens tjeneste.

Ths. M.

Fra elevforeningen

Den 8. marts havde 364 indbetalt kontingent. Det er en god begyndelse, som forhåbentligt bliver fulgt godt op af vore mange andre trofaste medlemmer.

Husk giro nr. 8 03 62 33.

Venlig hilsen

P. J.

GLIMT

Vinterkursus II blev som sin forgænger et godt kursus. Vi blev en stor flok, men fandt sammen i en rytme, der gjorde kursuset til en oplevelse. Jeg tror, at mange oplevede en god uge.

Fremad – ja, uanset om vi til næste vinter har et højskolehold eller ikke, vil vi alligevel indbyde til disse kursus. De hører vor skoleform til – og er tilmed betydningsfulde som berøringsflade – jeg tror, at de giver vor skole et godt ry.

Elevernes erhvervsuge forløb uden de store forstyrrelser. Selvfølgelig var der nogle, der var særdeles godt tilfredse, medens andre bare var tilfredse. Ofte giver en sådan uge lærepladser, men sådan er det ikke, hvad flertallet angår i dag.

Erhvervsorientering har vi fået om HF og Handelsskolen. Landbrugsuddannelsen og Teknisk skole kommer også – det vil sige, at det er uddannelse og ikke direkte lærepladser, der tilbydes. Det må tilføjes, at gymnasiet også i år tiltrækker en hel del af vore elever.

Undervisningsministeriet har nok også travlt. Der udsendes bestemmelser og retningsregler – og forvirringen bliver i første omgang større, men ved fælles hjælp finder vi nok »melodien«.

Udendørs arbejde har jo været snekastning, men til gengæld har Bjarne så haft travlt inden-dørs. Hvor er der i grunden mange steder, der kan forandres, sættes nyt op, repareres osv. Og hvert sted pynter og gavner det.

Fastelavnsfest på skolen er en ny tradition. Vi har ofte haft skolefri, men nu er dette sløjfet. Elevrådet fandt da på at arrangere en *fastelavnsfest*. De lagde et stort arbejde i at opstille 3 tønde: En børnetønne, en pigetønne og en drengetønne. Festtegnet var »en beklædningsforskellighed fra hverdagen« og sikken en forandring, men festlig. Efter tøndeslagningen havde samme råd bagt boller til kaffen. Vi sang så det klingede – og sluttede af ovre i hallen med

gamle sanglege til hornmusik. Jo, der var fest på skolen.

Gymnastik er i disse dage et nøgleord på skolen. Vinterstævne med gymnastik den 24. februar. Sognets gymnastikopvisning den 8. marts og Lemvigegnens den 10. marts. Jo, reklame for skolen er mange ting. Gymnastik en af de gode.

Håndboldturneringen er ved at slutte. Helt bestemt ved vi, at vort herre junior hold blev kreds vinder. Håber det samme for Dame ynglinge. Andre hold har været gode repræsentanter.

5. kantturneringen mellem omegnens ungdomsskoler er festsæftener. Vi glædes ved besøg. Vi ser andre. Vi oplever andre – og vi kan lære af andre.

Propagandaudvalget for højskolen har et indlæg andetsteds i bladet. Læs dette som et budskab til dig.

Ths. M.

☆ Højskolepost

Vore møder

3. april. Farre. Ths. M.

7. april. Norshallen. Ths. M.

Elevfesten

Husk at det er 15. og 16. juni 1979. Planlæg din tid således, at du kan være med.

Vandremapper

Det glæder mig at læse disse, og der kommer af og til en med posten. Det kunne måske interessere jer at høre hvilke?

Taler eller foredragsholder

Det lyder måske af pral, men der er blandt lærerstaben flere, der er villige til at medvirke, hvis I kan bruge os. Adressen: Nr. Nissum Høj- og Efterskole.

Rhinturen

Der er enkelte pladser endnu. Tilmeldelse snarest.

Udgivet af Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening. - Redigeret af forstander Ths. Mogensen

CHRISTENSENS BOUTYKARI STRUER 30832