



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M



*Velkommen  
til elevfesten  
16-17 juni 1979*

---

Nr. 6 . Juni 1979 . 71. årgang

DANMARKS

**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**  
UDGIVET AF ELEVFORENINGEN



*Fra et jubilæums-elevstævne i gamle dage*

---

## PINSE

Nu ringer pinseklokkerne den danske sommer ind  
og blander malmets røst i lærkens tone;  
det dufter sødt og sommerligt fra havens lyse lind,  
og bier summer sagte i dens krone.

Og festklædt følger sognets folk den grønne kirkesti  
og taler om, hvor skøn en dag kan være;  
og salmebogens guldsnit blinker morgensolen i,  
og småbørn plukker blomster på et gærde.

Der er så svalt og stille i det gamle kirkehus,  
bag løv og liljer lyser altrets luer,  
og pinsesalmen stiger som et fuldt og festligt brus,  
der magtfuldt løfter kirkens lave buer.

Vi bøjer os og beder om at få det syn at se,  
at ild fra himlen tændes i det ringe.  
O, menighedens Herre, om det atter måtte ske,  
at ånden rørte støvet med sin vinge!

*Svend Rehling*

## Forældredag

Der er visse ting, der skal opleves, de kan nok refereres, men ikke beskrives. Sådan er det at opleve en *forældredag*.

*Elevernes* medvirken ved at fremstille en udstilling af stilehefter, skriftlige mesterværker af udflugtsture, historie, samfundsfag, biologi osv. Dertil barnepleje formning, foto, m.m. Stoftryk, kjolesyning, håndgerning og sløjd er alle eleverarbejder, der kræver stor plads til udstilling – og de fanger da også straks gæsternes opmærksomhed. Der er »nørklet« for adskillige kroner. Vi må ikke glemme »køkkenudstillingen«, den smagte ualmindelig godt.

Men eleverne medvirkede også med gymnastik, der samlede en stor tilskuerskare – og bifaldet var fortjent.

Eleveoptrinet, der var velforberedt, var nær gået »i vasken«. Hovedpersonen kom forkert ned i et luftspring ved gymnastikken, og vi måtte desmere beundre hans spil efter et ophold på sygehuset til undersøgelse for brud.

Ja, mere endnu med elever. De modtog gæsterne – de vartede op – de bød på kaffe i »kaffepausen«. De sang, de spillede, de fløjtede – og så ryddede de op i et »snuptag«, da festen var slut. Jo, det var elevernes dag, og gæsterne var da også deres forældre.

*Forældrene* så ud til at befinde sig vel. Mange af dem deltog i gudstjenesten kl. 10, og det var festligt med en stopfyldt kirke.

Kl. 12 præcis var alle, der kunne komme, bænket omkring bordene i Højskolehallen. Senere var forældrene ivrige tilskuere – og interesserede beundrere af udstillingerne. Mange benyttede også tilbudet om en samtale med klasselærerne. Jo, forældre kredsen var en aktiv flok. Mange havde taget sig en fridag – og de brugte den på deres børn.

*Lærerstaben*, ja, de gik rundt og holdt øje med om alt fungerede. Deres indsats lå jo forud, hvad forberedelserne angik. De lærte gennem samtaler og småreplikker mange forældre at kende – ja, og så havde mange af staben jo en lederpost ved opvisning, sang, musik, underholdning, borddækning, servering osv. De holdt ikke fridag, men oplevede

det, en lærer altid har behov for – en forældre kreds, der viser dem tillid og interesse.

*Køkkenet*, ja hvordan går det til at om trent 470 mennesker bliver bospist 2 gange, og der også bliver tid til en kaffetår. Enhver der kender lidt til et køkken ved, at der var højtryk på – men sagen er i korthed: det fungerede, fordi der ligger planlægning forud og erfaring i selve dagens arbejds gang. Helt ærligt – så kan alt fungere godt – men svigter de i køkkenet, hvad så? Ja, så havde forældredagen ikke været det, den var.

*Forældredagen* efterlader en tak i ens sind. En tak, fordi man fik en arbejdsplads i en skolesammenhæng, hvor forældre, elever, lærerstab og personale kan fungere sammen. Ja, sagt stærkt: den er med til at give ens daglige gerning mening. *Ths. M.*

---

## Man mindes

Midt i dagenes travlhed standses man af en telefonopringning, der kort meddeler: *Frits Jacobsen er død*.

Det lyder så uvirkeligt. Man har slet ikke tænkt den tanke, men hjertet kunne ikke mere, og man tænker sit.

Når man har kendt Frits Jacobsen i mange, mange år, så kendte man et menneske, der engang ydede en stor arbejdsindsats som formand for Vejlekredsens KFUM og K og holdt utallige møder.

Man kendte en fremsynet mand, der stod som bagmand for oprettelsen af »*Trekantcentret*« i Brønsted, næsten før andre så tilsvarende ideer. Senere stod han som leder af en af Indre Missions sygeplejehøjskoler, og ingen, der kendte det indefra, var i tvivl om, at arbejdet blev gjort i den *Herres* tjeneste, som Frits Jacobsen tjente.

Her skal ikke omtales den modgang og storm som han kom ind i, og slet ikke ønskede, men her vil jeg mindes en af KFUM og Ks og Indre Missions højskolars trofaste medarbejdere.

Han døde i en mærkelig tid, en tid, hvor samarbejdet inden for hans vidtspændende arbejdsfelt ikke rigtig fungerer.

Hans minde vil jeg bevare. *Ths. M.*

## GLIMT

*Gymnastikstævnet* med Rydhave, Søndbjerg, Hardsyssel, Lægårdens og vore egne elever var en stor oplevelse. Der var forskel i udførelse og kvalitet, men alligevel et dejligt syn at se så mange aktive gymnaster. Holstebroegnens juniorhold gav til slut en fornem opvisning, der gerne tåler en gentagelse. Alle fik kaffe inden afslutningen.

*Pokaler* for vinterens idrætsaktiviteter blev uddelt ved ovenstående lejlighed. Vore elever var ubeskedne nok til at tage hovedparten – jo, vinteren var en god sæson.

*Mange møder* har vi deltaget i, især har konfirmandfesten været målet. Det har glædet mig, at der flere steder har været flere end ventet – man spørger sig selv: Bliver KFUM og K moderne igen.

*Udendørs* har vi haft travlt med at anlægge parkeringspladser i skolegården og sætte de ødelagte stensætninger i orden. Det tager form fra dag til dag, og »vor skole« får igen en facade mod nord.

*Haven grønnes*, men det er vel sjældent at løvspringet har ladet vente så længe på sig. I denne skrivende stund er bladene ikke nær udsprunget. Derimod gror græsset som aldrig før. Bjarne må klippe ofte – ja så galt to gange om ugen.

*Besøg udefra* er velkomne. Vi har i maj haft besøg af gamle KFUM'ere med familie fra Skive og fra Aulum KFUM og K. Vi håber, at de har haft tilsvarende glæde af besøget. Flere er anmeldt i juni.

*Forældredagen* er en betydningsfuld dag. Tænk, at de kommer fra alle egne af Vestjylland for blot at være med. Betydningen af dagen kan vanskelig måles, men den er stor.

*Prøvetid.* Prøvelser har en foranderlig karakter. Uden tvivl har de fleste lande gennemlevet økonomiske prøvelser. Mange mennesker har oplevet det samme – selv unge har haft »lomme-smerters«, men at blive »prøvet« som gamle beretninger fortæller om, er sjældent i velfærdstider.

*Prøvetider* er dog ret aktuelle. Vi gennemlevede de skriftlige prøver i sidste uge i april. De kommer nu tilbage med censors påtegning – og så følger lærernes – så godkender begge hinandens bedømmelse, og derefter er tiden inde til at skrive i protokol.

*Mundtlige prøver* er dernæst i fuld gang, men der skal jo komme noget fornuftigt ud af munden, før der kan bedømmes, om det var positivt eller negativt. Det svinger lidt.

*Elevfesten* forberedes, men ikke med fuld fart. Der er længe til – og alligevel vil det gå som før – tiden bliver for kort. Vi får travlt til festen.

*Højskolen* rejste den 30. maj. En underlig tanke, at de 20 uger er gået. Det store spørgsmål er – skal vi byde et nyt hold velkommen den 15. august.

*Abent hus aften*, hvor alle kommende elever er indbudt for at høre om næste skoleår, finder sted den 8. juni. Vi håber, at det er en positiv flok, der møder frem.

Ths. M.

---

## Logik

Jeg har genopfrisket et par af pastor Karluns fredagshistorier. Her er en af dem.

Jeg har en ven, der er psykolog, og han fortalte mig forleden, at man har fundet ud af, at folk med lyst hår som regel er sparsommelige og dygtige, mens folk med mørkt hår tit er lette at begejstre og har megen indbildningskraft.

Min datter, der hørte på, sagde så:

– Hvad nu med *dem*, der ingen hår har?

– Åh jo, svarede psykologen, *de er skaldede!*

---

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.  
Redigeret af forstander Ths. Mogensen.