



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

### HØJSKOLEAFDELINGEN

er hvilende i dette efterår – men ikke nedlagt. Læs formandens redegørelse inde i bladet.

★

### REPRÆSENTANTMØDET

er flyttet fra den 25. september til *lørdag 22. september 1979 kl. 10,00*. Dagsorden udsendes senere.

★

### ELEV MØDERNE

i efteråret vil blive offentliggjort i næste blad.

---

Nr. 7 . Juli 1979 . 71. årgang

**HØJSKOLE OG EFTERSKOLE**

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN



Lemvig Folkeblad bragte dette billede med følgende underskrift: Sandsynligvis lukker højskolen i Nr. Nissum, men efterskolen kører med fuld belægning, og der er masser af aktiviteter på skolen. Her symboliseret ved, at man er i fuld gang med at friske facaden op.

*Hva er jeg, at du kommer  
o, Herre, meg i hu?  
En funke gjennom rummet  
som slokkes i et nu,  
en natteduggens dråpe  
i uopphørlig skjelv,  
imens den henger under  
uendelighets hvelv.*

*Et menneske – hva er det  
at Gud det ense vil?  
En dugg som himlen speiler,  
men verden nedadtil.  
En dugg – og dog en verden,  
med tankers stjernehær,  
med viljens skaperfinger  
og lidenskabers vær.*

*Et menneske – et forsyn  
hvis nervefine bud  
sin lille verden styrer  
som verdenene Gud.  
Snart høy som børen høvding,  
snart en forkrøpлет træl,  
i angst for Herrens øye,  
i enrum redd seg selv.*

*Et menneske – en funke  
av evighetens ild.  
En himlens blanke tåre  
som hjem til himlen vil.  
I lønn av himlen runnen,  
i lys tilbakekalt.  
Et menneske – en gåte,  
et intet – og et alt.*

Jonas Dahl

# AVISOMTALE

Som medlem af det udvalg, Indre Missions skoler har nedsat til at varetage forskellige fælles interesser, aflagde jeg på generalforsamlingen på Blåkilde Ungdomsskole en beretning om højskolernes stilling og fremhævede bl. a., at det var urovækkende, at der endnu (29. juni) ikke var tilmeldt 200 elever til Indre Missions skoler, og jeg oplyste da også – sandheden tro – at vi kun havde 13 indmeldelser i *Nr. Nissum*, og at bestyrelsen overvejede højskoleafdelingens fremtid ud fra et vist antal elever inden en bestemt dato.

Ingen af forsamlingen havde kommentarer til beretningen.

Bagefter blev jeg klar over, at der var journalist på fra »Vestkysten«. Jeg bad om, at der ikke måtte blive givet »overskriftschok«. Dette syntes jeg bladet overholdt, og foruden omtalen af højskolerne bragte bladet med lige så store overskrifter omtale af efterskolerne forhold og om ovennævnte udvalgs fremtid i samtaleudvalget med Indre Mission og KFUM og KFUK.

Men dagene derefter var et mareridt. Kristeligt Dagblad bragte på forsiden et overskriftschok og et 20 år gammelt billede af skolen samt navne på alle Indre Missions skoler.

Telefonen ringede.

Beklagelser over, at skolen skulle lukke. Så havde vi alligevel forbygget os i *Nr. Nissum*. Hvad vil I gøre ved alle jeres bygninger? Gode råd fra København: Lav den om til vandrehjem, der er så hårdt brug for disse o.s.v.

Andre skoler var vrede – hver på sin måde og hver for sit.

Jo, Kristeligt Dagblad havde bragt *Nr. Nissum* og andre IM skoler frem for offentligheden. Det, der undrer mig, er, at samme blad ikke kunne efterkomme vor indbydelse i 1967, da skolen som den første af IM sko-

lerne indviede sin egen idrætshal. Det samme gentog sig, da vi i 1975 indviede svømmehallen. Dengang syntes jeg, at bladet burde skrive noget med store overskrifter – men det var nu det kom.

Et par andre blade afskrev samme blads referat – det var jo stof.

Men – mine tanker var andet steds. Jeg stred for det, jeg tror på. Som idrætsmand har jeg altid vidst, at kampen ikke er færdig – endt – før dommerens slutsignal har lydt, men: Skolens bestyrelse har efter samtale med lærerrådet, besluttet at lade højskoleafdelingen være hvilende i dette efterår, da man anså 13 indmeldelser den 1. juli for at være for lille et antal. Især efter at det på sidste års repræsentantskabsmøde nedsatte udvalgs propaganda og formandens appel ved elevfesten tilsyneladende ikke gav elevtilgang.

Man vil afvente dette års repræsentantskabsmødes stillingtagen i september måned og bruge den mellemliggende tid til at finde evt. nye veje for højskoleafdelingens fremtid (se Godtkjærs indlæg).

— — —

Som nævnt – fløjten har lydt. Det blev et nederlag. Så sidder man i omklædningsrummet og tænker kampen efter i enkeltheder. Hvorfor tabte man?

Var vi ikke dygtige nok?

Var vi ikke fremsynede nok?

Var vor spillestil ikke moderne nok?

Var vort samspil ikke i orden?

Var vi uden taktik?

Jeg kom hurtigt til det resultat, at vi ingen taktik havde. Vi havde blot opstillet et krav om elevtal ud fra et økonomisk synspunkt og ud fra et lærerønske om et sikkert lærerskema 2–3 måneder forud for et skoleår.

Vi burde kort og godt give den gamle højskoleafdeling – som den, der har båret skolen

# Elevfesten 1979

Da ingen har anmeldt elevfesten, bliver den her refereret, som jeg oplevede den.

I ugen forud for elevfesten var der – som altid før en elevfest – travlhed på skolen. Alle elever var en eller flere gange i ugens løb oppe til mundtlig eller skriftlige prøver og var selvsagt optaget heraf. Heldigvis havde lærerne også andre ting som gymnastik – optrin osv. i tankerne og øvede disse ting, når der var tid dertil. Lørdagen var afsat til et allemandstog, og alle tog fat ved borddækning og pyntning, med blomster, i haven, ved optrin osv. – og den gamle skole blev klar til at modtage gamle elever.

Lørdag aften var en hyggeaften. Kun få kommer, men de hygger sig. Vi begyndte som sædvanlig med et foredrag. Vi drak kaffe, vi snakkede, gik til bålet, sang og havde

---

siden 1887 – et tilbud: *enten eller*, dvs.: du må fortsætte uanset elevtal, vi betaler, hvad det koster – eller straks sig: det er slut.

Det er lige så uholdbart at være højskole i dag, som det var at være efterskole med 8–10 elever i 1966–67. Dengang lod man efterskolen leve. Heldigvis!

— — —

Taktikken var glemt – eller den var ikke lagt, og den er væsentlig i enhver kamp. Nu må vi i tænkebox. Det må alle, der er interesserede i vor skole. Forslagene må frem, hvis vi vil sikre dens fremtid. De modtages gerne.

Men vi må fastholde grundlæggerens idé: *En kristen skole – en kundskabsgivende skole*. Uden disse – ingen skole.

Jeg er gået ind i boxen.

*Ths. M.*

det rart – for det har man mellem gamle elever.

Søndag formiddag mødte mange til gudstjenesten i Nr. Nissum kirke, der var fyldt som selve juleaften – og det er en god begyndelse. Der var over 400 til frokost og 200 til jubilæumskaffe. Man hilste med glade smil og sagde: »Jo, nok er det 50 år siden, men vi kan endnu.« Andre så lidt på hinanden og sagde spørgende: »Er det da ikke Jens,« og den anden svarede: »Og du må så være Kristian.« Jo, 40–50 år ændrer lidt på tilværelsen. Men som de snakkede. Et højskoleophold blev en tid, der aldrig glemmes (husk det, de der læser dette).

Så var der gymnastik – og hvilket syn i skønne omgivelser. Jeg bliver aldrig træt af at se på disse drenge og piger.

For første gang indeholdt elevstævnets program en direkte valghandling. Efter den nye fundats skulle 5–10–15 års osv. jubilarerne enten genvælge deres repræsentant eller vælge en ny. Jeg anser det for et gode. Der ved bliver alle elevhold aktive – også fremad.

Skolens formand bød velkommen til eftermiddagsmødet, og en 20 års jubilar, sognepræst Jens Chr. Noe, Tirstrup, talte. Forstander Kristensen havde ordet. Der blev læst hilsener, og formanden henlede opmærksomheden på højskoleafdelingens modgang. 2 juniorhold spillede derefter en fodboldkamp på det nye idrætsanlæg. Andre elever dækkede middagsbord. Gæsterne var velkomne over hele skolen – og hyggede sig.

Kl. 18,15 sad ca. 500 ved middagen i Højskolehallen – og jeg glædede mig over en elevflok, der fikst og elegant serverede den middag, som et flinkt køkkenpersonale havde forberedt.

Kl. 20 var Højskolehallen omdannet til teatersal, og 8. klasse under Birthe Hansens

# **Nr. Nissum Højskole flytter - men efterskolen er fuldt belagt**

På bestyrelsesmødet ved Nr. Nissum Høj- og Efterskole blev det vedtaget, at højskolen på grund af manglende elevtilgang holder lukket i denne efterårsperiode.

Hvad der fremover skal ske, vil der blive truffet beslutning om på repræsentantskabsmødet den 15. september.

Formanden for Nr. Nissum Høj- og Efterskole, sognepræst I.O. Godtkjær, Bækmarksbro, siger til KD, at der ved den skæringsdato man havde fastsat 1. juli kun var tilmeldt 13 elever, og det er for lidt, der er plads til 30.

– Vores højskoleafdeling skulle være startet den 13. august, men mange unge som i og for sig godt kan tænke sig at tage på højskole, afventer svar fra læreanstalter, seminarier osv. på den tid, og de tør derfor ikke binde sig for et højskoleophold, siger han.

## **I sidste øjeblik**

– Staten kommer os faktisk lidt på tværs i det stykke, for det er klart, at de unge der søger uddannelse, først og fremmest må af-

---

ledelse underholdt os på en festlig måde. Lærerstaben serverede »stå-kaffe« – det er de gode til. Dramatikholdet, under Helle Esbos ledelse, afsluttede festen, inden vi gik ud i haven og sendte godt 1000,- kr. op mod himlen i et strålende farvespil, hvorefter vi som afslutning på en god elevfest sang: »Dejlig er jorden«. –

Tilbage står en tak til de mange, der kom til elevfesten, til elever, lærer- og medhjælperstab – alle var jo med i samspillet om den gamle højskoles fest.

*Ths. M.*

vente, om de kommer ind der hvor de har søgt. Glipper det og de lige skal sunde sig et par dage med at finde ud af, hvad de så vil, ja, så er vi så langt fremme ved vores kursusstart, at det faktisk er meget vanskeligt for os rent tilrettelæggelsesmæssigt.

Vi har erfaringer for at mange først melder sig i allersidste øjeblik, af de grunde jeg lige har nævnt.

– Og den noget enerverende situation som vi kender så godt fra tidligere, har vi altså i år villet undgå ved at sætte en skæringsdato. Hvorfor det rent faktisk ligger sådan med IM Højskolerne, at der ikke er så stor tilgang, ved jeg ikke, vi har på vore højskoler i øjeblikket tilmeldt mellem 200 og 220 elever, mens der over hele landet er mere end 3.000 tilmeldte elever (der er ca. 80 højskoler i Danmark, red.).

## **Spareplanerne**

Hvad der fremover vil ske med de spareplaner og nedskæringer på tilskudsordningerne til både høj- og efterskoler der arbejdes med i øjeblikket, ved jeg ikke, men det kommer ikke til at gavne nogen af skolerne, for sætter staten tilskuddene ned, så kan ingen forvente kommunerne i at gøre det samme. I yderste konsekvens kunne man nok tænke sig, at kommunerne ville sige som så, at elever der ville gå i 8., 9. og 10. klasse på en efterskole selv må betale, idet der jo overalt i kommuneskoler er 9. og 10. klasses overbygning. Vores efterskole går imidlertid godt, det vil jeg da gerne tilføje, siger I. O. Godtkjær, hos os i Nr. Nissum ligger det sådan, at vi har fuldt belagt med 125 elever, vi starter sammen med landets øvrige skoler til august.

*Kr. Dagblad den 20. juli 1979*

## Farvel

Mon I gamle elever kan huske, hvordan det var at sige farvel efter et 3- eller 5 måneders kursus?

Forestil jer, at dette kursus skulle vare 1 år, 2 år – måske 3 år. Hvad så?

Er det ikke naturligt, at det er svært at sige farvel? – Jeg står en sådan stund og er taknemmelig over, at jeg fik lov at møde disse unge – møde dem som store børn og sige farvel til et ungt menneske. Jo, det er svært, men alligevel festligt.

Vi havde en god afslutningsfest den 21. juni. Præget af forældrekredsen sagde vi hinanden tak for gode dage og tak til Gud for en opgave, der giver livet mening og indhold.

Tak til alle jer, der rejste – og tak til jer, der kommer igen den 13. august.

*Ths. M.*

## Fra elevforeningen

*Sommerferien kan bruges til mange ting – også til at føre ind på kartotekskortet det beløb, som 1283 medlemmer har betalt for 1979. Samtidigt afsløredes, at 88 ikke har betalt kontingent i 2 år (nogle endnu flere), og da det koster ca. 35 kr. pr. medlem at trykke og udsende elevbladet, er vi nødt til at afmelde dem. Heldigvis er det sådan, at også nye medlemmer kommer til, og ca. 70 af de elever, der rejste fra os i juni måned, er tilmeldt. – Det ville være dejligt, om de, der endnu ikke har betalt for 1979, ville gøre alvor af det nu. Husk: giro nr. 8 03 62 33, Nørrevang 1, 7620 Lemvig.*

*Venlig hilsen*

*Erling Agergaard – Poul Jeppesen*

---

## Rejse til Assisi

På vinterkursus i februar 1977 fortalte jeg om det nordiske økumeniske center, hvor man søger at leve i Frans af Assisi's ånd under ledelse af den svenske tidligere overlæge, nu franciskanermunk P. Agostino.

Vi er nogle »Venner af Centro«, som vil søge at arrangere en 8-dages rejse dertil i juni eller august-september 1980.

Hvis du kunne tænke dig at opleve fællesskabet på Centro samt besøge det dejlige Assisi og dets minderige omegn, så skriv og oplys, hvilken tid der eventuelt ville passe dig bedst. Du vil da høre nærmere.

*Ingv. O. Godtkjær  
Møborg præstegård  
7660 Bækmarksbro*

---

## GLIMT

*Oplevelser er noget, der har gjort indtryk på os – ja, så stærkt, at vi husker tildragelsen, begivenheden længe, længe efter.*

*Juni-juli 1979 vil nok stå i min erindring, så længe jeg lever. Andetsteds i bladet kan I læse hvorfor.*

*Prøver i skolen er omdiskuteret til ked-sommelighed. Vi har prøver her på skolen, det ved forældre og elever forud, og derfor er det en naturlig sag, at der er afsat tid til disse på juni måneds skema. Personlig synes jeg, at de forløb godt. Det gav en masse arbejde til elever, lærere og kontoret, men forhåbentlig vil en arbejdsgiver se på afgangsbepviserne med glæde. Der er kun få huller i vore elevers afgangsbepviser. Ikke en elev blev*

borte fra prøverne. Der findes mange ansvarsbevidste unge i dag – heldigvis flere, end menigmand tror, og langt flere end aviserne omtaler.

*Randers KFUKs* seniorafdeling besøgte os en søndag. Hørte om vor skole, så den, spiste med os – og vi oplevede endnu engang, at der findes mennesker, der er interesserede i vor skole.

Ca. 60 drenge- og pigejuniorer fra hele Vestjylland var samlet her til fælles glæde om idrætten og dens idé. Benno Møller Hansen og en dygtig ung lederstab stod for ledelsen. En god tradition.

Over 150 deltog i *Indre Missions sang- og musikkors kursusuge* fra 1.–8. juli. Der var sang og musik fra kælder til kvist fra tidlig morgen til sen aften. Ugen sluttede med en koncert i Højskolehallen. Lemvigegnens KFUM og K deltog i denne sammen med en stor tilhørsrække. Jo, sangen kan også samle, men skolen var fyldt til bristepunktet. Alligevel en god uge for skolen.

*Familielejren* for idrætsfolkene var en stor succes. 134 aktive familiemedlemmer fra vuggestuestadiet til 80 års alderen var med i et fællesskab, der binder stærkt. Igen i år var der mange unge i alderen 18–25 år – de ligesom bærer et ansvar for børnene og for de ældre. Blot at tilføje: dette kursus blev overtegnet allerede ved »forhåndstilmeldingen« i det tidlige forår.

3 dages turen til Nordjylland blev som så ofte før en oplevelse, der vil glæde langt frem i tiden. Måske vil en eller anden deltager fortælle lidt om turen i næste blad.

*Avisomtaler* med store overskrifter har jeg altid hadet. Andetsteds en lille forklaring. Blot dette her: jeg ønskede den ikke.

*Rhinturen* er lige afsluttet. Jeg kører endnu gennem skønne egne. Også her vil vi få en beretning fra en deltager – men hvor var det skønt.

Næste elevhold forberedes i disse uger. Statens sparekniv er hård ved os. Der er højst 60 procent at hente. Vi håber på kommunernes velvillighed. Skoleåret starter mandag d. 13. august. *Ths. M.*

---

## ★ Højskolepost

---

### Hilsen til elevfesten

var sendt af bl. a. Børge og Dora fra 1955, Gudrun og Hans Lindskov Rasmussen 1949–60, Birthe Madsen, f. Hansen 1959, Gerda Kaa, f. Jensen 1954.

### Husk elevmøderne

i dette efterår. Nærmere omtale i augustbladet.

### Til elevbladet

Vi var en del fra 1954, der var samlet på højskolen søndag den 17. juni til 25 års jubilæum, og vi vil hermed gerne sende en hilsen til alle bladets læsere, men særlig årgang 54, med forstander og lærere, med tak for en god sommer »54«. og tak for en god elevfest »79«. – Tak, Jeppe, for gæstfrihed i det nye hjem.

Annelise Pedersen f. Nielsen, Dagny Bedsted f. Bonnerup, Johanne Vistisen f. Hansen, Jytte Pedersen f. Kristiansen, Ingrid Dyrholm f. Grøn, Anna Lise Kjølback f. Jensen, Edith Jensen f. Toft, Karen Lisbeth Søgaard f. Nørgaard, Stinne Siem f. Christensen, Magda Pedersen, Anny Sørensen, Birgit Andersen f. Langgaard, Kirsten Thode Nielsen f. Karlsmose, Laura Andersen f. Gammelager, Johanne Madsen f. Dahl.



Samtidig vil jeg gerne opfordre til, at vi prøver endnu en gang at få »Sølvsnoren 54« i gang. Det kan da ikke være rigtigt, at der ikke er så meget interesse for vandremappen, at den ikke kan kaldes til live?

Hvis pulsslaget hos et menneske standser, ja, så mister det menneske forbindelsen med omverdenen. Sådant mister vi jo også kontakten med hinanden, hvis vandremappen går i stå. – Derfor, kære venner, hvis I har interesse af en ny »Sølvsnor 54« og opretholdelse af kontakt med hinanden, så send venligst navn og adresse samt et *mindre* beløb til undertegnede senest 1. august, og jeg vil da igen sætte en ny igang. Holdets forstander og lærere vil vi da sætte stor pris på, om I vil være med. Tak.

Venlig hilsen  
*Johanne Madsen*  
Nørregade 22  
8850 Bjerringbro

### Hej venner 1968–69

Vil I være med til at starte en ny vandremappe? Den gamle er sporløst forsvundet. Vi, der var til elevfest, blev enige om at starte en ny. Har du lyst til at være med, så skriv eller ring til undertegnede. Jeg hører gerne fra både høj- og efterskoleeleverne og lærerne. Lad os blive så mange som muligt. N. P. Fly foreslog, at den skal hedde »Efternøgleren«. Har du andre forslag, så lad mig det vide.

Hilsen til jer alle.

*Bodil Bruun Bjerg*  
Brattingbjerg 11, Linde, 7500 Holstebro  
tlf. 07 - 48 73 57

### 50 års jubilær

Samlet til 50 års elevfest den 17. juni sender vi en hilsen til dem, som ikke var med til den skønne festdag. En særlig hilsen til Anton Pedersen og tak for det store arbejde, han har gjort for vor kære »Sølvsnor«.

Jakob Nielsen og hustru, Søren A. Søndergaard og hustru, Johannes Nielsen og hustru,

Ingeman Madsen og hustru, Kristian N. Madsen og hustru, Klaus Hedegaard, Harald Riberholt.

---

### \* Adresseforandringer

---

- 46–47 Jens Damgaard Nielsen, Skovløkkevej 9, 6510 Gram.
- 53–54 Niels Erik Kirkegaard, Døjvej 24, 7620 Lemvig.
- 1964 Inger Marie Jensen, Aagade 1, 7160 Tørring.
- 1965 Gerda Kirkeby, Døjvej 19, 7620 Lemvig.
- 1967 Else B. Jensen, Præstevænget 5, Vivild, 8961 Allingaebro.
- 70–72 Irma D. Jensen, Brorsonsvej 40, 8850 Bjerringbro.
- 71–72 Kirsten Jacobsen Salomon, Vigerslevvej 33 st. th., 2500 Valby.
- 1972 Egon Worm Hansen, Nørregade 3, 8723 Løsning.
- 1972 Torben Pedersen, Storegade 38, 7620 Lemvig.
- 73–74 Linda Christensen, Lyngdalsvej 38 B, 8280 Brabrand.
- 73–76 Annelise Bredvig – Bredvig Skadhede, Mosebyvej 12, Hornshøj, 7500 Holstebro.
- 1975 Orla S. Poulsen, Gidselbæk, Hørдум, 7752 Snedsted.
- Bjarne Nørbjerg, Engen 15, 7770 Vestervig.
- Henny Oldi, Griegsvej 12, 9700 Brønderslev.

---

Udgivet af  
Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.  
Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BOUTRYKKERI STRUER 31188

50 HR J KRISTENSEN  
STATENS PEDAGOGISKE SAMLING  
LERSØ PARK ALLE 101  
2100 KH Ø