



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M

KFUM og KFUK og Indre Mission

på Lemvigegnen
indbyder til 4 møder i idrætshallen ved
Nr. Nissum Høj- og Efterskole.

Mandag 22. oktober kl. 20
Domprovst Georg Geil, Aalborg, taler.

Tirsdag 23. oktober kl. 20
Sognepræst Cai Rasmussen, Aalborg, taler.

Onsdag 23. oktober kl. 20
Pastor Peter Jensen, Give, taler.

Torsdag 24. oktober kl. 20
Missionssekretær Leif Munksgaard, taler.
Dette møde holdes sammen med DMS på
Lemvig-egnen.

Hver aften medvirker sangkor.
Bedemøde kl. 19,30 i
Nr. Nissum missionshus.

Alle er velkomne.

Nr. 9 . September 1979 . 71. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

Efterårstanker

Høsten er forbi, sommeren er til ende, og vi er ikke frelste.
(Jer. 8,20).

Høsten er forbi – al den gyldne sæd bugner nu i laderne, alle de mange ængstelser og bekymringer for tørke og regn viste sig som sædvanligt at være overflødige, – Gud velsignede atter høsten for den travle landmand, og nu står de korte stubbe tilbage derude. – Høsten er forbi.

Og sommeren er til ende – den fagre danske sommer med solskinsdage og lyse nætter, med blomster og fugle, med lang ferie for glade drenge; nu tyndes løvet i skoven, og luften bliver klar og kold, – sommeren er til ende.

Men så føjer Jeremias et ord til med sin smertefyldte alvor og med sin ejendommelige

smukke måde at tale på: »Høsten er forbi, sommeren er til ende, – og vi er ikke frelste.«

Man kan være et frelst menneske hernede; Jeremias var det selv; men i den grad følte han sig ét med sit arme, ligegyldige folk, med de mange, vantro mennesker, at han udbrød: »Og vi er ikke frelste!«

Nu samles vi igen i vore foreninger for ret at tage fat i det kommende efterår og vinter. Er de der nu alle? Blev ingen borte i sommerens løb? Og de som kom, – står de på samme uafgjorte stade som før sommeren, eller er de endog gået tilbage? Og du selv, hvad betød denne sommer for dit åndelige liv?

Dette lille stemningsfyldte ord af Jeremias blev engang en septemberaften til frelse for en ung københavner. O, gid det også måtte have ærinde til en ung læser i dag og rigtig vække til eftertanke.

Olf. Ricard

Et nyt skoleår

Tre ord, der for mange skoleelever har en klang af forventning. Foran ligger en række af gode og lærerige dage, hvor der hver eneste dag opleves noget, der giver tilværelsen mening og indhold. For andre i samme aldersklasse har de tre samme ord en hel anden betydning. De forventer en lang, lang række af hvileløse, begivenhedsløse og intetsigende dage. Måske bliver de dog krydret med lidt uro i krogene – eller lidt drilleri af en »elsket lærer«. Tvangen har afløst trangene, og deres modtagelighed blev derved nedsat betydeligt – for ikke at sige tilstoppet.

Skolespørgsmål – og efterskolernes tilskudsmuligheder – har været godt avisstof i længere tid. Jeg har læst det, jeg kunne nå og er da også klar over, at der er noget galt, men jeg synes blot ikke man tør erkende, at der er fejl, der let kunne rettes – bl.a. at skolen ikke måtte være som store fabrikker, hvor den enkelte bliver borte i mængden.

Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er tilhænger af den lille skole, hvor alle lærerne kender hinanden, og hvor alle lærerne kender alle eleverne. Er den større kan der let opstå store problemer.

Her på skolen har vi modtaget et nyt elevhold på 129 efterskoleelever. Det er for mange, men det går.

Dette skoleår blev jo forberedt for ca. 2½ år siden, da indmeldelserne tilgik skolen. Siden har skolen og elever/forældre haft kontakt med hinanden gennem flere breve. De sidste måneder stor travlhed med stats- og kommunistøtteskemaer – og allersidst brevet om selve opholdet.

Denne brevveksling er af uhyre stor betydning for en forstander og hans skole. Vi lærer elevnavne, stednavne og meget andet at kende, inden vi får eleverne inden dørene. Ja, man kender faktisk elevflokkens baggrund. Og elever og forældre har også fået kendskab til, at et skoleår er en vekselvirkning mellem hjem og skole.

Det at begynde et nyt skoleår er en fantastisk ting. Personlig er jeg ikke let at omgås i dagene op til et nyt skoleår. Der er mange, mange ting, jeg synes burde gøres. Ellen tager det roligt – og så bliver vi alligevel til dels færdige ved fælles hjælp af en stor flok villige medarbejdere.

Tiden er inde. Den første bil holder i skolegården. Lærerstaben er modtagelseskomité og venlige, stedkendte værelsesansivere, når der er trukket lod om værelserne. Så kommer myldretiden. Bil efter bil kører ind i skolegården. Pakker bæres ind. Mødre har travlt med at ordne sengetøjet og få sagerne på plads. Nye elever er tilbageholdne. Førrige års elever hilser glædestrålende på hinanden. Pludselig lyder der klokkeklang over hele skolen. Alle bevæger sig mod Højskolehallen, hvor der er dækket kaffeborde til godt 400 personer. Alle pladser bliver optaget. Der synges et par sange. Forstanderen byder efter gammel tradition velkommen til elever, forældre, lærerkreds og til medarbejderstaben. Han har den frimodighed at sammenligne det nye skoleår med et nybyggeri. Der er så mange fælles træk. Planer, forberedelse, tilladelser, oplysninger, krav, regler, arbejdsindsats osv. Endelig også dette at byggeriet skal være afsluttet til fast tid – nemlig den 19. juni 1979. Enhver kunne jo tænke sit, men sammenligningen er vist ikke helt tosset. Der blev drukket kaffe, givet nogle almene oplysninger. En lærer sluttede med andagt. Forældrene forlod skolen – eller de overgav deres børn til os – altså til det nye skoleår.

Hele elevflokket blev igen samlet i Højskolehallen til en første instruktion om sengetid, om morgenmad og morgensang. Kort efter ringede klokken, der var tid til tandbørstning og sengetid. Efter en passende tid gik de vagthavende lærere deres »godnatomgang« for første gang. Rundt om ebede samtalen ud på værelserne. Lyset blev slukket, men i mørket sendte mange elever en tanke til det hjem, de havde forladt.

En god begyndelse på et nyt skoleår.

Da forstanderen en timestid senere gik sin runde gennem den stille skole, tænkte også han på nybyggeriet og de travle dage, der måtte komme. På alle de »småting«, der skulle anvendes inden afleveringen den 19. juni 1980. Han erkendte, at det nye skoleår stadig havde brug for indskriften over hoveddøren.

Ja, et nyt skoleår var begyndt. Et skoleår, der i mange måder ligner andre »skoleår« i danske skoler, og som TV og presse omtaler, men her på denne skole er der mere. De usynlige tråde, der sammenfatter elever, forældre og skole til at være *Nr. Nissum Høj- og Efterskole*, er noget specielt.

Selma Lagerløff siger det et sted sådan: »Jeg kan ikke sige dig det, hvis du ikke selv kan se det.

Og sådan er det.

Ths. M.

Fysiklærer

Aldrig har jeg oplevet, at det har været så svært at få et fagområde dækket ind som til dette skoleår. Vore annoncer i foråret blev ikke besvaret med een eneste henvendelse.

En lærer tog så 8. klasse igen. En nyansat lærer 9. klasse, men 10. klasse har til dato været uden faglærer. Vor gode nabo – seminariet – forsøgte at hjælpe os, men det lykkedes ikke, der er kun få studerende, der har faget.

Det kan godt give stof til eftertanke. Den nye Folkeskolelov påbyder undervisning i faget, men der er tilsyneladende ingen til at undervise. Selvfølgelig kan dette være et lokalt problem her i *Nr. Nissum* – man må håbe, at det er sådan.

Men så ringede telefonen. Der blev givet et praj om en måske villig person – og det ser ud til, at 10. klasse også får faget fremover.

Ths. M.

En lære for livet

Det er ungdommen, der skal fortsætte, hvad du har begyndt. Den skal sidde, hvor du nu sidder og ordne de ting, du anser for vigtige. Du kan gå ind for en hvilken som helst politik, men hvordan den bliver ført ud i livet afhænger af ungdommen. Den vil overtage dine kirker, universiteter, aktieselskaber, skoler, ja, alt – også dit land. Alle dine bøger skal vurderes, roses eller fordømmes af ungdommen. Menneskehedens skæbne ligger i dens hænder. Så måske er det på sin plads at ofre den både tid og tanker. Spørgsmålet er bare hvem der skal ofre den tid og tanker. Efter egen erfaring kan jeg nævne en, som i hvert fald ofrer ungdommen tid og tanker. Stedet er Nr. Nissum Høj- og Efterskole, dvs. dens lærerstab og den måde, den kører skolen frem på. Også skolens motto, »Bed og arbejd«, er med til at udruste de unge, så de kan klare problemerne i livet fremover. Det har efter min erfaring også vist sig, at man på Nr. Nissum kører frem efter princippet: Man skal lære så længe man lever – og ikke kun engang imellem. Man ta'r seriøst på tingene, og det er virkelig også lykkedes lærerstaben at lære noget fra sig, så eleverne har kunnet opsuge mere viden, end den de kom der med. En stor tak skal lyde til lærerstaben for dette.

Som sagt:» Når man kommer op i årene, er kundskaber en behagelig og nødvendig tilflugt. Hvis man ikke sår dem, mens man er ung, giver de ingen skygge, når man bliver gammel.« Så dem? Ja, det kan man gøre på Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Jeg tror aldrig man vil fortryde et ophold der. Sagt meget stærkt. Når man først er begyndt der, er det næsten lige så svært at komme derfra som at kvitte rygningen. En af grundene til, at det er så svært, er, at eleverne på stedet bli'r knyttet så stærkt sammen med hensyn til kammeratskabet. Alle ved jo, at det er kolossalt svært at skulle sige farvel til sine venner

den sidste aften. De, der ikke den aften græder, gør det alligevel. Om ikke med det ydre, ja, så gør de det med det indre (hertet). Jeg gjorde det i hvert fald den aften med det indre. Intet er forløsende som at græde, hvad enten det er af sorg eller glæde. Det at græde siger en kolossal masse om den ting, man græder over. Den sidste aften på en sådan skole beviser skolens værd, dens betydning for eleverne, kammeratskabets betydning, lærernes betydning, ja jeg kunne blive ved i lang tid, men sidst og ikke mindst, at det kolossale arbejde, som forstanderparret har haft forud for og under skoleåret, ikke har været forgæves.

Afslutningsvis skal lyde en tak for to gode år (77-79), til lærerstab, køkkenpiger, pedel, Josef, Ellen og Ths. Mogensen samt alle høj- og efterskoleelever – og hvem jeg ellers har glemt.

Jeg har grædt, som andre, af smerte, fordi min boble brast.

Men boblen er ikke verden, læg verden det ej til last.

Hs. 166,3

Guds velsignelse fremover.

*Karsten Olesen
elev 77-79*

Appel

Denne appel indeholder noget, som længe har ligget mig på sinde, og jeg vil herigennem gerne prøve at nå ud til flere.

Tit og ofte går vi vist rundt og synes, at vi hver især har mere end nok at se til, men mon ikke vi kunne få lidt tid til overs af og til, hvis vi ville?

Hvad jeg tænker på i denne forbindelse er: kristeligt børne- og ungdomsarbejde. Til denne opgave er der ofte alt for få ledere. Som så mange andre steder tror jeg arbejdet vil

Elevliste 1979-80

Johannes Adamsen, Viborg.
Bodil M. M. Andersen, Vinderup
Edith Dahl Andersen, Resen.
Hans Andersen, Kibæk.
Harald Lund Andersen, Vorgod.
Jan Meldgård Andersen, Fly.
Jens Einar Andersen, Vorgod.
Niels Peter Vestergård Andersen, Råsted.
Ruth Andersen, Tjørring.
Tinna Marie Andersen, Snebjerg.
Solveig Kortnum Andreassen, Lomborg.
Anette Bagger, Lomborg.
Kirsten Bak, Lomborg.
Jens Christian Bitsch, Ans.
Jonna Bitsch, Ans.
Jan Bojsen, Holmsland.
Bodil Bredtoft, Aulum.
Bent Christensen, Vorgod.
Britta Christensen, Ejsing.
Carsten Juul Christensen, Ulfborg.
Gert Christensen, Nees.
Hanne Christensen, Ejsing.
Jan Juul Christensen, Nees.
Lene Forbæk Christensen, Nr. Felding.
Mona Christensen, Koldkur.
Åse Forbæk Christensen, Handbjerg.
Joan Christophersen, Vindum.
Svend Damsgaard, Sahl.
Jes Møller Dideriksen, Skjern.
Anders Dithlevsen, Barde.
Svenning Fly, Holstebro.
Flemming Keis Fomsgård, Resen.
Marie Frederiksen, Klejtrup.
Anni Groth, Karstoft.
Else Grysbæk, Sevel.
Tommy Rudmose Hansen, Vorgod.
Elsebeth Merete Haubo, Fur.

Lars Hedegaard, Vium.
Conny Helgesen, Djeld.
Karen Borgholm Helligsø, Bækmarksbro.
Peder Hoffmann, Sinding.
Jens Oluf Hyldgaard, Hove.
Anne Mette Højgård-Pedersen, Skive.
Birgit Højgaard, Bækmarksbro.
Conny Hedevang Jensen, Nr. Felding.
Dan Jensen, Barde.
Gert Brun Jensen, Grindsted.
Jess Grønne Jensen, Vorgod.
Karsten Jensen, Ejsing.
Kjeld Kjeldgård Jensen, Barde.
Mariann Stubkjær Jensen, Ejsing.
Ragnar Jensen, Ramme.
Anne Roland Juhl, Nr. Nissum.
Torben Grønkær Kamstrup, Lemvig.
Hans Jørn Witte Kirkegaard, Lomborg.
Kristian Cornelius Witte Kirkegaard, Lomborg.
Ole Bierg Kjeldal, Idom.
Inga Kjærgård, Djeld.
Bjarne Knudsen, Svenstrup.
Lars Knudsen, Lomborg.
Ester Korshøj, Vorgod.
Anette Brogård Krarup, Nees.
Berit Moosg. Kristensen, Vorgod.
Gitte Kirstine Langvad Kristensen, Løgstруп.
Henrik Bitsch Kristensen, Resen.
Klaus Kristensen, Barde.

Et »firkløver«



føles meget lettere, hvis flere tog »et nap« med .

Mon ikke vi alle burde forsøge? Enten kunne man stille sig selv eller sit hjem til rådighed, for møder og lignende. Måske give en lille ting til bazar, loppemarked eller andet, og sidst men ikke mindst i forbønnen!

Jeg tror helt bestemt, at det arbejde, der er i dit sogn/by, det være sig YA, spejderell. YM arbejde, KFUM og K's idræt o.s.v., kunne trænge til en hjælpende hånd.

Gør det lidet du kan, gør det villigt og glad! HJL. nr. 489.

En forhv. højskoleelev.

Minna Kallehave Kristensen, Blidstrup.
 Lene Lundgaard Krogh, Vinderup.
 Johannes Kruse, Hodsager.
 Mary Kruse, Hodsager.
 Ole Hjuler Krægpøth, Outrup.
 Gerda Oda Kviesgård, Vorgod.
 Kurt Kviesgård, Vorgod.
 Arne Ladegaard, Sjørsløv.
 Inge Ladegaard, Sjørsløv.
 Heidi Hadberg Larsen, Tanderupkær.
 Annemarie Susanne Laursen, Vorgod.
 Bente Solvej Laursen, Vorgod.
 Jan Lisbjerg, Resen.
 Torkild Lynderup, Ejsing.
 Kirsten Lærke, Nr. Felding.
 Anna Lis Kiel Madsen, Hodsager.
 Flemming Mathiasen, Hvam.
 Irene Engelst Mikkelsen, Hanbjerg.
 Bruno Roesgård Mose, Lomborg.
 Helge Møller, Lomborg.
 Anne Rosa Hedeg. Nielsen, Trandum.
 Birthe Nielsen, Sahl.
 Elin Barslund Nielsen, Skibbild.
 Henrik Thode Nielsen, Kolind.
 Inger-Marie Nielsen, Vinderup.
 Jørgen Damgård Nielsen, Tørring.
 Karin Bitten Dalg. Nielsen, Feldballe.
 Lisbeth Roesgaard Nielsen, Lomborg.
 Marianne Nielsen, Lysgård.
 Tove Nikolaisen, Vorgod.
 Dorit Noe, Bækmarksbro.
 Hanne Marie Olesen, Bækmarksbro.
 Birthe Mølgaard Pedersen, Svenstrup.
 Doris Daugaard Pedersen, Ryde.
 Erling Mose Pedersen, Mørborg.
 Flemming Pedersen, Lemvig.
 Frank Pedersen, Ejsing.
 Henny Elisabeth Pedersen, Bøvling.
 Michael Pedersen, Mørborg.
 Søren Galmstrup Pedersen, Bøvling.
 Torsten Glud Pedersen, Lemvig.
 Irene Skalkhøj Petersen, Nees.
 Mogens Pold, Raunstrup.
 Annette Sønderby Poulsen, Rom.
 Kirsten Poulsen, Nybo.
 Nina Poulsen, Simmelkær.
 Anna Marie Ringgård, Haderup.
 Enna Margrethe Ringgaard, Bøvling.
 Rita Sandholm, Holstebro.
 Lisbeth Moeslund Gravgaard Sriver, Hvam.
 Fin Sevelsted, Feldborg.
 Lene Stubkjær, Ejsing.
 Ole Stubkjær, Ejsing.
 Charlotte Søe, Verninge.
 Birthe Søndergaard, Hvidbjerg.
 Anders Sørensen, Ryde.
 Ellen Birthe Sørensen, Daugbjerg.
 Niels Toft Sørensen, Rom.
 Karin Dejgaard Thomsen, Lomborg.
 Annette Plougmann West, Lemvig.
 Hans Jørn Volder Østerby, Nr. Nissum.
 Jens Østergaard, Skjern.
 Knud Bo Østergaard, Skjern.

GLIMT

Høsttid. Ja, jeg læser med forundring sidste elevblad, hvor jeg skrev om høst i juli. Nu skriver vi september, og der er så vidt jeg ved ikke høstet meget korn i Nr. Nissum endnu.

En dårlig trøst er det vel at tænke på, at morbror Johan ofte fortalte os, at kornet op i dalen, der nu er skolens have, i 1903 blev høstet i høj-skolens juleferie.

August måned var selvsagt præget af det nye skoleårs begyndelse. Vi sagde velkommen til 129 elever. En stor flok – vel også for stor på mange måder, men nu er der gået 3 uger godt og vel uden »uheld«.

Udenlandsture har i de sidste dage været samtaleemne på skolen. Det viste sig, at en udenlandstur til Harzen eller Holland var billigere end et tilsvarende ophold herhjemme i Danmark. Derfor valgte vi udenlandsture som valgtilbud.

Hvorhen? Ja, med lidt omflytning gik det sådan, at der rejser to hold til Østrig og et hold til Holland. Fordelingen pr. hold omkring 40. Vi ønsker god tur den 1. oktober.

Haven har voldt problemer som så mange andre steder. Fugtigheden har været så stor, at ukrudtsbekæmpelsen har været meget vanskelig. Et par dages tørvejr rettede dog op på elendigheden.

Syltetid. Jordbær – ikke som sidste år, men mange hindbær, solbær og ribs har fyldt de tomme flasker. Dog endnu ikke så mange, at der er fare for, at indholdet ikke finder anvendelse.

September måned bringer mange begivenheder indenfor skolens rammer. Det er nok tvivlsomt, om det kan betale sig, pengemæssigt set, men der er andre værdimålere end penge.

Hvide Sande KFUMs idrætsforening havde træningslejr her i første weekend med 33 deltagere. Det var festligt – og efterhånden er de at regne som »fast inventar« først i september måned.

16. september bliver Ellen 60 år. Denne begivenhed fejres med familie, venner og bekendte efter gammeldags tradition.

18. september venter vi mange mennesker ved DMS stævnet. Det er en årlig begivenhed. Også i år er der aktuelle foredrag, som alle kan få udbytte af – eller belæring af.

Samme dato holder bestyrelsen møde her på skolen om eftermiddagen for endnu engang at drøfte fremtiden – især højskolens.

Samme dato om aftenen indbyder Lemvig-egnens KFUM og K til bibelkursus ved pastor Madsen, Kegnæs, og så ved vi, at det bliver en god og indholdsrig aften.

Læs andetsteds om repræsentantmødet – bladet for august. Interesserede i vor skole må godt denne dato sende en stille tanke opad med tak og i tro bede om den rette løsning for fremtiden.

Høstfesten for Lemvigegnen er jo mandag den 24. september. Alle gamle elever i området er ekstra velkomne. *Ths. M.*

★ Højskolepost

Møder

12. oktober Nr. Felding. Ths. M.

Vinderupmødet

er fastlagt til onsdag den 7. november i menighedshuset kl. 19,30.

Vildsundmødet

er flyttet til Nykøbing Mors missionshus og er fastlagt til torsdag den 8. november kl. 20,00.

★ Adresseforandringer

Giftermål:

70–71 Arne Mose Pedersen gift med Birgit Nørgaard Jensen, Sløkmose, Møborgvej 25, 7660 Bækmarksbro.

Pastor Roesgaard, Emililystvej 74, Nr. Lem, 7620 Lemvig.

37–38 Aksel Hornstrup, Skolevej 4, 2. th., 7620 Lemvig.

37–38 N. Pedersen, Tangsøgade 53, 7650 Bøvlingbjerg.

37–38 Erik Maarbjerg, Søndergade 54 A. 1.sal. 7830 Vinderup.

39–40 Erhardt Kubstrup, Svengårdsvej 10, Fabjerg, 7620 Lemvig.

41–42 Albert Dahl, Vester Gimsing 14, Gimsing, 7600 Struer.

1946 Ingrid Nielsen, Grevinge Bakker 1. 4571 Grevinge.

46–47 Arne Knudsen, Vesterhedevej 2, 7830 Vinderup.

1950 Agnes Nielsen, Pilealle 17, 6900 Skjern.

1951 Hilda Jensen, Sundvej 55, Nr. Rind, 8832 Skals.

1952 Edel Andersen, Holstebrovej 71, 7600 Struer.

1953 Ester Johansen, Pletvej 19, Hygum. 7620 Lemvig.

53–54 Niels Erik Kirkegaard, Glarbjergvej 24, Lomborg, 7620 Lemvig.

1954 Inga Lise Christensen, Dr. Margrethesvej 17, 9600 Aars.

1957 Gretha Jacobsen, Thyborønvej 59, Engbjerg, 7620 Lemvig.

1958 Karen Pedersen, Industrivej 18, 7570 Vemb.

1958 Frida Suzuki, Løggagervej 40, Timring, 6973 Ørnhøj.

60–61 Jørgen P. Rasmussen, Vibevej 28, 6880 Tarm.

60–61 Evald Haaning Andersen, Smedegårdsvej 52, Tvis, 7500 Holstebro.

1961 Elly Olesen, Ringkøbingvej 68, Rom, 7620 Lemvig.

61–62 Ove Jensen, Klostervej 34, Hygum.

61–62 Vagner Rod, Odshøjvej 4, II. 8800 Viborg.

1963 Anna Grethe Vestergaard, Vestre alle, 54, 7430 Ikast.

1964 Martha H. Nielsen, »Nørholm«, Sig, 6800 Varde.

1965 Gerda Kirkeby, Glarbjergvej 19, Lomborg, 7620 Lemvig.

65–66 Ernst Korshøj Nielsen, Spurvevej 14, Vorgod, 6920 Videbæk.

65–66 Johannes Byskov, Ringkøbingvej 27, Rom, 7620 Lemvig.

66–67 Ruth Madsen, Nørregade 31, 6950 Ringkøbing.

- 68-69 Marie Abildtrup Madsen, Tranholmvej 5, 7480 Vildbjerg.
- 68-69 Karin Madsen, Tranholmvej 5, 7480 Vildbjerg.
- 68-69 Charles Fihl, Bøgevej 8, Ryde, 7830 Vinderup.
- 68-69 Jens Otto Uggerhøj, Lilholt Tislumvej 101, 9870 Sindal.
- 69-70 Gudrun Toftdal Jensen, Ashøjgade 28A, 7760 Hurup, Thy.
- 69-70 Edna Niclasen, 3812 Sørvåg, Færøerne.
- 70-71 Susanne Kirkegaard, Rusengvej 13, Thorum, 7870 Roslev.
- 70-71 Karl Bjerregaard, Sundsørevej 108, Stouby, 7870 Roslev.
- 70-72 Ove Østerby, Hovedgaden 70, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 70-72 Erling Møller, Syrenvej 7, 7700 Thisted.
- 71-73 Jytte Fly, Vigen 6^e. 7500 Holstebro.
- 71-74 Ane-Marie Fihl, Ved Diget 5, 7430 Ikast.
- 1972 Jens Tranholm, Diakonhøjskolen Århus, Lyseng Alle 15, 8270 Højbjerg.
- 72-73 Jens Hedegaard, Engkærbovej 7, 7752 Snedsted.
- 72-74 Anna Skov, Lundgårdsparken 23, 7490 Aulum.
- 72-74 Bodil Juhl Hansen, Hybenvej 59, 7800 Skive.
- 1973 Mads Najbjerg, Vibevej 8, Haderup, 7800 Skive.
- 1974 Carsten Meldgaard, Bygaden 16, Isenvad, 7430 Ikast.
- 74-75 Inge Mette Larsen, Sønderport 3, 9670 Løgstør.
- 74-75 Ulla Søndergård Pedersen, Storegade 33, 8882 Fårvang.
- 74-76 Willy Bredvig, c/o Bent Thisgaard Merrild, 7480 Vildbjerg.
- 1975 Henning Nielsen, Trekanten 6, Sjørsløv, 8620 Kjellerup.
- 1975 Hans Peter Ilkjær og Annette Christensen, Ørnebo 5, Vallensbæk, 2660 Brøndbystrand.
- 1975 Henning og Tove Nielsen, Trekanten 6, Sjørsløv, 8620 Kjellerup.
- 1975 Ellen Bruun, Højrimmenvej 32, 9380 Vestbjerg.
- 75-76 Niels Madsen, Romledvej 10, Rom, 7620 Lemvig.
- 75-76 Inge Beck Poulsen, Jens Søndergårdsvej. 9. st. tv. 7620 Lemvig.
- 75-76 Ritta Christensen, Hanstholmvej 59, 7700 Thisted.
- 75-76 Preben Bitsch, Enghaven 6 tv., 4293 Dianalund.
- 75-78 Minna Nygård Pedersen, Ny Randersvej 55, Overlund, 8800 Viborg.
- 1976 Annette Winther Pedersen, Allegården, Nørremosevej 23, Brandstrup, 8840 Rødkærsbro.
- 76-77 Birger Johansen, Båstrupvej 45, Ø. Snede, 8722 Hedensted.
- 76-77 Peder Kjær Larsen, Ø. Lundgårdsvej 12, Nr. Nissum, 7620 Lemvig.
- 76-77 Kurt Thisgaard Olesen, Hveddevej 46, 6933 Kibæk.
- 76-77 Birger Johansen, Båstrupvej 45, Ø. Snede, 8722 Hedensted.
- 76-78 Estrid Hjertman Frederiksen, Vasen 6^e, 7620 Lemvig.
- 76-79 Peter Adamsen, Snebjergvej 28, Studsgård, 7400 Herning.
- 1977 Per Ø. Andersen, Sønderparken 1, 6973 Ørnhøj.
- 1977 Oddvør i Nesinum, Tradargøta, Argir, 3800 Thorshavn.
- 1977 Inger Jensen, Engboulevarden 45 st. th., 8900 Randers.
- 77-78 Konni Dein, Skjoldborgsvej 11, 7800 Skive.
- 1978 Solveig Mørch, Gludstedvej 3, 7362 Hampen.
- 1978 Lisbeth Mortensen, Dianalundvej 10, 4293 Dianalund.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.
Redigeret af forstander Ths. Mogensen.

CHRISTENSENS BODTRYKKERI STRUER 31372

50 HR J KRISTENSEN
STATENS PÅD STUDIESAMLING
LERSØ PARK ALLE 101
100 KR Ø