



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø R R E

I

S

S

U

M



Julehilsen

Vi ønsker alle, der læser dette blad, en god julefest med hvad dertil hører efter god dansk juletradition, men også at der bliver plads til den ældste af alle traditioner: at julebudskabet høres af alle, små som store.

*Ja, himlen sænkes mod jorden,
og hjerterne løftes mod Gud,
mens julebudet toner
med fred over jorden ud.*

»Os« på skolen

Nr. 12 . December 1979 . 71. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

**DANMARKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK**

Kristi krybbe

Det berettes, at hver gang man tilbød kirkefaderen Hieronymus (345–420) et bispeembede, svarede han: »Tag mig ikke bort fra Kristi krybbe!« Han boede nemlig i en lille hule helt tæt ind til fødselsgrøtten, som Kejser Konstantin byggede fødselskirken over. Den ligger der stadig og skal være verdens ældste kristne helligdom. Hieronymus forblev forøvrigt i Bethlehem til sin død, men ligger begravet i Rom.

Et sted skildrer han en samtale, som han i ånden – eller i et syn havde med Jesus-barnet. Hieronymus begyndte: »Ak, Herre Jesus, hvor hårdt du ligger dér for min saligheds skyld! Hvorledes skal jeg kunne gengælde dig det?« – Barnet svarede: »Jeg vil blive endnu fattigere i urtegården og på det hellige kors.« – Hieronymus: »Kære barn, jeg må give dig noget. Jeg vil give dig mine penge!« – Men svaret lød: »Mig tilhører allerede himmelen og jorden, mit er sølvet og guldet. Jeg behøver intet. Giv det til de fattige, og jeg vil modtage det, som var det givet til mig selv.« – »Men, Herre, kan jeg ikke give dig selv en gave?« – Jesus svarede: »Vil du virkelig være så gavmild, da vil jeg sige dig, hvad du skal give mig: Giv mig dine synder, din onde samvittighed og din fordømmelse. Jeg vil tage det på mine skuldre. Dette skal være mit herredømme og min ære. Jeg vil bære din synd.«

Det er julens glædelige budskab, at os »er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren!« Barnet i krybben er Frelseren, på hvis stærke skuldre vi må lægge alle vore byrder, og som giver os kraft til at leve.

Tag Hieronymus' ord med i adventstidens travlhed, og brug dem mod julens fristelser: »Tag mig ikke bort fra Kristi krybbe!« Med de ord ønskes alle forhenværende og nuværende elever, lærerstab og medarbejdere en glædelig og velsignet jul!

Ingv. O. Godtkjær



Tanker før jul

Der ligger et stykke ubeskrevet papir foran mig. Årstiden er november måned 1979. Jeg skal skrive en julehilsen til elevbladet, som det sig hører til. Men hvor er det svært at komme i julestemning, når der er så lang tid til jul.

Hvad så med de mange mennesker, der nu i måneder har arbejdet med at fremstille og forsende julegaver? Kan de komme i julestemning, når julen kommer?

Så afbrydes disse flygtige tanker af et par verslinier, der siden barneårene derhjemme på »Birkely« har stået fastnaglet i ens sind:

Julen har bragt velsignet bud
nu glædes gamle og unge.

Igen afbrydes julestemningen, for hvad var det nu jeg læste i avisen om forholdene i Iran og Pakistan. Folketingsdebatten mellem vore folkevalgte repræsentanter. Om brutal vold på sagesløse mennesker m. m.

Det var ikke velsignede budskaber, der skabte glæde – tværtimod.

Er det hele da forkert en måned før jul? Ja, ude i verden er det forkert, men julens budskab skal stadig synges, tales, fortælles ind i en verden, der er fyldt af det modsatte. Julens bud – velsignet bud – om en frelser, der blev født, skal stadig forkyndes til glæde for gamle og unge.

Julens budskab bliver pludselig så levende nær. Med avislæsningen i tankerne, da forstår jeg, at julens budskab er af så afgørende betydning, hvis vi skal opleve et godt nytår.

Ønsket, der følger denne julehilsen, skal da være, om vi alle måtte have mod til at bringe julens velsignede budskab ud i vor omgangskreds – ja så langt vore evner rækker, for derved at skabe glæde hos gamle og unge.

Julens budskab er en levende nødvendighed – også i julen 1979.

Ellen og Ths. M.



Masser af piger.

Bladet i bogen sig vender

I min forrige højskoletilværelse havde jeg flere gange en studiekreds med »Israel« som emne. Som afslutning på en sådan studiekreds aflagde vi besøg i den jødiske synagoge i København og fik forklaret bygningens indretning og den skik og brug, der følges ved gudstjenesten, når de mødes på deres helligdag, lørdag. Det var på een gang en fremmed og velkendt verden. Velkendt, for her var det ordet fra Det gamle Testamente, hvormed alting drejede sig. Og fremmed, fordi Det nye Testamente var en lukket verden. Det hændte, at eleverne ikke gjorde sig dette klart, trods det, at det naturligvis var påpeget i studiekredsen, men stillede spørgsmål om Jesus, men fik en kraftig belæring om, at for jøden er Jesus ikke den ventede Messias.

Når den sidste side i Det gamle Testamente er læst, er det slut. Der blades ikke om til en ny side, hvor der berettes om, at det blev jul på jord, og Verdens Frelser kom som opfyldelse af Det gamle Testaments mange forjættelser om, at der skulle fødes en Frelser, at Gud gav os sin søn.

Det blev jul! Bladet blev vendt, og vi kan fortsætte ind i Det nye Testaments vidunderlige rige. Gud er nu ikke længere vred! Ordet = Jesus – tog bolig iblandt os, og på sin vandring hernede gjorde Han sin velsignede gerning. Det gør Han stadigvæk, for Han lever. Johannes siger i sit juleevangelium, at alle dem, som tog imod Ham, gav han magt til at blive Guds børn.

Vi har den bog, hvor vi kan vende blad på blad og få lov at se ind i ord, der ikke har sit sidestykke i nogen anden bog. Men endnu større er det, at bag al skønheden i disse ord, er der en levende virkelighed, der hedder Jesus Kristus. Hvor Han er, er herligheden. Måtte vi i den jul, der stunder til, få de øjne, der kan se denne herlighed, og få det hjerte, der kan modtage Frelsens budskab.

Poul Jeppesen

Jul - glædens fest

Vort hjerte, hvorpå der ofte ligger tunge byrder, hungrer efter glæde. Denne hellige nat har bragt den eneste, den stærkeste, Jesus, som alene formår at tage alle byrder fra os. Gå og bring dem til Ham. Han venter på dig, vil skænke dig fred og glæde. Men du modtager kun denne glæde, hvis du lader være med at ville ryste dine byrder af dig i oprør: Sygdom, vanskeligheder med mennesker, nød i familie og stilling, men i tillid til Hans kærlighed siger ja dertil. Så bærer Han dine byrder med dig og møder dig derved. Ja, så tager Han det tunge af dit kors, og du gør et vidunderligt bytte: Han giver dig sin glæde. Denne glæde skal aldrig mere tages fra dig.

Med dette ønskes alle bladets læsere en glædelig jul og et fredfyldt nytår.

Venlig hilsen *Johanne Dahl Madsen*,
Nørregade 22, 8850 Bjerringbro

P.S.: Årgang 1954.

Det kan endnu nås et komme med i »Sølvsnoren 54«. Hvis I sender et kort til mig, skal jeg nok få jer med!

Livets træ med lys i top
vokste i Guds Have op.
Adams børn dog længe sukked:
»Paradis for os er lukket!«

Men Gud ske tak!

Da vi var fortabte, vor Gud vidste råd:
Hans Søn kom iblandt os,
oplegte og fandt os,
brød døden, som bandt os.
Ja, Gud vidste råd.

Glædelig jul!

Kirsten, Agnes og A. Kristensen

OBS!!!

Angående Højskolen

Som bekendt er der nedsat et udvalg, der har til opgave at undersøge højskoleafdelingens fremtidsmuligheder i Nissum. For øjeblikket (sidst i november 79) arbejder udvalget med en avis, der på flere måder skal præsentere skolen. Det er meningen, at den skal fremlægges forskellige steder, hvor mange ser den, men den udsendes også til alle medlemmer af elevforeningen.

Avisen udkommer så sent (midt i dec. 79), at den sikkert ikke når at få nogen virkelig positiv indflydelse på tilmeldingerne til højskoleholdet, der skal starte til januar 1980. Men vi håber, at den derimod allerede på et tidligt tidspunkt kan få positiv indflydelse på tilmeldingerne til holdet, der skal starte august 1980.

Avisen bliver fulgt af en ny avis i foråret 1980. I skolebladet vil der lejlighedsvis blive orienteret om udvalgets arbejde.

Vi håber, at man rundt omkring vil være behjælpelige med uddelingen af disse aviser.

*På udvalgets vegne
Arne R*



Julen

»Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte,
i ungdommens bad,
der er noget herinde
et strålende minde
med kerter og sang,
om julen derhjemme,
derhjemme hos moder engang.

Det bliver den 24. december af sig selv, men det bliver ikke jul af sig selv. Jul bliver der kun, hvor julens gaver modtages af troende hjerter.

Ja, nu er vi i december måned, og alle får travlt, for der er nogle bestemte dage, som alle skal være klar til. Der bliver travlhed i køkkenet med at få bagt de mange kager, og

få de nødvendige juleindkøb gjort. Også julegaver bliver købt, med fint julepapir omkring.

Butikker, gader, stuer og hjem bliver pyntet med fine juleting og julenisser, ja alt det skal vi nok huske, det er også hyggeligt. Men, vi må ikke glemme, hvorfor vi fejrer den 24. december.

Lukas 2,11: Thi eder er i dag en frelser født i Davids by, han er Kristus Herren.

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul, samt et godt nytår.

☆

Jeg er meget glad for, at højskolen skal fortsætte, og jeg håber, at der vil blive stor tilslutning, når den skal begynde igen. Selv var jeg meget glad for mit højskoleophold og ønsker, at mange måtte få den samme oplevelse.

E. Rask
vinteren 1979



De ser glade ud.



*Vinter-
haven*



*Under-
visning*



*Media-
teket*



*Fra
havesiden*



Fritid



*Idræts-
pladsen*



Et godt gammelt motiv.

En historieløs tid

Man hører ofte dette udtryk brugt om nutiden, og det hentyder bl.a. til, at faget *historie* fører en tilbagetrukket, for ikke at sige ubemærket tilværelse i disse år efter den nye folkeskolelovs indførelse. Glædeligvis ser det ud til, at der er stærke kræfter i gang for at ændre denne fadæse.

Fagene *historie*, *geografi* og *biologi* blev en overgang samlet til et fag under navnet *orientering*, men for mig at se, er de alle tre hovedfag i undervisningen, og derfor kunne de ikke slås sammen, selv om de udmærket kan supplere hinanden. Det ville jo f. eks. være halsløs gerning at fortælle om et folk og ikke gøre opmærksom på, hvor landet lå osv. Hermed er ikke sagt et eneste ondt ord om orientering, for vi kan ikke leve uden en solid orientering, bl. a. om samfundsforhold, om nutidshistorie m.m., og her anser jeg ordet *orientering* for nødvendigt og dækkende for begrebet.

En historieløs tid skaber historieløse mennesker, og historieløse mennesker er rodløse. Sagt på en anden måde: Historieløse menne-

sker føler sig ikke knyttet sammen. Det gælder både som slægt og som nation.

Som underviser i faget historie forlanger jeg ikke, at eleverne lærer et hav af årstal udenad, men jeg vil gerne lære mine elever, at det er en mægtig fordel at kunne huske en bestemt, stedfæstet begivenhed for hvert årtusind, der ligger forud for Kristi fødsel, og ligeså for hvert århundrede, der ligger efter Kristi fødsel.

Hvorfor?

Jo, mange af dem opdager da, at *historien* pludselig får betydning, og måske endda den kommer dem ved. De opdager, at faget historie ikke blot er en beretning om helte, der slog så og så mange ihjel, men at den er en beretning om begivenheder, der tegnede et folk, en nation. Tiderne har nok skiftet, men stadig hed folket f. eks. danskere. Nogle bliver så interesserede, at de begyndte at læse lektier, endog at spørge, og jeg havde nået mit mål. Et slægtled er blevet optaget af fortiden og dermed af fremtiden.

NR. NISSUM

Navnet er sikkert kendt helt fra Jernalderens tid, hvor mange af datidens stednavne endte på um. Historisk går navnet tilbage til Valdemartiden og sognet havde da også sin egen »Kongensgård«. 1887 blev navnet igen landskendt, fordi sognets præst Ad. L. Hansen oprettede den første højskole med tilknytning til Indre Mission. I 1892 oprettede han også det i dag så berømte Nr. Nissum Seminarium. Senere er andre skoleformer opstået, højskolen fik således i 1935 en efterskoleafdeling, seminariet senere et HF-kursus. Den jyske Pensionisthøjskole hører til de nyere skoleformer, og den yngste af alle, »Kongensgård Landbrugsskole«, blev oprettet i 1977. En ny øvelseskole bygges i disse år ved seminariet. Derfor kan man rette kalde Nr.Nissum for **Vestjyllands skoleby**.

VEDRØRENDE KURSUS

Indkvarteringen finder sted på ganske almindelige værelser, der er udlånt af de nuværende elever. Deres ejendele står på værelserne, men der er gjort rent og sat tilside, så der er god plads til gæster. Der er fælles toilet og vaskerum for drenge- eller pige gangen. Nogle nye værelser har dog håndvaske på værelserne.

Værelserne er dobbeltværelser, men der er mulighed for eneværelse, hvis dette ønskes. **Sengetøj** og sengelinned medbringer kursisterne selv hvis andet ikke aftales. Skolen råder over et mindre antal sæt eller dele heraf.

Prisen er 380,00 pr. deltager. Denne betaling gælder alt ved opholdet, også evt. udflugt.

Svømmehallen og **højskolehallen** står til rådighed for kursisterne efter aftale.

Andre oplysninger gives gerne på tlf. 07 - 89 10 04 kl. 8-9.

Vinterkursus



Nr. Nissum Højskole

2.-8. februar 1980

Motto: I ordet overvintrer den sandhed vi forlod.

Ole Wivel

Indmeldelsen sendes i konvolut til

NR. NISSUM HØJSKOLE
7620 LEMVIG

Besvar venligst disse spørgsmål (sæt kryds)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ønsker dobbeltværelse | <input type="checkbox"/> Medbringer sengetøj |
| <input type="checkbox"/> Kan bo på dobbeltværelse | <input type="checkbox"/> Ønsker leje af dyne + pude |
| <input type="checkbox"/> Ønsker eneværelse | <input type="checkbox"/> Ønsker at leje sengelinned |

PROGRAM

Lørdag den 2. februar

- 14,00-15,00 Ankomst og værelsesanvisning.
15,15 Velkomstkaffe.
16,00 Velkomst ved Ths. Mogensen.
16,20 Eleonora Christine og hendes tid (1)
ved Arne Rasmussen.
20,00 10 kl. B underholder under ledelse af
Thea Meldgaard.

Søndag den 3. februar

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke ved
sognepræsten.
14,15 Gerhard Rasmussens forfatterskab
(1) ved Poul Jeppesen.
16,00 Gerhard Rasmussens forfatterskab
(2) ved Poul Jeppesen.
20,00 Film m. m. ved Hanne og Sv. Aa.
Møller Kristensen.

Mandag den 4. februar

- 9,30 Kristendomstime ved forstander
A. Kristensen.
10,45 Tarje Vesaas forfatterskab ved Marie
Kväle.
14,15 Børn i øst og vest samt vore egne
børn (1) ved Sv.Aa.Møller Kristensen.
16,00 Børn i øst og vest samt vore egne
børn (2) ved Sv.Aa.Møller Kristensen.
20,00 Vi har gæster.

Tirsdag den 5. februar

- 9,30 Kristendomstime ved pastor Er. Glad.
10,45 Eleonora Christine og hendes tid (2)
ved Arne Rasmussen.

- 13,00 Udflugt såfremt vejret tillader det.
20,00 Besøg i lærerhjemmene.

Onsdag den 6. februar

- 9,30 Salmebogen (1) ved
Ingv. O. Godtkjær.
10,45 Salmebogen (2) ved
Ingv. O. Godtkjær.
14,15 En god bog ved Ths. Mogensen.
16,00 Forskellige valgtilbud: Filtklip, stof-
tryk, formning, badminton, svømning,
lysbilledforedrag m. m.
20,00 Lærerne underholder.

Torsdag den 7. februar

- 9,30 Salmedigteren H. A. Timm ved pastor
Madsen, Kegnæs.
10,45 Jacob Knudsen ved Bruno Graversen.
14,15 Er samvittigheden Guds røst? ved
pastor Storbjerg, Vinderup.
16,00 Valgtilbud som onsdag.
20,00 Kursisterne underholder.

Fredag den 8. februar

- 9,30 Kristendomstime ved pastor Madsen,
Kegnæs.
10,30 Kaffe og afslutning
ved Ths. Mogensen.

Faste spisetider:

- 8,45 Morgenmad 18,00 Aftensmad
12,15 Middag 21,00 Aftenkaffe
15,15 Kaffe

Indmeldelse til

HØJSKOLEKURSUS

på NR. NISSUM HØJ- og EFTERSKOLE - 7620 LEMVIG

Navn:

CPR-nr.:

Navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Postadr.:

Evt. tlf. nr.:

Dato / 19

Underskrift

NR. NISSUM

Navnet er sikkert kendt helt fra Jernalderens tid, hvor mange af datidens stednavne endte på um. Historisk går navnet tilbage til Valdemartiden og sognet havde da også sin egen »Kongensgård«. 1887 blev navnet igen landskendt, fordi sognets præst Ad. L. Hansen oprettede den første højskole med tilknytning til Indre Mission. I 1892 oprettede han også det i dag så berømte Nr. Nissum Seminarium. Senere er andre skoleformer opstået, højskolen fik således i 1935 en efterskoleafdeling, seminariet senere et HF-kursus. Den jyske Pensionisthøjskole hører til de nyere skoleformer, og den yngste af alle, »Kongensgård Landbrugsskole«, blev oprettet i 1977. En ny øvelseskole bygges i disse år ved seminariet. Derfor kan man rette kalde Nr.Nissum for **Vestjyllands skoleby**.

VEDRØRENDE KURSUS

Indkvarteringen finder sted på ganske almindelige værelser, der er udlånt af de nuværende elever. Deres ejendele står på værelserne, men der er gjort rent og sat tilside, så der er god plads til gæster. Der er fælles toilet og vaskeum for drenge- eller pigegangen. Nogle nye værelser har dog håndvaske på værelserne.

Værelserne er dobbeltværelser, men der er mulighed for eneværelse, hvis dette ønskes. **Sengetøj** og sengelinned medbringer kursisterne selv hvis andet ikke aftales. Skolen råder over et mindre antal sæt eller dele heraf.

Prisen er 380,00 pr. deltager. Denne betaling gælder alt ved opholdet, også evt. udflugt.

Svømmehallen og **højskolehallen** står til rådighed for kursisterne efter aftale.

Andre oplysninger gives gerne på tlf. 07 - 89 10 04 kl. 8-9.

Vinterkursus



Nr. Nissum Højskole

9.-15. februar 1980

Motto: I ordet overvintrer den sandhed vi forlod.

Ole Wivel

Indmeldelsen sendes i konvolut til

NR. NISSUM HØJSKOLE
7620 LEMVIG

Besvar venligst disse spørgsmål (sæt kryds)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ønsker dobbeltværelse | <input type="checkbox"/> Medbringer sengetøj |
| <input type="checkbox"/> Kan bo på dobbeltværelse | <input type="checkbox"/> Ønsker leje af dyne + pude |
| <input type="checkbox"/> Ønsker eneværelse | <input type="checkbox"/> Ønsker at leje sengelinned |

PROGRAM

Lørdag den 9. februar

- 14,00–15,00 Ankomst og værelsesanvisning.
15,15 Velkomstkaffe.
16,00 Velkomst ved Ths. Mogensen.
16,20 Eleonora Christine og hendes tid (1)
ved Arne Rasmussen.
20,00 10. klasse B underholder under
ledelse af Thea Meldgaard.

Søndag den 10. februar

- 10,00 Højmesse i Nr. Nissum kirke ved
sognepræsten.
14,15 Gerhard Rasmussens forfatterskab
(1) ved Poul Jeppesen.
16,00 Gerhard Rasmussens forfatterskab
(2) ved Poul Jeppesen.
20,00 Film m. v. ved Hanne og Sv. Aa.
Møller Kristensen.

Mandag den 11. februar

- 9,30 Kristendomstime ved forstander
Kristensen.
10,45 Børn i øst og vest samt vore egne
børn ved Sv. Aa. Møller Kristensen.
14,15 Eleonora Christine og hendes tid (2)
ved Arne Rasmussen.
16,00 Musikforedrag ved Ejvind Juhl.
20,00 Vi har gæster.

Tirsdag den 12. februar

- 9,30 Kristendomstime ved Er. Glad.

- 10,30 Herman Bang ved Erling Agergaard.
13,00 Udflugt såfremt vejret tillader det?
20,00 Besøg hos lærerne.

Onsdag den 13. februar

- 9,30 Salmebogen (1) ved Ingv.O.Godtkjær.
10,30 Salmebogen (2) ved Ingv.O.Godtkjær.
14,15 Tarje Vesaas forfatterskab ved
Marie Kväle.
16,00 Forskellige valgtilbud: Filtklip, stof-
tryk, formning, badminton, svømning,
lysbilledforedrag m. m.
20,00 Familien Juhl underholder.

Torsdag den 14. februar

- 9,30 Salmedigteren H. A. Timm ved pastor
Madsen.
10,45 Jacob Knudsen ved Bruno Graversen.
14,15 Er samvittigheden Guds røst? ved
pastor N. Storebjerg.
16,00 Valgfri som onsdag.
20,00 Kursisterne underholder.

Fredag den 15. februar

- 9,30 Kristendomstime ved pastor Madsen.
10,30 Kaffe og afslutning ved
Ths. Mogensen.

Faste spisetider:

- 8,45 Morgenmad 18,00 Aftensmad
12,15 Middag 21,00 Aftenkaffe
15,15 Kaffe

Indmeldelse til

HØJSKOLEKURSUS

på NR. NISSUM HØJ- og EFTERSKOLE – 7620 LEMVIG

Navn:

CPR-nr.:

Navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Postadr.:

Evt. tlf. nr.:

Dato / 19

Underskrift



Vor skole fejrede den 3. november 1979 sin 92 årige historie. En uhyre kort tid set med historiens længdemål, men højskolen er alligevel den ældste af Indre Missions skoler. Her gælder det igen. Den, der kender disse få års historie holder af stedet. De, der ikke kender historien om skolen i Nr. Nissum, føler ikke noget særligt, når navnet nævnes.

Jeg havde håbet på at dette juleblad, der jo er mit sidste som redaktør, skulle indeholde nogle glimt fra hvert af de ni tiår, som skolen har lagt bag sig. Det eneste jeg ikke havde taget i betragtning var, at trykkeriet ikke var istand til at trykke et stærkt udvidet juleblad – af forskellige årsager, bl. a. at Postvæsenet skal have tryksager indleveret meget tidligt i december måned. Så gled den plan i opløbet.

Planen omfattede følgende små udpluk af skolens historie:

1. Vi er så heldige at have mange af Ad. L. Hansens linieplaner og forslag til disse. Jeg ville i originaltryk have vist jer timeplanen for sommerskolen 1889.
2. Vi har Ad. L. Hansens brevpapir. Endog

med en skrivelse, hvor han anbefaler en elev til videreuddannelse.

3. Vi har hans forslag – udkast til et nyt program.
4. Et splinternyt program fra 1907.
5. Et aktiebrev fra 1911 (også et fra 1891).
6. Elevbladet for august 1912 med program for mødet for Indre Missions højskolemedarbejdere.
7. Hvem var elev sommeren 1917.
8. Beretningen om grundstensnedlæggelsen den 23. maj 1923.
9. Julebladet 1932 – et kapitel for sig selv.
10. Martsbladet 1935 helsideformat af timeplanen for den første *efterskoleklasse*.
11. »Så skete det.« Uddrag af dec. nr. 1943.
12. Befrielsen. Majbladet 1945.
13. Mindstenens omtale i juli 1947.
14. Forstanderskiftet i 1949.
15. Indvielsen af vestfløjen 1958.

Så rig en historie har vor skole. At vi i dag kan læse herom skyldes forudseende mennesker i skolens lærerkreds, der samlede disse ting sammen. Men det skyldes også i høj grad gamle elever, der trofast samlede elevblade



Nr. Nissum Højskoles elever på udflugt sommeren 1932.
Billedet taget i Nørre Vosborg.

og fik dem indbundet. De vogtede på billeder og poesibøger, ja sågalt på programmet fra deres højskoletid – og for at det ikke skulle gå i »glemmebogen« sørgede de – eller deres efterladte – for, at de blev sendt til skolen – og der opbevaret som værdifulde ting.

Har I tænkt over, at der kun er 7 år til at skolens 100-årige historie skal skrives? Det vil være en uvurderlig hjælp, hvis alle, der læser dette indlæg, vil være medarbejdere på dette jubilæumsskrift ved at være opmærksomme på gamle elevblade, programmer, poesibøger, billeder osv. Når indehaverne ikke længere har plads til dem – ikke har interesse

i dem, evt. efter et dødsfald – da at det ikke kastes bort, men sendes til skolen.

Tak for historisk medhjælp for vor skole. Det er fortiden, der gør den til skole i dag.

Ths. M.



At visne glad

I nov. 1979 fejredes Adam Oehlenschlägers 200-års fødselsdag. Egentlig er han glemt. Man synger ham ikke særlig meget. Og man spiller heller ikke hans skuespil i ret stort omfang. Læser man hans enorme produktion igennem, kan man måske ane hvorfor. Og alligevel.

Hvad skrev han om? Det yndige, det skønne, det uskyldige, det rene, det lykkelige, det gode. Emnerne er da ikke så dårlige. Og alligevel. De forsvinder måske i det luftige. Som voksne, der forbliver i det barnlige, og som ængsteligt bevæger sig uden om skylden, afmagten, ufuldkommenheden, afgørende handlinger og aldrig fuldt ud erkender disse kendsgerninger. Og det yndige og det skønne bliver således let tomme højtideligheder. Kroniske drømme. Og dog.

I forsommeren 1802 oplevede den unge Adam noget meget stort. Han fandt sig selv. Han fandt sin mission. Intet mindre. Alting viste sig pludselig i et nyt perspektiv. Alting blev mirakler. Fra det mindste til det største. Han var ved at sprænges af brusende glæde. Livets sammenhæng slog ud i indre begejstring, der kom ud igen i digte og lignende.

Gud er god. Gud er en forsonlig Gud. Et helt nyt liv var pludselig muligt. Noget, han slet ikke havde ventet.

Som alle andre gik han rundt og tvivlede på, om han kunne bruges til noget som helst. Ville Gud noget med ham? Nok læste han jura, men inderst inde vidste han, at i disse studier lå livets fuldbyrdelse ikke. Nej, han var en mislykket. Og han var ovenikøbet forelsket. Og han havde intet at tilbyde. Et ja var umuligt. Heller ikke kærligheden ville lykkes. Nej, der var ingenting.

Så mødte han Henrik Steffens. Og de snakkede sammen. Fra kl. 11,00 om formiddagen til kl. 3,00 om natten. Dagen efter skrev Adam et digt – om budskabet fra den tid, da Himlen var på jorden. Guldhornsdigtet. Du godeste, jublede han til sig selv. Jeg er jo digter.

Steffens har muligvis sagt to ting, der virkelig har gjort indtryk. Dette: At afsløre den skjulte åndelige enhed i naturens mangfoldig forbundne processer. Og dette: Digteren er guddommens egen stråle, der glansfuldt bryder ud af massen.

I hvert fald: Der er blevet snakket om Un-

deret i alting, i rosen, i mælkebøtten, i stennens farvespil, i vindens susen. Om Gud i alting. Allevegne. Og hvorfor? Ja, hvordan? Ser man ordentlig efter, så er alting Skabelsens udtryk. Liv af intet. Noget umuligt, der er muligt. Mirakler. På denne måde er der enhed i det mangfoldige.

Og det er digterens opgave at gøre opmærksom på dette. På underet i alting. At gøre menneskene opmærksom på dette. Alt-så at vække dem. At fortælle dem om Gud i alting. Og en ny tid vil begynde. En yndig. En dejlig. En lykkelig. Gud og mennesker vil leve i salig forening. Kærlighedens tid. Himlen på jord. Hvilken opgave?

Noget i den retning strømmede gennem Adams hoved i sommeren 1802, og oplevelsen forlod ham aldrig. Den virkede faktisk så stærkt på ham, at den bar ham på vinger, indtil han døde i 1850. Den værnede ham i en tid, der på ingen måde var særlig idyllisk, egentlig stik modsat, slet ikke yndig, skøn og dejlig slet ikke himlen på jord: Napoleons-

krigene, statsbankerot, tabet af Norge, landbrugskrise, kasseangel, epidemi, overvejende elendige forhold, den yderste fattigdom. Midt i virkningerne af disse kriser fik oplevelsen ham til at skrive: Der er et yndigt land. Eller han pegede på en rose: Er den ikke smuk?

Dette er Adam Oehlenschlägers fortjeneste. Nogle vil kalde det virkelighedsfjernt. Andre vil kalde det en kraftpræstation. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at han har ret: Alting er mirakler.

Lær at visne glad, siger han et sted. Og hvad vil det så sige? Egentlig at sige ja til livets vilkår, betingelser, grænser, processer, modsætninger og krav. Glædens ja. Glæden over underets virkelighed. Glæden over at opleve den ubegribeligt skabende kærlighed som den uudgrundelige forklaring på livets gåde. Julens glæde.

Hermed glædelig jul.

Arne R.

Og selvfølgelig

Anne, Alette, Adam, Albert



Vi venter.

Vellykket landsstævne på Nørre Nissum Højskole

Det brud på landsplan, der skete i samarbejdet mellem Indre Missions hovedbestyrelse og KFUM og K's landsbestyrelse for ca. 1 år siden hindrer ikke disse bestyrelser i at mødes i et godt og givende samarbejde med disse bevægelser efter- og højskoler. Det bekræftedes, da forstanderne, formændene for skolernes bestyrelse, Indre Missions hovedbestyrelse og KFUM og K's landsbestyrelse i et antal af ca. 100 var samlet på Nr. Nissum Høj- og Efterskole til et heldagsstævne med et godt og varieret program.

I år var det KFUM og K's tur til at tilrettelægge stævnet. Formanden, sognepræst Eskild Agger, Holstebro, udtalte i sin velkomst, at det var glædeligt at mødes og høre, hvad andre havde at sige. Vi er samlet om ham, der er vejen og sandheden, og vi skal ikke tro, at vi selv har slugt hele sandheden, men skal være klar til at høre andres mening, for derved vil meget grøftegraveri i kirkelig regi blive undgået.

Den nyudnævnte generalsekretær for KFUM, Mogens Nielsen, holdt morgenandagt og var ordstyrer dagen igennem, og seminarielektor Henning Fogde, Nr. Nissum Seminarium, holdt et dygtigt og inspirerende foredrag om »Følelse og intellekt«, nogle overvejelser omkring teenage-alderen set i forhold til det arbejde, der bl. a. udføres af KFUM og K og Indre Missions høj- og efterskoler. Foredraget gav anledning til et væld af spørgsmål, der viste, at emnet er særdeles centralt og vedkommende for alle, der arbejder med denne aldersgruppe.

Trods det store rykind af fremmede, arbejdede elever og lærere på Nr. Nissum Høj- og Efterskole som normalt, og de mange skolefolk og ungdomsarbejdere fik lejlighed til at se, hvilke ideelle rammer, der findes for de 129 elever, der for tiden er på skolen.

Eftermiddagens emne var: »Hvor sender

skolerne eleverne hen efter endt skoleophold?« Der var hermed ikke tænkt på erhvervslivet, men på, om skolerne formår at motivere eleverne til at gå ind i det frivillige, kristelige arbejde rundt om i de sogne, de tager bopæl i. Emnet blev belyst af efterskoleforstander Carl Erik Vase, Bjerget Efterskole i Hanherred, højskoleforstander Arne Bechmann, Hoptrup Højskole i Sønderjylland, samt cand. theol. Ivar Brændgaard fra KFUM, Århus. Indlæggene og den efterfølgende drøftelse viste, at der rundt om på skolerne – ved siden af det skolefaglige arbejde – gøres meget for at spore eleverne ind i det kirkelige og missionerende arbejde i sognet, og mange skoler giver en direkte uddannelse til at være ledere i ungdomsarbejdet.

Til at fremme samarbejdet mellem KFUM og K, Indre Mission og skolerne er der nedsat et samtaleudvalg, og resten af dagen blev brugt til interne drøftelser om, hvordan samarbejdet fremover kan formidles på bedste måde.

Forstander Ths. Mogensen sluttede den vellykkede dag med andagt, hvori hovedordet var tak. Næste gang, der bliver holdt stævne, bliver 21. november 1980, og da vil det være skolernes tur til at stå for programmet.

P. J.





Erling Agergaard



Helle Esbo



Bruno Graversen



Lisbeth Graversen



Benno M. Hansen



Birthe Hansen



Karen Jeppesen



Kirsten Jeppesen



Poul Jeppesen



Anna Juhl Jensen



Edel Juhl



Ejvind Juhl



Hanne M. Kristensen



Sv. A. M. Kristensen



Thea Meldgaard



Bendte Grønbæk N.

**Lærer-
staben
julen
1979**



Arne Rasmussen



Ellen Mogensen



Ths. Mogensen



Ad. L. Hansen

Grundlæggeren af Indre Missions første højskole og seminarium

Det er ikke alle de mennesker, man har truffet på i livet, man er glad ved at erindre, det er heller ikke alle dem, der har været ens vejledere, man sætter pris på at blive mindet om, men der er få af dem, der har kendt afdøde pastor Adolph L. Hansen, som ikke har gode erindringer om ham, og blandt de højskoleelever, der har haft ham til forstander, er der næppe nogen, som ikke gerne i mindet vil dvæle ved hans skikkelse, men der er overmåde mange, hvis øjne lyser, når hans navn nævnes, og som føler sig i en sådan taknemmelighedsgæld til ham, at det er dem en glæde at drage hans billede frem for det indre øje, og at se de kendte træk synligt afbilledet.

Ser man nøjere til, så står i grunden alle de, der har været elever på Indre Missions Højskoler, i gæld til Pastor Hansen; thi det var ham, der fattede tanken om at omplante høj-

skolen på Indre Missions grund, og uden ham havde der måske ingen af den slags skoler været den dag i dag. Derfor er der mange andre end dem, der har haft personlig at gøre med ham, som kan have glæde af at se, hvorledes den mand så ud, men særlig betydning har det for hans gamle elever at se de kendte træk og derved blive tilskyndede til at lade mindet om ham træde levende frem for deres bevidsthed.

De vil da mindes, at han var en virksom mand, der dristigt påtog sig den ene gerning ved siden af den anden.

Han var præst, og det var vel nok den gerning, han satte højest, og som han var bedst skikket til. Men ikke blot i Nissum forkyndte han ordet, hyppigt talte han i kirker og missionshuse rundt omkring i Jylland. Så oprettede han først Højskolen og senere Seminariet og var forstander for dem begge i en række af år, desuden havde han timer på Højskolen, og hans elever der vil vist især med glæde mindes ham som leder af »spørgsmålstimerne«, hvor mangt og meget blev taget frem til drøftelse.

Når man betragter Pastor Hansens ansigts-træk, da vidner de om, at han var en viljestærk mand, og de taler sandt. Når en tanke havde grebet ham, gik han frem ad vejen mod målet trods hindringer og vanskeligheder, og meget nåede han.

En livlig mand var han, altid i bevægelse. Mangfoldige større rejser foretog han, også til udlandet, rundt i sit sogn færdedes han gang på gang, og når han var hjemme, så man ham tit ile med hurtige, korte skridt fra den ene bygning til den anden. Når han talte, var ikke blot hans ansigt, men hyppigt også hans legeme i livlig bevægelse, den raske sjælsvirksomhed måtte give sig udtryk udvortes. Munterhed viste han tit, og hans latter var frisk og smittende.

Men for hans tidligere elever vil det være kærest at mindes, at pastor Hansen var en mand, der ville de unges vel. Han pegede for dem på frelsens vej, han gjorde det tit og

ivrigt, og han glædede sig, når han så, at de fulgte hans anvisning. Han søgte tillige at åbne deres øjne for meget, som de ikke havde kendt før, og således at give dem en videre synskreds. Men det var ikke alene de unges flok i det store, der havde hans kærlighed, i mangfoldige tilfælde tog han sig af den enkelte og trådte i forhold til ham. I den henseende havde han en god støtte i en stærk hukommelse for personer. Han ytrede engang, at indtil antallet af højskoleelever nåede op til tusinde, kunne han i regelen huske de enkelte.

Mange er der, som med kærlighed og tak erindrer pastor Hansen, og endnu flere, som kan have glæde af at se og eje hans billede.

Nikolaj Strøm
(Julenr. 1921)



Bjarne skurer gulv.

★ Højskolepost

Vore møder

- 14. dec.: Egebjerg ved B. G.
- 29. dec.: Hvam ved B. M. H.
- 29. dec.: Fabjerg ved B. G.
- 29. dec.: Asp ved Sv. Å. M. K.
- 29. jan.: Ryde ved B. M. H.

Vandremappen

»Den ufærdige« fra 1976 har passeret mit skrivebord på sin rejse rundt i landet.

GLIMT

November måned – en måned hvor lyset og dagens længde aftager. Vi bliver mere »indendøre«. Sådan også på skolen. Elevernes verden bliver også »indskrænket« på den måde, at udenørs aktiviteterne afløses af indendørsaktiviteter, og her er vi så heldige at have god indendørs plads i Højskolehallen, svømmehal, bordtennisrum, vinterhave, mediatek osv.

November måned er også den måned hvori markarbejdet skal gøres færdigt, men det har knebet på grund af regnvejr. Det samme gør sig gældende med havearbejdet. Æblerne står i kasser og det håndgravede er Josef og Bjarne om trent færdige med. Personlig synes jeg altid at nypløjet og nygravet jord er »en fryd for øjet«.

November måned blev også lidt af en historisk måned. Fredag den 16. november samledes godt 100 mennesker til fællesmøde her på skolen – og hvem var det? Indre Missions bestyrelse, Fællesbestyrelsen for KFUM og K og vore skolars forstandere og formænd. Vi havde et godt møde – Personlig håber jeg, at fremtiden vil mane os til samling.

November måned har bragt os vidt omkring på det idrætslige område. Vi har mange gode håndboldspillere, der klarer sig godt. Vi har deltaget i badmintonturneringer. Selv lærerne deltager i en volleyballturnering – jo, vor skole er også udadrettet i en »mørketid«.

November måned er også forberedelsen eller planlægningsmåneden for hvad der skal ske i de-

VINTERKURSUS

Midtersiderne i dette blad er beregnet til at rykke ud. Når hver side foldes to gange, har man to nydelige trefløjede programmer for vinterkursus 1980.

Det er beregnet til eget brug. Vi venter mange gamle elever i alderen 17-90 år og har lagt programmet således, at alle kan være med. Læg også mærke til de 4 eftermiddagstimer med interessebetonede fag – altså der er noget for enhver smag og til enhver aldersklasse.

Vil du ikke selv bruge programmet, giv det så til en interesseret bekendt. Vi mener stadig at den bedste annoncering sker gennem gamle elever.

Alle, der har mulighed for en vinterferie, har mulighed for at holde den på

NR. NISSUM HØJ- og EFTERSKOLE

Bemærk følgende:

EFTERSKOLEN. Efter nytåret 1980, dvs. den 2 januar 1980, modtages indmeldelser til skoleåret 1982-83.

HØJSKOLEN modtager stadig indmeldelser til 20 ugers kursus fra 3. januar 1980, og til vinterkursus i februar.

cember måned – og planen er lagt. Vi glæder os til forberedelserne – både de traditionelle og de nye.

November måned har også været en travl måned for det udvalg bestyrelsen nedsatte til at arbejde med højskolens fremtid. Vi venter på deres udspil gennem »Højskoleavisen«.

November måned bragte os også flere henvendelser om højskolen, men vi kan endnu godt bruge flere indmeldelser i julemåneden.

November måned – ja, om en måned har vi jul – og disse »Glimt« skal slutte med en tak for interessen, der har mødt mig rundt om ved møder, stævner, samtaler osv.

Ths. M.

* Adresseforandringer

- 1932 Anna Mose, Grønningen 4, 7620 Lemvig.
35-36 Ejnar Valdemar Nielsen, Kirkevej 24,
7760 Hurup Thy.
37-38 Niels Magnus Jensen, Himmelbjergvej
100, Laven, 8600 Silkeborg.
-

Udgivet af
Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.
Redigeret af forstander Ths. Mogensen.