



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

N

Ø

R

R

E

I

S

S

U

M



HØJSKOLETILBUD

1. Det kan nås endnu at komme med på kursus, der startede 6. januar – og vi så meget gerne flere.
2. Ugekursus fra 2. og 9. februar er for alle aldersklasser. Der er endnu pladser. Læs programmet i julebladet – og: Velkommen!
3. 18 ugers højskolekursus begynder 15. august 1980 for alle over 17¹/₂ år.

PROGRAMMER sendes gerne.

VINTERELEVFEJSTEN
er lørdag 1. marts 1980.

Nr. 1 . Januar 1980 . 72. årgang

HØJSKOLE OG EFTERSKOLE

UDGIVET AF ELEVFORENINGEN

DANMÆRKS
PÆDAGOGISKE
BIBLIOTEK



Nr. Nissum kirke i sne.

ÅRSSKIFTE

*Dybt i fortids gemmer
dølges mangan sælsom skat,
som med fryd vort hjerte nemmer,
når vi får den fat.*

*Mangen forsker higer
for at finde fortids spor,
spejder efter glemte riger
sunket under jord.*

*Mere skjult sig dølger
dog al fremtid for vort blik,
intet spor vor forsken følger,
intet vink vi fik.*

*Tag mod det, der kommer,
luk dig op for hvert et nu
høst og vinter, vår og sommer!
Da kun lever du.*

Uffe Hansen

*Se forsiden angående højskoletilbud
- og bagsiden angående vinterelevstævnet*

Velkomsttale

6. januar 1980

3. november 1887 var en skelsættende dato for Nr. Nissum sogn i Vestjylland. Måske blev det ikke bemærket af den store offentlighed, men noget igangsættende var sket. Sognets nyoprettede højskole modtog sit første elevhold.

Det blev begyndelsen til en udvikling, der siden prægede sognet, idet man allerede i 1892 oprettede et seminarium. 1923 flyttede højskolen op på bakken ved kirken. I 1935 oprettedes en efterskoleafdeling. I 1968 et HF-kursus. I 1971 en Pensionisthøjskole og i 1977 en Landbrugsskole. Jo, noget skelsættende skete, men det var også begyndelsen til, at der hvert år siden er blevet budt velkommen til et højskoleophold eller højskolekursus i Nr. Nissum sogn.

1980 blev ingen undtagelse. I dag byder vi velkommen til et lille højskolehold. 2. og 9. februar forhåbentlig velkommen til store kursushold.

Velkomsten i dag kan jeg ikke udtale i store og glade ord eller i lovprisende toner, men jeg håber, at jeg kan gøre det, så I føler, at I er velkomne.

Ikke i store ord, for jeg er faktisk en skuffet mand. Havde regnet med det dobbelte antal efter den indsats, der er ydet gennem annoncer. Gennem et nedsat udvalgs store arbejde med en – for mig at se – fortræffelig *Højskoleavis*. Ikke så meget skuffet over, at der kom så få, men over at der i hele højskolens interesseområde: Elevforening, repræsentantskab, annonceblade osv. ikke var blot 15–20 mennesker, der havde tid til et 20 ugers højskoleophold, eller så værdien heri.

Jeg har lovet mig selv, at denne skuffelse ikke skal gå ud over jer, der kom, og jeg vil da af hjertet ønske, at dette hold, der begynder i dag, må opleve 20 uger, som siden vil

præge jer og os i lærerstaben for resten af livet. Kr. Kold sagde det vist omtrent sådan: »At I må blive trukket op, så I aldrig går i stå.«

Jeg vil ønske, at vi sammen oplever noget medmenneskeligt. Noget, der gør tilværelsen rigere, mere meningsfyldt, ja mere værdifuld.

Hvordan?

Gennem almindelige fagtimer: dansk, regning, kristendom, historie, geografi, samfundsfag osv., hvor vi aldrig kan lære nok. Gennem valgfri timer, hvor den enkeltes interesse mødes med andres, der har samme interesse, f. eks. håndarbejde, formning, foto, idræt osv. Og ikke mindst gennem fritiden. Det er jo sådan her i livet, at enten påvirker eller påvirkes vi. Tænk om vi alle – højskoleelever og lærere – gik positive ind til vor fritid og bl. a. blandede os med de 129 efterskoleelever. Lærte af dem og lærte dem noget, der giver livet indhold.

Jo, der er så meget at byde velkommen til på et højskoleophold – et givende – et rigt ophold.

I dag har vi Hellig Trekongers Dag, og da skolens hele livssyn og fundats er bygget på det kristne budskab, vil det også være naturligt ved velkomsten at hentyde til kirkens budskab. De 3 vise mænd forlod også deres hjemstavn. De søgte efter en konge. De fandt ham. De rejste hjem igen.

Epistelen talte stærke ord: Gør dig rede, bliv lys – thi dit lys er kommet.

Hvis disse korte træk blev ledesnor for vort samvær, da ville det bl. a. betyde, at vi ville være søgende mennesker, og dem er der brug for i dag som aldrig før. Mennesker, der vil bruge livet til at opsøge og tjene den *Herre*, der er *Skaber*. At opleve, at målet med tilværelsen er at sprede lys, dvs. glæde, gavne osv. Mit ønske er en videreførelse af Kolds. Den 6. januar 1980 er en skelsættende dato i vort liv, hvis vi under dette højskoleophold bliver trukket op så vi aldrig går i stå.

Velkommen.

Kære forstander, lærere og elever

Den sidste weekend jeg var hjemme hos mine forældre, inden jeg sejlede nordpå, kom jeg til at læse bladet fra Nr. Nissum Høj- og Efterskole. Det bevirkede igen, at jeg gik på loftet hjemme ved mine forældre og fandt gamle ting frem fra mit ophold på skolen i vinteren 58-59. Derefter fik jeg en pludselig trang til at skrive til jer, og fortælle lidt om den tid, der er gået siden.

I øvrigt har jeg et par gange skrevet bag på det girokort, man får en gang om året, og som mine forældre plejer at sende over til mig, om min adresse, så hermed prøver jeg igen.

Jeg har altid villet sejle, først var det som styrmand, jeg ville sejle, men så fik jeg briller, så kunne jeg jo ikke det. Så ville jeg være maskinmester, jeg kom også i lære, men opdagede ret hurtigt, at det alligevel ikke var noget for mig. Til sidst kom jeg i lære som kok, og der fandt jeg min rette hyld. I seks år sejlede jeg på langfart i alle verdensdele.

Det var både morsomt og spændende, især når man ser tilbage, for det sure glemmer man heldigvis hurtigt.

Så kom tiden, da jeg skulle være soldat, dvs. efter flere indkaldelsesordrer. Nu har jeg været i søværnet i 13 år og er stadigvæk glad for det. De sidste 5 år har jeg sejlet fast på fiskeriinspektionsskibe på Grønland og Færøerne som proviantregnskabsfører (det svarer nogenlunde til hovmester i det civile). Der sker virkelig noget, og det er bestemt noget, som er samfundsgavnligt, ikke alene at få fisketrawlerne til at overholde de fangstkvoter og områderne de må fiske i. Det drejer sig om en mængde tyskere, nordmænd, russere, der fisker i de områder. Desuden er vi også redningsskib med læge og helikopter ombord, hvilket bevirker, at vi kan gøre en hurtig indsats. I år skal jeg holde jul på Grønland, så derfor sender jeg mine bedste julehilsener og ønsket om et godt nytår.

*OSPR Henning Kjær Nielsen,
Inspektionsskibet Beskytteren,
Købmagergades postkontor,
1000 København K*



*7 i en klasse –
kan godt være en
ualmindelig god
klasse.*

Nr. Nissum Højskole starter 5 måneders kursus med ret få elever

Nr. Nissum Højskole, der var hvilende i efterårsperioden 1979 på grund af manglende tilmeldinger af elever, starter i morgen, søndag, atter højskole, selv om der ifølge forstander Th. Mogensen har tilmeldt sig færre elever end håbet til det 5 måneders højskolekursus.

– Vi har prøvet at gøre en hel masse for at få flere højskoleelever, men vi har faktisk fået for få tilmeldinger. Alligevel kører vi højskolekursus i de kommende 20 uger, siger forstander Mogensen, der gør opmærksom på, at der altså stadig er pladser at få på højskolen på det kursus, der starter i morgen.

I 1979 besluttede højskolens bestyrelse at gøre højskolen hvilende i efterårsperioden. Men efter en gennemgribende drøftelse i repræsentantskab, bestyrelse og lærerstab – og

på tværs af disse – var der enighed om at starte højskolen igen her i januar – uanset, hvor mange elever der ville tilmelde sig. Det skete ud fra den opfattelse, at der er brug for den højskoleform, der drives i Nr. Nissum. (Lemvig Folkeblad 5. januar 1980)

En lille mindekrans

Når jeg tænker tilbage i tiden, mindes jeg altid med glæde mit højskoleophold på Nørre Nissum Højskole i sommeren 1923. Det var en berigelse på flere områder at være med i de forskellige fag og i kammeratskabet.

Bibeltimerne ved præsten, foredrag af forstander Olsen, om litteratur ved lærer Kaag, sangtimer med lærer Sørensen fra Børneskolen og håndgerning ved lærerinde frk. Lind. Alt ialt en oplevelse jeg kunne unde enhver ung at få, vel at mærke *hvor kristendommen er det bærende*. Bed og arbejde er skolens motto, vi kan alle være med der, som har skolen kær.

Håndarbejde – dengang elevdagligstuen blev brugt som håndgerningslokale.



De der måtte være tilbage af mit hold sendes mangan en kærlig hilsen, vi er jo ved at være op i årene, jeg har selv rundet de 80 år.

Nu ser jeg så i Elevbladet at en ny forstander kommer til næste år, jeg har været glad for under forstander Mogensens ledelse at følge arbejdet på skolen.

Forstanderparret og lærerstaben ønskes velsignet jul og nytår.

Maren Frederiksen, f. Christensen

Til forstander Mogensen

Nu ved jeg ikke, om det jeg her har skrevet kan bruges i elevbladet, men ellers smid det væk.

Jeg kan da fortælle, at vi er 5 søskende, der alle har været elever på Nr. Nissum Højskole. Jeg som den yngste. Tre brødre er borte, kun min søster og jeg er tilbage. Da var det forstander Krogsø, som var forstander.

Hjertelig hilsen til forstanderparret fra

Maren Frederiksen

Alleen 14, Vindingland, 7100 Vejle

Unitas forlag

har udsendt nogle meget læseværdige bøger, som jeg gerne vil anbefale til alle – alt efter interesse for at læse digte eller tros lære. Begge dele er ingen dårlig interesse.

Uffe Hansen. 2 digtsamlinger: Liv og Aaret.

Man glædes ved begge. Lette at læse og alligevel læses de gang på gang med større glæde, og man undres over indholdets dybder. Læs f. eks. digtet på side to igennem nogle gange.

S. A. Olsen: Aarets højtider.

Bogen er forfatterens »betragtninger ved dagens begyndelse« i nov. 78. Som formand for Kristelig Lytter- og Fjernseerforening er navnet kendt, men vi var jo mange, der med glæde hørte ham ved møder og fester. Hans lille bog er også værd at læse.

Tore Littmark: Troen til frihed.

Forfatterens navn er kendt. Det er hans andre bøger også. Denne bog er prisbelønnet af den svenske kirkes kulturinstitut som: Ny kristen dogmatik for nutidsmennesker. Dvs. at den er skrevet for alle. Undertitlen lyder: »Om den kristne tro og dens vilkår i vor tid.«

GLIMT

December måned blev ligeså optaget og spændende som vi regnede med. Ikke alene planlagte ting blev udført, men de uforudsete ting krævede også deres tid.

Juleindkøbsturen til Holstebro led en krank skæbne. To af bilerne nåede Holstebro fredag den 14. december, men måtte returnere snarest. Den tredje kørte frontalt i grøften mellem Struer og Holstebro, men heldigvis kom ikke en eneste til skade. Kald det bare held, men jeg synes, at det er et lille under.

Bjarne forsøgte samme eftermiddag at køre hjem til Them, men måtte opgive ved Mejrup. Turen tog ham godt 3 timer.

Lemvig – en god handelsby – er et godt slagord her på egnen. Vi lagde »reservejuleturen« til denne by og de fleste var godt tilfredse dermed.

Luciafesten begyndte som sædvanlig ved 5,45 tiden – altså om morgenen – den 11. december. En speciel måde at blive vækket på, men også en skøn måde. Endnu mere betagende at se pigerne ved afslutningsoptrinet om aftenen. Man tænker uvilkårligt på, hvor stor forskel der er på den rå og brutale sprog tone der ofte anvendes ved underholdning – og så pigernes stilfærdige sang.

Aftensmaden på ovennævnte dag består alene af risengrød. Nogle guffer i sig af hjertens lyst. Andre er lidt tilbageholdende. Mætte og tilfredse samles vi omkring bordene i spisesalen, og medens hyggelig julemusik spiller, klipper, kli-strer, tegner, samler osv. man al julestadsen til juletræ og juleafslutning. Der serveres kaffe, æbleskiver og kager. Så brydes der op, og alle går i en lang, lang kæde ud i Højskolehallen, hvor de kendte julelege repeteres – og afslutningen er omtalt. – En god skoledag.

Julefesten. Hvor er det dejligt, at vi har en flok elever, der kan værdsætte en fest. Langt de fleste – der er altid nogle få downe og ugidelige – deltagere som aktive ved en eller anden opgave, så vi føler, at de er med. Kl. 16,30 sad vi alle bænket i Nr. Nissum kirke. Elever havde

kirkeedgnens plads, fru Grønbæk sad ved orglet. Skolekoret og fløjteudøverne gav os en højtid i sindet. Pastor Glad prædikede, inden vi igen gik hjem til skolen. Her ventede festligt dækkede borde og god mad. Senere blev juletræet tændt. Vi sang de gamle men stadig gode julesalmer. Jeg holdt en kort tale. Sv. Aage læste en historie. Der var poser osv. Efter kaffen sad vi igen i foredragsalen og oplevede en afslutning, der sent vil glemmes.

Dagen efter var alt i oprydningens tegn. Så blev eleverne hentet. Klokkeren 16 var skolen forladt af alle, – den var tilmed klar til at fremvise for gæster. Utroligt at det kan gøres, men »guleroden« ligger jo også foran.

Juletravlheden havde vi faktisk hele julen. Vor spisesal er meget rungende – og jeg havde på Østvendsskole Ungdomsskole set, at de ved små midler havde fjernet støjen. Vi forsøgte det samme. Håndværkere lovede en indsats i julen, og igen skete det. De sidste rester efter håndværkere blev ryddet ud ved 17–18-tiden 2. januar, og allerede da begyndte eleverne at komme. Var det umagen værd. Jeg tror det.

Kontortravlheden. Hvor havde Hanne travlt med udsendelsen af indbydelser til korte kurser og med de nye Højskoleaviser. Bagefter må vi erkende, at indsatsen blev belønnet lidt småt – men spændende var det.

Skoleåret 1980–81 er også et arbejde, der forberedes nu. Også her skal der mange breve afsted, og forvekslinger og forglemmelser er der ofte, men interessant er det at tage fat på.

Højskolen gav som tilbagevendende begivenhed en unødigt ventetid. Man turde jo næsten ikke forlade telefonen – og som I kan læse andetsteds – så var det forgæves ventetid.

Nytåret ligger foran, og vi går ind i det med tro og tillid til vore omgivelser. En skole, der fungerer. Et meningsfyldt arbejde – og hvad mere kan man forvente?
Hilsen Ths. M.

Højskolens troværdighed

Det er trist, når et menneske sætter sin troværdighed til. Det tager tid at genvinde den.

To telefonhenvendelser og en personlig henvendelse i denne uge har overbevist mig om, at vi som højskole er ved at sætte vor troværdighed til – jeg har længe anet det.

Der blev spurgt direkte: er det sikkert, at I har højskolen – ellers er det jo ingen nytte til at uddele programmer? Vi har et højskolehold – ganske vist lille. Andetsteds i bladet kan I læse, at bestyrelsen føler sig bundet af repræsentant-

skabets beslutning, og derfor er der højskole.

Svaret til et andet spørgsmål: Da vi har et højskolehold, er enhver, der er over 17½ år, velkommen til at træde ind på holdet snarest muligt.

Helt klart: Der er et 20 ugers højskolekursus i gang, og ugerkurser fra 9. februar er fuldttegnet, men der er plads for et ugekursus endnu.

Ths. M.

★ Højskolepost

Vore møder:

24. januar. Lomborg. P. J.

26. januar. Stendislejren. B. M. H.

26. februar. Holstebro. P. J.

Vinterelevstævne

Husk at det er lørdag den 1. marts, at du er velkommen til vinterelevstævne.

Vinterferie

bliver mere og mere almindelig. Tænk om gamle elever i alderen fra 17½ år og opefter mødtes på skolens vinterkursus og igen oplevede et lille højskoleophold. Velkommen.

* Adresseforandringer

- 1920 Karoline Hansen, Dagmargården, Albert Skeelsgade, 6760 Ribe.
1926 Jensine Nørregaard, Pensionistboligerne, Friisholtsvej 27, Sahl, 8550 Bjerringbro.
39–40 Arne Pedersen, Gødstrupvej 98, 7400 Herning.
1943 Kristian Hansen, Nedre Birkkjærvej 7, 6933 Kibæk.
49–50 Oskar Christensen, Gludstedvej 2, 7362 Hampen.
1950 Inger Nilsson, Gestengen 2, Stauning, 6900 Skjern.
52–53 Hans Madsen, Nørregade 26, Box 3, 8850 Bjerringbro.
1953 Kathrine Rasmussen, Jyndbjergvej 18, 8850 Bjerringbro.
1954 Rita Back, Marsvinslundvej 21, 8620 Kjellerup.
57–58 Gunner Andersen, Bassumgårdvej 30, 7400 Herning.
58–59 Gunnar Kviesgaard, Kirkevej 3, Vorgod, 6920 Videbæk.
60–61 Evald Haaning Andersen, Slåenvej 130, Mejдах, 7500 Holstebro.

VINTERELEVSTÆVNET

er fastsat til

LØRDAG 1. MARTS 1980

Alle gamle elever med pårørende og andre interesserede er meget velkomne. Der begyndes med kaffe kl. 15,00 præcis.

HØJSKOLEN

har stadig brug for flere elever på nuværende kursus og på det, der begynder 15. august.

Program med oplysninger sendes gerne ved henvendelse til skolen.

- 1961 Ingrid Nielsen, Galgetoft 11,
6630 Rødding.
- 1961 Ruth Mikkelsen, Granly Øster-Doensevej
9, Øster-Doense, 9500 Hobro.
- 62-63 Søren Vejsgaard Pedersen, Hvolbækvej 4,
7830 Vinderup.
- 1963 Valborg Fibiger, Tinghøjvej 8, 9600 Aars.
- 64-65 Henry Laustsen, Møgellosevej 23,
Hvilsom, 9500 Hobro.
- 64-65 Arne Vinther, Tulipanhaven 44,
2760 Måløv.
- 64-65 Villy Brøgger Kristensen, Kølkkærvej 6,
7400 Herning.
- 1965 Birgit Skovgaard Jensen, Dr. Ingrid's
Hospital, Box 601, 3900 Godthåb.
- 1965 Else Christensen, Vestervang 41, 6. th.,
8000 Århus C.
- 66-67 Anders Stadel Nielsen, Engbjerg 96,
Snebjerg, 7400 Herning.
- 67-68 Vivian Broby-Nielsen, Garnisons-
vej 11 st. th., 8900 Randers.
- 69-70 Søren Axelsen, Timlundvej 3,
7270 Stakroge.
- 70-71 Susanne Kirkegaard, Nannerupvej 2,
7870 Roslev.
- 70-71 Bente Irene Nielsen, Tabørvej 4,
7700 Thisted.
- 1972 Harry Dahlggaard, Sømandshjemmet,
Østerbrogade 4, 6000 Kolding.
- 1972 Karin Pedersen, Industrivej 18,
7570 Vemb.
- 1972 Erik Lundsø Larsen, Sygehusvej 8,
4690 Haslev.
- 1972 Jens Tranholm, Hvamvej 95,
9620 Aalestrup.
- 72-73 Kjeld Nørgaard Christensen, KFUM's
Soldaterhjem, Sandholmlejren,
3460 Birkerød.
- 72-73 Ib Kamp Jensen, Klostervej 11, 1. sal,
Tvis, 7500 Holstebro.
- 72-74 Dinna og Finn Bitsch, Bentesvej 49, 1.th.,
8220 Brabrand.
- 72-75 Flemming og Tove Matthiasen, Mølle-
bjergvej 7, 7441 Bording.
- 73-74 Jan Nørgaard Kjeldsen, Hovedgaden 97,
6971 Spjald.
- 73-76 Lis Bærentsen, Vilhelmsborgvej 56,
Linde, 7500 Holstebro.
- 1974 Birgit Jensen, Frederiksberggade 27,
8600 Silkeborg.
- 74-75 Tove Harpøth Lilleøre, Gajgårdsvej 84,
7673 Harboøre.
- 74-76 Willy Bredvig, c/o Bent Thisgaard Mer-
rild, Rosmosev. 8, Sinding, 7400 Herning.
- 74-77 Else B. Kristensen, Højgårdsparken 2,
Sparring, 8280 Trige.
- 1975 Jens Erik Sørensen, Skivevej 6,
7830 Vinderup.
- 1975 Solveig Larsen, J. P. Jacobsensgade 16¹,
7700 Thisted.

Udgivet af

Nr. Nissum Højskoles Elev- og Venneforening.

Redigeret af forstander Ths. Mogensen.